

De innerlijke stem

Hoe spreekt God tot de mensen? - Wie kan Zijn stem horen?

- Voorwaarden en genade



Een selectie van goddelijke openbaringen,

via het "innerlijk woord" ontvangen en

neergeschreven door Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

- BD.4107 Wie mijn geboden onderhoudt, tot hem wil Ik komen en Mij aan hem openbaren
- BD.4313 Het woord dat weerklinkt
- BD.4624 Geestelijke concentratie voor het opnemen - Strenge zelfkritiek
- BD.5061 Toelichting bij de verschillende karakters van van de ontvangers van het woord
- BD.5072 Het overwinnen van de materie - Het wekken van de geest
- BD.5469 Ieder kan aangesproken worden door God in de vorm van gedachten
- BD.6241 Het verwerven van geestesgaven
- BD.6391 Van geestelijke werkzaamheid mag niet materieel geprofiteerd worden
- BD.6587 De profetische gave is een charisma dat verplichtingen oplegt
- BD.6615 De Vader spreekt met Zijn kind
- BD.7104 Het ontwikkelen van het vermogen Gods stem te vernemen
- BD.7258 De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld
- BD.7304 Over het innerlijke woord
- BD.7311 Het beantwoorden van vragen - Onderzoek de oorsprong
- BD.7392 Echte profetie
- BD.7681 "Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld"
- BD.7698 De stem van het geweten
- BD.7787 Opheldering over verschillende ontvangsten van het woord
- BD.7822 Voorwaarde voor de "uitstorting van de geest"
- BD.7829 Het "werkzaam zijn van de de geest" en de activiteiten van de geestenwereld
- BD.7858 God beantwoord iedere vraag door het hart (1)
- BD.7859 God beantwoord iedere vraag door het hart (2)
- BD.7878 De genade het woord te ontvangen legt verplichtingen op
- BD.8121 Het ontvangen van het woord is een vrije wilsdaad
- BD.8416 Onderscheid in "het werkzaam zijn van de geest" en "het ontvangen op mediamieke wijze"
- BD.8460 Er zijn geen twee soorten openbaringen
- BD.8482 Het proces van het ontvangen van het woord
- BD.8546 Wat is waarborg voor een waarheidsgetrouwe ontvangst
- BD.8695 Mediamieke ontvangsten - Geloofwaardigheid
- BD.8783 Zelfonderzoek van een tussenpersoon

BD.4107

19 augustus 1947

Wie mijn geboden onderhoudt, tot hem wil Ik komen en Mij aan hem openbaren

Laat Mij tot u spreken op alle plaatsen, op iedere tijd en in alle levensomstandigheden, in vreugde en leed, in noden en zorgen van lichaam en ziel, doordat u uw gedachten naar Mij wendt en mijn stem verlangt te horen. Ik wil tot u spreken en ieder zal Mij vernemen die mijn woorden verwacht. Want Ik heb u de belofte gegeven dat Ik Mij wil openbaren aan hem die Mij liefheeft en mijn geboden onderhoudt, die Mij dus tegemoet snelt en in de liefde leeft.

Wie mijn gebod vervult, die zal ook mijn taal herkennen, hij zal mijn openbaringen aannemen en gelukkig zijn in het besef, dat Ik tot hem spreek. Het weten, woorden van liefde van Mij te vernemen, zal hem gelukkig maken, en deste inniger zal hij naar Mij toekomen en met steeds meer verlangen naar mijn woord luisteren in de stilte. Hij zal voor Mij zijn hart openen en Ikzelf zal bij hem binnengaan, mijn intrek nemen in zijn hart en Mij met hem verbinden en voortdurend omgang met hem hebben.

En dat is de toestand waar u, mensen allen op aarde naar streven: Door het woord in blijvende verbinding met Mij te staan, in uw gedachten deze verbinding tot stand te brengen en in zalige vereniging met Mij mijn vlees en bloed te genieten, dat wil zeggen mijn kracht tot u te nemen. En hebt u deze op aarde bereikt, dan kunt u zich met een gerust hart als mijn kinderen voelen, u kunt met ieder verzoek als een kind naar de Vader komen. U mag u bemind weten en u hoeft u over geen aardse nood ongerust te maken of u verlaten te voelen, want Ik ben nu altijd bij u. Ik waak over iedere stap die u gaat, Ik leid en behoed u en Ik vervul u iedere verzoek dat u in geest en in waarheid aan Mij richt. Want Ik hoor uw roep, al wordt die nog zo stilltjes naar Mij opgezonden. Want Ik heb u lief, u die naar Mij wil komen. En omdat overgrote liefde Mij steeds met u verbindt, zal Ik het ook niet toelaten dat u verdwaalt als u op een tweesprong niet weet waarheen u zich wenden moet. Ik dring u zachtjes naar de goede weg. Ik neem u bij de hand opdat u niet struikelt, Ik verlicht u de weg als het donker geworden is en u niet meer in staat bent hem te herkennen.

En steeds weer zult u mijn stem mogen vernemen, en dit zal u de zekerheid geven dat Ikzelf bij u ben. U moet de aarde slechts als overgangstation beschouwen om op haar de graad te bereiken die mijn nabijheid toelaat. En hebt u deze graad bereikt, dan hoeft u aards niet het geringste meer te vrezen, want dan bent u als gegadigde van het geestelijke rijk aangemerkt - en dezen zullen hun doel onherroepelijk bereiken.

Wat u aards dus nog is opgelegd, dat moet u niet doen schrikken, want dat is maar een voorbijgaande periode van zeer korte duur, die u niet meer alleen aflegt maar in voortdurende gezelschap van Mij, waardoor u ook tegen alle onheil gevrijwaard blijft. Harten waarin Ik verblijf houdt zijn onherroepelijk van Mij, en wat in mijn bezit is overgegaan laat Ik voor eeuwig niet meer los. Deze verzekering moet u het leven lichter maken, u moet haar geloof schenken en u steeds als mijn kinderen voelen die onder mijn leiding zeker in hun vaderhuis terugkeren.

Amen

BD.4313

26 mei 1948

Het woord dat weerklinkt

Joh.14.21: "Wie mijn geboden kent en ze onderhoudt, die is het die Mij liefheeft. Wie Mij echter liefheeft, die zal door mijn Vader bemind worden, en Ik zal hem beminnen en Mij aan hem openbaren!"

Het verhevenste moment voor de mens in het aardse leven is het woord dat weerklinkt te vernemen, als hij de uiting van mijn liefde in zijn hart hoort als een gesproken woord. Want dan is mijn nabijheid merkbaar als een stroom van licht, die het hart vervult en ook voor het bewustzijn van de mens te vernemen is.

In welke rijpheid van ziel de mens zich dan bevindt, is van invloed op de aard van het weerklinken van de innerlijke stem. Hij kan zich onbezorgd aan het zalige gevoel overgeven als zijn ziel reeds ver gevorderd is, zoals hij echter ook nog met innerlijk hindernissen te kampen kan hebben, als hij zich nog in een lagere graad van rijpheid bevindt. Maar toch moet hij reeds een bepaalde geestelijke rijpheid verkregen hebben, anders zou hij nimmer de genade van het woord dat "weerklinkt" kunnen ontvangen.

Het is dus een proces van overdracht van licht en kracht in directe vorm. Die mens staat zo innig met Mij in verbinding dat Ik Mij tegenover hem kan uiten en door hem verstaan wordt, wat bij onrijpe zielen nooit het geval zal zijn. Steeds echter moet Ik de kracht van mijn liefde indammen, wil de mens geschikt blijven voor het aardse leven, en niet door 'n overweldigend geluk iedere aardse verbinding verliezen. En daarom zullen het steeds maar korte momenten zijn waarin Ik Mij hoorbaar uit, tot het aardse bestaan van hem beëindigd is met wie Ik zo nauw in verbinding sta, dat Ik hem mijn aanspreken waardig keur.

In de eindtijd echter heb Ik dienaren op de aarde nodig die zeer ijverig voor Mij bezig zijn. En hun ijver beloon Ik, doordat Ik Mij aan hen op zo'n wijze openbaar dat zij

geen twijfel meer in hun hart kunnen koesteren, omdat zij Mij trouw zijn, omdat zij geloven zonder te zien - en in dit geloof voor Mij arbeiden.

Ik wil hen aansporen tot steeds ijveriger activiteit, maar kan Mij echter dan pas hoorbaar uiteten als hun geloof reeds zo'n standvastigheid bereikt heeft dat zij onvoorwaardelijk aan mijn werkzaam zijn geloven, dat zij de stem van de geest reeds tevoren vernomen hebben en hem als mijn stem herkennen. Want nooit mag het woord dat weerklinkt een geloofsdwang voor hen betekenen.

Het is de bekroning van een sterk geloof en voor het aardse leven het begerenswaardigste, omdat het de mens onuitsprekelijk gelukkig maakt - en de gedachte daaraan hem ongevoelig kan maken voor aards lijden en nood. Zijn gelukzaligheid, zijn overtuigd geloof, versterkt ook de kracht van het geloof van zijn medemensen, zodat dus zijn werkzaamheid onder de mensen buitengewoon zegenrijk is en hij ieder werk waaraan hij begint, ook volbrengen zal.

Wel kunnen de medemensen hem met twijfels confronteren. Wie echter mijn woord hoorbaar in zich verneemt die kan niet meer twijfelen. En zodoende beloon Ik de liefde en trouw van mijn dienaar, die zich voor Mij inzet, en Ik geef hem op aarde reeds het geluk dat de wereld hem niet bieden kan.

Amen

BD.4624

28 april 1949

Geestelijke concentratie voor het opnemen - Streng zelfkritiek

U moet zelf eerst voor een geestelijke concentratie zorgen, voordat u mijn woord zult kunnen ontvangen. Dit is het waar op gelet moet worden, daar anders aardse gedachten nog het toestromen van geestelijke zaken verhinderen, zich dus naar voren dringen en opgenomen worden al stoort het ook bij degene die ernstig streeft, maar slechts voor kort, omdat de krachten vol van licht ingang vinden en een sterke invloed van de aardse wereld op de mens verhinderen, dat wil zeggen: zijn gedachten spoedig weer op het geestelijke rijk richten.

Er kunnen zich dus wel kleine tegenstrijdigheden, onnauwkeurige informatie of 'n onduidelijke weinig begrijpelijke zinsbouw voordoen, die echter niet van belang zijn - dus niet het grote geestelijke weten op een of andere manier verlagen of twijfelachtig doen schijnen. Maar steeds moet er op gelet worden om pas dan een boodschap als zodanig aan te zien, als de geestelijke verbinding tot stand is gebracht, dat dus degene die ontvangt zich geheel vrijgemaakt heeft van aardse belevissen.

U staat nog te zeer onder de invloed van de wereld en daarom werken uw gedachten met de materie. De wereld neemt u nog te veel in beslag en daarom kan u zich niet

altijd vrijmaken van voorstellingen en gebruiken die geestelijk niets te betekenen hebben. U zult dus altijd eerst een barrière moeten doorbreken, dat wil zeggen: alles achter moeten laten om in het geestelijke rijk te mogen vertoeven. En hoe vrijer en onbezorgder u dit betreedt, desto meer bent u in staat om die schatten op te nemen die u daar aangeboden worden.

De scheiding tussen geestelijk weten en aardse voorstellingen zal voor u zelfs gemakkelijk worden, en daarom kunt u onbezwaard instaan voor de waarheid van dat wat u wordt overgebracht - en u hoeft geen aanstoot te nemen aan datgene wat geestelijk van geen betekenis is. U zult daarom geen dwaling verbreiden maar steeds moet u weer kritiek uitoefenen op uzelf, of en wanneer u voorbereid bent voor het in ontvangst nemen van mijn woord, dat wil zeggen: u moet uzelf afvragen, is de innerlijke verbinding met Mij tot stand gebracht, zodat u nu mijzelf verneemt.

Ik ken uw wil en houd er rekening mee, en daarom behoed Ik ieder die Mij dienen wil en vol verlangen naar de waarheid Mij hierom vraagt. En daarom kunt u zonder bezwaar aannemen wat u in deze vorm wordt aangeboden.

Amen

BD.5061

12 februari 1951

Toelichting bij de verschillende karakters van de ontvangers van het woord

Mijn kind, (Bertha Dudde) neem mijn woorden zonder weerstand en geef je over aan hun werking. Jou is een opdracht toegewezen die alleen een mens vervullen kan die de verbinding met het geestelijke rijk met hart en verstand tot stand brengt. Die dus rekening houdt met de gevoelstoestand van de mensen op aarde, daarbij echter zelf verlangen heeft naar het geestelijke rijk. En dit is nodig in de laatste tijd voor het einde, waarin de mensen bijna iedere verbinding met Mij verbroken hebben, waarin het geloof aan een geestelijk leven en een geestelijke toekomst, bijna geheel verloren is gegaan.

Ik ken de noodtoestand onder de mensheid en Ik moet, om hen hulp te brengen, naar middelen grijpen die succes beloven zonder de vrije wil te beperken. Zo'n middel nu is het toesturen van de zuivere waarheid van boven door tussenpersonen die in staat zijn deze te ontvangen. Die echter in zover tussenpersonen genoemd kunnen worden omdat zij de toegang tot de mensenharten gemakkelijker vinden door hun karakters, want zij moeten toch diegenen winnen die nog ver van Mij af staan.

Bedenk dit wel, dat de mensen die naar Mij op weg zijn reeds in een sfeer vertoeven waar mijn werkzaam zijn gemakkelijker herkend wordt. Dat echter de mensen die

nog ver van Mij afstaan zich buiten deze sfeer bevinden en dat het daarom nodig is dat iemand in beide sferen toegang heeft, om te spreken zoals het voor hen begrijpelijk is en toch ook te spreken over wat van Mij is uitgegaan. Ik weet waarom Ik jou (Bertha Dudde) uitkies voor deze missie, omdat Ik de mensenharten ken die met hun verstand eerst alles onderzoeken voordat zij het aannemen, en hun verstand dus niet genegeerd mag worden om, succesvol op de zielen te kunnen inwerken.

Het verlossingswerk bij zulke mensen is veel moeilijker maar toch niet hopeloos, want mijn genade werkt daar waar het oor zich opent, zodat mijn genadegave ook het hart kan raken. Mijn wil is nu dat van mijn werkzaam zijn melding wordt gemaakt, ook daar waar de wereld nog sterke invloed uitoefent. In de eindtijd levert het verkondigen van mijn evangelie op de tot nog toe gebruikelijke wijze weinig succes op, als het al niet geheel onmogelijk is. Mensen die in de wereld staan en ook contact hebben met de wereldse mensen, worden niet zo gauw afgewezen als zij in mijn opdracht spreken, als diegenen die weinig contact hebben, omdat hun geestelijke sfeer reeds een andere is waarin de wereldse mensen zich niet kunnen verplaatsen en zich daarom eerder afgestoten dan aangetrokken voelen. Deze sferen nu worden door gevoelsopwellingen gevormd die dus goed of slecht, liefdevol of arm aan liefde kunnen zijn. Steeds zal de aard van de mens het soort sfeer vormen waarin zijn ziel nu verkeert.

Bestem Ik echter een mens die Mij dienen wil om een missie te vervullen, dan bouw Ik zelf die sfeer om hem heen die beantwoordt aan zijn missie, waarin dan degene die Mij dienen wil met succes werkzaam kan zijn voor Mij en mijn rijk. Wat niet betekent dat Ik Mij van een mens bedien die geheel buiten geestelijke sferen staat, daar deze niet in mijn naam werkzaam zou kunnen zijn. Doch Ik spreid mijn sluier over het licht dat te helder en stralend door zou breken en juist een zodanige verwarring onder de wereldse mensen zou kunnen aanrichten, dat deze belemmerend zou werken om een van hen te winnen.

Ik kies voor Mij die mensen uit voor zo'n missie die in hun willen van Mij geworden zijn, die mijn liefde begrepen hebben en die Ik nu als werktuig gebruiken kan in de laatste tijd vóór het einde. Ikzelf werk in hen en door hen. En dat is jou (Bertha Dudde) als verklaring gegeven op de vraag waarom niet alle mensen de zelfde gemoedsbeweging hebben - en dat toch een overvloed van liefdekracht werkzaam wordt die niet zichtbaar is. Want Ik zie in het hart en ken de wil van de mens, in welke mate hij Mij is toegedaan, en overeenkomstig deze wil is ook zijn roeping voor mijn rijk.

Amen

BD.5072

24 februari 1951

Het overwinnen van de materie - Het wekken van de geest

Wie zich in de materie bevindt en haar te veel macht verleent over zijn gedachten, die kan bezwaarlijk de geest in zich gewaarworden die lijnrecht tegenover de materie staat. Wie dus de geest in zich wil laten ontwaken, die moet op de eerste plaats de materie overwonnen hebben, dat wil zeggen: hij mag niet meer haar slaaf - maar hij moet haar meester zijn. Ze mag hem niet meer beheersen. Hij moet zich gemakkelijk van haar kunnen scheiden en bijgevolg zichzelf er van losmaken, doordat hij wat hijzelf bezit aan materiële goederen met zijn medemens deelt die nood lijdt en die hij door het geven van aardse materiële goederen helpen kan.

Dit proces om in liefde te werken tegenover de naaste is nodig om de geest in zich het leven te geven, omdat daardoor de mens zich zo vormt dat mijn geest in hem werkzaam kan worden, want de geestvonk in hem staat in onlosmakelijke verbinding met Mij - zijn Vadergeest van eeuwigheid. Begrijpelijkerwijs moet nu het goddelijke in de mens, wil het zich kunnen uiten, zich wenden tot het goddelijke, omdat een verbinding van het goddelijke met het onvolmaakte niet mogelijk is, de liefde echter het onvolkomen wezen tot een goddelijk wezen vormt.

Zonder liefde kan mijn geest zich in de mens niet uiten. De liefde van de mens wordt daadwerkelijk tegenover de medemens en zo toont ook die mens Mij zijn liefde, en bijgevolg kan hem ook de uitwerking van mijn liefde ten deel vallen. Mijn kracht kan op hem overstromen en in het werken van de geest tot uitdrukking komen. Onbaatzuchtige naastenliefde zal altijd alleen die mens beoefenen die heer over de materie is geworden, en dan kan ook de geest in hem werkzaam zijn. Daardoor stel Ik mijzelf in innige verbinding met de mens omdat zijn geest een deel is van Mij.

Beseft u, mensen nu wat u wint als u zich van de materie vrij maakt? Ziet u nu hoe onbelangrijk aardse goederen zijn als u, door ze prijs te geven Mij wint? Weinig geeft u op en oneindig veel ontvangt u terug: het kostbaarste wordt uw eigendom, mijn liefde, die zich uitstort in uw hart en u 'n onmetelijke geestelijke rijkdom schenkt. De materie is u wel gegeven om uw wil te beproeven, maar u kunt haar aanwenden om zegenrijk bezig te zijn, u kunt daarmee veel nood lenigen en zo doende in liefde werkzaam zijn op aarde. Dan bezorgt de materie u geestelijke goederen omdat u er goede werken mee verricht, dan is ze in uw handen het middel om geestelijke schatten te vergaren, maar altijd dan als u zich van haar losmaakt, omdat de materie en geestelijke goederen nooit tezamen verworven kunnen worden zolang de mens zijn hart nog door de materie gevangen laat nemen.

Ze moet overwonnen worden en dat is uw opdracht op aarde, wilt u de geestvonk in u laten ontwaken en daarmee ook de verbinding tot stand brengen met Mij, wilt u

Mij het recht geven te wonen in uw hart. Dan echter hebt u alles gewonnen, dan werkt u alleen voor het geestelijke rijk, dan hebt u de aardse levensproef doorstaan. Want als Ik eenmaal mijn intrek in u genomen heb, verlaat Ik u nooit meer. Dan bent u met mijn geest vervuld en hebt recht op mijn rijk dat niet van deze wereld is. Dan keert u terug in het vaderhuis, naar Mij, van wie u eens bent uitgegaan en die niet eerder rust tot u van Hem geworden bent voor eeuwig.

Amen

BD.5469

23 augustus 1952

Ieder kan aangesproken worden door God in de vorm van gedachten

Ik laat u woorden van liefde, van troost en van goede raad toekomen en Ik geef u altijd opheldering waar het u aan een bepaald weten ontbreekt, alleen moet u zelf de verbinding met Mij tot stand brengen, daar Ik anders niet tot u spreken kan.

Mijn woorden zullen echter niet altijd hoorbaar voor u klinken, maar uw gedachten zullen zich merkbaar zo vormen zoals Ik tot u spreken wil, als u daar maar aandacht aan schenkt en zolang verlangend wacht, tot dus mijn mededelingen u bereikt hebben. Want dit ene wil Ik u zeggen; zodra u maar aan Mij denkt, met Mij spreekt in gebed of Mij aanroept om hulp - is mijn liefde reeds bij u. U spreekt niet in het niets, maar Ik verneem al uw gedachten en antwoord u ook.

Weinig mensen echter wachten dit antwoord van Mij af, weinig mensen zijn zo diep gelovig, dat zij overtuigd zijn van een uiting van mijn kant. En daarom kan Ik Mij maar zelden aan de mensen openbaren, zodat zij in hun gevoel en gedachten mijn duidelijk antwoord herkennen. Geen enkel woord gaat verloren dat u in diepe aandacht Mij toeroept, geen enkel woord laat Ik onbeantwoord.

Maar wat uw ziel het diepst zou verblijden laat ze heel vaak aan zich voorbijgaan. U hebt het geestelijke oor nog niet geschoold en verneemt daarom het weerwoord van mijn liefde niet. U allen, die zich met Mij verbindt, in innig gebed, kunt u door Mij aangesproken voelen. Wilt u echter mijn woorden verstaan, waar u allen zo naar verlangt, dan moet u uw geestelijk oor scholen. En dat is een opgave die u zich allen moet stellen, omdat ze voor u het aardse leven heel erg verlichten zou. Want het maakt waarlijk gelukkig, mijn woorden te kunnen vernemen die voor u allen zonder uitzondering gelden, die met Mij innige samenspraken houdt.

U allen zou veel kracht en troost uit het aangesproken worden door Mij ontvangen, dat altijd alleen als in gevoel en gedachten door u vernomen wordt, dat u innerlijke rust en het gevoel van geborgenheid zou kunnen geven - u zou dus waarlijk getroost en gesterkt zijn door mijn vaderlijke, die onafgebroken voor al mijn kinderen geldt.

Daarom, als u tot Mij bidt in geest en in waarheid, blijf daarna in uw denken, dat op Mij is gericht, volharden, en uw ziel zal in ontvangst nemen wat mijn vaderlijke haar heeft toegedacht. Want Ik neig Mij tot allen die Mij aanroepen, die innige samenspraken met Mij houden en Ik wil hun geven wat hen steeds verblijdt.

Amen

BD.6241

18 april 1955

Het verwerven van geestesgaven

De gaven van de geest zullen ieder mens gegeven worden die er ernstig naar streeft. Zij kunnen u niet geschonken worden, ze moeten verworven worden door het nakomen van mijn gebod van liefde tot God en de naaste, door een leven naar mijn wil. Want zodra mijn wil vervuld is, bevindt de mens zich in mijn ordening van eeuwigheid, en licht en kracht moeten hem doorstromen zoals in het begin, daar hij naar mijn eeuwige ordening geschapen werd - volmaakt, dat wil zeggen: als een wezen Mij gelijk.

Mijn geest doorstraalde dat wezen; en mijn geest kan het ook nu weer doorstralen, zodra het als mens weer in mijn eeuwige ordening is binnengegaan. Dit moet u wel begrijpelijk zijn, dat mijn geest nooit in een mens kan werken die buiten mijn ordening leeft, dat deze dus nimmer gaven van de geest zal kunnen bezitten.

Daarom stelt ook iedere woordontvangst het werken van mijn geest voorop. Want mijn woord ontvangen betekent in de volle waarheid onderricht te worden, te weten wat voor u mensen mijn Wezen begrijpelijk maakt, te weten wat de beweegreden en de oorzaak, wat de zin en het doel van mijn besturen en werken is - en al datgene te weten wat u duidelijk is. In de waarheid onderricht te worden betekent in het inzicht binnengeleid te worden dat eens het uwe was, dat u echter verloor door eigen schuld

U allen kunt ze u verwerven, niemand wordt daarvan uitgesloten, doch niemand kan ze verkrijgen die er niets voor doet, die zijn wezen niet vormt tot liefde, die alleen de verbinding van de in hem sluimerende geest met de Vadergeest mogelijk maakt, zodat Ik nu zelf door mijn geest in hem werken kan. Daaruit volgt, dat steeds de verbinding met Mij tot stand moet worden gebracht en dat dit een bewust streven naar Mij vereist. Wie zich nu met Mij in verbinding stelt, die heeft zijn ene voet reeds vrijwillig in mijn rijk gezet, hij heeft zijn weerstand opgegeven en zijn wil geheel en al naar Mij gekeerd, en wat hem ten deel valt kan nu niet anders zijn dan: licht en kracht die hem nu uit mijn rijk worden aangeboden.

Dit binnenleiden in de waarheid door mijn geest, door mijn woord, is dus een geschenk - een gave die Ik ieder doe toekomen die zich door eigen wil tot een graad van rijpheid heeft opgewerkt, die voorwaarde is voor het verlenen van geestesgaven.

De mens kan steeds ongehinderd mijn rijk betreden als Ik zijn doel ben. Zolang Ik echter nog terzijde ben geschoven wordt in zijn denken en streven, word hem de toegang geweigerd. Maar hij kan dan door mijn tegenstander in zijn rijk binnengeloodst worden, die hem laat geloven bij het goede doel te zijn aangeland, die ook precies weet wat de mens nastreeft en hem overeenkomstig zijn verlangen doet toekomen wat hij zoekt. Dit geldt voor die mensen die van weetgierigheid vervuld zijn - doch niet om wille van de waarheid, maar alleen ter wille van eigen voordeel. Die weten willen om iets te betekenen, maar niet om te getuigen van Mij en voor Mij. Ook zij zullen ontvangen, maar dan van hem die tegen de waarheid is, omdat hij tegen Mij is.

Echte gaven van de geest zal echter alleen een kind op aarde ontvangen dat Mij geheel en al is toegedaan, dat daarom ook in de volle waarheid vaststaat omdat het mijzelf daarom verzoekt - en daarom ook duidelijk inziet wat waarheid en wat dwaling is. Wiens verlangen naar de waarheid iedere toegang aan mijn tegenstander belet; omdat deze de verbinding tussen het kind en Mij als een helder lichtende straal herkent, die hij ontwijkt opdat hij daardoor niet zelf wordt aangeraakt. Des te meer gaat hij echter zijn gang waar hij toegang vindt door aan hem verwant denken en streven, want steeds zal hij er op uit zijn het licht af te schermen dat de mensen de juiste weg aanwijst. Steeds zal hij tegen Mij werken maar zijn ware gezicht achter een masker verbergen, want het is de tijd van het einde en hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft.

Amen

BD.6391

4 november 1956

Van geestelijke werkzaamheid mag niet materieel geprofiteerd worden

Wat u aan genadegaven wordt toegezonden, dient alleen tot voltooiing van het geestelijke in u. Het zijn geestelijke goederen, die op geen enkele wijze een uitwerking hebben die aards gewin oplevert, omdat dan al het opwaartse streven ongegrond zou zijn als ter wille van aards voordeel deze geestelijke goederen ontvangen of doorgegeven zouden worden.

En alleen hij zal voor Mij een ware dienaar zijn die zich vrij van alle materiële verlangens ervoor inzet deze verder aan de medemensen door te geven. Want het

zuiver geestelijke mag niet met aardse doeleinden vermengd worden, omdat dit voor het geestelijke een kleinering zou betekenen.

Verlossingsarbeid moet in liefde plaatsvinden. Een liefderijk hart moet geestelijke goederen ontvangen en ze met een liefdevolle wilt tot helpen doorgeven, dan pas zullen ze hun uitwerking hebben op de mensen, Iedere materiële samenhang met geestelijk weten heeft een nadelige uitwerking, want iets wat uit den hogen komt verdraagt geen materieel streven, omdat dit het eerste van zijn geest ontdoet.

Maar onthoud dit goed, dat Ik weet wat u, mensen ontbreekt en dat Ik waarlijk niemand gebrek laat lijden, die voor Mij onbaatzuchtig werkzaam is. En zo zal Ik ook altijd helpend ingrijpen waar materiële hulp nodig is om geestelijke leringen en opvattingen naar de mensen te brengen. Doch dat moet uw maar altijd alleen mijn zorg zijn. U zult daarom ongehinderd bezig kunnen zijn, zolang het uw wil is alleen Mij en het verlossingswerk te dienen. U gaat dan steeds de juiste wegen. U maakt dan ook een begin met de juiste arbeid. U kunt u dan op uw gedachten verlaten, die naar mate van uw ijver om te werken geleid worden. Ik kan alleen mensen gebruiken die belangeloos afstand doen van het aardse als het er om gaat mijn woord uit den hogen ontvangen en te verbreiden. Iedere materiële gedachte in verband daarmee brengt deze arbeid in gevaar. Het volste vertrouwen op mijn hulp echter bevordert deze arbeid en verzekert u tevens een zorgenvrij aards bestaan, omdat Ikzelf u dat kan bieden uw volkomen vertrouwen. U moet weten dat uw volle wil een buitengewoon machtige factor is, die alle hindernissen wegruimt. U moet weten dat uw geestelijke arbeid iets teweeg kan brengen, waar overgrote materiële schatten niet tegen kunnen opwegen. Daarom mogen angstige gedachten om de aardse voorzieningen deze liefdevolle wil niet verzwakken, waar in geestelijke opzicht mateloos veel van afhangt

Wat is dan wel het korte aardse leven tegenover de ontzettende kwellingen van wezens, die u beëindigen kunt. Gaarne en met vreugde zou u offeren, als u wezens in hun toestand en hun smekende gebaren hulp zou kunnen zien. Het armzaligste leven dat u leiden zou u onberoerd laten - en u zou steeds alleen willen dienen en helpen. En u kunt hen door liefde helpen. En Mij bereidt u een vreugde die u waarlijk beloon, want alleen de liefde is het middel om te verlossen. De liefde tot Mij geeft u licht en kracht en de liefde tot de niet verlost wezens geeft licht en kracht verder en trekt ook talloze zielen uit de diepte omhoog. Het is bewuste verlossingsarbeid die u verricht en die daarom nooit zonder succes blijft.

Deze zekerheid moet u verblijden, en tot een steeds ijveriger arbeid aansporen. U moet u van alle aardse zorgen ontdoen en nooit op een aards gewin door uw geestelijke arbeid hopen. Wat u nodig hebt, geef Ik u. Dat Ik u onbegrensd geestelijk weten toestuur moet voor u echter ook het bewijs zijn dat u dit nodig hebt, omdat u daarmee weer tot zegen kunt arbeiden van hen die niet verlost naar het rijk hierna

zijn heengegaan. Gebruik wat u bezit en maak u niet bezorgd om dat wat u ontbreekt, want alles wat u voor lichaam en ziel nodig hebt, wordt u door Mij gestuurd.

Amen

BD.6587

3 juli 1956

De profetische gave is 'n charisma, dat verplichtingen oplegt

De profetische gave is weliswaar ook een gave van de geest, echter geen toestand die de mens gelukkig maakt. Want God schenkt een mens deze gave alleen met het doel de medemensen te wijzen op komende gerichten en hun gevolgen, om ze ernstig te vermanen en te waarschuwen. Want het gaat altijd alleen om het geestelijke welzijn van de mensen, om het heil hunner ziel, dat zij moeten verwerven maar door traagheid vaak verwaarlozen en verkeerde wegen begaan, die tot het verderf leiden. Ieder verkeerd denken en iedere slechte daad heeft echter op de ziel een uitwerking en een leven tegen de goddelijke ordening heeft altijd een achteruitgang tot gevolg.

En overeenkomstig de wet moet iedere zonde zich eens doen gevoelen, en zo zal ook de zondige verduisterde toestand van de gehele mensheid zo'n uitwerking teweeg brengen en 'n berechting ten gevolge hebben, die de goddelijke ordening herstellen moet.

De mensen denken daar in hun blindheid niet aan, en daarom moeten zij er op gewezen worden en tot een verandering van hun levenswandel vermaand. De gevolgen van hun verkeerde instelling moet hun voorgehouden worden en derhalve moeten hun waarschuwingen toekomen. En dat is de opdracht van profeten en zieners - de komende gerichten aan te kondigen en de mensen alles te voorspellen wat gebeuren gaat volgens de goddelijke ordening, wat zij zelf alleen weten kunnen door de verlichting van hun geest, door een vooruitzien van toekomstige voorvallen, dat echter alleen betrekking heeft op de geestelijke ontwikkeling van de mensen - of door openbaringen van God, die zij door de innerlijke stem vernemen.

De mensen zulke gebeurtenissen aan te kondigen is geen missie die verblijdt, doch een zeer nodige, waartoe een mens van God uit de opdracht moet hebben gekregen en Hem dan ook moet gehoorzamen wil hij God dienen en de medemensen helpen hun ziel te redden.

God laat geen oordeel over de mensen komen zonder hun tevoren daarvan kennis te geven, opdat zij nog tijd hebben zich te veranderen. Daarom zullen in de laatste tijd nog veel zieners en profeten opstaan, die het komende gericht duidelijk voor hun geestelijke ogen naderbij zien komen, en niet anders kunnen dan de medemensen mee te delen wat hun te wachten staat. Zij weten dat zij daar over spreken moeten,

omdat zij weten dat Gods geest het hun aangekondigd heeft ter wille van hen die zo'n berechting te vrezen hebben.

En of hij (de profeet) ook niet graag aangehoord wordt, hij zal het echter toch niet nalaten luid te verkondigen wat hij weet, om de mensen te waarschuwen en te vermanen. Voor hemzelf vloeit er geen enkel voordeel uit deze gave voort. Hij is alleen een werktuig in de handen van God, die zich van hem bedient om zonder hun wil te dwingen nog op de mensen in te werken. Die door hem zelf tot de mensen spreken kan, opdat zij allen zich nog kunnen voorbereiden als ze van goede wil zijn.

Maar de profeten van de eindtijd zullen weinig geloof vinden bij de mensen, echter toch steeds weer hun stem laten horen. Zij zullen vaak als valse profeten worden uitgelachen of bestreden, want ook Gods tegenstander treedt tegelijkertijd op - maar hij kondigt de mensen het tegendeel aan. Hij stelt hun een vooruitgang in het vooruitzicht, hij belooft de mensen een bloeitijdperk en een verandering ten goede. En hij probeert er eigen voordeel uit te trekken. De valse profeten zijn geenszins onbaatzuchtig - en daaraan zijn ze te herkennen. Zij laten zich betalen voor hun diensten en spreken vanuit hun verstand. Gods geest echter kan alleen werken in mensen die God geheel zijn toegedaan en Hem onzelfzuchtig willen dienen. Daarom kunt u, mensen zelf iedere profeet beproeven, want de echte profeet is alleen bezorgd voor het zielenheil van de mensen en hij houdt waarschuwend en vermanend alleen die gebeurtenissen voor ogen die hij naar de wil van God verkondigen moet. En naar dezen moet u luisteren, want zij spreken in opdracht van God en met het nabij zijnde einde voor ogen.

Amen

BD.6615

7 augustus 1956

De Vader spreekt met Zijn kind

Zoals Ik tot mijn discipelen gesproken heb, toen Ik op aarde leefde, zo spreek Ik ook heden nog tot allen die Mij willen horen. Waar er maar een mens is die dit gelooft en zich voor Mij openstelt, daar laat Ik ook mijn stem weerklinken. Alleen vind Ik dit geloof maar zelden en daarom kan Ik ook maar zelden een mens rechtstreeks aanspreken, zelfs, als alle overige voorwaarden vervuld worden, als de mens door liefdewerken zich zo vormt, dat Ik bij hem aanwezig kan zijn - wanneer hij zijn hart heeft gereinigd en als woonplaats voor Mij heeft bereid.

Maar het geloof Mij direct te kunnen vernemen is desondanks niet voorhanden, en daarom verzuimt de mens het voornaamste; van binnen te luisteren naar mijn stem,

naar de uiting van mijn liefde, naar het teken van mijn tegenwoordigheid, naar mijn woord.

Dat het geloof daaraan verloren is gegaan, daar het hun ongeloofwaardig lijkt Mij rechtstreeks te vernemen, is een bijzonder kenteken van de geestestoestand van de mensen. Het is een bewijs dat hun het werkzaam zijn van mijn geest niet meer duidelijk is, dat zij ook de woorden van de schrift (de bijbel) niet meer begrijpen.

Het is verder een bewijs dat het streven naar de gaven van de geest achterwege blijft. Dat zij dus over de uitwerking van een leven in liefde, over een juiste levenswandel voor Mij, niets meer weten, anders zouden toch de mensen moeite doen geestesgaven te verkrijgen en zij zouden dan ook binnendringen in dit weten over de kracht van de geest. En dit is zeer bedenkelijk, dat de mensen in Mij niet meer de Vader zien - maar alleen nog hun God en Schepper, als zij nog aan Mij geloven. De verhouding van kind tot Vader is hun vreemd - en zodoende houden zij het natuurlijkste voor onmogelijk, dat de Vader tot Zijn kind spreekt.

Slechts heel zelden is dit geloof aanwezig en het moest toch ieder mens vervullen, dan pas zou ook ieder mens zich moeite geven alle voorwaarden na te komen die gesteld worden om door mijzelf aangesproken te kunnen worden. Want Ik kan Mij niet te kennen geven als niet het bewuste luisteren vooraf is gegaan, om geen geloofsdwang uit te oefenen. Maar Ik zal ook van tijd tot tijd mijn stem laten weerklinken, maar alleen in hen wier harten sneller voor Mij slaan, die Mij in liefde zijn toegedaan, opdat zij dan vaker binnen in zichzelf luisteren en Mij de mogelijkheid geven Mij te uiten.

Wie echter dit geloof niet heeft, die heeft ook nog niet de juiste verhouding met mij, alhoewel hij gelooft geroepen te zijn om voor Mij en mijn rijk werkzaam te zijn. Want zolang hij nog mijn rechtstreekse aanspreken in twijfel trekt, is ook zijn geloof nog niet zo levend dat hij zich als een kind tot zijn Vader wendt, en Zijn stem verlangt te horen, Maar dit is een tekort, dat ook de geestelijke nood bewijst waarin de mensheid zich bevindt in de laatste tijd voor het einde. Dat de mensen nog zo ver af zijn van Mij, die echter bij hen allen aanwezig zou willen zijn.

Amen

BD.7104

27 april 1958

Het ontwikkelen van het vermogen Gods stem te vernemen

Wat u van mijzelf verneemt, dat kunt u met een gerust hart als zuivere waarheid bepleiten, u kunt er met overtuiging voor instaan en u kunt geloven dat ook alles in

vervulling gaat wat Ik u als toekomstig geopenbaard heb. U kunt u op de stem van de geest verlaten, want het is mijn stem die in u klinkt omdat Ik wil dat u, mensen de waarheid wordt toegebracht, en dat u die Mij hoort deze waarheid zult moeten verbreiden onder de mensen.

Als u tenminste in Mij gelooft, dan moet het u ook begrijpelijk zijn dat u met Mij in een zeker verband staat, dat u als mijn schepselen - ondanks uw isolement - met Mij in een geestelijk contact staat, wat u door mijn aanspreken ook bewezen wordt. U kunt Mij horen in de vorm van in u opkomende gedachten, waarvan u echter niet zelf de veroorzaker bent maar die u toestromen van Mij, die u echter dan pas duidelijk tot bewustzijn komen als uw ziel in staat is met geestelijke oren te horen, als zij zich zo heeft voorbereid, dat zij mijn, dus als gedachte gesproken woord, verstaat en het nu ook aan het verstand kan doorgeven.

Mijn woord klinkt weliswaar, onafgebroken, maar om het te horen vereist dit een bekwaamheid die de mens zich eerst eigen moet maken door een levenswandel naar mijn wil. Mijn woord kan niet vernomen worden als er naar deze bekwaamheid noch gestreefd wordt, noch het geloof aanwezig is dat de mens mijzelf in zich vernemen kan. Hij moet zich zelf geschikt maken om als ontvangtoestel te dienen. Hij moet alle voorwaarden vervullen die het hem dan pas mogelijk maken mijn voortdurend in de oneindigheid uitstromende gedachten op te vangen en te verstaan, zodat hij zich nu als door Mij zelf aangesproken voelt en ieder woord van Mij als een in liefde aangeboden spijs voor zijn ziel ervaart - en nu steeds alleen nog maar streeft naar dit hemels brood.

En zo zult u niet kunnen zeggen Ik spreek alleen deze of die mensen aan, maar mijn woord weerklinkt steeds en eeuwig in het geestelijke rijk en ieder kan het vernemen, onverschillig of hij nog op de aarde vertoeft of reeds in het rijk hierna. Maar het wordt alleen door het geestelijke oor vernomen, en dus moet voordien dit geestelijke oor geschoold worden, wat steeds een leven in liefde en het vervullen van mijn geboden vereist. Wie de lichte geboden van de liefde tot God en de naaste vervult, aan hem zal Ik Mij openbaren, dat wil zeggen: hij zal mijn stem in zich vernemen, want zijn hart heeft zich erop voorbereid mijn geest op te nemen. U moet deze woorden maar altijd juist begrijpen: mijn geest werkt onafgebroken, maar Hij dringt niet met geweld door waar Hij tegenstand vindt. Is nu de tegenstand gebroken - die daarin bestond dat het wezen tot liefdeloosheid verviel, dat het mijn liefde afwees - dan opent het zich ook weer voor mijn doorstraling en dat betekent, dat het helder en licht in hem wordt, dat het ziet wat het voordien niet zag en hoorde, wat het voordien niet horen kon, mijzelf, mijn woord, dat nu weer in hem klinkt zoals in het allereerste begin.

En de innerlijke weerstand is in de laatste tijd vóór het einde bijzonder groot, wat zich uit in de liefdeloze gezindheid. En daarom zal ook in deze tijd maar zelden een

mens mijn woord in zich vernemen. En dat heeft tot gevolg dat ook maar zelden een mens gelooft aan mijn directe aanspreken door mijn geest. Een heel natuurlijk gebeuren dat heel in het begin aan alle wezens bekend was, is tot iets onbegrijpelijks geworden, hoewel het in ieder mens moest kunnen plaats vinden, omdat ieder mens deze bekwaamheid in zich heeft maar ze niet ontwikkelt, of, ook wel in onwetendheid en ongeloof niets doet om zich in die toestand te verplaatsen, namelijk te kunnen omgaan met zijn Vader als een kind - om door Hem dus Zijn woorden waardig gekeurd te worden.

En steeds weer kunnen de mensen alleen maar onderwezen worden - maar niet door dwang zo omgevormd dat alle voorwaarden aanwezig zijn, om mijn stem in zich te kunnen vernemen. Het moet aan ieder mens zelf overgelaten blijven hoe hij zich tegenover de onderrichtingen instelt. Ieder mens kan alleen maar indirect mijn woord worden gebracht, dat dan ook tenvolle ontplooid moet worden - opdat de mens de waarheid van mijn woord aan zichzelf ervaart.

Amen

BD.7258

17 januari 1959

De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld

In uw binnenste moet u luisteren als u mijn stem vernemen wilt. Dat vraagt een geheel zich afsluiten van de aardse wereld en een verzinken in geestelijke gedachten. Het vereist een totaal leegmaken van het hart van aardse gedachten, opdat dit nu gevuld kan worden met gedachtestromen van zuiver geestelijke aard. Zich geheel van de wereld los te maken zal altijd moeilijk zijn voor de mens, maar mijn stem klinkt des te duidelijker, hoe minder indrukken van gedachten het hart belasten die in het wereldse hun oorsprong hebben. Is het hart geheel gelegegd, dan kan de stroom van mijn geest zonder belemmering binnen vloeien en dat zult u dan gewaarworden als een ononderbroken aanspreken. Als een overvloeien van mijn geest in u, als een rechtstreeks aangesproken worden door Mij, dat u dan zo duidelijk verneemt als een uitgesproken woord.

Hoe meer u dus aardse gedachten weert, des te duidelijker verneemt u mijn stem. En dat vraagt een voortdurende strijd met de buitenwereld, die steeds weer binnen wil dringen op aandrang van mijn tegenstander, om de vertrouwelijke gedachtewisseling tussen Vader en kind te verstoren. U kunt dat verhinderen door er niet aan toe te geven, doordat u alle gedachten die u vanuit de wereld treffen, afwijst. Doordat u Mij dadelijk aanspreekt in gedachten, dat Ik deze verstoring verhinderen mag. En met uw wil zal rekening gehouden worden, omdat die Mij alleen is toegekeerd.

Mijn stem te horen is derhalve alleen het recht van hen die zich van de wereld kunnen losmaken, voor wie Ik zelf tot een begrip geworden ben dat niet meer door de wereld vervangen kan worden, die Mij herkend hebben als hun Vader van eeuwigheid die u tot Zijn kinderen wil maken en u niet meer opgeeft tot Hij dat doel bereikt heeft. Heeft dit losmaken van de wereld eenmaal plaatsgevonden, dan zal ook de wereld die mens nooit meer terug kunnen winnen, omdat het door Mij rechtstreeks aangesproken worden hem licht geschonken heeft en hij dit licht niet meer missen wil. Maar desondanks zal hij voortdurend tegen de wereld moeten strijden, omdat hij nog midden in de wereld leeft, die op iedere manier probeert op hem in te werken, omdat mijn tegenstander juist ieder vertrouwelijk toespreken verstoren wil, waar en hoe het maar mogelijk is.

Daarom behoort er steeds een sterke wil toe, de verbinding met Mij zo innig te maken dat mijn stem doordringt en de stem van de wereld overstemt. De wil van de mens brengt dat teweeg. En dan zal de mens altijd lof en dank zingen voor Degene die hem aanspreekt en hem daarmee een geschenk geeft van onmetelijke waarde. Want mijn woord is het zichtbare of hoorbare teken van mijn oneindige liefde voor u, mijn schepselen. Het geeft u een bewijs, dat u het zelf in de hand hebt zo'n nauwe verbinding aan te knopen met het hoogste en volmaaktste Wezen. Dat u Zijn stem kunt vernemen en dat u bewijzen van dit aangesproken worden bezit als u Zijn heilig woord neerschrijft zoals u het ontvangt. Dit hoogst volmaakte Wezen spreekt u aan.

Denk erover na wat deze woorden betekenen. Ik spreek van boven tot u, u hoort Mijn stem, u verstaat wat Ik tot u spreek en u kunt daaruit de stem van uw Vader herkennen, die u liefheeft en u voor eeuwig bezitten wil. Ik spreek u aan opdat u vrijwillig tot Mij komt, opdat u begint aan de terugkeer naar Mij in uw vaderhuis - wat Ik door mijn aanspreken bereiken wil. Maar om dit spreken van Mij te kunnen horen moet uw wil vast en sterk zijn. Hij moet steeds weer de innige verbinding met Mij zoeken - die niet aan de oppervlakte van de wereld te vinden ben, maar ver van de wereld. Dus moeten alle wereldlijke gedachten worden teruggedrongen en u moet in de stilte van uw hart luisteren. En u zult dan waarlijk in alle duidelijkheid mijn stem vernemen, omdat Mijn liefde vooral uitgaat naar allen die proberen met Mij in contact te komen, die ernaar verlangen Mij te horen en aan wie Ik Me daarom openbaar volgens mijn belofte, dat Ik tot de mijnen komen zal in de geest en dat Ik bij hen blijf tot aan het einde van de wereld.

Amen

BD.7304

11 maart 1959

Over het innerlijke woord

Mijn stem zullen allen vernemen die er vurig naar verlangen en met Mij in verbinding treden in hun hart, dus niet alleen gebeden met de lippen tot Mij opzenden, die door Mij niet gehoord worden. Maar Ik heb veel kinderen die innig tot Mij bidden en wier gebeden Ik dan verhoor - in het bijzonder, als het slechts het verzoek is dat Ik als Vader tot mijn kind mag spreken.

Deze bede bewijst Mij zijn liefde voor Mij, die voor zo'n kind alles ben: God en Vader, Vriend en Broeder. En dan zal Ik Mij ook openbaren als Vader, Vriend en Broeder en altijd zal mijn aanspreken een ingaan zijn op diens vragen en wensen - die dat kind Mij vol vertrouwen voorlegt.

En zo mag dus ook ieder mens zich aangesproken voelen door Mij, die slechts op 'n innige samenspraak met Mij blijft wachten, tot hem mijn antwoord bewust geworden is. Want juist dit blijven wachten op en verwachten van mijn antwoord mag niet verzuimd worden, wat echter ook dat diepe geloof vooropstelt dat Ik tot mijn kinderen spreek.

Hadden de mensen dit diepe geloof, dan zou het hun allen ook niet zo ongewoon zijn, dat een God tot Zijn schepselen, dat een Vader tot Zijn kinderen spreekt.

Doch juist dit geloof hebben maar weinigen en daarom komt het zo zelden voor dat Ik Mij zo kan uiten, dat ook de medemensen daarvan iets ervaren. Daarbij komt, dat de mensen op geheel verschillende wijze mijn aanspreken vernemen, meestal in hun eigen taal. Daarom worden de resultaten van het vertrouwelijke tweegesprek van het kind met de Vader voor een product van eigen gedachten gehouden, als niet de ongewone inhoud de medemensen wantrouwig maakt of ze anders leert denken.

Doch Ik zeg u: Ik spreek veel te graag met mijn kinderen dan dat Ik een gelegenheid voorbij zou laten gaan Mij te uiten, alhoewel Ik Mij steeds alleen kan openbaren naar gelang de rijpheidstoestand, alsook de opdracht die tegelijkertijd de ontvanger van mijn woord te vervullen heeft op deze aarde. Zodra dus het toezenden van mijn woord met een opdracht verbonden is, worden er ook andere voorwaarden gesteld, die degene die ontvangt vervullen moet, om geschikt te zijn voor zijn opdracht.

En dan zullen ook de resultaten van de innige omgang met Mij, de inhoud van mijn rechtstreekse aanspreken in zijn aard anders zijn omdat ze tegen de kritiek van de verstandsmensen moeten standhouden, omdat ze als leerstof beschouwd moeten worden die verspreid moet worden, die als evangelie de mensen die zich in grote geestelijke nood bevinden moet worden gebracht. Maar het aanspreken van mijn

kinderen zal zich op geen enkele wijze tegenspreken, ofschoon het in 'n verschillende vorm gesteld is juist vanwege zijn bestemming.

Ik moet mijn kinderen overeenkomstig hun vermogen om op te nemen aanspreken. En zodra deze woorden van Mij woordelijk worden weergegeven, spreken ze zich nooit tegen. Worden ze echter naar eigen zienswijze veranderd, dan kan en zal zich ook dwaling bij de woorden, die aanvankelijk de mensen werden gegeven in de zuiverste waarheid, voegen.

Laat alles onveranderd wat u, mensen van boven toe klinkt. Deze vermaning zou Ik u steeds weer willen laten toekomen, dan is ook de waarheid gegarandeerd en dan zal niemand aanstoot kunnen nemen behalve zij, die zelf nog niet in de waarheid wandelen. Want zelfs als het denken van een mens eerst nog van de waarheid afwijkt, wordt het door mijn woord juist geleid, of de omstrede vragen worden nog zolang terzijde gesteld tot de mens zonder enige innerlijke weerstand, opgeroepen door verkeerde onderrichtingen, mijn woorden aanneemt en zulke tegenstrijdigheden ook uit de weg worden geruimd.

Maar Ik spreek tot al mijn kinderen die alleen Mij tot zich laten spreken door 'n innige band en de wil Mij te horen. En mijn woorden zijn steeds aan hen gericht, die dezelfde vragen overdenken en die evenzo de wil hebben Mij te horen. Maar met het oog op de grote geestelijke nood en het naderende einde stuur Ik mijn woord, de leer die de mens Jezus op aarde heeft verkondigd, opnieuw naar de aarde, opdat ze verbreding vindt en alle mensen zal aanraken die zich in het zoeken naar de waarheid voor mijn aanspreken openstellen, als die hun door mijn boden wordt overgebracht.

Dit woord is dus aan allen gericht, maar zal eveneens alleen op hen indruk maken die het zonder tegenstand aanhoren. En dezen zullen nu volgens mijn woord handelen en leven en dan ook de uitwerking van mijn woord kunnen ervaren, want zij zullen toenemen in kracht en licht, in sterkte van wil en wijsheid. Want alles wat van Mij uitgaat moet zijn uitwerking hebben, aangenomen dat de wil van de mens geen weerstand biedt, dat de mens wil om door Mij aangesproken te worden en dankend mijn genadegave aanneemt, die mijn liefde hem biedt en bieden zal tot aan het einde.

Amen

BD.7311

18 maart 1959

Het beantwoorden van vragen - Onderzoek de oorsprong

Iedere vraag wil Ik u beantwoorden wanneer u maar in staat bent uzelf geheel van de wereld en haar indrukken af te sluiten, dus met een geheel leeg hart alleen vurig verlangt naar mijn tegenwoordigheid. Dan kunt u ook mijn woord zonder enige

vertroebeling vernemen, waartoe nu eenmaal het totaal terzijdestellen van al het aardse absoluut noodzakelijk is. Daarom wordt er echter ook zeer veel als mijn woord voor waar gehouden waarbij de gedachten van de mensen zelf nog te zeer betrokken waren, terwijl deze "stilte in God" nog niet tot stand was gebracht, waar mijn antwoord niet werd afgewacht.

De graad van liefde en de verbondenheid met Mij is altijd doorslaggevend, dat en op welke wijze de mens door Mij wordt aangesproken. En een mens die zich geheel aan Mij overgeeft, die hoeft niet te vrezen zich te vergissen in het aanspreken dat hem ten deel valt. Hij zal zonder bedenken alles kunnen uitdragen als een genadevolle uiting van Mij, en hij zal daarom ook zonder bezwaar vragen kunnen stellen, die weliswaar overwegend een geestelijke inhoud zullen hebben omdat een kind, dat zich totaal overgeeft aan Mij, veel meer interesse heeft in geestelijke zaken dan in aardse problemen.

Doch de mensen zijn nog zeer aan het wereldse gebonden en heel vaak begeren ze uitsluitel over zuiver aardse zaken, die zij Mij dan voorleggen, steeds in de hoop, dat Ik hun naar wens een antwoord geef. En dat is een gevaar voor de waardering van mijn aanspreken, want de mensen bij wie de aardse interesses nog overheersen, zijn nog niet zo ver dat zij in staat zijn zich geheel af te zonderen en met Mij in stilte een samenspraak te houden. Veel meer zullen hun gedachten steeds weer afdwalen en naar de wereld terugkeren, waarvan zij zich niet helemaal los kunnen maken. En dan is een pure goddelijke aanspraak twijfelachtig, zo niet geheel uitgesloten.

Onderzoek u daarom heel serieus voordat u iets als van "Mij stammend" uitdraagt, en van de medemensen vraagt te geloven dat Ikzelf daar de Veroorzaker van ben. Alleen diegene mag zich zeker voelen en de resultaten van zijn innige samenspraak met Mij als geheel zonder dwaling verkondigen, die deze innige verbinding in volledige afzondering tot stand brengen kon, die op geen enkele wijze wereldlijke gedachten liet binnenkomen gedurende de omgang met Mij. Deze kan ook iedere vraag stellen en ze zal hem beantwoord worden omdat het altijd zijn wil is niet in dwaling te geraken - en omdat de waarheid hem boven alles gaat.

Ik spreek met iedereen, of echter mijn woord of zijn eigen gedachten hem in zijn bewustzijn komen dat bepaalt de mens zelf door de ernst van zijn wil, zodra het gaat over de beantwoording van vragen die niet alleen een geestelijke inhoud hebben, waar dus het gevaar bestaat dat er wereldlijke gedachten binnensluipen en daardoor de waarheid gemakkelijk in gevaar komt. Terwijl zuiver geestelijke vragen toch door een innerlijk concentreren en afzondering veilig zijn gesteld, dus ook de antwoorden daarmee in overeenstemming helder en waarheidsgetrouw uitvallen,

Wilt u met Mij spreken, dan vraag Ik ook uw onverdeelde overgave aan Mij, maar dan neem Ik u ook geheel in bezit en alles wat uit uw gedachten als resultaat te

voorschijn komt, is het uitvloeien van mijn liefde in uw hart. Deelt u echter uw verlangen naar Mij nog met de wereld, dan kunt u niet verwachten dat Ik Mij in u laat horen. Daarom moet u zich heel serieus onderzoeken en dus zelfkritiek uitoefenen die steeds voor u van nut zal zijn als het uw wil is dat Ik u aanspreek. Want u moet de zuivere waarheid begeren, daar u anders nooit de zuivere waarheid ontvangen kunt.

Amen

BD.7392

19 augustus 1959

Echte profetie

De gave van voorspelling, de echte profetie, is het "werkzaam zijn van de geest Gods" in de mens. Wie dat weet zal zulke profetieën ook de juiste waarde toekennen, die de verplichting inhoudt dat zulke profetieën verbreid worden omdat het Gods wil is dat de mensen daarvan horen, daar Hij zulke profetieën anders niet door de geest van de mens geopenbaard had.

Want de profetieën worden de mensen niet toegestuurd om hen te verontrusten of hun de toekomst te onthullen, maar zij hebben het doel dat de mensen zich van hun verantwoording bewust - hun leven instellen in overeenstemming met de voorspellingen. Want ieder mens zal weten dat hij nog voor verandering vatbaar is en dat hij er alleen maar goed aan doet zijn wezen te veranderen, dat wil zeggen: het volgens de wil van God in te richten, om dan ook alles rustig op zich af te laten komen wat God over de mensen zendt.

De gave van profetie verplicht dus. De mens hoeft daarom niet te vrezen dat hij uit zichzelf iets verkondigt, omdat - waar het werken van de geest eenmaal duidelijk is - de mens steeds onder deze invloed staat zodra het om geestelijk weten gaat, waarbij ook de toekomstige gebeurtenissen horen die hun geestelijke motivatie hebben en nooit door een alleen wereldsgezind mens vermeld zouden worden, die er niet in gelooft. Wie het toekomstige verkondigt in samenhang met de geestelijke uitwerking, die spreekt in opdracht van God, want ieder aardsgesind mens weigert zulke profetieën uit te spreken en ze onder de medemensen te verbreiden. Het ligt in de aard van de zaak dat alleen een geestelijk ontwaakt mens gebeurtenissen aankondigt, die in opdracht van God spreekt en deze heeft ook de opdracht voor de verbreiding zorg te dragen - in zover hem dit mogelijk is. Want hij wordt daarbij steeds geleid zoals het goed is, als hij maar acht geeft op iedere zachte impuls en zich laat leiden door de innerlijke stem, die altijd als uiting van de geest te beschouwen is.

De gave van profetie is niet veel mensen gegeven, maar de weinige aan wie de geest uit God iets toekomstigs aankondigt, moeten hun ambt uitoefenen en zorg dragen voor de verbreiding van wat hun wordt toegestuurd. En zij hoeven niet te vrezen tegen de wil van God in te handelen, want de mensheid moet opmerkzaam gemaakt worden op dat wat komt en ze moet zich in overeenstemming daarmee er op instellen. En de geest uit God zal de gelegenheid verschaffen, Hij zal de mensen samenbrengen, Hij zal de profeet innerlijk aansporen wanneer hij spreken moet, zoals Hij hem ook zachtjes zal waarschuwen wanneer het niet juist is, daarover te spreken.

De mens hoeft alleen maar te letten op die zachte stem in zich, want waar de geest uit God eenmaal aan het werk is daar geeft Hij ook zijn werk niet op en leidt de mens volgens Gods wil. Dit zij u nog eenmaal gezegd, dat u voor grote gebeurtenissen staat en dat het goed is als de mensheid daar reeds tevoren iets over te weten komt, zelfs als ze ongelovig tegenover de voorspellingen staat.

Maar dat het tevoren reeds verkondigd werd, dat wordt hun eenmaal ook duidelijk en dan zullen die gebeurtenissen een grotere uitwerking hebben op de zielen van de mensen. Zij zullen ook de aankondigingen van een naderend einde geloof schenken, wat van het allergrootste belang is, want er blijft hun nog een korte tijd die zij goed voor het heil van hun ziel kunnen benutten - als zij maar van goede wil zijn.

En God zal niet ophouden te waarschuwen en te vermanen, en zo zal Hij ook steeds weer door de stem van de geest wijzen op de komende gebeurtenissen. Hij zal nooit ophouden, tot de dag gekomen is die grote ontzetting teweeg zal brengen, omdat zich dan maar weinigen kunnen redden, terwijl toch de mens alleen de juiste instelling tot "Hem" moet hebben om door alle noden en gevaren heen geleid te worden, of, wanneer hij zijn leven moet geven, hem een mooier leven beschoren is in de eeuwigheid.

Er kan niet genoeg gewezen worden op wat komt, en u die met de geest vervuld bent moet altijd alleen uitspreken wat de geest u verkondigt. En u zult de wil van God nakomen, die zelf door Zijn geest tot u spreekt en tot alle mensen spreken wil.

Amen

BD.7681

24 augustus 1960

"Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld"

Ik wil u mijn Trooster zenden, de geest der waarheid. U allen hebt het vermogen in u de stem van mijn geest te vernemen, want een deeltje van Mij zelf, een geestvonk van mijn goddelijke geest, die liefde is, ligt in u en zal zich ook steeds met Mij kunnen verbinden. Mijn woord zal door hem in u binnen stralen, want deze geestvonk

is een uitstraling van mijzelf die u doeltreffend raakt als u daarop voorbereid bent. Zolang u zich afzijdig houdt van Mij, houdt ook deze geestvonk zich in u stil. Verbindt u zich met Mij, dan staat ook de geestvonk in contact met Mij en hij kan u alles overbrengen wat nu van Mij aan licht en kracht uitgaat. Hij kan u de zuivere waarheid uit Mij doen toekomen, en u kunt door het ontvangen van deze waarheid toenemen in inzicht, dus vanuit het donker van de nacht het licht van de dag binnentreden.

Ikzelf heb u dit beloofd toen Ik op aarde leefde, dat Ik u niet meer alleen zou laten, dat Ik altijd bij u zal blijven tot aan het einde van de wereld. Ik wees u op "het werkzaam zijn van mijn geest" in u, die u vertrouwd zal maken met de waarheid. Want tevoren was de ziel nog met de oerschuld belast, die het onmogelijk maakte dat de verbinding van de mens met Mij zo innig was dat hij mijn stem in zich vernam.

Want eerst moest de verlossing hebben plaatsgevonden door Jezus Christus, die de grote scheiding van Mij ophief. De mens moest Mij heel bewust erkennen in Jezus Christus. Hij moest dus vanuit zijn wil de weg van de terugkeer aanvaard hebben, die hem dan ook weer het aanstralen van mijn liefdeskracht opleverde en hem verzekerde van het weerklinken van mijn woord in zichzelf, als dit zijn wil was, als hij zich bewust openstelde en nu de geestvonk in zich aanleiding gaf zich te verbinden met de Vadergeest van eeuwigheid.

Daartoe behoort slechts de ernstige wil, in mijn wil binnen te gaan. Daartoe is het erkennen van mijzelf nodig, aan wie het wezen eens zijn erkenning ontzegd had. En daar is een leven in liefde voor nodig opdat mijn geest zich nu uit kan, zoals Ik het beloofd heb. Lichamelijk kon Ik niet bij u mensen blijven, maar Ik gaf u de troost mijn geest te zenden en dus altijd "bij u te blijven tot aan het einde van de wereld". En deze belofte moet u ernstig nemen. U kunt zich altijd van mijn tegenwoordigheid bewust zijn en blijven. U hoeft het alleen maar zelf te willen dat Ik bij u tegenwoordig ben. U hoeft slechts in gedachten de verbinding met Mij tot stand te brengen, in de geest of in het werkzaam zijn in liefde.

Dan zult u Mij ook voortdurend kunnen vernemen. Want Ik zelf ben in u en de geestvonk verliest nimmer de verbinding met de Vadergeest van eeuwigheid. Hij kan zich alleen niet uiteten, wanneer de mens zelf zich niet openstelt uit vrije wil. Wanneer hij zelf niet luistert om te horen wat de geest uit Mij door de geestvonk aan hem overbrengt.

En zodoende ligt het steeds alleen aan de mens zelf, dat hij de vonk in zich doet ontbranden, dat hij hem de mogelijkheid geeft zich te openbaren, dat hij Mij zelf vraagt dat Ik bij hem mag zijn, hem onderricht en bekend maak met de waarheid volgens mijn belofte.

En Ik zal hem waarlijk als een Trooster terzijde staan. Ik zal hem binnenleiden in de waarheid, Ik zal mijzelf aan hem bewijzen door mijn aanspreken. Ik zal bij hem zijn en blijven tot aan het einde.

Amen

BD.7698

13 augustus 1960

De stem van het geweten

U moet naar uw voleinding geleid worden en u hebt daartoe mijn ondersteuning nodig. Want alle kracht gaf u eens weg en u werd zwakke schepselen zonder licht, die zo lang in de diepte moesten blijven, tot mijn liefde hen vastpakte en ze weer uit de diepte omhoog hielp. Nu verkeert u wel al in een zekere graad van rijpheid, maar deze is niet voldoende om u de weg opwaarts te garanderen die u nog moet afleggen tijdens uw aardse leven. Daarvoor hebt u mijn kracht en mijn leiding nodig. En als u nu zelf u van uw zwakheid bewust bent en om u heen kijkt voor hulp, dan sta Ik reeds aan uw zijde en wacht slechts dat u Mij om mijn bijstand verzoekt. Maar dit verzoek moet u in vrije wil tot Mij richten, omdat van mijn kant uit geen enkele dwang op uw wil wordt uitgeoefend.

Doch Ik ben te allen tijde bereid u die gevraagde hulp te verlenen, zoals Ik u ook altijd van kracht zal voorzien als u ze maar begeert. En opdat in u het verlangen daarnaar wordt opgewekt, laat Ik u soms uw zwakheid en duisternis bijzonder sterk voelen. En dit is slechts een teken van mijn liefde voor u, omdat Ik u daardoor voor Mij wil winnen, omdat Ik u ertoe bewegen wil dat u Mij vrijwillig om hulp vraagt. Daarom moet u vooreerst in Mij geloven. En er wordt u ook kennis overgebracht dat er een God en Schepper is, wat u alleen maar hoeft aan te nemen om daarover na te denken. En met een goede wil bent u dan ook in staat dat te geloven. U kunt ervan verzekerd zijn dat Ik u aan een vast geloof help, als u maar de wil hebt juist te denken en te handelen, als u maar gehoor geeft aan de innerlijke stem die u altijd de juiste weg zal wijzen.

En mijn stem klinkt in ieder mens als stem van het geweten, doch er kan naar geluisterd maar ook niet naar geluisterd worden, en dat hangt alleen af van de wil van de mens zelf. Zo zal ook de stem van het geweten de mens in kennis stellen van wat goed en wat verkeerd is. Hij wordt door de stem van het geweten onderwezen in de grondwet, in de liefde. Want als mens weet hij precies wat hem vreugde verschaft en welbehagen en wat hem leed en ellende brengt. Daarom kan hij ook tegenover de medemens zo handelen als het deze tot welzijn dient, en hij kan hem voor schade aan

zijn lichaam behoeden. Zo kan dus ook in hem de liefde ontwakken, en met de liefde ook het licht van het inzicht hem verlichten.

Ieder mens kan tot een juist denken en handelen komen. Want van Mij uit is in hem dat fijnzinnige gevoel gelegd dat door de stem van het geweten tot uitdrukking komt. En zodra hij aan deze stem aandacht schenkt, kan zijn wezen, dat in het begin van zijn belichaming als mens nog sterk met eigenliefde behept is, zich veranderen tot naastenliefde. Dan is ook de zekerheid gegeven voor een sterk en levend geloof in Mij, zijn God en Schepper. Dan zal hij ook spoedig in Mij zijn Vader herkennen, die hem liefheeft en hem tot zich wil trekken. Hij zal deze verbinding nastreven in vrije wil en Ik zal hem steeds dichter bij de voltooiing kunnen brengen, want Ik schenk ieder mens die hulp. Ik laat geen mens in zwakheid en onwetendheid. Ik ben en blijf zijn Leider, het gehele leven op aarde door, zolang hij zich niet tegen Mij verzet, zolang zijn wil zich door de stem van het geweten laat beïnvloeden. En dat zal steeds geschieden wanneer de ziel van zins is het doel van het aardse leven te bereiken. Dan kan de mens er altijd van verzekerd zijn dat van mijn kant uit alles gedaan wordt om hem te helpen zich te voltooien, dat hij nooit aan zichzelf blijft overgelaten en dat hij ook zeker zijn doel zal bereiken.

Amen

BD.7787

januari 1961

Opheldering over verschillende ontvangsten van het woord

Van Mij uit wordt u zeker mijn woord niet onthouden, als u wilt dat Ik u aanspreek. Doch altijd moet u uzelf onderzoeken en afvragen wat u verlangt te weten. Ik geef u antwoord op uw vragen, zodra ze geestelijke leringen betreffen en zodra dit antwoord u tot zegen strekt. Want Ik wil wel dat u in de waarheid wandelt, maar Ik zal mijn antwoord niet geven als aan uw vragen geen oprechte motieven ten grondslag liggen. En dat is mogelijk als u met een antwoord tegenover uw medemensen wilt uitblinken, of ook, als u met een antwoord uw medemensen tot een of andere handeling probeert aan te zetten.

Want Ik zie iedere bedoeling in een mensenhart, en al houdt hij dan samenspraak met Mij - hij zelf heeft zich niet zo voorbereid dat Ik hem antwoorden kan. Er vindt dan geen geestelijke uitwisseling plaats, maar het verstand van de mens werkt voor zichzelf een antwoord uit dat hij dan als geestelijk ontvangen doorgeeft. Ieder mens wordt door Mij aangesproken die de voorwaarden vervult: zich innig tot Mij wenden en Mij vragen om mijn woord. En tot hem zal Ik spreken zoals zijn staat van rijpheid het toelaat. Ik zal hem het antwoord in het hart leggen, Ik zal zijn gedachten richten zodat hij niet in dwaling verkeert.

Maar er wordt van deze belofte van Mij ook misbruik gemaakt, doordat de mensen Mij vragen om antwoord in aardse aangelegenheden, doordat zij geestelijke wensen niet van aardse kunnen scheiden. Ik wil Mij aan mijn kinderen zeker niet onthouden, maar Ik stap ook niet van mijn voorwaarden af die Ik aan een werkzaam zijn van mijn geest verbonden heb. Ik wil dat een diep verlangen naar de waarheid hen ertoe brengt zulke vragen te stellen die een geestelijk weten betreffen. En hebt u, mensen die graad bereikt dat mijn geest in u werken kan, dan zult u ook weten dat uw Vader de aardse lotgevallen leidt zoals ze voor u het beste zijn. U zult uzelf dan aan Mij als uw leidsman toevertrouwen en weten dat Ik alles voor u ten beste leid.

U zult dus geen persoonlijk onderricht of aanwijzingen verwachten en uw Vader daar ook niet om verzoeken. Want met aardse vragen bent u steeds in gevaar het antwoord zelf zo te geven zoals u het voor uzelf wenst. Laat Mij voor u zorgen en laat de leiding over u helemaal aan Mij over. Zorg alleen dat uw ziel uitrijpt, dat ze tot een opnamevat wordt van mijn geest. Dan spreek in het verborgen samen met uw Vader en laat u door Mij onderwijzen, dat wil zeggen: in geestelijk weten inwijden.

Want mijn rijk blijft altijd alleen de geestelijke wereld, en uit deze wereld komen geestelijke onderrichtingen tot u die de rijpheid van uw ziel verhogen, als u volgens deze lessen leeft op aarde. En wie voor Mij werkzaam wil zijn, diens gedachten zullen waarlijk juist geleid worden door Mij en hij hoeft geen aanwijzingen van medemensen, die hem ook verkeerde raad of onjuiste overgebrachte mededelingen kunnen laten toekomen. Verbind uzelf met uw Vader van eeuwigheid en vraag Hem om goede leiding en u zult mijn wil in uw hart bespeuren en hem opvolgen. Beproof alles en behoud het beste. Geen mens moet het onderzoeken van de geestelijke leringen die hem gebracht worden nalaten, want ieder moet weten dat tegenstander in de eindtijd actief is waar hij kan - om de gedachten te verwarren. Dat hij echter geen invloed heeft op hen die zich innig met Mij verbinden en mijn leiding hebben afgesmeekt. Ook weet hij zich goed te camoufleren en als een lichtengel op te treden, doch herkenbaar voor allen die licht en de waarheid zoeken. Want dezen laat Ik niet in duisternis ronddolen, hun schenk Ikzelf het licht omdat zij het begeren.

Amen

BD.7822

10 februari 1961

Voorwaarde voor de "uitstorting van de geest"

De uitstorting van de geest vergt bepaalde voorwaarden die vervuld moeten worden, want mijn geest kan zich alleen uitstorten in een geopend vat, dat zo is toebereid, dat mijn geest er in kan stromen. En deze toebereiding vraagt weer een zielenarbeid die de mens aan zichzelf voltrokken moet hebben, of ook: de mens moet mijzelf een

woonplaats hebben bereid, omdat mijn tegenwoordigheid onvoorwaardelijk nodig is om Mij te kunnen uiten door mijn geest.

De geestvonk sluimert weliswaar in ieder mens, maar hij moet tot leven gewekt worden. De verbinding met de Vadergeest van eeuwigheid moet tot stand gebracht worden, opdat hij zich dan ook uiten kan. En die verbinding wordt tot stand gebracht, de geestvonk wordt tot leven gewekt, als de mens in de liefde leeft, als hij door werken van liefde Mij tot zich trekt, de Liefde zelf.

De mens moet door de liefde zijn ziel reinigen van alle omhulsels die voor het licht ondoordringbaar zijn, dan brengt hij zich zelf in gereedheid. Hij maakt zichzelf tot een opnamevat van de goddelijke geest. Hij vervult de voorwaarden die een uitstorting van de geest tot gevolg hebben. En hij moet geloven dat mijn geest zich over hem uitstort, dat de Vader zich tegenover Zijn kind uiten wil en kan. En hij zal weer alleen geloven als hij zich tot liefde gevormd heeft. Want pas als hij aan een werkzaam zijn van mijn geest in hem gelooft, zal hij ook innerlijk luisteren om te horen wat deze geest hem overbrengt. Zolang dit geloof ontbreekt zal hij nooit van een gave van de geest kunnen spreken. Hij zal eenvoudig niet de in hem sluimerende krachten wekken en dus zullen ze zich ook niet kunnen uiten, hoewel ze in hem zijn.

De liefde zal weliswaar spoedig zijn denken verlichten, om welke reden een liefdevol mens ook spoedig tot geloof kan komen als zijn streven geestelijk gericht is, als hij zijn best doet volgens mijn wil te leven, doch mijn geest dringt zich niet op. Nooit zal een mens de stem van mijn geest vernemen, die niet bewust de verbinding met Mij tot stand brengt om Mij te horen. Want het innerlijk luisteren is nodig, wil hij Mij vernemen en onderrichtingen vol van wijsheid in ontvangst nemen, die alleen de geest uit Mij aan hem kan overbrengen.

En juist het geloof in het werkzaam zijn van mijn geest is bij de mensen verloren gegaan, zodat zij geheel ongelovig staan tegenover een heel natuurlijk gebeuren dat de mensen alleen mijn grote liefde zou moeten bewijzen, hoewel Ik zelf hun de belofte gaf bij de mensen te blijven en ze in alle waarheid binnen te leiden.

Zij begrijpen deze belofte niet, anders zouden zij er in geloven en aan mijn woord, dat van boven tot hen klinkt of door mijn boden aan hen wordt overgebracht, een grotere betekenis toekennen. Mijn geest heeft slechts een opnamevat nodig dat is toebereid, opdat Hij zich daarin kan uitstorten. Maar dan laat Hij ook merken er te zijn, Hij spreekt tot jullie zoals een Vader tot Zijn kinderen spreekt en Hij zal jullie altijd opheldering geven als jullie geestelijk door hem onderwezen willen worden.

Maar hij kan zich niet uiten waar liefde en geloof ontbreken, waar de mens nog niet aan zijn ziel gewerkt heeft, zodat hij zichzelf tot liefde gevormd heeft en al vrij is van alle onreinheden en afvalstoffen van zijn ziel. Want Ik kan alleen mijn intrek nemen in een rein hart dat van liefde vervuld is en mijn tegenwoordigheid verdragen

kan. Waar echter deze voorwaarden aanwezig zijn, daar vertoef Ik en laat Ik ook mijn tegenwoordigheid zien. Ik giet mijn geest uit over alle vlees. Ik onderricht en troost, Ik leid de mensen binnen in de waarheid, Ik blijf bij hen tot aan het einde van de wereld.

Amen

BD.7829

18 februari 1961

Het "werkzaam zijn van de geest" en de activiteiten van de geestenwereld

U wordt met de waarheid vertrouwd gemaakt. Kunt u daar de betekenis van beseffen? Dat u hiervan verzekerd, bent volledig in de waarheid vast te staan, omdat Ik u zelf onderricht? En als men u tegenwerpingen maakt, dat u er niet zeker van bent, dat Ik het ben die tot u spreekt, laat u dan niet in de war brengen, want anders zou u alles kunnen verwerpen, ook het boek der boeken (de bijbel), dat mijn duidelijke aanwijzing bevat over het "werkzaam zijn van mijn geest". De mensen zijn echter al zo ver van Mij verwijderd, dat zij van een werkzaam zijn van mijn geest in de mens niets meer weten. Zij zoeken weliswaar sporadisch ook de verbinding met het geestelijke rijk, maar zijn totaal onwetend, dat zij zich daardoor in gevaar begeven mededelingen in ontvangst te nemen, die niet overeenkomen met de waarheid, omdat zij te weinig weten over "de activiteiten van de geesten", die nog niet het lichtrijk zijn binnengegaan. Zij brengen verbindingen tot stand met geestelijke gebieden, met de geestenwereld, die ook wel contact zoekt met de mensen, doch alleen maar om zichzelf te kunnen uiten, om hun verkeerd, verward denken op de mensen over te kunnen dragen, zoals zij het op de aarde gedaan hebben, want zolang zij niet in de lichtwereld vertoeven denken ze niet juist. Ze zijn nog verduisterd van geest en kunnen de mensen alleen valse ideeën overdragen. En de mensen hechten te veel waarde aan zulke mededelingen uit de geestenwereld. Maar de ware band met Mij, die hen het toekomen van de waarheid garanderen, zoeken zij niet.

"Mijn geest" zal u in de waarheid leiden. Ik zelf wil u onderrichten en ofschoon Ik door lichtboden tot u spreek, dan is dat toch hetzelfde, want van Mij gaat de waarheid uit en deze wordt u door mijn lichtboden gebracht, die nooit anders spreken kunnen en zullen dan zoals het mijn wil is, omdat zij de geestelijke leringen, die zij aan u doorgeven, van Mij aannemen. Ik zelf onderricht u door de geest. Begrijp het mensen, dat God zelf tot u spreekt en doe dat niet als iets onmogelijks af. Want u staat in rechtstreekse verbinding met Mij, omdat u mijn schepselen, mijn kinderen bent en eeuwig bij Mij hoort. En de Vader zal steeds tot Zijn kinderen spreken als dezen het willen en de voorwaarden vervullen die Ik daaraan verbonden heb, dat het

kind de stem van de Vader verneemt. U moet geloven dat Ik tot u spreek, u gereed maken als opnamevat voor de stroom van mijn geest, en dan innerlijk luisteren. Om te kunnen geloven moet u in liefde leven en daardoor bereidt u zichzelf tot woning voor Mij. Ik kan dan bij u aanwezig zijn, en als u opmerkzaam luistert zult u Mij horen. En wat Ik u zeg is de waarheid, want de eeuwige Waarheid zelf spreekt tot u. Ze onderricht u en u zult alles vernemen, wat nodig is voor het heil van ziel. Hebt u daar echter de stemmen uit de geestenwereld voor nodig? Laat u ernstig waarschuwen, mededelingen als waar aan te nemen, die niet door de "werkzaamheid van mijn geest" tot u zijn gekomen. Houdt u ver van hen, die voorgeven dat zij in verbinding staan met de geestenwereld. Zij zijn een gevaar voor u, want zij verwarren uw gedachten en houden u weg van de zuivere waarheid. Wel kunnen soms mensen, wier zielen al uitgerijpt zijn, geestelijk in deze gebieden een blik werpen en hun invloed op de zielen der duisternis uitoefenen, maar nooit zullen mensen op aarde iets winnen, als zij contact zoeken met gindse wereld, waar geen licht is. En daarom moeten zij zo'n omgang met de geestenwereld mijden, want ook deze omgang is een middel van de tegenstander in de eindtijd om de gedachten van de mensen in verwarring te brengen, zodat de mensen ook geen begrip voor het "werkzaam zijn van mijn geest" kunnen opbrengen en afwijzend tegenover de waarheid staan of haar minder aandacht schenken dan andere mededelingen en aan een genade gave van de hoogste waarde voorbijgaan.

De waarheid gaat van Mij uit en u mensen zult haar ontvangen, als u deze waarheid begeert. Neemt u echter genoeg met mededelingen, die hun oorsprong niet in Mij hebben, schenkt u aandacht aan zulke mededelingen, dan begeert u de waarheid niet en deze zal ook nooit in uw bezit komen. Waar echter mijn geest werkt, daar is de waarheid. Want Ik kan alleen werken, waar de voorwaarden aanwezig zijn. Dan houd Ik iedere dwaling op een afstand, want deze macht staat Mij waarlijk ter beschikking. Ik wil, dat de waarheid naar de aarde gebracht wordt en Ik heb de macht mijn wil uit te voeren, want u mensen doolt rond in dwaling en bent daarom in groot gevaar. U mensen kunt alleen maar door de waarheid zalig worden en moet deze ernstig van Mij afsmecken. Dan echter kunt u er ook zeker van zijn dat u haar zult ontvangen, dat Ik zelf u onderwijs, zoals Ik het beloofd heb.

Amen

BD.7858

26 maart 1961

God beantwoordt iedere vraag door het hart (1)

Iedere mens, wiens wil het slechts is Mij te dienen, kan in mijn wijngaard werkzaam zijn. Maar er zijn zo veel verschillende werkzaamheden die hij verrichten kan. Want

Ik heb alleen maar een diep gelovig hart nodig dat nu op zijn medemensen liefde uitstraalt. Daardoor wordt er weer liefde in hen opgewekt en die verbreidt zich en helpt om tot een levend geloof aan een God en Schepper te komen. En iedere mens die zelf een overtuigd geloof heeft, kan ook getuigen van Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, in wie Ikzelf het verlossingswerk volbracht heb. En hij zal Mij dienen, hij zal een trouwe knecht voor Mij zijn als hij probeert ook de medemensen de weg te wijzen naar dit geloof. En zijn wil zal Ik zegenen en Ik zal Mij ook aan hem openbaren. Ik zal door het hart tot hem spreken, hij zal het gewaarworden, hij zal innerlijk worden aangespoord om zijn arbeid in de wijngaard te verrichten, hij wordt van binnen uit geprikkeld om te spreken als hij met zijn medemensen samenkomt die van goede wil zijn.

En zo zult u allen Mij kunnen dienen en aan de verlossingsarbeid deelnemen, als u de wil ertoe hebt. De kracht daartoe doe Ik u toekomen - Die uw wil ken en hem zegen. Want de geestelijke nood is groot omdat er geen geloof meer in de mens is. En dit geloof moet weer overtuigd kunnen worden uitgedragen door mijn dienaren, wil het ook door de medemensen worden aangenomen. Deze verlossingsarbeid hoeft echter niet met een ongewone werkzaamheid verbonden te zijn, ze kan verricht worden door ieder die zelf een levend geloof in Mij heeft en wiens liefde zijn medemensen geldt die in deze geestelijke nood verkeren. Want mijn geest is in ieder werkzaam - ook al is dit naar buiten toe niet zichtbaar. En deze stille verlossingsarbeid is Mij vaak waardevoller dan een die op de voorgrond treedt, die gemakkelijk aardse bijverschijnselen laat zien welke de verlossingsarbeid belemmeren.

Dit gevaar bestaat wanneer overijverige mensen geestelijke gaven op de voorgrond willen plaatsen. Wanneer zij, waar zij ook mogen zijn, een rechtstreeks aangesproken worden door Mij verwachten waaraan persoonlijke wensen ten grondslag liggen. Dan laten zij zich niet meer door Mij leiden, maar ze trachten Mij ertoe te brengen met hun wensen rekening te houden. En dan houdt mijn geest zich stil. Dan spreken zij zelf als mens en ze brengen mijn werkzaam zijn in hen in gevaar.

Ik spreek wel door de mond van een mens tot alle mensen, als Ik probeer hen in alle zuiverheid vertrouwd te maken met mijn evangelie. En vervult u mensen nu mijn wil, dat u volgens mijn evangelie leeft, dan kan Ik ook ieder van u persoonlijk aanspreken door het hart, zodat u waarlijk iedere vraag die u innerlijk bezig houdt, beantwoord wordt. Wie echter zichzelf nog niet zo gevormd heeft door de liefde dat hij in staat is Mij in zijn binnenste te horen, juist op zo'n manier dat hij het antwoord ervaart dat Ik hem geef, die zal ook niet zulk aanspreken mogen verwachten via anderen, die het hem zouden willen overbrengen en zodoende woorden weergeven die niet mijn woorden zijn. Want het is toch mijn wil dat u de nauwe verbinding met

Mij zelf tot stand brengt. Het is mijn wil dat u uzelf naar Mij keert, dat ieder zichzelf zo vormt dat Ik hem antwoord geven kan wanneer hij vraagt.

Wanneer u Mij in stilte verzekert van uw wil om Mij te dienen en verlossingsarbeid te verrichten, dan kunt u ook daarvan zeker zijn dat Ik u aanneem, en u hebt dan waarlijk geen opdracht nodig die u door de medemens gegeven wordt. Want u geeft uzelf een bewijs van onvermogen: ontbrekende liefde en vertrouwen in Mij, Die iedere vraag van u ken en u zelf antwoord geef als u Mij daarom vraagt. De stille verlossingsarbeid die door ieder persoonlijk verricht wordt is Mij waarlijk liever dan het werk dat gedaan wordt onder menselijke invloed. Want u weet dat u allen bij Mij welkom bent en Ik u aanneem als mijn knechten, als u zelf Mij uw diensten aanbiedt en mijn wil tracht te vervullen. Waartoe verlangt u dan bevestigingen die Ik u door mensenmond moet laten toekomen? U opent daardoor de deur voor uw tegenstander, die zich nu overeenkomstig de wens tracht te uiten omdat u laat zien dat u niet gelooft aan mijn rechtstreeks werkzaam zijn in u. Omdat u niet gelooft dat Ik u het antwoord in het hart leg als u zich met Mij verbindt in gebed. En door dit ongeloof krijgt hij invloed die u moet ontvluchten. Want ook hij bedient zich van mooie woorden en u zult serieus moeten onderzoeken waar deze woorden vandaan kwamen.

Amen

BD.7859

27 maart 1961

God beantwoordt iedere vraag door het hart (2)

Dat de mensen zo gemakkelijk ten prooi vallen aan de dwaling ligt daaraan, dat hun houding tegenover Mij nog niet helemaal in orde is, ook, al hebben zij daartoe de wil, dat wil zeggen: als zij in de wil leven Mij te dienen. Een voortdurende verbinding met Mij zou hen waarlijk voor dwaling bewaren, dat wil zeggen: zij zouden die als zodanig herkennen.

Deze band is echter nog niet diep genoeg, en zodoende dringen zich altijd nog aardse gedachten op de voorgrond die met het verstand aangenomen en overdacht worden. Het verstand vraagt echter dikwijls de medemens om raad, en deze kan als ook hij niet innig genoeg met Mij verbonden is, ook verkeerde raad geven. Daarom kan Ik ook maar zelden de zuivere waarheid naar de aarde sturen, omdat daartoe de innigste verbinding met Mij nodig is, die ieder tussen beide komen van andere krachten verhindert. En daarom behoedt alleen die mens zich voor verkeerde invloeden of dwaling die deze innige verbinding met Mij tot stand brengt en iedere invloed van buitenaf afwijst, die alleen luistert naar wat Ikzelf hem zeg door het hart.

Wel is het mijn wil dat u, mensen u verbindt in liefde, dat de een de ander sterkt en ondersteunt in het geloof, dat u als broeders tegenover elkaar staat en gezamenlijk naar Mij als uw Vader streeft. Maar Ik wil ook ieders persoonlijk contact met Mij. Ik wil dat u zelf bij Mij om raad komt, dat u met iedere geestelijke en ook aardse bede zelf tot Mij komt - dat Ik ze voor u vervul.

Ik wil deze directe verbinding met Mij, als het om persoonlijke vragen en wensen gaat. Terwijl Ik anderzijds u mijn tussenpersonen en boden toezend die u moet aanhoren, als u geestelijk onderricht ontvangen moet, als mijn evangelie tot u moet worden gebracht. Begrijp dat Ik door mijn werktuigen tot u spreken wil en altijd zal doen, als het er om gaat dat u een geestelijk weten moet worden overgebracht, omdat u zelf nog niet in staat bent zulke leren of diepere wijsheden direct aan te nemen. Dan zal Ik steeds zeggen; luister naar mijn boden en vervul mijn wil.

Maar nooit zal Ik u leringen doen toekomen door uw medemensen anders dan van geestelijke inhoud, omdat u met ieder persoonlijk verzoek zelf naar Mij moet komen. U moet leren onderscheid te maken tussen het "toezenden van mijn woord" en het "persoonlijk aanspreken" dat ieder ontvangen kan die zich innig met Mij verbindt, terwijl mijn woord een speciale tussenpersoon of opnamevat nodig heeft om, als stroom van de geest daar in te kunnen vloeien. En u moet daarom ook oplettend zijn en weten, dat u makkelijk in dwaling gestort kan worden, want waar mijn tegenstander nog een menselijke zwakheid bemerkt, kan hij makkelijk binnensluipen en zich deze ten nutte maken. Maar u kunt hiervan zeker zijn, dat Ik "mijn woord" bescherm tegen iedere dwaling, tegen de invloed van mijn tegenstander daar Ik u, mensen naar de waarheid wil leiden.

Maar u moet niet lichtvaardig ieder woord geloven dat u tegemoet klinkt als zou het geestelijk zijn overgebracht. U moet ernstig onderzoeken of de inhoud alleen van geestelijke aard is, of het rijper worden van uw ziel ten doel heeft, of het als van Mij, voor het heil van uw ziel gegeven, te bestempelen is. Maar uw eigen wensen moet u zelf aan Mij toevertrouwen en Ik zal ook uzelf dan aanspreken door het hart en u zult dan ook weten wat u doen of laten moet.

Amen

BD.7878

25 april 1961

De genade het woord te ontvangen legt verplichtingen op

... ten eerste het doorgeven van wat van boven tot u komt en ten tweede - het instaan tegenover de medemensen voor wat u als waarheid inziet. Het dient tot niets als u, die mijn woord in ontvangst neemt, zelf tevreden bent met dit weten dat u toekomt.

U moet zelf dit weten in alle overtuiging aan uw medemensen, die dit weten ontbreekt, doorgeven. En u moet u niet in de war laten brengen door tegenwerpingen, want deze komen altijd van mensen, terwijl Ik zelf u toch de zuivere waarheid verschaft, die altijd zal standhouden tegen zulke bedenkingen. Zodoende heb Ik wilskrachtige dienaren nodig, die zich inzetten voor dat wat zij ontvangen. En dezen zullen ook altijd duidelijk kunnen beoordelen waar er dwaling is - en zullen er tegen ingaan, omdat zij in mijn dienst deze plicht hebben als getrouwe knechten in mijn wijngaard.

Ik stuur daarom de waarheid naar de aarde toe omdat u mensen licht nodig hebt, omdat u in duisternis rondgaat, omdat u veel misvattingen aangeboden werden en nog steeds aangeboden worden. De waarheid alleen voert u naar de zaligheid, de dwaling verlengt de weg naar het doel, want ze zal steeds deze weg verduisteren - zodat u, mensen op zijwegen geraakt en er een lange tijd voor u nodig is tot u op de rechte weg naar omhoog bent aangekomen, op de weg van de waarheid, waar dat licht u verlicht dat naar de aarde straalt ter wille van uw heil.

Verheug u toch dat u helder licht mag ontvangen en gebruik dat licht. Ga de weg die u gewezen wordt, houd u aan mijn woord dat u van boven toe klinkt, dat mijn dienaren u brengen in mijn opdracht en waar zij met recht ook voor kunnen instaan als zuivere waarheid daar zij het van Mij ontvangen hebben.

En waar u, mensen nu 'n duidelijke werking van de geest kunt vaststellen, daar is de zuivere waarheid uit Mij. En neem deze aan, maar vermeng haar niet met leringen waarvan de oorsprong twijfelachtig is. En omdat Ik wil dat de waarheid uit Mij onvermengd behouden blijft, maak Ik het ook tot een plicht voor hen die haar van Mij ontvangen, dat zij met alle standvastigheid uitdragen wat van Mij is uitgegaan. Want dezen zullen het ook weten dat zij Mij daarmee dienen, omdat zij de overgrote genade inzien van dat wat zij ontvangen door mijn geest.

Wanneer dus de zuivere waarheid in gevaar is, misvormd te worden, moet ze door waakzame ogen behoed worden, want mijn tegenstander benut iedere gelegenheid die zich aan hem voordoet om de waarheid uit Mij werkeloos te maken. En het gelukt hem, zodra vreemde opvattingen en ideeën worden toegevoegd die door het menselijk verstand bedacht zijn - en niet als het inwerken van de geest te bestempelen is.

Wel moet mijn woord verbreiding vinden, maar in alle zuiverheid moet het de medemensen worden aangeboden zo, als het van Mij zelf is uitgegaan. En dat dit woord zuiver blijft daarvoor zullen mijn knechten zorg dragen, zover het in hun macht ligt. Want het zaaigoed moet niet verontreinigd worden, opdat het goede vruchten zal afwerpen.

Wie Ik echter een ambt geef, die geef Ik ook de kracht het uit te oefenen. En daarom zal Ik u ook steeds zo leiden dat uw oog gericht wordt naar waar uw werk nodig is, waar u uw ambt kunt uitoefenen. Ik zal uw gedachten juist leiden, zodat u werkzaam bent in mijn wil. Want mijn woord te ontvangen is een genade van de grootste betekenis, en wie Mij dienen wil, die zal ook altijd mijn ondersteuning ondervinden, hij zal steeds die weg gaan die volgens mijn wil is.

Ikzelf zal hem leiden, Ikzelf zal zijn denken juist richten en Ik zal hem de kracht geven naar mijn wil werkzaam te zijn.

Amen

BD.8121

10 maart 1962

Het ontvangen van het woord is een vrije wilsdaad

Ik heb u mijn dienaren op aarde nodig, want Ik kan niet door ongewone werkzaamheid de mensen tot een geloof aan een God en Schepper dwingen die dit geloof nog niet bezitten. En zou Ik uit den hogen de mensen hoorbaar aanspreken, dan was het met hun wilsvrijheid gedaan, zij zouden dan moeten geloven en nog alleen hiervan onder de indruk zijn en noodzakelijkerwijs mijn wil nakomen. Maar zij moeten weer aangesproken worden, omdat zij zich in grote geestelijke nood bevinden. Daarom moet Ik door mensenmond tot hen spreken en het aan hun vrije wil overlaten of zij mijn woord willen aannemen of niet.

Ik heb u nodig en uzelf zult het ook begrijpen; u zult mijn tegenwoordigheid bespeuren en weten dat het uw Vader in de hemel is, die tot u spreekt, die u er altijd alleen toe aanspoort u tegenover uw medemensen uit te spreken en hun te vertellen van mijn ongewone werkzaamheid in u. Ongewoon weliswaar alleen voor hen die nog niets van mijn liefde en erbarmen weten, die voor alle mensen geldt, die Mij en mijn Wezen nog niet kennen en daarom zelf geen enkele verbinding met Mij zoeken.

En aan dezen wil Ik Mij openbaren als een Vader, die het welzijn van Zijn kinderen aan het hart ligt. Ik wil Mij aan hen openbaren als een God van liefde, wijsheid en macht. En Ik heb u mijn dienaren nodig, opdat Ik door u de mensen kan aanspreken. Want er staan Mij niet veel werktuigen ter beschikking, daar het een act van de vrije wil is mijn woord in ontvangst te nemen, die ook een basis vereist die niet vaak bij de mensen is aan te treffen. Een diep geloof dat door de liefde gewonnen werd moet hen ertoe brengen om in hun binnenste te luisteren. Zij moeten bewust mijn genade verwachten, deze vasthouden en steeds bereid zijn door te geven wat zij ontvangen. Een diep geloof zal hen bewegen in hun innerlijk te luisteren, en alleen dan kan Ik

Mij openbaren als de mens in dit geloof zich met Mij verbindt, Mij dan tot zich laat spreken.

Dat Ik nu van u het verbreiden zo dringend verzoek van datgene wat tot u komt vindt zijn reden in de grote onwetendheid van de mensen die door het aardse leven gaan met alleen werelds gerichte gedachten. Die niets maar dan ook helemaal niets weten en geloven van het rijk dat buiten de aarde ligt, dat zij eens betreden zullen, als hun lichamelijk leven beëindigd is. Deze mensen zijn in de grootste nood want zij kunnen niet vergaan, daar hun zielen verder leven na de dood van het lichaam. En deze zielen wacht geen aangenaam lot, want zij gaan in totale duisternis het rijk hierna binnen - en zij zullen veel leed en kwellingen moeten verduren voordat een glimpje licht hen verlicht. Ik zou de mensen graag dit glimpje licht nog geven voordat het einde komt. Ik zou hen toch nog graag zodanig willen helpen dat zij zelf het contact tot stand brengen met hun God en Schepper, dat zij zich in gedachten met Hem bezig houden en Ik nu zelf op hun gedachten kan inwerken.

En daarom tracht Ik hen aan te spreken en u moet Mij daartoe dienen, dat Ik Mij in overeenstemming met uw bereidwilligheid kan uiten en uw medemensen daarvan kennis ontvangen. U moet u door Mij laten onderwijzen en dan uw weten verder geven. Maar altijd in onveranderde vorm, want wat van Mij uitgaat is de zuivere waarheid en die moet onbedorven verder worden gegeven, wil ze als licht werkzaam zijn in de harten van de mensen die weinig licht bezitten. En u bewijst Mij waarlijk een dienst waarvoor Ik u zegenen zal, want al mijn schepselen heb Ik lief en geen van hen mag verloren gaan voor weer een eindeloos lange tijd.

En daarom zal u ook steeds weer de kracht van mijn liefde toestromen, zolang u Mij dienen wilt. Ik zelf zal u mijn tegenwoordigheid bewijzen doordat mijn openbaringen ook op u een buitengewone indruk zullen maken, want Ik behoef bij u geen geloofsdwang meer te vrezen, die uw geloof dagelijks aan Mij laat zien als u verlangend mijn aanspreken verwacht - en voor Mij werkzaam bent.

Amen

BD.8416

19 februari 1963

Onderscheid in "het werkzaam zijn van de geest" en "het ontvangen op mediamieke wijze"

U moet altijd bedenken dat de waarheid overal verbreiding moet vinden, dus moet Ik haar ook overal naar de aarde sturen en dat is altijd mogelijk, zodra een mens de voorwaarden vervult die aan het werkzaam zijn van mijn geest in een mens verbonden zijn. Als eerste moet de bereidwilligheid Mij te dienen een mens

aansporen zich met Mij in innige verbinding te stellen, en hij zal ook aangenomen worden als knecht in mijn wijngaard. Hij zal dan ook een leven in liefde leiden, daar hij zich anders niet aan Mij als medewerker zou aanbieden. De liefde is dus eveneens voorwaarde dat Ik hem kan uitkiezen als bruikbaar vat, waarin Ik mijn geest uitstort. Een verdere voorwaarde is het sterke levende geloof dat Ik als Vader spreek tot mijn kind, als dit mijn aanspreken verlangt. En weer een onvermijdelijke voorwaarde is, dat zijn verlangen in de volle waarheid onderwezen te worden hem vervult, en hij zich daarom tot de eeuwige Waarheid zelf wendt - om haar te ontvangen.

Nu zult u wel zeggen dat al deze eisen door veel mensen vervuld worden, en Ik daarom mijn rechtstreekse aanspreken tot veel mensen zou kunnen richten. En bijgevolg zult u ook mededelingen uit de geestelijke wereld lichtgelovig aannemen, die echter niet als "werkzaam van de goddelijke geest" kunnen worden aangezien. Want er bestaat een overgrote drang in veel mensen een verbinding tot stand te brengen met de bovennatuurlijke wereld en omdat u, mensen allen omgeven bent door bewoners van de wereld hierna, zal het u ook begrijpelijk zijn dat dezen iedere gelegenheid benutten ook met u in verbinding te treden, om zich tegenover u, mensen te uiten.

Het is dan voor u moeilijk het onderscheid te zien tussen zulke uitingen van de geestenwereld en een "werkzaam zijn van mijn geest". Doch een ding wil Ik u in overweging geven, dat Ik enkel en alleen uw ziel behulpzaam wil zijn, zich te voltooien op aarde, en dat daarom het evangelie van de liefde inhoud van de geestelijke leer zal zijn die u door het werken van de geest wordt overgebracht. En verder, dat u om op de aarde verlossing te vinden van uw oerschuld op de hoogte moet worden gebracht van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, van de aanleiding en de grond van Zijn missie en van mijn menswording in Hem. Ook moet u van Mij een licht ontvangen over het uitgaan van u (uit Mij) en uw doel, over mijn eeuwig heilsplan, waardoor Ik eenmaal het doel bereik dat Ik Mij gesteld heb, toen Ik u schiep.

Dit omvangrijke weten komt alleen tot u door de "werkzaamheid van mijn geest" in u en alleen die mensen kunnen zich als ware ontvangers van het woord uitgeven die Ikzelf met de waarheid vertrouwd heb gemaakt, rechtstreeks of door mijn lichtbodem - door volmaakte wezens uit het geestelijke rijk, die de lichtstraal van mijn liefde opvangen en hem verder leiden in mijn opdracht. En zo moet in de eerste plaats een ieder die gelooft mijn woord te ontvangen zich ernstig afvragen, of hij dit weten van Mij heeft aangenomen, of hij met overtuiging kan zeggen dat hij door "Mij" bekend werd gemaakt met de waarheid - met een weten dat hem tevoren nog onbekend is geweest. Het op de hoogte zijn van mijn heilsplan kan alleen door Mij rechtstreeks aan de mensen worden toegezonden. Want wie het alleen met het verstand aanneemt

van medemensen die zal het niet bevatten, ook al stemt het met de waarheid overeen, want om het te kunnen begrijpen is de verlichting door de geest vereist.

En dit weten breng Ik naar de aarde op duidelijke, goed te begrijpen wijze in alle landen der aarde, en het zal geheel met elkaar overeenkomen, omdat uit Mij alleen de zuivere waarheid kan uitgaan en deze zich nooit zal tegenspreken. En voor zo'n omvangrijk weten moeten zich nu ook de ontvangers met alle kracht inzetten en dit trachten te verbreiden. En steeds kan hieraan de maatstaf worden aangelegd voor boodschappen uit de bovennatuurlijke wereld, want zodra ze de mensen niet eveneens het diepe weten van mijn heilsplan van eeuwigheid overbrengen, gaan ze niet van Mij uit, maar zijn het uitingen van die geesten die nog niet toegelaten zijn om te onderrichten, omdat zij zelf nog niet met het licht doorstroomd zijn dat zij verder moeten leiden in mijn opdracht.

En het is bijzonder belangrijk te weten op welke wijze zulke mededelingen een mens bereiken. Of hij bij volle bewustzijn duidelijke woorden door middel van gedachten of hoorbaar verneemt, of dat in mediamieke staat een geestelijk wezen zich door de mond van een mens uit, die derhalve niet controleren kan door welke geest hij in bezit genomen is. Altijd moet dit onderzoek eerst ingesteld worden, want hoewel ook in een mediamieke toestand waarheidsgetrouwe mededelingen naar de aarde kunnen komen, zal toch nooit een zo geweldig omvangrijk weten op deze wijze tot de mensen komen dat volledige opheldering geeft over mijn eeuwige heilsplan van eeuwigheid.

Er kunnen dan wel gedeeltelijke waarheden worden overgebracht, maar er kunnen in dezelfde mate ook verkeerde leren binnenstromen, zoals die van de valse voorstelling van de Godheid in Jezus, waarvan echter een juiste opvatting van het grootste belang is. En zodra de mensen juist in dit opzicht verkeerd onderricht worden, verkeren zij steeds nog in dwaling en iedere dwaling heeft een noodlottige uitwerking op de ziel van de mens. Niet zonder reden geef Ik juist daarover steeds weer opheldering, omdat het verlossingswerk van Jezus Christus en mijn menswording door u, mensen volledig begrepen moet worden. Want dat is het doel van uw aardse bestaan, dat u vrij van schuld bent als u het rijk hierna binnengaat. En alleen als u over het verlossingswerk van Jezus Christus een waarheidsgetrouwe opheldering bezit, gaat u bewust de weg naar het kruis. U die Mij eertijds uw erkenning onthield, erkent Mij weer bewust in vrije wil. Zolang echter juist dit probleem van de menswording voor u nog niet is opgelost, doolt u nog rond in de duisternis van geest.

En wordt u nu vanuit het geestelijke rijk onderwezen door hen die van Mij de opdracht hebben gekregen u te onderrichten en u mijn woord te doen toekomen dan zullen deze lichtwezens u op de eerste plaats dit belangrijke weten brengen. Daaraan herkent u dan het "werkzaam zijn van mijn geest" in u. Dan hoeft u niet te vrezen door andere geestelijke krachten gebruikt te worden, die zich ook wel camoufleren en beweren uw leiders te zijn - en toch zelf niet de wetenschap bezitten dat zij u

onderwijzen kunnen. Doch u, mensen weet niet hoe mijn tegenstander zowel op de mensen alsook op de nog onrijpe wezens in het hiernamaals inwerkt. U weet niet dat hij alles probeert om de zuivere waarheid te ondermijnen, en de mensen te doen geloven dat zij in de waarheid wandelen. Hun handige camouflage zal veel onheil aanrichten omdat de mensen zich laten gebruiken en zelf te lichtgelovig zijn, want het ontbreekt hun aan een juist oordeelsvermogen. Zij verwisselen uitstralingen uit de bovennatuurlijke sferen met "de werkzaamheid van mijn geest" - die onweerlegbare waarheid schenkt aan hen die van Mij uit de opdracht hebben de waarheid uit te dragen in de wereld. En deze waarheid moet u aannemen en mijn wil vervullen. U moet niet alleen luisteren maar er ook naar handelen, en u zult dan ook niet meer hoeven te twijfelen en te vragen, maar weten dat u in de waarheid vaststaat.

Amen

BD.8460

6 april 1963

Er bestaan geen twee soorten openbaringen

Ik kan geen concessies doen waar het gaat om het toezenden van de zuivere waarheid. Begrijp, dat er maar één waarheid is en zijn kan en dat deze van Mij uitgaat omdat Ik alleen alles weet, en ook Ik alleen dat weten kan doen toekomen aan hen, die een diep verlangen naar de waarheid hebben en zich innig met Mij verbinden, dus zich waardig en geschikt maken helder licht te ontvangen. En Ik zal ook niet met twee monden spreken tot de mensen, door de een dit en door de ander iets anders te leren. Want de waarheid is eeuwig onveranderlijk en laat zich ook geen beperkingen opleggen door menselijk denken dat tevoren misleid werd.

Steeds zal Ik u, mensen opheldering verschaffen als u aan zulke dwalingen ten prooi gevallen bent. En zodoende moet Ik ook zaken aan de kaak stellen waarin mijn tegenstander reeds terrein heeft gewonnen, en Ik moet verkeerde opvattingen openlijk uit laten komen. En dat zal Ik ook doen zodra goddelijke openbaringen naar de aarde gezonden worden. Want aan de volledige overeenstemming kunt uzelf pas de herkomst van zulke openbaringen testen. Het zou echter mijn wijsheid volledig tegenspreken als Ik mensen iets afwijkends wilde leren, dus mijn onderricht wilde aanpassen aan hun tot dusver gebruikelijke denken, als dat verkeerd is.

De waarheid moet meedogenloos de dwaling blootleggen omdat alleen de waarheid de ziel tot heil strekt, omdat alleen de waarheid de weg is, die naar Mij voert. En die mensen die innig met Mij zijn verbonden, zullen ook altijd alleen door de zuivere waarheid gelukkig zijn en de dwaling bereidwillig opgeven. En dus zal een mens die in de liefde leeft zich geïmponeerd voelen door de waarheid, en ook inzien dat hij tot

nu toe verkeerd onderwezen is. Want de dwaling, of ook mijn tegenstander, kan hem niet binden die zich aan Mij overgeeft. Hij zal zich zodoende los kunnen maken van verkeerde opvattingen en de waarheid zonder bezwaar aannemen. Wat moet men echter van openbaringen denken die kennelijk binnen zulke door mensen bepaalde grenzen voorkomen? Ik wil wel overal mijn woord heenleiden, Ik wil Mij aan alle mensen openbaren, doch Ik heb daarvoor lege opnamevaten nodig, mensen die niet aan zulke verkeerde opvattingen verankerd zijn, dat zij die niet vrijwillig opgeven of in twijfel trekken. Wil Ik Mij aan een mens openbaren, dan moet deze door twijfel aan de waarheid van datgene wat hij bezit, tot Mij gedreven worden, opdat Ik hem het licht van de geest schenk. Pas dan kan Ik hem opheldering verschaffen, nooit echter zolang hij nog gebonden is en zichzelf innerlijk niet vrij wil maken van dwaalleren.

Mijn openbaringen vereisen een leeg opnamevat dat Ik nu kan vullen. En dan zal Ik ook duidelijk uiteenzetten wat niet overeenkomt met de zuivere waarheid uit Mij. Want Ik kan geen twee verschillende geestelijke leringen van Mij uit verkondigen en Ik zal ook niets versluieren maar alles onthullen, omdat u, mensen licht nodig hebt om de juiste weg te vinden en terug te gaan naar Mij in het vaderhuis. Wat dus overeenstemt dat is ook door Mij aan u, mensen toegezonden - zodra de voorwaarden aanwezig zijn die mijn openbaringen toelaten. Zijn er echter tegenstrijdigheden, dan zult u op moeten letten en 'n ernstig onderzoek instellen, want Ik zelf kan geen concessies doen die de waarheid tegenspreken. Maar Ik wil alle mensen nog voor het einde winnen, en daarom wil Ik ook hun de goede weg wijzen die nog op 'n dwaalspoor worden geleid - en waarlijk, wie zich geheel en al aan Mij overgeeft, hem zal ook een waar licht verlichten en hij zal een uitweg vinden uit een wirwar, die voor de lauwe en onverschillige mens niet te ontwarren is.

Mijn tegenstander heeft de mensen zo in zijn macht, dat hij hen tot fanatici heeft gemaakt die niets anders meer willen laten gelden, of het nu leden zijn van kerkelijke organisaties of sekten - of van de meest verschillende geestelijke richtingen. Begrijpelijk dat zij niet voor rede vatbaar zijn wanneer mijn boden hun de zuivere waarheid willen brengen. Dat bewijst hun verbinding met hem die in hen geen heldere gedachten laat opkomen, maar ze aanzet met alle fanatisme dwaalleren uit te dragen en te verdedigen. En het zal moeilijk zijn om dezen dan voor de zuivere waarheid te winnen. Zelfs die van goede wil zijn laten zich verblinden, omdat de tegenstander op dezelfde wijze optreedt en de mensen weet te bewegen valse opvattingen als goddelijk werk te verbreiden.

Doch steeds zal Ik de mensen die zich geheel bewust aan Mij overgeven en van Mij altijd alleen de waarheid afsmeken, behoeden valse leren aan te nemen.

Maar opmerkzaam moet u allen zijn want de tegenstander beschikt over veel trucs om zijn aanhang voor zich te behouden. En hij zal tegen de waarheid ingaan tot het

einde, tot Ik zelf aan zijn activiteiten een einde maak en hem opnieuw in ketenen bind, omdat het uur van het einde gekomen is.

Amen

BD.8482

29 april 1963

Het proces van het ontvangen van het woord

U mag niet moede worden voor de waarheid op te komen. Dat zeg Ik steeds weer tot hen die de zuivere waarheid van Mij in ontvangst mogen nemen, die Ikzelf daartoe uitkoos om Mij als opnamevat te dienen waarin Ik de stroom van mijn geest kan laten invloeien. Dezen zijn ook gekenmerkt door een sobere, eenvoudige levenswijze, door een natuurlijke aard en een ootmoedige instelling tegenover het grote genadegeschenk dat zij ontvangen. Want de zuivere waarheid verdraagt geen ongewone begeleidende verschijnselen. Zo zuiver en helder als de waarheid zelf is, die van Mij uitgaat, zo rein en klaar zal ook de ontvanger van de waarheid uit Mij zijn, hoewel hij geen heilige hoeft te zijn om Mij als opnamevat te dienen. Want slechts zelden bereikt een mens op aarde die volmaaktheid dat hij heilig genoemd zou kunnen worden. Maar hij zal 'n bepaalde basis moeten bezitten die mijn ongewoon werkzaam zijn in en bij hem toelaten.

En zo zal het ontvangen van het woord altijd op de natuurlijkste wijze plaats hebben, zonder ongewone tekenen of gebeurtenissen en de mens zelf zal met beide voeten stevig op de grond staan, hij zal van geen extase of geestvervoering blijk geven. Hij zal eenvoudig alleen mijn woord horen en het neerschrijven opdat het voor het nageslacht behouden blijft.

Alles wat voor de ogen van de medemensen zich nuchter en duidelijk openbaart is er voor geschikt ook de mensen aan te spreken die nog midden in de wereld staan, en juist dezen moeten zover gebracht worden dat ze hun blik geestelijk richten. Zij wijzen alles wat bovennatuurlijk is graag af, maar moeten echter tegenover dat wat hun op die wijze wordt aangeboden toch stelling nemen, omdat zij een ongewone kracht moeten erkennen vanwege de resultaten die tegen een streng onderzoek bestand zijn. En wie bereid is om serieus te onderzoeken, die zal waarlijk een grote geestelijke zegen bemerken, want hij komt nu zelf in bezit van het kostbaarste wat hem op de wereld kan worden aangeboden; hij komt in het bezit van de waarheid, die alleen van Mij als de eeuwige Waarheid uit kan gaan.

Dat dit natuurlijke proces nu ondanks zijn verklaring maar weinig geloof vindt, sluit echter niet uit dat veel mensen hun aandacht richten op zodanige zaken die geestelijk worden overgebracht en ongewone begeleidingsverschijnselen met zich mee kunnen

brenghen, dus laten zij zich verblinden door 'n uiterlijk gebeuren waarvan de schittering de armzaligheid van de inhoud moet verdoezelen.

De inhoud is echter het enige belangrijke, en om nu de zuivere waarheid, die de kostelijke inhoud van een opnamevat is, naar de aarde te kunnen brengen, zoek Ik Mij de meest onopvallende vaten daarvoor uit. Doch één voorwaarde moet aanwezig zijn: Een sterke wil, want zij moeten het geestelijke goed verdedigen tegen alle aanvallen van mijn tegenstander en Mij daarom zo toegenegen zijn dat zij voortdurend kracht van Mij ontvangen om tegen hun opdracht opgewassen te zijn. En omdat hun tegelijkertijd met de waarheid het vermogen om te oordelen wordt toegestuurd, zullen zij ook steeds in staat zijn dwaalleren te onderkennen en de zuivere waarheid daar tegenover te stellen. En alleen zo kan een waar geestelijk goed op aarde verbreiding vinden dat rechtstreeks van Mij is uitgegaan.

Dat nu mijn tegenstander op gelijke wijze probeert in de laatste tijd voor het einde actief te zijn, heeft tot gevolg dat ook hij zich vaten vormt, doordat hij mensen ertoe brengt naar geestelijke invloeden te luisteren die uit de bovenzinnelijke wereld naar hen toekomen en dat hij deze mensen probeert te winnen, doordat hij zich vooreerst als een lichtengel camoufleert, terwijl hij de mensen in de waan brengt uit de hoogste geestelijke sferen aangesproken te worden. En er zou zolang ook geen gevaar zijn voor de medemensen die vanuit een goede wil bereid zijn goede onderrichtingen aan te nemen. Doch hij heeft alleen deze ene bedoeling, de mensen te weerhouden zich over te geven aan Jezus Christus, die hun alleen het heil voor hun zielen kan brengen.

Satan wil de mensen verhinderen van hun grote zondesschuld bevrijd te worden en voor het bereiken van dat doel is hem geen middel te slecht. En hij bedient zich ook van mijn woorden om de mensen te misleiden en bij hen geloof te vinden. Hij schrikt voor niets terug, en er is een grote liefde tot Mij en tot de naaste voor nodig, dat zijn activiteiten zonder invloed op de mensen blijven.

En weer moet nu mijn tegenactie plaatsvinden, doordat Ik mijn lichtdragers ertoe aanzet duidelijk met de zuivere waarheid op de voorgrond te treden en opheldering te geven waar het maar mogelijk is, opdat de mensen niet in dwaling vervallen en opdat ze niet in de vangnetten van de tegenstander geraken, opdat zij niet aan Jezus Christus voorbij gaan, die alleen de Redder en Verlosser van de mensheid is en die aangeroepen moet worden om vergeving van de schuld, wil het aardse leven niet vergeefs geleefd zijn en de mens nog zijn verlossing op aarde vinden.

Hoe belangrijk het weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk is, moet u steeds weer worden voorgehouden - en dat kan dus alleen maar door de zuivere waarheid geschieden, die rechtstreeks door Mij naar de aarde wordt gebracht. En het is waarlijk de voornaamste opdracht van een lichtdrager, de mensheid daarvan in kennis te stellen en alles te doen om de waarheid te verbreiden. En van Mij uit zal

alles gedaan worden om uw arbeid voor Mij en mijn rijk te ondersteunen, want de mensheid verkeert nog in diepste duisternis en er zal aan hen een helder licht geschonken worden die het begeren, die naar Mij en de waarheid verlangen.

Amen

BD.8546

2 juli 1963

Wat is de waarborg voor een waarheidsgetrouwe ontvangst

U vraagt, waarom het mogelijk is dat mijn tegenstander zich vaak mengt in de gedachten van de mensen, ook al zijn zij bereid Mij te dienen. Bedenk, dat u, mensen onvolmaakt bent, dat u allen nog veel niet verlore geestelijke partikels in u bergt, die op de inwerking van mijn tegenstander reageren, als u zich niet zo innig met Mij verbindt dat er een barricade is opgeworpen waar mijn tegenstander niet overheen kan en zal komen, omdat hij weet dat Ik er zelf voor sta. Bedenk verder, dat u zich vaak vergist als u gelooft mijn stem te vernemen, dat u vaak uw eigen gedachten in woorden vat en weergeeft - of, ook door krachten uit het hiernamaals wordt aangezet zulke woorden uit te spreken, wanneer uw wil zwak is en u zich door hen in bezit laat nemen die zich als "geestelijke leiders" uitgeven.

U brengt zelf de verbinding met het hiernamaals tot stand, door uw wil om van daar iets te weten te komen - en u wenste wel dat Ik de Gever zou mogen zijn. Doch de voorwaarden ontbreken meestal die een rechtstreeks aanspreken mijnerzijds mogelijk maken. Wie geeft u het recht en de zekerheid te veronderstellen dat Ikzelf, uw God en Vader Mij hoorbaar zou uiten? Gelooft u niet dat er een groot misbruik gemaakt wordt van het idee: "Het hoorbaar aanspreken van de Vader"? Wel spreek Ik tot alle mensen die mijn aanspreken begeren, maar dit toespreken zal iemand ook in zich gewaarworden.

Het is de stem van het geweten die hem voortdurend raad geeft, die hem vermaant en waarschuwt mijn wil - die hem bekend is, te vervullen en alles wat tegen God is, achterwege te laten. Wel spreek Ik ook rechtstreeks een mens aan als deze een grote opgave te vervullen heeft, dan kan hij Mij direct horen. Maar dan verlang Ik van deze mens ook dat hij alle voorwaarden vervult, die hem het hoorbaar klinken van mijn woord garanderen. Want door het vervullen van deze voorwaarden wordt dan ook die muur opgebouwd, waar mijn tegenstander niet overheen kan klimmen. Dan kan hij niet tussen beide komen en dan is de zuiverste waarheid uit Mij verzekerd, die nu ook verbreid moet worden, want dat is de grote opdracht die met het ontvangen van de waarheid verbonden is.

Ik wil steeds de zuivere waarheid naar de aarde sturen, doch de mensen zelf verhinderen het toezenden van de zuivere waarheid, zolang zij niet geheel van het verlangen ernaar doordrongen zijn. Zolang zij zich niet vrij maken van opvattingen die zij reeds bezitten, maar die voor hen het binnenstromen van de zuivere waarheid uit Mij beletten. Ikzelf kan Mij door mijn geest nooit daar openbaren waar een hart niet geheel leeg is, zodat Ik het zelf dus vullen kan. Doch mijn tegenstander zal juist daar zijn invloed uitoefenen en onder het masker van een lichtengel zich laten horen, en het zal voor u, mensen moeilijk zijn die geestelijke leringen te onderzoeken - die u nu worden aangeboden.

U vraagt u af, waarom mijn tegenstander tussenbeide komt waar Ik spreek. En Ik zeg u: "Ik spreek niet daar waar mijn tegenstander een mogelijkheid hééft binnen te sluipen en zich te uiten". Het is een foutieve mening te veronderstellen dat hij zich kan mengen in mijn werkzaamheden. Waar Ik werk is die muur opgericht, want waar Ik werk zijn de voorwaarden aanwezig die ook het opwerpen van een barricade rechtvaardigen en daar zal mijn tegenstander vergeefs tegen stormlopen. Daar staan talloze beschermgeesten gereed die hem de toegang beletten en hem met hun helder licht terugdringen, zodat hij steeds alleen zulke plaatsen opzoekt voor zijn activiteiten waar hem de toegang niet belet wordt. Waar hij recht heeft binnen te dringen door de gelijksoortige aanleg van hen in wier sfeer hij tracht binnen te sluipen. Negatieve gedachten alleen zijn voldoende om ook hem tot onjuiste gedachten aan te zetten, die hij probeert over te dragen op diegenen die bereid zijn geestelijk binnen vloeiende stromen op te nemen. En dat zal steeds het geval, als mensen samen komen die niet allen in dezelfde geestelijke gesteldheid verkeren om geestelijke uitstralingen in ontvangst te nemen, en een afweer van onzuivere krachten niet gewaarborgd is.

Als Ik steeds weer zeg: "Ik spreek tot alle mensen die mijn aanspreken begeren", dan moet u daaruit niet concluderen dat u hoorbaar mijn goddelijke stem verneemt, maar dat Ik het hart van ieder mens aanspreek en dat hij alleen in zijn innerlijk hoeft te luisteren, om Mij ook te kunnen verstaan. Om mijn woord hardop te vernemen eist een zeer grote graad van rijpheid, zodat dit dus maar heel zelden het geval is, dan echter is daarmee een grote geestelijke missie verbonden. Wanneer u dus een mens hoort spreken en gelooft mijzelf, dat wil zeggen: mijn stem rechtstreeks te vernemen - dan zal u zich meestal vergissen, ofschoon zoiets wel mogelijk is. Maar dan zal en kan dat nooit in brede kring gebeuren, omdat niet allen een gelijke graad van rijpheid hebben, wat een weerklanken van mijn woord voorop stelt. En u kunt het geloven dat ook iedereen verschillend moet worden aangeraakt, wil het hem ten zegen zijn voor zijn ziel - het zij, dat twee of drie tezamen zijn en Ik in hun midden vertoeven kan, dat Ik dan ook Mij zelf zal uiten door hen die dan echter spreken op hun manier, echter in puurste waarheid zoals Ik het beloofd heb.

BD.8695

7 december 1963

Mediamieke ontvangsten - Geloofwaardigheid

U, die van Mij de opdracht hebt de zuivere waarheid te verbreiden, zult ook zelf over alles onderricht moeten zijn om u een helder oordeel te kunnen vormen over de waarde van resultaten uit geestelijk verkeer, die door uw medemensen als waarheid worden verdedigd. U moet weten dat zowel waardevolle banden als ook banden zonder waarde tot stand worden gebracht met de geestelijke wereld, dat uit alle sferen in het geestelijke rijk zich wezens aan u willen laten horen, dat ze trachten hun gedachten op u over te dragen en de mens zelf kan bepalen welke wezens hem kunnen benaderen. En altijd is het verlangen naar de waarheid doorslaggevend, dat echter vaak door het verlangen naar het ongewone wordt verdrongen, dat meestal de begeerte iets onbekends uit de bovenzinnelijke wereld te weten te komen de voorrang heeft, al is het ook vanuit de beste wil, juist en goed te handelen en te denken.

Zulke mogelijkheden worden ook benut door de bewoners van de lichtvolle geestelijke wereld, die die mensen op de juiste weg willen brengen en hen nu ook trachten te beïnvloeden hun instelling tegenover het geestelijke rijk te verdiepen en hen voor alles erop te wijzen dat de liefde het eerste en voornaamste gebod is. Dus kan elk wijzen op de liefde als beantwoordend aan mijn wil worden beschouwd. De zuiverheid en de wil van de ontvanger die in mediamieke toestand boodschappen in ontvangst neemt, bepaalt ook de waarde van deze boodschappen. Maar het komt ook nog op de kring van toehoorders aan in welke geestelijke gesteldheid die is, welke geestelijke rijpheid die te zien kan geven.

En reeds één mens wiens toestand van rijpheid gebrekkig is, kan al door zijn gedachten het binnensluipen van onreine geesten - die zich eveneens van een medium in een toestand van niet bewust zijn bedienen - mogelijk maken, en die dan vaak de lichtboden wegdringen, omdat de krachten van de duisternis opduiken waar de mogelijkheid zich voordoet door een mens te spreken die zelf afstand heeft gedaan van zijn wil, die dus in de mediamieke toestand spreekt. Hoe zuiverden de kring is en hoe meer overeenstemming er in heerst, evenals het verlangen alleen waarheidsgetrouw onderwezen te worden, des te geloofwaardiger zijn de resultaten en ze zullen dan echter ook met de rechtstreeks van boven aan u toegezonden leringen overeenstemmen, dus helemaal geen twijfel aan de echtheid ervan openlaten, want talloze lichtwezens trachten uit de wereld hierna toegang tot de mensen te krijgen en hun in mijn opdracht de waarheid te doen toekomen.

Maar deze lichtwezens zullen steeds weer de mensen trachten te bewegen, de verbinding met de geestelijke wereld in 'n toestand van wakker-en-bewust-zijn tot stand te brengen, ze zullen hun over het "werkzaam zijn van de geest" in de mens opheldering geven en hen trachten aan te sporen met Mij zelf in innig contact te treden om dan een diep weten in ontvangst te kunnen nemen, dat op mediamieke manier - in een toestand van niet bewustheid - niet naar de aarde kan worden gezonden. Want Ik zelf heb u, mensen het werkzaam zijn van mijn geest beloofd en mijn woorden zult u geloof kunnen en moeten schenken.

Dat nu echter ook het werkzaam zijn van mijn tegenstander sterk aan het licht komt, is niet te loochenen en hij zal steeds trachten de denkbeelden te verwarren. Hij zal op dezelfde wijze mediamiek aangelegde mensen gebruiken om door hen te spreken, echter steeds alleen maar woorden die geen samenhang hebben, woorden die wijsheid moeten voorwenden, maar klinkklare nonsens zijn. En u, mensen zult dat zelf kunnen onderzoeken wanneer u zich afvraagt welk profijt u voor uw ziel wel uit zulke mededelingen zult kunnen trekken, die ook bij nauwkeurig onderzoek, uitgaande van mijn woord, volkomen tegen de waarheid indruisen. Er melden zich dan geesten die zelf nog onwetend zijn, die nog een zekere wereldse wijsheid hebben en deze, daar zij haar op aarde ijverig hebben uitgedragen, ook nu op de mensen trachten over te dragen.

En ze hullen zich in het gewaad van een lichtengel, ja, ze gebruiken zelfs de naam Jezus voor hun mededelingen, omdat ze deze niet als "God" zien en zich dus van de naam van een mens bedienen. En ofschoon ze, om de mensen te misleiden, Hem (Jezus) een hoge missie toekennen, doen ze dit alleen maar toch zo met de bedoeling de mensen van het ware denken af te houden en het verlossingswerk van Jezus te bagatelliseren, dus hen te verhinderen Mij zelf in Jezus aan te roepen. Hij tracht hen volstrekt te laten dwalen over de missie van Jezus op aarde en mijn menswording in Hem.

Mededelingen uit de geestelijke wereld die geen waarheidsgetrouwe opheldering geven over: dat de mens Jezus een zuivere lichtziel bevatte, die het lichaam zodanig gereed maakte dat het Mij zelf tot woning kon worden, dat Ik dus zelf in Jezus het verlossingswerk volbracht en de algehele vereniging van Jezus met Mij heeft plaatsgevonden - dat Ik en Jezus één is - zult u te allen tijde als dwaling en bewuste misleiding van geesten uit het hiernamaals kunnen verwerpen, die juist in de laatste tijd voor einde ijverig aan het werk zijn, om ook in de kringen die van zins zijn het juiste te doen, verwarring te stichten, maar die nog niet in zich zelf de geest wekten, dat hij hun de gave van het onderscheid schenkt om goddelijke en niet goddelijke openbaringen uit elkaar te kunnen houden. De mensen zijn er zich nog niet van bewust dat zij steeds met machten van de duisternis te strijden hebben en bijzonder in de eindtijd, omdat dezen het willen verhinderen dat er een licht voor de mensen

gaat schijnen en dat er maar één zekerheid bestaat niet hen ten offer te vallen, wanneer dit licht rechtstreeks van Mij wordt verlangd en bij deze innige vraag om toezending van de waarheid ook een verbinding met Mij tot stand wordt gebracht, die u ook de juiste bescherming verzekert tegen het werkzaam zijn van die krachten. Maar het is niet altijd liefde voor Mij en dus ook voor de waarheid, integendeel veelal slechts weetgierigheid om een blik te werpen in gebieden die voor hen nog gesloten zijn.

De mensen weten dat het aardse leven alleen niet de van het bestaan als mens is en ze trachten nu uitsluitel te verkrijgen, maar geloven door krachten uit het hiernamaals steeds alleen volgens de waarheid onderricht te worden en ze geven de tegenstander alleen nog maar meer gelegenheid hun in de war te brengen. Maar het kan een mens die ernstig naar de waarheid verlangt helpen om juist te denken wanneer overeenkomstig zijn ernst, zijn zielerijpheid en zijn verlangen, bij zo'n "verkeer met geesten" lichtwezens ingrijpen die wel zien, wie ze zuivere waarheid kunnen toezenden.

Doch dezen zullen steeds trachten de mens zo ver te brengen dat hij niet iemand die hem helpt meer nodig heeft, geen mediums die mededelingen uit het geestelijke rijk ontvangen, veeleer de verbinding met Mij zo innig tot stand moet brengen dat hij zich nu door Mij rechtstreeks kan laten aanspreken, of met ware lichtdragers in verbinding te treden die hem nu de juiste, waarheidsgetrouwe geestelijke leringen overbrengen, die hij daarom nu ook als waarheid zal herkennen omdat hij zelf in zich de geest al heeft gewekt die hem in de waarheid binnen leidt. De mens kan wel gewaarschuwd worden voor een verkeer met de geestenwereld dat geen succes heeft. Maar hij mag en moet ook niet gehinderd worden, omdat steeds weer de mogelijkheid bestaat dat hij op deze weg tot een geloven aan een verder leven na de dood kan komen en hij ook de juiste weg gewezen kan worden, zodra het hem ernst is in de waarheid te wandelen.

Alles is goed wat de wil toont, juist te handelen voor Mij, maar voor alles moet gewaarschuwd worden voor wat alleen maar tot bevrediging van de zinnen, de weetgierigheid of tot vermeerdering van wereldse kennis wordt ondernomen, want daarop zal nooit zegen rusten en de waarheid zal zo'n mens nooit kunnen herkennen en steeds eerder aan zodanige leringen geloof schenken die nog ver bezijden de waarheid zijn en nooit van Mij zullen uitgaan.

En daarom heb Ik ook als herkenningsteken voor de waarheid van geestelijke ontvangsten zelf het kenmerk aangegeven, dat u moet onderzoeken of het mysterie van mijn menswording in Jezus u zo wordt onthuld, zoals Ik zelf u daarover opheldering geef door mijn woord, door het werkzaam zijn van mijn geest in u. Wat met mijn, rechtstreeks aan u van boven toegestuurd woord niet overeenstemt, wijs dat af, zelfs wanneer nóg zulke mooie woorden u een goddelijke bron zouden willen

bewijzen. Ook mijn tegenstander bedient zich van zulke woorden, want hij schrikt voor niets terug, omdat hij de mensen in duisternis wil houden, omdat hij weet dat de waarheid een licht is dat hem en zijn optreden ontmaskert. En dit zal hij altijd trachten te doven of te vertroebelen.

Amen

BD.8783

18 maart 1964

Zelfonderzoek van een tussenpersoon

Ook dat zal u eens ten zegen strekken, dat u de verleidingen weerstaat, dat u tot Mij uw toevlucht neemt in iedere nood en innerlijke benauwenis, en dat u weer een wilsproef mag afleggen, wie over u de heerschappij verkrijgt.

Ik moet alle verzoeken toelaten, want alleen door strijd komt u tot de overwinning en iedere verzoeking is een beproeving van de sterkte van uw wil, daarvoor uit te komen wat u als waarheid inziet. Steeds weer zullen verblindende schijnlichten uw ogen verzwakken. Steeds weer wordt u in innerlijke twijfel gedompeld of duiken er vragen op, maar aan uzelf ligt het nu tot wie u zich wendt om alle twijfel op te lossen en op alle vragen antwoord te ontvangen. En gezegend bent u als u zich dan altijd alleen tot Mij wendt, uw God en Vader van eeuwigheid, die de Waarheid is en deze waarheid schenken wil aan ieder die de waarheid begeert.

En steeds weer moet Ik u zeggen dat de vrije wil van de mensen voor alles de verklaring is. Hij wordt niet gehinderd een richting op te gaan die van de waarheid afwijkt, en ieder mens wordt vanuit het geestelijke rijk beïnvloed, overeenkomstig zijn geestestoestand. En zo zal ook zijn denken meer of minder volgens de waarheid zijn. En op zijn gedachten bouwt hij zichzelf nu een zienswijze op, maar hij is er niet zeker van of die uit de eeuwige Waarheid afkomstig is.

En wederom wordt de wil van ieder mens afzonderlijk beoordeeld of hij zijn medemensen iets schenken wil, of hij hen helpen wil en of de motivatie van zijn gehele doen goed is, of hijzelf dus liefdevol is en zijn medemensen gelukkig zou willen maken. En overeenkomstig daarmee zal hij ook juist denken. Hij mag zich echter niet reeds zelf een basis geschapen hebben waarvan hij nu uitgaat.

En daar moet u bijzonder veel belang aan hechten, dat de oorsprong van zijn opvattingen vastgesteld wordt. Want 'n hele berekening kan niet kloppen als er reeds in 't begin een rekenfout is ingeslopen. Daarom is steeds alleen dan de zuivere waarheid gewaarborgd, wanneer deze zich in een leeg vat kan uitstorten, wanneer Ikzelf de Bron ben en de krachtstroom van mijn liefde kan laten binnen vloeien in

een vat dat geheel geledigd is. Dan kan Ik een mens van de grond af aan onderwijzen en dan zijn verkeerde gedachten uitgesloten, want die kunnen naast de zuivere waarheid uit Mij niet bestaan, ze worden onmiddellijk als vals herkend en ze worden daarom niet aangenomen. En zo'n zelfonderzoek moet ieder mens bij zichzelf verrichten die als tussenpersoon tussen Mij en de mensheid werkzaam wil zijn en haar de waarheid zou willen doen toekomen.

Voor de geesteswereld staan alle mogelijkheden open zich van een mens meester te maken, zijn wil aan zich te onderwerpen en dan door die mens te werken, of het nu in goede of in slechte zin is, dat beslist mens zelf die zich aan geestelijke krachten overgeleverd - dat zij zich door hem kunnen uiten.

Er bestaan in de geestelijke wereld zoveel verschillende graden van ontwikkeling, dat ook de mededelingen eruit geheel verschillend zijn. En u, mensen hebt niet altijd die gave van onderscheid die nodig is om zeker te zijn van de waarheid. Daarom zult u steeds van de kant van de lichtwereld er op gewezen worden uzelf zo te vormen, dat het werkzaam zijn van de geest in de mens mogelijk is. Dat Ikzelf, de Vadergeest van eeuwigheid, door de geestvonk in u Mij kan uiten. Dan kunt u ervan op aan dat u alleen maar de zuivere waarheid wordt toegezonden.

Ikzelf duid u steeds het kenteken van het werkzaam zijn van de goddelijke geest aan, dat u opheldering gegeven wordt over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Want u, mensen leeft allen vergeefs uw aardse leven als u de weg naar Hem niet vindt, die alleen u bevrijden kan uit de macht van mijn tegenstander. Die alleen de oerzonde delgen kan die bestaat uit de afval van weleer van Mij, en die alleen de kracht om vrij te worden kan schenken door Zijn in het kruis verworven genaden om uw wil te versterken. Eén bracht u ten val en Een kan en zal u verlossen en weer tot zich opheffen. Deze Ene moet herkend en erkend worden als Verlosser van de wereld in wie Ikzelf Mij belichaamde en het verlossingswerk voor de mensen volbracht.

Als het weten daarover u nog niet helder en duidelijk ontsloten wordt, bent u ook niet door mijzelf onderwezen en u doolt zolang in de duisternis van geest tot u het licht gevonden hebt, dat rechtstreeks van Mij uitstraalt en een ieder vervult die zijn hart maar opent en aanneemt wat Ikzelf hem tracht over te dragen - direct of indirect. Maar deze moet ook uit het diepst van zijn hart naar de waarheid verlangen, dan zal hij ze ontvangen en ook het volle inzicht verkrijgen voor dat wat hem uit het geestelijke rijk wordt aangeboden.

Ik kan niet anders dan u direct mijn woord, dat de zuivere waarheid is, doen toekomen. Het staat u vrij deze aan te nemen of u vreemde geestelijke leringen eigen te maken, die u weliswaar ook zullen aanspreken, maar altijd verblindende lichten blijven die geen effect hebben op uw ziel. Zodra u zich echter oprecht tot Mij wendt, dat Ik uw geest verlicht en u het juiste gevoel geef voor wat waar is en wat vals,

zult u deze bede niet vergeefs uitspreken, want Ik behoed ieder voor dwaling die ernstig naar de waarheid verlangt. Maar Ik hinder ook mijn tegenstander niet, die alles proberen zal om uw denken te verwarren en u ideeën en opvattingen in overweging te geven die tegengesteld zijn aan de waarheid. Want tot het einde toe zal hij tegen de waarheid vechten, op het einde echter zal Ik u ook een licht toesturen dat uw geloof bevestigt en u zalig maakt.

Amen

* * *