

Wie was Bertha Dudde?

**De profetes van de eindtijd. Haar leven en werken. (1891 -
1965)**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,
via het "innerlijk woord" ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

- BD.0763 Woorden van de Vader (Uitleg over de naam Bertha Dudde)
- BD.1047 De boodschappen zijn in een bepaalde volgorde gegeven
- BD.1742 Het laven van de behoeftigen (Mijn opdracht)
- BD.1811 Menselijke "correctie" van de boodschappen van boven
- BD.1857 Over de tegenwerping der mensen dat het woord van God is afgesloten
- BD.4670 De aanleiding tot Gods buitengewone werkzaamheid
- BD.5114 Mijn schapen herkennen mijn stem
- BD.5150 God zelf als leraar
- BD.5864 De geest van God werkt waar Hij wil
- BD.5976 Verspreid mijn woord
- BD.6592 Verklaring voor het buitengewone genadegeschenk
- BD.7734 Onzelfzuchtige verspreiding van het woord
- BD.7898 De Vader spreekt tot Zijn kinderen
- BD.8192 Begin van de woordontvangst, 25 jaar geleden
- BD.8251 Twijfel aan Goddelijke openbaringen
- BD.8899 Het drukken en verspreiden van de openbaringen

BD.0763

28 januari 1939

Woorden van de Vader (Uitleg over de naam Bertha Dudde)

Al de Mij toegenegen kinderen zullen Mij in hun hart dragen, want zij zullen mijn geest zoeken omdat hun zielen Mij herkenden. En jij mijn kind (Bertha Dudde) hoort mijn stem telkens als je tijd aan Mij opoffert; en mijn werkzaamheid in jou zal niet zonder gevolgen blijven. Het zal steeds minder voorkomen dat je je bekommert om de kracht die je voor mijn werk nodig hebt, en binnen niet al te lange tijd heb Ik je al een opdracht toebedacht die je met mijn hulp gemakkelijk kunt volbrengen. In jou zal het geloof, de liefde en de wil om bezig te zijn steeds machtiger worden, en de beloning daarvoor ben Ik, want die beloning zul je met alle ijver nastreven.

Mijn kind, in jouw naam is alles verborgen wat de mensen door jou geopenbaard zal worden:

B - Boete moeten zij doen

E - Erkenning van hun oorsprong

R - Rusteloos moeten zij arbeiden aan hun zielen

T - Trouw moeten zij zijn in hun liefde

H - Horen moeten zij naar de stem in hun hart

A - Alle vreugden van de wereld moeten zij verzaken

D - Deemoedig zich aan Mij onderwerpen, de Vader in de hemel

U - Uitgebreid moeten zij om genade smeken

D - Dienen moeten zij de Schepper van hemel en aarde

D - Dienen moeten zij ook de naaste

E - Ere moeten zij geven aan Mij, de Vader in de hemel tot in alle eeuwigheid

Zij, die de wereld zoeken zullen Mij niet vinden. Maar die Mij zoeken kom Ik tegemoet en aan hen zal Ik Mij openbaren. Wie zich aan Mij overgeeft zal Mij ook bezitten, en wie om mijn genade smeekt staat al midden in de genade, want mijn woord begrijpen is waarlijk al een genadegeschenk van mijn liefde. Bereid je dus

voor en ontvang mijn gave als een teken van mijn liefde, draag zorg voor je ziel mijn kind en neem kennis van mijn liefde. Zorg er voor dat je de reinste liefde voor Mij voelt in je hart, want al het onreine moet uit een hart verwijderd worden waarin Ik wonen wil. Alleen in de zuivere liefde vind Ik welbehagen in de liefde die niets verwacht voor zichzelf, maar zichzelf weggeeft en bereid is alles te doen om te dienen.

De reine liefde is kostbaar als een edelsteen, ze straalt een helder licht uit, maakt gelukkig en wil steeds geven. En wanneer deze liefde zich van Mij heeft meester gemaakt, dan zul je Mij in je opnemen en mijn "beeld" in je hart dragen. En dat zal reeds op aarde voor jou de hoogste zaligheid betekenen.

Wat je beschoren is als mijn liefde je omgeeft moet nu nog voor je verborgen blijven, want je zult de staat van rijpheid pas bereiken door voortdurend te worstelen om mijn liefde. Het is dus alleen tot voordeel van jezelf als je Mij en mijn nabijheid steeds weer uit het diepst van je hart afsmeekt, als je in innig gebed jezelf steeds weer aan Mij, je Heiland, aanbeveelt.

Ik kom, onverwachts en betrek de "woning" die je liefde voor Mij heeft toebereid, want Ik maak onuitsprekelijk zalig die in Mij geloven en Mij liefhebben. Ik laat mijn "kinderen" geen gebrek lijden die zich aan Mij hebben geschonken, Ik zal hen nader komen en Mij te rechter tijd aan hen openbaren.

Amen

BD.1047

10 oktober 1939

De boodschappen zijn in een bepaalde volgorde gegeven

Hoor wat de wil des Heren is: Alle boodschappen van boven worden in een bepaalde volgorde gegeven en het overbrengen gebeurt ook volgens een bepaalde orde. U zult deze rangorde echter pas kunnen ontdekken wanneer u een volledig geestelijk inzicht hebt. Aan u mensen zijn doorlopend diepe wijsheden gegeven op een manier, alsof zij schijnbaar geen verband zouden hebben met elkaar. Alle gaven van boven zijn weliswaar in zichzelf afgeronde wijsheden, maar ook de schijnbaar ongeordende manier van overbrengen is nodig om alle daarop volgende boodschappen voor u begrijpelijk te maken. Alles draagt er toe bij om het actief denken bij de mens te stimuleren, opdat hij in contact kan komen met al het geestelijke dat hem omgeeft.

De boodschappen moeten zodanig aangeboden worden dat de mens in alle gebieden inzicht kan verkrijgen om er dan over te kunnen nadenken. De boodschappen dienen voor de ontvanger zo duidelijk te zijn, dat hij alles wat hij op die manier ontvangt,

ook begrijpt. Hem moet als het ware de gehele schepping alsook het werken van de geestelijke wezens in zekere zin voor ogen worden gesteld. Dat gebeurt door middel van zorgzaam voorbereide onderrichtingen, die in een zodanige opeenvolging gepresenteerd worden dat het denkvermogen en het bevattingsvermogen van de mens het gebodene kan opnemen.

Daarom lijken de boodschappen zo nu en dan schijnbaar zonder verband te zijn. Steeds wordt een ander thema gekozen en meer of minder uitvoerig beschouwd. Maar God en de onderwijzende geestelijke wezens beseffen zeer goed de noodzakelijkheid van de afzonderlijke boodschappen, waarbij zij de ontbrekende kennis aanvullen met de nodige ophelderingen. Daarom moet er ook steeds herhaald worden, totdat het mensenkind geheel en al doordrongen is van het hem gebodene en hem de betekenis en het belang van het hem overgebrachte geestelijk goed duidelijk is geworden. Zouden de boodschappen slechts eenmaal gegeven worden, dan zou dat niet tot zulk een inzicht voeren als nodig is om zelf weer onderwijzend bezig te kunnen zijn. Het is nodig dat de mens met duidelijkheid en beslistheid elke vraag kan beantwoorden, pas dan kan de goddelijke leer bij vele mensen nog ingang vinden en hiertoe is in de huidige tijd een grote en omvangrijke kennis vereist.

Het is om die reden dat je vaak boodschappen ontvangt waarvan je gelooft ze reeds ontvangen te hebben, maar dit is nodig opdat eens helder en duidelijk ieder mens door de door jou ontvangen boodschappen onderwezen kan worden, als hem de verklaring van het goddelijke woord ter harte gaat. Neem daarom bereidwillig aan wat je bij herhaling aangeboden wordt, want je grote opmerkzaamheid en je gewillige bereidheid brengen in korte tijd bij vele mensen een door God gewilde rijpheid teweeg. En daarom ontvang je elke boodschap volgens de wil en de wijsheid van de Heer.

Amen

BD.1742

17 december 1940

Het laven van de behoeftigen (Mijn opdracht)

Neem in ootmoed iedere gave aan die je (Bertha Dudde) van boven aangeboden wordt, want daarmee vervul je de wil van God en je dient Hem. Immers, wat Hij je toegedacht heeft eist van jou ook je onbeperkte overgave aan Hem en je wil Hem gehoorzaam te zijn.

Op de aarde worstelen talloze zielen om inzicht, maar zij vinden alleen niet meer de weg die tot God voert en hebben daarom dringend hulp nodig. En die hulp moet jij (Bertha Dudde) hun brengen doordat je hen opmerkzaam maakt op de liefde en

goedheid van God die zich duidelijk openbaart. Want zoals jij uitdeelt zal je ook mogen ontvangen, je ziel zal rijkelijk geestelijke voeding in ontvangst mogen nemen en zal nooit gebrek behoeven te lijden. Nooit zal dus het brood des levens je worden onthouden, zolang je de behoeftigen spijzigt. God zal je (Bertha Dudde) steeds weer nieuwe kracht geven en je voortdurend gelukkig maken, zodat je ook Zijn woord aan je medemensen kunt doorgeven. Want droog en dor is de aarde als zij zonder het water blijft dat levend is, en evenzo leeg en vreugdeloos is het leven van de ziel, wanneer zij zonder verkwikking blijft uit de hemel. Alle dorstige zielen moet je helpen. Je moet hun de verfrissende drank aanbieden en elke gelegenheid benutten om het kostelijke geschenk der genade (mijn woord) uit te delen, want daarmee kan de grote geestelijke nood opgeheven worden. Daarmee wordt ook de waarheid verspreid en haar licht schijnt en straalt helder uit, want deze lichtschijs trekt weer andere zielen aan die eveneens de duisternis zouden willen ontvluchten.

God zal dan ook je pogingen zegenen en je de kracht geven om je ambt uit te oefenen. Hij zal je overeenkomstig je opdracht leiden en je voorzien van alle gaven, die nodig zijn om voor Hem te arbeiden.

Amen

BD.1811

15 februari 1964

Menselijke "correctie" van de boodschappen van boven

De boodschappen van boven moeten onveranderd opgeschreven worden, anders verzet de menselijke wil zich tegen de wil van God. Elke boodschap heeft daarom zijn eigen doel, ook al herkent de mens vaak dat doel niet. En omdat reeds de verandering van één woord vaak aan de boodschap een andere betekenis geeft, zal op die manier het oorspronkelijke doel gemist worden.

God maakt zelf de mensen bekend met wat niet met Zijn wil overeenstemt, wanneer door menselijke onbekwaamheid Zijn woord niet zo is aangenomen als het werd gegeven. De mensen hebben dus geenszins het recht de boodschappen te veranderen, want hun beoordelingsvermogen is niet in staat een werk te toetsen dat niet alleen voor de tegenwoordige tijd bedoeld is - maar tijden moet overbruggen.

De mens kan wel het beste willen, maar moet toch een zekere graad van geestelijke rijpheid bezitten om over een kennis te beschikken die hem in staat stelt naar de wil van God correcties uit te voeren. Want menselijke kennis alleen maakt hem niet bekwaam de waarheid op zijn inhoud te toetsen.

Alleen de geest van God brengt de zuivere waarheid voort, en zolang de ziel van een menselijke middelaar niet in staat is deze waarheid woordgetrouw over te

nemen, zal toch zijn denken zo geleid worden dat hij geen dwaling neerschrijft. De schriftuur mag dan misschien minder volmaakt zijn, zij is echter nooit helemaal fout.

Elke menselijke correctie kan echter dwaling in zich bergen en is daarom niet volgens de goddelijke wil. De geest van God kan zich des te zuiverder uiten naarmate de ontvanger minder weerstand biedt bij het ontvangen van de boodschappen, daarom moet elke vorm van eigen interpretatie tijdens het ontvangen van de boodschap achterwege blijven. Alleen de wil God te dienen is de beste waarborg voor een zuivere en ongehinderde ontvangst, en de ontvanger hoeft dan niet te vrezen iets anders neer te schrijven dan in de bedoeling ligt van de goddelijke wil. Deze wil behoedt het denken van de ontvanger voor dwaling, want wat God tot de mensen brengen wil zal Hij ook behoeden voor dat soort interpretaties die de aardse kinderen van de juiste weg zouden afbrengen. Het is waarlijk Zijn wil de mensheid de zuivere waarheid te geven en haar op de juiste wijze te onderwijzen.

Amen

BD.1857

22 maart 1941

Over de tegenwerping der mensen dat het woord van God is afgesloten

Het is volkomen fout het woord van God voor afgesloten te houden en elke goddelijke openbaring af te wijzen, als maaxsel van boze krachten. Wel bestaan er goede en boze krachten die hun invloed op de mensen proberen uit te oefenen, maar alleen de goede krachten voeren de wil uit van God, de boze krachten werken Gods wil tegen.

Onwetende krachten, wezens uit het tussenrijk, kunnen u dus geen goede gedachten doen toekomen. Zij zijn in hun donkere geestelijke toestand nog in de ban van Gods tegenstander en staan dus meer onder zijn invloed dan onder die van de lichtwezens, maar zodra zij hun blindheid ingezien hebben geven zij zich aan de lichtwezens over en voegen zich dan naar de goddelijke wil. En vanaf dat moment zullen zij alleen nog doorgeven wat zij door lichtwezens ontvangen hebben.

Dit moet eerst verklaard worden om de verkeerde mening te weerleggen dat de machten van gene zijde zich willekeurig uiten, indien goddelijke openbaringen aan de mensen worden gegeven. De Heer heeft zelf op aarde onderwezen en Zijn woord nader tot de mensen gebracht, het was Zijn wil dat dit woord neergeschreven werd om voor het nageslacht te worden bewaard. Hij heeft echter ook door Zijn woord de mensen steeds het werken van Zijn geest beloofd. Hij heeft hun de zekerheid

gegeven door het woord bij hen te blijven tot in alle eeuwigheid, want Hij heeft toch zelf gezegd: "Ik zal u de Trooster zenden, de geest der waarheid!" U kunt op vele plaatsen in de bijbel lezen dat God steeds weer tot de mensen spreken wil, er is echter geen enkele uitspraak te vinden waaruit op te maken is dat Zijn woord voor afgesloten moet worden beschouwd.

Wel moet Zijn woord onveranderd bestaan blijven, dat wil zeggen: er mag aan het evangelie dat Hij zelf tot de mensen gebracht heeft geen woord worden toegevoegd noch mag er een woord uit worden weggelaten wat de betekenis of zin van Zijn woord zou kunnen veranderen.

Dat betekent echter niet dat Zijn woord of Zijn boodschappen afgesloten zijn.

Er mag niets worden veranderd en geen woord worden toegevoegd aan de woorden die de Heer destijds sprak op aarde.

Maar de hoogmoed van het menselijke verstand probeerde voortdurend te veranderen en te verbeteren, om aan de mensheid Gods woord duidelijker te maken. Heel vaak is de zin van Zijn woorden misvormd of versluierd geworden, wat er toe geleid heeft dat het door Hem verkondigde werken van Zijn geest niet meer begrepen - en daarom ook niet meer erkend wordt. Voor de mensheid is het begrip verloren gegaan dat God ook vandaag nog tot de mensen spreken wil, dat het vernemen van Zijn woord de persoonlijke verbinding is die reeds op aarde nagestreefd moet worden. Maar in plaats daarvan schrikken de mensen er voor terug te luisteren naar de boodschappen van de goddelijke wil. God benadert de mensen door Zijn woord, maar zij herkennen het niet omdat Zijn woord in hen niet meer levend is.

Het woord wordt wel nog braaf gelezen, maar de betekenis wordt niet begrepen. Er is een geestelijke verstarring opgetreden omdat de bron van het levende water door de mensen zelf is verstopt. God erbarmt zich echter over de mensheid en laat een straal van het "levende water" ontspringen uit de rotsen.

Hij laat stralen van het levende water uit de lenden vloeien van hen die, verlangend naar Zijn verkwikkende drank, hart en oor openen om Zijn goddelijk woord in ontvangst te nemen. Daarmee wordt ook de belofte in de heilige schrift vervuld, anders zou ook het woord van de Heer tijdens Zijn verblijf op aarde gebrekkig en ongegrond zijn wanneer Hij zich niet meer zou openbaren en Hij niet telkens weer in het woord bij de mensen zou zijn en onder hen verbleef.

De mens heeft dus niet het recht om Gods werken voor afgesloten te houden want doet hij dat, dan openbaart hij daarmee zijn onwetendheid en onbegrip over de inhoud van het geschreven woord. Want de talrijke verwijzingen naar het werken van de goddelijke geest zou hij daardoor teniet doen en zodoende bevestigen dat hij

Gods woord niet naar zijn betekenis begrijpt. En bijgevolg behoort hij dan tot diegenen die dwalen maar die hun dwaling zelfs nog aan hun medemensen willen doorgeven. Hij zal dan de zuivere waarheid niet inzien en deze dan ook zijn medemensen onthouden.

De liefde van God is echter onbegrensd en wil zich steeds wegschenken, maar zal daarom nooit minder worden. De liefde van God is onuitputtelijk en God zal zich in Zijn liefde steeds weer openbaren en liefde willen schenken. Daarom zal ieder wezen ook Zijn liefde mogen ontvangen dat zelf in de liefde leeft, want God is de liefde en God is het woord. Wie dus naar de liefde van God verlangt, ontvangt ook Zijn woord, en hij zal het mogen ontvangen tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.4670

15 juni 1949

De aanleiding tot Gods buitengewone werkzaamheid

Groot is de geestelijke nood op aarde. Weer is er een laag geestelijk niveau net als in de tijd van mijn komst op de aarde, want de mensen zijn niet meer in staat mijn stem te vernemen. Zij kunnen en willen Mij niet meer vernemen en gaan daarom zonder doel of plan hun aardse levensweg, ofschoon zij aardse doeleinden beogen waarvoor zij buitengewoon actief zijn. De weg tot Mij echter vinden zij niet meer en zo houden zij zich afzijdig van Hem, die hun enige doel behoort te zijn. Zij geloven niet meer in Mij omdat zij niets meer van Mij weten, en zij voelen daarom ook geen liefde voor Mij die hen uit hun lage geestelijke toestand zou helpen.

Deze situatie kan als een noodtoestand beschouwd worden omdat een gebrek aan geestelijke kennis ook een staat van ellende in de eeuwigheid tot gevolg heeft. Maar een ieder kon deze toestand voorkomen, als hij zijn leven op de juiste manier zou benutten. Ik ken het vreselijke lot van de zielen en zie de mensen in hun blindheid de afgrond tegemoet gaan. Ik roep hun vermaningen en waarschuwingen toe, Ik zend leiders op hun weg die hen naar Mij terug willen brengen, maar de wil van de mensen is bij voortdoring op de afgrond gericht. Zij laten zich niet meer onderrichten maar bieden weerstand aan de door Mij gevolmachtigden, en onttrekken zich op die manier aan mijn zorg.

Zij komen zelfs in opstand tegen Mij, die zij van ganser harte zouden moeten liefhebben en tot wie ze graag zouden willen gaan als kinderen tot hun Vader. Maar zij volgen liever de lokkende roep van de wereld. Zij kiezen alleen voor het aardse leven en daarom kan Ik hen niet meer bereiken. Daarom kunnen zij ook mijn woord niet meer vernemen waarmee Ik hen wil winnen voor eeuwig. Desondanks laat Ik

de mensen niet vallen en wanneer zij niet naar Mij willen luisteren moet Ik proberen hen via omwegen te bereiken. Ik zend hun dan boden toe waar zij niet afwijzend tegenover staan, en door deze boden spreek Ik tot hen dan woorden van liefde om de zorg van hun ziel. Ik wil graag tot mijn "kinderen" komen maar zij nemen Mij niet op. Daarom kies Ik voor Mij een uiterlijke vorm (Bertha Dudde) en verberg Mij achter hen die Mij zijn toegenegen, maar omgaan met hen die nog ver van Mij af staan. Op die manier treed Ik met hen in verbinding, ofschoon zij Mij niet herkennen en alleen mijn boden horen spreken.

Kunt u mensen nu begrijpen wat Mij ertoe beweegt mijzelf op buitengewone wijze te openbaren door mijn woord naar de aarde te zenden, door tot de mensen te spreken via Mij gewillige dienaren? - Kunt u de grote nood begrijpen die Ik af wil wenden, om welke reden Ik alle middelen uitbuit om toegang te krijgen bij de mensen van de wereld? - Er is niet veel tijd meer tot het einde, daarom is hulp dringend nodig als Ik mijn schepselen niet verloren wil laten gaan en Ik hen bewaren wil voor een herhaalde weg door de gehele schepping.

Deze grote nood kan door u mensen in zijn volle draagwijdte niet gemeten worden. Maar ontferm Mij over de mensen die nog veel mogelijkheden zouden hebben hun aardse doel te bereiken, maar er nochtans niet aan denken hoe het met hen gesteld zal zijn na hun dood. Ik heb medelijden met hen maar kan hen niet anders helpen dan met mijn woord van boven. Ik kan hen alleen onderrichten en wijzen op hun grote nood, maar om reden van hun vrije wil kan Ik hen onmogelijk dwingen zich te veranderen volgens mijn wens. Alleen dit kan Ik de mensen te kennen geven, dat Ik waarlijk alle middelen zal aanwenden om hen te helpen en daarom mijn geest zal uitstorten over hen die Mij helpen met de verlossing van de mensen.

Geloof dus diegenen die Ik u toezend als mijn boden en geloof dat de geestelijke nood reusachtig groot is. Dat Ik een ieder aanneem die Mij geen weerstand biedt zodat Ikzelf hem nader kan komen en hij Mij kan herkennen als hijzelf maar wil.

Laat Mij daarom helpen en wijs Mij niet af, keer op uw schreden terug en ontvlucht de afgrond. Nog bestaat daartoe de mogelijkheid, ofschoon de termijn die Ik u nog geef vóór het einde maar kort is. Laat u waarschuwen en volg mijn dienaren die Ik u zend, en herken daaraan de grote liefde van uw Vader, die u allen tot de thuiskeer in het vaderhuis bewegen wil, opdat u zalig wordt.

Amen

BD.5114

25 april 1951

Mijn schapen herkennen mijn stem

Ik kwam tot de mijnen maar zij hebben Mij niet aangenomen, want zij hebben Mij niet herkend. Heel zelden herkennen de mensen Mij wanneer Ik hun pad kruis, en daarom nemen zij mijn gaven ook niet aan als goddelijk geschenk of kennen er de juiste waarde niet aan toe. Ik wil echter door de mensen herkend worden, opdat zij ook mijn genadegaven op de juiste wijze benutten en aanwenden tot behoud van hun ziel. Hoe vaak klop Ik tevergeefs aan en de "deur" van het mensen hart blijft gesloten voor Hem, die hun het beste brengt en hun een geschenk wil aanbieden van onschatbare waarde. Maar zij verlenen Mij geen toegang en willen Mij niet horen, en zo wijzen zij het Kostbaarste af ofschoon zij het dringend nodig hebben. Ik kwam tot de mijnen maar zij namen Mij niet op, want zij herkenden Mij niet!

Velen willen tot de mijnen behoren. Zij menen tot mijn "kerk" te behoren en herkennen toch mijn stem niet als Ik hen verzamelen wil zoals een goede Herder, als Ik hen lok en roep. Zij herkennen mijn stem niet en blijven daarom zo ver van Mij af. Maar mijn schapen herkennen mijn stem als de stem van hun Herder, omdat het woorden van liefde zijn die Ik vanuit den hoge spreek tot hen die hun hart openstellen, en Mij binnen laten komen wanneer Ik dat verlang.

Slechts weinigen herkennen Mij ofschoon allen hiertoe in staat zouden zijn, als zij maar bereid zouden zijn hun Vader van eeuwigheid te zoeken - want door hen zou Ik Mij zeker laten vinden. Hun verlangen naar Mij is echter te gering en daarom herkennen zij ook mijn stem niet, het bewijs van mijzelf, een zichtbaar teken van mijn liefde voor de mensen.

En wanneer medemensen mijn woord tot hen willen brengen dan ontbreekt het hun aan geloof en inzicht voor mijn liefde en genade die hun een hulpmiddel schenkt opdat zij op aarde al hun doel bereiken kunnen, zich te verenigen met Mij door de liefde.

Hoe bevattelijk is dit echter voor de mijnen die Mij tot zich spreken laten en hetgeen zij van Mij ontvangen, ook overeenkomstig mijn wil in praktijk brengen. Tot hen kan Ik komen en aan hen kan Ik Mij openbaren, want zij zullen niet meer aan Mij twijfelen. Zij nemen Mij op in hun "hart woning" en zijn in staat daarin ook mijn woord te vernemen.

Zij zullen mijn woord in hun hart ernstig overwegen en dienovereenkomstig ook naar mijn wil handelen.

Zij zullen ook de woorden die Ik eens op aarde sprak begrijpen, dat mijn rijk niet van deze wereld is, maar innerlijk bestaat in de harten van mijn kinderen. En mijn "kinderen" zien Mij ook als hun Vader die tot de zijnen komen wil, maar door de mensen niet gekend wordt omdat zij Zonder liefde leven.

Maar, wie overeenkomstig mijn woorden handelt in onzelfzuchtige naastenliefde, zal daardoor ook tot inzicht komen omdat in hem mijn liefde aanwezig is, en hij zal met vreugde en blijdschap mijn roep volgen - omdat hij Mij zelf herkend heeft.

Amen

BD.5150

13 juni 1951

God zelf als leraar

Wie de buitengewone genade ondervindt door mijzelf onderwezen te worden en wie deze, aan een mens (Bertha Dudde) rechtstreeks doorgegeven leer ontvangt en aanneemt, die is niet langer aangewezen op het zich verschaffen van enige kennis elders. Hij wordt door Mij volop verzadigd met het "brood des levens" en behoeft de geestelijke kost nergens anders meer te zoeken. Hij behoeft ook niet meer uit een regenput te scheppen, omdat het zuivere water hem uit de bron toestroomt dat waarlijk veel zuiverder en beter is. Waar echter gebrek aan vers bronwater is, daar moeten de mensen zich dankbaar bedienen van het water dat hun ter beschikking staat. Maar zij moeten het ook zorgvuldig beschermen tegen verontreiniging.

Begrijpt u wat Ik daarmee zeggen wil? Ik wil in geen geval daarmee het "boek van de vaders" (de bijbel) verachtelijk maken, hetgeen u van oudsher heilig is. Wat ook nooit en nimmer aan waarde zal verliezen voor mensen die in goed geloof en liefde tot Mij daaruit hun kennis proberen te halen. Want een diepe wijsheid ligt daarin verborgen die alleen te begrijpen is voor hem, in wie de geest werkzaam en levend is geworden.

Maar wanneer Ik u zelf onderricht geef Ik u naast de leer tegelijkertijd ook de verklaring. Ik pas het onderwijs aan de mate van uw rijpheid aan, Ik geef u de verklaringen in zo een vorm dat zij begrijpelijk zijn. Ten eerste leer Ik u steeds mijn wil kennen, want het leven naar mijn wil is de opdracht van uw aardse bestaan. Ik vraag u Mij aan te nemen als God en Schepper van het ganse universum maar ook als liefhebbende Vader van mijn "kinderen", die op aarde het kindschap van God bereiken kunnen, maar daarvoor veel hulp en ondersteuning nodig hebben. Voor u mensen is de betekenis van mijn vroegere woorden onduidelijk geworden, daarom wil Ik u op een eenvoudige manier de juiste zin van de bijbel verklaren. Ik zend daarom mijn evangelie weer naar de aarde, zoals Ik het eens heb verkondigd tijdens mijn verblijf op aarde.

Ik wil niet enkel in uw verstand maar ook in uw hart tegenwoordig zijn. Ik verlang dat u oprecht in Mij gelooft en Ik stel het op prijs u duidelijk te maken hoe u een levend geloof kunt verwerven. Niet door veel kennis die u zich met uw verstand

eigen maakt bereikt u een levend geloof, nee - alleen door een leven in onzelfzuchtige liefde.

Veel omvangrijker dan het mogelijk is door alles te bestuderen, zal uw inzicht zijn en waarachtiger uw geloof wanneer u mijn geboden van de liefde tot God en uw naasten onderhoudt, want dan bent u waarlijk wijs en innig met Mij verbonden. Dan bent u ook geschikt uw medemensen te onderwijzen en hun het gevolg van een oprechte levenswandel te verkondigen.

Dan bent u ware vertegenwoordigers op aarde en predikers naar mijn wil, want dan put u al uw kennis uit uzelf en mijn geest in u leidt u dan binnen in de zuivere waarheid. U bezit dan een kennis die u niet van buiten heeft verkregen, maar die u door mijn genade blijvend ontvangt. Dan heeft de "bron des levens" zich geopend, dan stroomt uit de "bron van mijn liefde" het levende water tevoorschijn waaraan u zich allen moet laven. Maar u moet dan ook uw medemensen deze verfrissende drank aanbieden, opdat zij ook dat zuivere water mogen proeven. En als zij van goede wil zijn zullen zij dit "water" (mijn woord) nimmer willen missen.

Alle mensen zouden zich aan deze "bron des levens" kunnen laven maar slechts weinige weten deze bron te vinden. Deze weinige zijn echter niet tevreden met hun onwetendheid en zoeken de waarheid, zodanig zullen zij zich tot Mij wenden als de eeuwige Waarheid en bidden om een verkwikkende drank, die Ik hun zeker niet onthouden zal.

Schep daarom uit die "bron des levens" en ontvang met een dankbaar hart wat mijn liefde u aanbiedt. Waardeer de grote genade door mijzelf onderwezen te worden, want u zult nog veel kracht nodig hebben die u alleen uit mijn woord dat u van boven ontvangt kunt halen, want dit woord heb Ik gezegend met mijn kracht.

Amen

BD.5864

28 januari 1954

De geest van God werkt waar Hij wil

De geest van God werkt waar Hij wil, want God alleen weet waar Zijn geest zich zonder weerstand openbaren kan. Hij alleen weet wie Zijn boodschappen zonder weerstand aanneemt en er gebruik van wil maken, en Hij alleen weet welke begaafdheden de werkzaamheid van Zijn geest toe laten. Zijn wil is dat de waarheid ingang vindt onder de mensen, waardoor misvattingen en leugens zo worden belicht dat ze als zodanig door de mens worden herkend.

Het is Zijn wil dat de mensen de weg tot zaligheid leren vinden, een weg die steeds de weg der waarheid is. Daarom is Hij er steeds op uit de mensen de waarheid te doen toekomen, omdat Hij alleen dat éne doel voor ogen heeft, namelijk de zaligheid van Zijn schepselen op aarde waar Zijn tegenstander heerst zal de waarheid steeds door diens invloed bestreden worden en verontreinigd, zij zal steeds met leugen en dwaling vermengd worden omdat het doel van Gods tegenstander is de waarheid aan de mensen te onthouden om het streven naar en het aannemen van God te verhinderen.

Daarom moet steeds weer de zuivere waarheid van boven tot de aarde gebracht worden, hetgeen echter alleen door de werking van de geest, dat wil zeggen: door het uitstorten van de geest over de mens kan geschieden. En deze mensen kiest God zelf, want Zijn geest werkt waar Hij wil. Dit werken kan alleen in vrije wil plaatsvinden, want nooit wordt door God dwang uitgeoefend om een mens te bewegen de waarheid aan te nemen. Het is altijd een aangelegenheid van de vrije wil van de mens, en zulk een zich aan God overgegeven wil is Hem zeker bekend.

De vrije wil opent als het ware het hart van een mens zodat Gods geest dat hart kan binnenstromen. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat het stromen van de geest onvertroebeld dat hart binnenkomt. Waar aan de voorwaarde is voldaan dat God een mens de zuivere waarheid kan geven, daar is ook de geestelijke beschutting aanwezig die de onreine en duistere krachten tegenhoudt. Want een mens die zich en zijn wil geheel aan God heeft toevertrouwd, staat in de "lichtkring" van God die door duistere wezens niet betreden mag worden.

Het is dus Gods wil dat de waarheid naar de aarde wordt gebracht, daarom is het begrijpelijk dat dit geschiedt door een mens waarvan de wil geheel is ingegaan in de wil van God. Daardoor wordt het binnensluipen van Gods tegenstander niet meer toegelaten en God kan nu beschermers opstellen, omdat de mens Hem door zijn God toegekeerde wil daartoe het recht geeft. Dan toont zich ook de werkzaamheid van Gods geest, doordat een helder licht in 't hart van die mens binnenstroomt waarvoor elk wezen van de duisternis vlucht.

De reden dat God steeds opnieuw de waarheid naar de aarde zendt is gelegen in Zijn liefde voor Zijn schepselen, die Hij tot de zaligheid zou willen leiden, en er mag dus niet aan worden getwijfeld dat Hij Zijn wil ook zal verwezenlijken. Hij zal dan ook begrijpelijkerwijs die mensen kiezen die voor het aannemen van de waarheid van boven in aanmerking komen, maar Hij zal deze uitverkorenen zo leiden dat door hen geen dwaling aangenomen wordt. Anders zou het onmogelijk zijn dat Hij de zuivere waarheid aan de mensheid kon geven.

Wel moet er de nadruk op gelegd worden dat van een uitstorten van de geest pas gesproken kan worden, als het gaat om het doen toekomen van geestelijke kennis.

Onder het toezenden van de zuivere waarheid door het werken van de geest wordt alleen verstaan het weten over geestelijke gebieden, dus het verkrijgen van een inzicht in datgene wat goddelijk-geestelijk genoemd kan worden. God kan en zal de mensen ook opheldering in aardse dingen geven, dat gebeurt echter via gedachten - waarbij de juistheid van deze gedachten weer afhankelijk is van het geestelijk niveau van die mens. Het uitstorten van de geest kan nooit met aardse wetenschap of studie in verband worden gebracht, derhalve moet geestelijke en aardse kennis steeds gescheiden worden. Deze beide vallen niet gelijkelijk onder het begrip "ontvangen van de goddelijke waarheid", ofschoon het denken van een mens ook door de geest verlicht kan zijn, wanneer hij in de goddelijke orde tracht te leven. In zo'n bijzonder geval kan het denken ook volgens de waarheid zijn.

Zodra u mensen alle aardse zaken uitsluit en u zich alleen het geestelijke rijk tot doel van uw verlangen stelt. Zodra u poogt uw kennis op geestelijk gebied te vergroten en u alleen de toestand van uw ziel tracht te verbeteren door slechts aan te nemen wat nuttig voor haar is. Zodra u zich alleen bepaalt tot datgene wat voor uw ziel een leven in de eeuwigheid verzekert en geen acht slaat op wat het lichamelijke leven op deze aarde betreft, streeft u het geestelijke na en zal de geest in u de leiding overnemen. Hij zal zich in u openbaren en u innerlijk op een wijze onderrichten, die voor uw geestelijke ontwikkeling nuttig is.

Dan kunt u ook goddelijke boodschappen ontvangen overeenkomstig de rijpheid van uw ziel. Zij zullen u echter alleen opheldering geven over het geestelijke rijk, over samenhangen in de geestelijke wereld, over de geestelijke oorsprong en het doel van al het geschapene. Dus over alles wat u met uw verstand niet doorgronden kunt en over datgene, wat voor u niet bewijsbaar is zolang u leeft op aarde. Aardse problemen daarentegen kunt u oplossen door het verstand, waarbij een waarheidsgetrouw resultaat alleen het gevolg is van een verlicht denken. Dat is echter alleen het geval als een mens, door een God welgevallig leven, streeft naar dit verlicht denken. Er moet dus op worden gelet dat goddelijke openbaringen het zielenleven, de geestelijke ontwikkeling van de mens, de kennis over oorsprong en einddoel en het weten over Gods heilsplan van eeuwigheid, tot inhoud hebben. Aardse vragen beantwoorden de mensen min of meer waarheidsgetrouw zelf, afhankelijk van de rijpheid van hun ziel.

Hoe inniger een mens met God verbonden is des te sterker zal hij ook Zijn invloed bemerken, en des te helderder wordt zijn denken en zal hij wereldse vragen kunnen beantwoorden. Want dan laat hij het werken van de geest in zich toe die hem dan ook in het aardse leven leidt en stuurt.

Maar woordelijke boodschappen waarmee de waarheid direct naar de aarde gezonden wordt zijn anders te beoordelen. Dat soort openbaringen heeft een

goddelijk-geestelijke kennis tot inhoud die alleen direct van God uit tot de menselijke middelaar overgebracht kan worden, waarvoor echter weer bepaalde voorwaarden gelden.

Dit soort overdracht gebeurt volgens het goddelijke plan waarvan Hij alleen weet hoe dat volbracht kan worden, en daarvoor kiest Hij zich ook zelf een bruikbaar werktuig". En Hij doet dit steeds als de noodzaak gebiedt dat de mensen door het zenden van de zuivere waarheid hun opwaartse ontwikkeling zullen bespoedigen. Alleen God kent de harten van de mensen en Hij alleen weet bij welk aards kind de voorwaarden aanwezig zijn voor het ontvangen van de goddelijke boodschappen, en Hij zelf kiest dan dat kind uit.

De geest van God waait waar Hij wil. Zijn geest wordt uitgestort in een "vat ' dat daarvoor geschikt is (Bertha Dudde), want het gaat daarbij om een buitengewone hulpactie. De bedoeling is de geestelijke duisternis te doorbreken met "lichtstralen" die van God zelf uitgaan. En dit is een proces dat nog veel mensen redding van de geestelijke dood kan brengen. Want daardoor wordt een weg gewezen die vanuit de wereld der materie naar het rijk van het licht voert. Het is een mogelijkheid de mensen aan te sporen tot een ommekeer, als zij van goede wil zijn en de uitgestoken hand van de Vader aannemen, die Zijn kinderen niet weer voor een eindeloos lange tijd verliezen wil.

Daarom geniet elke ontvanger van goddelijke boodschappen ook de bijzondere bescherming van God, opdat zijn opdracht volbracht kan worden, opdat het licht der waarheid de aarde kan verlichten in een tijd van diepe geestelijke duisternis. Vooral, opdat de korte tijd die de mensen nog rest tot het einde, ten volle wordt benut.

Amen

BD.5976

15 juni 1954

Verspreid mijn woord

"Verspreid mijn woord in de wereld", zo sprak Ik eens tot mijn discipelen en vervulde hen met mijn geest, zodat zij Mij en mijn leer konden verkondigen. Zij vernamen voortdurend mijn woord in zich en waren derhalve levende verkondigers van het goddelijke rijk. Zij hadden nooit dit ambt kunnen bekleden als zij niet door mijn geest met Mij in verbinding hadden gestaan, naar wiens stem zij luisterden en wiens leiding zij volgden. Door het woord herkenden zij Mij en waren zich zo van mijn tegenwoordigheid bewust. Wanneer Ik dus in deze tijd van het einde de mensen weer het evangelie van de liefde wil verkondigen, dan moet het weer op deze manier gebeuren, dat Ik Mij weer discipelen kies die mijn stem in zich kunnen vernemen.

Daarom moeten deze discipelen van de eindtijd Mij zelf in zich aanwezig laten zijn en moeten Mij tot zich laten spreken door de geest. Want dan spreken niet mijn discipelen tot de mensen, maar Ik zelf spreek in mijn vaderlijke mijn aardse kinderen aan om hun het heil te brengen.

Ik zelf spreek hen aan om ze nog voor het einde tot een ommekeer te bewegen, omdat zij niet de juiste weg gaan en dan weer in de diepte verdwalen. Woorden van mensen zouden deze ommekeer niet meer tot stand brengen, mijn woord kan echter doordringen en in de mens een geweldig oproer veroorzaken. Want mijn woord heeft een kracht met ongekende uitwerking, als het niet openlijk weerstaan wordt.

Waar dus de mogelijkheid bestaat dat Ik zelf nog een mens kan aanspreken, al is het dan ook door een door Mij gekozen werktuig, daar bestaat nog een kans op succes. Maar daarvoor is ook een met liefde vervuld mens nodig, een bemiddelaar wiens liefde elke weerstand overwint. Ook Ik kan alleen spreken door een van liefde vervuld mens, omdat de liefde van die mens mijn tegenwoordigheid mogelijk maakt.

Mijn eerste discipelen waren vervuld van liefde voor hun medemensen, en ook in deze eindtijd kies Ik voor Mij ware discipelen - omdat het nodig is dat mijn stem naar de aarde weerklinkt als een laatste vermaning en waarschuwing. Ik wil nog eenmaal mijn evangelie aan de mensheid verkondigen om hen voor het laatste oordeel te redden, om hun het heil te brengen.

Derhalve spreekt het woord de mensen aan en dat dat woord is God zelf, want Ik zelf ben dat Woord. Als dus dat woord voor u weerklinkt ben Ik zelf bij u, u hoort dan geen mens spreken maar u hoort de Geest van eeuwigheid die u door Zijn macht en liefde in het leven riep, en die door het woord steeds met u verbonden is.

En deze liefdegeest van eeuwigheid moet u willen toebehoren, want daarom lok Ik u voortdurend met mijn woord opdat u naar Mij luistert, Mij herkent en uzelf onvoorwaardelijk aan Mij overgeeft. Ik wil u, die Ik vanuit mijn liefde heb geschapen, onbegrensde zaligheden bereiden die u echter alleen kunt verdragen als u zelf in licht en kracht wandelt, waartoe mijn woord u kan vormen. Daarom zal Ik ook steeds en overal tot u spreken waar een liefdevol hart Mij toelaat, waar mijn geest niet afgewezen wordt als hij zich wil openbaren. Want overal waar men mijn liefde laat binnenkomen zal ook mijn geest van eeuwigheid aanwezig zijn, welke voor al mijn schepselen geldt vanaf het begin.

Amen

BD.6592

10 juli 1956

Verklaring voor het buitengewone genadegeschenk

Het is een onverdiende genade wanneer Ik mensen direct aanspreek, want zelden verkrijgt een mens op aarde al een graad van rijpheid die hem Mij zo nabij brengt dat een stralen van mijn liefde naar hem plaats kan vinden. Daarom spreek Ik in de laatste tijd voor het einde alle mensen aan op een manier dat zij Mij vernemen kunnen, al geschiedt dit niet op een directe wijze.

Ik heb daarvoor iemand nodig die mijn directe werkzaamheid in zich toelaat, (Bertha Dudde) en daarom gewillig is zich geheel aan Mij over te geven. Deze wil tot overgave gebruik Ik op bijzondere wijze, want het is dringend nodig dat aan de mensen nog hulp wordt verleend. Het is echter alleen mogelijk iemand tot mijn "werktuig" te maken die reeds een bepaalde rijpheid van ziel bereikt heeft. Maar zelfs deze rijpheid zou onvoldoende zijn om mijn "licht" op te kunnen nemen, omdat alleen een waarachtig "kind" van God mijn openbaringen kan ontvangen. Iemand die reeds vergeestelijkt de aarde zal verlaten om door Mij als kind ontvangen te worden en zodoende met Mij kan omgaan, zoals een kind omgaat met zijn Vader.

U moet weten dat zulk een graad van rijpheid nodig is voordat mijn liefdekracht uitstraling in een wezen binnenstromen kan, zodat die kracht dan verder geleid kan worden naar hem die naar "licht" verlangt.

Ik noem het een onverdiende genade wanneer Ik ook bij een mindere graad van rijpheid een menselijk wezen benut om deze liefdekracht uitstraling tot de mensen te brengen. Met het oog op het naderende einde moet de stroom van genade vergroot worden om de mensen te helpen, want alleen een buitengewone toevoer van geestelijke kracht kan nog bereiken wat anders niet mogelijk zou zijn. Daarom neem Ik al genoeg met de ernstige wil Mij te dienen, want dat is wel de minste voorwaarde die een mens moet vervullen om het werken van mijn geest in zich mogelijk te maken.

Mijn belofte luidde: "Ik zal u de Trooster zenden, de geest der waarheid; hij zal u binnenleiden in de waarheid en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb!" Mijn geest werkt derhalve in ieder mens die zich door de liefde tot een opnamevat gemaakt heeft. Mijn geest leidt hem tot de ware kennis, verlicht zijn denken en geeft hem innerlijk opheldering waardoor die mens zich nu ook in de waarheid gaat bewegen. Het zal dus helder in hem worden en hij zal zijn kennis ook aan de medemensen kunnen overdragen. Hij zal met mijn geest vervuld zijn en daarom ook met recht kunnen spreken van mijn tegenwoordigheid in zich. Maar voor deze

werking van mijn geest in de mens is een zekere graad van liefde vereist, welke u mensen met een goede wil reeds op aarde kunt bereiken.

Deze graad van liefde kan voortdurend vergroot worden en kan tot zo'n innige verbondenheid met Mij voeren dat Ik met de gloed van mijn liefde mijn kind kan omvatten. Daardoor zal het met een onbeschrijflijk gevoel van gelukzaligheid mijn stem in zich vernemen en dusdanig met de kracht van mijn liefde vervuld zijn, dat het zich geroepen voelt mijn woord verder uit te dragen.

Amen

BD.7734

30 oktober 1960

Onzelfzuchtige verspreiding van het woord

Als u zich wilt wijden aan de verspreiding van mijn woord, dan mag alleen de liefde tot Mij en uw naasten de beweegreden zijn die u daartoe beweegt. U moet dan de opdracht vervullen die Ik u heb toevertrouwd, u moet proberen de geestelijke nood van uw medemensen te lenigen, hetgeen Mij aanleiding gaf u met genadegaven te overladen opdat u ze uitdeelt daar waar Ikzelf niet in actie kan komen.

Het moet dus steeds de liefde zijn die u beweegt voor Mij en mijn rijk te willen werken, dan zal ook het succes niet uitblijven omdat de liefdadigheid een kracht is die nooit zonder uitwerking blijft. Weliswaar zult u vanwege de geestelijke arbeid die u verricht uitgelachen worden door uw medemensen die geen geloof hebben, want voor hen is het onbegrijpelijk dat iemand werk doet dat hem geen materieel voordeel oplevert. Maar daaraan mag u zich niet storen, want hoe onzelfzuchtiger u voor Mij werkt, des te zekerder kunt u van mijn zegen zijn die op elk onbaatzuchtig werk rust dat in mijn wijngaard wordt verricht. Dan heeft u ook de waarde van mijn genadegaven begrepen, wanneer u ze ziet als een geestelijke rijkdom die ook een geestelijk voordeel kan opleveren.

Dan pas bent u voor Mij bruikbare knechten, als u Mij niet dient voor eigen voordeel. Wanneer u alleen mijn voordeel tracht te vermeerderen, dat bestaat in het winnen van zielen voor het hemelrijk. Eenmaal moet u ook uw lichaam afleggen en u zult geen aardse bezittingen mee kunnen nemen in mijn rijk. Maar u kunt rijk gezegend tot Mij terugkeren omdat de verworven geestelijke goederen u zeker volgen in de eeuwigheid. Bezittingen die door hen niet worden geacht die het doel van het aardse leven niet begrijpen. Dezulken hebben op aarde alleen aardse goederen verworven en daarvoor reeds het loon ontvangen dat hun toekwam voor hun daden en levenswandel. Maar zij zullen weinig hebben om te laten zien aan de "poort van de eeuwigheid", omdat zij geen waarde hechten aan geestelijke goederen.

Maar u die werkzaam bent voor Mij en mijn rijk, u mag geen acht slaan op aards gewin en alleen de liefde moet aanleiding zijn tot uw arbeiden. U moet om u heen kijken en de geestelijke nood opmerken waarin de mensheid verkeert. U moet helpen willen omdat u inziet hoe de mensheid de afgrond tegemoet gaat, u moet onversaagd werken omdat zulks nodig is met het oog op het naderende einde.

Dan zal het voor u duidelijk worden waarom u door Mij van de wereld wordt afgezonderd en teruggetrokken, die uw blik alleen maar van uw opdracht zou afleiden die u heeft te vervullen. U zult dan ook begrijpen dat Ik steeds opnieuw trouwe knechten wil aanwerven die aan deze arbeid willen deelnemen en hun medemensen het evangelie van de liefde willen verkondigen. Want de mensen moeten mijn woord horen dat Ik hun door u steeds weer laat verkondigen. U zult begrijpen dat Ik aan alle deuren "aanklop", dat Ik u vooruit zend om Mij, uw God en Vader aan te kondigen. Want Ik wil zelf komen en bij alle mensen mijn intrek nemen.

Mij zelf kunnen zij nog niet vernemen, daarom moet u vooruitgaan opdat Ik hen via u kan aanspreken. Het is nodig dat zij van Mij kennis nemen, van mijn liefde, die hen nog redden wil vóór het einde komt. Daarom moet alles gedaan worden hun te laten weten dat Ik door mijn geest werk in het hart van ieder mens, die van goede wil is. U moet derhalve onbaatzuchtig en liefdevol over Mij en mijn openbaringen praten, u moet hun mijn woord brengen dat gezegend is met mijn kracht. U mag niet moede worden u de geestelijke nood van uw medemensen aan te trekken, terwijl u er toe bijdraagt dat mijn woord verspreid wordt. Ik zelf zal de zoekende mensen tot u voeren en u de gelegenheid geven met hen in contact te komen, en elke arbeid die u dan onbaatzuchtig doet voor Mij en mijn rijk zal Ik zegenen.

Amen

BD.7898

22 mei 1961

De Vader spreekt tot Zijn kinderen

Mocht u toch maar tevreden zijn met mijn aanspreken, mocht u toch mijn woord aannemen het in uw hart overwegen en er dan ook naar leven. U zou dan zeker de kracht van mijn woord ervaren en zou bemerken dat het uw Vader is die tot u gesproken heeft, die Zijn kinderen liefheeft en het beste met hen voorheeft opdat zij zalig worden.

Het is immers vanuit mijn oneindige liefde dat u aangesproken wordt, want mijn onbegrensde liefde is de reden van alles wat u ziet, wat u omgeeft en wat u ondervindt. Ik toon u voortdurend mijn liefde maar u herkent ze niet en u verlangt

andere bewijzen om mijn boodschappen als waarheid aan te kunnen nemen. Een ieder van u wil om die reden persoonlijk aangesproken worden, maar Ik spreek toch tot u allen wanneer mijn woord van boven weerklinkt.

Bedenk dat u eens als mijn schepselen van Mij bent uitgegaan, dat u echter als mijn kinderen tot Mij terug moet keren. Maar deze verandering tot kinderen moet door uzelf volbracht worden omdat het aan u zelf ligt of, en in hoeveel tijd u dit volbrengt. En als het uw oprechte wil is tijdens uw aardse leven dit doel te bereiken, dan zult u in uw diepste wezen deze verandering ook teweeg brengen. In uw hart zult u deze verbinding met Mij herstellen en u zult dan ook in uw hart mijn spreken zelf kunnen vernemen en zalig zijn. Dan herstelt u de juiste verhouding van het kind tot de Vader, waarbij de Vader Zijn kind ook zal aanspreken. En het kind dat de stem van de Vader in zich hoort zal er niet meer aan twifelen, dat het werkelijk de Vader is die tot hem spreekt.

Deze rijpheid van ziel moet eerst in ieder mens aanwezig zijn voordat hij door Mij aangesproken kan worden, maar woorden alleen kunnen deze innige verhouding niet laten zien. U moet niet alleen geloven mijn kinderen te zijn, u moet er ook naar streven mijn ware kinderen te zijn. En bijgevolg heeft mijn aanspreken van boven tot doel u, mijn schepselen tot een levenswandel te bewegen die van u ware kinderen maakt, die in alles de wil van de Vader vervullen en die Ik dan ook zal aanspreken zoals een Vader zijn kinderen aanspreekt.

Mijn woord dat van boven tot u klinkt geeft u steeds weer inzicht in mijn oneindige liefde voor u, dus is het vanuit mijn liefde dat Ik u de onverdiende genade van mijn aanspreken laat toekomen. U bent immers nog lang niet in een staat van rijpheid dat u waardig zou zijn Mij persoonlijk te kunnen horen, maar omdat mijn liefde voor u niet minder is dan voor uw afval van Mij, ziet zij uw gebrekkige toestand over het hoofd en geeft u genaden in overvloed.

Het ontvangen van mijn woord moet door u mensen echter ook opgevat worden als een overgrote genade, waardoor u een inzicht verkrijgt in mijn Wezen dat liefde, wijsheid en macht is. Wie mijn woord dus aanneemt weet dat hij door mijn liefde omringd wordt dat zij hem verzorgt en behoedt en hem niet verloren laat gaan, en dat zij hem eeuwige zaligheid wil bereiden.

Een zodanig mens verlangt geen bewijzen van mijn liefde want zijn hart voelt die liefde, zodra het zich opent voor Mij in vrije wil. Dan weet hij ook mijn kind te zijn en eeuwig mijn kind te blijven, omdat hij dan gestadig naar Mij streeft. Hij beantwoordt dan ook de liefde die Ik hem schenk en is dan innig met Mij verbonden, want elk uiterlijk vertoon is hem vreemd omdat zijn innerlijk leven geheel gericht is op het geestelijke omdat de wereld zijn aantrekkingskracht verloren heeft. Zijn zielerijpheid is daaraan te herkennen, dat hij nu zelf liefde uitstraalt - niet echter aan

woorden en gebaren die iedereen kan aanwenden, ook als hij de zielenrijpheid nog niet bereikt heeft.

Wees dus voorzichtig met het al te snel afgaan op uiterlijkheden, want daarachter kan zich een innerlijk leven verbergen dat voor u niet valt na te gaan dat Mij echter van iedereen bekend is. Evenzo mag u u niet ergeren aan mijn uiterlijk woord en het alleen met uw verstand begrijpen, maar u moet het diep in uw hart overwegen, want pas dan zal het in u werkzaam worden als u er naar leeft en mijn wil vervult. Mijn woord zelf moet u overtuigen en zal dat ook doen zodra uw wil Mij geheel toegewijd is, zodra u ernstig naar Mij uw Vader streeft, van wie u eens bent uitgegaan.

Amen

BD.8192

15 juni 1962

Begin van de woordontvangst, 25 jaar geleden

Ik heb beloofd u de Trooster te zenden, de geest der waarheid. Ik heb zulks ook gedaan door u de zuivere waarheid te brengen via een Mij toegenegen aards kind (Bertha Dudde) aan wie Ik de missie heb toevertrouwd deze waarheid aan die mensen door te geven die bereid zijn ze aan te nemen. Ik heb dus voor u mensen een licht ontstoken dat niet onder een korenmaat gezet mag worden, dat helder uit moet stralen in de nacht die over de aarde ligt uitgespreid, omdat deze donkerheid alleen nog maar doorbroken kan worden door een "licht uit den hoge".

Ik heb u mijn woord gezonden en uzelf aangesproken. Ik ben door mijn woord bij u tegenwoordig, al is het u mensen gebracht door mijn dienaar. De ontvanger (Bertha Dudde) van mijn woord hoorde Mij zelf, want zij staat in zo'n innige verhouding met Mij dat Ik haar direct kan aanspreken zodat zij een bewijs van mijn tegenwoordigheid kan tonen door mijn woord - dat aan haar en aan u allen gericht is. Want mijn woord weerklinkt in haar en onthult u de diepste geheimen. Het voert u in de waarheid binnen, in een kennis die aan de waarheid ontspringt omdat Ikzelf tot u spreek en van Mij uit u alleen de zuivere waarheid bereiken kan.

U heeft van Mij dus een geschenk ontvangen van onschatbare waarde en u kunt uzelf gelukkig prijzen dat Ik u heb aangesproken, want niemand kan van u wegnemen wat Ik u gegeven heb en wat u in geloof heeft aangenomen. Uw ziel heeft daarmee iets kostelijks ontvangen dat voor haar spijs en drank betekent en haar ook helpt bij haar ontwikkeling, opdat zij haar aardse levensdoel bereikt. Opdat zij de verbinding zoekt met Mij, haar God en Schepper en haar Vader in eeuwigheid.

Steeds weer zal de ontvanger van mijn woord (Bertha Dudde) dat genadegeschenk bij u aanvullen. Steeds weer zal zij het genademiddel met zo'n enorme werking van

Mij ontvangen, om u mensen te helpen evenzo het doel op aarde te bereiken. Want daardoor zult u steeds nader tot Mij komen en gestadig kracht ontvangen, om aan de voleinding van uw ziel te werken.

En daarom zal Ik niet ophouden in de bron die Ik heb ontsloten steeds het "levend water", dat wil zeggen: mijn woord te laten binnenstromen, want u mensen heeft voortdurend een toevoer van kracht nodig. U moet u daarom ook voortdurend neerzetten bij deze "bron" om u te laven, om daaruit te scheppen en u door mijn krachtstroom te laten verkwikken. U moet gestadig drinken van het levend water dat u toestroomt uit de wel van mijn onuitputtelijke liefde en genade, want deze blijft in eeuwigheid. Daarom zal Ik de bron van mijn genade niet uit laten drogen en Mij steeds weer tot mijn kind wenden die Mij haar wil schenkt (Bertha Dudde), en door Mij aangesproken wil worden.

Daarom zal Ik er voor zorgen dat haar steeds deze kracht toevloeit zolang zij voor Mij bezig is, want mijn kind begaf zich geheel in mijn hand zodat Ik de leiding kan nemen. Ik kan haar dus lichamelijk en geestelijk laten toekomen wat zij nodig heeft om haar missie te vervullen die zij vrijwillig op zich heeft genomen. Ik alleen weet hoe belangrijk deze missie is en welk succes talloze zielen daardoor kunnen behalen die zich in grote nood bevinden, want voor hen is deze missie een reddingsactie van onmetelijke waarde.

Het is een uniek genadegeschenk dat Ik u mensen aan kan spreken via een Mij zo toegenege kind, dat Mij in vrije wil aanhoort en aan mijn woorden geloof schenkt. Dat zich in de waarheid binnen laat voeren en ze doorgeeft aan alle mensen die dringend dit helder licht nodig hebben, om zich in deze enorme duisternis des geestes te oriënteren.

Veel zegen mochten de mensen reeds ontvangen die dit licht der waarheid aannamen, en ook de ontvanger zelf (Bertha Dudde) kwam daardoor nader tot mijn hart. Zij nam gelovig mijn woorden aan en vergrootte daarmee haar innerlijk licht. Zij verkreeg daardoor een inzicht in mijn besturen en werken en in mijn heilsplan van eeuwigheid, en haar werd ook klaarheid gegeven over mijn verlossingswerk in Jezus Christus. Deze klaarheid kan mijn kind nu aan haar medemensen doorgeven die evenals zij te voren in duisternis waren en daarom ook niet het genadegeschenk: mijn verlossingswerk in Jezus, konden benutten.

Ik kon reeds naar veel mensen de waarheid zenden, maar alleen als er naar verlangd werd. Allen die mijn woorden aannamen zullen ze niet meer vergeten en daardoor op de goede weg gehouden worden; maar deze weg kunnen de mensen alleen vinden als zij zich niet voor mijn woord, dat tot hen komt als een gave van de Vader, afsluiten. Want Hij wil Zijn kinderen helpen de weg terug tot Hem te vinden.

De wil van ieder mens is beslissend voor de vraag, of de zegen van mijn spreken tot hem komt. Kan Ik hem echter eenmaal aanspreken, dan zal hij Mij ook steeds meer als Zijn vader in Jezus Christus herkennen. Zonder middelaar is dit bij de mensen echter niet mogelijk omdat Ik geen mens ertoe dwing Mij aan te horen als Ik tot hem wil spreken, terwijl anderzijds niemand mijn Vaderstem zou herkennen als hij daartoe de wil niet zou hebben zich direct door Mij te laten aanspreken.

Mijn zegen zal u dus voortdurend begeleiden als u zich aan Mij toevertrouwt en mijn direct aanspreken in uw hart toelaat, want de nood op aarde is zeer groot en alle mensen hebben mijn hulp nodig die hun via mijn direct aanspreken duidelijk ten deel valt. Daarom zal ook mijn "knechten" op aarde alle hulp ten deel vallen en Ik zal u altijd door mijn trouwe Vaderzorg geestelijk en lichamelijk verzorgen met mijn kracht. Opdat u in mijn plaats kunt arbeiden voor Mij en mijn rijk, opdat u in mijn plaats bezig bent en het mogelijk maakt dat Ik tot mijn kinderen kan spreken die zich in nood bevinden - en de stem van hun Vader willen horen. Zij zullen de hulp ontvangen die alleen Ik hun geven kan, omdat Ik verlang naar hun thuiskomst en daarom alles zal doen om hen te helpen terug te keren in het vaderhuis.

Amen

BD.8251

25 augustus 1962

Twijfel aan goddelijke openbaringen

Steeds weer zullen de mensen mijn openbaringen in twijfel trekken omdat zij niet levend in Mij geloven anders zou mijn werkzaamheid in deze laatste tijd voor het einde voor hen begrijpelijk zijn. Maar een levend geloof vraagt ook een leven in de liefde en dat kunnen de meeste mensen niet opbrengen, want zij beoefenen alleen maar eigenliefde. In zulk een verkeerde liefde kunnen zij Mij echter niet vinden en ook niet herkennen als God en Schepper, die ook hun Vader wil zijn. De meeste mensen hebben alleen nog een vormgeloof, een aangeleerde geloofskennis die in hen nog niet levend kon worden. Daarom hebben zij ook geen begrip voor het uitgieten van mijn geest, zoals Ik aan allen beloofd heb die in Mij geloven en mijn geboden onderhouden - want aan hen wil Ik Mij openbaren. Hoe meer de mensen nog verbonden zijn aan een vormgeloof, des te vijandiger zullen zij zich opstellen tegenover mijn openbaringen. Toch zal Ik deze boodschappen steeds weer naar de aarde zenden, omdat Ik vanuit de liefde voor mijn kinderen niet anders kan dan de mensen de zuivere waarheid aan te bieden en hen te behoeden in geheel verkeerde leerstellingen de zin van het leven te zoeken.

De mensen geloven eerder in hetgeen ver van de waarheid afstaat, maar de eenvoudige waarheid die van Mij uitgaat nemen zij niet aan. Daarom is het gemakkelijker een geheel ongelovig mens met de zuivere waarheid vertrouwd te maken dan die mensen te willen overtuigen, die overijverig bezig zijn met het bestuderen van het "boek der boeken". Die met hun verstand trachten elke letter te verklaren, maar mijn eenvoudig aanspreken afwijzen als werk van demonen. Mijn tegenstander heeft reeds diepe geestelijke duisternis over de aarde verspreid en hij bedient zich daarbij ook van dat boek, doordat hij het verstandelijk denken verwacht en de mensen elk duidelijk inzicht ontnemt. En dat gelukt hem, omdat de verbinding der mensen met Mij niet meer zo diep is dat de kracht van mijn liefde het mensenhart kan doorstralen, dat wil zeggen: een helder "licht" te ontvangen om de waarheid van de dwaling te kunnen onderscheiden.

Hoe slecht zou het de mensheid vergaan als Ik Mij niet over haar ontfermde en zou proberen haar buitengewoon te versterken? Wanneer Ik haar niet door mijn rechtstreeks aanspreken mijn tegenwoordigheid en liefde zou bewijzen doordat Ik spreek tot mijn kinderen, als een vader? U mensen zoekt Mij nog steeds in de verte, en al gelooft u ook in Mij, dan gelooft u toch niet dat Ik tot mijn kinderen spreek als een vader. Dat Ik Mij tot u neerbuig en u tracht te bewegen zich vol vertrouwen aan Mij over te geven opdat u Mij vraagt, u door het aardse leven te willen leiden. Ik ben voor u nog steeds de strenge God die wetten stelt, die gehoorzaamheid eist en de mensen straft die Hem ongehoorzaam zijn. U moet echter weten dat Ik mijn schepselen nooit straf, dat zij zichzelf in een ellendige toestand brengen als zij op de diepte afstevenen. Het is niet zo dat Ik hen verdoem, want Ik tracht bij voortduring hen weer terug te voeren. Ik wil hen vanuit de diepte omhoog helpen en roep en lok hen daarom steeds weer opdat zij niet verdwalen, en mijn tegenstander tot buit worden.

Hoe kan Ik duidelijker aan mijn schepselen mijn liefde openbaren dan door mijn direct aanspreken, dan door de boodschappen die Mij en mijn wezen duidelijker maken? Die ook door de ziel gevoeld worden als buitengewone kracht en als goddelijke waarheid, waardoor de ziel gesterkt wordt voor haar pelgrimstocht op aarde. De liefde tot mijn schepselen die als mensen op aarde de terugweg tot Mij gaan spoort Mij aan, want zij kunnen alleen dan hun doel bereiken als Ik zelf hun de kracht daartoe geef. Als Ik hen spijzig met het "brood des hemels" en hun het zuivere "water des levens" te drinken geef.

Deze daad van liefde willen de mensen echter niet aanvaarden en daarom wijzen ze mijn kostbare genadegaven af. Zij zijn zelf nog niet "levend" en blijven daarom liever trouw aan een "dood" christendom. Hun ontbreekt de kracht van het geloof zolang hun de liefde ontbreekt, want de liefde zou ze een juist beeld geven van Mij en mijn wezen dat liefde, wijsheid en macht is. Daarom zal mijn liefde zich ook

steeds weer wegschenken en de zwakke mensen alles doen toekomen wat zij nodig hebben om hun pelgrimstocht op aarde tot een goed einde te kunnen brengen. Mijn liefde zal zich steeds weer bekendmaken, omdat ze de liefde van al diegenen wil winnen die uit Mij zijn voortgekomen en die zich weer voor eeuwig met Mij zullen aaneensluiten.

Amen

BD.8899

24 december 1964

Het drukken en verspreiden van de openbaringen

Dat de verspreiding van de waarheid buitengewoon belangrijk is werd u al vaak gezegd. Want van de houding van de mensen tegenover de waarheid is hun leven in de eeuwigheid afhankelijk. En daarom moet er dus alles aan gedaan worden om de waarheid onder hen te verspreiden. Maar ik ken ieder mensenhart en Ik weet wie er ontvankelijk voor is. En Ik ken ook de wegen om al deze mensen te bereiken die nog in staat zijn mijn woord op te nemen, die over een liefhebbend hart beschikken en daarom begrip voor mijn woord hebben dat hun van boven aangereikt wordt.

En Ik laat ze daarvan kennis nemen doordat Ik de meest zonderlinge daden aaneenknoop en mijn woord daarheen leid waar het met een dankbaar hart wordt aangenomen. En ook daar zal het verdere verspreiding vinden, weliswaar ook slechts zelden, want de mensen van de wereld hebben er geen verlangen naar en van hen die aangesproken kunnen worden zijn er slechts weinige. Maar één ding mag niet vergeten worden, dat mijn woord in liefde aangeboden moet worden om werkzaam te kunnen worden en dat het een liefhebbend hart moet zijn dat het in ontvangst neemt. Daarom is iedere arbeid gezegend die vanuit dit oogpunt wordt verricht.

En nu zult u begrijpen dat ieder minutieus werk Mij lief is waarbij Ik het hart van ieder mens zelf kan aanspreken en het ook ondervonden wordt als mijn rechtstreeks aanspreken, zoals Ik ook elke medewerker zegenen zal die zich onzelfzuchtig inzet voor de verspreiding van mijn woord. Want Ik zorg voor iedereen die Mij dient als mijn knecht. Ik zorg voor hem gelijk een goede huisvader, zodat hij aan iedereen mijn woord kan overbrengen, net zo als hij het zelf van Mij heeft ontvangen: als een gave van liefde.

Bovendien is mijn woord geen handelswaar, wat het echter steeds zal worden wanneer onverlichte mensen zich ermee bezig houden, die noch mijn woord naar waarde weten te schatten noch daarvoor het nodige begrip kunnen opbrengen en er een massa-artikel van maken, wat het geheel in waarde doet dalen en weer alleen

aan diegenen wordt overgebracht die het eveneens niet waarderen als mijn aanspreken. De kring van hen op wie mijn woord nog indruk kan maken is heel klein en hij wordt beslist door Mij onderkend. U zult steeds weer enkele zielen vinden, die dan echter ook geheel overtuigd zijn van mijn liefde en genade. Maar de massa met mijn woord te willen aanspreken is vergeefse moeite van uw liefde, want de mensen worden steeds meer door de wereld in beslag genomen en luisteren veel liever naar de stem van de wereld.

Ieder mens wiens geest ontwaakt is weet hoe moeilijk het is mensen te winnen om woorden van boven in ontvangst te nemen. Hij weet dat de activiteit van mijn tegenstander zo klaarblijkelijk is, dat de meeste mensen geen verlangen hebben naar een gave van liefde die hun uit mijn hand wordt aangeboden. En dat zou u al moeten laten denken, dat de vele geschriften die u als geestelijk goed worden aangeboden maar welke niet van Mij zijn uitgegaan, slechts met één vermeerderd zouden zijn. Om echter mijn openbaringen te kunnen herkennen als "mijn woord" is de geestelijke opwekking noodzakelijk, maar een zodanig ontwaken is nauwelijks meer bij de mensen te vinden. Maar Ik zelf ken alle zielen die Ik mijn woord nog kan doen toekomen.

Te weten, hoeveel tijd u nog ter beschikking staat om mijn woord te verspreiden, is niet geschikt voor uw ziel. Maar u zou versteld staan als u wist hoe nabij het einde is. Daarom spoor Ik mijn wijngaardarbeiders steeds weer aan tot ijverige werkzaamheid. Een ieder moet doen wat binnen zijn vermogen ligt. Hij mag het niet moe worden zulks te doen, want alles wat de mens werd gezonden en nog gezonden wordt zal hem eens als een kostbare schat in de eeuwigheid volgen, of hem troost en kracht geven ten tijde van de grote geestelijke nood die nog voor u ligt. Maar Ik zelf zal bij allen zijn die Mij dienen en Ik zal hun werk zegenen, want het is buitengewoon belangrijk en moet allen bereiken die verstrikt zijn in de dwaling en die met heel hun hart de waarheid begeren.

Amen

* * *