

Valse profeten

Hoe kan men valse profeten herkennen? - Valse christussen en valse profeten - Het masker van de tegenstander van God



**Een selectie van goddelijke openbaringen,
via het "innerlijk woord" ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

- BD.2904 Het masker van de tegenstander - Aan hun vruchten zult u ze herkennen
- BD.4726 Mijn schapen herkennen mijn stem - "Afweer"
- BD.4794 De levenswandel van leiders en leraren is doorslaggevend voor de waarheid
- BD.5182 Het woord van God - Mediamieke ontvangsten - Vermomming
- BD.5240 Uiting van de goddelijke geest - Satan als lichtengel
- BD.5427 Satan camoufleert zich daar, waar licht naar de aarde wordt gestuurd
- BD.5677 Vangnetten van satan
- BD.5861 Valse christussen en valse profeten (1)
- BD.6728 Plicht van een leraar: de leerstof te onderzoeken
- BD.6782 Echte en valse profeten
- BD.7044 Het werkzaam zijn van de tegenstander, in het gewaad van een lichtengel
- BD.7460 Het werken van satan als lichtengel
- BD.7584 Het serieus onderzoeken van geestelijke goederen met Gods hulp
- BD.7714 Valse geesten - Valse profeten
- BD.8077 Gods geest spreekt zichzelf niet tegen
- BD.8290 Valse christussen en valse profeten (2)
- BD.8337 Het onderzoek van geestelijke "ontvangsten"
- BD.8407 Het beproeven van geestelijke leringen
- BD.8644 Waarom valt de mens zo makkelijk ten prooi aan de dwaling? - Waarheid
- BD.8826 Geestelijke boodschappen moeten getuigen van Jezus Christus als Verlosser
- BD.9013 Welke boodschappen garanderen de waarheid?

BD.2904

30 september 1943

Het masker van de tegenstander - Aan hun vruchten zult u ze herkennen

Alleen dat wat van God uit bij de mensen binnenstroomt, kan hen er toe brengen juist te handelen. Nooit echter zullen krachten van beneden de mensen de liefde leren en hen er toe bewegen een God welgevallig leven te leiden. U weet toch: "Aan hun vruchten zult u ze herkennen". U kunt dus constateren aan welke krachten de mensen zich overgeven.

En dit is voldoende voor u die nog steeds in twijfel verkeert. Welke geest zou u liefde leren dan alleen God zelf? De liefde is goddelijk en zal daarom nooit door die wezens worden uitgedragen die van God zijn afgekeerd. Waar eenmaal liefde geleerd en beoefend wordt, daar is ook de macht van de tegenstander gebroken, dus zou hij zichzelf van een wapen beroven als hij ter wille van de schijn eerst tot het werkzaam zijn in liefde wilde aansporen. Hij zou daarmee de mensen zelf het beste middel in de hand geven hem te doorzien, waardoor zij hem zelf en zijn tegen God gerichte activiteiten konden herkennen.

Hij probeert de mensen te verblinden en ook hun oordeelsvermogen te verzwakken, en daarom omhult hij zich zelf met de dekmantel der liefde. Hij pretendeert goed en edel te zijn, als vertegenwoordiger van het goede, maar daarbij zoekt hij voor zijns gelijken alleen voordelen, die echter steeds weer als aards herkenbaar zijn en steeds ten koste van anderen bereikt worden. Het zijn geen werken van liefde waartoe hij de mensen aanspoort, maar hij omgeeft die met de dekmantel der liefde. Het zijn geen geestelijke doeleinden die hij op 't oog heeft, doch altijd aards-materiële, maar altijd met het voorwendsel dat die het hogere dienen. Daaraan kunt u dus de werking van beneden herkennen.

Zodra echter de omvorming van het innerlijke wezen tot liefde onderricht wordt, kunt u de goddelijke oorsprong herkennen en weten dat alleen de boden des hemels u zo'n leer overbrengen. Want door de liefde bevrijdt de mens zichzelf, door de liefde wordt hij aan God gelijk - die zelf Liefde is - en daardoor komt hij vrij van de macht van Gods tegenstander.

Deze echter probeert de mensen opnieuw aan zich te ketenen en spoort hen daarom vaak tot liefdeloze handelingen aan. Hij zet hen aan tot een openlijke strijd tegen God en tegen alles wat goed is. Hij probeert het denken van de mensen van het goede af te leiden en alleen materiële zaken na te streven. Daarom gaat zijn invloed in het bijzonder uit naar de vernietiging van alles wat voor God en van God getuigt. Daarom tracht hij

in de eerste plaats de mensen in hun eigenliefde te sterken en zal daarom nooit hardop de liefde tot de naaste prediken, want alleen zo wint hij de zielen voor zich.

De goddelijke liefde echter openbaart zich doordat ze de mensen tot onbaatzuchtige liefde opvoedt, doordat ze hun de weg wijst die voert tot het terugwinnen van de oertoestand - die de liefde in de reinste vorm was. Daarom moet alles wat liefde leert ook van goddelijke oorsprong zijn, het moet onvermijdelijk van God getuigen daar God zelf de liefde is en Hij al het eens van Hem afgevallene weer tot zich terug wil voeren, wat echter alleen mogelijk is als de mens zelf weer tot liefde wordt. Daarom geldt alle inspanning van de lichtwezens maar een doel, namelijk de mensen in de leer van de liefde te onderwijzen en hen te helpen tot God te komen.

Amen

BD.4726

28 augustus 1949

Mijn schapen herkennen mijn stem - "Afweer"

Zoals u zich tegenover mijn woord opstelt, zo stel Ik me tegenover u op. Want het is de stem van de Vader, die tot u spreekt, die u zult moeten herkennen als u Mij liefhebt, dat wil zeggen: mijn geboden onderhoudt. Aan wie mijn woord bekend wordt gemaakt, neemt het aan als hij Mij liefheeft, of hij heeft Mij niet lief als hij Mij afwijst, dat wil zeggen: hij vervult mijn geboden niet, hij leeft niet in de liefde tot God en de naaste, anders zou hij mijn woord herkennen als stem van de Vader. Het zal u dus begrijpelijk zijn dat Ik diegenen zegen die Mij in het woord opnemen, maar mijn zegen onttrek aan hen die Mij afwijzen, want ze zullen niet kunnen zeggen dat ze Mij niet erkennen, ofschoon ze mijn woord verwerpen.

Mijn schapen herkennen mijn stem en wie hem herkent, staat er ook voor in, hij staat helemaal voor mijn woord in en vreest niet het door te geven. Want waar is er een kind te vinden dat aan de woorden van zijn vader geen geloof hecht? Ik kwam tot de mijnen en ze herkenden Mij niet. En nu kom Ik weer naar mijn kinderen, maar minder dan ooit geven ze acht op mijn stem, omdat ze niet de juiste verhouding van kind tot Mij hebben, omdat ze de wereld meer recht toekennen en voor Mij niet veel meer over hebben. En toch noemen ze zich gelovig. Maar Ik acht hun geloof niet, want Ik zie geen liefde in hun harten, daar ze anders Mij of mijn woord zouden begeren, of naar de zachte klank van mijn stem luisterden waar die maar te horen valt.

Wie echter omwille van de wereld mijn woord wegdringt, bezie Ik niet als mijn waar kind, want de liefde van de Vader omvat wel al Zijn kinderen, maar ze wil ook door hen beantwoord worden. Houd van Mij en onderhoud mijn geboden, dan zal ook mijn woord u vaderlijk voorkomen, dan zal er ook geen wil om af te wijzen in u

bovenkomen, dan zult u vol vreugde Mij belijden tegenover de medemensen en er voor zorg dragen Hem bekend te maken. Maar als u de liefde niet in u hebt, doet het u niets en als lastig voor u wijst u het af, zowel duidelijk in het hart als ook naar buiten toe, en dan wijst u ook mijn liefde van de hand, die in het woord tot u komt, die u door het woord een bewijs geeft dat de Vader met Zijn kinderen spreekt en door hen wil worden aangehoord. Onderzoek uzelf ernstig of u kinderen van de wereld bent of kinderen van de Vader in de hemel en denk aan mijn woorden: "Mijn schapen herkennen mijn stem" en wees niet ongelovig maar gelovig.

Amen

BD.4794

7 december 1949

De levenswandel van leiders en leraren is doorslaggevend voor de waarheid

Voor u, mensen is het van het grootste belang dat in de waarheid wordt onderricht en dat u zich daarom aansluit bij de geestesrichting die de waarheid vertegenwoordigt, wier leiders en leraren door God zijn onderricht, dus het werkzaam zijn van de goddelijke geest in zich mogelijk maken. En u zult steeds aan de levenswandel van hen die voorgeven voorvechters van de waarheid te zijn, de graad van waarheid herkennen en zo zult u steeds weten welke waarde hun leerstellingen kan worden toegekend. Let er daarom eerst op, hoe de instelling is van de leiders en leraren zelf, van een geestesrichting, tegenover de goddelijke geboden, tegenover de geboden van liefde tot God en de naaste.

Door het spreken alleen moet u zich niet om de tuin laten leiden, integendeel geeft het realiseren van datgene wat ze leren pas de doorslag en deelt en mensen bij de dienst van God in. Want zo'n levenswandel naar de wil van God maakt de mens tot kandidaat voor het geestelijke rijk en dus is ook het denken van hen juist, want een mens die Gods geboden vervult, ziet de waarheid in en de kracht van zijn oordeel is aanzienlijk versterkt door de (8 december) verlichting van zijn geest, die werkzaam wordt als gevolg van het actief zijn in de liefde. Een mens wiens levenswandel overeenstemt met Gods wil, kan steeds geloof worden geschonken en als hij nu een bepaalde geestesrichting voorstaat, zal hij ook voor God en Zijn rijk werkzaam zijn, omdat God nooit een mens die op Hem is gericht en de waarheid wil uitdragen aan een leugen schuldig zal laten zijn.

Steeds staat de wil van de mens op de voorgrond en naargelang deze is, neemt God hem aan of Hij wendt zich van hem af. De juiste wil is echter: helemaal deemoedig en gehoorzaam te zijn tegenover God; hij zal dus nooit trachten op te vallen, dus aardse

voordelen of eer en roem willen behalen, geen aanzien of een hoge positie willen bereiken, hij zal alleen stil en bescheiden God dienen, ter wille van de waarheid zelf de waarheid behartigen, omdat hij voelt dat alleen de waarheid naar God leidt en hij uit liefde tot de medemensen ook dezen tot God zou willen brengen.

Zij die onderrichten moeten zelf door God zijn onderwezen. Maar alleen de liefde levert hun dit buitengewone voorrecht op, en daarom moet de mens in liefde leven wiens geestelijke leringen aanvaard moeten worden als waarheid, als rechtstreeks van God ontvangen weten. Waar u, mensen dus de liefde mist bij een dienaar Gods, wijs daar ook zijn geestelijke leringen af, want ze zijn niet van boven, ze zijn misleidingen van de satan, die onder de dekmantel van vroomheid dwaling tracht rond te strooien en steeds daar een goede bodem vindt waar de liefde ontbreekt.

Onderzoek en vraag God om bijstand opdat uw oordeel juist zal zijn, maar neem niet klakkeloos aan als u niet de zekerheid hebt het woord Gods rechtstreeks overgebracht te ontvangen uit den hogen. Onderzoek alles wat u wordt aangeboden onder het aanroepen van God, en behoud het beste. Zo wil God het opdat Zijn geest in u werkzaam zal worden.

Amen

BD.5182

1 augustus 1951

Het woord van God - Mediamieke ontvangsten - Vermomming

Wie Mij dienen wil wordt door Mij ook aangenomen en zijn arbeid in mijn wijngaard wordt hem door Mij toegewezen, want Ik alleen weet tot welk werk voor mijn rijk een ieder geschikt is. Bewust of onbewust kunnen de mijnen Mij dienen, dat wil zeggen: zij kunnen het weten dat Ik hen voor een ambt heb uitgekozen. Zij kunnen echter ook door hun hart gedreven iets doen wat door Mij evenzo als arbeid in mijn wijngaard wordt aangezien, ofschoon zij toch niet weten dat zij getrouwe medewerkers zijn voor Mij bij het verlossingswerk in de laatste tijd voor het einde.

Dit ene echter moet bij allen aanwezig zijn: Innige liefde tot Mij en de naaste, daar anders de arbeid voor Mij en mijn rijk niet verricht kan worden. En deze innige liefde - dus het vervullen van mijn geboden van de liefde - verschaft mijn knecht ook de kracht om zegenrijk werkzaam te zijn. Maar omdat het werken voor Mij ook een bepaalde kennis vereist die echter wederom alleen maar door onbaatzuchtige werken van liefde verworven kan worden krijgt hij deze, tegelijk met de kracht, toegezonden - als hij tenminste nu ook beide naar mijn wil gebruiken zal.

U begrijpt nu dat voor de arbeid in mijn wijngaard een bepaalde kennis van de eeuwige Waarheid voorwaarde is en dus hebt u ook het kenmerk voor mijn ware knechten op

aarde, want bij hen zult u mensen u, steeds opheldering van alle vragen die Mij en mijn rijk, betreffen kunnen halen. Zij moeten een bepaalde kennis bezitten - wat hen tot ware vertegenwoordigers op aarde maakt. Maar hoe en op welke wijze zij deze kennis ontvangen hebben moet u steeds onderzoeken, want de oorsprong van deze kennis beslist ook over z'n waarde en z'n geloofwaardigheid.

Mijn ware vertegenwoordigers op aarde moeten steeds door Mij zelf onderwezen zijn omdat Ik alleen de waarheid geven kan - en als Oerbron van de waarheid deze ook overal heenzend waar Ik mensen nodig heb om mijn woord te verkondigen, indien van toepassing is dat er een trouwe knecht in mijn dienst kan treden.

Maar het is en blijft waarheid dat Ik tot die mensen spreek - die in hun binnenste naar mijn stem luisteren. Die vanuit het geloof en de liefde tot Mij, Mij aanroepen en om mijn geest vragen. En deze mensen leg Ik alles voor wat zij weer aan hun medemensen moeten doorgeven - opdat de waarheid verbreid wordt. Doch geloof en liefde moeten aanwezig zijn daar Ik anders niet tot een mens kan spreken. Want alleen een gelovig mens luistert naar zijn binnenste en alleen een liefhebbend hart kan mijn stem vernemen.

Ik breng dus met zo'n mens een innige verbinding tot stand door het woord, dat het uitvloeien van Mij zelf is en dus getuigenis van Mij aflegt. Dit woord wordt door mijzelf uitgesproken, dat wil zeggen: de geestelijke uitstraling van Mij zelf vormt zich tot door u begrijpelijke gedachten of weerklinkt als een hoorbaar woord in uw hart. Maar ook op de indirecte manier door tussenkomst kan Ik mijn woord tot u laten komen, als Ik de zalige wezens in het geestelijke rijk gelukkig wil maken - wanneer ze tussenpersoon mogen zijn tussen Mij en u, want het toezenden van kracht uit Mij betekent ook voor hen een toenemende zaligheid.

In dit laatste geval ontvangt u dus mijn woord door mijn lichtboden, wat echter aan het woord op geen enkele wijze afbreuk doet daar dit niet veranderen kan zolang het uit het geestelijke rijk komt, dat wil zeggen: nog niet door menselijke wil een verandering ondergaat. Maar men moet er goed rekening mee houden dat Ik alleen over mijn woord spreek, over het sturen van de zuivere waarheid - die de mensen in kennis stelt van mijn wil en die hun het inzicht verschaft over hun verhouding tot Mij - en hun aardse opdracht. Maar niet alles wat u ontvangt uit het geestelijke rijk kan als mijn woord worden bestempeld, want mijn woord is de zuiverste waarheid en kan dus als mijn directe uitstraling alleen verder geleid worden door wezens die zelf in het licht staan.

Er zijn echter ook wezens die zich willen uiten ofschoon zij zelf geen inzicht hebben, of die slechts een geringe mate van kennis bezitten. Ook zij hebben de mogelijkheid zich aan de mensen op aarde verstaanbaar te maken, het zij door het overbrengen door middel van gedachten of, door een medium wiens wil en lichamelijke functie zij gebruiken om zich te uiten. Doch deze "mededelingen" moeten niet met mijn woord

verwisseld worden, men mag ze niet voor mijn woord houden en ze zijn derhalve niet als werking van mijn geest in de mens te bestempelen. Want mijn geest kan alleen onder bepaalde voorwaarden werkzaam zijn. Die "mededelingen" uit de geestenwereld kunnen echter door alle mensen vernomen worden die zich er maar op instellen met het geestelijke rijk in verbinding te treden - om te luisteren naar de influisteringen van de wezens die zich manifesteren met een goede, of minder goede bedoeling.

Wel kunnen deze wezens ook waarheid overbrengen, maar er is geen garantie dat hun uitingen zuivere waarheid zijn omdat deze wezens zich op geheel verschillende niveaus van rijpheid bevinden - maar de mens zelf kan de graad van rijpheid niet beoordelen. Maar zulke uitingen kunnen nooit als goddelijke openbaringen gekenmerkt worden. Veel eerder kunnen ware goddelijke openbaringen daardoor in gevaar gebracht worden, als de mens geen zuiver oordeelsvermogen bezit om kennisgevingen uit het geestelijke rijk te kunnen onderscheiden en te scheiden.

Om mijn woord direct of door lichtboden te kunnen ontvangen is op de eerste plaats de wil, te horen vereist, want Ik laat mijn stem niet in het hart van een mens weerklinken zonder zijn bereidheid Mij te ontvangen, omdat dit pas het geloof aan mijn werkzaam zijn in de mens door mijn geest bewijst. Bovendien moet een levenswandel in liefde het hart tot een waardig opnamevat van mijn geest hebben gereedgemaakt. En ook moet de mens die mijn woord ontvangt daarmee ook voor Mij en mijn rijk arbeiden.

Mijn woord is het wezen van alle kennis en mijn wil, het is de overdracht van het inzicht, het is diepe wijsheid. Het is de in een vorm gegoten waarheid die de mens moet worden toegezonden, echter niet anders kan worden gezonden dan op de weg van openbaringen, die een mens ontvangt voor al de mensen die ze willen aannemen.

Mijn woord is dus in zekere zin een bewijs van mijn omgang met de mensen. En omdat door mijn woord de mensen de waarheid, het licht uit de hemel wordt aangeboden, is het begrijpelijk dat mijn tegenstander naar middelen en wegen zoekt om dat licht af te schermen, om de waarheid te vervalsen en daardoor mijn werkzaam zijn ineffectief te maken. Hij zal er niet voor terugschrikken zich op dezelfde wijze te uiten waar de menselijke wil hem dit veroorlooft. Maar dat is voor hem alleen daar mogelijk waar de wil van de mens hem dit voornemen gemakkelijk maakt. En dat kunnen vaak slechts onbeduidende aanleidingen zijn die hem zijn inwerken mogelijk maken. Bijvoorbeeld wanneer wereldse gedachten een mens bezig houden die dan steeds verleidingen zijn waardoor satan probeert binnen te dringen.

Mijn rijk is niet van deze wereld, wie dus met Mij spreken wil, wie mijn stem wil horen - moet zich geheel van de wereld los kunnen maken en zijn begeren mag alleen nog maar op geestelijke goederen gericht zijn. Is echter het denken van de mens nog werelds gezind, dan komt mijn tegenstander er steeds weer tussen - hij heeft dat recht,

omdat de aardse wereld zijn rijk is. U zelf kunt hem echter te allen tijde weren door de wereld uit uw gedachten te verbannen.

Wie Mij wil horen moet met de wereld gebroken hebben, ofschoon hij nog midden in de wereld leeft. En zo kan Ik u die verlangt mijn woord te horen er alleen steeds weer voor waarschuwen uw blik naar de wereld te wenden. Want dan kunt u mijn woord niet in alle zuiverheid vernemen - maar dat dan de vorst van de wereld vaak tussen beide komt. Hij neemt iedere gelegenheid te baat de waarheid te ondermijnen, maar u geeft hem deze gelegenheid als uw gedachten naar het wereldse uitgaan. U zult hem dan ook moeilijk herkennen omdat hij zich evenzo van mijn woord bedient om u te misleiden, omdat hij zich camoufleert als een hemelse geest en schijnbaar liefdevol en wijs spreekt - maar toch stilaan verwarring sticht door twijfel in de mensenharten te strooien en zo de zuivere omgang tussen een mens en Mij probeert te beletten.

Daarom is ook niet ieder mens geschikt onderricht te geven, daar hier onvoorwaardelijke waarheid voor nodig is en daarom ook een volledig afwenden van de wereld, om de zuivere waarheid van Mij te kunnen ontvangen. En daarom moet u mensen ook leren onderscheid te maken tussen mijn woord - het zuivere evangelie, het heldere inzicht, dus een hoger weten dat met de waarheid overeenstemt - en tussen mededelingen uit het geestelijke rijk die ook wel goed en waar kunnen zijn, maar ook vermengd met "mededelingen" uit het rijk der duisternis, zodra de mens door zijn houding tegenover de wereld zelf de aanleiding daartoe geeft.

Mijn woord garandeert u de zuivere waarheid, u kunt het direct van Mij ontvangen. Maar mijn woord kan u ook door mijn wil door lichtboden worden overgebracht, het blijft dan toch mijn woord. Maar mediamieke ontvangers door wie de geestelijke wezens zich uiteten - die als het ware spreekorganen van deze wezens zijn - moeten op hun hoede zijn niet door lagere krachten misbruikt te worden. Zij moeten zich niet door mooie woorden laten verblinden, want dat is het masker van hem die de vijand van de waarheid is. Want mooie woorden zijn het middel om toegang te krijgen tot ook die kringen die Mij wel in ernst zoeken, maar die toch de wereld niet geheel hebben opgegeven. Hun ontbreekt nog mijn voortdurende tegenwoordigheid en daarom zijn zij ook niet veilig voor de verleidingen van lagere krachten.

Doch mijn woord wordt u, mensen duidelijk en zuiver gegeven - daar Ik voor mijzelf de dienaren gekozen heb die Ik geschikt acht voor het ambt van ontvanger en verspreider van mijn woord, die Ik ook behoeden zal zolang hun wil alleen op Mij is gericht en zij Mij als werktuig willen dienen. Want nooit zult u, mensen zich kunnen beklagen dat de zuivere waarheid u onthouden wordt. Steeds zal Ik mijn woord naar de aarde sturen en er ook zorg voor dragen dat het verbreid wordt, omdat het zieleheil van de mensen er van afhangt dat ze in de waarheid onderwezen worden.

Amen

BD.5240

25 oktober 1951

Uiting van de goddelijke geest - Satan als lichtengel

"Ik ben altijd met u tot aan het einde der wereld". Deze woorden van Mij moeten een bevestiging voor u zijn dat Ik overal daar onder u ben waar u Mij bij u laat verblijven. Ofschoon Ik niet zichtbaar bij u ben, is toch mijn geest steeds uw begeleider. Maar u zelf opent hem de deur of u houdt ze gesloten, maar dan kunt u ook niet zeggen dat Ik steeds bij u ben.

U allen zou Mij wel bij u kunnen laten zijn als u Mij tot u zou trekken door uw liefde. Ja, u zou zelfs door een verhoogde graad van liefde mijn beeld in u kunnen aanschouwen. Maar hoe weinigen verlangen naar Mij en bereiden Mij daardoor een woning, hoe weinigen vormen hun hart zo dat zij Mij daarin kunnen opnemen. Desondanks benader Ik ook hen die geen verlangen naar Mij hebben. Ik kom hen tegemoet in het woord omdat mijn woord alleen in hen de liefde op kan wekken als zij het aanhoren - in het hart overwegen en dan er ook naar werkzaam zijn.

Deze weg tot Mij is niet moeilijk en toch voert hij zeker tot het doel mijn tegenwoordigheid te ervaren, zodat iedereen zou kunnen zeggen: De Heer is alle dagen bij mij. Voorwaarde is echter een diep geloof om van mijn tegenwoordigheid overtuigd te zijn, en dat geloof kan alleen door de liefde verkregen worden. Dus, het belangrijkste is de liefde. Zonder liefde kan er nooit een verbinding met Mij tot stand worden gebracht, zonder liefde is alles 'n leugen wat mijn tegenwoordigheid geloofwaardig moet maken. Daarom ziet u allen dat geen mens zich Mij bewust kan worden die zonder liefde is, daarentegen heeft ieder die in de liefde leeft Mij ook als een vaste begeleider naast zich.

Mijn tegenwoordigheid zal zich echter ook altijd op de een of andere wijze kenbaar maken. Of, door een heel sterk geloof, of door geestesgaven van de meest uiteenlopende aard, door het doen van bekeringswerk, door het horen van mijn stem in vaak toestand of door hulpverleningen die een buitengewone kracht vereisen. Steeds en voortdurend werkt dan mijn geest die het zichtbare teken is van mijn tegenwoordigheid - dat niet ontkend kan worden bij die mensen die onzelfzuchtig werkzaam zijn in liefde. Richt daarom uw aandacht op die mensen die zich voor mijn dienaren uitgeven en kijk hoe het met de liefde tot Mij en de naaste gesteld is, dan zult u ook weten hoe u hun geestelijke uitspraken moet beoordelen.

De juiste liefde waarborgt u echter ook mijn bescherming tegen onreine geestelijke krachten, die zich wel steeds aan u, mensen opdringen, die echter door uw wezen - uw wil de waarheid te kennen en uw streven "lief te hebben", steeds worden afgeweerd

omdat zij dan in zekere zin mijn tegenwoordigheid bespeuren en daarom van u moeten wijken. Evenwel zullen zij zich soms toch toegang verschaffen, wanneer de mens zichzelf niet onder strenge tucht houdt dat wil zeggen: als hij door de geringste liefdeloosheid hun dat recht over zich toekent. Want de liefdeloosheid personifieert hem die zonder enige liefde is, die echter ook daar macht heeft waar ze hem verleend wordt. Daarom is steeds de liefde alleen een waarborg voor mijn tegenwoordigheid - en deze liefde te beproeven is u allen toegestaan als u zich overtuigen wilt van de waarheid van dat wat als geestelijk goed door de mensen wordt uitgedragen.

Ik kom waarlijk alleen tot u met goede gaven. Ik zal u niets aanbieden waaraan uw hart zich kan ergeren. Want Ik ben een God van liefde en een trouwe Vader voor mijn kinderen. En wanneer Ik tot u spreek, kunt u ook de stem van uw Vader herkennen en behoeft u niet te vrezen het slachtoffer van een illusie te zijn als mijn vaderlijke woorden uw hart treffen.

Maar evenzo moet u net als kinderen op Mij toekomen, u moet vol van liefde tot Mij komen - daar u Mij anders niet vernemen kunt. Zonder liefde zult u veel eerder ten offer vallen aan mijn tegenstander die u met valse woorden winnen wil, die u misleidt als engel des lichts, als hij daar succes mee kan behalen.

De liefde is en blijft dus altijd doorslaggevend. Mijn tegenstander kan daarom nooit een liefdevol mens benaderen daar Ik dan zelf tussen hem en de tegenstander sta, omdat Ik zelf toch de liefde ben. Een goed en liefdevol mens kan daarom ook niet door mijn tegenstander misleid worden. Maar te allen tijde kan mijn tegenstander die mensen benaderen die in hun binnenste de liefde missen, die nog te zeer in eigenliefde leven, die nog willen uitgaan naar de wereld en daarom op de voorgrond treden omdat hun nog de ware ootmoed ontbreekt.

Ik ken de mensenharten en Ik houd mijzelf afzijdig van hen die nog zonder liefde zijn. Maar mijn kinderen maak Ik gelukkig met mijn aanwezigheid. Zij kunnen er altijd zeker van zijn dat hun liefde Mij steeds tot hen zal trekken, dat ze zich dan aan Mij kunnen toevertrouwen. Dat Ik mijn intrek bij hen neem en ook bij hen zal blijven omdat liefde, liefde aantrekt en zich er onverbrekkelijk mee verenigt.

Amen

BD.5427

3 juli 1952

Satan camoufleert zich daar, waar licht naar de aarde wordt gestuurd

Satan werkt met veel list en boosaardigheid. Hij vermomt zich zo dat hij moeilijk kan worden herkend. Hij werkt vaak zelfs in dezelfde gedaante als mijn uitverkorenen om daardoor mijn werkzaam zijn te verzwakken en op losse schroeven te zetten. Zijn

voortdurende arbeid is daar, waar Ik licht schenk, het schijnsel ervan krachteloos te maken, het licht uit te doven of te verhinderen dat mijn licht u, mensen aanraakt. Want de waarheid betekent voor hem het gevaar dat hij als mijn tegenstander herkend wordt.

En omdat hij weet hoe Ik door mijn werktuigen werk, bedient hij zich vaak van dezelfde middelen om aanhangers voor zich te winnen - opdat er dan op mijn zachte licht niet meer gelet wordt. Hij is er steeds op bedacht mijn invloed op de mensen krachteloos te maken. Hij stelt zich daarbij zelfs op de voorgrond en wil dat hij als goddelijk wordt aanvaard, omdat hij gelooft dat hij dan zijn spel gewonnen heeft en mijn plaats in de harten van de mensen kan innemen.

Hij zal ook succes hebben, zodra de mensen zelf zich van hun inzicht beroven, zodra zij slechts een, aan de tegenstander verwante fout hebben, zodra ze arrogant van geest zijn, dus niet in diepste ootmoed tot Mij komen waardoor ze tegen helse invloed beschermd zouden zijn. Mijn tegenstander brengt vaak het denken van de mensen in verwarring. Hij overlaadt hen met woorden van lof en waardering, die iedere deemoed verjagen. En wie nu recht meent te hebben op zulke bewoordingen die heeft ook al van hem verloren en is in zijn handen gevallen en een welkom object voor zijn plannen geworden: de zuivere waarheid, het licht van boven in gevaar te brengen door schijnbaar dezelfde werken te verrichten. Die activiteit die wel de hoogmoed maar niet de ootmoed bevordert, gaat nooit van Mij uit maar komt van mijn tegenstander. Hij spiegelt dit de mensen voor om hen te verwarren zodat ze door deze beïnvloeding tevens ook het werkzaam zijn van mijn geest, dat echter alleen de zuivere waarheid is, afwijzen.

U zult dus begrijpen waarom Ik u waarschuw voor valse profeten. Want daar waar ware profeten zijn, zullen ook altijd valse profeten optreden die zich steeds op dezelfde wijze voordoen, maar toch niet door Mij gezonden zijn. U kunt er zeker van zijn dat mijn tegenstander altijd daar opduikt, waar een grote geestelijke actie ondernomen werd, waar dus de lichtwereld duidelijk met de aarde in verbinding treedt, waar goddelijke invloed onbetwistbaar valt op te merken. Daar doet ook mijn tegenstander zich gelden en voegt zich weliswaar bij de kring van hen die Mij navolgen. Hij eist dus in zekere zin mijn genadegaven voor zich op, maar om dan daarop in te haken en nu langzaam maar zeker tegenactie te ondernemen, tot het hem gelukt is dat de waarheid wordt teruggedrongen en zijn activiteit op de voorgrond gesteld.

De waarheid zal zich wel handhaven maar zij dwingt niet tot aanvaarding. Doch waar de wil de waarheid te kennen nog maar zwak is, zal de mens zich ook gemakkelijk door mijn tegenstander laten inpakken. De vrije wil die Ik altijd respecteer maakt het wel mogelijk dat ook mijn tegenstander veld kan winnen, als hem geen tegenstand geboden wordt. Wie echter Mij navolgt, wie tot mijn kinderen behoren wil, die laat zich niet

door zulke bedrieglijke lichten verblinden, want door zijn verlangen naar de waarheid zal hij inzien dat deze schijnlichten geen echt licht uitstralen.

Maar Ik heb u voortdurend voor valse christussen en valse profeten gewaarschuwd, dus geef er ook acht op, want daardoor heb Ikzelf aan u hun bestaan bevestigd. Zij zullen komen, ja ze zijn er al - en in de eindtijd zult u nog vaak van hen horen. Doch waar valse zijn moeten ook echte zijn en daarom moet u controleren. En weer zeg Ik u: Leg als maatstaf de volheid van licht aan voor datgene wat u als goddelijke waarheid wordt aangeboden. Wanneer u zoals gezegd iets in ontvangst neemt wat u inzicht, dus licht schenkt, dan is het van Mij uitgegaan en dan zijn deze profeten ook echt, dat wil zeggen: in mijn opdracht werkzaam. Wat u echter onduidelijk voorkomt, wat maar "schijnlicht" is, wat schijnbaar hetzelfde is maar na ernstig onderzoek misleiding blijkt te zijn, wijs dat ook af als begoocheling door mijn tegenstander - die in de eindtijd met vermeerderde ijver probeert op allen in te werken die hij vreest te verliezen.

Hij neemt iedere gelegenheid te baat waar hij Mij uit het hart van de mensen kan verdringen - maar vrees niet, u kunt hem herkennen, want hem ontbreekt de wijsheid. Daarom mist men ook de wijsheid in alles wat hij als bedrieglijk licht laat opflikkeren, wat hij door die mensen verkondigt die nog zijn prooi zijn en die ook zijn merktekens met zich meedragen, namelijk geestelijke arrogantie, wereldse lust en eigenliefde, die een masker dragen waarachter mijn tegenstander zich verbergen kan.

Amen

BD.5677

16 mei 1953

Vangnetten van satan

U mag zich niet in de vangnetten van satan begeven, die u voor zich winnen wil door te trachten uw gedachten te verwarren, doordat hij schijnbaar in mijn naam spreekt, en toch zelf ver bezijden de waarheid u alleen leugens opdist. Er zullen veel valse christussen en valse profeten optreden, denk steeds aan mijn woorden en geloof niet iedere geest die mijn woord gebruikt. Want ook een valse geest bedient zich van mijn woorden als hij u daardoor tot zijn volgeling kan maken.

In de eindtijd zal menig mens zich in de war laten brengen, echter alleen daarom, omdat hij zelf nog lauw is en niet tot Mij de toevlucht neemt om tot de waarheid te komen. En mijn tegenstander weet hoe hij de mensen het beste kan winnen die zich nog niet geheel aan Mij hebben toevertrouwd. Hij schrikt er niet voor terug onder een masker van vroomheid deze mensen te beïnvloeden. Zijn doel is mijn beeld te misvormen, de mensen van Mij te vervreemden en het besef van mijzelf te bemoeilijken. Daarom bedient hij zich van woorden die velerlei interpretaties toelaten en legt ze dan zo uit,

dat zij worden misverstaan en van het ware geloof in Mij en de liefde tot Mij wegvoeren, omdat er volgens zijn uitleg geen juist besef van Mij kan bestaan.

Mijn tegenstander beïnvloedt dus zwakke, nog niet rotsvast met Mij verbonden mensen, door op deze wijze mijn woord uit te leggen, dus schijnbaar voor Mij te spreken maar in werkelijkheid toch tegen Mij, want het is niet de waarheid die hij erdoor verspreidt. Maar de vaste wil voor Mij en mijn rijk te arbeiden zal dat gevaar uitsluiten. Hoevelen echter wandelen nog niet in een levend geloof in Mij en in diepe liefde tot Mij en de naaste, zodat zij ook nog niet door mijn geest verlicht zijn. Maar vele van hen staan in het leven op een plaats waar mijn woord verkondigd moet worden. Dezen doen moeite de mensen verstandelijk mijn woord uit te leggen, maar het verstand alleen staat onder de invloed van mijn tegenstander die hen in de war wil brengen om tegen Mij te werken. En weer leg Ik er de nadruk op dat de wil van de mens om de waarheid te weten te komen of de waarheid uit te delen, alleen beslissend is of hij de waarheid ontvangt of onderwijst.

Het verlangen naar de zuivere waarheid moet de mens vervullen, dan kan hij er ook van overtuigd zijn dat hem de waarheid toegezonden wordt. Maar mijn tegenstander is ijverig bezig de waarheid te ondermijnen, en hij heeft daar succes waar de wil de waarheid te kennen niet erg groot is en Ik mijzelf daarom ook niet als Gever van de waarheid, beschermend voor deze mensen kan plaatsen, omdat alleen de wil van de mens beslissend is voor het geestelijke goed dat hij ontvangt. Laat u dus niet door vrome woorden misleiden, want die kan mijn tegenstander ook daar gebruiken waar hij er 'n goede bodem voor vindt.

Niet het woord zelf is van Mij maar de geest die Ik in mijn woord heb gelegd. Het woord zelf kan zonder mijn geest wel veranderd worden - en zo kan het ook door mijn tegenstander gebruikt worden om zijn doel te bereiken, om u van de waarheid te scheiden. De geest is echter mijn aandeel. Dus als u de geest in het woord zoekt zal mijn geest u ook opheldering geven, die echter afwijkt van de uitleg van hem die zich van mijn woord bedient maar niet met mijn geest is vervuld.

Nu is het de tijd van het einde waarin mijn tegenstander grote verwarring onder de mensen aanricht. Daarom, blijf oplettend en beproef alles - en als u dit doet met de bede om mijn ondersteuning, zult u de waarheid inzien en het goede behouden.

Amen

BD.5861

24 januari 1954

Valse christussen en valse profeten (1)

Ik verkondig u steeds weer: De tekenen en wonderen zullen toenemen, zowel die van de kant van mijn dienaren op aarde als ook die van de kant van mijn tegenstander. Want er zullen vele valse christussen en profeten opstaan om in opdracht van de vorst der duisternis dat te verzwakken, wat door mijn ware dienaren verkondigd en gedaan wordt, om hun wonderen en voorspellingen als twijfelachtig voor te stellen en de mensen in steeds diepere duisternis te storten. Doch de wonderen, die de valse profeten verrichten, zullen alleen daaruit bestaan aardse macht en rijkdom te vermeederen. Het zullen geen daden van liefde zijn, die zij volbrengen. Door hen zullen werken ontstaan, die zij bestempelen als door bovenaardse macht tot stand gebracht, die echter alleen als opeenhopingen van aardse goederen gekenschetst kunnen worden, dus ook hem verraden, die heer is van de materie. Maar echte wonderen zijn werken van barmhartigheid voor de lijdende en verzwakte mensheid. Echte wonderen zijn duidelijke uitwerkingen van de kracht van boven. En echte wonderen zullen alleen gedaan kunnen worden door hen, die als ware verkondigers van mijn woord op aarde werkzaam zijn. Die Mij en mijn stem belijden voor de wereld en trachten het geloof in Mij tot leven te wekken en te stimuleren. Dat zijn ook de echte profeten, die volgens mijn wil de mensen verkondigen wat hen te wachten staat en die Ik daarom heb uitgekozen om het verkondigde woord te verbinden met bewijzen van geloofskracht, opdat de mensen inzien door welke kracht en welke geest mijn vertegenwoordigers arbeiden. Want er zullen op het einde ook veel valse profeten optreden en door wonderdaden proberen de mensen in verwarring te brengen.

Mijn tegenstander zal met dezelfde middelen werken en het zal hem ook gemakkelijker vallen de mensen te misleiden, omdat hij hen geen ondergang verkondigt, maar steeds alleen een leven van aards welzijn en wereldse vooruitgang belooft. En omdat zijn wonderen daarin bestaan, deze wereldse vooruitgang op de voorgrond te plaatsen - omdat zijn wonderen voor de mensen een betoverende materiële opbloei zijn - omdat zijn voorspellingen een toekomst van rijkdom, eer en aards succes beloven, een wereld van opbouw en aardse volmaaktheid, wordt daarom aan zulke voorspellingen ook meer aandacht geschonken. Doch de mensheid wordt daardoor steeds meer afgeleid van het echte en ware dat mijn vertegenwoordigers op aarde hen bekend maken, dat de mensen voor het einde staan, dat al de materiële goederen hen niet van de ondergang - die zij met zekerheid tegemoet gaan - kunnen redden, als zij mijn woorden niet aannemen, maar naar de woorden luisteren van hen, op wie de vorst der duisternis zijn invloed uitoefent, die wel ook wonderen verrichten door zijn kracht, die op aarde machtig zijn omdat zij zich aan hem hebben uitgeleverd, wiens activiteiten echter steeds te herkennen zijn. Want liefde spreekt er niet uit hen. Hulp voor noodlijdende mensen valt er niet te ontdekken, hoewel zij zich ook van mijn woorden bedienen, of ook wel mijn naam op de voorgrond plaatsen om voor ware profeten gehouden te worden. Daar zal duidelijk het drijven van hem te herkennen zijn, die mijn tegenstander is, die in de laatste tijd alles proberen zal om mijn kleine kudde te verstrooien en voor zichzelf te

winnen. Deze tijd is nu gekomen. Daarom geef acht op alles wat Ik u zeg, opdat u het juiste van het valse leert onderscheiden, het Licht van de verblinding, de Waarheid van de leugen, opdat u niet in handen valt van hem, die u wil verderven.

Amen

BD.6728

4 januari 1957

Plicht van een leraar: de leerstof te onderzoeken

Het is een grote verantwoording de mensen geestelijke leringen aan te bieden zolang het twijfelachtig is of deze overeenstemmen met de waarheid. En daarom moet ieder die, meent ertoe geroepen te zijn medemensen te onderrichten zich eerst zelf de innerlijke overtuiging hebben verschaft dat zijn leringen de zuivere waarheid zijn. Deze innerlijke overtuiging kan hij echter alleen maar verkrijgen, wanneer hij zelf tevoren zijn standpunt heeft bepaald, wanneer hij datgene wat hij voor zichzelf aan weten heeft verworven, aan een ernstig onderzoek onderwerpt. En deze onderzoekingen moeten weer met mijn ondersteuning worden uitgevoerd. Hij moet Mij zelf daar innig om vragen dat Ik zijn geest verlicht, dat Ik zijn denken juist stuur, dat Ik hem zal mogen beschermen voor verkeerd denken. Dan pas zal hij in staat zijn de waarheid van de dwaling te onderscheiden en dan pas is hij een ware dienaar van Mij, een waar verkondiger van mijn woord, die nu tot zegen van de mensen op aarde werkzaam kan zijn. Maar wie zonder bezwaar geestelijke leer verder geeft, die hij evenzo zonder nadenken heeft aangenomen, bevindt zich niet op de juiste plaats, hij is geen verkondiger van mijn woord, want hij staat niet in mijn dienst, veeleer dient hij een ander en zijn werkzaam zijn op aarde kan niet gezegend zijn, want zelf handelt hij zonder verantwoordelijkheid tegenover zijn medemensen, omdat hij ze op een dwaalspoor leidt, maar van hen geloof verlangt.

Nu zal eenieder tegenwerpen dat hij datgene wat hij aanleert of verbreidt voor de waarheid houdt. Maar hij heeft niet één keer de gedachte in zich op laten komen dat ook aan hem dwaling zou kunnen zijn meegedeeld. En dat is al een grove slordigheid, het is een zonde van nalatigheid, want hij heeft zijn geestelijke leringen niet ernstig doordacht. Want wanneer iemand voor Mij wil werken, dan is het hem ook niet onbekend dat Ik een tegenstander heb. Het is hem niet onbekend dat licht en duisternis tegenover elkaar staan. Hij weet dus dat het werkzaam zijn van de tegenstander is gericht op het verduisteren van het licht, hij weet dat hij dwaling rondstrooit om de waarheid krachteloos te maken. Dus moet hij zelf ook op z'n hoede zijn om geen prooi te worden van de dwaling en voor zich zelf mijn bescherming tegen hem, tegen zijn werkzaam zijn, tegen het aannemen van dwaling afbidden. En doet hij dit ernstig dan richt Ik zijn gedachten ook op verkeerde geestelijke leringen en hij kan er zeker van

zijn dat zijn denken helder wordt. Want Ik laat geen mens verkeerd blijven denken die Mij om de waarheid vraagt. Maar wie dit laatste achterwege laat en toch nog gelooft in de waarheid vast te staan, dwaalt.

Hijzelf moet het nu met zijn verkeerde kennis klaarspelen, maar het is onverantwoord deze kennis nu door te geven en daarom laadt zo'n mens veel schuld op zich, ofschoon zijn toehoorders ook weer hetzelfde zullen moeten doen, wanneer ze onderricht worden: eerst Mij zelf om de waarheid vragen en om verlicht denken, om de waarheid nu ook als zodanig in te zien. U, mensen onderzoekt alle waar op zijn waarde en zo ook zou u geestelijk goed moeten onderzoeken, maar niet gedachteloos en zonder bezwaar aannemen, want wat niet met de waarheid overeenstemt, zal voor u, mensen alleen maar schadelijk zijn, het zal uw ziel nooit tot zegen strekken, omdat ze alleen maar door de waarheid het doel kan bereiken.

Wie voor zijn medemensen een leraar wil zijn, moet zich tevoren oriënteren wat hij hun wil aanbieden en pas wanneer hij zeker is van zijn leerstof, wanneer hij zelf overtuigd is van de waarheid ervan, kan en moet hij deze doorgeven. En die overtuiging kan hem niet door scholing worden gegeven, maar hij moet ze zelf verwerven. Hij moet de zuivere waarheid begeren en zich tot de eeuwige Waarheid zelf wenden, dat ze hem ten deel valt. Tevoren moet de innige verbinding met Mij tot stand zijn gebracht, maar dan kan hij zonder schroom zich als mijn vertegenwoordiger uitgeven, want dan zal hij steeds alleen waarheid aanleren, wanneer hij ook de medemensen dichter bij Mij wil brengen, en zijn werkzaamheid zal gezegend zijn.

Amen

BD.6782

12 maart 1957

Echte en valse profeten

Wat er ook ondernomen wordt om de waarheid te verdringen, ze zal toch zegevieren - hoewel de dwaling talloze offers zal eisen. Maar wie de ernstige wil heeft tot de waarheid te komen, die herkent ook zeker de dwaling als zodanig en dan is er ook geen gevaar meer voor hem. Dat echter de meeste mensen aan de dwaling ten prooi vallen is begrijpelijk, daar de dwaling de mensen altijd zekere voordelen belooft, het zij geestelijk of aards. De mensen zijn er altijd op uit zich voordeel te verschaffen. Zij hebben de waarheid niet lief ter wille van de waarheid, maar er moet voor hen altijd profijt aan verbonden zijn - dan zijn ze pas bereid de waarheid aan te nemen. De zuivere waarheid stelt ieder mens alles helder en onomwonden voor ogen, ze kan daarom voor hem ook tot nadeel zijn in zoverre ze hem toont wat hij nog allemaal moet overwinnen, als de wereld en zijn aardse welzijn nog te veel voor hem betekent. Juist daarom vindt

de waarheid zo weinig gehoor, juist daarom is de mens veel eerder bereid dwaling aan te nemen, vooral wanneer deze dwaling hem voordeel belooft of aan zijn wensen tegemoet komt.

Dus willen de mensen ook niets horen of weten van een ondergang van de aarde, van een vergaan van al wat leeft en alle scheppingen op de aarde. Doch wat hun onder de dekmantel van de waarheid wordt aangeboden, wat hun nog een sprankje hoop geeft dat het einde is tegen te houden, dat nemen zij aan en houden ze voor de waarheid. Maar de zuivere waarheid, die hun de verplichting oplegt zich op een vaststaand einde voor te bereiden, wijzen zij af. Er zullen altijd profeten te vinden zijn, die in opdracht van God het einde aankondigen. Maar er zijn er eveneens, die in opdracht van Zijn tegenstander spreken en als valse profeten deze aankondigingen trachten te ontcrachten. Die de mensen alle mogelijke beloften voorspiegelen, hen echter niet op het zekere einde wijzen, maar het als af te wenden proberen voor te stellen. En steeds zullen deze valse profeten meer gehoor vinden, want de mensen willen niet geloven dat het einde komende is. Daarom nemen zij liever die leren aan, die hen voordelen beloven en hen niet uit hun dromen doen opschrikken.

Voor wie in totale onwetendheid leeft, zal het ook moeilijk zijn, te beoordelen wat dwaling is en wat waarheid. Wie echter reeds in geestelijke kennis werd ingewijd, behoeft deze maar als toetssteen voor waarheid en dwaling aan te wenden en zich af te vragen, wat de bedoeling is van een leer en wat ze beoogt. Wil ze de mensen een hogere kennis bijbrengen, wil ze de veredeling van zijn wezen bereiken, wil ze hem helpen zich van de materie los te maken, dan is deze leer ook van goddelijke oorsprong en kan ze als waarheid worden uitgedragen. Is het daarentegen duidelijk, dat het de bedoeling is een beter en mooier luxueus werelds leventje te verschaffen, wat ook vaak onder de dekmantel van vroomheid geschiedt, dan kan zo'n leer zonder bezwaar als verkeerd worden afgewezen, omdat zij dan door Gods tegenstander in de wereld werd gebracht.

Maar in de eindtijd zullen veel valse profeten in opdracht van Gods tegenstander op de voorgrond treden, want juist het einde wil noch door de tegenstander noch door zijn aanhang worden toegegeven of ingezien. En zo zullen ook die mensen, die met het einde rekening houden, door hem voor de gek worden gehouden. Hij zal ze daarom in opperste verwarring willen brengen door de voorspellingen van de ware profeten tegenover die van de valse profeten te stellen. Daarom zal de duisternis in de tijd van het einde steeds dichter worden en bij wie reeds het licht schijnt, moet dit behoeden, opdat het hem niet wordt uitgedoofd. En hij kan dat ook als zijn liefde voor de waarheid sterk is, als hij alleen God en Zijn woord laat gelden.

Bij wie echter het zachte schijnsel van het goddelijke licht der liefde niet volstaat, diens ogen zoeken verblindende lichten en hij besteedt dan geen zorg meer aan dat kleine lichtje, dat hem in donkere nacht bijlicht. Dan kan Gods tegenstander het hem

gemakkelijk uitdoven, dan is zijn truc gelukt. Hij deed zich voor als een engel uit het lichtrijk en had zijn prooi te pakken. In deze mensen heeft dan het verlangen naar de wereld gezegevierd, omdat zij dat, wat de tegenstander hen voorzette, liever hoorden; omdat hij een einde van de aarde, een spoedig vergaan, het einde van de oude en het begin van een nieuwe periode in twijfel trekt. Hij laat de mensen geloven, dat zij zelf hun toekomst kunnen bepalen. Dit voordeel laten zij zich niet ontgaan, en daaraan al herkent men het werk van satan, die daarmee de mensen doet geloven, dat zij het ten uitvoer brengen van Gods heilsplan kunnen tegenhouden of afwenden. Dit drijven van satan behoort ook tot de zichtbare tekenen van het einde. Gods tegenstander zal nog veel aanvallen tegen de waarheid ondernemen. Hij zal juist daar in het bijzonder zijn invloed uitoefenen, waar geen weerstand geboden wordt door een absoluut verlangen naar de waarheid. Want daar herkent men de leugen niet, daar heeft hij een gemakkelijk spel. Doch hij zal hen, die voor God en in Zijn opdracht werkzaam zijn, niet kunnen misleiden. Want dezen zijn door Zijn geest verlicht en zullen daarom ook altijd in staat zijn de waarheid van de dwaling te onderscheiden.

Amen

BD.7044

16 februari 1958

Het werkzaam zijn van de tegenstander, in het gewaad van een lichtengel

U, mensen blijft de invloed van de tegenstander van God niet verborgen, u zult daar allen kennis van kunnen nemen en daarom ook u allen erop instellen volgens uw wil (en erover nadenken). U zult u kunnen verweren tegen deze invloed maar u er ook aan onderwerpen, het staat u beide vrij, het vraagt alleen het werkzaam worden van uw wil om daarover na te denken en uzelf een oordeel te vormen.

Dat de tegenstander van God in de eindtijd heel bijzonder werkzaam is, dat hij met alle middelen tracht zich van de zielen van de mensen meester te maken, kunt u allen vaststellen, want de schanddadens die op elk gebied van de aarde worden gepleegd, blijven u niet verborgen en ze zijn alle op de tegenstander van God terug te voeren, die de mensen bewerkt en maar al te vaak zijn doel bereikt. Aan zijn invloed zijn veel meer mensen onderworpen dan degenen die hem weerstaan, die in staat zijn hem te doorzien en zich van hem afwenden. Want hij verstaat ook de kunst zich te vermommen en zo ook veel mensen te misleiden die niet bij hem willen horen want hij kleedt zich in het gewaad van een lichtengel en voert zo bedrieglijke manoeuvres uit waarvan velen het slachtoffer worden.

Toch ligt het zelf aan ieder mens afzonderlijk, dat die zich licht verschaft niet ten prooi valt aan zijn intriges. Maar waar al diepe duisternis de mensen omhuld zullen dezen ook in de duisternis blijven omdat ze er zich goed in voelen en niet naar licht verlangen. En dat is er de verklaring voor dat de tegenstander van God juist daar zijn werk van verwarring kan voortzetten waar de mensen al een verward denken hebben - waar dus de beste grondslagen daarvoor aanwezig zijn, steeds grotere dwalingen te verbreiden omdat de mensen zich geen moeite getroosten zoiets op te helderen en ze zonder nadenken ook de grofste dwaling als waarheid aannemen.

Nu is in de tijd van het einde de strijd tussen licht en duisternis wel bijzonder heftig ontbrand, maar de duisternis is al te diep. De mensen verlangen er niet meer naar hieruit te komen ze voelen zich goed in de duisternis en de lichtdragers zullen maar zelden hun gebieden binnen kunnen gaan. En omdat het licht niet met geweld doorbreekt kan de dwaling ook niet met geweld uit de wereld worden verdrongen.

Alleen de wil van de mens zelf kan dit tot stand brengen en deze schiet te kort - want zodra er een lichtje opflitst in donker gebied, ontsteekt ook de tegenstander van God zijn verblindende lichten en deze worden gezien en aanvaard en toch veroorzaken ze alleen maar dat het oog volkomen blind wordt, dat de nacht om de mensen steeds dieper wordt. dat het niet in staat is de zachte liefde - en lichtschijn van God te herkennen.

En zolang dus de mensen niet in alle ernst naar het licht verlangen, naar de waarheid, naar de goddelijke lichtstraal van liefde, zal de tegenstander zonder herkend te worden werkzaam kunnen zijn onder de mensen en zijn werkzaamheid zal daarin bestaan de mensen steeds meer weg te voeren van de waarheid, zijn leugenwerk als waarheid te camoufleren en zichzelf met het gewaad van een lichtengel te bekleden. Want het is de tijd van het einde waarin hij grote macht heeft maar die ieder afzonderlijk mens ook kan breken, wanneer hij zich tot God zelf wendt en zich aan Hem overgeeft - wanneer hij Hem vraagt om licht en kracht en genade. Dan is hij waarlijk aan het vangnet van de tegenstander ontsnapt en dan zal hem waarlijk ook een licht opgaan. dat hem onmetelijk gelukkig maakt.

Amen

BD.7460

21 november 1959

Het werken van satan als lichtengel

In de laatste tijd vecht de satan met alle middelen, opdat de zielen zich aan hem overleveren en verloren gaan. Zijn truc is hen te verstrikken in dwaling en ze te laten geloven de juiste weg te gaan, maar toch hun wegen zo te verwarren dat zij niet merken dat deze in de diepte voeren. Maar dit is alleen maar mogelijk, omdat zij niet het

ernstige verlangen hebben de weg omhoog te gaan. De mensen nemen er genoeg mee als hen gezegd wordt: "Deze weg leidt omhoog". Maar zij zelf denken er niet over na, anders zouden zij wel bemerken dat die bergafwaarts leidt. En de tegenstander bedient zich van velerlei middelen om te misleiden, die alle ver afwijken van de waarheid, die enkel en alleen een kluwen van bedrog zijn, doch zo goed gecamoufleerd, dat juist de mens goed moet oppassen om niet zijn prooi te worden. En het beste middel daartoe is naar zijn mening: de Moeder van Jezus, die hij vooreerst bij de mensen op de voorgrond plaatst, opdat ze - door haar te vereren en te verheerlijken - het eigenlijke doel van hun leven op aarde vergeten, namelijk de verbinding met Jezus Christus zelf te zoeken, waarvan alleen het zielenheil van de mensen afhankelijk is.

Het is dus schijnbaar een oprechte daad van liefde, die ze tegenover de Moeder van Jezus verrichten, die echter het gevolg heeft dat de satan najaagt, namelijk verminderde liefde tot de goddelijke Verlosser zelf, die daardoor als het ware achtergesteld wordt. De tijd van leven op aarde is echter te kort, dat het bereiken van het doel omwegen verdraagt. Maar alle mensen, die niet elk uur van de dag rechtstreeks hun toevlucht tot Jezus Christus nemen, gaan lange omwegen. De verbinding met Hem is zo bovenmate belangrijk, dat ze niet vaak genoeg tot stand kan worden gebracht - en dat daarom alom die reden iedere verheerlijking van de Moeder Gods een afwijken van het eigenlijke nastreven van het leven betekent, juist deze band met Jezus Christus tot stand te brengen, van wie alleen het zielenheil van iedere mens afhankelijk is.

En deze verbinding probeert Gods tegenstander met alle middelen te verhinderen, wat hem het beste gelukt door de gedachten van de mensen des te meer op Maria te vestigen. En dit is hem ook mogelijk door verschijningen van ongewone aard, waarvan hij de veroorzaker zelf is, doordat hij zich onder het masker van een lichtengel zichtbaar maakt voor mensen, die er speciaal geschikt voor zijn bovennatuurlijke dingen waar te nemen. Door deze verschijningen voorspelt hij de mensen zaken, die hij wel als nog te gebeuren kan herkennen. En hij verhoogt daarmee de indruk van geloofwaardigheid, ofschoon dat alleen maar een camouflagemanoeuvre is om des te grotere verwarring te stichten. Steeds zal hij zich hullen in de beschutting van geheimzinnigheid. Steeds zal hij iets verborgens beweren en dat vaak met het verbod het openlijk te verkondigen, daar dan zijn leugenachtigheid herkend zou kunnen worden.

Het zijn altijd slechts ondoorzichtige informatie die hij zal geven, daar hem de juiste kennis ontbreekt. Maar soms, in heldere momenten, ziet hij de ernst van de tijd, waarin aan zijn praktijken een eind wordt gemaakt. Maar hij kan het niet laten voor zichzelf eer en roem op te eisen en hij doet dat door de mond van deze gecamoufleerde lichtgestalten, doordat hij de bouw van kerken en altaren verlangt, waar hem hulde wordt gebracht, daar hij zich achter zulke verschijningen verbergt. En dit is het zekerste teken van een verderfelijke geest, van een vermomde valse geest, dat hij van de mensen verlangt dat ze hem openlijk in het openbaar moeten eren.

Een echte hemelse lichtgeest zal echter steeds op Jezus Christus wijzen en zal altijd alleen van Zijn verlossingswerk gewag maken. Een echte lichtgeest zal geen uiterlijkheden, geen bouw van kerken en altaren eisen, maar hij zal de mensen aansporen zichzelf door de liefde tot een tempel Gods te vormen. Een waar lichtwezen zal nooit bedekte aanwijzingen geven, maar altijd verkondigen wat mensen zullen ervaren, namelijk dat het einde nabij is en dat de mensen zichzelf moeten veranderen. Een echt lichtwezen zal de mensen ook niet tot urenlange uiterlijke gebeden aansporen, maar ze tot een levende verbinding met Jezus Christus aansporen, bij wie eeuwig en alleen het heil te zoeken en te vinden is.

U mensen behoeft dus zulke verschijningen niet ernstig te nemen, want het zijn door mensen opgesmukte gebeurtenissen, die in primitieve vorm verschijnen en pas daarna verder ontwikkeld werden tot buitengewone belevissen. Er was daarvoor een goede bodem aanwezig, omdat die mensen reeds te diep in hun verering van de Moeder Gods waren vast geworteld en reeds kleine gebeurtenissen koortsachtig in hen werkten en de grondslag schiepen om aan steeds meer onwaarschijnlijke dingen geloof te schenken. Maar het waren in het geheel geen goddelijk geestelijke verschijningen, die in de mensen het geloof moesten versterken om de Moeder Gods te vereren, daar het niet haar wil is bij haar zoon Jezus Christus op de voorgrond te treden. Integendeel, zij zal steeds de nadruk leggen op Hem en Zijn verlossingswerk. Want het doel van de mensen is en blijft de vereniging met God in Jezus Christus, die elk uur en elke dag nagestreefd moet worden, en dit is de juiste en enige weg, die tot eeuwigdurende zaligheid voert.

Amen

BD.7584

23 april 1960

Het serieus onderzoeken van geestelijke goederen met Gods hulp

Geen mens wordt het recht ontzegd voor zichzelf een oordeel te vormen, maar hij moet ook weten dat het verstand alleen geen garantie biedt voor het juiste denken, zelfs al is het verstand nog zo hoog ontwikkeld. Dit geldt in het bijzonder voor het beoordelen van geestelijke kennis waarvoor zich geen bewijzen laten leveren. Of nu die kennis op waarheid berust of niet kan een mens alleen dan beoordelen als hij God zelf om verlichting van zijn denken vraagt, anders is hij niet in staat te onderzoeken of juist te oordelen. Maar ieder mens heeft ook het recht dat af te wijzen wat hij niet kan aanvaarden, aangenomen dat hij van goede wil is en onderzoekt zonder vooringenomen te zijn. Hij moet niet blind geloven maar hij moet overdenken wat van hem gevraagd wordt te geloven. En hij moet daartoe Gods hulp vragen opdat hij door de geest in hem juist wordt onderricht. Dan blijkt er ook een echt verlangen naar de waarheid en dan zal hem ook de waarheid worden aangeboden, en zal hij ze ook als waarheid kunnen

onderkennen. Want de mensen worden veel zaken als waarheid aangeboden die elkaar echter tegenspreken en dan ligt het aan de mens zelf, te doorgronden wat waarheid is. Wie echter gelooft daar alleen met zijn verstand achter te komen, kan er zeker van zijn dat hij nog meer verstrikt raakt in misvattingen. Want het verstand wordt beïnvloed door de tegenstander van de waarheid - de vorst der duisternis - die er alles aan doet de mensen van de waarheid af te brengen en hen op dwaalwegen te leiden.

De mens kan zich echter daarvoor behoeden als hij zich tot God zelf wendt, als hij Hem vraagt hem het inzicht van de waarheid te schenken. Daarom kan geen mens het bezwaar opperen dat hij niet in staat is juist te oordelen over waarheid en dwaling. Zodra hij zich met God verbindt, zodra hij Hem om verlichting van geest vraagt, zal hij gevoelsmatig inzien of hij de hem aangeboden leringen moet aannemen of afwijzen. En hij zal altijd de innerlijke zekerheid hebben dat zijn oordeel juist is, omdat hij weet dat niet hij zelf zijn oordeel heeft gevormd, maar dat God zijn denken verlichtte. Maar er is altijd een goede wil voor nodig om het juiste in te zien en te doen. Een verstandsmens vraagt zich echter niet af wat hem ertoe beweegt het aangeboden aan te nemen of af te wijzen. Bij hem is alleen het verstand werkzaam - dat echter eigen wegen gaat en niet God zelf om raad vraagt, maar zichzelf in staat acht alles te onderzoeken. En hij zal zich vaak vergissen omdat God niet uitgeschakeld wil worden en omdat alleen van Hem de waarheid uitgaat.

Maar het beproeven van geestelijke goederen mag ook niet verzuimd worden omdat de mens zich zogenaamd niet tot een goed oordeel bekwaam voelt. Want eens zal hij verantwoording moeten afleggen en hij zal zich niet op het oordeel van anderen beroepen dat hij zonder na te denken heeft aangenomen omdat dit zo van hem verlangd werd. Hij moet tot een levend geloof komen en dat vereist ook nadenken over dat wat hem onderwezen wordt. Pas een levend geloof heeft bij God waarde. Echter een dood geloof, een vormgeloof is zo goed als geen geloof.

En zo zult u mensen steeds weer de gelegenheid hebben een standpunt in te nemen tegenover de een of andere leer, tegenover geestelijk goed dat u wordt overgebracht. En u zult er goed aan doen u tot God zelf te wenden, want Hij - als de eeuwige Waarheid - zal dan ook de waarheid voor u toegankelijk maken. Hij zal het u dan in 't hart leggen dat u in staat bent u een eigen oordeel te vormen en dat dit oordeel ook volgens de waarheid is. Maar u moet niet alleen op uw eigen kracht vertrouwen. Want zodra God niet tussenbeide kan komen op grond van uw wil, uw gebed, zal een ander ingrijpen en deze bedient zich van uw verstand. En dan zult u zich steeds verder van de waarheid verwijderen, want die ander rust niet voordat hij zijn doel heeft bereikt.

Amen

BD.7714

29 september 1960

Valse geesten - Valse profeten

Ik kies u daarom tot mijn dienaren omdat Ik zag dat de wil in u goed en sterk is, dat u zich handhaaft als het er om gaat de waarheid uit te dragen. Want er wordt de mensen veel als waarheid aangeboden dat toch niet van Mij afkomstig is. En als nu een knecht dit inziet, dan mag hij er niet het zwijgen toe doen maar moet spreken. Hij moet tegenover deze dwaling de zuivere waarheid stellen. Hij moet dan laten zien dat hij mijn vertegenwoordiger is op aarde, dat hij in mijn dienst staat.

Hij moet dus mijn naam in het openbaar belijden. Hij moet volledig instaan voor dat wat hij zelf van Mij ontvangen heeft, omdat Ik hem uitkoos om als mijn discipel in de eindtijd voor Mij werkzaam te zijn. En wie Ik dan dit ambt heb opgedragen, die zal Ik ook de kracht geven in mijn naam te spreken. Hij kan dan als apostel van de waarheid optreden en mijn tegenstander ontmaskeren - die zelf ook zijn werktuigen heeft uitgezocht om in mijn rijen verwarring te stichten.

En daarom verneem wat mijn geest u verkondigt: De spanne tijds tot het einde is nog maar kort - en de dag van het einde is sinds eeuwigheid vastgesteld. En waar u mensen zich ook bevindt, u zult allen dit ophanden zijnde einde gewaarworden, omdat Ik nu nog heel duidelijke tekenen laat volgen die overal waargenomen kunnen worden en die de gedachten van de mensen ook bezig zullen houden.

Doch juist deze tekenen zullen de meest tegenstrijdige meningen uitlokken, daar ook hier de invloed van mijn tegenstander aan het licht komt, waardoor de gedachten van de mensen in verwarring zullen geraken. Want de een zal de ander niet meer begrijpen en een ieder zal andere opvattingen hebben en andere doelen nastreven, die hij niet wil opgeven. Slechts weinigen zullen geestelijk ontwaakt zijn en de juiste conclusies trekken.

Dan zullen er veel valse profeten opstaan en juist dezen zijn het waarvoor Ik u waarschuwen wil, opdat u niet iedere geest gelooft die zich aan u kenbaar wil maken. Dat u dan in het bijzonder hen niet gelooft die het einde loochenen en die menen een einde van deze aarde niet met mijn liefde in overeenstemming te kunnen brengen.

Wees dan op uw hoede en vraag Mij ernstig om het sturen van de waarheid. Geloof niet iedere geest die zich probeert te openbaren door mensen die hem gewillig zijn, maar vergelijk iedere leer met mijn woord dat uit den hogen tot u klinkt daar u mensen in de waarheid moet wandelen, want alleen door de waarheid komt u tot het doel.

U hebt veel geesten onder u die niet in mijn opdracht spreken. Maar u kunt ze herkennen en wel daaraan: Dat zij het einde bestrijden, dat zij aan de openbaringen die een dichtbij zijnde einde verkondigen aanstoot nemen - en dat zij vijandig staan tegenover hen die de eindtijd verkondigen.

De tijd is vervuld en juist in de eindtijd zullen nog veel valse profeten optreden en de zuivere waarheid uit Mij trachten te weerleggen. Zij zullen ook ongewone dingen verrichten opdat U, mensen in hen gelooft. Maar het is niet mijn geest die uit hen spreekt en het is niet mijn kracht die in hen werkt. Het zijn de antikrachten die overal woeden en die als aanhang van mijn tegenstander ook met zijn kracht zijn uitgerust, omdat zij van hem afhankelijk zijn en naar zijn wil op de mensen van deze aarde inwerken.

Daarom moet ook u die Mij dienen wilt trouw blijven aan uw Heer en de waarheid verdedigen. U mag uzelf niet van de wijs laten brengen, want u weet toch dat u in mijn naam spreekt en u zult ook van Mij de kracht ontvangen - want Ik zelf spreek door u.

En overal waar door u mijn ware evangelie verkondigd wordt, daar moet ook van het einde van deze aarde getuigenis worden afgelegd en ook daarvan - dat de mensen kort voor dit einde staan en dat zij zich daarop moeten voorbereiden. En waar uw spreken af-wijzing ondervindt, daar herkent u ook duidelijk de inwerking van mijn tegenstander.

Van degenen die voorgeven mijn dienaren te zijn, maar die echter het dichtbij zijnde einde loochenen, moet u zich afwenden en er niet samen mee prediken. Want zij zijn niet mijn vertegenwoordigers - maar ze zijn afgezanten van satan, die heel in het bijzonder daar werkzaam is waar het licht der waarheid baan breekt. Doch het zal hem niet gelukken het licht te doven, want Ik zelf straal het naar de aarde toe. Het zal het hart van de mijnen verlichten zodat zij duidelijk zullen herkennen dat hun Vader hen aanspreekt, die het Licht van eeuwigheid is.

Amen

BD.8077

11 januari 1962

Gods geest spreekt zichzelf niet tegen

U kunt rustig mijn woord als zuivere waarheid uitdragen, want Ik zal uw gedachten zo leiden dat u steeds inziet waar mijn tegenstander zich op de voorgrond plaats en het denken van de mensen verwarren wil. Ik gaf u toch de zuivere waarheid opdat zij ingang vindt onder de mensen. En wie Ik deze waarheid in 'n directe vorm kan doen toekomen, die is ook geschikt een leerambt uit te oefenen en hij zal altijd iedere

tegenwerping die hem van de kant van zijn medemensen wordt gemaakt, kunnen weerleggen.

Ik wil dat de waarheid doorbreekt, dat het licht wordt, dat de duisternis verjaagd wordt, dat wil zeggen: dat de mensen juist leren denken. Daar dit echter de vrije wil van de mensen vereist, zal het niet gemakkelijk zijn tegen de dwaling in te gaan. Doch de mens zelf is er verantwoordelijk voor of hij in de waarheid wandelt of in dwaling voortgaat, want van mijn kant wordt hem waarlijk veel licht gezonden, dat hij maar hoeft aan te nemen als de ontwikkeling van zijn ziel hem ernst is.

En daarom moet u ook de toelichting gegeven worden dat u nooit hoeft te vrezen dat mijn geest zich tegenspreekt. Door al degenen die voor Mij werken zal Ik altijd dezelfde waarheid naar de aarde sturen, alles wat mijn openbaringen tegenspreekt komt van mijn tegenstander. Maar of het mijn geest is die zich openbaart, dat kan ieder die het ernstig te doen is om de waarheid wel gemakkelijk inzien. Want Ik geef hem ook het onderscheidingsvermogen en dan zal hij zich door Mij zelf ook aangesproken voelen. Maar hij moet mijn woord met het hart aannemen, niet alleen met het verstand.

Wie een onderzoek instelt, maar vooringenomen is, kan niet meer juist oordelen, want dan heeft zijn verstand de overhand en dat overstemt dan de gevoelens van zijn hart. Ik echter kan alleen door het hart tot u mensen spreken. Daarom: open uw hart als Ik tot u moet spreken, of het nu rechtstreeks is of door wat door mijn dienaren is overgebracht.

Verlang dus dat u door Mij wordt aangesproken en waarlijk, uw denken wordt verlicht. U zult dan begrijpen wat u tevoren onbegrijpelijk was - u zult dan ook in staat zijn een helder oordeel te vellen en u zult gelukkig zijn de stem van uw Vader te vernemen, die tot al Zijn kinderen wil spreken, tot allen die alleen maar wensen Mij te horen.

Amen

BD.8290

3 oktober 1962

Valse christussen en valse profeten (2)

Toen Ik op aarde leefde heb Ik u gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten want Ik wist, hoe mijn tegenstander tegen Mij en tegen de waarheid uit Mij zou ageren. En steeds weer zullen mijn waarschuwingen voor u blijven gelden, opdat u niet aan deze valse christussen en profeten ten offer valt.

Doch wanneer van valse christussen en profeten gesproken wordt dan moeten er dus ook ware zijn. Daarom kunt u mensen niet alles verwerpen wat u door Mij wordt aangeboden. Ik, die Mij bekend maak door de mond van ware profeten, want Ik acht

het nodig dat u zuivere waarheid wordt toegestuurd. U mag dus niet met die valse geestelijke opvattingen ook het ware afwijzen. Want tot aan het einde toe zal Ik Mij steeds weer door zulke mensen openbaren die de voorwaarden bezitten om door mijzelf aangesproken te kunnen worden. Die als mijn ware dienaren hun ambt uitoefenen wanneer zij het geestelijke woord, dat zij van mijzelf ontvangen, in de wereld uitdragen.

Hoe zou anders de waarheid naar de aarde gebracht kunnen worden, daar Ik zelf de mensen - vanwege hun vrije wil - toch niet duidelijk verneembaar uit den hogen kan aanspreken? U allen hebt het recht maar ook de plicht alles wat u als waarheid wordt voorgelegd te beproeven. En u bent daartoe ook in staat als u Mij zelf als de eeuwige Waarheid om ondersteuning aanroept. En als u maar van goede wil bent, zult u ook zeker de waarheid van de leugen kunnen onderscheiden. Bovendien heb Ik zelf u een kenteken van de waarheid gegeven: Dat u steeds opheldering gegeven moet worden over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. En zo kunt u dus iedere geest geloof schenken door wie u deze boodschap toekomt: dat Ik in Jezus Christus uw Verlosser ben.

U, mensen mag niet aan Jezus Christus voorbijgaan. U moet het verlossingswerk leren begrijpen en alles weten wat er aan dit verlossingswerk ten grondslag ligt, dat Ik zelf Mij in de mens Jezus belichaamd heb. En juist omdat deze kennis uitermate nodig is als de mensen hun doel bereiken zullen, daarom zal Ik zelf hun ook waarheidsgetrouwe ophelderingen geven, wat door mijn openbaringen geschiedt, die Ik door geschikte werktuigen naar de aarde stuur.

Mijn openbaringen zijn echter nooit gelijk te stellen met boodschappen uit het geestelijke rijk die op mediamieke wijze de mensen worden overgebracht. U moet dus leren onderscheiden tussen mijn werkzaam zijn het inwerken van God in de mens door de geest en het werken van geesten, mededelingen die u mensen gegeven worden - waarvan u echter de oorsprong niet vast kunt stellen. Maar wie ernstig beproeft, hem zal zijn hart zeggen wie tot hem spreekt. U moet echter een ernstig onderzoek doen voordat u oordeelt, want u kunt Mij niet als leugenaar wegzetten, daar Ik zelf u gedurende mijn aardse levenswandel het werken van mijn geest heb beloofd. Ik die zelf u heb toegezegd dat Ik u de Trooster zal zenden, de geest der waarheid - die u in alle waarheid binnen voert. "Wie mijn geboden onderhoudt - die is het die Ik liefheb, aan hem wil Ik Mij openbaren". "U zult allen door God onderricht zijn". "Wie in Mij gelooft", zoals de schrift zegt, "uit diens lichaam zullen stromen van levend water vloeien".

Als Ik het nodig acht dat de waarheid weer tot de mensen moet worden gebracht omdat zij in de duisternis van geest voortleven dan zult u Mij dat waarlijk niet kunnen verhinderen. En zo zal Ik door mijn openbaringen de zoekende mens over alle

samenhangen opheldering schenken. Ik zal u onderrichten over mijn heilsplan van eeuwigheid, over het begin en einde van alles wat bestaat. Ik zal u echter ook kennis laten nemen van de vele dwaalleren die mijn tegenstander in de wereld gebracht heeft om de mensen in de duisternis van geest te houden.

Doch deze dwalingen zal Ik steeds weer door mijn woord rechtzetten, want Ik heb ook gezegd: "Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woord blijft bestaan tot in alle eeuwigheid". Onder mijn woord kan echter altijd alleen de zuivere waarheid te verstaan zijn. Daar echter al de van Mij uitgaande zuivere geestelijke goederen steeds weer door onvolmaakte mensen misvormd worden wat Ik vanwege hun vrije wil niet verhinder zal Ik er ook steeds weer voor zorgen dat de mensen de zuivere waarheid wordt gebracht.

Ik zelf sprak de woorden: "Mijn geest zal u in alle waarheid binnenleiden" maar Ik had u toch al de waarheid gebracht! Zou dan "het binnenleiden in de waarheid" nog nodig zijn geweest als Ik niet vooruit gezien zou hebben dat de waarheid niet zuiver blijft? Dus u moet ook de rechtstreekse openbaringen van boven geloof schenken, aangenomen dat zij van Mij voortkomen, wat u echter weer daaraan kunt herkennen dat mijn menswording in Jezus Christus steeds weer vermeld wordt.

En als u over mijn verlossingswerk bent ingelicht zult u ook mijn woorden begrijpen: "Al zijn uw zonden zo rood als bloed, Ik zal ze zo wit wassen als sneeuw". Want daarvoor heb Ik mijn leven gegeven aan het kruis. Daarvoor heb Ik het bitterste lijden en de ergste kwellingen op Mij genomen, omdat Ik de schuld voor u wilde goedmaken, zodat u er van bevrijd zou worden zodra u Mij en mijn verlossingswerk erkent en Mij om vergeving van uw schuld vraagt.

Aan mijn heilsplan van eeuwigheid ligt niet het denken van het menselijke verstand, geen menselijke logica, ten grondslag, want Ik heb oneindig veel middelen om het einddoel, de terugkeer tot Mij van al de eens gevallen wezens te bereiken. Maar nooit zal Ik afwijken van de wet van mijn eeuwige ordening waarop ook mijn heilsplan gebouwd is. En was het verlossingswerk door Mij in Jezus Christus niet volbracht, dan zou voor u ook duizend maal de aardse weg afleggen niet voldoende zijn uw schuld van de vroegere afval van Mij te delgen of uit te boeten.

Daarom ben Ik zelf naar de aarde neergedaald om u mensen de verlossing te brengen uit de macht van mijn tegenstander. Maar wie geen beroep doet op de genade van het verlossingswerk, voor wie zijn aardse leven niet de redding uit de diepste geestelijke nood brengt, wie ook in het hiernamaals niet de hem aangeboden hulp aanneemt, zich dus niet tot Mij in Jezus Christus laat leiden - die zal de weg door de gezamenlijke scheppingen heen nogmaals moeten gaan. Dan kunt u mensen terecht spreken van een reïncarnatie op de aarde - die echter pas plaats zal vinden wanneer eeuwige tijden voorbij zijn gegaan, als dan de ziel weer opnieuw als mens op aarde haar wilsproef

moet afleggen. Want dat ene is gewis, dat mijn gerechtigheid ook een genoegdoening voor iedere zonde tegen Mij eist. Ik weet echter ook in welke vorm deze genoegdoening tot stand gebracht kan worden, als de mens niet vrijwillig zijn zondeschuld tot Mij onder het kruis heeft gedragen.

Amen

BD.8337

24 november 1962

Het onderzoek van geestelijke "ontvangsten"

Overal wil Ik mijn woord heensturen, Ik wil dat alle mensen zich 'n weten verschaffen en leid u ook allen op uw weg aan wie u mijn woord moet overbrengen. Ik stort mijn geest uit over alle vlees en kies Mij in alle plaatsen de juiste vaten, die Ik door middel van gedachten of ook door het innerlijke woord kan onderrichten, omdat het noodzakelijk is dat de mensen op de hoogte zijn van mijn wil en van hun taak op aarde. En zo ben Ik overal werkzaam, omdat de laatste tijd voor het einde ongewone hulpverlening vereist.

En steeds weer zeg Ik u, dat Ik u direct of indirect aanspreek door mijn lichtboden, die van Mij mijn woord ontvangen en het doorgeven aan u die het stromen van de geest in u laat binnenkomen. In het laatste geval zal mijn woord als door Mij aan deze lichtboden gegeven, ook herkenbaar zijn aan de vorm van het woord. Maar altijd zal het zuivere waarheid zijn uit Mij, omdat de lichtboden alleen mijn wil volbrengen en niets anders dan waarheid aan u, die de waarheid oprecht begeert, zullen overbrengen. Toch moet u steeds onderzoeken en altijd indachtig zijn dat ook mijn tegenstander zich in de laatste tijd wil uiten, dat hij zich zal uitgeven als engel van het licht. U moet er altijd aan denken dat Ik u gewaarschuwd heb voor valse christussen en valse profeten. Want ook dezen zijn actief op de aarde en willen de mensen in de war brengen.

En steeds zult u dit onderzoek kunnen uitvoeren onder het inroepen van mijn bijstand en met inachtneming van mijn woord, dat iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, ook als daartoe door Mij aangesteld kan worden aangezien. Maar er moet daarbij steeds op gelet worden, dat u over deze verwekking in het vlees uitsluitel gegeven moet worden. Want ook een slechte geest kan, om u te misleiden, dezelfde woorden gebruiken, die hem wel bekend zijn, maar tot uitleg geven is hij niet in staat. Evenzo kunnen onrijpe geesten die zich nog niet in het licht bevinden, maar geen slechte bedoelingen hebben, zich willen uiten en ze geven nu dat door wat hun bekend is uit het aardse leven. Dezen zijn als onderwijzende krachten niet te aanvaarden. En weer is de instelling van de ontvanger doorslaggevend, of zulke onrijpe

wezens zich kunnen uiten of door de ernstige wil om de waarheid te weten gehinderd worden bij hun voornemens.

Zoals er op aarde predikers zijn die alleen dat als inhoud van hun preken gebruiken wat hun bekend is, zonder echter door de geest verlicht te zijn, en toch niet slecht hoeven te zijn - zo uiten zich ook wezens uit het hiernamaals die ook op aarde dit ambt hebben vervuld, en ze zetten nu in het hiernamaals hun onderrichtingen voort. En zolang ze zich uitgeven als leraren uit het hiernamaals, worden ze aangehoord of afgewezen al naargelang de rijpheid van de mens die ze trachten te onderrichten. Daar deze wezens uit het hiernamaals het zelf niet weten dat God en Jezus één is, integendeel steeds alleen de "mens" in Jezus zien, die op aarde de volmaaktheid had bereikt, zij echter ook niet weten wat onder deze "volmaaktheid" te verstaan is, bedienen ze zich van Zijn menselijke naam om hun onderrichtingen geloofwaardig te maken.

Want het volledige inzicht in deze grote zonde ontbreekt hun, anders zouden ze deze waarlijk niet begaan. Want steeds nog hebben ze de bedoeling de mensen naar het "hemelrijk" te leiden, zoals ze het op aarde wilden doen in hun functie als prediker. Daarom zullen ook hun berichten uit het geestelijke rijk op de mensen de indruk maken van een onberispelijke geestelijke inhoud te zijn, afkomstig uit hogere sferen.

Maar hij die geestelijk ontwaakt is, bemerkt dat niet Ik de bron van die geestelijke lering ben en zijn kan, omdat mijn Godheid in Jezus niet duidelijk naar voren wordt gebracht, maar dit u steeds door mijn woord begrijpelijk moet worden gemaakt, omdat pas dan het verlossingswerk van Jezus Christus begrepen en aanvaard wordt, wanneer u, mensen daar overeenkomstig de waarheid uitsluitel over krijgt.

Er kan u niet genoeg op gewezen worden u voortdurend met Mij te verbinden en in geest en in waarheid met Mij, te bidden, opdat alles terzijde wordt geschoven wat onjuist of onbegrijpelijk is voor u, wat uw ziel geen nut, veeleer schade oplevert. Want mijn tegenstander spant zich ijverig in overal door schaduw het licht te verduisteren, dat dáár helder straalt waar de wil om de waarheid te weten overweegt, en waar hij daarom zelf de mensen niet op een dwaalspoor kan brengen. Doch waarover u zelf nog in het onzekere bent, vraag Mij en Ik wil u steeds klaarheid schenken en u steeds weer het bewijs van mijn liefde, die u allen naar het licht wil leiden, leveren, opdat u zalig zult kunnen worden.

Amen

BD.8407

9 februari 1963

Het beproeven van geestelijke leringen

Er zullen nog heel veel geestelijke leringen aan u worden verteld die zogenaamd van Mij moeten zijn uitgegaan en u zult steeds zorgvuldig moeten beproeven of deze geestelijke leringen ook in Mij hun oorsprong hebben. U zult dit ook kunnen, zodra het u er maar om te doen is de echte zuivere waarheid in ontvangst te nemen en u Mij vraagt om bijstand. Wel is mijn geest overal werkzaam omdat het noodzakelijk is dat voor de mensheid in haar geestelijke duisternis een licht wordt ontstoken. Maar hiervan maakt ook mijn tegenstander gebruik, doordat hij zich camoufleert om de mensen in de war te brengen, want hij is niet in staat een waar licht te geven, het zullen steeds schijnlichten zijn die hij voor u ontsteekt en uw ogen worden door dit valse licht verzwakt, zodat ze dan ook moeilijk het zachte schijnen van een waar licht herkennen. Want hij verbergt zich achter grote namen en scheidt daardoor verwarring. De mensen durven het niet aan om af te wijzen en toch worden ze op een dwaalspoor geleid door diegenen die zich tegen hen uiten. En u zou schrikken als u zou weten in welke mate zijn tegenwerking in de strijd is geworpen en die hij zal blijven inzetten tot het einde toe.

De mensen verlangen naar ongewone kennis en deze begeerte maakt voor hem zijn werkzaam zijn mogelijk, doordat hij hun voorspiegelt ze met zulk een weten bekend te maken, dat echter niet de geringste waarde heeft voor de ziel van de mens, die alleen met het doel om rijp te worden over de aarde gaat. Wel zullen deze "leraren" woorden spreken die zullen bedriegen, maar wie opmerkzaam beproefd zal moeten toegeven geen winst te behalen uit zulke onderrichtingen, dat hem geen "licht opgaat" omdat mijn tegenstander zelf geen licht bezit dus dit ook niet kan uitdelen. En steeds weer kan Ik u er alleen maar toe aansporen Mij innig om verlichting van de geest te vragen, dan zal het in u ook helder en duidelijk worden en u zult afwijzen wat niet van Mij is uitgegaan.

Van vele kanten zal u steeds hetzelfde worden aangeboden, want mijn tegenstander bezit geen weten en kan daarom ook geen weten overdragen. En pas een juist weten overeenkomstig de waarheid schenkt diegene een licht die het serieus begeert. Wat u dus in werkelijkheid licht geeft, neem dat aan - wat u juiste kennis geeft over Mij en mijn Wezen en over mijn heilsplan van eeuwigheid, zodat u nu ook helder en duidelijk uw eigen opgave inziet, is een licht dat Ik zelf voor u ontsteek. Maar wordt u met lege woorden bedacht die geen diep weten schenken over datgene wat u was, wat u bent en weer worden moet, wanneer u opgeroepen wordt om te werken voor het rijk Gods maar u geen uitleg wordt gegeven waarin deze arbeid bestaat en waarom ze verricht moet worden, dan zult u het terecht kunnen afwijzen als holle frasen die u alleen maar moeten overbluffen. En u zult u moeten afvragen of u wel winst zou kunnen boeken wanneer u helemaal niets anders bekend zou zijn, wanneer u, als totaal onwetend, alleen maar uit zulke mededelingen opheldering zou trachten te verkrijgen. U zou waarlijk geen enkele winst kunnen behalen, omdat alles slechts lege woorden zijn, die

alleen maar van mijn tegenstander uitgingen om u in de war te brengen en de zuivere waarheid van u verwijderd te houden.

Steeds weer zal hij proberen ook in mijn rijen verwarring te stichten, opdat ook onder de mijnen verschillende meningen bestaan en de mensen het geestelijke streven moe worden, wanneer hun niet volledige duidelijkheid wordt geschonken. Maar u bezit al zoveel licht dat u ook zijn activiteiten zult herkennen, zodra u onbevoordeeld deze zult onderzoeken.

Neem daarom steeds alleen maar de weg naar Mij en wens opheldering en u zult het in het hart voelen wat u zult kunnen aannemen en wat u zult moeten afwijzen. Want de macht van mijn tegenstander is gebroken zodra hij die bij diegenen wil gebruiken die Mij door hun wil al toebehoren, want dezen zal Ik beschermen tegen dwaling, omdat ze de waarheid begeren.

Amen

BD.8644

14 oktober 1963

Waarom valt de mens zo makkelijk ten prooi aan de dwaling? - Waarheid

Voor u, mijn dienaren op aarde valt het moeilijk succes te boeken tegenover de dwaling; want alles wat van de tegenstander komt, wordt ook door hem bevorderd en de mensen die hem dienen worden op elke manier ondersteund, terwijl ze de dwaling verbreiden en de mensen in steeds diepere duisternis storten. Maar het ergste van zijn optreden is dat hij hun laat geloven voor Mij bezig te zijn. En nu zult u begrijpen wanneer er gezegd wordt, "hij zal zich openbaren in het gewaad van een lichtengel", en u zult ook begrijpen dat de waarheid en de dwaling vaak dichtbij elkaar liggen, dat hetzelfde zich schijnbaar voordoet en toch volledig tegengesteld is, zowel inhoudelijk als ook in zijn uitwerking.

En u zult de vraag opwerpen waarom Ik het toelaat, die toch mijn schepselen liefheb en hen tot gelukzaligheid zou willen voeren. U zult de tegenwerping maken dat de mensen allen de gelukzaligheid nastreven en toch op dwaalwegen kunnen worden geleid door de tegenstander en vijand van hun ziel. En daar is maar weer één antwoord op, dat ieder mens zelf slechts de innige band met Mij tot stand zou hoeven te brengen en de innige vraag aan Mij te richten, dat Ik hem zal beschermen tegen dwaling. En hij zou deze dan ook helder en duidelijk herkennen.

Hoe komt het echter dat de tegenstander zo'n grote aanhang heeft, dat de mensen zich zonder weerstreven in een dwaling laten verstrikken? Ze zijn onverschillig tegenover

de waarheid, ze houden zich in gedachten te weinig daarmee bezig wat hun medemensen hun uiteen zetten; er is in hen geen verlangen dat hun een helder licht van het inzicht wordt ontstoken. En wel daarom, omdat de liefde hun wezen nog niet beheerst, omdat ze steeds nog te zeer aan de wereld vastzitten en mijn geboden van de liefde tot God en de naaste niet in hun leven inpassen en ontplooiën, anders zou er in hen een helder licht stralen en zij door het verlangen naar de waarheid doordrongen zouden zijn. Zij accepteren wel dat het leiden van een geestelijk leven verlangd wordt van de mensen en sluiten zich daarom bij deze of gene geestesrichting aan, ze laten zich door leiders in een of andere gedachtenrichting dwingen en bepalen er zelf te weinig een standpunt tegenover, omdat ze nog niet de innige band met Mij hebben gevonden die een gevolg is van een leven in liefde.

De hele verklaring is alleen maar gelegen in de graad van de liefde van ieder afzonderlijk, of en waarom de mens ten prooi valt aan de dwaling. Maar evenzo zeker zal de mens in de waarheid vaststaan wiens levenswandel een leven in liefde is. En door mensen die actief zijn in de liefde, kan Ik ook alleen maar de zuivere waarheid naar de aarde leiden, zodat het altijd mogelijk is ook in het bezit van de waarheid te komen, omdat de liefde in het hart van een mens dit zelf garandeert. En ook dat weet mijn tegenstander en hij tracht daarom het begrip liefde te misvormen. Hij hindert de mensen bij het juist inzien van datgene wat ze moeten doen om mijn liefde voor zich te verwerven. Hij hindert ze de werken van onbaatzuchtige liefde te verrichten en daardoor ook een innerlijk licht te verkrijgen.

Hij zal steeds de kunst verstaan de eigenliefde van mens te voeden en zolang is ook de geest van die mens nog verduisterd en zijn denken is verward, want hij zal veel gedachtenstromen in zich opnemen die van de tegenstander uitgaan. Maar de mens heeft een vrije wil. Is het zijn ernstige wens in de waarheid wandelen dan wordt die hem gegarandeerd toegestuurd. Maar verlaat een mens zich alleen op datgene wat hem van de kant van een medemens wordt bezorgd, zonder zelf het brandend verlangen in zich te voelen van zijn God en Schepper zuivere waarheid te weten te komen, dan zal hij noch de dwaling herkennen, noch er zich tegen verweren, en het werk van de tegenstander, de duisternis te vergroten, is gelukt, wat aan het einde van een tijdperk van de aarde zich heel bijzonder openbaart, opdat hij zijn aanhang niet zal verliezen, die door de zuivere waarheid echter zijn ware wezen zouden herkennen en met hem breken.

Ieder die smekend zijn handen uitsteekt om van Mij de waarheid in ontvangst te nemen, zal in alle volheid kunnen ontvangen en de waarheid zal hem ook gelukkig maken. Doch mijn tegenstander kan Ik niet bij zijn doen en laten hinderen daar hem het recht toekomt om om zijn aanhang te strijden. En al zijn zijn middelen nog zo schandelijk, de mens hoeft niet aan hem onderworpen te zijn, omdat hem te allen tijde kracht ter beschikking staat en omdat hij zich alleen maar oprecht tot Mij zelf hoeft te wenden

om tegen zijn inwerken beschermd te worden. En waarlijk als helder stralend licht wordt mijn woord naar de aarde gezonden, dat door alle mensen ook kan worden herkend als waarheid.

Wie echter nog zo diep in zijn eigenliefde vastzit, zal door mijn tegenstander ook het geloof worden ingeprent, als hoge geest op de aarde te zijn, en deze onjuiste mening heeft dan tot gevolg dat de mens zich afsluit voor elke straling van licht die rechtstreeks van Mij uitgaat. En nochtans gelooft de mens Mij te dienen en hij is zich toch niet van mijn wil bewust, die van hem vraagt zichzelf helemaal op te geven om nu ook door Mij zelf te kunnen worden doorstraald met het licht van de waarheid, om nu door Mij zelf te kunnen worden aangesproken, die wel dienaren op aarde nodig heeft, maar alleen dezulken die volledig in mijn wil zijn binnen gegaan en daarom in mijn plaats kunnen werken op aarde.

Amen

BD.8826

6 juli 1964

Geestelijke boodschappen moeten getuigen van Jezus Christus als Verlosser

Geloof Mij, dat Ik u niet in dwaling laat ronddolen, als u bereid bent alleen de zuivere waarheid aan te nemen. Dat is juist nu van grote betekenis - daar bijna geen mens meer juist denkt, omdat alles afwijkt van de waarheid, wat de mensen ook leren. En al zijn het er ook nog maar weinigen aan wie u mijn geestelijk woord kunt overbrengen, moet u dit niet verdrietig stemmen, want mijn woord zal als een licht in donkere nacht stralen en in zijn schijnsel zullen die mensen een gevoel van welbehagen hebben die Ik direct of door u mijn dienaren, kan aanspreken.

Er wandelen dus maar weinig mensen in de zuivere waarheid en zij alleen zullen u ook geloof schenken. Zij zullen weten dat de waarheid alleen door de werking van de geest ontvangen kan worden, dat er dus een directe verbinding bestaat tussen Mij en mijn werktuigen - en dat zij daarom voor de resultaten volledig kunnen uitkomen. Er bestaan echter ook verbindingen met de geestenwereld waar u voorzichtig mee moet zijn. Want de wil van veel mensen zich met bovenaardse dingen bezig te houden brengt hen vaak in gevaar dat ze "iets" uit deze bovenaardse wereld ontvangen, ofschoon zij nog niet in staat zijn de waarheid van dwaling te onderscheiden.

Daarom zeg Ik u steeds weer: Als u zelf nog niet door mijn geest, die u in alle waarheid inleidt, onderricht wordt, geloof dan niet iedere geest die zich aan u manifesteert. In het boek der boeken (de bijbel) heb Ik u er op gewezen dat Ik mijzelf aan u zal openbaren. (Joh.14.21) Ik heb u gezegd dat u allen door God onderricht moet zijn, die

u dan de zuivere waarheid garandeert. Waar echter staat geschreven dat Ik andere wegen kies om u mensen de kennis van de zuivere waarheid te doen toekomen?

Zelfs al laat Ik u de weg verlichten via geestelijke wezens die u van de onsterfelijkheid van uw ziel overtuigen zullen, dan zullen ook dezen steeds weer op het werken van mijn geest in de mens wijzen en u trachten te bewegen op de eerste plaats de innige verbinding met Mij tot stand te brengen, opdat Ik als uw God en Vader u onderrichten kan.

Mijn geest zal u in de gehele waarheid binnenvoeren. Of dit nu rechtstreeks of door mijn lichtboden geschiedt, verandert niets aan de kennis die Ikzelf u doe toekomen. Doch er bestaat altijd gevaar wanneer u onderrichtingen uit het hiernamaals gegeven worden die voor u oncontroleerbaar zijn. Want in deze wereld regeert nog mijn tegenstander, die altijd dwaling tracht te verbreiden waar hem dit maar mogelijk is.

Doch u kunt alle mededelingen beproeven, maar u moet als maatstaf aanleggen het standpunt dat die geest inneemt tegenover Jezus Christus. U kunt hun geloof schenken die Jezus Christus als Verlosser van de wereld belijden in wie Ik mijzelf belichaamd heb, want dan spreekt een door Mij aangestelde dienaar uit het hiernamaals, uit het geestelijke rijk tot u, die Ik tot u zend als u van de werking van mijn geest in de mens nog niets weet. Hij zal u heel zeker daarover opheldering verschaffen dat u zelf geestelijk ontwaakt, met Mij in verbinding kunt treden om dan door Mij verder onderwezen te worden. Is er dan een groep tezamen die het ernstig om de waarheid te doen is, dan wordt die ook door leiders uit het hiernamaals onderricht - maar steeds wordt hun op de eerste plaats het verlossingswerk van Jezus Christus bekend gemaakt. Hij zelf wordt dan als God van eeuwigheid aangeduid, want Hij en Ik zijn Eén. Dan herkent u ook deze geest als drager van de waarheid en dan kunt u ook zijn aanwijzingen opvolgen met Mij een bewust contact tot stand te brengen.

Ik zou u die de mijnen wilt zijn op het hart willen drukken zeker niet afwijzend te staan tegenover genoemde "geestelijke leiders" - wanneer zij volgens mijn wil zouden werken, wanneer zij geen dwaling verbreiden. Er is dus een geweldige tegenactie te constateren, die echter alleen diegenen treft die geen sterk verlangen naar de waarheid hebben, die met iedere mededeling uit de geestenwereld genoegen nemen, echter niet aan Hem denken, die voor u het verlossingsoffer heeft gebracht - en die derhalve ook misleid kunnen worden. Zou u allen in Hem geloven, in Zijn kruisdood en mijn menswording in Hem, dan zou ook uw denken verlicht zijn en uit de andere wereld zou niets wat vals is u kunnen bereiken. Zo echter nemen de mensen genoegen met valse berichten die voor hen geen waarde hebben.

Wat Ik van de mensen verlang is slechts in weinig woorden gezegd: Liefde tot Mij en tot de naaste, want dan wekken zij hun geest tot leven, dan verbinden zij zich innig met Mij en dan kan Ik hen ook met een dieper weten vertrouwd maken, met de kennis dat

ze uit Mij zijn voortgekomen, de kennis van hun afval van Mij - en in het kennen van mijn plan van terugvoering. En ook dat alles zal hun worden medegedeeld, wat voor hen aan inzicht verloren is gegaan door de zonde van de afval. Zij zullen ervaren welke grote dwaling in de wereld verbreid is en hoe Ik deze recht wil zetten, wat echter alleen mogelijk is als Ik mijzelf kan uiten door de geest in de mens.

Dus, tracht op de eerste plaats de geest in u tot leven te wekken, hij zal u dan in de volle waarheid binnenleiden. "Uit uw lendenen zullen dan stromen levend water vloeien". U zult dan allen door God onderricht zijn en alle beloften zullen vervuld worden, die voor u nog zolang onbegrijpelijk zijn tot u geestelijk ontwaakt bent.

Amen

BD.9013

12 juli 1956

Welke boodschappen garanderen de waarheid?

Ondanks mijn overgrote liefde kan Ik u nog niet in mijn rijk opnemen zolang u zich tegen het verlossingswerk van Jezus Christus verzet, want daardoor sluit u juist voor uzelf de poort naar het lichtrijk, waarvan alleen Jezus Christus de toegang is. Want u wijst dan met Hem ook Mij zelf af, want Hij en Ik zijn Een. Pas wanneer u begrijpen zult dat Ik, de oneindige Geest van eeuwigheid, in Hem voor u zichtbaar werd, zal mijn liefde u weer gelukkig kunnen maken. Want dan pas erkent u Mij in Hem en de eertijdse zonde van uw afval van Mij kan u nu vergeven worden en u zult uzelf dan ook weer door mijn liefdekracht laten bestralen, zoals voorheen. Dat u mensen juist van dit grote werk van erbarmen door Jezus Christus het begrip ontbreekt, is ook een teken van het aanstaande einde, want wat dat betreft heeft de tegenstander grondig werk verricht. Het is hem gelukt juist over mijn menswording een ondoorzichtige sluier te spreiden, want hij wil verhinderen dat u mensen verlost wordt. Daarom is ook de tijd gekomen waarin aan zijn activiteiten een einde wordt gemaakt.

Overall in de wereld zijn geestelijke stromingen waar te nemen die ver van de waarheid staan, want mijn tegenstander beïnvloedt de mensen vanuit het hiernamaals om ze op een dwaalspoor te brengen. En er zijn veel mensen die aan die boodschappen die vanuit het geestelijke rijk komen geloof schenken. Mijn tegenstander kan echter ook nog in het geestelijke rijk op veel wezens inwerken, en deze trachten nu wederom de onwaarheid te verbreiden en op de mensen over te dragen. En dat zij vaak gelegenheid hebben de mensen van de wijs te brengen is wederom het gevolg daarvan, dat de mensen zich niet rechtstreeks tot Mij zelf wenden om waarheidsgetrouwe opheldering. Daarom kan Ik steeds alleen zeggen: Geloof niet zulke boodschappen waar het verlossingswerk van Jezus Christus niet vooropgesteld wordt. Zij zijn verkeerd, ook al

bevatten zij ten dele de waarheid. Want het verlossingswerk van Jezus Christus is van een zo grote betekenis dat u daaraan de geloofwaardigheid van wat u ontvangt kunt nagaan, en uzelf niet tevreden mag stellen met kennis waarvan u niet geheel overtuigd bent, omdat u dan over het meest belangrijke, namelijk over dat wat u het binnengaan in het lichtrijk waarborgt, in onwetendheid wordt gelaten.

Hoe wilt u nu weten en uitmaken wat waarheid is en wat dwaling, als Hij u niet onderricht die alles weet en u ook naar waarheid kan inlichten? Ook de inwerking vanuit het hiernamaals op de mensen van deze aarde kan Ik vanwege de vrije wil van de mensen niet verhinderen. Doch steeds weer geef Ik zelf de mensen de juiste weg aan hoe zij tot de zuivere waarheid kunnen komen. Maar ook dit werken van mijn geest in de mens is pas het gevolg van de voorafgegane verlossing door Jezus Christus. Daarom heeft mijn tegenstander vanuit het hiernamaals grote macht, daar hij steeds weer deze verlossing tegenwerkt en de mensen over het ware wezen van Jezus in onwetendheid laat, omdat hij met alle mogelijke middelen verhinderen wil dat zij de verlossing door Hem nog op aarde vinden. Daarom beïnvloedt hij ook die wezens die zich altijd al verzet hebben tegen de verlossing door Jezus Christus en die nu eveneens valse leren naar de aarde sturen. Dat Ik nu te allen tijde bezig ben door lichtwezens deze misvatting aan het licht te brengen, dat Ik juist door hen de mensen steeds weer de zuivere waarheid doe toekomen, dat gebruikt u als aanleiding om waarheidsgetrouwe ophelderingen met valse leringen te vermengen. En daar het u ontbreekt aan de gave van onderscheid, is het vaak mogelijk dat juiste boodschappen uit het lichtrijk zich te midden van dwaalleren bevinden, wat wederom veel hoorders en lezers doet twifelen aan de geloofwaardigheid van alle boodschappen.

Maar dit ene is een zeker teken van valse mededelingen: Dat mijn menswording in Jezus Christus en mijn verlossingswerk niet genoemd of zelfs helemaal ontkend wordt. Daaraan kunt u altijd de waarheid toetsen. Want een waarachtig geestelijk ontwaakte mens weet ook hoe hij zulke mededelingen moet inschatten. Want juist door deze mededelingen worden de mensen bewust op een dwaalspoor geleid en dan is ook de waarde van de boodschappen van mijn lichtwezens gedaald - die geen ingang konden vinden omdat er bij de mensen geen verlangen naar de zuivere waarheid voorhanden was. Want dan zou voor hen ook waarlijk het verlossingswerk van Jezus Christus begrijpelijk uitgelegd zijn en dan zou het werk van mijn tegenstander uitgeschakeld zijn. Want de fout ligt bij de mens zelf die aan alle boodschappen uit het geestelijke rijk geloof schenkt, alleen maar omdat het van daar is uitgegaan. Maar hij weet niet dat de tegenstander ook daar nog zijn macht kan ontplooien, en dat enkel de wil van de mens om voor dwaling behoed te worden, hem tegenwerkt. In dat geval kan hij geen valse boodschappen overbrengen, want het verlangen naar de zuivere waarheid garandeert ook de ontvangst ervan.

En dit zult u moeten weten, dan kunt u zich met een gerust hart overgeven aan de woorden die de geest uit Mij u overbrengt. Want Ik ben de eeuwige Waarheid en van Mij kan dus alleen zuivere waarheid uitgaan. Deze is echter door het kenmerk van het verlossingswerk van Jezus Christus gekarakteriseerd, en alleen wie daarin gelooft zal zich voor eeuwig niet meer kunnen vergissen. Want voor hem heeft de eeuwige Waarheid zelf zich ontsloten. Ze heeft zich aan hem geopenbaard en hem in de waarheid binnengeleid, zoals het u beloofd is.

Amen

* * *