

God lost zelf vragen op over het luchtruim

**Daarmee samenhangend waarschuwt Hij ons voor
dwalingen en inbeelding beïnvloed door Zijn tegenstander**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,
via het "innerlijk woord" ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

- BD.6065 Een fysisch treffen tussen bewoners van hemellichamen is onmogelijk
- BD.6323 Het geïsoleerd zijn van de hemellichamen
- BD.6364 Wezens van andere werelden
- BD.6417 Het geestelijk dieptepunt is bereikt
- BD.6639 Wat is onder "schijnlichten" te verstaan?
- BD.6674 Mysterieuze verschijnselen
- BD.6675 Voortzetting van 6674
- BD.7043 Hulpverlening uit het heelal?
- BD.7205 Ongewone verschijnselen
- BD.7208 Verbindingen tussen hemellichamen - Vreemde verschijnselen
- BD.7601 Omgang met bewoners van andere hemellichamen? - "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen"!
- BD.7742 Tot het (voormalige) UF0 congres
- BD.7886 Het doordringen in het heelal is niet volgens Gods wil
- BD.7888 De ware lichtdragers - Verblindende schijnlichten
- BD.8333 De opdracht om het woord te verspreiden
- BD.8457 God alleen is Gebieder van het heelal
- BD.8484 Het werkzaam zijn van demonische krachten vermomd als lichtengelen
- BD.8536 God wil onze vragen beantwoorden - Dwaling
- BD.8553 De plicht van de arbeiders in de wijngaard om op dwalingen te wijzen
- BD.8623 Begoochelingen door de tegenstander - UF0's
- BD.8698 Opheldering over UFO's
- BD.8840 Onbekende vliegende objecten

BD.6065

26 september 1954

Een fysisch treffen tussen bewoners van hemellichamen is onmogelijk

Alleen dat wat het beste is voor uw ziel wordt u als kennis toegestuurd. U zult nooit mogen binnendringen in gebieden die u tot schade van de ziel strekken, zolang het uw wil is met Mij in verbinding te staan. Maar met de hulp van satanische krachten kan u zich onrechtmatig een kennis eigen maken. Dan echter behoort u niet tot de mijnen, die Ik behoed voor iedere beïnvloeding door mijn tegenstander.

U wordt door mijn geest onderwezen en zo ontvangt u een weten, dat dient om u positief te ontwikkelen. En u kunt met deze kennis weer werken, u kunt haar doorgeven aan uw medemensen, u kunt hen daardoor op de goede weg zetten, u kunt dus helpen om licht in de duisternis te brengen, zoals dat mijn wil is.

En u zult zolang ondersteund worden als u ook de wil hebt licht te verspreiden. Zolang zal de kennis die u ontvangt, aangepast zijn aan het gebruik door u. Wat nodig is om een ziel die in de duisternis ronddooft een licht te ontsteken dat stroomt u toe, en hoe meer vragen aan u gesteld worden, des te overvloediger wordt u door Mij bedacht, als u deze vragen moet beantwoorden. Maar Ik zal een loutere nieuwsgierigheid niet bevredigen, Ik zal geen kennis uitdelen die op geen enkele wijze voor een geestelijke ontwikkeling nodig of geschikt is, maar Ik zal ook niet zwijgen als een kind Mij smekend vraagt, want het moet Mij dan zijn vertrouwen schenken en zal daarom niet teleurgesteld worden.

Er zijn geheimen die het mensenverstand niet kan doorgronden maar die toch een heel natuurlijke verklaring hebben. Er zijn wetten, natuurkrachten, die werkzaam kunnen worden als de voorwaarde daarvoor gegeven is. En deze voorwaarde is: Ongewoon ontwikkelde intelligentie van mensen, dus het kunnen berekenen van effecten en deze berekeningen van hen nu toepassen op proefnemingen, waardoor nu schijnbaar de krachten van de natuur aan hen dienstbaar zijn, dat dus als het ware de mensen de baas zijn over die krachten doordat zij de door hen gevonden resultaten voor hun doel ten nutte maken. Voor de mensen die minder intelligent zijn, schijnen zulke ondernemingen onmogelijk - en wat voor de mens niet begrijpelijk is verplaatst hij graag naar het gebied van het bovennatuurlijke. Hij zet dan bereidwilliger deze stap in het geestelijke rijk, dan wanneer hem met het doel zich geestelijk te voltooien, het betreden van geestelijk gebied wordt aanbevolen.

Waar het menselijke verstand niet verder kan, maakt de mens concessies en begint met mogelijkheden te rekenen. Maar zijn denken raakt de weg kwijt en vermengt

het aardse met het geestelijke - en tussen beide blijft een scheiding. Geen mens zal ooit in staat zijn met wezens buiten de aarde in verbinding te treden, dan op geestelijke wijze. Dus de mens kan zich te allen tijde verbinden met bewoners van andere werelden als dit geschiedt met de bedoeling geestelijk vooruit te gaan, maar nooit zal deze verbinding plaatsvinden op zo'n manier, op zichtbare wijze, dat bewoners van andere werelden met bewoners van deze aarde elkaar ontmoeten, omdat dit totaal onmogelijk is, daar er voor allerlei levende wezens andere sferen vereist zijn die evenzo oerwettelijk vastliggen.

Ook hier is een satanische invloed herkenbaar om het denken van de mensen nog meer te verwarren, want deze valse gevolgtrekkingen bevorderen het geestelijke streven van de mensen niet, die nu ook het bovenaardse met verstandelijke argumenten proberen af te doen en dat dus ook het zogenaamde bewijs van levende wezens op andere hemellichamen alleen wetenschappelijk wordt verwerkt, maar dit leidt niet tot de overtuiging van een geestelijke ontwikkeling of verdere ontwikkeling op die hemellichamen.

Volgens de wet van eeuwigheid zijn de hemellichamen van elkaar gescheiden en blijven ze gescheiden, omdat de ontwikkeling van de zielen hun opdracht is, en dit op ieder afzonderlijk hemellichaam plaatsvindt onder geheel verschillende levensomstandigheden. De uitleggingen over ongewone processen zijn in dit opzicht dus foutief, maar dat een ongewone uitwerking van kracht benut wordt op een nog onbekende wijze, moest u, mensen te denken geven.

Want ook dat behoort tot de tekenen van de eindtijd, dat ongewone krachten actief worden en dat het doel waartoe deze krachten gebruikt worden ook de oorsprong van de kracht verraadt. Ook mijn tegenstander heeft in het einde veel macht, en hij benut deze tot zijn eigen voordeel. Gelukt het de mensen om de voor hen tot nog toe onbekende krachten dienstbaar te maken tot heil van hun medemensen, dan zal ook mijn zegen op hun inspanning rusten. Is echter het doel ingegeven door minderwaardige motieven, dan is ook hij aan het werk die u te gronde wil richten. En hij zal ook de sluier niet oplichten over zijn praktijken. Hij zal de mensen in verwarring brengen, hij zal alles verhinderen wat dienstig is om opheldering te geven. Het goddelijke, goede, ware echter komt tevoorschijn en houdt zich niet verborgen.

Amen

BD.6323

31 juli 1955

Het geïsoleerd zijn van de hemellichamen

Ontzaglijke afstanden liggen tussen de scheppingen die u, mensen als hemellichamen aan het firmament aanschouwt. Afstanden, die voor u niet te schatten zijn en daarom ook niet te overwinnen, omdat ieder afzonderlijk hemellichaam zelf een wereld op zich is en deze werelden van elkaar hermetisch zijn afgesloten in zo verre, dat ze geheel verschillende levenssferen bezitten, steeds in overeenstemming met de aard van het hemellichaam en ook met zijn bewoners.

U, mensen mag niet geloven dat mijn scheppende geest niet veelzijdig genoeg zou kunnen scheppen en voortbrengen, u mag niet geloven dat u ook op andere hemellichamen uw levensvoorwaarden net zo terugvindt als op de aarde die u bewoont, en u mag nog veel minder geloven dat de hemellichamen u dezelfde levensmogelijkheden zouden bieden die voor uw bestaan noodzakelijk zijn - in geval u ooit in het gebied van zo'n hemellichaam terecht zou komen.

Doch het zou een vergeefse onderneming zijn, want het zal u nooit gelukken ook maar 'n enkele verbinding met andere hemellichamen aan te knopen, tenzij, dit op een zuiver geestelijke manier geschiedt - dat kan plaatsvinden door het zenden van gedachten, die voor u echter altijd tot 'n geestelijke vooruitgang dienen, nooit echter op de door u, mensen geplande informaties over de wereld betrekking hebben.

U, mensen kunt weliswaar grote bekwaamheden ontwikkelen, u kunt scheppend en vormend bezig zijn op aarde. U kunt de krachten der natuur doorgronden en u deze op elke manier nuttig maken. U kunt op grond van uw verstand diep in natuurwetten binnendringen en nu met al uw inzichten naar voren komen, maar uw arbeidsveld is en blijft altijd alleen de aarde. En als u nu al uw verstandelijke inzichten probeert te gebruiken tot heil van uw medemensen, dan zal ook mijn zegen uw werk ondersteunen, want dan wordt aan mijn wet van de ordening voldaan. U moet echter ook in deze ordening blijven, u moet de wetten die Ikzelf heb uitgevaardigd in acht nemen, en die aan alle scheppingswerken duidelijk te zien zijn.

En daartoe behoort ook de ontzaglijke afstand van de hemellichamen tot uw aarde, daartoe behoort het geïsoleerd zijn van ieder apart hemellichaam van de andere, die als het ware door de luchtledige ruimte, door de stratosfeer gekenmerkt is, die de verblijfplaats van een mens in deze ruimte onmogelijk maakt en u daarom duidelijk moest laten zien, dat Ikzelf u heb afgezonderd. Want al gelooft u ook zulke "hindernissen" te kunnen overwinnen, u, mensen zult bij zulke pogingen schipbreuk lijden, u zult te gronde gaan als u zich in gebieden waagt die van Mij uit voor u werden afgesloten.

U bewijst er alleen maar mee, dat u zeer arrogant van inborst bent te geloven goddelijke natuurwetten ongeldig te kunnen maken - u bewijst, dat u noch deze wetten, noch de Wetgever erkent en u bewijst dat u, mensen rijp bent voor een totale verandering van deze aarde omdat het voornaamste inzicht u ontbreekt: dat er Eén

boven u staat, die het laatste woord spreekt en dat u die Ene niet onderkent, daar u anders niet iets zou ondernemen wat u als bewoners van deze aarde niet wordt toegestaan, namelijk andere hemellichamen die voor u geheel onbereikbaar zijn en zullen blijven, tot doel van uw onderzoek te maken.

Ieder hemellichaam dient de geestelijke wezens om zich te voltooien, en de rijpheidgraden van deze wezens zijn zo verschillend, dat ze allen andere scheppingen nodig hebben. Scheppingen in welke u, mensen niet bestaan kunt en daarom kan er ook nooit een verbinding tussen die werelden bestaan.

Mijn scheppende geest en mijn scheppende wil heeft waarlijk niets zonder wijsheid laten ontstaan, maar u mensen zult nooit kunnen doorgronden wat buiten uw aardse sfeer bestaat dan alleen dit, dat het bestaan van ontelbare sterren en werelden voor u is vast komen te staan, omdat dit blijk niet tot nadeel van uw ziel strekt - al het verdere weten kan u echter alleen geestelijk ontsloten worden.

Amen

BD.6364

25 september 1955

Wezens van andere werelden

Er bestaat een geestelijke verbinding van de aarde met de wezens van andere werelden, zodra het gaat om lichtwezens die in mijn opdracht op u inwerken, dat u de juiste weg gaat die tot Mij voert. De lichtwereld is onophoudelijk bezig u te beïnvloeden in de goede zin. Maar ook de krachten van de duisternis gebruiken iedere gelegenheid u te misleiden om u van de weg der waarheid weg te voeren, om uw denken te verwarren. En er zal juist in de laatste tijd voor het einde veel gebeuren, wat voor u, mensen onverklaarbaar is.

Doch bedenk steeds dat de mensen zonder dwang de weg naar Mij moeten betreden. Dat dus nooit verschijningen die dwingen om te geloven van mijn kant uit worden gebruikt, zelfs dan niet als de mensheid zich in grote geestelijke nood bevindt. Bedenk steeds dat de lichtwereld in mijn opdracht werkzaam is, dus nooit iets vanuit zichzelf zou doen wat niet in overeenstemming is met mijn wil en mijn wijsheid.

Zijn dus lichtwezens er op bedacht u, mensen te helpen, dan kiezen zij in geen geval een verschijningsvorm die twijfel, verwarring en twijfelachtige resultaten teweegbrengt bij de mensen. Juist in alle duidelijkheid zullen deze lichtwezens zich tegenover de mensen uiten en steeds zo, dat zij als lichtgever herkend kunnen worden. Zij zullen zich dan altijd uiten tegenover hen die een geestelijke verbinding willen aanknopen, met het doel zich geestelijk te ontwikkelen. Zij zullen echter nooit verontrustend inwerken, doordat ze naar middelen grijpen die voor de mensen

onverklaarbaar zijn, want zij willen de onduidelijkheid verjagen, ze willen licht geven, niet echter de duisternis vergroten die elk onnatuurlijk verschijnsel verspreidt.

Tallose lichtwezens spannen zich in voor uw geestelijk welzijn, tallose lichtwezens willen u helpen nog voor het einde het licht te bereiken. Want het einde komt onherroepelijk omdat mijn liefde en wijsheid ook denkt aan het nog gekluisterde in de vaste materie, dat ook eens verlossing ten deel vallen moet uit de vaste vorm.

In vrije wil grijpt u, mensen in, in mijn natuurwetten en brengt derhalve dit laatste vernietigingswerk op deze aarde zelf teweeg. U zult u ook volstrekt niet door terechtwijzingen van hen die weten van uw voornemens laten afbrengen, zelfs als engelen uit de hemel neerkwamen om u te waarschuwen. Anders zou Ik niet voortdurend door zieners en profeten op dit einde gewezen hebben, als Ik slechts de geringste verandering van wil zou hebben voorzien.

Dus is dit voornemen van u niet meer tegen te houden, het einde komt onherroepelijk. En daarom geldt de inspanning van de geestelijke wereld altijd alleen uw ziel. En dat proberen zowel goede als slechte krachten, alleen op geheel verschillende wijze. De lichtwereld spreekt altijd alleen uw geest aan, de duistere wereld daarentegen uw zinnen. De lichtwereld openbaart zich ook op de meest verschillende manieren maar steeds door bemiddelaars die door hun geestelijke rijpheid en gezindheid met de lichtwezens in verbinding staan, zodat dezen dan ook de medemensen die openbaringen kunnen mededelen. De duistere wereld daarentegen uit zich rechtstreeks. Ze spreekt willekeurig de mensen aan, ze vindt geloof bij de eigen aanhangers en sticht verwarring bij de anderen en er zal niet met zekerheid een uiting van goddelijke kracht te onderkennen zijn, veeleer een voortdurend vragen, voortdurende onzekerheid kan overal daar worden opgemerkt waar slechte krachten werkzaam zijn.

Wat van boven komt, wat van Mij uitgaat of van de in mijn opdracht werkende lichtwereld, zal altijd alleen licht verspreiden. Aan het licht alleen kunt u, mensen de werken, vol van licht, herkennen. Dan echter zult u ook niet meer vragen, maar weten.

Amen

BD.6417

4 december 1955

Het geestelijk dieptepunt is bereikt

De mensen op deze aarde veranderen niet meer, want zij zijn met lichaam en ziel de wereld toegedaan en daarmee hem, die heer is van deze wereld. Alle

terechtwijzingen zijn nutteloos. Een paar zullen zich nog wel van de massa afzonderen en hun eigenlijke bestemming inzien, maar de meesten komen er niet van onder de indruk. En wat er ook gebeurt, het wordt door hen steeds alleen maar met de ogen van de wereld bekeken, nooit echter wordt er een geestelijke beweegreden in gezien of aangenomen en zodoende veranderen de mensen niet, noch in hun denken, noch in hun handelen. En hun verblijf op deze aarde is geheel nutteloos, zodat dit moet worden beëindigd.

De mensen zijn voortijdig rijp voor de ondergang, want de dag van het einde is vastgesteld sinds eeuwigheid en wordt ook aangehouden, ofschoon het dieptepunt al bereikt is voor de tijd. Toch wordt tot op de laatste dag nog alles gedaan, juist vanwege de weinigen die nog kort voor het einde voor God kiezen en om hunnentwille is de dag van het einde later vastgesteld. Want het worstelen om deze laatste zielen is uiterst zwaar en vraagt volharding, maar het is niet zonder hoop, wat God van eeuwigheid al voorzag.

Iedere afzonderlijk ziel echter is Hem lief en Hij doet daarom alles om haar nog te winnen voor het einde. En daarom moeten ook Zijn dienaren op aarde ijverig werkzaam zijn en steeds bedenken, dat iedere ziel die zij proberen te beïnvloeden een van de laatste kan zijn, wier verlossing God aanleiding geeft om het einde nog zolang uit te stellen - tot het reddingswerk is gelukt.

Zij mogen daarom niet ophouden met hun arbeid in de wijngaard, zij moeten weten dat iedere afzonderlijke ziel God aan het hart ligt en Hem tot geduld en lankmoedigheid beweegt omdat Hij haar liefheeft. De eindtijd zal de goddeloosheid steeds openlijker aan het licht laten komen en soms zal het er naar uitzien, als was de aarde alleen nog maar door duivels bewoond, zodat de arbeid voor het rijk van God aandoet als een spel van zwakzinnige mensen.

Toch moet het werk ijverig worden verricht, want het zal niet zonder zegen blijven en zelfs mensen die nog tevoren gestorven zijn op deze aarde, kunnen in het hiernamaals door de arbeid op aarde van de knechten van de Heer, sneller het licht bereiken en dan weer degenen met wie ze nauw verbonden zijn op aarde, nog tot verandering van gedachten helpen.

Er zijn maar zeer weinig mensen die nog te winnen zijn en toch wordt om hunnentwil het einde uitgesteld. En daarom zullen ook de activiteiten van de tegenstander van God duidelijk aan het licht komen, want hij ondervindt geen weerstand meer bij de mensen, alle zijn hem onderdanig, want zij hebben zich laten gevangen nemen door de wereld, die zijn rijk is.

Hij houdt waarlijk vreselijk huis, maar voor hemzelf zal dit niet gunstig zijn, omdat hij allen die hij denkt gewonnen te hebben, verliest, als de aarde opnieuw zal

voortbestaan - omdat zij allen aan zijn macht worden onttrokken en opnieuw gekluisterd, waardoor zijn kracht aanzienlijk verzwakt wordt en hijzelf ook gekluisterd zal worden voor een lange tijd.

Nog staat hij bovenaan en triomfeert over de mensen die hij omlaag heeft getrokken in de afgrond, maar overwinnaar zal hij niet zijn op het einde van de aarde, want Een is er sterker dan hij, die hem wel zijn tijd zal laten en hem zijn activiteiten tot het uur gekomen is zoals er geschreven staat, niet belet.

Die hem dan echter in ketenen zal slaan en met hem allen die zich verzetten tegen God. En dan is het einde gekomen voor de aarde en haar bewoners, dan zal er een nieuwe tijd aanbreken in vrede en zaligheid voor die mensen, die God trouw blijven tot het einde.

Amen

BD.6639

8 september 1956

Wat is onder "schijnlichten" te verstaan?

Omdat de mensen zich steeds verder van de waarheid verwijderen, wordt de geestelijke nood steeds groter, want zij bezitten geen oordeelvermogen meer. Dwaling en leugen schijnen hun geloofwaardiger dan de zuivere waarheid en het brengen ervan wordt steeds moeilijker, juist omdat hun denken verward is door de invloed van hem, die tegen de waarheid is, omdat hij tegen God is en die daarom alles doet om de mensen verward te laten blijven denken. Er kan werkelijk van een geestelijke chaos gesproken worden. En moet de waarheid weer tot u gebracht worden, dan kan dat alleen geschieden door mensen, die het licht van de waarheid van God ontvangen en dus als lichtdragers het ook proberen te verspreiden. Maar ook voor deze lichtdragers zal het moeilijk zijn gehoor te vinden, omdat de gebieden waar zij willen werken heel in het bijzonder door vijandige krachten zijn ingesloten, die er dus tegenin werken en wel op een manier alsof zij voor hetzelfde opkomen, om nu ook diegenen in verwarring te brengen die bereid zijn de waarheid aan te nemen.

U mensen kunt u geen begrip vormen van de strijd van de duisternis tegen het licht in de laatste tijd voor het einde. Toch zouden de mensen aan deze strijd niet ten offer hoeven te vallen, want wie de waarheid uit de diepste grond van zijn hart begeert, die zal waarlijk geen verkeerd denken te vrezen hebben en hij zal steeds inzien wanneer de tegenstander is binnengeslopen in een geestelijke lering, die de mensen wordt aangeboden. Dus zal hij ook inzien waar de waarheid te vinden is en hij zal zich aansluiten bij de lichtdragers en van hen graag de waarheid uit God aannemen.

De waarheid straalt, maar ze is geen schijnlicht. En onder schijnlicht is alles te verstaan, wat verblindend als een bliksemstraal het oog treft, om dit dan ongeschikt te maken het zuivere licht te herkennen, dat slechts een zacht schijnsel uitstraalt dat het oog weldadig aandoet. En als u nu bedenkt hoe eenvoudig en natuurlijk de leer van Christus is en hoe krachtig de uitwerking is van het zuivere woord van God. Als u daar tegenover stelt, hoe de mensheid in onrust, spanning en in een sfeer van sensatie gebracht wordt door berichten, waarin voorgespiegeld wordt, dat ze ook van geestelijke oorsprong zijn, terwijl echter de mens daardoor ongevoelig wordt voor de eenvoudige leer van Christus, en hij zijn oog altijd maar afwendt om het ongewone, opwindende te zien, dan weet u ook wat onder schijnlichten te verstaan is en dat deze u geen zegen voor de ziel kunnen brengen.

Als u zich tot God keert, zal u ook door God gegeven worden. Als u zich echter tot de krachten in het heelal wendt, waarvan u het werkzaam zijn niet vermag te beoordelen, dan zult u ook uit het heelal opflitsende schijnlichten te verwachten hebben. En u mensen raakt dan in verwarring, wat ook niet anders te verwachten is, omdat Gods tegenstander dan de geschikte grond gevonden heeft, waarop hij zich kan vestigen. En zolang de mensen in plaats van het goddelijke woord een spijs wordt aangeboden, die meer de zinnen dan het hart aanspreekt; zolang de werkzaamheden in de geestelijke wereld in verband worden gebracht met verschijnselen van mysterieuze aard; zolang er dus sensatie wordt gezocht of voorgespiegeld, die echter geen veredelende invloed op de ziel van de mens laat zien, is niet God zelf aan het werk, maar Zijn tegenstander, die zich achter een masker verbergt om de mensen te winnen, om hun het innerlijke gevoel voor het licht van boven, voor het zuivere woord van God, te ontnemen. En dit gelukt hem in ontstellende mate, zolang de zinnen van de mens niet uitsluitend naar God uitgaan, zolang de wereld nog niet geheel en al is overwonnen door diegenen, die geloven geroepen te zijn de wereld en de mensen te moeten verbeteren, bij wie de zachte glans van het goddelijke licht van de liefde niet volstaat en die aan verblindende bliksemschichten de voorkeur geven en in dit felle licht blind zullen worden.

Amen

BD.6674

22 oktober 1956

Mysterieuze verschijnselen

Denk er aan dat u in de eindtijd leeft, en het zal voor u dan ook begrijpelijk zijn dat mijn tegenstander alle middelen aanwendt om u, mensen te verhinderen naar Mij terug te keren - en daarom sticht hij grote verwarring, hij probeert het denken van de mensen in verkeerde banen te leiden, met alle middelen verhindert hij het sturen van de waarheid. Waar het hem maar mogelijk is ontsteekt hij verblindende lichten en verspreidt duisternis, opdat de wegen niet worden gevonden die naar Mij en het "licht" voeren.

Wie zich onder mijn banier gesteld heeft kan niet ontkennen dat het de tijd van het einde is. De aanhangers van mijn tegenstander echter bestrijden dit, dus zijn ze al door hun gezindheid de zijnen, en bij hen zijn de inspanningen om hun geest te verduisteren niet nodig. Maar die hij vreest te verliezen probeert hij vast te houden, en die hij reeds aan Mij verloren heeft, probeert hij terug te winnen en daartoe is hem elk middel goed.

Hij misleidt hen onder de dekmantel van geestverwanten en hij probeert daardoor slechts te bereiken dat zij zich van de zuivere waarheid afwenden, en zijn als waarheid gecamoufleerde dwaling aannemen. In de tijd van het einde kunt u, mensen allen rekening houden met zijn versterkte invloed, en daarom is het nodig op uw hoede te zijn en u niet door dwaallichten te laten verblinden.

Dit is alles wat Ik te zeggen heb over verschijnselen van zeldzame aard die u teveel aandacht schenkt, die u in verwarring brengen, vragen laten stellen, twijfelen laten en doen redetwisten, die voor u onopgehelderd blijven - dus verschijnselen van mysterieuze aard zijn. Geloof u zelf dat Ik dat soort dingen nodig heb om Mij aan u te openbaren?

Ik zal waarlijk iedere gelegenheid benutten waarbij Ik Mij aan u kan openbaren, maar dan gebruik Ik een menselijk "opnamevat" waarin Ik mijn geest kan uitstorten. Dan spreek Ikzelf of mijn lichtwezens spreken door dat "vat" de mensen aan. En wat Ik tot hen spreek zal altijd alleen de ernstige vermaning zijn de wereld op te geven en zich tot liefde te vormen, om dan ook een hart dat van liefde vervuld is in de waarheid binnen te kunnen leiden, in mijn heilsplan van eeuwigheid, om het dan het juiste inzicht te verschaffen.

Een waar kind van de Vader in de hemel neemt genoegen met wat zijn Vader hem zegt en het probeert altijd alleen Zijn wil te vervullen, want dan wordt het ook zalig. Waarom echter verlangt u er naar verbindingen aan te knopen die u een kennis zullen ontsluiten die niet van belang is voor het bereiken van uw zaligheid? Iedere wens van die soort is 'n influistering van mijn tegenstander en u stelt u hem vrijwillig ter beschikking, zodra u zulke wensen uit, zodra u krachten in het heelal aanroept waarvan u niet weet welke "heer" ze dienen.

Ga de eenvoudige weg: Verbind u met Mij door de liefde en bid Mij om opheldering, en ze zal u gegeven worden. Wend u echter niet tot onbekende wezens, want mijn tegenstander werkt met list en bedrog en hij schuwt ook niet de naam Jezus uit te spreken, want hij gebruikt ieder middel in de laatste tijd.

Daarom heb Ik u gewaarschuwd voor deze tijd, waarin "valse Christussen" en "valse profeten" lelijk huishouden en dan moet u waakzaam zijn. Vergeet nooit dat u in de eindtijd leeft, dat in opdracht van mijn tegenstander de mensen zelf weliswaar het laatste vernietigingswerk uitvoeren, maar dat in mijn heilsplan van eeuwigheid, gebaseerd op de wil van de mensen, het einde van de aarde voorzien is. Vergeet nooit dat Ik door zieners en profeten dit einde heb aangekondigd en dit nu ook zo zeker voltrokken wordt, zoals de ene dag op de andere volgt.

En dit zeker te verwachten einde wil mijn tegenstander u als ongeloofwaardig voorstellen. Hij wil u, mensen misleiden, doordat hij u door zijn dienaren wijsmaakt, het einde te kunnen tegenhouden en de aarde voor vernietiging te behoeden, dus het geloof in u wekken dat "dienaren Gods" aan het werk zijn om deze vernietiging te verhinderen.

Alles verloopt volgens het plan van eeuwigheid. U, mensen moet alleen maar naar de rijpheid van uw ziel streven. En dat bereikt u alleen door de liefde, door een leven naar mijn wil, door een innige verbinding met Mij. Dan wandelt u ook in het licht en u schenkt geen aandacht meer aan dwaallichten.

Amen

BD.6675

23 oktober 1956

Voortzetting van BD.6674

Het is de mens eigen zijn aandacht steeds te richten op dat wat hun lichamelijke zinnen aanspreekt, daarentegen aan alles voorbij te gaan wat de ziel een impuls tot opbloei kon geven. En dit is eveneens de invloed van mijn tegenstander, die het zich tot doel gesteld heeft ieder lichtschijnsel van de ziel verwijderd te houden en het omhulsel om de ziel steeds uit te breiden - waartoe het lichaam zich gewillig bereid verklaart.

Reeds daarom moesten de mensen al vragen gaan stellen bij al de aardse vreugden en genietingen, als het hun ernst zou zijn het doel, hun zielenrijpheid, te bereiken. Maar zulke bedenkingen maken de mensen niet, en als zij er attent op worden gemaakt staan ze er alleen maar afwijzend tegenover.

De tijd tot het einde is echter nog maar kort, en om nog succes te boeken moeten er ongewone middelen worden gebruikt. Middelen die de gedachten van de mensen in die richting sturen die ze niet willen gaan. En zulke middelen staan Mij rijkelijk ter beschikking in velerlei noodtoestanden, in rampspoed of onverwachte gebeurtenissen, die alle geschikt zijn lichamelijke verlangens achter te stellen en zich voor geestelijke invloeden open te stellen, zonder daar echter toe te dwingen.

In geen geval zal Ik mijn toevlucht nemen tot mysterieuze verschijnselen om een inkeer bij de mensen te bereiken. Want zulke verschijnselen zijn niet geschikt de mensen tot geestelijk streven te brengen, ze verhogen eerder de drang om te onderzoeken, ze geven veel meer voeding aan het verstand van de mens, niet echter aan de ziel. Daarentegen bedient mijn tegenstander zich van zulke middelen, die toch ook die mensen die reeds de verbinding hebben gevonden met de geestelijke wereld, beïnvloeden, die echter wonderen verwachten, dus wier denken nog te veel aards gericht is.

Wel zullen zulke verschijnselen hun geen schade berokkenen omdat ze zich steeds weer aan Mij zullen vasthouden. Maar toch wint mijn tegenstander nog veel mensen voor zich, want hoe meer het verstand bezig is om die verschijnselen te doorgronden, des te minder komt de geest in hen aan zijn trekken. Op zo'n manier beïnvloed Ik de mensen nooit, dat zij tot meer verstandelijke arbeid worden aangezet. Want Ik wil de mensen licht brengen en geen onoplosbare problemen opgeven.

En het zijn onoplosbare problemen die mijn tegenstander u voorzet, als het ongewone onaardse verschijnselen betreft die hij op het einde der tijden in scène zal zetten om verwarring te stichten. En hij zal ook op de mensen die aan hem gebonden zijn zo inwerken, dat dezen toelaten dat dingen ontstaan die weliswaar aardsmaterieel, maar toch van een raadselachtige aard zijn en die hij eveneens als middel aanwendt om het denken van de mensen op een dwaalspoor te leiden.

Wie zich door zulke verschijnselen laat verblinden die kent de eeuwige wetten van de ordening niet, die onveranderd zullen blijven bestaan, omdat die alleen ook een verdergaande ontwikkeling van het geestelijke waarborgen. Wat van Mij uitgaat, wat dus van goddelijke oorsprong is, zal altijd licht zijn, klaarheid zijn en licht schenken aan hen die licht verlangen.

Wat echter onopgehelderd blijft, wat tot ontelbare gissingen aanleiding geeft en altijd weer veronderstelling blijft, dat komt van mijn tegenstander af die ook grote macht heeft, maar toch alleen dan als hem deze door het gedrag en de instelling van de mensen versterkt wordt: Dan kan hij zich ook zichtbaar uiten en schijnbeelden te voorschijn toveren die alleen een uitvloeisel van zijn satanische wil zijn.

De middelen die Ik aanwend om nog voor het einde zielen te winnen zijn van een andere aard, want ze beperken de vrije wil van ieder afzonderlijk niet, terwijl het doel van mijn tegenstander is de mensen door raadselachtige verschijnselen een gedachtegang op te dringen en hun zo de vrijheid van wil te ontnemen. Het zal hem niet gelukken dwang uit te oefenen, maar de mensen geven zelf liever aan hem gehoor dan aan de zachte stem waardoor Ik hen aanspreek. Maar ook Ik dwing de mensen niet.

Amen

BD.7043

15 februari 1958

Hulpverlening uit het heelal?

U, mijn aardse kinderen, u bent bestemd om de hoogste graad van zaligheid te bereiken, want U, die op deze aarde leeft, moest door de diepste diepten heengaan, omdat u uzelf als oer-geschapen geesten in deze diepste diepten gestort hebt, er echter door Mij niet daarheen verbannen bent. En als u zich nu - al is het ook met mijn hulp - uit deze diepste duisternis omhoog gewerkt heeft en nu als mens de laatste gang op aarde moet afleggen, dan behoeft uw eigenlijke ik (uw ziel) nog maar de laatste wilsbeproeving af te leggen die uw lot in de eeuwigheid bepaalt.

Deze wilsbeproeving echter eist juist van het wezen dat door de diepste diepten heen moest gaan, een geweldige verandering van zijn denken en streven van weleer, die van hem nu echter ook bijzonder gewaardeerd wordt, wat u begrijpelijk wordt als u er van in kennis gesteld wordt dat mijn andere leerinstellingen verblijfplaatsen zijn voor die geestelijke wezens, wier val niet zo eindeloos diep was en die daarom ook niet zo buitengewoon te strijden hebben om weer in de sferen van het licht terecht te komen.

U, mensen bent dus buitengewoon belast geweest door uw vroegere afval van Mij. Uw ik - de eens gevallen oer-geest dus - moest daarom ook buitengewoon worstelen en ofschoon het langzame opklimmen plaatsvond onder de wet van "je moet", is toch de laatste vrije wilsbeproeving ook nog buitengewoon zwaar, maar niet uitzichtloos. Want de genade van het verlossingswerk staat ieder eens gevallen wezen ter beschikking. En bovendien staan u allen lichtwezens bij in een eindeloze hoeveelheid, die vervuld met liefde, alles doen om u te helpen juist te beslissen. En al zijn dus de voorwaarden op deze aarde nog zo zwaar, ze kunnen toch worden nagekomen en het heerlijkste loon wacht hen, die ze vervullen.

Maar alles geschiedt in het kader van mijn wettelijke ordening. Er kan niet willekeurig daar hulp verleend worden waar ze niet afgesmeekt, of afgewezen

wordt. En zo kunnen ook de lichtwezens niet willekeurig hulp verlenen, maar ze zullen altijd in overeenstemming met mijn wil werkzaam zijn. Want mijn wil is ook de hunne, zodra zij zich in het licht bevinden. En dus mijn wil brengt hen ertoe of verhindert hen te werken voor het welzijn van de zielen die op de aarde belichaamd zijn. Dit moet u weten, dat Ik regeer en dat mijn wil geëerbiedigd wordt door al het geestelijke dat Mij dient, dus mijn lichtrijk bewoont.

En nu zult u ook begrijpen dat ook de lichtwezens iedere dwingende invloed achterwege laten omdat die niet volgens mijn wil is, want Ik verlang een wilsbeslissing in vrijheid. Evenmin als Ik de mensen dwing om mijn woord aan te nemen, dat hun als hoogste liefde- en genadebewijs wordt toegestuurd, als sterkste hulpmiddel voor de vrije wilsbeslissing, evenmin zal Ik mijn toestemming geven dat mijn lichtboden dwingende bewijzen van hun werkzaamheden aan de mensen geven. Zij zullen dit ook nooit doen omdat ze mijn liefdes- en heilsplan ten duidelijkste inzien en ook weten, dat door dwang en bewijzen geen succes te behalen valt.

Het zou echter een bewijs zijn van buitenaardse werkzaamheid, als uit het heelal wezens met de aarde contact zochten die zogenaamd in mijn opdracht u hulp zouden brengen. Hulp in aardse nood kan alleen Ik u brengen, en hulp in geestelijke nood geschiedt niet op een manier die tot geloven dwingt. Hulp in aardse nood - wat het ook is - kan wel ook door mijn lichtwezens worden uitgevoerd, maar nooit zullen zij zich voor zulke hulpverleningen voor u zichtbaar materialiseren. Want de lichtwezens hebben zulke materialisaties niet nodig en bovendien weten zij dat de mensen op die manier niet beïnvloed mogen worden, zodat zij gedwongen zijn aan bovenaardse wezens en bovenaardse macht te geloven. Zodra u, mensen hulp verwacht kan die u ook verleend worden, maar altijd onder de voorwaarde dat u geestelijke arbeid aanvaardt en dus ook geestelijke inwerking toelaat, maar dat gebeurt voor u nooit op een zichtbare manier.

En als u nu gelooft dat de aarde als zodanig de bescherming en de hulp van de geestenwereld nodig heeft - als u gelooft dat de vernietigende invloed door menselijke wil door deze lichtwezens verhinderd of afgeweerd zou kunnen worden, dan wordt u door dit geloof van hun hulp verzekerd, maar nooit op die wijze dat bewoners van andere werelden u deze hulp verlenen, dat zij u worden toegezonden om mijn wil uit te voeren. Bedenk toch hoe klein u uw God en Vader daardoor voorstelt, dat Hij deze sterrenbewoners nodig heeft om u onder Zijn hoede te nemen.

En bedenk wat ook deze bewoners van andere sterren zijn. Dat ook zij in opgaande ontwikkeling zich bevindende geestelijke wezens zijn, die zeker ook als mijn schepselen eenmaal zalig worden, die door een diep verlangen onophoudelijk gedrongen worden dichter bij God te komen - die echter steeds in de omgeving van

het hemellichaam zullen blijven, waarop mijn liefde en wijsheid hen geplaatst heeft. Wel kunnen alle goede wezens de uitstralingen van hun gedachten zenden naar de worstelende, ongelukkige wezens in het heelal, en zulke uitstralingen van gedachten kunnen wederom als kracht die wezens aanraken. Maar hun sferen verlaten kunnen die wezens niet en ze hoeven dit ook niet, want Ik heb engelen en lichtboden in een eindeloos aantal, die ieder afzonderlijk hemellichaam waarlijk op de beste wijze verzorgen.

En ieder afzonderlijk hemellichaam heeft een onuitputtelijke toevloed van kracht - mijn woord, dat overal weerklinkt, dat als de uitstraling van mijn liefde ook de kracht heeft om voor ieder afzonderlijk wezen, voor iedere eens gevallen oergeest, de terugweg tot Mij mogelijk te maken. Wordt dit woord van Mij echter niet benut, wordt er op mijn woord geen acht geslagen, dan bewijst het wezen nog zijn weerstand, die ook nooit met geweld gebroken wordt, die te breken kunnen ook de engelen niet, zelfs als zij naar de aarde zouden afdalen. Tenzij, ze zich zo openlijk als mijn afgezanten zouden kenbaar maken dat een geloven door dwang bereikt zou worden, wat echter nooit mijn wil is en ook nooit mijn toestemming zou krijgen.

Als u mensen nu gelooft in verbinding te kunnen treden met bewoners van andere werelden, dan wilt u zich daardoor m.a.w. een bewijs verschaffen dat deze werelden bewoond zijn. Maar als uw geest ontwaakt is, weet u dit echter ook zonder bewijs. Bent u echter nog niet geestelijk ontwaakt - staat u nog helemaal ver af van een geestelijk streven en van de kennis over het doel en de bestemming van de schepping, dan zouden ook die bewijzen u niet op de geestelijke weg brengen, u zou dan alleen maar aardse onderzoekingen ondernemen en geestelijk niets bereiken. Reeds daarom zullen de lichtwezens zich nooit aan u, mensen bekend maken en u door "mededelingen" informaties laten toekomen die niet met mijn heilsplan van eeuwigheid overeenstemmen.

Want het doel is geenszins onbelangrijk dat bereikt wordt en alle geestelijke wezens die vol licht zijn, die in mijn opdracht werkzaam zijn om u, mensen in deze tijd van het einde te helpen, zullen steeds alleen het geestelijke welslagen nastreven, dat de mensen zich naar Mij keren, hun God en Vader van eeuwigheid, opdat zij zich los maken van de wereld, die aan mijn tegenstander toebehoort - opdat ze het hoogste doel bereiken op aarde en in alle wilsvrijheid de laatste proef afleggen, om weer in hun oertoestand te kunnen binnengaan die hun onmetelijke zaligheid in licht en kracht en vrijheid brengt.

Amen

BD.7205

10 november 1958

Ongewone verschijnselen

Als u zich tot mijzelf wendt kunt u er altijd op vertrouwen dat u juist wordt onderwezen, dat Ik u opheldering geef. U zult het ook in uw denken ondervinden, dat wil zeggen: omdat u naar de waarheid zoekt zal uw denken zich al met de waarheid bezig houden. U zult dus naar uw gezindheid op de juiste weg zijn, zelfs als schijnbaar nog onopgeloste problemen u bezig houden. Want dat is het voorrecht van hen die zich met Mij als de eeuwige Waarheid verbinden, dat zij een innerlijke afkeer bespeuren zodra verkeerde gedachten hen raken.

U hebt in de eindtijd met veel ongewone verschijnselen rekening te houden en u kunt naar eigen oordeel deze nu Mij of ook mijn tegenstander aanrekenen, die in de eindtijd evenzo op ongewone wijze zal optreden om zijn slachtoffers binnen te halen. U zult moeten leren onderscheid te maken en u mag daarbij niet vergeten, dat de wereld zijn gebied is en dat hij zich dus ook in de wereld en door profane machinaties zal vertonen. Verder moet u weten dat er geen macht is die Mij in mijn werkzaam zijn zou kunnen hinderen en dus mijn heilsplan van eeuwigheid, waarin een einde van deze aardse periode is voorzien, ongedaan kan maken. Want Ik streef een doel na dat steeds alleen gericht is op de verlossing van het gevallen geestelijke, dat zich in de diepte bevindt. En Ik weet precies wanneer daarvoor het juiste tijdstip is gekomen.

Het is wel zeker dat mijn plannen niet met de plannen van mijn tegenstander overeenkomen, dat hij niet hetzelfde doel nastreeft, namelijk het gevallen te helpen, maar dat hij steeds alleen daarop bedacht is mijn plannen geen doorgang te laten vinden, ze te doorkruisen en in zekere zin mijzelf te overwinnen, wat hem echter eeuwig niet zal lukken. Enerzijds nu drijft hij de mensen aan tot onderzoeken van de meest uiteenlopende aard om scheppingswerken te verwoesten, omdat hij gelooft daardoor het gekluisterde geestelijke te kunnen bevrijden en voor zich te winnen. Aan de andere kant wil hij de mensen doen geloven dat er geen gevaar voor het einde te vrezen is, om hen te verhinderen bewust aan hun ziel te werken, wat met het oog op het einde toch ernstig genomen wordt door hen - die de tekenen van de tijd op de voet volgen en daarom weten welk uur geslagen heeft.

En daarom werkt hij met alle list en veroorzaakt een verwarring, die ook die mensen aanpakt die hem niet willen toebehoren. Hij probeert de mensen reële zaken voor te spiegelen, die zolang hun mogelijkheid om zichtbaar te blijven behouden, tot de

mensen die voor die dingen ontvankelijk zijn, ze opmerken. Mensen, op wie Gods tegenstander ook invloed heeft wegens hun gezindheid en gedachten - die zelf van het idee van een einde van deze aarde niets willen weten - die ook de onwaarschijnlijkste gebeurtenissen of voorzorgsmaatregelen om zo'n einde te verhinderen liever zouden willen accepteren, dan dat zij zich met de waarheid die hun steeds weer verkondigd wordt tevreden stellen.

Deze mensen scheppen door hun gezindheid voor mijn tegenstander een goede klankbodem - zij geloven zich in de invloedssfeer van goede krachten te bevinden en zijn toch een speelbal van mijn tegenstander geworden, want hij gebruikt hen om zich in te zetten voor de verbreiding van valse leerstellingen en satanische activiteiten. Mijn tegenstander heeft in het einde grote "macht". Het is zijn tegenactie op mijn buitengewoon genadevol werkzaam zijn bij de mensen, die Ik nog helpen wil de juiste weg tot Mij te vinden. Ook Ik werk wel op een buitengewone wijze maar niet door op een onnatuurlijke manier op het denken en gevoelen van de mensen indruk te maken.

Ik werk in stilte en wil op de harten van de mensen invloed verkrijgen. Mijn tegenstander echter imponeert de geestvermogens - het verstand van de mens. Hij bevestigt alleen maar het verlangen naar de onverwoestbaarheid van de aarde en naar een einde, dat op het laatste moment verhinderd wordt.

Mijn tegenstander werkt Mij en mijn aankondigingen tegen en dat alleen al moest hem ontmaskeren, het moest een bewijs zijn wie aan het werk is, als de gemoederen van de mensen verontrust worden door onverklaarbare gebeurtenissen, waardoor het door Mij voorspelde einde van deze aarde in twijfel wordt getrokken. Mijn woord is waarheid, zo ook zijn die aankondigingen niet door mijn tegenstander te ontzenuwen, al denkt hij zich nog zo listig en sluw te kunnen voordoen. En de mensen zelf kunnen het ook inzien wie hen onder zijn invloed tracht te brengen als zij maar altijd de weg naar Mij, die hun de waarheid niet onthoud, nemen.

Amen

BD.7208

16 november 1958

Verbindingen tussen hemellichamen - Vreemde verschijnselen

Er bestaat geen aards- materiële wereld, waarvan de bewoners zuiver lichamelijk die wereld kunnen verlaten zonder hun leven te verliezen, helemaal onverschillig of hieronder deze aarde of andere hemellichamen te verstaan zijn die levende wezens dragen van 'n vaste consistentie, die afhangt van de gesteldheid van het hemellichaam, dat wil zeggen: zich aan deze aard aanpast. En daarom bestaat nooit

de mogelijkheid dat bewoners van een hemellichaam zich op een ander kunnen begeven, omdat altijd alleen dat hemellichaam de levensvoorwaarden aan het schepsel biedt hetgeen hem is toegewezen door de wil van God.

Weliswaar zijn er geestelijke verbindingen tussen verschillende werelden, die echter altijd alleen geestelijke doeleinden nastreven en beogen, maar nooit de desbetreffende bewoners van een hemellichaam concrete voordelen zouden willen of kunnen bezorgen, zoals de mensen zich dat voorstellen of hopen. Er zijn geen verbindingen tussen verschillende hemellichamen, tenzij, er een geestelijke verbinding tot stand wordt gebracht tussen de wezens van geestelijke scheppingen, die naar alle hemellichamen heen hun licht kunnen laten uitstralen, en dus ook door middel van gedachten met de mensen op aarde verbonden zijn, als dezen zo'n verbinding willen - als zij zich openstellen voor hun uitstralingen. Dan kunnen die lichtwezens ook wel raad geven in aardse opzicht, zij kunnen zich om alle aardse noden van de mensen bekommeren en in werkelijk goddelijke zin hun invloed op de mensen uitoefenen. Maar dat zij aan de mensen zichtbaar verschijnen zal een grote uitzondering blijven in zeer bijzondere gevallen en om een heel bijzondere reden, wat echter niet algemeen genomen mag worden, doordat een massaal optreden van zulke wezens verwacht of als zeker op handen zijnd aangekondigd wordt.

De mensen moesten bedenken dat zij in de tijd van het einde leven. Ze moesten bedenken wat het betekent dat de tegenstander van God kort voor het einde van zijn vrijheid staat - dat hij opnieuw gekluisterd wordt en dat hij het weet dat hem nog maar weinig tijd overblijft. En toch gelooft hij in zijn verblinding nog dat zijn macht zal zegevieren - en daarom schrikt hij voor niets terug om zijn vermeende overwinning te behalen. En als de mensen dit weten, dan kunnen zij ook veel zaken verklaren die hen ongewoon raken of hun raadselachtig schijnen en de wetenschap geeft op velerlei gebied opheldering. Onopgehelderde verschijnselen echter duiken op buiten de wetenschap in gebieden, die meer als buitenzintuiglijk te betitelen zijn.

En juist deze gebieden benut de tegenstander opdat zijn ontmaskering er niet zo makkelijk valt - opdat hij de mensen laat geloven dat zij worden aangesproken uit de geestenwereld vol van licht en zich nu overgeven aan zijn invloed. Deze invloed heeft altijd tot doel de mensen van de waarheid af te leiden, hun denken door dwaling te verduisteren - dus de terugkeer tot God te verhinderen. Want de gedachten van de mensen worden weer naar de materie toe geleid, die overwonnen moet worden tijdens het leven op de aarde.

Wat door de kant van God als "zeer binnenkort" wordt aangekondigd - wat met het "nabij zijnd einde" samenhangt, wordt door Gods tegenstander genegeerd. En zo worden in de mensen valse verwachtingen gewekt die onverschilligheid tegenover

hun ziel als gevolg heeft en een groot gevaar voor de zielen zijn, dat zij het einde onvoorbereid meemaken en weer voor eeuwige tijden verloren gaan. Mensen die hun zinnen niet op de wereld hebben gericht vallen niet ten prooi aan deze verleidingskunsten van de tegenstander, want hun op God gerichte blik en hun verlangen naar waarheid verzekert hun ook een juist denken. En al kunnen zij ook zulke verschijnselen niet verklaren, ze maken geen diepere indruk op hun levenswandel zij gaan vastberaden hun weg tot aan het einde, steeds onder de bescherming van lichtwezens die verhinderen dat de tegenstander van God zich van hen meester maakt. Want uiteindelijk is de wil van de mens zelf beslissend of, en in hoever hij in de waarheid wandelt.

Amen

BD.7601

16 en 17 mei 1960

Omgang met bewoners van andere hemellichamen? - "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen"

Door het heelal trekken ontelbare hemellichamen hun baan en alle hebben hun taak, te helpen bij de voltooiing van het onvolkomen geestelijke. En zo begrijpt u nu ook de woorden: "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen". En ieder hemellichaam neemt die zielen op, van wie de toestand van rijpheid aan de omstandigheden op dat hemellichaam is aangepast. Of anders gezegd: de mogelijkheden om zich te voltooien zijn op elk hemellichaam andere en naargelang hiervan worden ook de zielen, die tot voltooiing moeten komen, daarheen overgeplaatst. Maar steeds zijn ook de levensvoorwaarden anders, omdat alle hemellichamen naar hun aard en hoedanigheid verschillend zijn van elkaar. En er kan aan de mensen op aarde geen nadere beschrijving worden gegeven, omdat veel ervan voor hen onbegrijpelijk zou zijn en een geestelijk inzicht voorop stelt om begrepen te kunnen worden. Maar er zijn voor alle zielen, voor zielen in elke graad van rijpheid, ook de geëigende hemellichamen om tot voltooiing te komen, waar die zielen zich positief kunnen ontwikkelen als zij van goede wil zijn.

Want ook daar wordt met de vrije wil van het geestelijke wezen rekening gehouden. Ook daar is geestelijke dwang uitgeschakeld, ofschoon de desbetreffende levensvoorwaarden het wezen in een zekere dwangpositie plaatsen, zich daarin te voegen, omdat anders een bestaan op zo'n hemellichaam niet mogelijk zou zijn. En overall wordt de wezens opheldering geschonken over het doel van hun bestaan. Of zij nu dat licht aannemen en benutten staat hun vrij, maar is beslissend voor hun opwaartse ontwikkeling.

Maar al deze scheppingswerken van God zijn "woningen in het huis van de Vader". En bijgevolg zal eenmaal al het geestelijke toch die graad van voltooiing bereiken, waarin het aards materiële scheppingen kan verruilen voor zuiver geestelijke scheppingen, die u mensen met uw aardse ogen niet vermog te aanschouwen. Want alles wat voor u zichtbaar is, zijn steeds nog scheppingen, die wezens herbergen, die zich nog moeten voltooien. Daarentegen zijn de reeds volmaakte wezens dan ook in het lichtrijk werkzaam en hebben geen zichtbare scheppingen als verblijfplaats meer nodig. Maar al deze scheppingen zijn eindeloos ver van elkaar verwijderd en ook niet voor elkaar bereikbaar.

De bewoners van al deze hemellichamen zijn aan hun eigen wereld gebonden, aan het hemellichaam dat hen draagt. Alleen na het bereiken van een bepaalde graad van rijpheid kunnen zij van verblijfplaats wisselen, doch niet willekeurig, maar altijd volgens de grondwet van God, waar al Zijn scheppingen zich naar moeten voegen, evenals alle wezens, die aan deze scheppingen zijn toebedeeld. Daarom is het onzinnig, aan te nemen, dat bewoners van deze hemellichamen zich willekeurig verwijderen en naar andere hemellichamen zouden kunnen gaan, zonder bevreesd te moeten zijn voor hun eigen vernietiging. Want de levensomstandigheden zijn op alle hemellichamen anders en die kunnen niet eigenmachtig terzijde worden geschoven.

In de eindtijd zal echter ook met zulke plannen gemanipuleerd worden. De tegenstander van God zal de lichtgelovigheid van de mensen gebruiken, doordat hij hen voorspiegelt, dat zij verbinding kunnen hebben met bewoners van andere werelden en dat dezen uit schijnbaar goede motieven eveneens contact willen opnemen met de mensen op aarde. Want de tegenstander probeert daarmee één ding te bereiken: het geloof aan een einde van de oude aarde te ondermijnen, om zo de mensen te verhinderen zich op dat einde voor te bereiden. De mensen moeten echter daarover worden ingelicht, dat de aarde een hemellichaam op zichzelf is, dat geen verbinding heeft met andere werelden en dat iedere verbinding met de bewoners ervan alleen geestelijk tot stand kan komen. Dat de mens zich dus wel met bewoners van hogere werelden van het lichtrijk kan verbinden door goede gedachten - vragend om hulp in geestelijke nood, die hem geestelijk ook wel gegeven wordt - maar dat het voor hem niet raadzaam is wezens aan te roepen van hemellichamen, van wie hij niet weet in welke graad van geestelijke rijpheid zij zich bevinden en of zij hem geestelijke hulp verlenen kunnen.

Aardse hulp, zoals Gods tegenstander de mensen zou willen doen geloven, dat die wezens voor een vernietiging van de aarde hun invloed op de bewoners van de aarde zouden kunnen doen gelden, is in ieder geval uitgesloten. Echte hulp kan alleen God verlenen, als de tijd is gekomen die u mensen vreest, als u daaraan gelooft. Maar Hij verleent ze ook aan ieder, die Hem er om bidt. En Hij heeft waarlijk engelen

genoeg, die alleen op Zijn wil acht slaan om die uit te voeren en dezen zullen zich ook om de mensen bekommeren, wanneer het uur gekomen is.

Maar Gods tegenstander heeft in de lichtgelovigheid van de mensen een goede bodem gevonden, waarin hij waarlijk veel slecht zaad kan zaaien. En de mensen nemen al deze onderrichtingen van zijn kant eerder aan dan de zuivere waarheid, wat ook kenmerkend is voor de waarde van zijn zaaigoed. Want steeds probeert de mens een voordeel voor zichzelf uit de dwaling te behalen, en wijst hij de waarheid af, die hem dit voordeel niet belooft. Het einde is nabij en komt onherroepelijk. En vals is iedere leer, die het einde in twijfel trekt, of aan de mensen een uitweg verkondigt die niet volgens de wil van God is. Want God voert zelf ieder mens uit elk gevaar, die tot Hem vlucht, die tot de zijnen behoort, die een einde niet hoeven te vrezen.

Amen

BD.7742

11 november 1960

Tot het (voormalige) UFO congres

U kunt er zeker van zijn dat Ik mijn handen beschermend over de mijnen houd, als het einde gekomen is. Ik heb waarlijk engelen genoeg aan wie Ik de mijnen toevertrouw - die Ik opdraag een muur om hen te vormen. En zodoende kunt u allen in mijn bescherming u geborgen weten, wat er ook gebeuren mag.

Daarom wil Ik u waarschuwen om u niet aan krachten toe te vertrouwen en op hun hulp te bouwen, van wie u denkt dat ze ergens anders zijn dan in mijn geestelijke rijk, die dus nog niet die volmaaktheid bezitten, dat zij als geestelijke lichtboden mijn opdracht uitvoeren. Ik wil u waarschuwen om niet met bewoners van andere werelden contact te zoeken - dat u ook alleen maar geestelijk tot stand zou kunnen brengen - die u echter geen zekerheid bieden dat ze u de waarheid overbrengen.

Het moet u steeds weer gezegd worden, dat alleen de volmaakte geesten in mijn rijk zulke opdrachten kunnen en mogen uitvoeren die u bescherming en hulp garanderen. Want wezens die deze volmaaktheid nog niet bereikt hebben, zullen zich altijd nog voor hun verdere ontwikkeling op zulke scheppingswerken bevinden, waar zij volgens de natuurwet ook aan deze gebonden zijn. U moet dus onderscheid maken tussen: lichtwezens die in mijn opdracht mijn wil uitvoeren, die bij Mij vertoeven in het lichtrijk - en wezens die zelf nog gebonden zijn, dus nog niet de volle geestelijke vrijheid hebben, zolang zij op hemellichamen van de meest uiteenlopende aard leven, met als doel tot geestelijke rijpheid te komen. U mag niet vertrouwen op mededelingen die mediamiek zijn doorgegeven uit die werelden, die

voor u, mensen op aarde onbereikbaar zijn en blijven, zoals dit ook omgekeerd het geval is.

Reken niet op hulp van die werelden, als het einde van de aarde gekomen zal zijn volgens plan van eeuwigheid. Want Ikzelf zal de mijnen beschermen en redden uit hun nood, omdat Ik alleen ook weet wie tot de mijnen behoort. Geloof u, dat u gered wordt als u alleen sympathie voor gindse bewoners van andere hemellichamen vermag op te brengen? Door welke dwaling bent u bevangen - het ontbreekt u aan ieder helder inzicht in mijn heilsplan, dat zeker zal worden uitgevoerd als de tijd gekomen is. En zou Ik u er niet zelf van in kennis stellen, als het mijn wil was dat u zich aan deze wezens, die men voor de medemensen aannemelijk probeert te maken, toevertrouwt? Als Ik de waarheid naar de aarde stuur, dan zou Ik u ook die kennis niet onthouden, als het overeen zou stemmen met de waarheid.

Maar u twijfelt eerder aan mijn woord, dan aan de berichten die u door de beïnvloeding van mijn tegenstander worden overgebracht. En Ik wil dat u in de waarheid wandelt - Ik wil u steeds weer de verzekering geven dat de mijnen behoed worden, en dat talloze engelen hun bescherming op zich nemen, omdat zij in mijn wil werkzaam zijn en omdat zij ook de kracht hebben u te helpen en er daarom geen aardse hulpmiddelen nodig zijn. Want mijn liefde, macht en wijsheid zullen zich in het einde duidelijk openbaren, hoewel ook dan mijn ingrijpen strijdig is met de natuurwet en dit ook zijn kan, omdat de mijnen geloven en alles voor mogelijk houden en de ongelovigen van de aarde worden weggevaagd. Maar Ik vraag van de mijnen niet het geloof aan verschijnselen of berichten, die op een manier tot de mensen komen die niet volgens mijn wil is.

Waarom verbindt u, mensen u niet met Mij? Waarom roept u wezens aan wier graad van rijpheid u niet kunt beoordelen? Waarom vertrouwt u zich deze wezens toe en gelooft dat zij u kunnen beschermen, als de dag van het einde gekomen is? Ik vraag alleen maar om het geloof in Mij in Jezus Christus. En wie zich in dit geloof innig met Mij zelf verbindt, heeft waarlijk geen zichtbare of onzichtbare helpers nodig, want hem staan voortdurend mijn engelen terzijde die kracht en macht bezitten in overvloed en altijd zullen handelen volgens mijn wil. En hij zal ook geen contact willen opnemen met bewoners van andere hemellichamen, wier graad van rijpheid hem onbekend is - want zoiets kan alleen op mediamieke manier gebeuren, een weg die wegens grote gevaren door u, mensen niet zou mogen worden begaan. Want u kunt Mij waarlijk zelf vernemen als dit uw wil is en u tot Mij komt om de waarheid. En dan zult u ook waarlijk in de waarheid onderwezen worden.

Amen

BD.7886

5 mei 1961

Het doordringen in het heelal is niet volgens Gods wil

De kracht die van Mij en mijn woord uitgaat zal op uw ziel overgaan, en u zult de vrede vinden in Mij. Als u bereid bent Mij te dienen, zal u ook de kracht toestromen om mijn wil te vervullen die Ik zelf in uw hart leg. U zult denken, willen en handelen volgens mijn wil. En zo kunt u steeds onbezorgd uw weg gaan, mijn zegen zal u begeleiden. Ik zal u bij de hand nemen en u leiden zoals het goed is en tot zegen voor het zielenheil van u en uw medemensen. Vertrouw u maar aan Mij toe en Ik zal uw vertrouwen waarlijk niet beschamen. En of ook uw lichaam de kracht niet duidelijk bespeurt, de ziel echter ontvangt ze in grote mate en is dankbaar voor iedere hulp. De ziel komt tot rijpheid en verenigt zich met haar geest, en deze spoedt zich naar de Vadergeest, en de verbinding met Mij wordt steeds inniger.

En als Ik mijn kind nu kan aanspreken, dan is dat ook een bewijs van mijn tegenwoordigheid en dan moet ook de vrede z'n intrek nemen in zijn hart. Elke zorg moet van hem zijn weggenomen en het kind moet alleen nog luisteren naar wat de Vader hem te zeggen heeft. En er is nog veel wat Ik u zou willen openbaren, want het gaat met rasse schreden het einde tegemoet. En u zult nog dingen beleven zodat u aan Mij en mijn woord zult twijfelen. U zult u afvragen, waarom Ik mijn macht niet aanwend als de mensheid zich aanmatigt in het heelal te willen doordringen. Maar aan hun voornemens zijn grenzen gesteld en lang zullen zij hun pogingen niet kunnen uitvoeren, want ook dit handelen bespoedigt alleen maar het einde, het komende gericht. Ik laat hen begaan, opdat zij steeds weer zullen beseffen dat hun macht nooit zal volstaan om hun voornemens geheel en al tot uitvoering te brengen. Zij hebben zich begeben in de handen van mijn tegenstander die hen steeds door middel van gedachten zal beïnvloeden en die hun ook een zekere kracht bezorgt, die echter altijd een noodlottige uitwerking zal hebben op de mensen en ook op de scheppingswerken die de tegenstander vernietigen wil. Het is de tijd van het einde - die door zo'n handelwijze nog maar weer wordt beklemtoond, want de geestelijke toestand van de mensen haalt zelf het einde naderbij.

Mijn tegenstander wil het geloof in mijn bestaan en mijn macht vernietigen en die mensen zijn reeds aan hem ten prooi gevallen, daar zij ieder geloof verloren hebben en zichzelf beschouwen als heren van de schepping en daarvoor bewijzen proberen te leveren. Maar zij zullen daar niet veel tijd meer voor hebben omdat zij zelf het einde verhaasten, omdat zij zelf de wetten der natuur omvergooien en zelf dus een werk van vernietiging op gang brengen dat de hele wereld aangaat, evenals alles wat geschapen is in, op en boven de aarde. Het handelen van de mensen is gericht

tegen God en zal ook overeenkomstige gevolgen hebben. Ik laat het echter toe dat mijn tegenstander raast en woedt, maar de mensen zelf zouden zich daartegen kunnen verweren en hoefden niet ten prooi te vallen aan zijn heerschappij.

De mensen zelf worden waarlijk steeds weer op Mij en mijn macht gewezen en zouden heel goed ook de weg naar Mij kunnen nemen. Maar hun wil is vrij en daarom hinder Ik hen niet in hun activiteiten. Doch mijn macht en mijn wil openbaren zich ook aan hen die verantwoordelijk zijn voor de werken waarmee ze zich verzetten tegen God, die alle mensen kunnen nagaan. Ook aan hen wordt steeds weer getoond dat een goddelijke macht zich altijd weer openbaart, die aan hen hun verkeerde denken bewijst. Want Ik tracht tot aan de dood van het lichaam toe iedere ziel te winnen opdat zij weer terugkeert tot Mij.

Maar Ik dwing haar niet. En omdat ook mijn tegenstander haar niet kan dwingen, werkt hij des te sterker in op alle slechte eigenschappen in de mens, en hij wint ze voor zijn schandelijk spel, omdat de heerszucht en de geldingsdrang ongewoon sterk ontwikkeld zijn bij hen die niet in Mij geloven. Want dit zijn de eigenschappen van de tegenstander. Het is zijn aard die hij op hen overbrengt. Spoedig echter is zijn tijd voorbij en spoedig zal ook mijn macht zich duidelijk openbaren.

Maar nooit zal Ik u zulke uitgesproken bewijzen van Mij zelf geven dat u geloven moet. Dit moet u steeds weer bedenken, dat Ik van u mensen een vrij geloof verlang dat u door de liefde moet wekken. En dan herkent u ook de tekenen van de tijd. Dan begrijpt u dat u in de eindtijd leeft, waarin mijn tegenstander op ongewone wijze werkzaam is, tot het uur gekomen is dat hij met zijn aanhang gekluisterd wordt, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen

BD.7888

8 mei 1961

De ware lichtdragers - Verblindende schijnlichten

Steeds zal u weer licht worden geschonken, u mag niet in nieuwe duisternis worden teruggedreven, want mijn tegenstander probeert te bereiken dat u de weg naar het licht niet vindt. Ik heb u echter voor de eindtijd een rijke mate van genaden beloofd opdat u niet krachteloos wordt, opdat u niet aan zijn intriges ten offer valt. Want hij werkt onder het mom engel te zijn. Hij ontsteekt schijnlichten die geen licht uitstralen maar het oog verblinden van hen, die hem niet herkennen.

In de defensieve strijd tegen hem gebruikt u vaak onjuiste middelen doordat u uw ogen sluit, in plaats van naar het ware licht te streven, dat u als duidelijke genadegave toestroomt. U houdt u niet aan mijn woord, dat een zichtbare uitstraling

is van mijn liefde en dat u waarlijk met succes tegenover mijn vijand kunt stellen, want het is het licht uit Mij dat hij schuwt.

Mijn woord predikt u de liefde en de liefde wederom wekt de geest tot leven. En zo kunt u altijd hiervan zeker zijn, dat volledige overeenstemming van geestelijke waarden te zien zal zijn, waar de geest uit Mij zich kan uiten.

Nu echter ontdekt u tegenspraak. Valse profeten zetten u de voet dwars. Zij allen willen uit Mij het woord verkondigen en u vindt geen volledige overeenstemming, en dan zult u achterdochtig worden en bij de een of de ander het werkzaam zijn van de geest in twijfel trekken. En dan heeft mijn tegenstander zijn spel reeds gewonnen, want dan raken de gedachten in de war, de mensen verliezen hun geestelijke zekerheid, zij gaan niet meer met - maar tegen elkaar. Het licht wordt dus verduisterd, dat wil zeggen: mijn woord van boven wordt niet meer herkend en ter wille van de onwaarheid niet meer zo gewaardeerd, die onder de dekmantel van vroomheid veld wint en veel eerder instemming vindt bij de mensen die geen ernstig onderzoek instellen.

En weer beslist alleen de graad van liefde bij ieder persoonlijk of hij zich van de dwaling bevrijdt, of hij haar herkent en zich in vrije wil naar de waarheid keert. Het licht schijnt in de duisternis, maar het mag niet verborgen worden, het moet helder kunnen stralen, wat echter altijd afhankelijk is van de wil van ieder mens afzonderlijk. En het licht dat werkelijk helder straalt gaat van Mij uit, van het eeuwige Licht.

Ik heb echter slechts weinig lichtdragers, mensen, die zo vervuld zijn van het verlangen naar de waarheid dat zij Mij als "vaten" kunnen dienen waarin de waarheid nu ook instroomt. Mensen, die dan ook het licht verder dragen, die niet moede worden de waarheid te verkondigen, die echter ook zien waar de dwaling is binnengeslopen en die haar nu proberen bloot te leggen, opdat ook hun medemensen zich in het stralende licht kunnen verheugen, dat hun alleen de waarheid brengen kan.

Ik wil dat het licht wordt verspreid. Ik wil dat mijn woord tot de mensen wordt gebracht, en Ik zegen hen die Mij vrijwillig deze dienst bewijzen: dat ze Mij tot zich laten spreken en dan mijn woord uitdragen in de wereld. En allen die Mij dus willen dienen zullen van Mij ook dezelfde woorden vernemen, en er voor instaan.

Zij zullen ook inzien waar mijn tegenstander aan het werk is, die op dezelfde wijze probeert te werken om verwarring te stichten onder de mijnen - die het licht uit Mij zou willen doven, die de intensiteit ervan wil roven, opdat het weer duister wordt.

En er zal voor de waarheid ook het bewijs geleverd worden. Alleen dit verlang Ik van u, mensen, dat u mijn woorden gelooft, die u van boven toeklinken, die steeds

weer als mijn woord herkend kunnen worden door hem, die van goede wil is. En houd u aan dit woord van Mij.

Als er u een licht geschonken wordt, als u opheldering ontvangt over hetgeen waar u tot nog toe vragen stelde, als daaruit duidelijk zichtbaar wordt de liefde, wijsheid en macht van uw God en Schepper en als uzelf u aangesproken voelt door Mij als uw Vader, dan weet u ook dat Ik u zelf aanspreek en geloof dan onvoorwaardelijk, want Ik breng u alleen de zuivere waarheid en dit op een wijze, die iedereen kan begrijpen, dat niemand hoeft te piekeren over de zin van mijn woorden.

Ik spreek helder en duidelijk tot u, mensen opdat u waarlijk licht ontvangt, opdat de duisternis van geest zal verdwijnen, want Ikzelf ben dat licht van eeuwigheid en omdat Ik mijn schepselen liefheb, wil Ik ook hun het licht brengen, dat zij zelf eens vrijwillig hebben weggegeven, maar dat onherroepelijk voor u weer schijnen moet, wilt u de juiste weg vinden naar Mij in uw vaderhuis.

Licht kan alleen van Mij als het eeuwige Licht uitgaan. En u moet geloven dat uw Vader zelf u ook dat licht toezendt omdat u het dringend nodig hebt, en omdat er niet veel tijd meer is. U moet echter ook bereidwillig zijn het licht aan te nemen, u moet de lichtdragers bereidwillig aanhoren. U moet weten dat zijzelf in het licht wandelen en u daarom ook volledige opheldering kunnen geven. En u zult waarlijk allen de weg naar Mij vinden als de lichtdragers u voorgaan en u hen gewillig volgt.

Amen

BD.8333

20 november 1962

De opdracht om het woord te verspreiden

Draag dus mijn woord uit in de wereld. Als Ikzelf u deze opdracht geef, dan kunt u er ook zeker van zijn dat Ik alles zal doen om u de mogelijkheid te verschaffen haar uit te voeren. Ik zal zelf uw levenslot zo leiden dat u mijn verzoek zult kunnen nakomen. En Ik zal zelf de wegen bepalen die u in uw aardse leven moet gaan.

Niets komt er zomaar op u af, alles is zo beschikt dat het de verbreiding van mijn woord ten goede komt. En ook de medemensen zullen uw levensweg zo kruisen zoals Ik het als succesvol zie, dat ook zij tot een rijper worden van hun ziel komen, als hun wil zich daar niet tegen verzet. En al lijkt het u nu alsof de gelegenheden u zijn ontnomen om voor Mij en mijn rijk te werken - Ik zal steeds weer mogelijkheden scheppen, omdat Ik weet hoe nodig het is dat de mensen mijn woord horen, dat Ik u rechtstreeks van boven kan toesturen.

Mijn tegenstander zal echter evenzo ijverig zijn best doen om u te verhinderen mijn opdracht te vervullen. Maar hij zal de overwinning niet behalen, want mijn woord is het licht dat in het donker van de nacht moet uitstralen, dat van Mij zelf uitgaat en ook u doorstraalt. En dit licht zal de tegenstander ontvluchten, omdat het reeds te helder straalt en hij het niet meer kan doven.

Daarom, verlaat u steeds op mijn hulp, die niet zal uitblijven en weet, dat Ik mijn werk niet in gevaar laat brengen, dat Ik steeds weer lichtboden naar de aarde zend, die in mijn opdracht werkzaam zijn, al herkent u ze ook niet als boden van het licht. Van eeuwigheid af ken Ik al de wil van de mensen, en zo wist Ik ook of en wanneer het nodig is dat Ik bereidwillige dienaren naar u toezend, die zich ervoor inzetten mijn woord van boven te verbreiden, zodra het mijn tegenstander gelukt is om hindernissen op te werpen, of door zijn invloed de arbeid in de wijngaard in gevaar te brengen.

Ik zal u steeds weer aanspreken, u die u open stelt als opnamevat van mijn geest en u hoeft ook niet te vrezen, dat de stroom van mijn genaden minder zal vloeien. Want zolang u zich aan Mij overgeeft kan Ik in en door u werken en zolang ook zal mijn wil uw aardse leven vorm geven, zoals het voor de verbreiding van mijn woord dienstig is. Ik zal echter ook nooit een mens dwingen om Mij te dienen - wanneer zijn wil er zich tegen verzet, als hij zich door mijn tegenstander laat beïnvloeden, want alleen de vrije wil kan een gezegende arbeid voor Mij en mijn rijk tot stand brengen. En steeds weer zullen er mensen te vinden zijn die Mij uit vrije wil hun diensten aanbieden, omdat de lichtwereld de grote nood kent op aarde en er zich vrijwillig lichtwezens hebben aangeboden om in deze eindtijd naar de aarde te komen, en nu als mens een geestelijke zending op zich nemen. Het woord dat van Mij uitgaat moet verbreid worden, want het is het enige middel om de mensen te helpen hun zielen te redden, omdat het hun tegelijkertijd licht en kracht schenkt en omdat een directe hulp mijnerzijds nodig is geworden. Dus zal Ik er ook voor zorgen dat mijn woord verbreid kan worden. Ik zal alles zo beschikken, zoals het succesvol is en ook de juiste dienaren kiezen, die dan in mijn opdracht werkzaam zijn.

Want mijn macht is groot en mijn liefde voor u is de reden waarom mijn macht zich ook uit en dat u daarom dingen meemaakt, waardoor Ik blijf wil geven van mijn eindeloze liefde voor u. U kunt daarom onbezorgd uw arbeid in mijn wijngaard uitvoeren, omdat Ik er zelf over waak en het werk van mijn liefde voor u niet in gevaar laat brengen. Want u, mensen hebt mijn woord nodig, u hebt een levend contact van mijn kant uit nodig, opdat het licht wordt voor alle zielen die nog in de duisternis rondlopen.

Amen

BD.8457

3 april 1963

God alleen is Gebieder van het heelal

Ook dat moet u wijzen u op het einde dat nabij is, namelijk dat de mensen steeds nieuwe pogingen doen om in de geheimen van de schepping door te dringen, maar nooit op geestelijke wijze waardoor zij alleen opheldering kunnen ontvangen. Zij proberen met hun verstand te doorgronden wat voor hen nog verborgen is. Zij ondernemen pogingen om te onderzoeken wat er buiten de aarde is, ze willen natuurwetten doorgronden en die benutten, weer alleen ter wille van aards gewin. Zij schakelen mijzelf als de Schepper en Bewaarder, als de Gebieder van het heelal uit en geloven eigenmachtig navorsingen te kunnen ondernemen die buiten de aarde bestaande scheppingen betreffen.

Zij zullen ook hun pogingen voortzetten ofschoon ze steeds weer mislukken, omdat het nooit en te nimmer gebeuren kan dat mensen van de aarde op andere hemellichamen verblijven zonder hun leven te verliezen. Maar zelfs dan nog laat Ik hun de vrije wil. Ik hinder hen niet, opdat zijzelf de nutteloosheid van hun voornemens inzien. En of zij nu al geloven te kunnen ingrijpen in mijn schepping of niet, zij verliezen daarvoor de maatstaf waar de grenzen liggen voor hun eigen verstand.

Op geestelijke wijze zouden zij onbeperkte ervaringen kunnen verzamelen, maar daarvan zouden alleen de zielen voordeel hebben. De mensen zoeken echter voordelen voor aardse doeleinden en daarom kiezen ze niet de weg die hen tot het juiste inzicht zou kunnen brengen. Maar al hun pogingen zullen schipbreuk lijden en steeds alleen maar een schadelijke uitwerking hebben op de mensen die zich als "testobjecten" aanbieden.

Het gebied voor de mensen is en blijft de aarde - zoals ook andere hemellichamen als zodanig weer afgesloten zijn en de wezens die op elk hemellichaam wonen, zij het de aarde of elk andere gesternte, zijn onderworpen aan de natuurwetten die van Mij uit aan elk hemellichaam gegeven werden. En geen van deze natuurwetten zullen zij kunnen uitschakelen, of zich met wezens van andere hemellichamen kunnen verbinden, en zij zullen deze pogingen alleen maar met hun leven betalen - omdat het een vermetelheid is om mijn wetten te minachten die hen door hun verstand al moesten afhouden om onderzoekingen van dien aard te ondernemen. En dat is al een teken van het naderende einde. Het is een teken van totaal ongelooft in een God en Schepper. Want anders zouden zij het niet wagen verstorend in mijn scheppingen in te grijpen met het idee eveneens scheppingswerken te kunnen laten

ontstaan die het heelal doorijlen. Het zijn dode dingen zonder zin of doel die bewijzen hoe vermetel de mensen op de aarde zijn en hoe verduisterd hun geest is ondanks hun meest verbazingwekkende berekeningen, die echter niet kloppen zoals zij steeds weer moeten ondervinden.

In alle bestaande natuurwetten grijpen de mensen reeds in, nooit echter tot zegen van hun medemensen maar steeds tot schade, lichamelijk en geestelijk. Want ze veranderen door hun proefnemingen ook zuiver natuurlijk gezien hun levenskansen. Zij vergiftigen de lucht, het water en dus de levensvoorwaarden zuiver lichamelijk gezien, zoals zij echter ook door hun goddeloos handelen grote schade aan de zielen toebrengen, die zich op aarde op zo grote afstand van Mij, hun God en Schepper, nooit kunnen voltooien. Deze verre verwijdering echter wordt door hen bewezen, want alleen satanische invloed bepaalt hun denken en handelen. Alleen de satan geeft hun deze gedachten in, omdat hij zelf probeert Mij uit te schakelen en hij de mensen in totaal negatieve zin beïnvloedt.

Nooit zal en kan zo'n poging om op andere hemellichamen te komen die buiten de aarde liggen van Mij uit gezegend zijn. Toch laat Ik tot op het laatst nog erbarmen gelden voor hen wier zielen nog niet geheel aan mijn tegenstander ten prooi zijn gevallen, daar anders elke poging snel tot mislukken gedoemd zou zijn. Maar Ik worstel om iedere afzonderlijke ziel en zodra ze zich in innig gebed tot Mij wenden in ogenblikken van aardse nood sta Ik hen ook bij en laat dingen schijnbaar lukken, doch altijd alleen met het doel dat zij de weg tot Mij terugvinden en hun voornemens opgeven als zij moeten inzien dat zij afhankelijk zijn van een sterkere Macht die zij met hun verstand nooit zullen kunnen doorgronden, maar die het hart toch kan begrijpen.

U zult nog veel horen en wellicht verbaasd staan over de prestaties die mensen kunnen leveren. Maar weet, dat hun de kracht wordt gegeven door mijn tegenstander. Dat hij evenals Ik probeert werken te laten ontstaan te midden van mijn schepping waartoe hijzelf niet in staat is en daarom zich bedient van de wil van de mensen die hij gemakkelijk kan beïnvloeden omdat zij weinig of geen geloof hebben. Maar het zijn zijn laatste pogingen, want zijn tijd is afgelopen en hijzelf trekt zijn val in de diepte naar zich toe. Want als hij de grootste verwarring onder de mensen heeft teweeggebracht, zal Ik een einde maken aan zijn activiteiten en er zal ook niets blijven bestaan van de werken die door mensen onder zijn invloed zijn ontstaan. Alles zal vergaan en Ik zal de ordening op de aarde weer herstellen opdat die verder als "school van de geest" haar doel kan vervullen volgens mijn wil.

Amen

BD.8484

1 mei 1963

Het werkzaam zijn van demonische krachten vermomd als lichtengelen

U zult een strijder moeten zijn voor Mij en mijn rijk en dus zult u ook stand moeten houden tegen alle stormaanvallen van de kant van mijn tegenstander. Maar u strijdt niet alleen, u hebt Mij zelf als uw legeraanvoerder en waarlijk, Ik zal u naar de overwinning voeren, want hij zal u niet ten val kunnen brengen, wanneer u strijdt met mijn kracht en als boden door Mij gezonden.

En mijn macht is waarlijk groter, alleen zult u zich geheel en al aan Mij moeten overgeven, zodat u dus de volledige beschikking zult kunnen hebben over kracht, wanneer het er op aan komt hem tegenstand te bieden. U hoeft dus volstrekt niet te vrezen, in welke gedaante hij u ook tegemoet treedt. Hij heeft veel gewaden waarin hij zich hult en steeds zal hij trachten de mijnen vrees aan te jagen, maar het zal niet lukken waar Ik gevraagd wordt om bescherming. Alleen dat ene zult u moeten weten, dat Ik niet met twee monden spreek, dat niet de ene van Mij deze en de andere die leringen en ophelderingen ontvangt, en dat er dus twee heren aan het werk moeten zijn waar verschillende geestelijke onderrichtingen plaatsvinden.

Maar Ik ken het hart van ieder mens, Ik ben op de hoogte van zijn instelling tegenover Mij, zijn God en Schepper van eeuwigheid, en Ik neem daarom ook bezit van dit hart dat zich helemaal aan Mij toevertrouwt en leid de mens op alle wegen van zijn leven. Zou u nu zien hoe het rijk van mijn tegenstander zich heeft uitgebreid en met welke middelen hij strijdt om nog in de eindtijd de opperheerschappij te behalen, dan zou u zich niet meer verwonderen dat veel laagstaand geestelijks zich manifesteert en dat de zuivere waarheid van de kant van de duistere wereld wordt bestreden op elke wijze.

En steeds weer kan Ik u alleen maar zeggen: Vertrouw Mij, door u geheel en al aan Mij over te geven en Mij voor u te laten zorgen. En laat u niet van de wijs brengen door satanische activiteit. Want Ik zal het bewijs leveren dat mijn macht sterker is en hem terechtwijst, wanneer de tijd gekomen is. Geloof dat er vanuit het geestelijke rijk ook sterke banden bestaan met de aarde en dat de tegenstander buitengewoon druk bezig is en zich vermomt als het stralendste lichtwezen en hiertoe in staat is omdat de toestand van de ziel van de mens zelf hem de macht verleent. U kent deze demonische krachten niet, die in de eindtijd alles in het werk stellen om de mensen in het verderf te storten. Wie zich nauw bij Mij aansluit, hoeft waarlijk deze krachten

niet te vrezen, al zouden ze ook alles proberen om de ziel die Mij is toegewijd te verontrusten.

Er zijn ook veel slechte geesten in de eindtijd op aarde belichaamd, die als afgezanten van de hel hun heer dienen en veel geestelijk onheil aanrichten. Ook hun is de vrijheid verleend, want ook zij zouden verlossing kunnen vinden van een eeuwige tijden durende toestand van kwelling, wanneer ze in het aardse leven de verlossing door Jezus Christus zouden aanvaarden. Dit zijn door demonen bezeten zielen, wier tijd van belichaming als mens gekomen is, die echter nog helemaal satanisch gericht zijn en hun tegenstand niet opgeven, die volledig onder de invloed van de tegenstander staan en goede handlangers van hem zijn. In hun gedachten wanen ze licht te verspreiden, terwijl ze voortdurend pogen het licht te doven. Ze bevinden zich in de diepste nacht en vinden geen uitweg uit het donker en toch moeten ze hun weg op aarde in wilsvrijheid afleggen, die hun evenzogoed ook verlossing kan brengen. En deze demonische geesten zullen ook hun krachten willen beproeven op ieder die Mij door zijn wil toebehoort. Doch steeds zal Ik zelf tussen hen en u staan. Mij schuwen ze en vluchten voor het licht. Daarom, vrees hen niet; zolang u zich aan Mij toevertrouwt kan u niets gebeuren en de vergrote toevoer van mijn kracht zal u elke aanval laten afslaan. U zult niet door hen worden aangetast, omdat Ik zelf u zal beschermen in elke nood en elk gevaar, en aangezien u werkt voor Mij zult u daarom ook te allen tijde zeker kunnen zijn van mijn hulp.

Amen

BD.8536

21 juni 1963

God wil onze vragen beantwoorden - Dwaling

Geloof, en laat geen twijfel in u opkomen, want mijn woord dat u uit den hogen doorklinkt is waarheid, en alles zal gebeuren zoals het u verkondigd werd. Geloof het dat er weliswaar veel voor u onbegrijpelijk is zolang u nog niet in alle diepten van de wijsheid kunt binnendringen, maar wat Ik u leer zal voor u nog begrijpelijk worden, als de tijd daarvoor gekomen is.

Steeds weer zeg Ik dat Ik u onderricht naar de mate van uw graad van rijpheid, die u te allen tijde kunt verhogen, en dat er ook antwoorden tot u komen op vragen die de mensen op aarde, of de wezens in het hiernamaals stellen en die Ik hun door u beantwoordt. Het diepste inzicht in mijn scheppings- en heilsplan zult u echter pas dan bezitten in het stadium van hoge zielenrijpheid, dan is alles u duidelijk, ook dat, wat u nu nog aanleiding tot twijfel geeft.

Van Mij kan alleen de zuiverste waarheid uitgaan, en dat Ikzelf door mijn geest in u werk, zal moeten worden aanvaard, omdat Ikzelf op deze gang van zaken heb gewezen toen Ik op aarde leefde. En u kunt mijzelf niet als leugenaar neerzetten, want Ik ben de Waarheid zelf.

Over de ontwikkelingsgang van de schepping kunt u pas dan grondig onderwezen worden, als u zelf de voltooiing bereikt hebt - en wordt u voordien reeds wat kennis bijgebracht, dan zult u steeds weer vragen stellen en dat wil Ik bereiken, omdat Ik u steeds meer kan doen weten hoe meer u zich met uw gedachten bezig houdt met vragen die steeds alleen Ikzelf u kan beantwoorden.

Ik wil ook altijd weer uw gedachten opwekken, dat u dieper in de geheimen van de schepping probeert binnen te dringen, omdat Ik u zou willen onderrichten. Ik wil u de waarheid geven, maar daar is uw verlangen voor nodig om u zonder beperking te kunnen verrijken met een kennis, die reikt tot in gebieden die met het verstand niet doorgrond kunnen worden. Want hoe dieper uw kennis is des te meer staat u in het licht. En dan kan voor eeuwig geen duisternis u meer bang maken.

Ik spoor u ook steeds weer aan om vragen te stellen, opdat u aan het antwoord ook mijn liefde tot u beseft, die u elk verzoek wil vervullen. Want zodra u vraagt en antwoord verwacht, opent u uw hart voor Mij, en dat betekent ook dat u Mij bij u binnen laat komen, dat u met Mij verbonden wenst te zijn. En alleen daarop wacht Ik, om mijn genadegave onbeperkt te kunnen uitdelen.

En zo zal Ik u ook steeds over dwaling opheldering geven, want die stort de zielen in het verderf. Ik zal zelf uw denken verlichten, zodat u naar mijn wil zult handelen en tegen de dwaling strijden. Want de dwaling richt in de eindtijd grote verwarring aan, omdat de mensen veel eerder de dwaling als waarheid aannemen - dan zich te laten overtuigen door de zuivere waarheid. En daardoor blijven zij binnen het bereik van mijn tegenstander, in de duisternis en vinden de weg niet meer terug.

U die mijn woord ontvangt is de opdracht gesteld om tegen de dwaling te strijden en steeds weer de waarheid er tegenover te stellen, die voor ieder mens met goede wil ook aanneembaar zijn zal. En steeds zal Ik u ook bijstaan dat u juist denkt en handelt dat u spreekt indien Ik het van u verlang, want u hebt zich vrijwillig aangeboden Mij te dienen en Ik heb uw dienst aangenomen. U zult nu ook in mijn wil werkzaam zijn en Ik kan u daarom ook een opdracht toevertrouwen die steeds maar weer het verbreiden van de waarheid, en de strijd tegen de dwaling betreft. En daarom zal ook alles zo op u afkomen dat u er volgens uw gevoel op reageert, omdat Ikzelf dit gevoelen in u opwek, dus uw gedachten ook zo zal leiden, zoals ze voor uw opdracht dienstig zijn.

Mijn tegenstander werkt met list en bedrog. Ik zal echter tegen hem ingaan en zijn drijven aan het licht brengen. Maar het ligt aan de mensen zelf of zij naar Mij luisteren en aan mijn woorden geloof schenken. Maar alleen liefde kan de zuivere waarheid herkennen - waar de liefde ontbreekt is weinig resultaat te verwachten. Toch moet aan de mensen de waarheid onthuld worden over mijn tegenstander, die zich ook als lichtengel camoufleert en er niet voor terugschrikt zich van mijn naam te bedienen, om hen te misleiden en op een weg te trekken die gevaarlijk is, omdat hij naar de afgrond voert - als de mensen niet op tijd zijn manier van doen inzien en de juiste weg kiezen. En Ik wil u steeds daarbij helpen, als u zich maar tot Mij wendt en Mij om de zuivere waarheid bidt.

Amen

BD.8553

9 juli 1963

De plicht van de arbeiders in de wijngaard om op dwalingen te wijzen

Alles, wat de liefde als grondslag heeft, is Mij welgevallig. En als u in de liefde leeft, zal ook alles wat u doen wilt of achterwege laat volgens mijn wil zijn. U moet uzelf echter rekenschap geven welke motieven u bewegen bij uw handelen, wat het ook is. Wilt u een mens helpen of de gemeenschap van nut zijn? Wilt u helpen en uw naaste beschermen tegen schade en gebrek van allerlei aard? Wilt u licht schenken en opheldering verschaffen? In één woord: Wilt u geven - of wilt u nemen, vernielen, onrust scheppen, uw medemensen belasten? Wilt u tegen de dwaling ingaan en in plaats daarvan uw medemensen de waarheid brengen? Dat alles moet u bezien in het licht van de liefde, die ook u moet vervullen, wil dat wat u doet met mijn wil overeenstemmen.

Ik wil u er echter ook op wijzen dat Ik wil dat de dwaling wordt rechtgezet, dat Ik van u verlang de waarheid te verspreiden en dat deze opdracht zeer dringend is. Want Ik breng daarom de zuivere waarheid naar de aarde, opdat ze als licht straalt in de duisternis. En de geestelijke leer die van Mij uitgaat zal zichzelf nooit tegenspreken, anders zou Ik zelf niet de Bron zijn waaruit die geestelijke stroom is ontsprongen.

Dwaalleren kunnen niet uit Mij zijn voortgekomen, en dus moet u, die de zuivere waarheid van Mij ontvangt, daar tegen in gaan. Maar u moet er altijd op letten dat u het gebod van de liefde nakomt, dat u als brengers van het heil, hen tegemoet treedt die in de dwaling voortleven. Zodra u hun met mijn woord uit den hogen hun leerstellingen kunt weerleggen, die zij denken van Mij ontvangen te hebben, kunnen zij met een goede wil inzien wie door u tot hen spreekt. Want altijd zal Ik gefundeerd

tegen de dwaling ingaan, zodat ze als zodanig herkend wordt. En Ik zal het kunnen doen door een "opnamevat", dat geschikt is de geestelijke stroom uit Mij op te nemen.

Weliswaar zal ieder het recht voor zich opeisen een opnamevat van God te zijn. Maar wie ernstig onderzoekt zal mijn stem herkennen, en een juist oordeel zal hem niet moeilijk vallen. Want de dwaling wordt op een zodanige manier blootgelegd, zoals het alleen van de kant van hen die weten gebeuren kan. Maar dat ene is zeker, dat ieder geestelijk onderwijs dat van Mij uitgaat laat inzien, dat Ik zelf ook de Gever ervan ben, in zoverre dat het in vorm en inhoud van een volmaakte Gever blijk geeft, die in alle duidelijkheid en heel begrijpelijk zulke problemen oplost die met het verstand niet doorgrond kunnen worden. Gebrekkigheid en onwetendheid wijzen af. Want aan dit laatste herkent u mensen de inwerking van krachten die nog niet volmaakt zijn - in het licht staan - om nu in mijn opdracht geestelijke leringen naar de aarde te kunnen sturen.

Maar als de mens in zijn aanmatiging een dergelijke tekortkoming niet inzielt, dan zal ook het brengen van de zuivere waarheid door mijn boden hem geen eigen klaarheid schenken. Want hem ontbreekt dan de innerlijke ootmoed, die hem het begrijpen van de eeuwige Waarheid garandeert. En u zult daarom steeds weer daar op weerstand stuiten, waar mijn tegenstander zich al gevestigd heeft door het toesturen van dwaling en de mensen niet bereid zijn om de dwaling op te geven, in de vaste overtuiging van mijzelf deze mededelingen ontvangen te hebben. Ik laat echter ieder mens zijn vrijheid van wil. Ik zal hem alleen steeds weer aanraken en proberen hem oplettend te maken. Maar zijn wil alleen beslist.

Amen

BD.8623

22 september 1963

Begoochelingen door de tegenstander - UFO's

U zult nog vaak in grote twijfel gedompeld worden en ertoe worden gebracht vragen te stellen, want in de eindtijd moet u nog bedacht zijn op grote verrassingen, die u van de kant van mijn tegenstander bereid worden. Hij zal voor geen middel terugdeinzen, om u mensen in de war te brengen en u van de waarheid af te houden. Hij zal alles doen om uw gedachten af te leiden van de eigenlijke arbeid aan uw ziel en hij zal daarbij listig te werk gaan, zodat het moeilijk zal zijn, zijn activiteiten te herkennen als satanisch, want steeds zal hij zich met een lichtgewaad camoufleren.

Hij zal u voorspiegelen, dat u beschermd wordt, dat er voor u hulp in aardse noden komt van "boven" in de gedaante van lichtwezens, van bewoners van andere hemellichamen, die zich over de mensen ontfermen. Want hij ziet zeer wel de chaos die er op de aarde heerst en benut deze ook nog voor zijn eigen doeleinden: de verwarring nog groter te maken. Weliswaar zijn in mijn opdracht talloze lichtwezens bereid om u mensen wat voor hulp dan ook te verlenen, zowel geestelijke alsook aardse, maar hun werkzaamheid zal alleen zuiver geestelijk zijn. Zij zullen op het denken van u inwerken, ze zullen u met zachte drang naar Mij in Jezus Christus leiden. Zij zullen uw lotgevallen zo leiden, dat uw ziel er voordeel uit kan trekken. Zij zullen u door middel van gedachten goede raad geven en u kunt hen ook in al uw nood om hulp aanroepen, zodra u met Mij verbonden bent, zodat Ik dus die lichtwezens de opdracht kan geven, u bij te staan.

Maar voor al deze hulpverleningen zijn waarlijk geen voor u zichtbare dingen nodig. De lichtwezens zullen u niet benaderen door zich te manifesteren of door zich van zulke voorwerpen bedienen, die u met uw ogen zou kunnen waarnemen. Want de bewoners van de lichtwereld, de bewoners van mijn rijk, die Ik de opdracht geef u hulp te verlenen, hebben geen voor u zichtbaar omhulsel nodig om hun wil werkelijkheid te laten worden. Het zijn geestelijke wezens, die altijd alleen geestelijk op u inwerken.

Anders echter werkt mijn tegenstander op u mensen in. Hij probeert u te verblinden. Hij wil de mensen doen geloven, dat bovenaardse wezens zich het lot van de bewoners van de aarde aantrekken en hij draagt zijn vazallen op schijnlichten op te laten flikkeren, want het is zijn doel om de mensen van een overgave aan hun God en Schepper af te houden, dat zij zich naar deze wezens keren, zich aan hen toevertrouwen en daardoor onder zijn heerschappij geraken. En hij heeft in het einde grote macht, die hij waarlijk goed voor zichzelf benut.

Ik kan u mensen steeds alleen maar waarschuwen voor lichtgelovigheid. Als u gelooft, dat van andere hemellichamen wezens de aarde naderen om u de een of andere hulp te verlenen, dan moet u eerst bedenken, dat alle zichtbare hemellichamen bewoond zijn door wezens, die tot volle ontwikkeling moeten komen, die evenwel het hen toegewezen hemellichaam niet kunnen verlaten vanwege de wet van eeuwigheid. Dat er wel een geestelijke verbinding kan bestaan, maar dat zo'n verbinding door bewoners van de aarde met bewoners van andere hemellichamen niet gezocht mag worden, omdat u niets afweet van de rijpheidsgraad van deze wezens, die zich aan u geestelijk te kennen willen geven. Deze wezens kunnen u op een geestelijke manier - door mediums - weliswaar boodschappen laten toekomen, die u echter op hun waarheidsgehalte niet zult kunnen controleren.

En zulke boodschappen moet u daarom als twijfelachtig afwijzen. Want als u van Mij uit moet worden onderwezen, geschiedt dit rechtstreeks, of door lichtwezens uit mijn rijk, die de leerstof direct van Mij ontvangen die ze u moeten brengen. Zolang u de geesten niet hebt leren onderscheiden, moet u zich verre houden van een omgang met hen. Mijn tegenstander echter zal altijd daar tussen beide komen, waar de mensen zich bereidwillig openstellen voor mededelingen uit het rijk der geesten. Het verlangen naar het bovennatuurlijke geeft mijn tegenstander reeds een aanleiding en hij zal hen, die dat verlangen, steeds van dienst zijn, maar nooit tot heil van hun zielen.

In de eindtijd zal hij ook de mensen proberen te misleiden, doordat hij zelf zijn toevlucht neemt tot materialisaties, doordat hij voor de ogen van afzonderlijke mensen voorwerpen laat verschijnen die niet materieel bestaan, maar zich als fantomen presenteren aan hen, die het abnormale beleven willen en daarom ook door mijn tegenstander gemakkelijk beïnvloed kunnen worden. En daarbij komt nog de omstandigheid, dat ook de mensen proefobjecten in het heelal sturen, die als materiële voorwerpen te zien zijn. Daarom kunnen de mensen ook geen onderscheid meer maken tussen schijn en werkelijkheid. Maar van satanische oorsprong zijn beide, of het van mensen uitgaat of van de geestelijke wereld, die toch altijd het rijk van de duisternis is, zoals ook die mensen tot hun pogingen worden aangezet door de vorst der duisternis.

Het loopt naar het einde en dat is ook de reden van de ongewone activiteit van satan. Maar Ik zelf werk ook op ongewone wijze, doordat Ik de mensen de zuivere waarheid laat toekomen. En Ik zou ook waarlijk aan u mensen bericht laten toekomen, als in mijn opdracht deze bewoners van andere hemellichamen handelend moesten optreden. Ik zou u daarover niet in het onzekere laten.

Doch steeds zeg Ik u weer: Laat u niet door zulke verblindende lichten van uw stuk brengen. Want hij, van wie ze uitgaan, wil u niet redden, maar u verderven. En u zult voor het einde nog veel beleven en zijn activiteiten duidelijk kunnen nagaan, als u maar opmerkzaam en met Mij verbonden blijft, zodat Ik zelf steeds uw denken kan verlichten en in het licht van de waarheid u ook hem en zijn optreden herkent.

Amen

BD.8698

13 december 1963

Opheldering over UFO's

Door mijn goddelijke openbaringen wordt u op alle gebieden opheldering geschonken. Er zal u geen vraag onbeantwoord blijven, die u in het volste

vertrouwen aan Mij voorlegt, opdat Ik u daarover opheldering geef. En daarom hoeft er voor u niets onopgehelderd te blijven, u hoeft alleen maar zelf te vragen om ook naar waarheid antwoord te ontvangen. Steeds weer komt er twijfel in u op, of er geen bewijzen te leveren zijn van het bestaan van zogenaamde ruimteschepen, die van andere hemellichamen naar de aarde komen. Gaat u echter in ernst deze zogenaamde verschijnselen na, dan zult u constateren dat altijd gissingen of zelfsuggesties de reden van zulke beweringen zijn, waarvoor geen bewijzen zijn te geven. En dat komt daar vandaan, dat de mensen nu eenmaal aan de activiteiten van de tegenstander ten offer vallen, die vooral in de laatste tijd naar leugen en bedrieglijke middelen grijpt en dit ook doen kan, omdat de mensen zelf iets sensationeels beleven willen en er hun niets fantastisch genoeg kan zijn en omdat hun denken totaal verward is. Zouden de mensen geestelijk inzicht bezitten, dan wisten zij ook, dat er tussen de afzonderlijke hemellichamen geen verbindingsmogelijkheden zijn; dat het voor de bewoners van andere hemellichamen nooit mogelijk zal zijn hun sferen te verlaten en contact te zoeken met andere hemellichamen. Het zijn volkomen uit de lucht gegrepen beweringen die de mensen poneren, en geen mens kan een bewijs leveren voor zijn bewering, met bewoners van andere hemellichamen in contact te zijn gekomen.

Maar de mensen kunnen aan de begoochelingen van de tegenstander ten offer vallen. Zij kunnen zelf door hun fantasie ontvankelijk zijn voor illusies, die afkomstig zijn van mijn tegenstander, maar die nooit een materieel bestaan kunnen hebben, omdat de tegenstander de macht ontbreekt om materiële voorwerpen te laten ontstaan. Waar het nu echter werkelijk gaat om materiële dingen, die door de mensen zijn gezien, dan zijn deze ook op deze stoffelijke wereld ontstaan. Het zijn proefobjecten van wetenschappers op het gebied waarvoor in toenemende mate alle inspanningen worden geleverd: de ruimte buiten de aarde aan zich te onderwerpen.

Wat verspreid wordt over bovenaardse wezens, die van andere hemellichamen moeten komen, is bewuste leugen, want er zal geen mens bewijzen kunnen, zulke zogenaamde bewoners van andere hemellichamen gesproken te hebben. En de kring van hen, die zich positief opstellen tegenover zulke verschijnselen, zal nooit geestelijk ontwaakte mensen omvatten, want zij zijn uitgesproken dienaren van mijn tegenstander, die hij voor zijn eigen doeleinden kan gebruiken, altijd vooropgesteld, dat het niet over aardse proefobjecten gaat, die ieder mens zou kunnen zien, die dan evenwel door geestelijk niet ontwaakte mensen, of door aanhangers van de tegenstander voorgesteld worden als voorwerpen, afkomstig van andere hemellichamen. Steeds weer leg Ik er de nadruk op, dat er geen verbinding bestaat tussen de afzonderlijke hemellichamen en dat dit ook zijn reden heeft.

Als u mensen nu zelfs deze zogenaamde boden van bovenaardse hemellichamen toedicht, dat ze naar de aarde willen komen om u te helpen, dan zouden zij in die

hoedanigheid in mijn opdracht voor u mensen werkzaam moeten zijn. Derhalve zouden zij steeds de verbinding tot stand moeten brengen en onderhouden met hen, die Mij toebehoren, die Ik dus op het einde zou wegnemen, als Ik hen deze functie had toegewezen. Dan zouden echter ook de mijnen deze objecten en hun inzittenden kunnen zien, wat echter nooit het geval zal zijn, want dezen geef Ik opheldering over de dwaling en Ik onderricht hen in de zuivere waarheid. Zij die echter zulke beweringen geloven en opstellen, kunnen niet in hun geest verlicht zijn. Zij jagen steeds alleen zuiver aardse doeleinden na en geloven de beloften van hem, die de mensen wil afhouden van de innige verbinding met Mij, die de enige garantie is voor een redding op het einde van deze aarde, dat u te wachten staat.

Geloof het toch, dat het Mij waarlijk mogelijk is om iedereen persoonlijk bescherming te geven en hem ook op het einde van deze aarde weg te nemen, want de ondergang van de aarde in de staat waarin ze zich nu bevindt, is onvermijdelijk. En geloof, dat Ik daar ontelbaar veel engelen voor heb klaarstaan, dat dezen zich echter nooit van tevoren aan de mensen zullen vertonen als bewoners van andere hemellichamen. En als Ik de zuivere waarheid naar de aarde stuur, omdat de mensen ze dringend nodig hebben, dan zou Ik u waarlijk ook daarvan in kennis stellen, als dit met de waarheid overeen zou komen. Maar Ik waarschuw u steeds voor bedrieglijke kunsten in de laatste tijd voor het einde van mijn tegenstander, die zich zowel van aardse activiteiten bedient om de mensen te misleiden, alsook van het in verwarring brengen van hun denken, omdat hij hen kan suggereren, omdat de mensen blindelings geloven wat hen wordt voorgezet, zolang zij nog niet vervuld zijn van een waarheidsdrang, die hen dan echter ook steeds de zuivere waarheid zal opleveren.

Amen

BD.8840

16 augustus 1964

Onbekende vliegende objecten

Wat u wordt verteld over "onbekende vliegende objecten" kunt u gewoonweg afwijzen als leugen, want het zijn niets anders dan fantastische wensdromen van hen, die zich daarvoor in de handen van de tegenstander begeven, omdat zij geen verbinding hebben met Mij, die hun dan ook opheldering zou kunnen geven. Het verlangen van wereldse mensen is te groot, die een met zekerheid komend einde niet willen toegeven en daarom naar uitwegen zoeken om het einde te ontgaan. En dit alles behoort tot de tekenen van de eindtijd, dat ze hopen op redding van andere werelden, zonder er bij te bedenken dat er geen verbinding bestaat tussen de aarde en de bewoners van die werelden.

Zoveel is zeker, dat mensen die beweren zulke objecten gezien te hebben zich in zekere zin met de krachten van de onderwereld verbinden, dat zij door de macht die de vorst der duisternis nog heeft en die hij in de laatste tijd bijzonder gebruikt, in de ban worden gehouden en hem hun zinnen toekeren. Hij openbaart zich in de vorm van verschijnselen die tenslotte tot in details beschreven kunnen worden, wat ook weer een teken is van de houding van de mensen tegenover Mij. Diepgelovige mensen zullen zulke verschijnselen niet beleven, want voor hen geldt de wegneming van de mijnen voor het einde, die echter niet op die manier plaatsvindt dat Ik mijn dienaren naar de aarde zend, maar zelf kom in de wolken, zoals Ik het u heb gezegd.

Die zogenaamde afgezanten zijn krachten der duisternis, die in het einde wel een grote macht hebben door het tot stand laten komen van zichtbare drogbeelden, die echter ook net zo vergaan zoals ze verschenen, die echter alleen gezien kunnen worden door die mensen die of reeds ten prooi zijn gevallen van de tegenstander, of door hen, die nog niet de juiste houding tegenover Mij vonden. Want wie zich aan Mij vasthoudt, die wordt door mijn geest onderwezen en dat waarlijk in alle waarheid.

Wat echter verwacht u, mensen van die verschijnselen? U gelooft tegelijk de beloften die u op mediamieke wijze zijn overgebracht en wandelt daardoor meer dan ooit in de duisternis. Wat u meent te zien zijn geen zichtbare scheppingen van Mij, maar bedrieglijke beelden van hem die zich de wensen en het verlangen van hen ten nutte maakt die het leven willen behouden en door dit verlangen zijn macht versterken. En ook de inzittenden van zulke "zichtbare" objecten komen uit zijn wereld die zich voor een korte tijd materialiseren, maar dan ook weer vergaan.

De tegenstander heeft in het einde grote macht, dat wordt u steeds weer door mijzelf verteld. En met het oog op het einde gebruikt hij die macht, om hen te verleiden die niet vast staan tegenover Mij en door hun wil gemakkelijk te beïnvloeden zijn. Maar uit die sferen die Mij toebehoren zal u geen boodschap van die aard toegestuurd worden, want waar Ikzelf mijn licht laat stralen, daar heeft de tegenstander geen toegang. Wie zich echter reeds op zijn terrein bevindt, die zal steeds weer bewijzen kunnen aanvoeren, die echter niet anders te beoordelen zijn dan schijn en bedrog.

Houd u vast aan mijn woord, dat er geen verbindingen bestaan tussen de bewoners van de verschillende hemellichamen en dat - wanneer het einde nadert - niemand het einde kan ontgaan, maar door Mij wordt weggenomen in levende lijve, of aan de hernieuwde kluistering ten prooi valt. Maar daarvoor heb Ik waarlijk geen boden uit een andere wereld nodig, anders zou ook u daarover uitsluitel gegeven worden, u, die de waarheid moet uitdragen in de wereld. Daarom houd u vast aan dat wat Ik u zeg en laat u niet in de war brengen, want mijn tegenstander is ook uw vijand en

hij probeert u in het verderf te storten, wat hij echter niet kan bij hen die Mij trouw zijn toegedaan, die Ik redden zal uit alle nood op de jongste dag.

Amen

* * *