

Het kindschap Gods

**Wanneer u niet wordt als kinderen - Wat is het kindschap
Gods? - Wie kan het kindschap Gods bereiken? -
Voorwaarde tot het kindschap Gods**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,
via het "innerlijk woord" ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

- BD.4995 Kindschap Gods
- BD.5099 Voorwaarde om kind van God te worden
- BD.5222 Het op de hoogte zijn van doel en bestemming - Kindschap Gods
- BD.5264 De verandering van het wezen - Vergoddelijking
- BD.5490 De opdracht van de mens op aarde - Het kindschap Gods
- BD.6800 De verhouding van kind tot Vader
- BD.7165 De juiste verhouding als van een kind
- BD.7627 Aaneensluiting - De gelukzaligheid van de evenbeelden Gods
- BD.7907 Worden tot 'kinderen' Gods - Kindschap Gods
- BD.8093 Het einddoel is de aaneensluiting met God
- BD.8367 Kindschap Gods - Doel van het leven op aarde
- BD.8673 De verhouding van kind tot Vader waarborgt pas de levende godsdienst
- BD.8793 Bereiken de niet gevallen oergeesten het kindschap Gods?
- BD.8794 Verrijzenis ten leven
- BD.8980 Zwaar leed kan het kindschap Gods opleveren

BD.4995

6 november 1950

Kindschap Gods

Alle mensen zijn mijn kinderen - en alle pak Ik vast met dezelfde liefde, omdat mijn liefde voor mijn schepselen nooit kan ophouden en geen uitzondering kent. En toch zijn nog ontelbare mensen zo ver van Mij verwijderd, dat ze de kracht van mijn liefde niet meer gewaarworden, maar dit wel uit eigen wil, omdat ze zichzelf nog steeds van Mij afwenden, en de stralen van mijn liefde alleen maar een geopend hart kunnen raken.

Dezen zijn dus gelijk aan kinderen die het vaderhuis hebben verlaten en naar den vreemde zijn getrokken daar ze meenden de liefde van de Vader te kunnen missen. En deze kinderen wil Ik weer terugwinnen omdat mijn liefde vurig naar hen verlangt en Ik ook weet dat ze buiten mijn vaderhuis in nood en ellende leven omdat Ik mijn kinderen en hun rampzalige toestand, die hun lot is zolang ze van Mij gescheiden zijn, ken.

Ik probeer hen terug te winnen, Ik tracht hun liefde te winnen en dat zolang tot ze weer van Mij zijn, tot ze zalig zijn in de Armen van hun Vader. Doch een eindeloos lange tijd kan verstrijken, eer Ik mijn doel bereikt heb, maar Ik ben lankmoedig en geduldig en mijn liefde kent geen grenzen. Wat Ik niet spoedig tot stand breng, bereik Ik later, maar eens zal ook het laatste kind de weg terug hebben gevonden, al duurt dit een eindeloos lange tijd. Ik bereik mijn doel zeker, maar mijn schepselen moeten nog onuitsprekelijk lijden zolang ze nog ver van Mij zijn, en daarom probeer Ik hun lijdensweg te verkorten en wend alle middelen aan om hun stijfkoppigheid te breken en voor hen de liefdevolle Vader te zijn, maar steeds met inachtnaam van de vrije wil, die ze als mijn ware kinderen moeten behouden om volmaakt te worden.

Het kindschap Gods moeten ze bereiken, in alles op Mij gelijkend, ze moeten als ware kinderen mijn erfenis, het erfdeel van hun Vader aanvaarden, ze moeten met Mij scheppen en vorm geven en eeuwig gelukkig zijn. Alleen op aarde kunnen de zielen het doel bereiken om tot mijn ware kinderen te rijpen. Het hoogste en schoonste doel is hun gesteld. Maar hoe weinig wordt het nagestreefd door de mensen, die Ik als Vader het heerlijkste lot zou willen bereiden.

Eens waren ze afhankelijk van mijn tegenstander en lieten zich door hem beïnvloeden en deze afhankelijkheidsrelatie moeten ze eerst verbreken voordat ze weer opgenomen kunnen worden in het vaderhuis. Ze moeten afstand doen van de wereld, het welke satans rijk is, dat wil zeggen: ze mogen deze aardse wereld met zijn bekoringen en vreugden niet begeren. Integendeel moeten ze hun wil op Mij

richten, ze moeten als verdwaalde kinderen vurig verlangen naar mijn vaderlijke bescherming en mijn vaderlijke liefde. Dan kom Ik hen tegemoet om ze de weg te wijzen die zeker naar Mij, terug in het vaderhuis voert.

Eenmaal keert iedere ziel naar Mij terug, maar mijn liefde probeert de tijd dat ze van Mij verwijderd is, te verkorten omdat het een tijd is zonder gelukzaligheid, een tijd waarin de geest zich in duisternis bevindt en krachteloos is. En daar Ik al mijn schepselen liefheb, kom Ik dan ook alle mensen nader, opdat ze Mij, hun Vader leren kennen en ze zich voegen naar mijn wil. Wie Mij echter toch nog weerstand biedt, die dwing Ik niet. Hij zelf bereidt zich echter een zwaar lot, hij berooft zich van de hemelse gelukzaligheid, hij geeft kostbare schatten op ter wille van vergankelijk aards bezit - en hij blijft nog eeuwige tijden van Mij gescheiden en bevindt zich dus in de macht van mijn tegenstander, maar steeds uit eigen schuld.

Amen

BD.5099

3 april 1951

Voorwaarde om kind van God te worden.

Niets anders kan u het kindschap Gods opleveren dan dat u een leven leidt naar mijn wil, een leven in liefde, een aanpassen en invoegen in mijn eeuwige ordening, die gegrondvest is in de liefde. Om mijn kind te worden dat in alle rechten van de Vader wordt opgenomen, stelt voorwaarden aan het schepsel dat zich als mens dit voorrecht wil verwerven. En deze voorwaarden kunnen heel licht uitvallen, maar ook weer oneindig zwaar.

Van de mensen verg Ik het nakomen van mijn geboden, het veranderen van het wezen tot liefde, opdat de mens als mijn kind herkenbaar is aan ieder met wie hij in aanraking komt. Dit gebod van de liefde moet vervuld worden, anders is een aanpassing aan Mij niet mogelijk, daar Ik de eeuwige Liefde zelf ben.

Maar steeds betreft het de innerlijke opwelling van het hart, want daaraan beantwoordend lossen zich de omhullingen op of verdichten zich om de nog worstelende ziel, en deze opwelling van het hart moet zonder enige dwang in de mens opduiken, dan is ze waardevol, zowel voor hemzelf alsook voor de noodlijdende medemensen, die de ware liefde moeten voelen om ook haar kracht te beseffen.

De liefde is het enige middel dat verlost, de liefde is de enige weg die naar Mij voert en de liefde moet door ieder mens die zalig wil worden, beoefend worden. En deze voorwaarde van Mij kan Ik niet opgeven, omdat de verbinding met Mij alleen maar tot stand kan worden gebracht door de liefde, en deze verbinding bij de staat van het kindschap Gods hoort. Het een volgt uit het ander en zo ook dat de liefde diegene

licht en kracht oplevert die haar beoefent op een onbaatzuchtige manier. Licht en kracht horen echter eveneens tot mijn Oerwezen, zoals ze alle ook uw eigendom waren toen u, mijn schepselen u nog bevond in de staat van volmaaktheid. U was vol licht en kracht zolang de liefde u doorstraalde, u hebt echter licht en kracht verloren toen de liefde in u afnam.

Voor u, mensen zijn al deze dingen onderscheiden begrippen - licht, kracht en gelukzaligheid - maar ze horen onbetwistbaar bij elkaar, en een leven in liefde, een vervullen van mijn geboden brengt u alles weer terug wat u eens verloren hebt. U zou weer een ontzaglijke rijkdom in ontvangst kunnen nemen als u zich aan Mij, als de eeuwige Liefde aanpast, dus weer tot datgene wordt wat u was in het allereerste begin, mijn kinderen, die in overvloed gelukkig kunnen zijn, omdat in hen licht en kracht in volheid aanwezig is.

Het kinschap Gods is de hoogste graad van gelukzaligheid die mijn schepselen kunnen bereiken. Ik stel wel eisen aan u maar die zijn niet onvervulbaar, omdat Ik u voortdurend met mijn liefde en genade ter zijde sta, omdat Ik niets van u verlang wat uw kracht te boven gaat, veeleer steeds mijn eisen aan uw geestestoestand aanpas. Maar zodra u dus probeert een leven in liefde te leiden, zal alles u ook lichter vallen omdat de liefde zelf kracht is en u door liefde gestadig uw kracht kunt doen toenemen. Bovendien trekt u Mij zelf door de liefde aan, u trekt de Vader en de Vader trekt u aan en u bereikt dan met zekerheid uw doel, u wordt mijn kinderen en neemt helemaal bezit van mijn hart en Ik houd u niet tegen, want Ik verlang naar mijn kinderen, die mijn liefde heeft voortgebracht en Ik wil hun onbeperkte hemelse vreugden bereiden tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.5222

29 september 1951

Het op de hoogte zijn van doel en bestemming - Kinschap Gods

U bent voorbestemd kinderen van God te worden en u kunt dat doel ook bereiken. Maar bent u, mensen eigenlijk wel op de hoogte van uw doel, van uw bestemming op deze aarde? En draagt u daar zelf niet de schuld van dat u daar niets van weet? Leidt u niet een levenswandel die u geen enkel inzicht kan opleveren? Bent u niet blind van geest?

En zo moet u zich ernstig afvragen, waarom u zonder kennis bent en Ik zal u het antwoord geven: U mist de liefde die u naar het inzicht leidt, want de liefde is de sleutel tot de wijsheid, de liefde leidt u de waarheid binnen en zo zal voor u het doel en de bestemming duidelijk zijn, zodra u in de liefde leeft.

De kennis van de waarheid kan u ook wel worden gebracht, wanneer u zonder liefde door het aardse leven gaat - en die wordt u ook gebracht om uw verantwoordelijkheidsgevoel te wekken, maar u zult nooit geloven wat u gezegd wordt, ook wanneer het de waarheid is, omdat zonder liefde de kracht u ontbreekt om het in te zien. Daarom zal mijn woord, wanneer het u wordt gepredikt, zolang zonder resultaat blijven en door u niet serieus genomen worden, tot u uit eigen beweging werkzaam wordt in de liefde.

En daarom moet steeds de liefde op de eerste plaats gepredikt worden en wie nu deze woorden ter harte neemt, zal rijp worden aan inzicht en ook kunnen geloven wat hem geleerd wordt. U allen bent voorbestemd tot het kindschap Gods, tot een uitermate zalige staat in volheid van licht en kracht. U bent ertoe voorbestemd maar kunt echter nooit van Mij uit onder dwang in deze staat geplaatst worden omdat de vrije wil voorwaarde is om een waar kind van God te worden - Mijn evenbeeld, dat net als Ik kan scheppen en vormgeven in gelukzaligheid.

En daarom is het zo buitengewoon moeilijk u, mensen ertoe te brengen dit hoogste doel na te streven zonder uw wil te dwingen. Want dit kan alleen maar bereikt worden als u in de liefde leeft, omdat u dan ook op de hoogte zult komen van uw oorsprong, uw gebrekkige staat en uw einddoel, omdat u dan zult beseffen wat u was, wat u bent en wat u weer worden moet.

Een onvoorstelbaar gelukzalige staat kan u zich verschaffen als u op aarde in de liefde leeft. En daarom zend Ik weer mijn volgelingen uit om de mensen de liefde te prediken, want er blijft u nog maar een korte tijd om het doel op aarde te bereiken.

Mijn liefde tracht voortdurend de mensen tot inzicht te brengen, maar zich weer tot liefde veranderen moeten ze uit vrije wil, uit eigen beweging. En zalig hij die de liefdesvonk in zich vurig laat opvlammen, zalig hij die door de liefde dichter bij Mij komt en een beroep doet op de kracht van mijn liefde. Want deze zal zijn doel bereiken, hij zal zich met Mij verbinden en niet eerder rusten tot zijn geest zich met Mij, de geest die Vader is, verenigd heeft, tot hij door de liefde versmolten is met de eeuwige Liefde - tot hij mijn kind geworden is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.5264

2 december 1951

De verandering van het wezen - Vergoddelijking

Niet Ik kan u vormen naar mijn wil, maar uzelf moet het werk uw wezen te veranderen, volbrengen, want dit is de bedoeling en het doel van mijn hele scheppingsplan; dat de werken die Ik geschapen heb zich tot mijn kinderen vormen,

tot goddelijke wezens uit vrije wil. Er is zoveel kracht in ieder van mijn schepselen dat het bereiken van het doel heel wel mogelijk is, maar de kracht kan onbenut blijven en daaraan kan ook mijn almacht niets veranderen, wil Ik niet zelf tegen mijn wet van eeuwige ordening ingaan en uw wil onvrij maken.

U kunt, wanneer u wilt, u tot goden vormen, tot wezens die aan Mij gelijk zijn, die in totale versmelting met Mij vol van macht en kracht zijn en die toch als individuen denken, willen en handelen in gelukzaligheid. U kunt het, maar of u het wilt, moet u zelf bepalen. Uw willen, denken en handelen in de staat van volmaaktheid staat u geheel vrij, het kan zich dus naar elke richting heen ontvouwen. Dat u totaal vrij bent, kan u weliswaar onbegrensde vreugden verschaffen die voor een gebonden wil nooit bereikbaar kunnen zijn; maar peilloos diep vallen of u onmetelijk hoog verheffen, liggen beide bij u dicht bij elkaar. Steeds echter wordt u een steun ter beschikking gesteld waaraan u zich kan vasthouden of waardoor u uw weg omhoog lichter kunt maken.

Ik zelf ben steeds bereid u tegen te houden wanneer het gevaar omlaag te storten dreigt en Ik ben ook steeds bereid u omhoog te trekken wanneer u mijn hulp afsmeekt. U bent nooit weerloos aan een gevaar overgeleverd, u bent nooit zo zwak dat u geen bijstand kunt afbidden maar ook daartoe moet uw wil weer bereid zijn en moet u in Mij geloven als u mijn hulp wilt vragen. En dit geloof in Mij is al de eerste verandering van uw wil en daarom betekent het zekere hulp voor u.

En dit geloof wil Ik tot leven wekken in de wezens die als mens belichaamd, hun wil niet goed gebruiken, die onafgebroken hun weg naar beneden zoeken en in het grootste gevaar zijn neer te storten in de diepte. Een vonkje geloof in mijn macht kan hun val tegenhouden en daarom probeer Ik zelf Mij aan de mensen kenbaar te maken opdat zij het geloof in Mij verkrijgen.

Het leven van ieder afzonderlijk laat zoveel bewijzen van 'n ingrijpen van mijn macht en liefde zien, dat ook ieder voor zich het geloof makkelijk zou kunnen verkrijgen als hij maar op deze kleine bewijzen acht sloeg. Doch het denken van de mens gaat verkeerde wegen en dat komt weer omdat hij zonder liefde leeft, want hij kan dan pas geloven als hij juist denkt en hij kan pas juist denken als zijn hart bereid is liefde te geven.

Wel is ieder mens tot liefde in staat, alleen maar dat hijzelf het doel van zijn liefde is, en deze eigenliefde eerst veranderd moet worden in liefde tot de naaste, voor het woord "liefde" hier op z'n plaats is, dat het geloof tot gevolg heeft. De mens leeft voortdurend in een omgeving waarin hij de naastenliefde kan beoefenen, maar hij wordt er niet toe gedwongen, het hangt er allemaal van af of hij de liefde in zich ontsteekt en tot een heldere vlam laat worden - alles hangt daar van af: het inzicht, het geloof, het juiste gebruik van zijn wil en de eeuwige gelukzaligheid. Maar tot

liefde kan hij niet gedwongen worden, alleen maar doorlopend vermaand en aangespoord. De liefde moet hij zelf in zich ontsteken en daardoor de verandering van zijn wezen voltrekken, wat de bedoeling en doel van zijn aards bestaan is, evenals de vervulling van mijn heilsplan van eeuwigheid, die een vergoddelijking van datgene ten doel heeft wat als scheppingswerk uit mijn hand is voortgekomen, maar de hoogste gelukzaligheid moet bereiken, die Ik hem niet kan geven, integendeel door ieder wezen zelf moet worden verworven.

Amen

BD.5490

18 september 1952

De opdracht van de mens op aarde - Het kinschap Gods

U, mensen is een opdracht gegeven op aarde, maar u denkt hier echter niet aan en u geeft u er ook geen rekenschap van, of u het aardse leven ook juist gebruikt, dat wil zeggen: leeft in de wil van God. De termijn die u gegeven is, is echter maar van korte duur en wanneer u het aardse leven hebt beëindigd, bestaat er voor u niet meer zo'n mogelijkheid waar u de u opgelegde taak kunt vervullen. Onder grote inspanningen kunt u weliswaar in het rijk hierna nog opklimmen, maar nooit meer datgene bereiken wat u op aarde makkelijk zou hebben kunnen bereiken het kinschap Gods, dat u tot de meest gelukzalige wezens maakt in het geestelijke rijk.

Op aarde zou u een overgrote rijkdom aan licht kunnen ontvangen en na de dood als lichtwezen het geestelijke rijk binnengaan, want God biedt u zo'n hoeveelheid genade aan, dat u iedere zwakheid kunt kwijtraken en vol van kracht kunt werken wanneer dit uw wil zou zijn. Het bereiken van deze graad van licht is voor geen mens onmogelijk en dat het niet zwaar hoeft te zijn is het genadegeschenk van Jezus Christus, die dit aan het kruis verworven heeft voor de mensen.

Ieder mens kan nu van Hem de kracht vragen en ieder mens die Jezus Christus aanroept om hulp, zal onherroepelijk het doel bereiken. Wie van u, mensen schenkt echter Gods boden gehoor als u daar opheldering over wordt verschaft? Wie van u, mensen streeft er bewust naar het kinschap Gods op deze aarde te bereiken? Er is alleen maar voor nodig dat u uzelf vormt tot liefde, waartoe u, mensen ook de kracht verschaft wordt, wanneer u het ernstig wilt en Jezus Christus om Zijn bijstand vraagt.

Slechts weinig wordt er van u, mensen gevraagd, maar onmetelijk veel wordt u geboden en toch streven maar weinig mensen naar deze graad, die u een leven in de hoogste gelukzaligheid oplevert. U moet kinderen Gods worden, vol liefde verlangen naar de Vader, u moet u aan Hem in Zijn Oerwezen aanpassen, dat wil zeggen: evenzo tot liefde worden. Uw wezen is echter nog erg overheerst door de eigenliefde en deze

denkt alleen aan het aardse leven, maar niet aan het leven na de dood. U vraagt u niet af, waarom u op aarde bent, u probeert er de bedoeling niet van te doorgronden, veeleer beschouwt u het leven als doel op zichzelf, terwijl het toch alleen maar middel tot het doel is. En daarom laat u de tijd op aarde onbenut voorbij gaan, u gebruikt uw levenskracht verkeerd, dat wil zeggen: alleen voor het bereiken van aardse goederen, die vergankelijk zijn. Aan uw leven na de dood, aan de onvergankelijkheid van de ziel denkt u echter niet en u zult het eens bitter moeten boeten als u inziet dat u voorgoed iets verloren hebt, wat u makkelijk kon verkrijgen.

Maar God let op uw wil, Hij overreedt of dwingt u niet, maar Hij waarschuwt en vermaant u ononderbroken, Hij stuurt boden op uw weg die u Zijn wil moeten verkondigen, Hij treedt u zelf tegemoet in de vorm van lijden en van noden en toont u de vergankelijkheid van het aardse. Hij laat geen middel onbeproefd om u tot inzicht te brengen, maar Hij laat u ook steeds de vrijheid om zelf te beslissen. En juist daarom zal u zich voor Hem moeten verantwoorden, want u zou uw doel kunnen bereiken, als u uw wil juist zou gebruiken.

Amen

BD.6800

7 april 1957

De verhouding van kind tot Vader

U komt weer in de ware verhouding tot Mij te staan, wanneer u Mij als uw Vader beschouwt, niet alleen als uw God en Schepper van eeuwigheid. Want Ik wil kinderen uit u maken die zich in liefde aan Mij, hun Vader overgeven. Ik wil niet alleen gevreesd en geëerd worden, maar van ganser harte bemind, om u nu met mijn eindeloze liefde gelukkig te kunnen maken. Het is de ware kinderlijke verhouding, die Ik wil bereiken, omdat deze gedragen wordt door liefde tot Mij.

Toen Ik u schiep, kon Ik u alleen maar als geschapen wezens buiten Mij plaatsen ofschoon Ik u uitrustte met alle gaven in de hoogste mate. Ik kon u wel doorstralen met mijn vurige alles overweldigende liefde, maar Ik kon u niet dwingen deze liefde aan te nemen en haar evenzo te beantwoorden, omdat een gedwongen beantwoording van de liefde Mij niet gelukkig kan maken, zoals de ongedwongen liefde die mijn kind Mij schenkt. Alleen de in vrije wil aan Mij geschonken liefde stemt gelukkig en zo'n liefde tracht Ik onophoudelijk te winnen van mijn schepselen die de weg over de aarde gaan, omdat deze liefde hun zelf onmetelijke zaligheid oplevert.

Wel zijn ook die wezens mateloos gelukkig te noemen die in vrije wil bij Mij bleven, toen de grote afval van de oorspronkelijk geschapen geesten plaats vond. Want zij worden voortdurend met mijn liefde doorstraald en ze zijn dus ook doorgloeid van

liefde. Toch bestaat er een onderscheid in de graad van liefde en geluk tussen hen en mijn ware kinderen, die echter ook die wezens nog bereiken kunnen, wanneer ze eveneens vrijwillig de weg gaan die ook hen het kindschap Gods laat bereiken: de weg over de aarde met een missie als doel. Doch ze voelen zich, net als ieder ander mens, aanvankelijk alleen maar als een schepsel Gods en moeten pas dan in vrije wil de verhouding van 'kind tot de Vader' tot stand brengen.

Ieder mens is er echter toe in staat, ieder mens hoeft zich maar aan de Macht over te geven die hij als God en Schepper onderkennen kan, wanneer hij van goede wil is. En de overgave van de mens aan deze Macht heeft tot gevolg dat de Vader nu Zijn kind vastpakt en naar zich toe trekt. Dan valt ook elke schroom, elke vrees van hem af, dan komt het vol vertrouwen naar Mij, het begint van Mij te houden met de liefde van een kind dat zich innig verbonden voelt met Zijn Vader, dat zich echter ook in diepste deemoed aan Hem onderwerpt, dat Hem niet wil bedroeven, dat echter ook naar Zijn liefde verlangt omdat het anders niet gelukkig is.

En dan is al zijn denken en streven alleen maar op Mij gericht, dan is de scheiding opgeheven die er tevoren bestond, dan is mijn schepsel tot mijn kind geworden en het doel bereikt dat Ik Mij gesteld heb, toen Ik het schiep. En het doel dat u zo gesteld is voor uw leven op aarde is juist het tot stand brengen van deze ware verhouding als van een kind tot Mij. Zolang Ik voor u alleen maar de God en Schepper ben, die u wel eert en vreest, zolang bent u nog heel ver van Mij, want dan is de ware liefde nog niet in u, die u naar Mij drijft en die ook de Vader in Mij ziet. Het aanstralen van mijn liefde kan u dan nog niet in die mate treffen dat uw liefde daaraan ontstoken wordt en dan liefde aanspoort tot liefde. Want de liefde van het kind tot de Vader is een andere dan de liefde die u voor uw God en Schepper voelt.

De ware liefde zoekt steeds aaneensluiting en de vereniging met Mij zal steeds die van het kind met de Vader zijn, omdat Ik toch uw Vader ben, uit wiens liefde u bent voortgekomen. En is eenmaal deze ware verhouding door u tot stand gebracht, dan weet u ook hoe nabij Ik u ben en hoe Ik meeleeft met alles, ook met de kleinste belevens van mijn kind. En uzelf zult dan ook met elk verlangen bij Mij komen, omdat u elke schroom verliest tegenover Hem, die u als uw Vader liefhebt en eert omdat u zich in kinderlijk vertrouwen aan Hem overgeeft, die u dit vertrouwen ook zeker zal belonen.

Want nu verbindt ons de liefde en de liefde laat niet na, ze zal steeds het kind gelukkig maken dat de weg naar huis, naar de Vader gevonden heeft, dat Hem nu in vurige liefde is toegedaan.

Amen

BD.7165

14 juli 1958

De juiste verhouding als van een kind

"En als u niet wordt als kinderen, kunt u het rijk der hemelen niet binnengaan". Het is een merkwaardige uitspraak die Ik heb gedaan, dat Ik van u verlangde kinderen te worden, daar u toch op aarde rijper moet worden, waarvoor Ik u een hele leeftijd schonk, van de kinderjaren tot het ouderdom. Maar het is niet het onrijpe, het zonder inzicht zijn van een kind dat u zich tot voorbeeld moet nemen, veeleer is het de kinderlijke vertrouwelijkheid tegenover Mij, uw Vader, die u mijn vaderhart ontsluit, die Ik niet afwijs, die u het rijk der hemelen opent.

Het is het waarachtige kinderlijke geloof dat een kind zijn Vader betoont. Het zijn de vertrouwelijke vragen, die Ik niet onvervuld laat, het is de deemoed van een kind, dat daarom genaden kan ontvangen in overvloed. En zal er wel ooit een liefde zuiverder en onbaatzuchtiger zijn dan die van het kind tot de Vader! Een kind overweegt niet eerst in zijn verstand de gevoelens die het voor de Vader heeft, het is het hart dat hem naar de Vader drijft - en alleen het hart neemt ook de directe weg naar Mij en geeft zich helemaal aan Mij over. En waar zo'n liefde het hart van een mens bezig houdt, daar wordt mijn woord bewaarheid, want deze mens zal waarlijk ingaan in mijn rijk, want Ik laat hem nu nooit meer uit mijn armen gaan, Ik druk zo'n kind aan mijn hart en schenk hem een eeuwig leven in gelukzaligheid.

En verder wilde Ik met mijn woorden zeggen dat u, mensen met uw verstandelijk denken nauwelijks uw doel op aarde zult kunnen bereiken, dat dus niet de groeiende rijpheid van een man, de wereldlijke levensvervulling of ook maar alleen verstandelijke gevolgtrekkingen ooit in staat zijn de kinderlijke liefde tot Mij te vervangen - dat de juiste verhouding van u tot Mij die van een kind tot de Vader moet zijn, want deze juiste verhouding omvat alles wat noodzakelijk is om de zielenrijpheid te bereiken: liefde, deemoed en totale onderwerping aan mijn wil.

Hoe weinig mensen brengen echter deze innige kinderlijke verhouding met Mij tot stand, hoe weinige zijn er in staat Mij in hun hart aan te roepen als Vader, die zich in vurige liefde om Zijn kind bekommert en hem in elke nood en elk gevaar helpt.

En hoe weinigen pakken Mij vast met hun kinderlijke liefde en ketenen Mij daardoor onlosmakelijk aan zich vast! Maar dezen hebben het hemelrijk verworven, want het komt vanzelf tot hen bij wie Ik kan vertoeven, aangetrokken door de liefde van mijn kind. En zo zult u ook begrijpen dat Ik niet naar de groten kijk, maar me naar de kleinen voorover buig, dat Ik niet waardeer wat de mens tot stand brengt of gebracht heeft met zijn menselijke begaafdheden en de voortbrengselen ervan, maar dat Ik

alleen in het hart kijk hoe dit geaard is en dat Ik Mij verheug in elke straal van liefde die Ik daarin ontdek. Want deze straal van liefde heeft niets te maken met de menselijke bekwaamheden, maar is alleen door de innige band met Mij ontstoken, die de juiste verhouding als van een kind kenmerkt. En daarom zal alleen een waar kind mijn rijk in bezit nemen, zoals Ik het door mijn woord beloofd heb.

Amen

BD.7627

20 juni 1960

Aaneensluiting - De gelukzaligheid van de evenbeelden Gods

Het einddoel van uw aardse leven is de vereniging met Mij. U moet de aaneensluiting met Mij gevonden hebben wanneer het uur van de dood in aantocht is. U moet zonder vrees en schrik heengaan naar het rijk hierna, u moet alleen van verblijfplaats wisselen en weer belanden in het vaderhuis dat u eeuwigheden geleden verlaten hebt. U moet weer de weg naar huis, naar Mij, gevonden hebben en nu ook weer gelukkig zijn zoals u dat was in het allereerste begin.

Dit is de zin en het doel van uw bestaan op aarde en uw voortdurend streven moet zijn dit doel te bereiken, want het is u mogelijk. Het is niet iets onmogelijks wat Ik van u verlang. U bent mijn kinderen, u bent van Mij uitgegaan en het moet heel vanzelfsprekend zijn dat u er naar streeft weer naar Mij, uw Vader terug te keren, omdat de liefde van de Vader u trekt en omdat u in het allereerste begin toch geschapen was als mijn evenbeelden. En daarom moet de vereniging met Mij meer beantwoorden aan uw wezen dan de verwijdering van Mij. En daarom bent u ook op deze verre afstand nooit gelukkig geweest en kunt u ook pas na onze vereniging weer gelukkig genoemd worden, want met Mij verenigd te zijn, betekent ook: weer door mijn liefde doorstraald te worden, wat een onvoorstelbare gelukzaligheid betekent.

U bent mijn schepselen en hoort onherroepelijk bij Mij. Uw afval van Mij was een daad van verkeerd willen en verkeerd denken. Zodra uw willen en denken maar weer in de juiste ordening verkeren, zult u ook weer de aaneensluiting met Mij zoeken, u zult weer alles doen om de afstand van weleer te verkleinen. En dit zal u in het aardse leven ook lukken, omdat Ik zelf vurig verlang naar deze aaneensluiting en u daarom ook help omdat mijn liefde u trekt en u deze liefde van Mij niet vermag te weerstaan, als u weer de juiste ordening bent binnengegaan.

Het is waarlijk een heerlijk lot dat u wacht wanneer u zich met Mij verenigd heeft. Het lichtrijk opent zich weer voor u, u kunt werken in kracht en licht en vrijheid naar uw wil, die echter toch ook mijn wil is. U zult zaligheden kunnen genieten waarvan u nooit gedroomd zou hebben. U zult zien en horen wat uw ogen en oren nog nooit

op aarde gezien en gehoord hebben, want Ik heb allen die van Mij zijn onmetelijke zaligheden bereid, allen die Mij liefhebben en zich daarom met Mij voor eeuwig verbonden hebben. Want het is de liefde die deze innige band vlecht om Vader en kind. De liefde die in u ontstoken moet worden tijdens uw leven op aarde en die dan het hart van de mens zo doorstraalt dat het de verbinding met Mij, als de eeuwige Liefde, tot stand brengt, dat de mens nu zijn oer-wezen weer aanneemt, dat hij wordt wat Ik zelf ben van eeuwigheid: Liefde.

En zo moet een mens die zichzelf weer verandert tot liefde onafscheidelijk met Mij verbonden zijn. Hij moet weer zoals in het begin door mijn liefde worden doorstraald. Hij moet zo dicht bij Mij zijn, dat we innig versmolten zijn door de liefde en dus moet zijn terugkeer naar Mij hebben plaatsgevonden, die zin en doel van zijn aardse leven was.

En met deze band is er geen terugval meer naar de diepte. Het wezen heeft zijn wilsproof doorstaan, het is van schepsel Gods tot kind van God geworden. Het heeft de volmaaktheid op aarde bereikt, het heeft weer alle eigenschappen en vermogens opnieuw verworven die het eens door zijn afval van Mij prijs gaf. En Ik heb nu mijn doel bereikt. Mijn heilsplan van eeuwigheid is bij dit wezen met succes gerealiseerd, dat wil zeggen: wat Ik niet kon scheppen is door dit heilsplan toch bereikt: wezens die aan God gelijk zijn - kinderen die tot volmaakte wezens werden door de vrije wil, niet door mijn almacht.

Nu pas heb Ik ware kinderen die in alles mijn evenbeeld zijn, die naast Mij en in mijn wil scheppen en werken kunnen en toch hun eigen wil gebruiken, die echter gelijk gericht is als de mijne omdat de volmaaktheid zoiets garandeert.

En u mensen kunt dit doel bereiken, want Ik zelf verlang vurig naar de aaneensluiting met u en Ik zal waarlijk alles doen wat u naar het doel voert, wanneer uw wil zich maar aan de mijne onderwerpt, wanneer u zich gewillig onder mijn leiding stelt, wanneer u volledig bewust streeft naar de vereniging met Mij en wanneer u in de liefde leeft, en dat al hier op aarde. Dan komt u met elk werk van liefde dichter bij Mij, dan laat u mijn tegenwoordigheid in u toe, en dan moet ook de vereniging plaatsvinden, want: "Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem". De liefde dus is de band die ons aaneensluit en nu eeuwig onverbreekelijk is.

Amen

BD.7907

1 en 2 juni 1961

Worden tot "kinderen" Gods - Kindschap Gods

Eeuwig neem Ik mijn liefde niet meer van u weg en of u uzelf ook verre houdt in vrije wil - eens zult u weer naar Mij terugkeren omdat mijn liefde u niet opgeeft. En Ik zal u ook steeds blijken van mijn liefde geven, Ik zal u begeleiden en voor u zorgen wanneer u als mens over de aarde gaat, omdat Ik ook uw liefde wil winnen die u weer met Mij verbindt zoals in het allereerste begin. Dus nooit mag u aan mijn liefde twijfelen. Uw liefde echter bepaalt de graad van het nader komen tot Mij, van uw liefde alleen hangt het af, of en wanneer de aaneensluiting met Mij plaatsvindt. En uw liefde toont u Mij door de graad van naastenliefde, die u steeds verhogen moet als u volmaakt wilt worden. En hiervoor is weer vereist dat u de eigenliefde volledig aflegt, dat u er naar streeft in de liefde tot de naaste op te gaan, dat u onzelfzuchtig de naaste behulpzaam bent. Dan komt u steeds dichterbij Mij, want met elk werk van liefde trekt u Mij tot u. Met elk werk van liefde klimt u hogerop, u brengt de verbinding tot stand met de eeuwige Liefde. Ik zelf kan nu in u zijn, mijn liefde kan u weer doorstralen zoals vroeger, u bent dan mijn kinderen geworden en zult het nu ook blijven tot in alle eeuwigheid.

En dit is uw bestemming gedurende uw aardse leven, dat u zich tot kinderen vormt, u die eens als "schepselen" van Mij bent uitgegaan. En daar u de weg door de diepte gegaan bent en totaal zonder enige liefde was door uw vroegere afval van Mij, is dit een moeilijke opgave om uzelf weer in vrije wil tot liefde te vormen.

Er is dus een sterke wil voor nodig die moet worden omgezet in daden. De kracht daartoe moet dus steeds weer door liefde worden verworven of door innig gebed van Mij gevraagd worden. Alleen liefdesbetuigingen tegenover Mij zijn dus niet voldoende, maar daden van liefde zijn nodig om tot deze kracht te komen, die dan echter ook een gestadig dichterbij naar Mij toekomen tot gevolg heeft.

Zodra een mens zelf zijn hart opent in vrije wil om zich door Mij met de kracht van mijn liefde te laten aanstralen, zal ook zijn hart steeds meer tot liefde bereid zijn en de mens zal ook eenmaal zijn doel bereiken: hij zal het kindschap Gods verwerven zodra zijn leven een ononderbroken werken in liefde is in volledige onzelfzuchtigheid.

Maar slechts weinigen bereiken op aarde deze graad van liefde omdat steeds nog het eigen ik op de voorgrond treedt, omdat het grote inspanning vereist dat de mens alle wensen en begeerten opgeeft ter wille van de naaste. Want zijn ziel moet zich gedurende zijn leven op aarde volledig ontdoen van onrijpe aanklevingen en daar is een hoge graad van liefde voor nodig en vaak ook een grote mate van leed, zodat de ziel geheel gelouterd is bij haar heengaan van deze aarde. Dezen zijn dan volgroeid

tot ware kinderen van God en hebben de aaneensluiting met Mij al op aarde gevonden. Ze hebben zichzelf in vrije wil gevormd tot kinderen die Ik Mij zelf niet scheppen kon. Wie er echter ernstig naar streeft, wie in diepste deemoed steeds weer om mijn genade vraagt, wie zichzelf al voelt als mijn kind, die zal ook niet verzwakken in zijn streven en zijn doel ook bereiken.

Maar de liefde tot Mij moet hem vervullen, niet het verlangen naar de hoogste gelukzaligheid, en de liefde tot Mij zal dan ook de graad van zijn naastenliefde voortdurend verhogen. Door de naastenliefde echter bewijst hij pas zijn liefde voor Mij. Ik wil echter u allen tot mijn kinderen vormen. En u moet u ook allen als mijn kinderen voelen, daar u anders niet de juiste verhouding tot uw Vader van eeuwigheid tot stand brengt, uit wiens liefde u bent voortgekomen. Alleen mag u niet vergeten dat u op aarde bent om mijn kinderen te worden en dat u zich daarom onophoudelijk moet inspannen. Bent u echter mijn kinderen, dan kan en zal Ik u ook van de aarde wegnemen omdat u dan het doel bereikt hebt waarvoor Ik alles geschapen heb: de hoogste volmaaktheid in vrije wil.

Dit verschil moet Ik u steeds weer voor de geest stellen om u ertoe te brengen de grootste inspanningen te leveren, want zolang u over deze aarde gaat heeft ook mijn tegenstander invloed op u. En zolang mijn tegenstander nog invloed op u kan uitoefenen zal hij het ook weten te verhinderen dat u zich geheel aan de naastenliefde wijdt, want zolang er zich nog onreine geestelijke substanties in u bevinden heeft het lichaam ook nog aardse verlangens, zolang is de eigenliefde niet helemaal overwonnen en moet de mens hiertegen nog steeds strijd voeren. De totale overwinning van al het negatieve verzekert de mens echter ook een hoge graad van liefde en dan kan ook de eenwording met Mij plaatsvinden, want dan trekt de Vader Zijn kind naar zich toe en laat het eeuwig niet meer los.

Amen

BD.8093

2 februari 1962

Het einddoel is de aaneensluiting met God

Dit is de voltooiing van alle dingen, dat ze met Mij verbonden zijn. Want alles wat bestaat, alles wat voor u, mensen zichtbaar is - van de hardste materie tot en met de mens - dit alles is door Mij eens uitgestraalde kracht, die tot scheppingen en wezens gevormd werd volgens mijn wil.

Deze wezens verwijderden zich echter van Mij - van de Oerbron van kracht - en daardoor werden ze onbekwaam tot enige eigen werkzaamheid, omdat hun nu mijn

kracht ontbrak. En deze krachteloze wezens werden daarom door Mij weer omgevormd tot nieuwe scheppingen van de meest uiteenlopende aard.

Doch al deze scheppingen dragen nu ook nog het van Mij afgevallen geestelijke in zich en hielpen en helpen het langzaam zich te voltooien. En ook de materie zelf gaat deze ontwikkelingsgang in positieve zin - dus streeft alles naar de voltooiing. De voltooiing waarborgt echter al het wezenlijke weer de aaneensluiting met Mij, zijn God en Schepper van eeuwigheid. En zo keert dus de kracht die van Mij is uitgegaan, weer naar de Oerbron van kracht terug, al het wezenlijke verenigt zich weer met Mij en vindt in deze vereniging zijn hoogste gelukzaligheid.

En wie van dit proces, dat al eeuwigheden duurt, op de hoogte is - wie in mijn heilsplan van eeuwigheid is ingewijd, die staat ook al dicht bij zijn voltooiing, omdat dit weten al een aanstraling van het licht van mijn liefde bewijst, dat eens in vrije wil door de wezens werd afgewezen. In de staat van totale onvolmaaktheid, in de staat van verwijdering van Mij, kan het ik-bewuste wezen - de mens - nog niets van dit licht van het inzicht waarnemen, want pas mijn aanstraling geeft hem dit licht, en dit aanstralen kan alleen maar een mens bereiken die zijn hart vrijwillig opent, dus het licht uit Mij begeert. En openen van het hart vereist eerst weer het voornemen dichter bij Mij te komen, dus is de mens al op de terugweg naar Mij van wie hij eens vrijwillig wegging.

Nu is er een bewust streven naar volmaaktheid, want de mens doet zijn best in mijn wil te leven, hij onderwerpt zich aan mijn wil en dat betekent ook dat zijn wezen zich steeds meer aan mijn oerwezen aanpast, dat het weer geheel tot liefde verandert, zodat het zich onafgebroken voor de straal van mijn liefde opent en mijn liefde ontvangen wil. Elke weerstand in dit wezen is gebroken en er staat de vereniging met Mij niets meer in de weg - het gaat de volmaaktheid tegemoet. En in deze toestand moet het ook tot inzicht komen - de mens wordt ingewijd in mijn eeuwig heilsplan, hij zal weer in het diepste weten doordringen, waarin het wezen zich in het allereerste begin bevond, en het zal met dit weten zijn medemensen gelukkig kunnen maken die bereid zijn het aan te nemen.

En zo zult u, mensen nu ook begrijpen dat zo'n licht, dat u inzicht schenkt over uw begin, uw afval van Mij en uw hele ontwikkelingsgang weer naar omhoog na de afval van Mij, alleen door Mij zelf in u ontstoken kan worden, want Ik alleen weet alle geheimen, en Ik alleen kan u de diepste wijsheden ontsluiten. Ik zelf ben het Licht dat u aanstraalt wanneer u nu door Mij wordt binnengeleid in de waarheid - en Ik zelf weet waarlijk in welke sterkte de lichtstraal van mijn liefde u kan treffen die u naar de volmaaktheid moet leiden. Maar u kunt jubelen en juichen wanneer u nu al beschikt over een weten dat mijn liefde zelf u heeft verschaft, u kunt zingen en loven van Mij zelf een geestelijke rijkdom te hebben ontvangen, die mijn geest die in u sluimert u heeft overgebracht. Mijn oneindige liefde volgde u ook toen u zich nog op

de verste afstand van Mij bevond - zonder zelfbewustzijn, opgelost, en door eindeloze kwellingen u omhoog worstelend. Maar toen u weer in het stadium van het zelfbewustzijn was - als mens - pakte mijn liefde u vast en nam bezit van u. Een klein liefdesvonkje werd u bijgevoegd dat nu met Mij in verbinding kan treden als dit uw wil was, dat als deeltje van Mij in u werkzaam kon zijn, zodra u dit toeliet.

Maar deze liefdesvonk werkt niet tegen uw wil in, maar dat hij in u is in het stadium als mens, geeft u ook de garantie, dat u zich weer helemaal met Mij verenigen kan. En dit, mijn 'Ik' in u schenkt u een helder licht - het onderricht u in alle waarheid zodra u het maar zijn werkzaamheid toestaat, en dan zult u steeds dieper binnendringen in de waarheid - het helderste inzicht wordt u weer geschonken en u kunt nu ook zelf weer het licht uitstralen dat u van binnen verlicht.

U bent nu bewust de verbinding met Mij weer aangegaan, daar Ik anders niet in u zou hebben kunnen werken, omdat Ik niet met dwang op de mens inwerk, maar wacht op zijn volledig vrijwillige overgave, tot Ik zelf Mij weer aan hem openbaar. Dan echter heeft de geestelijke communie plaatsgevonden - en alle volheid deel Ik weer spijs en drank aan u uit als voedsel voor uw ziel. Ik geef u het brood des hemels het water des levens. Ik zal u aanspreken en mijn woord zal in u levend worden, uw ziel zal zich voltooien en één zijn met Mij in tijd en eeuwigheid.

Amen

BD.8367

31 december 1962

Kindschap Gods - Doel van het leven op aarde

De gang over de aarde als mens is een overgroot genadegeschenk van Mij, want het biedt u toch de mogelijkheid, u tot mijn kinderen te vormen, want eens bent u uit Mij voortgekomen als schepselen van mijn wil, mijn liefde en mijn kracht. U bevond u in de hoogste volmaaktheid, omdat uit Mij niets onvolmaakts kan voortkomen, maar nochtans was u alleen maar een werk van mijn wil, dat niet anders kon zijn zoals Ik het schiep. Ik wilde evenwel kinderen hebben die met Mij zouden scheppen en werken in hoogste gelukzaligheid.

En dit kindschap moest u in vrije wil zelf nastreven en u verwerven doordat u zich dus geheel aan mijn wil onderwierp, ofschoon u de vrijheid bezat ook eigenmachtig en tegengesteld aan mijn wil te denken en te willen. U moest dus op de proef worden gesteld, u moest uw liefde voor Mij bewijzen, doordat u geen andere, eigen wil liet gelden dan de mijne. En deze wilsproef werd van u gevraagd, en u doorstond hem niet. U ging uw eigen weg, ofschoon u in het helderste licht van het inzicht stond.

Doch u was niet gedwongen te denken en te willen net als Ik. En deze vrijheid van wil hebt u misbruikt.

Eens was u ik-bewuste wezens, doch na deze verkeerde wilsbeslissing raakte u het zelfbewustzijn kwijt, omdat het mijn plan van eeuwigheid was dat u eens toch weer in gelijke wil met Mij zou scheppen en werken in hoogste gelukzaligheid. U moest u tot mijn kinderen kunnen vormen en hiervoor was een eindeloos lange gang van positieve ontwikkeling nodig, vanuit de diepste diepte waar u in vrije wil op aangestuurd had, tot de hoogste hoogte. En deze gang legde u, opgelost in kleinste partikeltjes, door alle scheppingen van de aarde af - zonder zelfbewustzijn tot u een graad van ontwikkeling bereikte die u het zelfbewustzijn weer teruggaf, daar u als mens over de aarde gaat om nu opnieuw in vrije wil de juiste wilsproef af te leggen, die u dan echter ook het kinschap Gods oplevert, dat u de hoogste gelukzaligheid verzekert.

Deze juiste beslissing in uw leven op aarde wordt u als mens waarlijk niet te moeilijk gemaakt, want daar Ik zelf vurig verlang naar de terugkeer van mijn schepselen als mijn kinderen, help Ik u ook op elke denkbare manier dat u het doel bereikt. Alleen moet Ik steeds uw vrije wil eerbiedigen, die deze verandering tot een kind van God tot stand moet brengen. Maar Ik doe alles opdat uw vrije wil zich juist richt. Ik spreek zelf tot u - en dit aanspreken heeft waarlijk een grote uitwerking van kracht, hiervoor is eveneens alleen maar uw vrije wil nodig dat u het aanhoort.

Mijn woord is het grootste genadegeschenk dat u van Mij in ontvangst mag nemen, want dit woord hebt u eens afgewezen toen u zich vrijwillig van Mij scheidde, en het zou eigenlijk pas in de staat van volmaaktheid tot u kunnen komen. Ik schenk het u echter, Ik doe u een onverdiende genadegave toekomen en vraag alleen uw bereidwilligheid haar aan te nemen. Dan echter kunt u er ook zeker van zijn dat u het doel - het kinschap Gods - bereikt, want zodra u gewillig bent en Mij tot u laat spreken, bewerkt mijn woord ook dat u bereid bent mijn wil te vervullen - en u probeert dit, zelfs wanneer u nog moet worstelen en strijden, omdat u zwakke schepselen bent zolang u nog onvolmaakt door het aardse leven gaat. Maar daaruit kunt u mijn overgrote liefde voor u opmaken, die niets onbeproefd laat om u terug te winnen als ware kinderen, om u nu ook onbegrensde zaligheden te kunnen bereiden. En wanneer mijn liefde voor u zo sterk is, dan zal Ze ook ieder schepsel apart bijstaan. Ze zal het niet aan zichzelf overlaten.

Alleen mag het zich niet tegen Mij verzetten zoals eens - en dat gebeurt wanneer het mijn aanspreken niet aanhoort, wanneer het mijn boden afwijst of geheel onverschillig aan de grootste genadegave voorbij gaat, die het op aarde kan worden geboden. Want dan ontbreekt 't het wezen aan kracht voor zijn laatste klim omhoog en dan is ook zijn gang als mens over de aarde zonder zin en kan hem weer naar de diepte voeren wanneer de mens zich niet nog verandert voor zijn dood. Wat

echter van mijn kant kan gebeuren om zulke zielen te redden, wordt ook gedaan, want waarlijk, Ik wil uw ondergang niet, Ik wil dat allen zalig worden.

Amen

BD.8673

14 november 1963

De verhouding van kind tot Vader waarborgt pas levende godsdienst

Veel mensen menen religieus te denken en te handelen, maar ze missen de juiste instelling tegenover Mij. Ze beschouwen Mij wel als hun God en Schepper maar niet als hun Vader en ze brengen daarom ook de verhouding van kind tot Vader niet tot stand. En ze zullen daarom ook niet vertrouwelijk tot Mij bidden, ze zien in Mij alleen de verre God die almachtig is en aan wie ze ook zelf als mens onderworpen zijn, en daarom zullen ze Mij eerder vrezen dan liefhebben omdat ze nog niet juist inzien hoe mijn wezen is.

En weer moet ter verklaring gezegd worden dat de graad van liefde van de mens doorslaggevend is voor de juiste instelling tegenover Mij, dat de liefde ook de Vader herkent - die zelf de Liefde is - en de mens dan ook in liefde streeft naar Mij te gaan en als mijn kind tot Mij roept. Dan pas kan van een "religieuze" levenswandel gesproken worden, want dan voert deze levenswandel ook gegarandeerd terug naar Mij. Zolang Ik echter voor 'n mens nog de "verre" God en Schepper ben, die weliswaar gevreesd moet worden vanwege Zijn macht, is er weinig vooruitzicht dat hij in liefde contact met Mij zoekt. Hij zal alles wat de kerk waar hij bij hoort van hem verlangt alleen voor de vorm uitvoeren. Hij wordt daar alleen door opvoeding of vorming toe gedreven, die hem ertoe brengt zich hieraan beantwoordend te gedragen, wat echter geen verandering van zijn wezen garandeert, die zin en doel van het leven op aarde is.

En wanneer u mensen nu door slagen van het noodlot getroffen wordt, dan is dat alleen met het doel dat u levend wordt, dat u van de loutere vorm loskomt, dat u zich in gedachten bezighoudt met Diegene die u geschapen heeft - dat u nadenkt waarom u op aarde leeft - en u zich dan in vrije wil aan die Macht overgeeft aan welke u uw leven te danken hebt. Want de onverschillige houding tegenover Mij levert u geen geestelijke vooruitgang op. Wilt u echter serieuze opheldering hebben over wat uw God en Schepper van u verlangt tijdens uw leven op aarde, dan zult u die ook zeker verkrijgen. En daarom moet u zich op de eerste plaats in gedachten met het wezen van uw God en Schepper bezighouden en u zult dan innerlijk tot werkzaamheid in liefde worden aangedreven, omdat dit mijn stem is waarmee Ik u door uw geweten aanspreek en Mij voorlopig aan u te kennen geef.

Geeft u nu gehoor aan wat de stem van het geweten u duidt te doen, dan zoekt u contact met Mij en brengt dan ook de verbinding met Mij tot stand die overeenkomt met de verhouding van kind tot Vader. Want mijn zachte stem zal u steeds vermanen om werkzaam te zijn in liefde, waarvan het naleven u ook zeker het licht van het inzicht oplevert zodat mijn wezen, dat zelf de liefde is, u ook al begrijpelijk wordt. Dan laat u de lege vormen achter u en wordt levend in uw wezen en handelen. U verricht geen formele handelingen, veeleer leidt u nu zelf een tweede leven naast uw aardse leven. U hebt dan de geestelijke weg betreden, omdat er in u een innerlijk streven is naar Mij te gaan als gevolg van de tegenwoordige levenswandel in liefde.

En zo weet u nu dat alles goed is en mijn toestemming heeft wat naar liefde verwijst, wat liefde bijbrengt en werken van liefde zijn. Want de liefde is de graadmeter van de waarheid - en ook de graadmeter van de zielerijpheid van diegene die weer als mijn vertegenwoordiger op aarde zijn medemensen tot Mij wil brengen. Zolang hij echter zelf nog zonder liefde is, zal ook zijn "verkondiging" krachteloos zijn. Het zal een formele levenloze godsdienst zijn, die geen mens zegen kan brengen, omdat Ik zelf hem dan nog geestelijk vreemd ben, omdat er slechts woorden zonder klank door hem worden uitgesproken, die mijn oor nooit kunnen bereiken. Pas de innige verhouding tot Mij die in liefde tot stand wordt gebracht, zal u ook levend maken in uw denken, willen en handelen. Want pas dan komt u zelf tot leven, die tevoren nog dood bent zolang de liefde u ontbreekt.

En zo is ook het bezoek aan een "dienst voor God" steeds alleen maar een uiterlijke formaliteit, en er kan niet van mijn aanwezigheid worden gesproken zolang u mensen wel een God en Schepper erkent maar niet de juiste houding tegenover Mij vindt. U moet eerst als "kinderen" tot de Vader komen en met Mij vertrouwelijke samenspraken houden, dan pas kunt u er zeker van zijn dat Ik bij u aanwezig ben. En dan is ook uw geloof levend. Want een "kind" zal steeds zijn best doen de wil van zijn Vader te vervullen, en het zal nu niet meer alleen met de uiterlijke vorm genoegen nemen, veeleer met heel zijn hart vurig verlangen naar mijn tegenwoordigheid, die het nu ook zeker ten deel zal vallen.

Ik wil alleen dat u tot leven komt, dat u zich niet in geheel nutteloze gewoonten en gebruiken verliest die u geen enkel gewin brengen, die u worden bijgebracht, die echter totaal waardeloos zijn en blijven voor uw ziel. Eerst wanneer u Mij ziet als uw Vader, zult u ook in staat zijn Mij lief te hebben en dan pas zult u het doel van uw aardse leven vervullen. Dan pas zult u zich vervolmaken, wat echter steeds alleen door de liefde tot stand wordt gebracht.

Amen

BD.8793

29 maart 1964

Bereiken de niet gevallen oergeesten het kinschap Gods?

U zult op elke vraag antwoord krijgen, opdat elke verkeerde opvatting u wordt weerlegd, opdat u niet onwetend bent terwijl u naar het juiste weten verlangt. De vergoddelijking van de wezens die door Mij geschapen zijn, is mijn doel, dat Ik me bij de schepping gesteld heb en ook eens zal bereiken. Alles wat uit Mij voortkwam, was hoogst volmaakt. Het waren wezens die helemaal aan Mij gelijk waren, het waren mijn evenbeelden, die Ik buiten Mij geplaatst had als zelfstandige wezens maar het waren steeds alleen mijn werken, die niet anders konden zijn dan zoals Ik ze geschapen had, het waren mijn schepselen.

Ik echter wilde kinderen naast Me. En daarom liet mijn wil hen vrij toen ze tegenover Mij de wilsproef moesten afleggen, of ze hun volmaaktheid behielden ondanks de mogelijkheid deze te laten omslaan in het tegendeel. Deze wilsproef vereiste dat het wezen ook aan alle verzoeken was blootgesteld, waaraan het had te weerstaan, want elke kracht heeft weerstand nodig waartegen ze zich bewijzen kan. Dus begrijp het goed, ieder wezen werd geconfronteerd met de verzoeking omdat het een vrije wil bezat die op elke richting zijn keus kon laten vallen.

Het eerste wezen nu - Lucifer de lichtdrager - dat mijn overgrote liefde buiten Mij had geplaatst, moest als eerste Mij ook het bewijs leveren dat het de hem geschonken hoogste volmaaktheid wilde behouden. Het werd zo overmatig met de kracht van mijn liefde doorstraald dat het baadde in hoogste gelukzaligheid en zijn kracht, die hem van Mij uit voortdurend toestroomde, gebruikte om geheel gelijke wezens te scheppen, omdat het in zijn volmaaktheid net als Ik scheppend werkzaam kon zijn. En dit gebeuren van het scheppen van wezens duurde eeuwigheden, maar het waren steeds schepselen die echter ook niet anders dan hoogst volmaakt konden zijn.

Nu verlangde Ik van mijn eerstgeschapen wezen, Lucifer, alleen maar de erkenning van Mij zelf als Bron van kracht, dus eiste Ik alleen maar van hem dat hij Mij ook tegenover de wezens die hij geschapen had als Diegene bekend zou maken uit wie hij zelf ook was voortgekomen. Daar nu echter zijn wil helemaal vrij was, kon hij zo ook mijn wil minachten, wat hij ook gedaan heeft doordat hij tegenover de wezens pretendeerde zelf het hoogste wezen te zijn, en dat omdat dezen Mij niet konden aanschouwen, terwijl hij voor hen in alle heerlijkheid zichtbaar was. Daarmee doorstond hij de wilsproef niet en gedroeg zich nu tegenover de geschapen wezens als verleider. Hij probeerde hun wil eveneens te bewegen, deze van Mij af te keren en hij had daar veel succes mee. Want ook vele van deze wezens erkenden hem, ondanks 'n overgrote volheid van licht, ondanks het helderste inzicht, als 'heer der eeuwigheid' en braken met Mij - gewoonweg omdat Ik voor hen niet zichtbaar was.

En deze afvallig geworden wezens moeten nu uit de diepste diepte, waar ze zichzelf in gestort hebben, weer ten hogen komen. Ze moeten nu uit vrije wil proberen zich te vergoddelijken, wat hun ook met mijn steun mogelijk is. En hebben ze het doel bereikt dan zijn ze tot kinderen Gods, mijn kinderen, geworden, volmaakte wezens die zelf deze volmaaktheid hebben nagestreefd en bereikt. Dan heb Ik ook het doel bereikt dat Ik me bij het scheppen van de wezens gesteld heb.

Er bleef bij Mij echter ook een groot deel van de oorspronkelijk geschapen geesten trouw, ze boden weerstand aan Lucifers verzoeken, ze doorstonden dus de wilsproef toen ze moesten beslissen wie ze tot hun Heer kozen. Hoe staat het nu echter met hun kindschap Gods ? U moet weten dat deze niet gevallen wezens de hoogste gelukzaligheid genieten, want ze hebben van hun volmaaktheid niets ingeboet en voortdurend worden ze nog door de kracht van mijn liefde doorstraald, die hun deze onvoorstelbare zaligheid bereidt. Door hun volmaaktheid zijn ze echter ook wetend, mijn heilsplan is hun bekend, ze zien de onzalige staat van de afgefallen oergeesten en hun liefde voor hen is zo groot dat ze deel willen hebben aan mijn verlossingswerk om de terugkeer van de eens gevallen geesten te bevorderen. Voor dit werk om (dezen) terug te brengen zijn echter eeuwigheden nodig, welke u, mensen niet vermag te schatten. En steeds weer hebben de gevallen oergeesten in het stadium als mens daadkrachtige hulp nodig, want ze hebben wel de goddelijke liefdesvonk in zich die voor hen de terugkeer mogelijk maakt, maar ze zijn zo krachteloos dat ze hulp nodig hebben. En deze hulp wordt hun nu door die niet gevallen lichtwezens verleend, die zich met dat doel als mens op aarde belichamen en zodoende eveneens de gang door de diepte gaan, waar ze zelf aan alle verzoeken zijn blootgesteld en nu ook bewust de wilsproef afleggen. Deze wilsproef doet hen tot mijn kind worden, dat na doorstane beproeving nu helemaal vrij naast Mij scheidt en werkt en niet alleen volgens mijn wil werkzaam is - ofschoon ook deze niet gevallen oergeesten al eerder een onbegrensde zaligheid beschoren was.

En het komt door het ontzaglijk grote aantal van die gevallen wezens, dat er eeuwigheden nodig zijn, tot het doel van de vergoddelijking van alle wezens bereikt is. Daarom bestaan er ook eindeloos veel mogelijkheden voor de lichtwezens die Mij trouw gebleven zijn, om in vrije wil mee bij te dragen aan de redding van de gevallen oergeesten. En doordat ze door het overwinnen van de diepte proberen het kindschap Gods te bereiken, verhogen ze steeds meer de graad van hun gelukzaligheid. En zo bestaat er voor Mij geen beperking en kan en zal Ik zo ook mijn kinderen eeuwig gelukkig maken in onvoorstelbare mate.

En ontelbaar vele oergeesten hebben zich al voor de gang over de aarde aangeboden, bij wie op de eerste plaats de redding van hun gevallen broeders en zusters ter harte ging - die dus niet uit zelfzuchtige beweegredenen de belichaming op de aarde op

zich namen, die niet vanwege het kindschap Gods de diepten overwonnen, maar toch het kindschap Gods bereikten en als mijn ware kinderen nu naar Mij zijn teruggekeerd. Alleen dit ene hebben de wezens die Mij trouw bleven voor op hun gevallen broeders, dat ze nooit de gang door de scheppingen van de aarde hoeven te gaan, dat ze ook nooit falen in het leven op aarde - dat ze wel in vrije wil alle verzoeken moeten weerstaan, maar hun steeds veel kracht ter beschikking staat, omdat ze de liefde in zich hebben en deze ook niet opgeven tijdens hun aardse leven.

Doch de mensen in wie zulke niet gevallen oergeesten belichaamd zijn, weten het niet. Ze leggen vaak zeer moeilijke wegen op aarde af, ze strijden en dienen en bereiken met zekerheid hun doel: de volledige aaneensluiting met Mij op aarde, die bij hen weliswaar niet onderbroken was, die echter door ieder mens ernstig moet worden nagestreefd, omdat dit het doel is en blijven zal omdat het van ieder wezen de juiste wilsbeslissing is vrij mijn zijde te kiezen.

En alle wezens die door Mij geschapen zijn, zullen eens mijn kinderen zijn, want voor Mij bestaat er geen tijdsbesef; en al gaan er ook eeuwigheden mee voorbij, want wat Ik Mij ten doel gesteld heb, bereik Ik ook. Maar u, mensen moet niet geloven dat die wezens die bij Mij gebleven zijn, die het kindschap Gods nog niet bereikt hebben, minder gelukkig te noemen zijn, want hun wil is al zo gericht dat hun liefde voor Mij bovenmate machtig is en voortdurend toeneemt, en in overeenstemming daarmee beloon Ik hun trouw jegens Mij maar zal hun ook niet de gelukzaligheid verloren laten gaan die het kindschap Gods hun waarborgt.

Het hele verloop vanaf het allereerste begin tot in alle eeuwigheid is overeenkomstig de wet en tegen mijn ordening van eeuwigheid in kan Ik niet werkzaam zijn en heb Ik eenmaal een plan ontworpen, dan wordt het ook uitgevoerd omdat mijn wil onveranderlijk is.

Amen

BD.8794

30 maart 1964

Verrijzenis ten leven

De wezens die eens door Mij werden uitgestraald, droegen zolang mijn wil in zich, als ze in innige liefde met Mij verbonden waren, toen Ik hen doorstralen kon met mijn liefde en er daarom in hen geen andere wil kon zijn dan de mijne, anders gezegd: dat hun willen en denken voortdurend in overeenstemming was met mijn willen en denken. En toch was de wil van de wezens vrij, omdat ze nu eenmaal door Mij geschapen, hoogst volmaakte wezens waren en dezelfde wil in zich hadden als Ik, zonder echter onder enige dwang te staan. Dus hun wil was vrij vanaf het begin, maar

niet anders dan de mijne en deze gelijkheid van wil was zo eeuwigheden, want deze gelijksoortigheid van hun wil met de mijne kon zolang niet verstoord worden als de stroom van mijn liefde al deze wezens doorstraalde.

Pas toen de eerstgeschapen oergeest, Lucifer, zijn denkvermogen verkeerd gebruikte, toen hij het woord dat hem uit Mij toestroomde niet meer verlangend in liefde aannam en daardoor de kracht van mijn liefde die hem toestroomde een lichte afzwakking onderging, begon de eigen wil in hem, die vrij was, zich te uiten zonder dat Ik hem daarbij hinderde. En pas toen hij zich steeds sterker begon te verzetten tegen de kracht van mijn liefde, kon van een uiting van zijn vrije wil gesproken worden, die echter tot nu toe geheel in mijn wil opging, ofschoon hij vrij was. En nu was de tijd gekomen waarin mijn eerstgeschapen evenbeeld vrij moest beslissen, omdat Ik pas de wilsproef van hem verlangde, toen zijn wil begon af te wijken van de mijne, door het afwijzen van de krachtstroom van mijn liefde.

En zo was het ook gesteld met alle door ons beider liefdekracht geschapen wezens, die nu weer door Lucifer ertoe werden gebracht aan hun wil uiting te geven, die net zo vrij was en ook net zo lang geheel in mijn wil opging als ze zonder remmingen de stroom van mijn liefde ontvingen. Ook zij begonnen hun denkvermogen verkeerd te gebruiken en zich meer bij de wil van Lucifer aan te sluiten, en Ik hinderde hun vrije wil niet, want Ik wilde dat ze nu openlijk de wilsproef aflegden bij wie ze wilden blijven.

Dus kwam de vrije wil pas in actie, toen de wezens zich afsloten voor mijn liefde, want tevoren betrof deze wil - ofschoon vrij - helemaal Diegene, van wie ze waren uitgegaan. Het wezen bewees dus pas dan de vrijheid van zijn wil, toen het tegen Mij in opstand kwam, want tevoren verhinderde zijn grote liefde het, zijn wil tegen Mij te keren; want de liefde zal steeds met Mij één van wil zijn. Houd dit dus voor gezegd dat wel ieder schepsel als wezenlijk goddelijk kenmerk de vrije wil had, omdat het mijn evenbeeld was, maar dat het eeuwigheden lang van deze vrije wil geen gebruik maakte, omdat het geheel één was met Mij en zich ononderbroken in de stroomkring van mijn liefde bevond, wat zoveel betekende, dat het niet uit de eeuwige ordening trad.

Pas de verandering in het denken van Lucifer bracht ook een verandering van zijn wil teweeg en Ik liet zowel zijn verkeerd denken, alsook zijn verkeerd willen de vrije loop, die dan weer na eindeloze tijden ook steeds meer op de door hem geschapen wezens overging en de wil zich dus nu splitste en van nu af aan de 'vrije wil' zich openbaarde. Wanneer er dus gezegd wordt: de wezens konden niet anders willen dan zoals het mijn wil was, dan gaat dit over de toestand in het begin, toen ze alleen mijn wil lieten gelden uit overgrote liefde voor Mij en als gevolg van het doorstralen met mijn allesoverheersende liefde. In deze toestand was een andere wil dan de mijne niet mogelijk, het was evenwel geen toestand van dwang waarin de wezens zich in

het begin bevonden, veeleer alleen het bewijs van hoogste volmaaktheid waarin Ik ieder wezen buiten Mij plaatste.

Dat Lucifer en een groot deel van zijn aanhang gevallen is door de verkeerde wilsbeslissing en zo in de grootste ellende geraakte, maakte echter het worden tot een "kind Gods" mogelijk, alleen moest het wezen door de diepste diepten gaan en een zo grote strijd voeren op zijn terugweg naar Mij, dat het zich daardoor ook de rechten van een kind verwerft. De niet gevallen wezens echter genieten ononderbroken hemelse zaligheden en ze zijn er toch niet van uitgesloten eveneens nog het kinschap Gods na te streven en te bereiken.

Doch Ik weet waarlijk hoe Ik mijn schepselen met gaven bedenk en welke wegen ze moeten gaan om het hoogste doel te bereiken. Maar steeds is het de aaneensluiting met Mij die hun de hoogste gelukzaligheid oplevert. En Ik ben alle kinderen zo nabij dat ze me kunnen gewaarworden en wederom zo ver weg, dat ze onophoudelijk naar me zullen streven en steeds weer de aanstraling van mijn liefde als bewijs van mijn aanwezigheid mogen ontvangen.

Amen

BD.8980

23 mei 1965

Zwaar leed kan het kinschap Gods opleveren

Al vaak is het u gezegd dat u het kinschap Gods alleen kunt bereiken wanneer u zich aan Mij overgeeft en ook het leed waar u doorheen moet geduldig draagt om alle aanklevingen van de ziel kwijt te kunnen raken, opdat u bij het binnengaan in het rijk hierna volledig kunt worden doorstraald door het licht van mijn liefde. Want elke ziekte, elk leed dat de menselijke ziel op aarde nog heeft te verduren, lost elk omhulsel op en nu kan de lichtstraal van mijn liefde in alle overvloed de ziel raken omdat ze elke weerstand heeft opgegeven.

Laat u daarom door een moeilijk leven op aarde geen schrik aanjagen. Geloof dat u er de zegen van zult ondervinden die tegen al het leed opweegt. Houd daarom geduldig vol, want uw loon is overgroot en de tijd dat de mens op aarde lijdt is kort vergeleken bij het heerlijke lot dat de ziel wacht en dat de hele eeuwigheid omvat. Daarom moet u met graagte een leven vol van lijden op u nemen. U moet weten dat mijn overgrote liefde u zo'n leven op aarde oplegt om u in korte tijd het doel te laten bereiken dat Ik Me sinds eeuwigheid gesteld heb. Want wat nu na uw aardse leven komt, is u niet begrijpelijk te maken. Het is het heerlijkste lot dat nu eenmaal alleen mijn "kinderen" beschoren is, die alle rechten van de Vader verkrijgen, die dan ook

in staat zijn hetzelfde te doen, waar geen onderscheid is omdat ze het hoogste doel bereikt hebben.

Maar ook voor deze kinderen van Mij ben Ik ondoorgrondelijk, dat wil zeggen: hun streven bij Mij te willen zijn gaat onafgebroken door, ze verlangen naar Mij en hun verlangen wordt steeds vervuld. En het is het toppunt van hun gelukzaligheid dat ze nooit zullen ophouden vurig naar Mij te verlangen, dat ze dus nooit volledig verzadigd kunnen worden omdat Ik eeuwig ondoorgrondelijk ben en blijven zal. Daarom dus moet u in uw aardse leven de moeilijkste voorwaarden aanvaarden. U zult door en door beproefd worden en u moet ook in het grootste leed standhouden en steeds weten dat alleen een grote liefde voor Mij en voor de naaste uw leed kan verminderen, dat u echter niet tot zo'n liefde in staat bent die het leed helemaal uit zou kunnen schakelen en u daarom dankbaar moet zijn wanneer u ook leed moet dragen, want het dient alleen voor uw voltooiing. En niet voor niets heb Ik u gezegd: "Neem uw kruis op en volg Mij na". Want Ik wist dat alleen een gang door het zwaarste leed u het kinschap oplevert, omdat u als mens niet in staat bent tot de liefde die eveneens naar het kinschap voert, ook omdat het aardse leven te kort is wanneer u niet tegelijkertijd leed op u neemt.

Vraag daarom niet waarom Ik een mens laat lijden, denk veel meer aan het resultaat van het lijden. Denk eraan dat alle onrijpe aanklevingen opgelost worden die de ziel nog de volledige aanstraling van liefde beletten en dat het steeds alleen maar een toestand is die voorbijgaat, die dan wordt opgevolgd door een eeuwig geluk, waarvoor u dan nog veel meer leed op de koop toe zou hebben genomen wanneer het uw lichamelijke krachten niet te boven zou zijn gegaan. Dus u die buitengewoon moet lijden, denk eraan dat het 't vurig verlangen naar "kinderen" is, dat Mij ertoe beweegt u in zo'n toestand te plaatsen en dat u eens zelf Mij dankbaar zult zijn voor alle tegenspoed die u in het aardse leven getroffen heeft.

Maar steeds stelt dit ook het volste geloof in Mij, het geloof aan een voortleven na de dood en het geloof in mijn eindeloze liefde voorop, van waaruit u dan al wat er gebeurt, beschouwt als een terugbrengen van het eens gevallene naar Mij, met het doel het kinschap Gods dat Ik niet anders kan bewerkstelligen dan op de weg over de aarde. En wanneer u dit geloof bezit, zult u ook elk leed geduldig verdragen. U zult er steeds alleen een bedoeling in zien en alles op u nemen wat u als mens toch niet veranderen kunt. Maar u zult het berustend dragen, als u door mijn wijsheid en liefde opgelegd om u naar het hoogste doel te leiden.

Doch slechts weinigen bereiken dit hoogste doel. Maar ook die mensen kunnen gelukkig zijn die niet helemaal zonder licht het rijk hierna binnengaan, want ook daar is het hun nog mogelijk hun graad van licht te verhogen. Ook daar kunnen ze steeds hoger klimmen en verkeren ze in een onmetelijke zaligheid, maar ze kunnen het kinschap Gods niet meer bereiken; hiervoor is een gang over de aarde vereist. Ze

kunnen evenwel nog een keer deze gang afleggen om een "missie" te vervullen, en zullen dan echter ook niet van gelijk welk lijden verschoond blijven om de hoogste rijpheid te bereiken, om dan eveneens binnen te kunnen gaan in het geestelijke rijk als ware kinderen van de Vader, om nu eeuwig te kunnen scheppen en werken aan Zijn zijde, volgens Zijn wil en toch in alle vrijheid, zoals het Zijn bedoeling is vanaf het allereerste begin.

Amen

* * *