

# **Zo zal het gebeuren**

**Godzelf openbaart ons de gebeurtenissen van de toekomst**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,  
via het "innerlijk woord" ontvangen en  
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

## Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

## **Inhoudsopgave**

- BD.1842 Bevestiging van de voorspellingen - Wereldgebeuren
- BD.3209 Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos
- BD.3773 Het ingrijpen van God
- BD.4777 De zwaarste straf
- BD.4878 De voorloper van Jezus aan het einde
- BD.5077 De wederkomst van de Heer - Tegenwoordige tijd - Getuigen van de nieuwe aarde
- BD.5607 De wegneming
- BD.6324 De nadering van een ster
- BD.6758 Geloofsstrijd - Antichrist
- BD.6882 Eindprofetie - Behoort u tot de mijnen
- BD.6970 Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede
- BD.7425 Over het laatste gericht en de nieuwe aarde
- BD.8098 God zelf openbaart zich in tijden van geestelijke nood
- BD.8219 Het "rechtzetten" van het geestelijke aan het einde
- BD.8624 De verwoesting van de aarde is het gevolg van experimenten
- BD.9025 Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing

---

**BD.1842**

*28 maart 1941*

## **Bevestiging van de voorspellingen - Wereldgebeuren**

Dit geef Ik je als bevestiging, dat alles vervuld zal worden wat Gods geest heeft verkondigd. De wereld wil het weliswaar niet geloven dat zij dicht voor het beslissende uur staat, want zij gelooft dat de tijd nog lang niet gekomen is die de Heer op aarde heeft verkondigd. Zodoende is de wereld ook niet voorbereid op het natuurgebeuren - en daarom geeft de Heer steeds weer zijn vermaningen, opdat de mensen Hem niet vergeten. Gods geest vergist zich echter niet, en waar Hij eenmaal aan 't werk is moet men aan zijn uiting ook geloof schenken en zijn openbaringen zonder vrees verspreiden. Want de spraak Gods is gegeven in de mond van de verspreider, die alleen weergeeft wat Gods wil is. En die Hij uitkiest hebben ook het ware inzicht. Zij nemen het aan en geven het door aan anderen zoals Hij dat wil. Het menselijke denken van hen wordt dan zo geleid dat zij de dingen zien in overeenstemming met de waarheid, en ook hun vermogen tot oordelen zal veel scherper worden en hun liefde tot rechtvaardigheid zal hen behoeden voor het verkeerde denken. Wanneer zij dus spreken is elk woord in overeenstemming met de waarheid. Schrijf dus het volgende neer:

Ieder wereldgebeuren staat in verband met de geestelijke toestand van de mensen. De oorzaken daarvan zijn alleen maar aardse strijdvrage en daardoor wordt het ontstaan en de uitwerking ervan meestal geheel aards beschouwd. Dat echter het wereldgebeuren in zekere zin het gevolg is van het lage geestelijke niveau der mensen, is voor de aards gezinde mensen niet begrijpelijk en daarom willen zij het niet geloven ondanks de steeds weer herhaalde waarschuwingen. Zodoende zal de mensheid door het natuurgebeuren onvorbereid getroffen worden, en er zal geen mogelijkheid bestaan zich daarvoor te beschermen of dit te ontvluchten. Juist daarom is het zo dwaas zich voor Gods vermaningen af te sluiten als zij de mensen worden gegeven. Dat de strijd die in deze tijd de halve wereld in zijn greep heeft nog onbeslist blijft is de wil van de goddelijke Schepper, want niet door wapengeweld mogen de mensen zich het hun vermeende recht verschaffen. God gaf de mensen het gebod elkander lief te hebben, maar op dat gebod wordt niet meer gelet. Al het kwade wat de mensheid kan bedenken schikt haar, daarom moet zij ook voelbaar getroffen worden. God zelf zal het rechterlijke ambt overnemen, opdat zij weer één Heer boven zich erkennen die van ieder onrecht op de hoogte is. Daarom zult u mensen de stem van God niet als ongeldig mogen afwijzen. U mag de geloofwaardigheid niet in twijfel trekken en zelf het tijdstip willen bepalen waarin iedere voorspelling vervuld wordt.

Want de wereld is in de grootste nood en kan nog slechts gered worden door de aangekondigde catastrofe die onmiddellijk op de grote beslissende veldslag zal volgen, en zodoende in werkelijkheid de beslissing zal brengen in een geweldige volkerenstrijd. Want deze strijd is alleen een strijd om grootheid en macht, waarbij ieder edel motief ontbreekt.

Maar aan deze strijd zal een einde gemaakt worden door een hogere Macht, en het zal gebeuren zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen

---

## **BD.3209**

*1 en 2 augustus 1944*

### **Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos**

Het tijdstip van de geestelijke ommekeer mede te delen zou voor de mensheid niet bevorderlijk zijn, want een nauwkeurige kennis zou nadelig zijn voor de vrije wil. De mens zou zich dan gedwongen voelen zijn levenswandel te veranderen, wanneer die bestemde tijd zou aanbreken. Het is echter niet naar de wil van God dat de mensen weten wanneer dag en uur gekomen is dat Hij over hen zal rechtspreken. Zij hoeven alleen te weten dat het einde nabij is, en moeten aan de tekenen van de tijd het einde herkennen. Maar wanneer gelovige mensen Hem in gedachten om uitkomst vragen zal Hij hun ook antwoord geven, maar steeds zoals het voor hun zielenheil nuttig is.

Aan het laatste oordeel gaat de eindtijd vooraf, en gedurende deze eindtijd is er een korte tijdspanne die ook door een rigoureuze geloofsstrijd gekenmerkt is, zodra deze geloofsstrijd openlijk gevoerd wordt en men alle heimelijkheid van zich afzet en dan zelfs openlijk zonder consideratie tegen alle geestelijke pogingen ingaat. Zodra geboden en wetten uitgevaardigd worden die de mensen elk geestelijk streven verbieden, zodra men geen van de goddelijke geboden meer acht en een vervolging inzet tegen alle gelovige mensen. En zodra deze gelovigen geen recht meer wordt toegekend is de eindtijd de laatste fase ingegaan, en het laatste gericht kan dan iedere dag en elk uur verwacht worden.

Alvorens echter deze geloofsstrijd ontbrandt, zal de mensheid zich in een geestelijke en aardse chaos bevinden. Overal zal een achteruitgang te zien zijn wat dan ook in aanmerking wordt genomen. En deze achteruitgang wordt veroorzaakt door mensen die door satan beheerst worden, en zal zich openbaren in aardse vernietigingen, in liefdeloze maatregelen, in een aan God vijandige levenswandel, in opstand en verontwaardiging tegen de heersende macht en daardoor weer brutale onderdrukking door deze door beperking van vrijheid en ontduiking van recht en

rechtvaardigheid. Deze gebeurtenissen zullen beginnen na een geweldige aardbeving die door Gods wil zal plaatsvinden om een volkerenstrijd te beëindigen, wat onmogelijk door mensen kan gebeuren.

Deze aardschok zal voor de mensen die daardoor getroffen worden een enorme verandering van hun levensgewoonten betekenen, een ellendige tijd van zelfverloochening en moeilijke levensomstandigheden. Aanvankelijk is deze tijd wel geschikt voor het verspreiden van het goddelijke woord, maar het zal geen bloei van een kerkelijk wereldse macht betekenen. De mensen zullen veel moeite doen te streven naar een verbetering in hun aardse levensomstandigheden, maar deze pogingen verenigen zich niet met een geestelijk streven. Ook niet met een geloof in een hogere Macht die hen tot verantwoording roept en met de goddelijke geboden die liefde eisen. Daarom zal alles aangevallen worden wat hinderlijk is om het vroegere leven van voorspoed te herstellen, daarom begint de geloofsstrijd niet lang na het ingrijpen van God dat het wereldgebeuren in andere banen leidt.

De gebeurtenissen zullen elkaar snel opvolgen, want de lage geestelijke staat van de mensen bespoedigt ze. En deze lage staat is te herkennen aan het handelen van de mensen, aan hun denken dat van de diepste verdorvenheid getuigt en handelingen voorbereidt die als satanisch aan te merken zijn. Ook hieraan kunnen de mensen reeds het tijdstip herkennen waarin het ingrijpen van God te verwachten is, want u zult aan het wereldgebeuren een tijdsbepaling hebben. U zult aan de handelingen waartoe de mensen in staat zijn, kunnen zien dat zij zich geheel van God verwijderd hebben. En dat zal ook duidelijk de mening weerleggen dat onder de mensheid weer een geestelijke opbloei te verwachten is. Weliswaar zullen de mensen die God trouw blijven hun innige verhouding met Hem versterken, zij vormen in waarheid Zijn "kerk" die zich door verdrukking en ellende heen staande zal houden, ofschoon dat maar een kleine kudde zal zijn, maar de aardse wereld verloochent God en bestrijdt alles wat voor Hem is, en deze geestelijke nood is kenmerkend voor het einde.

Geef daarom acht op de tekenen van de eindtijd. Geef acht op het gedrag van de mensheid, op haar afval van God en haar hang naar de wereld, als de mensen duidelijk onder de invloed van satan staan en naar hem luisteren. Als zij alles doen wat tegen de goddelijke geboden ingaat omdat hun niets meer heilig is, noch het leven van de medemensen noch hun bezittingen. Als de leugen triomfeert en de waarheid aangevallen wordt, weet dan dat het einde niet meer veraf is. U kunt dan de gebeurtenissen volgen zoals ze u verkondigd werden, want dit alles zal zich afspelen gedurende de tijd waarin een man in zekere zin de vernietiging bespoedigt. Hij zal het vernietigende principe huldigen en niet opbouwend maar vernielend bezig zijn. Met het einde van deze man is ook het einde van de wereld gekomen, dat wil zeggen: het einde van deze aarde in haar tegenwoordige vorm. Het is echter tegelijk ook het einde van de mensen die nu op de aarde leven en niet behoren tot

hen die van God zijn. Dus weet u nu dat het niet lang meer zal duren, dat u geen lange tijd meer is gegeven en u kort voor het einde staat. U moet zich daarop voorbereiden en dus leven alsof elke dag de laatste is. U weet niet wanneer u opgeroepen wordt in het rijk hierna of dat u misschien het einde op deze aarde nog zult beleven.

Bent u echter nog nodig als "strijder" voor God in de geloofsstrijd voor het einde, dan zal God ook uw denken juist leiden en u zult beseffen dat deze tijd gekomen is. De tijd van het goddelijke ingrijpen door het ontketenen van de krachten der natuur, de tijd van de geloofsstrijd en het laatste gericht. God wil dat u de mensen hierop opmerkzaam maakt, daarom zal Hij ook uw geest verlichten en uw denken zo leiden dat u de waarheid kunt begrijpen. En wat u dan als waarheid begrepen hebt, zult u ook uitspreken tot uw medemensen en aan hen verkondigen.

Amen

---

**BD.3773**

*17 mei 1946*

## **Het ingrijpen van God**

Mijn wil zal de menselijke wil doen stuklopen en wat de mensen nastreven, wordt door mijn ingrijpen verhinderd. Iedere "macht" zal binnenkort een verzwakking ondervinden omdat zij machteloos is tegenover mijn wil. Ik zal de wereld tonen dat zij Mij niet kan uitschakelen, en dat Ik het wereldgebeuren in andere banen leid als de mensen zelf daar niet meer toe in staat zijn.

Ik laat het gebeuren de vrije loop tot duidelijk te zien is welke macht op aarde veld wint. Maar dan aarzel Ik niet meer en zal deze macht breken al is het maar voor tijdelijk, opdat deze periode wordt voleindigd. Maar voor het einde openbaar Ik me nog duidelijk, dat wil zeggen: Ik benader alle mensen nog eenmaal, Mij aan hen te kennen gevend als onoverwinnelijke kracht die zich daarom vernietigend uit, omdat nog slechts vrees de mensen kan aansporen Mij aan te roepen. De vrees voor de dood waaraan zij reddeloos ten deel zijn gevallen zonder mijn hulp. Want op geen andere manier zijn hun zinnen meer naar Mij te richten. Iedere aardse macht zal dan in het niet zinken omdat zij geen weerstand kan bieden aan de krachten der natuur waardoor Ik spreken zal.

Er zal een plotselinge verandering optreden en alles wat het menselijke denken bezig hield zal aan het wankelen gebracht worden. En er zullen nieuwe problemen op te lossen zijn en ook nieuwe noden zullen te voorschijn komen, zodat het veel kracht zal eisen om de nieuwe levensomstandigheden meester te worden. Maar dat geschiedt volgens mijn wil omdat Ik medelijden heb met de mensheid, die in spijt



van de grote aardse nood niet de weg tot Mij gevonden heeft. Die alleen acht slaat op het gebeuren in de wereld, maar daarin niet het resultaat van een verblind denken en een uiterste verwijdering van God erkent. Die alle schuld en oorzaak van ellende alleen in het menselijk willen ziet, maar niet in de eigen geestelijke tekortkoming. Want die is er de aanleiding van, en ieder mens zou zich ter harte moeten nemen die te verhelpen.

Daarom zal Ik mijn wil tegenover de mensen stellen opdat zij erkennen, dat zij aan een andere "macht" zijn overgeleverd. Dat zij dan misschien die macht hulpzoekend benaderen en dan ook Mij erkennen, want pas dan kan Ik hen bijstaan met mijn hulp. De mensen hebben dringend deze hulp nodig, maar zij sluiten zich af van de kracht die zij nodig hebben. Maar juist om hen gewillig te maken die "kracht" op te nemen laat Ik die grote nood over hen komen. Een korte tijd nog maar en u zult Mij vernemen en de waarheid van mijn woorden ervaren. Die mensen zijn zalig te noemen die geloven voordat Ik hun het bewijs lever. En zalig die zich ernstig voorbereiden en gestadig "kracht uit Mij" ontvangen, want zij behoeven de nood niet te vrezen omdat de krachten der natuur hun geen leed zullen aandoen, want dat is mijn wil.

Amen

---

**BD.4777**

*10 november 1949*

## **De zwaarste straf**

Gekluisterd te worden in de hardste materie is de zwaarste straf, die een geestelijk wezen kan treffen dat al als mens belichaamd op de aarde was. De ontelbare scheppingen zijn al bewijs genoeg dat talloze wezens weer hun weg van ontwikkeling moeten beginnen, want zolang het geestelijke het nodig heeft zich te ontwikkelen - zullen er ook aardse, stoffelijke, scheppingen zijn die voor het geestelijke als dragers dienen, en het de ontwikkeling mogelijk maken door de veelzijdigheid en verscheidenheid van hun vorm, al naar gelang gedaante en hardere of zachtere substantie. Zolang deze scheppingen niet ophouden te bestaan is ook het geestelijke niet verlost.

Gedurende de tijd van een verlossingsperiode kan het geestelijke zich uit de hardste materie omhoog ontwikkeld hebben tot en met de mens, want deze mogelijkheid bestaat. Maar daartoe is het opgeven van de weerstand in een vastgestelde tijd nodig, wat evenzeer mogelijk is, echter veelal op de hardnekkigheid van het geestelijke schipbreuk lijdt, dat aanvankelijk zo weerspanning is tegen God dat eeuwigheden kunnen vergaan tot deze weerstand gebroken of verzwakt is. Scheppingen die voor

het menselijk oog, vaak voor een eindeloos lange tijd, onveranderlijk schijnen, geven blijk van deze weerstand. Ook de scheppingen die in zekere zin de korsten van de aarde vormen en een gewelddadig oplossen door de goddelijke wil ervaren, moet de mogelijkheid tot ontwikkeling van het geestelijke gegeven worden.

En voor dit geestelijke is dus één verlossingsperiode niet voldoende. Toch bespeurt het in het einde van dit tijdperk het oproer in het heelal en heeft nu zelf belangstelling voor een nieuwe vorm, en de weerstand tegen God wordt minder omdat het Zijn ontzaglijke kracht en macht gaat bemerken. En God houdt rekening met dit verlangen en lost aan het einde van de periode alle scheppingen op, wat dus nu een keerpunt voor het geestelijke betekent dat eeuwigheden lang werkeloos gebonden was in het binnenste van de aarde.

Het geestelijke is nu bereid te dienen en wordt in de uiterlijke vorm ingelijfd die een, al is het aanvankelijk maar minimale bezigheid, toelaat. En de ontwikkelingsgang begint nu over de aarde en leidt ook zeker tot de belichaming als mens, al is het pas na een heel lange tijd. Dit is een verklaring te meer voor de opkomst zijnde verwoesting van de aarde, die in het eeuwige heilsplan is voorzien en ofschoon vele mensenlevens er aan ten offer vallen, betekent dit voor het geestelijke verlossing, dat het bestaan in andere nieuwe vormen uiterst verlangend tegemoet ziet.

Amen

---

**BD.4878**

*13 april 1950*

## **De voorloper van Jezus aan het einde**

Uit uw midden zal iemand voortkomen die van Mij zal getuigen, voordat Ik komen zal in de wolken. En als u van hem hoort weet u dat het einde nabij is. Hij is een der reinsten en vol van liefde en goedheid en is daarom ook innig met Mij verbonden. Hij is voor u mensen een trooster en vriend en een bevrijder uit de noden van uw ziel. Zijn geest is verlicht en hij weet van het eindgericht, daarom zal hij de mensen vermanen en waarschuwen in mijn naam. Hij is een strijder voor Mij en mijn rijk en heeft het volle inzicht. Hij weet dus ook waar voor de zuivere waarheid wordt opgekomen. Daarom zal hij komen uit de kringen van hen die mijn leer van boven ontvangen en hij zal door zijn levenswandel en zijn naastenliefde ook zelf door boven onderwezen zijn, omdat hij uiteindelijk een missie vervullen moet, namelijk mijn voorloper te zijn voor mijn wederkomst. Want de tijd zal vervuld worden. De voorspellingen van de profeten zullen in vervulling gaan. Daarom moet ook hij

komen die uit het lichtrijk is neergedaald om Mij aan te kondigen bij de mensen die zich in de hoogste nood en verdrukking bevinden.

Hij zal van Mij getuigen, want zijn stem is mijn stem en wie hem aanhoort hoort Mij aan. Toch zal hij niet lang bij u mensen verblijven. Voor u hem herkent, vertoeft hij wel in uw midden, maar mijn tegenstander zal hem vervolgen en u tegen hem op hitsen. Hij zal van de liefde prediken, maar de mensen zullen hem aanhoren in haat. Zij zullen hem vervolgen en hem naar het leven staan, maar Ik zal hem weten te beschermen tot zijn uur gekomen is. Want hij moet zijn missie volbrengen, hij moet voor Mij een wegbereider zijn, hij moet mijn kleine kudde opbeuren en onderrichten over de spoedige komst van de Heer.

En als hij optreedt, is er niet veel tijd meer. Zijn woorden zullen inslaan en de tragen en besluitelozen uit hun zielenslaap opwekken. Hij is mijn spreekbuis, door hem wil Ik Mij nog eenmaal duidelijk uiten. En wederom zal hij een roepende in de woestijn zijn die alleen wederkeert omdat Ik op het einde een sterke kracht nodig heb. Een kracht die van boven komt om u mensen te helpen. Maar de wereld zal hem haten en alle middelen aanwenden om hem onschadelijk te maken, ofschoon hij alleen maar het goede verkondigt en doet. Maar de wereld is in duisternis verzonken en elk geestelijk licht is uitgedoofd. Daarom licht er op aarde een helder licht op, en alle lichtdragers zullen olie halen opdat ook hun licht weer helder zal branden, het licht dat de wereldse mensen proberen uit te doven. En allen die in het ware geloof staan zullen hem herkennen als de voorloper van mijn tweede nederdalen. En ze zullen weten dat de tijd vervuld is en Ik nu te verwachten ben en met Mij het laatste gericht. En ze zullen zich zijn woorden ter harte nemen want zij voelen dat Ik het ben die door hem spreekt en dat Ik Mij zelf door hem die mijn bode is aankondig, zoals het bepaald is sinds eeuwigheid.

Maar hij zal het hard te verduren hebben bij de mensen die de wereld aanhangen en van zijn vermaningen en waarschuwingen niets willen horen. Zij zullen niet aarzelen hem naar het leven te staan, ondanks dat hij zich voor alle mensen hulpvaardig betoont en vele ook zijn hulp aanvaarden. Zij willen hem hinderen zijn missie te volbrengen, maar Ik roep hem niet eerder terug in mijn rijk dan dat hij voor Mij de weg heeft bereid. Niet eerder dan dat hij mijn komst heeft verkondigd aan allen die er naar verlangen Mij te aanschouwen en wier geloof hij zal versterken omdat hij alleen uitspreekt wat hij door het innerlijke woord van Mij heeft ontvangen. Door de geest die op een buitengewone wijze in hem werkt.

Amen

---

**BD.5077**

*2 maart 1951*

## **De wederkomst van de Heer - Tegenwoordige tijd - Getuigen van de nieuwe aarde**

U allen zult getuige zijn van mijn kracht en heerlijkheid. U zult mijn wederkomst beleven deels in de geest en deels in het vlees, want de tijd loopt nu ten einde en het zal geschieden zoals Ik het altijd en steeds weer verkondigd heb.

U zult mijn wederkomst beleven en daarvan getuigen in het paradijs op de nieuwe aarde, want die Mij trouw blijven tot het einde zal Ik op de nieuwe aarde plaatsen waar zij mijn woord ook aan hun nakomelingen zullen verkondigen zoals zij dat nu ook doen in mijn opdracht.

Ik weet wie daarvoor geschikt is en zal mijn knechten weten te beschermen voor de ondergang. Ik zal mijn discipelen van de eindtijd van buitengewone kracht voorzien opdat zij hun ambt goed kunnen uitoefenen, opdat zij moedig strijden tegen allen die Mij vijandig gezind zijn en hun haat ook op de mijnen overdragen. Doch geen van mijn knechten zal eerder van de aarde scheiden dan wanneer zijn missie vervuld is.

En de laatsten op deze aarde zullen de eersten op de nieuwe aarde zijn, waar hun opgave ook dezelfde zal zijn, namelijk mijn woord te verkondigen - al is het ook op een andere wijze. Het zal met verlangen aangenomen worden en daarom gezien worden als dat wat het is, als bewijs van liefde van de Vader die Zijn kinderen zalig wil maken. Allen zullen mijn stem herkennen als Ik door hen tot de mensen op de nieuwe spreek, want allen hebben zij de vuurproef op deze aarde doorstaan en zijn Mij trouw gebleven. Daarom zal ook hun loon groot en verblijdend zijn; zij mogen harmonisch leven in het paradijs op de nieuwe aarde dat geen mens zich nog kan voorstellen, dat hun echter ten deel valt opdat mijn macht en heerlijkheid openbaar zal worden - en Ik zelf zal bij hen zijn.

Ik zal komen in de wolken en ze thuishalen, Ik zal bij hen blijven omdat zijn mijn kinderen geworden zijn door hun trouw die zij Mij bewezen hebben in de geloofstrijd. Zij zullen Mij zonder vrees belijden en van Mij getuigen zonder Mij eerst gezien te hebben, en zij zullen Mij daarom ook in alle glorie te zien krijgen voordat het definitieve einde gekomen is.

Wat Ik aankondig wordt vervuld, Ik zal weerkomen en u zult het beleven. Nog gelooft u niet dat die tijd zo nabij is dat u de verschrikkingen moet meemaken dat deze aarde vernietigd wordt door mijn toelating. Nog gelooft u niet dat de

voorspellingen door zieners en profeten voor de tegenwoordige tijd gelden, dat u, mensen van de tegenwoordige tijd, grote dingen beleeft die geen mens zich kan voorstellen omdat er op deze aarde zoiets tot nog toe niet te zien was. Maar met ontzetting en onthutst zal de mensheid spoedig die gebeurtenissen op de voet volgen die een spoedige oplossing van de aarde geloofwaardig maken en dan gaat het zeer snel het definitieve einde tegemoet.

Maar mijn uitverkorenen zullen die tijd doorstaan omdat het mijn wil is, omdat ook deze tijd getuigen hebben moet die uitgekozen zijn om van deze gebeurtenissen te spreken - opdat mijn macht en heerlijkheid openbaar wordt onder de nakomelingen van het geslacht op de nieuwe aarde. Want het moet als een overlevering behouden blijven voor de nakomelingen, omdat er weer een tijd zal komen waarin de zonde de overhand neemt en Ik niet meer geëerbiedigd wordt. Dan zal hun getuigenis voor de dan levende mensen een vermaning en waarschuwing zijn welk noodlot diegenen ondervinden die Mij geheel vergeten. Dan zal vermelding gemaakt worden van de ondergang der oude aarde en het laatste gericht dat beslist heeft over leven en dood, over gelukzaligheid en verdoemenis.

Amen

---

**BD.5607**

*20 februari 1953*

## **De wegneming**

Slechts een kleine schaar zal Mij bij het einde van de aarde kunnen aanschouwen in alle heerlijkheid, want dezen zullen weggenomen worden voor de ogen van hun medemensen. De achterblijvenden zijn dan prijsgegeven aan de lichamelijke en wat veel erger is, aan de geestelijke dood. Zo gauw de mijnen de aarde verlaten hebben zal de vernietiging plaats vinden en alles wat in, op en boven de aarde leeft zal door de vlamme elementen verteerd worden, die uit de aarde uitbreken en geen scheppingswerk overslaan.

Maar de mijnen zullen door dit vernietigingswerk niet getroffen worden, want Ik zal hen voordien al wegnemen. De aanblik van hun plotselinge wegneming zal de mensen met ontzetting slaan, want de mijnen zullen voor hun ogen in de hoogte verdwijnen. Zien kunnen Mij echter alleen de mijnen als Ik kom in alle pracht en heerlijkheid, voor de anderen blijf Ik onzichtbaar omdat zij die in de handen van mijn tegenstander zijn gevallen nooit mijn heerlijkheid meer zouden kunnen aanschouwen. Maar voordat zij tot bezinning komen over de bovennatuurlijke verschijning der wegneming is hun einde reeds gekomen, want de aarde zal zich

openen en allen verslinden die van Mij afgevallen zijn - en het ook blijven tot het einde.

De gebeurtenis van de wegneming is onbegrijpelijk voor de mensen van deze aarde, want er speelt zich iets af wat helemaal in strijd is met de wet. Iets onnatuurlijks, wat ongelooflijk lijkt voor hen die niet in Mij geloven en niet van mijn heilsplan van eeuwigheid willen weten. Toch zal het gebeuren zoals Ik het u heb aangekondigd: de nog lichamelijk levende mensen zal Ik verplaatsen naar een oord waar vrede is, en dat zal geschieden in één ogenblik. Zij zelf zullen deze gebeurtenis bewust beleven en vol lof en jubel voor Mij zijn. Zij hebben de test van getrouwheid doorstaan en ontvangen daarvoor nu het loon, en voor hun liefde en hun geloof in Mij zal Ik het paradijs voor hen openen.

Dan zal weer een nieuwe verlossingsperiode beginnen en de mijnen vormen de stam van het geslacht op de nieuwe aarde. Maar alleen het geloof kan dit bevatten, het verstand verweert zich hier tegen en zal twijfelen tot de dag van het einde gekomen is.

Amen

---

## **BD.6324**

*3 augustus 1955*

### **De nadering van een ster**

Open wijd uw hart en maak uzelf ontvankelijk voor mijn straal van liefde van boven. Luister naar wat Ik u zeggen wil. Een zeker teken van het aanstaande einde is het zichtbaar worden van een ster die zich in de richting van de aarde beweegt en toch een zonderlinge baan inslaat. Hij zal zich vaak aan uw blikken onttrekken en dan weer plotseling te voorschijn komen, want hij is door ondoordringbare nevelen omhuld die af en toe oplossen en zich dan steeds weer opnieuw verdichten.

U mensen beleeft iets wat u tot nog toe onbekend was. Want de uitwerkingen van deze ster op de aarde zijn zodanig dat het u bang om het hart zal worden. U bemerkt dat de aarde wel eens ten offer kon vallen aan dit onbekende hemellichaam, want het veroorzaakt aanzienlijke storingen op de aarde die voor u echter onverklaarbaar zijn. Er zijn mensen die door niets wat er om hen heen gebeurt ontsteld worden, maar die nu hun rust verliezen. Zij voelen zichzelf en de gehele aarde overgeleverd aan natuurkrachten die zij vrezen, omdat zij die niet het hoofd kunnen bieden.

En ter wille van deze mensen zijn de "krachten des hemels" in beweging. Deze mensen wil Ik in het bijzonder aanspreken om te bereiken dat zij zich aan de ene God en Schepper toevertrouwen, zodra zij zichzelf geheel machteloos voelen. Wat door menselijke wil veroorzaakt wordt beroert zulke mensen niet, al is het nog zo

verschrikkelijk in zijn uitwerking. Maar zwak en hulpeloos worden zij als zij zich overgeleverd voelen aan het natuurgeweld. En dan is er de mogelijkheid dat zij tot Hem hun toevlucht nemen die Heer en Schepper is van elke schepping. Dan is het mogelijk dat zij de weg naar Mij vinden in de grootste nood. En dit schouwspel van de natuur zal een enorme beroering onder de mensen veroorzaken en hun angst zal ook niet ten onrechte zijn, want zonderlinge verschijnselen begeleiden deze ster. Hij komt steeds dichterbij de aarde. Een botsing schijnt onvermijdelijk volgens de berekeningen van hen die zijn verschijning ontdekken en zijn loop volgen.

Maar ook dit heb Ik u al lang van tevoren gezegd, dat Ik u een "vijand uit de lucht" zal zenden. Dat een natuurcatastrofe van de grootst mogelijke omvang u mensen nog te wachten staat, die voorafgaat aan het definitieve einde, dat wil zeggen de totale omvorming van het aardoppervlak, en talloze offers zal kosten. En steeds weer wijs Ik u op deze aankondigingen en mijn woord is waarheid en zal vervuld worden. Maar u zult voor die tijd er al op gewezen worden, omdat u mensen mijn wil en macht zult inzien, omdat u weten zult dat niets geschiedt kan zonder mijn wil. Dat niets zonder zin of doel is, wat er ook gebeurt, Ik daarbij denk aan hen die nog geheel zonder geloof zijn maar die Ik toch niet verliezen wil aan mijn tegenstander.

Daarom moet u mensen weten wat u te wachten staat opdat u gemakkelijker tot geloof kunt komen. Als u in grote nood denkt aan Hem die Heer is over hemel en aarde, over alle hemellichamen en werelden, en aan wiens wil alles onderworpen is. U zult van tevoren reeds kennis daarover ontvangen, die u dan kan helpen te geloven als u van goede wil bent. Er komt een onheil over u, maar het kan voor iedereen afzonderlijk ook tot zegen zijn als hij daardoor het leven voor zijn ziel wint, zelfs als hem de lichamelijke dood beschoren is, als hij maar Mij aanroept in zijn nood.

Amen

---

**BD.6758**

*8 t/m 10 februari 1957*

## **Geloofsstrijd - Antichrist**

Hoe dichterbij het einde is, des te heftiger zal ook de strijd tussen licht en duisternis ontbranden, maar al de verschrikkingen van de strijd zult u pas beleven als hij zich tegen mijn aanhangers richt. Wanneer het geloof aan Mij in Jezus Christus verdrongen zal worden en het verlossingswerk tot aanvaldoel van mijn tegenstander wordt. Wanneer de mensen tot een openlijk belijden van hun geloof opgeroepen worden en een afzweren van het geloof met de meest meedogenloze

middelen afgedwongen zal worden. Dan pas breekt de tijd van nood en ellende aan die Ik de mijnen beloofd heb te verkorten, want pas dan wordt het woeden van mijn tegenstander duidelijk en de mensen kennen dan geen remming meer. Zij deinzen voor niets terug, omdat zij door satan aangespoord worden en zich geheel aan zijn wil overgeven.

Laat het u gezegd zijn dat er niet veel tijd meer verloopt tot deze geloofsstrijd, dat echter tevoren nog grote nood over de aarde zal komen die echter een ander uitgangspunt heeft, die door mijn wil de mensen treffen zal opdat reeds door deze nood hun geloof zich bewijzen of sterken kan. Wel zal voor veel mensen deze nood, die door een natuurgebeuren van grote omvang de mensen treffen zal, de aanleiding zijn het geloof aan te vallen, omdat zij nu pas goed aan een God en Schepper gaan twifelen die zelf vernietigt wat Hij geschapen heeft. Maar wie in de waarheid onderwezen is, heeft ook voor alles een juiste verklaring. En als hij deze waarheid aan zijn medemensen doorgeeft dan kan ook onder hen de daaropvolgende geloofsstrijd veeleer tot een sterk geloof voeren, dat dan ook stand zal houden in alle verdrukkingen waar de gelovigen aan blootgesteld zijn.

Dat echter de meeste mensen geen levend geloof meer hebben is het werk van mijn tegenstander, die niet op zal houden tegen Mij en de waarheid in te gaan. Hij zal bij de mensen meer succes hebben dan de aanhangers van de zuivere waarheid, de ware verdedigers van de leer van Christus - want hun wordt zelden nog geloof geschonken. De tegenstander kan de mensen aanbieden wat hij wil en het wordt geaccepteerd. Daarom moet er van tevoren al een zuivering komen en iedereen moet zich open en vrij uitspreken, voor of tegen Mij. Een ieder moet persoonlijk deze beslissing nemen in de komende tijd van nood die door mijn wil over de aarde komt, want als Ik spreek door het geweld der natuur staat ieder voor de beslissing Mij om hulp aan te roepen of zich geheel van Mij af te zonderen, dat wil zeggen zich bij mijn tegenstander aan te sluiten. Maar dan komt nog eenmaal de beslissing die openlijk genomen moet worden, wanneer in de laatste geloofsstrijd op deze aarde van u mensen geëist wordt getuigenis af te leggen van Mij in Jezus Christus - of Mij te verloochenen. Dan weet u die door Mij in de waarheid onderricht werd dat het einde gekomen is, dat Ik de dagen verkorten zal ter wille van de mijnen en dat Ik zelf zal komen om hen bij te staan en te verlossen uit hun nood. Dat Ik ze op zal halen van deze aarde en brengen naar een oord van vrede, voordat Ik dan het vernietigingswerk volbreng dat een einde van al het geschapene op deze aarde betekent.

Wilde u het toch maar geloven wat Ik steeds weer aankondig, want de toestand op aarde moest het u reeds bewijzen dat mijn tegenstander er huishoudt omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. En dat mijn tegenstander woedt en de aarde door zijns gelijken bevolkt is, dat is door u allen te onderkennen en zou u tot nadenken



moeten stemmen. Elke dag is nog een genade voor de mensen, want ook de verdorvenste mens heeft nog de mogelijkheid zich te veranderen en vóór het einde het geloof in Mij te verkrijgen. Ik zal alles proberen om nog voor het einde zielen aan mijn tegenstander te ontrukken en wie in Mij gelooft, zal zalig worden, maar de ongelovigen moeten het lot delen van hem die zij vrijwillig gevolgd zijn. Maar u mijn kinderen, wees niet bevreesd, want ook in de komende tijd van nood zal het u aan niets ontbreken, zelfs als aards u ontnomen wordt wat u voor het leven nodig hebt. Want zodra u gelooft dat Ik zelf voor u zorg als u vervolgd wordt ter wille van mijn naam, hoeven de maatregelen van uw vijanden u niet meer te verschrikken. Wat zij van u afnemen, dat zult u van Mij terug ontvangen al is het in een andere vorm. Maar u zult aards niets te kort komen omdat Ik zelf uw honger stil. Want kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaïen niet en maaien niet. Ze verzamelen niet in de schuren en toch voedt uw hemelse Vader ze.

Denk aan deze woorden, denk er aan dat Hij die alles schiep, ook onderhouden kan wat Hij geschapen heeft en dat ook zeker doet als de zijnen in nood verkeren. Maar de tijd zal komen waarin men u door meedogenloze maatregelen zal willen dwingen om van uw geloof af te vallen, en wie zwak van geloof is zal tegenover deze maatregelen geen stand kunnen houden. Het zijn sterke geloofsbeproevingen die u opgelegd worden en voor die tijd wil Ik u klaar maken, want dan kunt u ook voor uw medemensen een lichtend voorbeeld zijn. U zult hun bewijzen kunnen wat een sterk geloof vermag en dat u leeft ofschoon alles wat u nodig hebt om te leven u ontnomen is.

Zoek daarom steeds het rijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zal al het andere u bovendien gegeven worden. Ook deze belofte zal dan duidelijk vervuld worden aan de mijnen. Aan hen die voor de wereld getuigen van Mij en mijn naam. Aan hen die het aardse gezag niet vrezen omdat zij zich onder mijn bescherming geborgen voelen. Pas dan zal blijken wie een levend geloof heeft, maar dat zullen er maar weinig zijn. En dan zullen die gebouwen ineensstorten die niet op de rots van het geloof, maar enkel en alleen op zand gebouwd zijn. Het zal een zware tijd zijn - die geen mens zou kunnen doorstaan als Ik niet van tevoren de waarheid naar de aarde stuurde die over alles opheldering geeft en alleen een sterk geloof tot gevolg heeft. De dwaling kan geen mens de kracht geven om te volharden. Alleen waar de liefde is, is ook de kracht van het geloof te vinden.

Een bijzonder mens zal zich aan mijn tegenstander als een zichtbaar omhulsel aanbieden, en deze mens zal dan ook de laatste strijd op aarde inluiden. Let op hem en u zult weten dat nu ook het uur van het einde heel nabij is. Maar let ook op mijn afgezanten van boven die tegelijkertijd optreden om u mensen met een licht voor te gaan dat u volgen moet. Let op allen die levendig mijn woord verkondigen en sluit u bij hen aan opdat de kleine kudde samen komt, opdat zij zich steeds weer licht

kunnen verschaffen en hun geloof gestadig groeit. En al dezen beloof Ik mijn bescherming, mijn vaderlijke zorg en mijn zegen.

En zij behoeven niet te vrezen het slachtoffer te worden van dat meedogenloze geweld, want Ik zal zelf komen en hen weghalen zo gauw de maat van mijn tegenstander vol is en het ergste gevaar de mijnen bedreigt. En daarom zal Ik ook de dagen verkorten opdat de mijnen stand kunnen houden en niet zwak worden in het aangezicht van de vervolgingsmaatregelen. Daar Ik echter nog een laatste reddingsmogelijkheid zie voor enkele zielen, houd Ik mijn hand beschermend boven hen die voor Mij opkomen tegenover de wereld, opdat zij zich aan hun sterke geloof kunnen oprichten en opdat er een Macht herkend kan worden die sterker is dan alle wereldse macht. Daarom zal Ik de mijnen op een buitengewone wijze verzorgen, en zij zullen zich ondanks vijandige maatregelen toch kunnen handhaven, lichamelijk en geestelijk. Dit alles zal zich binnenkort afspelen, want wat u heden nog niet vermoedt, zal zich dan voltrekken. Daarom maak Ik u daar nu al opmerkzaam op, en u die door Mij onderwezen wordt, weet dan ook waarom dit alles geschieden zal.

Voor u is ook de geestelijke nood op aarde duidelijk en u kunt ook aan de tekenen des tijds de stand op de wereldklok zien. Wanneer echter de geloofsstrijd zal ontbranden, hoeft u nog maar op een hele korte tijd te rekenen, want alles zal zich dan bijzonder vlug afspelen. Deze man die mijn tegenstander voor zich als omhulsel kiest, heeft geen lange levensduur, zijn heerschappij zal op deze aarde niet lang duren. Zijn bovennatuurlijke talenten zullen hem herkenbaar maken en mijn tegenstander zal hem buitengewoon bedelen, daarom werkt hij voor hem en zijn plannen. Ofschoon hij door de gehele wereld gehuldigd wordt, zult u hem toch herkennen en doorzien.

U moet dan echter een grote voorzichtigheid in acht nemen en uzelf niet moedwillig in gevaar begeven door te grote ijver, u moet dan listig zijn als de slangen en zachtmoedig als de duiven. Maar wanneer van u dan de beslissing verlangd zal worden, moet u stand houden en vast op Mij en mijn hulp vertrouwen. Want al zijn de mensen nog zo machtig, tegen mijn Macht kunnen zij niet op en een zucht van Mij is voldoende om hen te vernietigen. Daarom zal Ik een halt gebieden als het uur gekomen is. Ik zal tot Mij halen die in de grootste aardse verdrukking zijn en Ik zal de verdrukkers zelf in ketenen sluiten, want de termijn is verlopen en een verlossingsperiode gaat ten einde en een nieuw tijdperk begint, opdat de verlossing van al het geestelijke kan doorgaan.

Amen

---

**BD.6882**

*30 juli 1957*

## **Eindprofetie - Behoort u tot de mijnen?**

Wie zich tot de mijnen rekent weet ook dat de tijd van het einde aangebroken is, dat de mensheid voor een geestelijk en aards keerpunt staat. Want de geest spreekt tot de mijnen en zij kunnen innerlijk door de geest worden aangesproken. Zij vernemen dus direct of als gedachte mijn stem en zij nemen het woord dat hun door mijn boden gebracht wordt en dat van Mij afkomstig is, ook gelovig aan. De mijnen weten dus in welke tijd zij leven. Zij weten dat het laatste uur op de wereldklok spoedig zal hebben geslagen, dat voor talloze mensen op deze aarde de nacht aanbreekt. Dat echter ook een nieuwe dag aanbreekt voor de anderen, voor de weinige die Mij trouw blijven tot het einde, die tot mijn kleine kudde behoren, die Ik dus de "mijnen" noem. Deze hebben dus nog een taak op aarde. Zij moeten ook hun medemensen vertellen wat de aarde te wachten staat. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Want hoe overtuigd de mijnen ook zijn van de waarheid van mijn woorden, dus ook van de aankondigingen van het einde en het laatste gericht, de medemensen zullen hun geen geloof schenken maar veel eerder zich onwillig afwenden wanneer tegenover hen melding wordt gemaakt van het laatste gericht.

Maar u die Ik kan aanspreken, u zult steeds weer moeten proberen daarover te spreken dat het door Mij aangekondigde einde niet lang meer op zich laat wachten. Als bewijs daarvan zult u ook moeten wijzen op de natuurramp die vooraf nog de hele wereld in beroering zal brengen. U moet hen duidelijk maken dat met even grote

zekerheid ook het daaropvolgende einde verwacht kan worden. Want door het natuurgebeuren wil Ik de mensen nog een laatste waarschuwing, een laatste aanwijzing geven, opdat het hun niet zo zwaar valt te geloven wat u hun zegt. Wie zelf in het licht staat moet ook licht laten stralen in de duisternis. Wie zelf in Mij en mijn woord gelooft, moet ook proberen zijn medemensen tot geloof te brengen en in alle liefde op hen inwerken opdat hij niet op weerstand stuit. Daarom zal het natuurgebeuren niet lang meer op zich laten wachten, dient het toch ertoe bij te dragen dat de mensen worden voorbereid op het einde. Ook zult u melding moeten maken van het natuurgebeuren, van mijn ingrijpen waarvan ieder mens kennis zal kunnen nemen. Want het zal van een ontzaglijke omvang zijn en niet als een alledaags gebeuren kunnen worden afgedaan.

U moet onophoudelijk op dat gebeuren wijzen en niet bang zijn er openhartig over te spreken, want het zal plaatsvinden met onomstotelijke zekerheid. En wie door u

daarvan heeft vernomen, zal ook gemakkelijker in het door Mij verkondigde einde kunnen geloven. De mijnen moeten dus duchtige medewerkers voor Mij zijn, al bestaat hun werk ook alleen maar daarin om over de komende dingen te spreken. Dan bewijzen zij Mij al een grote dienst. Want Ik wil dat de mensen daarvan weten. Ik kan hun dit echter alleen door de mond van mensen laten weten - wat zij dan kunnen geloven of ook niet. Maar zij hebben dan daarover gehoord en zullen er ook aan denken wanneer de dag gekomen is waarop de hele wereld de adem zal inhouden vanwege het natuurgebeuren dat onzegbaar leed zal brengen onder de mensen die dit zullen beleven.

Vrees niet dat u misleidende voorspellingen verspreidt, maar spreek vrij en openlijk uit wat Ik u zelf heb laten weten en dat u mijn woorden onwankelbaar gelooft. Zij zullen het niet kunnen ontkennen omdat zij spoediger dan zij denken de bevestiging daarvan zullen ervaren. Dit weten moet dan ertoe dienen dat de mensen hun twijfel over de aankondigingen over het einde opgeven, en dan is er al veel bereikt. Want dan kunnen zij zich voorbereiden en dus gered zijn van de afgrond.

Amen

---

**BD.6970**

*16 november 1957*

### **Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede**

U zult u niet om de tuin mogen laten leiden en geloven een tijd van vrede tegemoet te gaan, al lijkt dit zo. Het is slechts de stilte voor de storm. En sneller dan u denkt zal het aangezicht veranderen van hen die van vrede spreken en nu reeds zal het vuur onder de volkeren van deze aarde aanwakkeren. De rust is voor u gevaarlijk omdat u daardoor alleen maar onverschillig wordt en uw aards bestaan nog slechts voor wereldse belangen gebruikt. En daarom haal Ik de mensen steeds weer uit hun rust, om ze wakker te houden. En er zal daarom ook nog veel gebeuren. De blik van de mensen zal steeds weer gericht worden op rampen en catastrofes van allerlei aard. Zij zullen naast de schijnbare opbouw en wereldlijke welstand ook deel moeten nemen aan die gebeurtenissen, waarbij de kracht der mensen niet toereikend is ze te verhinderen. Zij moeten leren inzien dat geen mens veilig is voor de slagen van het noodlot, al lijkt het aardse leven nog zo zeker te zijn.

U mag uzelf niet laten bedriegen door de wereldsituatie die schijnbaar tot bedaren is gebracht, want dat zijn allemaal bedrieglijke machinaties. En het kan voor u een slecht ontwaken zijn als u zich overgeeft aan deze rust en op geen van de naar het einde verwijzende vermaningen acht slaat. De ommekeer zal plotseling komen en dan moet u allen voorbereid zijn en daarom geloven dat de ommekeer komen zal.

U kunt nu al veel tekenen van het einde volgen, maar evenzo zal de tegenstander er voor zorgen dat hij u zand in de ogen strooit. Want hij wil niet dat u in een einde gelooft en u ernstig bezint en verandert. Daarom beïnvloedt ook hij zijn dienaren, opdat ze de mensen laten geloven dat zij een nieuwe en heerlijke tijd tegemoet gaan in vreugde en vrede. En daarin zal hij ook slagen, want de mensen zullen eerder datgene geloven wat zij zelf kunnen nagaan dan dat wat hun vanuit het geestelijke rijk wordt verkondigd. Bovendien willen zij veel liever geloven aan een mooie en gelukkige toekomst in aardse zin dan aan een einde van deze aarde.

Maar Ik houd niet op u te waarschuwen en aan te sporen, want het gaat niet alleen om de korte jaren van uw aards bestaan maar om de eeuwigheid. En mijn aanmaningen zullen steeds dringender worden. Hoe duidelijker zich een schijnbare rust over de aarde verspreidt, hoe meer de mensen die misschien al onder de indruk waren van de voortdurende verwijzingen naar het komende einde, zich met een schijnbare vrede vertrouwd maken en hun goede voornemens vergeten. Door de aardse wereld zal mijn tegenstander nog eenmaal zijn vangarmen uitstrekken naar de mensen, en het zal een enorm sterk geloof vereisen niet in zijn klauwen te geraken.

Daarom maak Ik u steeds weer opmerkzaam op wat u nog te wachten staat. Laat u zich niet misleiden. Mijn woord is waarheid en zal ook vervuld worden. En mijn woord verkondigt u een naderend einde waar een duidelijk ingrijpen door Mij aan vooraf zal gaan: een natuurgroter catastrofe van de grootste omvang die de in een vrede gelovende mensen zeer zal verrassen. Maar zij zouden ook dan nog kunnen omkeren en de korte weg tot het einde afleggen in een gedurig streven naar voltooiing.

Maar deze catastrofe zal talloze mensenlevens kosten, en weet u of u niet tot een van dezen behoort? Of het voor u dan niet te laat is als u in onverschilligheid en hoop op de toekomst voortgaat en u verblinden laat door de vorst van deze wereld? Denk dus steeds aan mijn woorden als u hoort van berichten over het plotselinge sterven van mensen, van slagen van het noodlot en smartelijke gebeurtenissen van allerlei aard. Daardoor wil Ik een ieder waarschuwen voor een plotseling einde. Ik wil dat uw ogen gericht worden op de Macht die alles kan verwoesten wat u opbouwt en die al uw plannen te gronde kan richten. Verbind u meer met deze Macht. Vind de weg tot Mij, vertrouw u toe aan Mij en vraag Mij om de juiste leiding, om bescherming en erbarmen en geloof dat er alleen vrede kan zijn in verbinding met Mij, dat u bedrogen wordt wanneer u een aardse vrede wordt verzekerd. Want de mensheid leeft niet meer zo dat haar bestaan vol vrede kan zijn, zij streeft niet naar geestelijke ontwikkeling en heeft daarom ook het recht verspeeld op deze aarde te mogen leven.

Amen

---

**BD.7425**

*9 oktober 1959*

## **Over het laatste gericht en de nieuwe aarde**

U kunt uzelf geen voorstelling maken op welke wijze het laatste gericht zal plaats vinden, maar laat het voor u genoeg zijn te weten dat het een werk is van zeer korte duur. Dat aan deze vernietigingskracht alles ten offer valt, en u geen tijd meer zult hebben om uw gedachten en streven te veranderen. Alles zal in zulk een haast gebeuren dat u geen tijd meer hebt om na te denken. U zult gevonnist worden in de kortst mogelijke tijd, dat wil zeggen: ten leven of ten dode komen in zeer korte tijd. Allen die Mij trouw blijven tot het einde zullen weggenomen worden. De niet getrouwen zullen verslonden worden door de aarde, wat een hernieuwde kluistering in de harde materie voor de ziel betekent.

Alleen de mensen waarin nog een klein vonkje van geloof in God is, zullen in dat laatste ogenblik de kracht hebben om Mij aan te roepen en nog gered worden en voor de hernieuwde kluistering gespaard blijven. En ofschoon zij niet tot de schare behoren die weggevoerd zal worden, zal toch een lichter lot hun deel zijn omdat hun een nieuwe belichaming als mens is toegestaan waarin zij zich dan moeten en kunnen waarmaken. Want de tijd op de nieuwe aarde is vrij van verzoeking door mijn tegenstander die voor een lange tijd gebonden is, zoals het geschreven staat.

En dit is een ongewone daad van genade, maar waarop toch zelden aanspraak gemaakt zal worden. Want de mensheid is op het einde der dagen helemaal onderworpen aan mijn tegenstander. Zelden zal een mens zich nog losmaken van zijn ketenen in het aangezicht van het laatste gericht dat vreselijk zal zijn. Want alle mensen staan tegenover een ontzettende lichamelijke dood, maar voordat zij veel kunnen nadenken is het reeds geschied. En de mijnen zullen getuige zijn van deze gebeurtenissen, omdat het mijn wil is dat zij mijn macht en heerlijkheid, maar ook mijn rechtvaardigheid en toorn tegen de zondaren leren kennen. Dat zij daarvan getuigen zolang zij leven, want zij zullen de stam vormen van het geslacht op de nieuwe aarde.

De gebeurtenis van de wegneming is ook helemaal niet voor te stellen omdat het op een manier, buiten de wet om, gebeurt en zoiets ook nog nooit op aarde is meegemaakt, namelijk dat mensen opgenomen worden en in levende lijve worden weggevoerd. Ik verplaats hen dan ongedeerd in een paradijselijke landschap, van waar uit zij dan weer naar de nieuwe aarde gebracht zullen worden, zodra die volgens mijn wil gevormd is.

Ik zal daar geen lange tijd voor nodig hebben, want al het geestelijke wacht met ongeduld op de inlijving in de nieuwe scheppingen, behorend bij hun graad van rijpheid, om hun ontwikkelingsweg voort te zetten. De act van het scheppen van de nieuwe aarde wordt door menselijke ogen niet gezien, en daardoor is het ook niet nodig, vanwege de mensen, een bepaalde tijdsduur in acht te nemen. En de mensen die weggevoerd zijn ontbreekt het aan elk tijdsbesef, zodat zij niet meer in staat zijn te beoordelen in welke tijdsruimte de nieuwe aarde is ontstaan. Maar mijn macht is onbegrensd en zal zich openbaren bij het scheppen van de nieuwe aarde. Deze zal scheppingen te zien geven waarvan u, mensen u geen voorstelling kunt maken, dit echter diegenen onmetelijk zalig zullen maken die op deze aarde mogen leven. Het is waarlijk een paradijs op aarde, want de mijnen waren Mij trouw in de geloofsstrijd en zullen daarvoor ook hun loon ontvangen.

Alle mensen zouden dit geluk kunnen ervaren als zij de korte tijd tot het einde goed wilden benutten. Naar zij geloven, en doen, om de rijpheid van hun zielen te vergroten, en daarom zal ieder dat loon ontvangen dat hij verdient. Een gelukkig leven in het paradijs op de nieuwe aarde, of de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde, om na een eindeloos lange tijd weer als mens over de aarde te mogen gaan met als doel, de laatste beproeving van de wil.

Amen

---

**BD.8098**

*9 februari 1962*

### **God zelf openbaart zich in tijden van geestelijke nood**

Elke gedachte die u tot Mij richt in geest en in waarheid neem Ik aan en Ik zorg er werkelijk voor u naar waarheid te antwoorden, wanneer u Mij een vraag stelt. Maar ook u zult uw best moeten doen dit antwoord helemaal zonder vooroordeel in ontvangst te nemen. U zult u moeten voelen als lege opnamevaten die Ik wil vullen met de goede inhoud die u alleen slechts tot zegen strekt. En u moet weten dat mijn liefde voor u eindeloos is, dat ze daarom ook alle middelen zal aanwenden om u, die nu kort voor uw voltooiing staat, te helpen deze laatste voltooiing te bereiken, waarvoor er niet veel tijd meer is. Verder moet u weten dat mijn tegenstander in de tijd voor het einde een geweldige macht heeft, hem door de mensen zelf verleend die niet serieus naar de laatste voltooiing streven - en dat het hem ook lukken zal veel mensen weer ten val te brengen, wier gang over de aarde dan tevergeefs is geweest.

Omdat Ik overal van op de hoogte ben, ook van de vele nog besluiteloze zielen die tegenover zijn schandelijke praktijken te zwak zijn - en omdat mijn liefde

onbegrensd is en ook waarlijk alle mensen uit zijn klauwen zou willen bevrijden, maar toch niet tegen de wet van de eeuwige ordening in kan gaan, moet Ik dus binnen de grenzen van de eeuwige ordening werkzaam zijn en al diegenen te hulp komen die hun gedachten naar Mij opsturen, wier wil niet van Mij is afgekeerd, zelfs wanneer ze nog niet oprecht voor Mij hebben gekozen. Maar Ik wil hen helpen deze juiste beslissing te nemen. Ik moet hun dus licht en kracht doen toekomen, dat ze Mij eens leren onderkennen en dan ook de kracht opbrengen mijn tegenstander weerstand te bieden en op Mij aan te sturen. Ik ben geenszins een God die voor u niet te bereiken zou zijn. Ik ben de Liefde en de liefde is voor Haar schepselen nooit ver weg, ze volgt hen voortdurend, ook wanneer de schepselen zich nog op de grootst mogelijke afstand van Mij bevinden.

Deze God zult u eerst moeten leren onderkennen, die als Vader zich het lot van ieder afzonderlijk mens aantrekt en die u daarom nooit in de verte zult moeten zoeken. Een innige gedachte van mijn kind roept Mij bij hem en Ik zal bij hem aanwezig zijn en blijven, omdat de liefde van het kind geen scheiding meer toelaat. En Ik zal me aan hem openbaren. En dit is mijn grote hulp die Ik in de eindtijd aan de mensheid, die zich in de grootst mogelijke geestelijke nood bevindt, doe toekomen. Ik zelf spreek de mensen aan en alle mensen mogen mijn woord vernemen als ze maar hun hart openen voor mijn aanspreking van boven. Het licht en de kracht breng Ik hun over door mijn woord, dat ze nodig hebben voor hun voltooiing.

En dus ben Ik zelf werkzaam, uw God en Vader van eeuwigheid, om het werkzaam zijn van mijn tegenstander af te zwakken, om de mensen een reddingsanker aan te bieden, waardoor ze aan het gevaar kunnen ontsnappen om ten prooi te vallen aan zijn invloed. Ik zelf spreek de mensen aan en Ik gebruik daarvoor een gewillig werktuig dat Mij bewust dient en mijn rechtstreeks werkzaam zijn bij en in zich toelaat, omdat Ik de mensheid niet aan het dwingen van hun wil blootstel, maar ze vrij moet beslissen mijn aanspreken aan te nemen of niet. Maar Ik spreek zelf tot alle mensen, omdat mijn eindeloze liefde Mij daartoe aanspoort en die nooit op zal houden en die altijd bereid is te helpen.

En u, mensen moet geloven dat de geestelijke nood groot is, omdat u voor het einde staat. En u moet ook weten dat dit einde ook door mijn liefde is gemotiveerd.

Want Ik weet wat nodig is; Ik weet wanneer de tijd is gekomen waarin Ik de wettelijke ordening moet herstellen, om het werk dat het gevallen geestelijke terug voert, voort te kunnen zetten. Maar Ik weet ook waar nog hulp verleend kan worden en op welke manier, en Ik benut waarlijk elke gelegenheid om de mensen op aarde nog de ogen te openen, om Mij zelf aan hen te openbaren. En mijn schapen herkennen de stem van hun Herder en ze volgen die. Maar ook in het universum zal



mijn stem weerklinken, want mijn woord weerklinkt ook in de oneindigheid, ze weerklinkt in al het ik-bewuste geestelijke en doorstroomt dit als licht en kracht.

U zult dus niet kunnen zeggen dat u Mij niet zou kunnen of mogen horen. Want dan zou mijn liefde of mijn macht begrensd zijn. En al ben en blijf Ik ook voor mijn schepselen onbereikbaar, zo ben Ik toch door de liefde ten innigste met hen verbonden en ook zo nabij dat ieder schepsel in staat is Mij te vernemen, als zijn liefde ook naar Mij uitgaat, dus de aaneensluiting hersteld is zoals het was in het allereerste begin. Want in het allereerste begin hoorden alle wezens mijn woord en dit was hun gelukzaligheid en zal ook eenmaal weer hun gelukzaligheid zijn, wanneer mijn liefde de wezens weer zal doorstralen zoals eens.

Amen

---

**BD.8219**

*21 juli 1962*

### **Het "rechtzetten" van het geestelijke aan het einde**

Het uur van vereffening komt waarin ieder mens zich verantwoorden moet voor zijn Rechter, want eens moet de orde weer tot stand gebracht worden en ieder mens zal zich moeten verantwoorden die deze ordening van eeuwigheid heeft overtreden. Er zal een gerechtelijke uitspraak worden gedaan en iedere ziel zal het lot toebedeeld krijgen dat zij zichzelf heeft bereid. Het door de vorm gegane geestelijke wordt daarheen verplaatst waar het naar zijn graad van rijpheid behoort. De oude schepping wordt opgelost, dat wil zeggen al haar vormen worden veranderd in scheppingswerken van een geheel andere aard. Het onverloste geestelijke wordt in deze nieuwe vormen geplaatst om weer de weg van verlossing te beginnen of voort te zetten volgens zijn graad van rijpheid.

Nog bent u mensen actief naar eigen lust en vreugde en u wordt daarbij niet gehinderd, al is uw handelen nog zo goddeloos. Maar er zal spoedig een einde aankomen en u mensen zult niet meer naar eigen wil kunnen werken, omdat de tijd is verstreken waarin u voor uw zielenheil bezig kon zijn. Want u hebt de tijd niet benut naar de wil van God maar het omhulsel van de ziel nog versterkt. En u hebt daarmee uzelf dat lot bereid doordat u meer en meer aan de materie verslaafd bent. Daarom zult u ook weer tot de materie worden die u reeds lang overwonnen had.

Maar eenmaal moet de wet van de eeuwige ordening weer vervuld worden en al het geestelijke dat als mens over de aarde gaat moet opnieuw gevormd worden, want de positieve ontwikkeling moet doorgaan vanaf waar ze werd onderbroken. Ook moet het geestelijke dat als mens op aarde gefaald heeft weer opnieuw de mogelijkheid gegeven worden zich in te passen in het terugvoeringsproces, wat wel

een uiterst hard oordeel genoemd kan worden maar toch steeds overeenkomstig de vrije wil van de mens is, die hij op de aarde opnieuw misbruikte, wat weer de hernieuwde kluistering van zijn ziel in de materie tot gevolg heeft. Zij wordt weer opgelost en moet de eindeloos lange weg door de schepping weer afleggen, tot zij weer het stadium van menszijn binnengaat.

Eenmaal zal zij het laatste doel bereiken en elke uiterlijke vorm kunnen verlaten, maar zijzelf zal die tijd verlengen of verkorten tot zij eindelijk verlost het lichtrijk binnen kan gaan. En al is God ook onvoorstelbaar lankmoedig en geduldig en probeert Hij in Zijn liefde steeds weer de mensen ertoe te brengen de juiste wilsbeslissing te nemen, toch is eenmaal de termijn verstreken. En dan treedt Zijn rechtvaardigheid naar voren en Hij brengt de oude ordening weer tot stand, wat echter ook een "rechtzetten" van het geestelijke betekent, een overplaatsen in de uiterlijke vorm die beantwoordt aan zijn graad van rijpheid.

En een dergelijk "rechtzetten" is tegelijkertijd het einde van een aardse of verlossingsperiode. Het vereist de vernietiging van de scheppingswerken op aarde die het nog onverloste geestelijke bergen dat in de gedwongen toestand zijn ontwikkelingsweg aflegt, als ook van mensen die hun bestaan op geen enkele manier benut hebben om vooruit te komen in de ontwikkeling. Zij worden ook weer "rechtgezet", dat wil zeggen weer in de harde materie gekluisterd overeenkomstig hun geestelijke rijpheid. En u mensen staat voor dit einde van de oude aarde, of u het geloofwaardig vindt of niet. En u wordt er steeds weer op gewezen uzelf nog voor het einde te veranderen en u te voegen naar de wet van de eeuwige ordening, waarvoor alleen een leven in liefde vereist is. Want de liefde is het goddelijke principe dat ook u zich als Zijn schepselen eigen moet maken, wil de goddelijke ordening worden aangehouden.

U wordt steeds vermaand door zieners en profeten die u dit dichtbij zijnde einde aankondigen. Zij laten u nadenken over uw eigenlijke levensdoel hier op aarde opdat het einde voor u niet als een verrassing komt. Opdat u niet volledig schuldig voor Gods rechterstoel zult moeten verschijnen, als u niets hebt gedaan om in de laatste vorm als mens rijp te worden. Ook al bent u nog niet bevrijd van uw oerschuld door deze tot onder het kruis te dragen en Jezus Christus te vragen om van deze schuld verlost te worden.

Hij alleen kan u alle schuld ontnemen, en dan kunt u vrij van schuld voor de "rechterstoel" van God treden en hoeft het laatste gericht niet te vrezen. U zult dan uw verblijf op deze aarde kunnen verwisselen voor dat in het geestelijke rijk dat uw ware vaderland is. U zult dan het rijk van de zalige geesten kunnen binnengaan en noch het einde van de oude aarde, noch de hernieuwde kluistering hoeven te vrezen.

Want de eeuwige God is geen strenge maar een rechtvaardige Rechter die u allen zal bedenken naar uw eigen wil.

Amen

---

**BD.8624**

*23 september 1963*

## **De verwoesting van de aarde is het gevolg van experimenten**

Het laatste werk dat de aarde verwoest zet u mensen zelf in werking. En Ik hinder u daar niet bij, omdat Ik ook aan het geestelijke denk dat door dit verwoestende werk vrij wordt uit de materie en in nieuwe, andere vormen op de nieuwe aarde zijn ontwikkelingsgang weer kan voortzetten. Al meer dan eens is u dit gezegd, maar toch is uw geloof eraan zeer gering, want het hele gebeuren is voor u eenvoudigweg onvoorstelbaar. Het vormt echter de afsluiting van een ontwikkelingsperiode waarop een nieuwe periode volgt, opdat het werk om het geestelijke terug te brengen zich weer in wettelijke ordening kan voltrekken en er weer een resultaat te behalen is dat voor de verwoesting van de oude aarde niet meer te zien was.

Mijn tegenstander voert zijn laatste satanische daad uit doordat hij de mensen ertoe aanzet dat te doen waartoe hij zelf de macht niet heeft: scheppingswerken te vernietigen - in het geloof daardoor het gebonden geestelijke te bevrijden en in zijn macht te krijgen. Hij haalt de mensen over en zet hen ertoe aan proefnemingen te doen van allerlei aard, die echter door de onwetendheid van de mensen mislukken en daarbij verschrikkelijke gevolgen uitlokken.

Want de mensen wagen zich aan experimenten waarvan ze de afloop niet kennen. Ze zetten krachten in werking die ze niet beheersen en zijn daardoor ten dode opgeschreven. En met hen zal ook het hele scheppingswerk aarde aan de meest geweldige verwoestingen zijn blootgesteld. Het hele aardoppervlak zal totaal veranderen, alle scheppingswerken op de aarde zullen aan de vernietiging ten prooi vallen. De uitwerkingen ervan zullen tot in het binnenste van de aarde doordringen en zo kan er dus van een verwoesting van enorm grote omvang gesproken worden. De meeste mensen zullen dit weliswaar zelf niet meer kunnen nagaan, behalve de kleine schare die Ik tevoren van de aarde wegvoer in een gebied van vrede.

Ik zelf zou nooit zo'n verwoesting toelaten wanneer Ik daardoor niet ook nieuwe mogelijkheden zou verkrijgen die tot zegen zijn voor het nog gebonden geestelijke dat al eindeloos lange tijden in de hardste materie smacht. Maar voor dit geestelijke zou een verdere ontwikkeling ook mogelijk zijn wanneer de mensen de wettelijke ordening niet omver zouden stoten maar steeds hun dienende taak op aarde vervulden.

Maar de mensen leven niet meer in mijn goddelijke ordening en daardoor heeft mijn tegenstander grote invloed op hen en hij zet ze aan iets te doen waarvan hij profijt hoopt te trekken, waarvan hij de terugkeer van al het gekluisterde geestelijke naar hemzelf toe verwacht. En Ik houd hem daarbij niet tegen, omdat het altijd nog aan de vrije wil van de mens zelf ligt, of hij datgene uitvoert waartoe mijn tegenstander hem wil dwingen.

Maar wat de mensen ook doen, steeds zal Ik de uitwerkingen van hun handelen juist weten te benutten. Want ook de duistere wereld is waarlijk aan Mij en mijn macht onderworpen en ze moet Mij dienen en als het ware deelhebben aan mijn werk om het geestelijke terug te voeren, al is het ook onbewust. Ik ben echter sinds eeuwigheid op de hoogte van de wilsrichting van de mensen en Ik kon daarom op grond van deze wil ook mijn heilsplan opstellen.

Ik weet wanneer het tijdstip gekomen is waarin een geestelijke vooruitgang op de aarde niet meer te verwachten is. Ik weet ook wanneer voor het gebonden geestelijke de tijd gekomen is dat het vrij kan worden en Ik belet daarom het handelen van de mensen niet wanneer ze aan een reusachtig vernietigingswerk beginnen door hun verkeerd gerichte wil die zich naar mijn tegenstander keert, waardoor de mens voor hem een gewillig werktuig is. Want hijzelf kan geen scheppingswerk te gronde richten, hij kan geen stukje materie uiteen doen vallen en al het gebonden geestelijke is aan zijn macht ontrukkt. Daarom probeert hij het weer terug te winnen en de mensen zijn hem daarbij behulpzaam daar ze zelf bijdragen aan de ontbinding van de materie - aanvankelijk door talrijke kleine proefnemingen, die echter later afmetingen aannemen waartegen de materie niet bestand is.

Doch Ik laat het toe dat het geestelijke dat in de materie gekluisterd is vrij wordt, al is het ook ten koste van het hele menselijk geslacht, dat zelf op een geestelijk dieptepunt is aangekomen dat een hernieuwde verbanning in de materie nodig maakt. En wat mijn tegenstander en de van hem afhankelijke mensen nu ook ondernemen - uiteindelijk zal het toch weer de positieve ontwikkeling dienen van het geestelijke dat eens tot voltooiing moet komen. En daarom zal ook mijn heilsplan worden verwezenlijkt, zoals het u bekend is gemaakt in woord en geschrift.

Amen

---

**BD.9025**

*1 augustus 1965*

**Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing**

Voor hen die zich aangeboden hebben Mij te dienen zal niets verborgen blijven, want de laatste gebeurtenissen zijn zo geweldig dat u er niet over in onwetendheid mag blijven. Vooral, als Ik door u tot alle mensen wil spreken. En u moet daarom ook weten, dat er maar een geringe aanzet voor nodig is om een catastrofe te veroorzaken, die eerst voor wereldds wordt aangezien, die het signaal is voor de dan volgende grote natuurcatastrofe. Zij wordt weliswaar niet direct door de mensen veroorzaakt, maar is het gevolg van de wil der mensen. Want door hun wil zal een wereldbrand ontstaan die alleen nog maar door mijn wil gestopt kan worden.

En omdat de mensen alleen maar acht geven op het wereldgebeuren, moet er iets geschieden wat voor hen onverklaarbaar is. Het oog van de wereldse mensen moet op mijn ingrijpen gericht worden en alle menselijke plannen moeten op de achtergrond raken ten aanzien van de ontdekking, dat er iets in de kosmos staat te gebeuren waardoor per slot van rekening ieder mens getroffen kan worden. De mensen moeten dus God leren vrezen en niet hun menselijke tegenstanders. En al is het ieders eigen zaak God te vrezen of niet, toch is dat kosmische gebeuren groter en levensbedreigender dan de wereldbrand, die nu op de achtergrond raakt. Want nu beslist de geestelijke houding tot de Schepper en Behouder van alle dingen welke invloed die natuurcatastrofe heeft.

Of u het nu gelooft of niet, deze gebeurtenis komt met reuzenschreden op u af en u bent er nog maar korte tijd van verwijderd. En u, die er van weet, moet ieder van uw medemensen op het voor hen op handen zijnde opmerkzaam maken, ook al vindt u geen geloof, maar de komende gebeurtenissen zullen het bewijzen. Want ook het einde komt steeds nader. Deze natuurramp is er alleen het laatste teken van. Maar wie zal zich daardoor nog laten beïnvloeden?

De mensen zullen er altijd alleen maar een natuurcatastrofe in zien, en zullen er geen verband in vermoeden met de geestelijke toestand der mensheid, behalve de weinigen die reeds een ontwaakte geest bezitten, maar die niet tot de mensen kunnen doordringen. Die vergeefs spreken om nog te waarschuwen voor het einde dat zij nu onherroepelijk tegemoet gaan.

Laat de tekenen niet ongemerkt aan u voorbij gaan, want zij waarschuwen u allen dat u in de tijd leeft van het einde. En denk er aan dat u nog maar een korte tijd heeft om te beslissen de weg tot Mij te nemen, die u redden kan en zal uit alle nood, of aan te sturen op mijn tegenstander, die u in het verderf wil storten weer voor eindeloos lange tijden. Ter wille van uw wilsvrijheid kunt u de dag en het uur niet weten, maar Ik kan u alleen met zekerheid zeggen dat u niet veel tijd meer heeft.

Desondanks interesseert u alles wat in de wereld voorvalt zo zeer, dat u weinig acht slaat op wat Ik u te zeggen heb. En daarom zal de catastrofe met zulk een geweld over u losbarsten, dat u niet zult weten hoe u zich er tegen kunt beschermen. Maar laat dat ene u gezegd zijn, dat alleen Ik u bescherming kan bieden. Dat u tot Mij uw toevlucht moet nemen als u veilig geleid wilt worden door alle gevaren voor lichaam en ziel.

Als u mensen maar zou begrijpen dat er een hogere Macht aan het werk is, en dat u die hogere Macht moet aanroepen, omdat u anders reddeloos verloren bent. Want mijn tegenstander zal nog eenmaal al zijn macht aanwenden om u in handen te krijgen. En wie in de korte tijd voor het einde niet meer voor Mij kiest, die zal hernieuwd gekluisterd worden in de materie. Hij zal dan de eindeloos lange weg weer moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde.

Amen

\* \* \*