

# **Tekenen van de eindtijd**

**De aansporing van God acht te slaan op de bijbelse tekenen  
van de eindtijd die zich in onze dagen openbaren**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,  
via het "innerlijk woord" ontvangen en  
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

## Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

## **Inhoudsopgave**

- BD.1795 Voortekenen van de wereldcatastrofe
- BD.1888 Teruggang van de vegetatie - Stormen - Noodweer
- BD.2445 Liefdeloosheid - Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde
- BD.4412 Tekenen van de eindtijd
- BD.4928 Buitengewone gebeurtenissen - Tekenen van het nabije einde
- BD.5723 Tekenen van het einde
- BD.6482 Aangaande de voorspellingen over het einde
- BD.6487 Een wijzen op het einde
- BD.6501 Tekenen van en verwijzingen naar het einde
- BD.6588 Logische motivering van het wereldgebeuren
- BD.7074 Ongeloof voor het einde - Activiteit van satan
- BD.7211 Waarschuwendende woorden over het einde
- BD.7364 Eindvermaning
- BD.7549 Ongeloof aan het eind
- BD.8277 De tekenen van de eindtijd
- BD.8310 Aankondiging van het einde en tekenen van de tijd
- BD.8370 Gods besluit is onafwendbaar
- BD.8717 Hernieuwde verwijzing naar catastrofes en oorlog
- BD.8754 Weer net als voor de tijd van de zondvloed
- BD.9008 Het einde komt vast en zeker

---

**BD.1795**

*30 januari 1941*

## **Voortekenen van de wereldcatastrofe**

Aan iedere wereldcatastrofe gaan voortekenen vooraf opdat de mensheid het naderen er van herkent, want God heeft ze te allen tijde verkondigd door Zijn woord. En wanneer u acht slaat op deze aankondigingen weet u dat nu die tijd gekomen is en u zich voorbereiden moet, opdat u niet de volledige ondergang tegemoet gaat. Alles wat God doet en ook nu over de aarde komen laat, hangt af van de menselijke wil, dat wil zeggen: de menselijke wil brengt weliswaar niet de catastrofe teweeg, maar hij is door zijn totale verkeerdheid daar de aanleiding toe. De menselijke wil wordt zodanig misbruikt dat een wereldcatastrofe het onafwendbare gevolg moet zijn, want deze verkeerd gerichte wil kan alleen nog door iets buitengewoons - in zekere zin onnatuurlijks - in de juiste baan komen.

Hoe meer nu de menselijke gedachte de verkeerde richting opgaat des te dringender is het goddelijke ingrijpen nodig, want de kostbare aardse tijd gaat heen zonder het wezen de noodzakelijke hogere rijpheid te brengen. De misbruikte wil kan echter nooit een hogere ontwikkeling begunstigen, maar ze alleen verhinderen. De gebeurtenissen van de tijd, de steeds toenemende liefdeloosheid, het antichristelijke streven en de door God uitgekozen verkondigers van Zijn woord moeten u vermanen dat de tijd gekomen is waarover de Heer op aarde gesproken heeft. En daarom moet u ijverig zijn en aan het heil van uw ziel denken, al lijkt het u nog zo ongelooflijk toe dat een natuurcatastrofe over de aarde zal uitbreken. Bedenk dat bij God geen ding onmogelijk is en alles kan gebeuren wanneer God dat wil, en dat God het wil is op het gedrag van de mensen door de verkeerde houding tot Hem, gebaseerd.

Als de mensen het aardse leven gegeven is voor een bepaald doel maar zij niet in overeenstemming met dat doel leven, laten zij een goddelijke genadegave voorbij gaan en God waarschuwt nu nog eenmaal met onverbiddelijke woorden die niemand naast zich neer kan leggen. De menselijke wil dus is aanleiding tot een vernietigingswerk van onvoorstelbare omvang, en toen de Heer dit voorspelde, voorzag Hij al de verkeerde wil van de mensen. Maar Zijn bedoeling is de misleide mensheid terug te winnen en Hij wendt daarom het laatst mogelijke middel aan dat schijnbaar een daad is van onbeschrijflijke wreedheid, en toch alleen de goddelijke liefde en barmhartigheid als beweegreden heeft. Want talrijke mensen zullen daardoor nog tot inzicht komen - en dezen zijn dan gered voor alle eeuwigheid.

Amen

---

**BD.1888**

*14 april 1941*

### **Teruggang van de vegetatie - Stormen - Noodweer**

Het is geen toeval dat de vegetatie van het aardoppervlak verandert voor zover het landstreken betreft waar menselijke bemoeienissen en de menselijke wil hierin beslissend hebben ingegrepen. Dit geldt in het bijzonder voor wouden of boomaanplantingen die aan de vernietigende wil der mensen ten offer vielen, wat niet zonder invloed op het klimaat en de bodemgesteldheid blijft.

Zulk een omhakken van bomen is een groot gevaar voor de mensen als dit te vroeg geschiedt, dat wil zeggen voordat het geestelijke in de plantaardige scheppingen gerijpt is tot een verder leven in de volgende vorm. Want dit vroegtijdig vrij geworden geestelijke verlaat zijn verblijfplaats niet, zonder zich hiermee in overeenstemming schadeloos gesteld te hebben door de bestaande levens in de omgeving te bedreigen. Het kan zich in ongebonden toestand vaak ongewenst uiten, wat van God uit ook niet verhinderd wordt. De mensen in zulke landstreken zullen onder buitengewone stormen en verwoestingen te lijden hebben, wat ook de groei van alle planten erg benadeelt. Waar echter de vegetatie schraal is laten zich ook andere storingen voelen. Daar laat de watertoestand veel te wensen over, dat wil zeggen de oppervlakte van de aarde verzandt door gebrek aan watertoevoer. Zodoende kunnen deze landstreken woest en ledig worden, en ofschoon de mensen menen daar geen invloed op gehad te hebben zijn zij toch de eigenlijke veroorzakers van de onvruchtbaarheid en dorheid van hele landstreken.

Het gevaar ligt daarin dat het niet wordt ingezien en dat mensen gedachteloos steeds weer nieuwe landstreken ten offer laten vallen aan hun winstbejag - wat meestal de oorzaak is van dorheid van gehele gebieden. Wanneer de mens om aards voordeel scheppingen vernietigt is dit een toegeven aan de macht van het kwaad. Om geld en de waarde van het geld grijpt de mens in het goddelijke scheppingsplan in, dat aan alles zijn bestemming gaf en niet in de laatste plaats aan de gehele plantenwereld op het aardoppervlak. Zulk een ingrijpen zal dan ook gevolgen hebben die hiermee overeenstemmen, ofschoon deze gevolgen een bepaalde tijd nodig hebben en niet dadelijk te herkennen zijn.

Stormen en noodweer zullen de overhand krijgen, watergebrek zal dus plantenculturen bemoeilijken, wat een teruggang van de vegetatie tot gevolg zal hebben. Tegelijkertijd is het een beperking van de geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het substantiële dat zijn verblijf in de

plantenwereld volgens zijn graad van rijpheid nemen wil en daarin dus gehinderd wordt, wat tot steeds nieuwe stormen en noodweer leidt.

Amen

---

**BD.2445**

*10 augustus 1942*

## **Liefdeloosheid - Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde**

Het gedrag van de mensheid is niet met de leer van Christus in overeenstemming te brengen, want deze eist werken van liefde, ze vraagt te leven voor elkaar, ze verlangt een verhouding van mensen met elkaar zoals die van broeder tot broeder. De huidige mensen staan echter allen vijandig tegenover elkaar, naar buiten toe vaak alsof ze elkaar bijstaan, evenwel in hun hart steeds alleen maar bedacht op eigen voordeel en de medemens beschouwend als tegenstander omdat hij zich door hem geschaad of benadeeld voelt. De mensheid is helemaal gespeend van liefde en daarom keert ze zich tegen het christendom, tegen de goddelijke leer van de liefde die ze niet meer in acht wil nemen. Want de liefde beoefenen betekent voor de mensen zelfoverwinning. Het betekent afstand doen van de materie, een achterstellen van de eigen wensen en begeerten, een opofferen van datgene wat de mens lief is.

De eigenliefde moet bestreden worden, de mens moet zichzelf opvoeden tot bescheidenheid om daardoor zijn medemens behulpzaam te kunnen zijn, dat bij hem geeft waarvan hij afstand doet. Dit is een offer dat alleen uit liefde gebracht kan worden en daarom moet de liefde beoefend worden. Maar slechts zelden brengt een mens nog dit offer voor zijn medemens. Ieder denkt alleen maar aan zichzelf en daarom vindt hij de leer van Christus lastig en is hij het eens met het voornemen van de mensen deze uit te roeien.

Waar liefdeloosheid heerst, zal zonder bedenkingen de strijd tegen de goddelijke leer van de liefde gevoerd worden. En de liefdeloosheid is over de hele wereld verbreid, de mensen overtreffen elkaar in wreedheden die ze hun medemens aandoen en dus is de hele wereld schuldig te noemen aan het grote wereldgebeuren, dat alleen maar in de liefdeloosheid van de mensheid begon en dat steeds grotere liefdeloosheid als gevolg had en daarom als het werk van de hel, als het werkzaam zijn van demonische krachten moet worden aangeduid. En de mensen beseffen het geestelijk lage niveau niet waarin ze zich bevinden. Ze kijken alleen naar de puur uiterlijke uitwerking van het wereldgebeuren, echter niet naar de geestelijke toestand van hen die door hun grote liefdeloosheid ook hun medemens aanleiding geven tot liefdeloos handelen. En zolang deze wantoestand niet beseft wordt, kan hij ook niet worden opgeheven. Zolang de mens de liefdeloosheid niet als grootste

kwaad inziet, zal hij zich ook niet inspannen om in de liefde te leven, dat wil zeggen: de medemens dit ten deel te laten vallen.

En dus zal hij ook de leer van Christus niet goedkeuren. Hij zal er afwijzend tegenover staan, omdat het naleven ervan hem aards geen voordeel oplevert. Maar zijn handelen zal ook dienovereenkomstig zijn. Weer wordt de liefde verdrongen en het gevolg ervan zal slechts weer grotere liefdeloosheid zijn. De ene mens zal de vernietiging van de andere nastreven. Hij zal geen geremdheid kennen, hij zal niet meer in staat zijn recht en onrecht te onderscheiden en daarom zichzelf in hardheid en wreedheden overtreffen. En elke liefde zal bekoelen en het geestelijke dieptepunt zal zakken tot het uiterste. En een wereld zonder liefde kan niet bestaan. Ze is overgeleverd aan de ondergang en met haar alles wat niet probeert zichzelf te verlossen door de liefde.

Amen

---

## **BD.4412**

*20 augustus 1948*

### **Tekenen van de eindtijd**

Ook dit is een teken van het einde, dat de mensen vijandig optreden tegen elkaar en geen liefde meer voelen tot elkaar. Dat iedereen op zichzelf bedacht is en hard en onverschillig is tegenover de nood van de medemens. De liefde zal verkoelen, en ook daaraan herkent u het naderende einde. En om die reden wordt ook God niet meer erkend die de Liefde zelf is, want de mensen zijn ver van de liefde omdat zij Zijn tegenstander als hun heer onderdanig zijn. Hij zal op deze mensen inwerken en ze tot steeds grotere liefdeloosheid aansporen. Overal zal strijd zijn en de een zal de ander zijn vijand zijn, de een zal de ander schade berokkenen. En de liefdeloosheid zal zich zowel aards als ook geestelijk doen gelden, want naast de lasten en ergernissen die door de wil van de mensen aan de medemens berokkend wordt zal ook geestelijk een grote verandering vast te stellen zijn. De liefdeloosheid verduistert de geestestoestand der mensen en het zal niet mogelijk zijn met hen over geestelijke kwesties te spreken, of hen zelfs te onderrichten. Smadelijk en uit de hoogte zullen zij antwoord geven of de vertegenwoordigers van God afwijzen, smadelijk en hooghartig zullen zij de naam van God uitspreken en zich schuldig maken op een manier dat de "toorn" van God hen zal achterhalen op de jongste dag.

De een zal de vijand van de ander zijn. Zelden zullen gelijkgezinde gelovigen elkaar trouw kunnen blijven zonder door de tegenstanders van het geloof of van al het geestelijke op iedere wijze gekweld te worden. En zelfs bij de nauwste betrekkingen zullen vijandelijkheden aan de orde van de dag zijn. Ontrouw en verraad zullen de



mensen die elkaar trouw zouden moeten blijven en elkaar zouden moeten steunen uit elkaar drijven, en iedere relatie is in gevaar verbroken te worden. De liefde verkoelt waar er geen met God verbonden mensen zijn die elkaar steunen en door gemeenschappelijk geestelijk streven de liefde beoefenen. Het zal een bittere tijd zijn voor allen die gevoelvol zijn, en liefde of liefdeloosheid voelen als respectievelijk zaligheid of kwelling.

Ook moet u er op letten en er moeite voor doen in de liefde te leven, u door liefdadigheid ook vrienden te maken en alle vijandelijkheden uit de weg te gaan. U moet door versterkte liefde de vijand ontwapenen en steeds uw blik hemelwaarts richten tot Hem die de Liefde zelf is, die uw steun en bescherming is in iedere aardse nood. Zijn liefde is waarlijk niet veranderlijk en blijft altijd en eeuwig gelijk zij was van af den beginne. Zij zal ook niet verminderen, echter zonder kracht blijven voor hen die door hun liefdeloos innerlijk de liefde van God verspelen. Die zich openlijk tot Zijn vijanden verklaren en alles bestrijden wat naar God wijst, omdat zij gebonden zijn aan Zijn tegenstander die in de laatste tijd woedt tot hij door God van zijn macht beroofd en in de afgrond gestort wordt op de dag van het gericht.

Amen

---

**BD.4928**

*9 juli 1950*

### **Buitengewone gebeurtenissen - Tekenen van het nabije einde**

Alles wijst op het einde en wanneer u mensen acht slaat op de gebeurtenissen om u heen zult u ook erkennen dat Ik door deze tot u spreek, dat Ik u door deze wil wijzen op het einde en op uw missie om leider in de laatste geloofsstrijd te zijn. Ik wil uw geloof versterken door mijn woord, maar Ik wil ook uw medemensen helpen om te geloven die het niet kunnen vinden of te zwak zijn om er voor op te komen. Ik wil op iedere mogelijke wijze tot u allen spreken opdat u niet faalt in de laatste strijd op deze aarde. Ik houd altijd rekening met de omstandigheid dat u in een bovenmate materiële wereld leeft, dat u weinig verbinding heeft met het rijk waaruit de waarheid komt. Dat het voor u veel moeilijker is te geloven omdat u Mij niet meer voldoende levend in het hart draagt, doordat u zo ver afstaat van Jezus Christus. Daarom kunt u maar weinig kracht ontvangen omdat u niet gelooft, de u gezonden waarheid uit het geestelijke rijk niet aanneemt en de leermeesters, die mijn dienaren zijn, geen geloof schenkt.

Desondanks wil Ik u niet laten vallen en benader u steeds weer met aanwijzingen over het einde, met visioenen van zieners die openbaar gemaakt worden, met voorspellingen van profeten waarvan ook zij die weinig weten willen van het einde

en het laatste gericht zullen horen. Ik weet ook van het worstelen van veel mensen om het geloof, en ook dezen wil Ik een teken geven dat hen niet tot geloven zal dwingen. Alleen met het doel bij de mensen hun achterdocht op te wekken en ze te laten nadenken, laat Ik zulke ongewone eindtijd verschijnselen gebeuren. Want zodra zij ernstig nadenken kan Ik hen door mijn woord nader komen en hen naar waarheid onderwijzen. Pas dan stellen zij zich open voor mijn woord, wanneer dit hun duidelijk gemaakt wordt als kennelijke werkzaamheid van mijn geest. Want de zuivere waarheid kan Ik hun alleen geven door mijn woord. En alleen door dat woord uit den hoge kan hun bewezen worden wat hun ongeloofwaardig voorkomt, wat ook niet door tekenen bewezen wordt omdat zoiets alleen het verstand van de mens maar niet zijn hart aanspreekt. Steeds moet u mensen weten dat u zich in de eindtijd bevindt, dat steeds meer tekenen zullen komen die niet meer aards verklaarbaar zijn en duidelijk op een andere wereld wijzen. Wie ze als zodanig erkent zal daaruit zegen trekken, wie er echter aan voorbij gaat zal het einde moeten vrezen, want het brengt zijn verderf.

Amen

---

**BD.5723**

*14 juli 1953*

### **Tekenen van het einde**

Maak uzelf geen valse hoop en verwacht voor u geen vooruitgang meer die duurzaam is. Alles wat u bezit en alles wat u zich verwerft zal u weer ontnomen worden, een onmetelijke ellende zal over de mensen komen waar zij zich ook zullen bevinden - want het loopt naar het einde toe. Waar de mensen hun have en goed behouden en waar zij aards schijnbaar in zekerheid leven, daar zwaait mijn arm met een tuchtroede over de mensen - want overal probeer Ik opvoedend op de mensen in te werken naar gelang hun wil en levenswandel is. Niemand zal zich over zijn leven kunnen verheugen behalve de weinigen die het juiste inzicht hebben, en zich daardoor ook durven verheugen op het einde. Het einde sluit een tijdperk af, waardoor een nieuw leven in het paradijs ontsloten wordt, en daarom mag daar vurig naar verlangd worden door de mijnen.

Maar waar de mensheid in de zonde leeft is ook een vooruitgang te zien echter van tegenovergestelde werking, want deze vooruitgang is een middel van satan de mensen meer en meer volgzzaam aan hem te maken. Het is de koop prijs voor hun zielen die weer verloren gaan voor eeuwig lange tijden. Wanneer u mensen deze wereldse vooruitgang kunt bemerken weet dan, dat het einde niet ver meer af is. U zult het constateren waar geen geloof en geen liefde is, waar mijn tegenstander

duidelijk heerst en waar zonder bedenken tegen het geloof en tegen de mijnen wordt opgetreden.

Daarom zal in de gehele wereld de grootste ellende naast een zondig luxueus leven te vinden zijn, en in de gehele wereld zal de liefdeloosheid de overhand krijgen en de liefde verdrukt worden. In de gehele wereld zal de zucht naar materie duidelijk te zien zijn, en zij die streven naar het geestelijke worden vijandig behandeld. Overal zullen vernietigingen in kleine en grote omvang te bemerken zijn, overal zal er een ongewone omwenteling zijn waar te nemen hetzij natuurlijk of menselijk veroorzaakt. Alles zal uit zijn baan losbreken en er zullen dingen gaan gebeuren waarvoor niemand een verklaring vindt. Er zullen duidelijk krachten aan het werk zijn die de mensen vrees aanjagen omdat zij zich hier machteloos tegenover voelen. Op iedere wijze zal er ingewerkt worden op de besluitelozen, want zij die in de zonde voortleven leggen zulke gebeurtenissen naast zich neer en zij laten zich niet in hun levenswandel storen. Zij honen en lachen en houden redevoeringen tegen God op 'n onbeschrijfelijk frivole manier. En allen die wereldsgezind zijn stemmen hiermee in, want de materie heeft hen vast en laat hen niet meer los. Zij trachten voor zichzelf bezit, lust en aanzien af te dwingen, zij deinzen er niet voor terug hun medemensen te verraden en ze aan de ellende over te leveren.

De wereld is vol van duivelen en kan niet langer blijven bestaan. Ik ken echter iedere ziel en Ik roep er nog vele op voordat het einde komt. Ook het vele plotselinge sterven betekent voor de mensen een bange tijd en groot leed, waardoor ook nog enig succes behaald kan worden. Want uit het geestelijke rijk zullen de zielen nog invloed uit kunnen oefenen op de mensen van de aarde, en het zal menige afgescheiden ziel gelukken het bewustzijn van de achtergeblevenen te veranderen en op het geestelijke rijk te richten. Dan was ook dit leed weer een genade die redding bracht aan veel zielen. Mensen geef acht op dit alles en verwacht van de toekomst geen verbetering van uw aardse welstand, want dit zou voor u geen goed teken zijn, tenzij u staat al aan mijn kant en beleeft de laatste tijd bewust. Maar de meeste mensen moet Ik hard aanpakken om ze voor het ergste te behoeden - voor het storten in de diepte als het einde is gekomen.

Amen

---

**BD.6482**

*22 en 23 februari 1956*

### **Aangaande de voorspellingen over het einde**

Nooit zal Ik de mensen het precieze tijdstip aangeven van het einde, want dat zou niet van nut zijn voor hun geestelijke ontwikkeling. In geheel vrije wil moeten zij

omhoog streven en uit eigen beweging het heil van hun ziel zoeken te bevorderen, niet echter uit vrees die door het aankondigen van het vastgestelde uur van het einde zou worden opgewekt. Ik zal u mensen over het uur van het einde altijd in het onzekere laten, wat echter niet uitsluit dat het einde eens zal komen. En dat het eenmaal komen zal is u mensen voorspeld sinds het begin van deze verlossingsperiode, al is u maar een deel van deze voorspellingen bekend. Er zijn begrensde verlossingsperioden in mijn heilsplan vastgelegd en die omvatten altijd een bepaalde tijdsduur, welke duur door mijn weten van het ontwikkelingsproces der mensen berekend is. En dit kan ieder mens van goede wil inzien die in Mij als God en Schepper vermag te geloven.

De meeste mensen zullen echter altijd betwijfelen dat zij zelf in die tijd leven waarin al het voorspelde eens hedendaagse werkelijkheid zal worden. Het is voor de mensen iets ontzettends zich een einde van de aarde voor te moeten stellen, het is iets waaraan zeer weinig mensen geloven kunnen, behalve als zij reeds zo'n diep geestelijk weten bezitten dat zij ook van een oplossen van de schepping aarde en het ontstaan van een nieuwe aarde reden en doel kunnen inzien. Maar van dezen zullen er steeds maar weinig zijn.

Geheel loochenen zult u mensen dus een einde van deze aarde niet kunnen, noch tot hen willen behoren die dit einde beleven. Zij houden dit einde wel voor mogelijk in de toekomst, maar denken niet dat dit in het nu gebeuren gaat. Maar ook die twijfel mogen zij rustig behouden ter wille van hun zielerijpheid, zij moeten echter zulke gedachten ook in overweging nemen - dan zal het hun niet tot schade zijn. Elke geloofsdwang echter zou schadelijk zijn en zal van mijn kant nooit uitgeoefend worden, om welke reden Ik alleen maar op de tekenen wijs en nooit de dag van het einde aangeef.

En toch zeg Ik u steeds weer; u staat kort voor het einde. Menselijk gezien kunt u de geestestoestand van de mensheid niet beoordelen, u kunt de diepe geestelijke duisternis niet zien die over de aarde ligt. En u weet ook niet van de strijd tussen licht en duisternis die in het heden zo bovenmate woedt. U weet niet dat de activiteit van de duisternis zich uit in het verspreiden van onwaarheid, verkeerde leerstellingen en openlijke leugens, omdat u niet begrijpen kunt hoe mateloos diep de dwaling is waarin het denken der mensen zich beweegt. Alleen de zuivere waarheid geeft opheldering, waar echter zoekt en vindt u mensen de waarheid? - U gelooft wel de waarheid te bezitten, maar dan zou u met ontzetting de geestestoestand der mensen doorschouwen en het ook normaal vinden dat aan deze toestand een einde moet worden gemaakt. Waar u mensen licht vermoedt heeft de vorst van de duisternis al een verblindend licht aangestoken dat uw ogen nog meer verzwakt, zodat u niets vermag in te zien. Hij verstaat werkelijk de kunst de mensen af te houden van de arbeid aan hun zielen. Hij verstaat het hun blik te richten op

lokkende doelen die u mensen niet bereiken kunt, want mijn plan is vastgesteld sinds eeuwigheid.

Dat Ik u een blik gun in dit heilsplan zal dus uw geloof geen dwang aandoen, Ik wil alleen u mensen de mogelijkheid geven te kunnen geloven - omdat u de beweegredenen uiteengezet moeten worden die Mij aansporen tot het beëindigen van een verlossingsperiode. Verder moet u de doelmatigheid van zulk een beëindigen verklaard worden, waardoor u zelf ook al het gebeuren om u heen kunt volgen en dan ook erkennen zou dat een ingrijpen mijnerzijds noodzakelijk is geworden.

Mensen die alleen dit einde verteld krijgen zonder motivering zijn niet te veroordelen als zij niet geloven, ofschoon zij ook moeten nadenken over de mogelijkheid van de realisering der voorspellingen. Die echter gewillig zijn en toch menen niet te kunnen geloven zullen ook met mijn heilsplan in kennis worden gebracht. - Hun wordt de kennis gegeven van mijn werken en besturen en de beweegredenen zullen zij niet kunnen ontveinzen, want mijn liefde en wijsheid die altijd het beste wil voor de zielen van de mensen is duidelijk zichtbaar. Beschouwt u mensen het einde van deze aarde alleen als straf dan zult u zich tegen deze leer verzetten. Beschouwt u het echter als een reddingsdaad voor het als mens falende geestelijke en het nog in de scheppingen gekluisterde geestelijke dat ook eenmaal uit de diepte ten hoge moet komen, dan zal het u ook mogelijk zijn een God van liefde en wijsheid te erkennen, en ook het einde van de aarde zal u dan geloofwaardig schijnen.

Op welke trede van ontwikkeling de mensen op aarde zich nu bevinden kan Ik alleen beoordelen, hoewel u zelf ook het lage geestelijke peil ervan zou kunnen inzien. Ik weet echter al van eeuwigheid wanneer het herstel van mijn ordening zich voltrekken moet, wanneer Ik het drijven van mijn tegenstander moet tegengaan en met wat daartoe nodig is: dat de aarde weer als rijpingsstation voor het nog onvolmaakte dienen kan. Ik alleen weet wanneer het laagste peil bereikt en het tijdstip gekomen is waarop mijn tegenstander zijn werken verhinderd moet worden. En juist omdat Ik dat weet draag Ik mijn dienaren op van het ophanden zijnde einde steeds weer melding te maken, ofschoon zij maar weinig geloof zullen vinden. Nooit echter zal Ik de dag en het uur aangeven, wat u echter geen aanleiding mag geven mijn voorspellingen naar de verre toekomst te verplaatsen.

U weet niet hoe dicht u voor het einde staat, maar er is voor u allen grote haast geboden. U allen kunt niet ijverig genoeg voor uw ziel bezig zijn, want iedere dag is nog een genade voor u omdat u met een goede wil nog veel bereiken kunt. Geef uzelf echter geen hoop nog veel tijd te hebben, want sneller dan u denkt komt het einde. En ieder die mijn woorden geloof schenkt zal zich voorbereiden, hij zal zijn

geestelijk welzijn voor het lichamelijke welzijn stellen en daardoor veel gewinnen voor de eeuwigheid.

Amen

---

**BD.6487**

*28 februari 1952*

## **Een wijzen op het einde**

Binnenkort loopt een tijdperk ten einde en begint er een nieuw. U, mensen zult dan deze woorden geloof kunnen schenken, want daarom spreek Ik ze tot u, dat u uw leven nu ook zo leidt, dat u dit einde niet hoeft te vrezen. Een ander doel heb Ik er niet mee voor. Ik wil u niet zonder reden verontrusten, Ik wil u niet in verwarring brengen wegens dat wat voor u ligt, Ik wil alleen dat u zo leeft zoals het mijn wil is, dan zal het einde van dit tijdperk alleen maar gunstig voor u zijn, dan zult u zich niet bevreesd hoeven te maken, veeleer met vreugde een gezegende tijd tegemoet zien.

Ik zou u hiervan niet in kennis hoeven te stellen, want niemand van u weet, wanneer zijn laatste dag gekomen is, en het zou dus voor velen een totaal onnodig weten zijn, dat er een verlossingsperiode ten einde loopt. Toch kan dit wijzen erop voor ieder mens nog een aansporing zijn, serieus aan zijn ziel te denken - het kan hem aansporen, zichzelf ernstig onder handen te nemen, wanneer hij herinnerd wordt aan de vergankelijkheid van aardse goederen en er nu naar streeft geestelijke goederen te verwerven. Maar hij is niet gedwongen te geloven.

Toch roep Ik u, mensen steeds dringender toe: Geloof deze woorden en doe alles waartoe u in staat bent en het zal u alleen maar tot zegen strekken. Want u bevindt u allen niet in goede zielsgesteldheid, zult allen nog aan uzelf moeten werken en hebt daar niet veel tijd meer voor. Laat u niet verrassen, maar maak u met de gedachte vertrouwd nog maar korte tijd gast te zijn op deze aarde. Deze gedachte zal u bewuster laten leven en u zult u tot Mij wenden om hulp, wanneer u aan Mij gelooft als uw God en Schepper.

Denk dan aan uw leven tot nu toe en vraag uzelf af of uw levenswandel juist was voor mijn ogen. Want u kent mijn geboden en u allen weet dat de liefde het eerste en voornaamste is, dat u zonder liefde nooit tot gelukzaligheid zult kunnen komen en wanneer u aan uzelf zult moeten bekennen lauw en onverschillig tegenover dit gebod van de liefde geweest zijn, haal het dan in. Want er is u veel gelegenheid gegeven te werken in de liefde. Overal om u heen zult u nood zien en u zult helpend kunnen ingrijpen, u moet alleen maar de wil hebben goed en rechtvaardig te leven

en acht te slaan op de geboden van de liefde, die Ik u alleen ter wille van uw zielenheil heb gegeven.

En denk steeds aan uw Verlosser Jezus Christus. Roep Hem aan, dat Hij uw gedachten moge sturen en u acht geven de goddelijke wil uit te voeren. Dan roept u Mij zelf aan en laat Mij blijken dat u bij Mij terecht wilt komen en u gaat dan ook de juiste weg, de weg die Jezus Christus u is voorgegaan.

Het einde komt onherroepelijk en heeft niets te maken met hoe het dan met uw ziel gesteld is. Maar nog hebt u tijd u daarop voor te bereiden en daarom komt steeds weer de waarschuwendende stem van boven tot u: Denk aan het einde. Het is alleen maar mijn liefde die u wil redden van het verderf, maar die u nooit zal dwingen en u daarom aanspreekt in een vorm waaraan u geloof zult kunnen schenken als u gewillig bent. Als u echter goed oplet, zult u veel opmerken wat u zou kunnen laten geloven.

Een periode loopt ten einde en een nieuwe begint. En er gaat alleen maar in vervulling wat voortdurend werd voorspeld door zieners en profeten. Want ook dezen spraken in mijn opdracht en kondigden hetzelfde aan, wat Ik u, mensen nu zeg, maar uw wil is vrij; zoals echter uw wil is, zo zal ook uw lot zijn als het aardse leven voor u voorbij is. U zult kunnen leven in gelukzaligheid; maar ook ten prooi vallen aan de dood, een eindeloos lange tijd van kwelling en duisternis, waaruit u uzelf niet zult kunnen bevrijden.

Amen

---

## **BD.6501**

*14 maart 1956*

### **Tekenen van en verwijzingen naar het einde**

Onbedrieglijke tekenen zullen u het naderende einde aankondigen, maar ze worden alleen herkend door hen die geloven - terwijl alle anderen ze als natuurlijke verschijnselen zullen verklaren en ieder mens uitlachen die er een diepere betekenis aan toekent. Maar toch wordt u mensen er opmerkzaam op gemaakt, en een ieder kan zich naar eigen goeddunken daarvoor openstellen. Dat u er echter opmerkzaam op wordt gemaakt is een onverdiende genade, want aldus kunt u aan uzelf werken omdat deze tekenen een ernstige waarschuwing voor u zijn, als u gelooft.

Het zijn dus nog laatste tijden van genade die een ieder nog beleven mag en die zijn aardse levensweg nog succesvol kunnen beëindigen, wanneer hij ze op de juiste wijze benut. En toch zullen de mensen die niet geloven onverschillig hun weg verder gaan en het einde zal hen verrassen. Onrijp zullen hun zielen het einde beleven dat onherroepelijk zal komen.

En wanneer u mensen nu voortdurend vermaand en er op gewezen wordt, dan zijn dat ook genaden waar u acht op moet slaan en die u benutten moet tot heil van uw ziel. Want steeds is het God zelf die u door zulke waarschuwingen benadert, die echter zo gegeven worden dat zij u de vrijheid van wil laten en het een ieder vrij staat met een einde rekening te houden of niet. Maar zij die geloven zijn aanzienlijk in het voordeel omdat zij hun levenswandel daarnaar richten. Zij doen moeite om volgens de wil van God te leven en tot aan het einde nog door te groeien. Maar toch is een volkomen overtuigd geloof nog maar bij heel weinig mensen te vinden, want het is een te geweldig gebeuren wat de mensen aangekondigd wordt.

Het is een gebeuren dat niemand zich kan voorstellen en dat ook nog nooit beleefd is zolang mensen deze aarde bewonen. Want alle beëindigingen van vorige verlossingsperioden speelden zich verschillend af en nooit zal hetzelfde gebeuren zich herhalen. Er zijn dus geen bewijzen mogelijk hoe het oplossen van de scheppingen voorgevallen is.

Maar het woord van God is de waarheid en Hij sprak in elk tijdperk door zieners en profeten en verkondigde wat te wachten staat, maar zonder tijdaanduiding. En daarom twijfelen de mensen steeds aan deze soort van openbaringen, terwijl zij die geloven zalig genoemd kunnen worden.

Het zal niet lang meer duren, dan zal de aarde een nieuwe fase van ontwikkeling ingaan en er begint dan een nieuwe periode met geheel andere verhoudingen en levensvoorwaarden. De mensen van deze periode zijn in een staat van rijpheid gekomen die ook andere levensomstandigheden en opgaven vraagt om hun ontwikkelingsweg te voleindigen. U kunt met zekerheid aannemen dat de tijdsduur van uw leven begrensd is, dat velen of niet de normale aardse levensduur kunnen voleinden maar eerder opgeroepen worden of in hun jonge jaren dit aanstaande einde zullen beleven. Er kan echter slechts op dit einde gewezen worden zonder bewijzen omwille van uw wilsvrijheid, maar neem deze aanwijzingen ernstig en het zal u niet berouwen.

Leef zo alsof morgen de laatste dag is, want de wereld kan u alleen maar waardeloze dingen bieden die u niet met u mee kunt nemen in de eeuwigheid. Alleen een juiste levenswandel naar de wil van God kan uw geestelijk bezit nog in die mate vermeerderen dat het einde van deze aarde de poort voor u opent tot de eeuwigheid, waarin u dan rijk gezegend aan schatten kunt ingaan. Het zal u geen schade doen wanneer u meer rekening houdt met een einde dan met een lange duur van uw aardse leven, want u leert dan nog bewust te leven op aarde. En u houdt zich dan ook bezig met gedachten aan de eeuwigheid, aan God en Zijn rijk, en u zult alleen maar naar volmaaktheid streven. Er is voor u niet veel tijd meer over, daarom gebruik ze naar uw beste vermogen en de zegen zal niet uitblijven. Want daarom wordt er



voortdurend op het einde gewezen opdat u aan dit einde denkt en hiernaar leeft op aarde.

Amen

---

## **BD.6588**

*4 en 5 juli 1956*

### **Logische motivering van het wereldgebeuren**

Voor mensen die in de wereld staan is het moeilijk te geloven aan wat u, mijn dienaren op aarde, hen in mijn opdracht aankondigt. Het lijkt voor hen zo onwaarschijnlijk dat zij u eerder fantasten noemen dan uw woorden ter harte te nemen en met de waarschijnlijkheid ervan rekening te houden. Want wat u hun verkondigt past niet in het programma dat zij voor zichzelf gemaakt hebben van hun leven op deze aarde. Het geloof hieraan eist een volledige verandering van hun gedachten van het ene gebied naar een andere, en zij zien de noodzakelijkheid ervan niet in. Zij leven en willen van hun leven genieten en daarom vervullen zij op de eerste plaats hun eigenliefde, en het gevolg daarvan is weer een verduisterde geestestoestand. Het wordt steeds donkerder in hen en mijn rijk trekt zich steeds verder van hen terug, in plaats van dat zij het in bezit nemen.

En toch kan Ik hen niet aan hun lot overlaten. Ik kom steeds weer naar hen toe en laat steeds vaker door zieners en profeten verkondigen wat hun te wachten staat. En zo klinken hun vermaningen en waarschuwingen ook te midden van de wereld om de opmerkzaamheid der mensen naar een gebied te leiden dat zij anders niet betreden. En er kan voor hun redding niets anders gedaan worden dan dat Ik hen zelf aanspreek door mijn dienaren, want dit is de natuurlijkste manier om Mij te openbaren omdat het niet tot geloven dwingt en soms toch succes heeft.

De verwijzingen naar het einde en naar de natuurramp die aan het einde vooraf zal gaan zullen de mensen steeds weer op verschillende manieren worden voorgehouden, zowel in samenhang met het verkondigen van mijn evangelie als ook in samenhang met het wereldgebeuren, die die mensen te denken moeten geven die de verkondigers van mijn evangelie uit de weg gaan maar toch aangesproken moeten worden. Waar nog naar mijn woord geluisterd wordt is ook de verbinding met Mij nog voorhanden, of nog niet verbroken. En het zal gemakkelijker zijn voor dezen het komende gebeuren geloofwaardiger te maken omdat door mijn woord altijd al op een einde van deze aarde gewezen werd en op de tekenen die zulk een einde aankondigen.

Maar het is moeilijk die mensen te benaderen die zich totaal los hebben gemaakt van kerkelijke organisaties en die zich naar de wereld hebben toegewend of alleen

nog maar de wereld of werelds gewin tot hun levensinhoud lieten worden. Ook dezen wil Ik aanspreken en waar dit Mij niet lukt door mijn werktuigen op aarde, daar kan Ik alleen nog het wereldgebeuren laten spreken. Ongevallen, catastrofes en vernietigingen door de natuur kunnen misschien nog op hun gedachten inwerken en dan is het mogelijk dat zij zulke gebeurtenissen in verband trachten te brengen met de voorspellingen van een naderend einde, die ook aan hun oren niet voorbijgaan, zelfs al zijn zij dienaren van de wereld. En het zal in de komende tijd niet aan roependen ontbreken die in mijn opdracht de mensen wakker moeten schudden uit hun diepe slaap. Ik wil ook nog degenen winnen die geheel afzijdig staan, op wie kerkelijke geloofsleren geen vat hebben, die echter aan een duidelijke verklaring van de betekenis en het doel van de schepping en aan de levensopgave van de mens gewilliger hun oor lenen. Daarom moet hun voor het wereldgebeuren ook een logische motivering gegeven worden, als zij tot het geloof gebracht moeten worden in een hogere Macht die vol liefde en wijsheid heerst in het heelal.

Ik beschik over veel middelen en wegen, dus heb Ik ook dienaren nodig op aarde die over verschillende aanleg beschikken en daarom tot verschillende werkzaamheden in mijn wijngaard aangetrokken kunnen worden. Ik zet al deze arbeiders waarlijk in op de juiste plaats waar zij succesvol bezig kunnen zijn. Maar een ieder van hen heeft de opdracht de mensen van het naderende einde te verwittigen, want gelovigen en ongelovigen moeten weten dat zij in de laatste genadetijd leven die zij goed moeten en kunnen benutten om het einde niet te hoeven vrezen. En allen moeten ook in kennis gesteld worden van wat Ik op het oog heb met de verschillende wereldgebeurtenissen, met buitengewoon smartelijke voorvallen, met ziekte en nood. Want het is alleen mijn liefde die dat alles over de mensen laat komen opdat zij nog tot geestelijke rijpheid komen of de weg naar Mij vinden vóór het einde.

Amen

---

**BD.7074**

*27 maart 1958*

### **Ongeloof voor het einde - Activiteit van satan**

De mensheid zal in de goddeloosheid te gronde gaan, hoewel zij duidelijk ondersteund wordt door mijn tegenstander, dus werelds aan macht en rijkdom, aan roem en wetenschap toeneemt. Want dit is en blijft werelds gewin dat niet bestendig is, dat de ziel volledig in armoede en gebrek laat en haar weer terugplaatst in het lot dat voor haar een eindeloos lange tijd een toestand van ellende is geweest. De mensen willen een God en Schepper loochenen. Zij zijn overtuigd van hun eigen kracht en intelligentie en schrijven ieder aards succes toe aan hun eigen denken en

werken en worden toch slechts geleid door degene die Mij uit de harten en gedachten van de mensen wil verdringen. Zij geloven niet aan een God, zij geloven ook niet aan een werkelijk bestaande satan, maar bevinden zich toch in zijn macht. En wanneer het zover is gekomen dat ieder geloof verdwijnt omdat de mensen alleen nog in deze goddeloze richting beïnvloed worden, dan is ook het tijdstip gekomen waarop de activiteit van de tegenstander beëindigd wordt.

En alle tekenen zijn aanwezig dat mijn tegenstander de wereld beheerst, dat hij de mensen aanspoort hun levenskracht alleen maar aards te gebruiken, dat hij het goddelijk-geestelijke zo ver bij de mensen vandaan houdt dat zij niet de moeite nemen het te bereiken. Zij worden direct of indirect door hem bewerkt, hij treedt openlijk op tegen het geloof of hij bedenkt de mensen zo rijkelijk met aardse goederen dat zij zich zelf losmaken van Mij om niet van hun aardse vreugden beroofd te worden - in de instinctieve erkenning dat hun niet beide tezamen verleend kunnen worden. Zij geven Mij zonder nadenken op, want de wereld trekt en lokt te verleidelijk en deze kunnen zij niet weerstaan. Het blijft ook een nutteloos waagstuk de mensen anders te willen onderwijzen, omdat zulke waarschuwend stemmen worden overstemd door vijandige zijde en tot zwijgen worden gebracht, desnoods met geweld.

Het giftige zaad wordt reeds uitgestrooid op het nog onbebouwde land, dat wil zeggen de kinderen wordt reeds een geheel verkeerde voorstelling bijgebracht van het doel van hun bestaan. En ieder teer plantje dat zich toch nog naar het licht keert wordt verstikt, het wordt met vergiftigd zaad ongeschikt gemaakt om te leven. Als kind wordt de mens al een verkeerd denken bijgebracht en mijn tegenstander verstaat goed de kunst door vaardig spreken geloofwaardig over te komen. En waar zijn sluwheid ontoereikend is daar helpt geweld, want hij beheerst iedere machthebber die veld wint waar geen vast fundament van het geloof gebouwd werd dat bij elke stormloop standhoudt.

Maar ook Ik spreek een luide, niet mis te verstane taal. Allereerst door tragische gebeurtenissen van allerlei aard, die ieder mens de vergankelijkheid van het aardse geluk en van aardse bezittingen moesten tonen. En Ik zal nog duidelijker spreken, maar toch alleen succes hebben bij diegenen die nog niet geheel ten offer zijn gevallen aan mijn tegenstander. Talloze mensen beëindigen in deze goddeloze toestand hun aardse leven en worden omringd door een duisternis die ondoordringbaar en voor u mensen onvoorstelbaar is. Maar zij is door henzelf geschapen, zij is het onvermijdelijke gevolg van hun ongeloof in een God en Schepper. Zij is het lot dat alle mensenzielen te wachten staat die zich aan mijn tegenstander overgegeven hebben en de verwijdering van Mij niet trachten te herstellen.

Het is hun eigen schuld, want ieder mens is in staat door nadenken tot waarheid te komen als hij ernstig wil. Geen mens is gedwongen zich de meningen van mensen of machthebbers eigen te maken, daar van ieder mens de gedachten vrij zijn en hij ook zijn verstand gebruiken kan. En doet hij dat in verlangen naar waarheid en rechtvaardigheid, dan wordt hem ook van Mij uit een juist denken gewaarborgd en hij zal in zichzelf de waarheid vinden.

En daarom zal Ik steeds op het denken der mensen inwerken door onverhoopte slagen van het lot waartegen geen mens zich weren kan, want nog geef Ik de strijd om iedere ziel niet op. En zolang de mens op aarde leeft zal Ik hem ook gelegenheid geven nog tot het juiste inzicht te komen, maar Ik wend geen dwang aan. Ook mijn tegenstander kan niet door dwang een afkeren van Mij bereiken, zelfs niet als aardse machthebbers dwangmaatregelen nemen. Want Ik let alleen op de wil van de mens en de innerlijke verhouding tot Mij. En elke gedachte die op Mij gericht is ondervindt ook versterking en zal de ziel helpen bij het loskomen van mijn tegenstander.

Maar een cijfermatig groot succes zal niet meer te behalen zijn. Voor Mij echter is iedere ziel die niet meer in de diepste diepten terugzinkt een gewin. En mijn liefde zal daarom ook alles doen, om nog voor het einde diegenen te redden die nog niet geheel in de handen van mijn tegenstander zijn, om hun het geloof terug te geven in een God en Schepper van eeuwigheid, die Zijn schepselen het leven in vrijheid, kracht en licht terug wil geven dat zij bezaten vanaf het allereerste begin.

Amen

---

## **BD.7211**

*19 november 1958*

### **Waarschuwendende woorden over het einde**

Bereid u voor op zware beproevingen die u meer of minder zullen treffen, want steeds nader komt het einde. Er moet nog op alle mensen ingewerkt worden opdat zij ernstig over het einde nadenken, hetzij over hun eigen levenseinde of over wat de gehele wereld te wachten staat. Zij moeten nu ernstig vermaand worden zich voor te bereiden, want er blijft hun niet veel tijd meer. Zodanig verneemt u mensen steeds weer van Mij zelf wat u te wachten staat en u doet er goed aan mijn woorden ter harte te nemen, ze te accepteren als de zuivere waarheid en uw leven daarnaar in te richten.

Er zijn steeds mensen die zulke waarschuwingen en vermaningen proberen te verzachten. Die mijn woorden als niet geloofwaardig voorstellen en die proberen dát als onbeduidend te behandelen wat buitengewoon gewichtig is omdat het de

zieletoestand van u voor eeuwige tijden kan bepalen. Luister niet naar dezen, maar houd u aan mijn woord dat u steeds weer uit den hoge toekomt. Ik zelf zorg daarvoor dat u de kennis ontvangt; en wie het hoort moet het ook ernstig nemen en als een liefdebewijs beschouwen dat Ik zijn ziel wil redden - en hem daarom aanspreek. Ik weet wie mijn woord aanneemt en al dezen vermaan Ik mijn woord in het hart te overwegen en daarnaar te leven, opdat niet plotseling en geheel onvoorbereid hen treft wat komen zal en komen moet - vanwege de talloze mensen die doof en blind voortleven.

Maar u, die mijn woorden gelovig aanneemt, u zult nog veel kunnen bijdragen tot opheldering doordat u de medemensen daarop wijst waarin u reeds lang, door mijn woord, een inzicht had. U zult hun dan ook het evenzo zeker op handen zijnde laatste einde kunnen verkondigen, dat niet lang daarna zal volgen. Want in mijn liefde en barmhartigheid wil Ik de mensen nog een laatste genadetermin geven waarin zij het tot nog toe verzuimde kunnen inhalen. Daarom ontvangen zij voordien nog een bewijs van de geloofwaardigheid der profetieën die Ik u mensen doe toekomen op zulk een natuurlijke wijze, dat u evenzo licht geneigd bent er aan te twifelen.

Wat in mijn plan besloten ligt wordt onherroepelijk vervuld. Mijn plan is echter welbedacht in alle wijsheid en zal daarom ook niet door Mij omvergeworpen of veranderd worden, noch wat de wijze waarop, noch wat de tijd betreft. Daarom kunt u mijn woord als onveranderlijk accepteren en overeenkomstig ook uw leven leiden. U zult er geen spijt van hoeven te hebben, want aardse goederen te verwerven zal blijken geheel nutteloos te zijn omdat u alles weer ontnomen wordt. Maar geestelijke rijkdom te verwerven is u alleen mogelijk als uw wil daar ernstig op gericht is.

Hoor naar mijn woord en geloof aan de waarachtigheid van Hem die het u doet toekomen. En overweeg dan bij uzelf met welke ernst u nog aan uzelf moet arbeiden om niet beschaamd te staan voor Mij, als het uur geslagen heeft dat Ik u oproep van deze wereld. Geen van u weet wanneer voor hem dat uur komt, maar voor u allen is het nader dan u denkt. Daarom roept mijn liefde u steeds weer toe: bereid u voor en beschouw alleen dat als van belang wat dienstig is voor uw geestelijke ontwikkeling. Al het andere is onbelangrijk en wordt steeds onbelangrijker hoe dichterbij het einde komt. Dat echter het einde nadert is zeker waar en daarom moet u niet twifelen maar geloven.

Amen

---

**BD.7364**

*16 mei 1959*

## **Eindvermaning**

Met het oog op het naderende einde wordt u steeds weer vermaand u op uw eigenlijke opdracht te bezinnen, die het rijp worden van uw ziel betreft en niet het vervullen van lichamelijke behoeften. U moet zich er steeds van bewust zijn dat iedere dag voor u de laatste kan zijn, dat er u de volgende dag reeds geen aardse goederen meer van dienst kunnen zijn en dat dan alleen voor u over blijft wat de ziel zich verworven heeft in het aardse leven. Hoe jammerlijk kunt u daar dan staan wanneer u generlei geestelijke goederen kunt laten zien, hoe armzalig kan het met u gesteld zijn ondanks groot aards aanzien en rijkdom. Niets daarvan kunt u meenemen in de eeuwigheid. Geestelijke goederen daarentegen kunnen u niet ontnomen worden, zij zijn uw eigendom en zij zullen u bovenmate zalig maken bij het binnen gaan in het geestelijke rijk. En u allen hebt nog maar op een korte levensduur te rekenen, ongeacht hoe oud u bent.

Had u de genade dat u reeds een lang aards leven mocht afleggen, dank dan God daarvoor. Maar houd ook elke dag rekening met uw overlijden en bereid u er op voor, want niemand weet de dag en het uur van zijn afscheid van deze aarde. Maar vanwege het einde zullen veel mensen vroegtijdig hun leven verliezen en steeds weer zal dat volgens Gods wil zijn die probeert te redden wat er nog te redden valt. Want niet iedereen zal in staat zijn dat, wat zich voor het einde nog op aarde zal afspelen, te overleven. Bovendien kan het ook nog een bijzondere genade betekenen als de mens vroegtijdig de aarde mag verlaten, om in het rijk hierna nog een mogelijkheid te vinden voor het rijp worden van zijn ziel - omdat hij op aarde nalatig is in zijn zielenarbeid.

Kon u vooruitzien, dan zou u waarlijk niet meer zo ijverig uw wereldse arbeid uitvoeren. U zou, wanneer u van goede wil bent, uw ogen alleen maar gericht houden op de arbeid voor uw ziel. Want van alle wereldse moeiten en zorgen zou u dan inzien dat ze nutteloos zijn ten aanzien van wat voor u ligt. U mag echter niet gedwongen worden tot uw levenswijze. U moet vrijwillig de juiste weg inslaan en tevreden zijn met de vermaningen en waarschuwingen die God u door Zijn woord voorhoudt. En u moet ze ook opvolgen, want dat zal voor u tot zegen zijn. Wie zijn ogen en oren open houdt kan zelf zien hoe het in de wereld toegaat, hoe overal chaos te zien is wat onherroepelijk een uiterst noodlottig einde tot gevolg moet hebben. En hoort hij nu Gods woord, luistert hij naar wat Zijn dienaren hem verkondigen, dan zou het voor hem gemakkelijk moeten zijn dienovereenkomstig zijn

levenswandel te leiden, als hij maar gelooft hoe dicht hij voor het einde staat en als hij gelooft wat God hem door Zijn boden zeggen laat.

Er is niet veel tijd meer, maar toch zou zij voldoende zijn om uw ziel nog de nodige rijpheid te laten verkrijgen als u deze arbeid maar ernstig ter hand zou nemen. Als u zich bezig zou houden met goed te zijn, uw medemensen liefde te schenken, daden van onbaatzuchtige naastenliefde te verrichten, tot God uw blik te wenden en voor Hem hart en oor te openen wanneer Hij u aanspreekt.

U moet alleen het juiste willen doen en tot God bidden om kracht en genade, dan zal Hij zich ook waarlijk om u bekommeren en u bovenmate bedenken met kracht en genade. Want Hij laat niemand alleen en zonder hulp die zich tot Hem wendt om hulp en die een juiste levenswandel wil leiden naar Gods wil. Deze wordt vastgepakt door de liefde van God en hij wordt zo geleid dat alles wat hem overkomt, zal bijdragen tot het verkrijgen van zielenrijpheid. Alleen moet hij zich ernstig bezinnen op zijn eigenlijke bestaansdoel en hij mag niet aarzelen, want er blijft u allen niet veel tijd meer. Hij moet luisteren naar wat Gods boden hem verkondigen en zijn leven daarnaar inrichten. En hij zal daar zeker goed aan doen, want de tijd die u werd toegestaan tot het rijp worden van uw zielen loopt ten einde.

Amen

---

## **BD.7549**

*15 maart 1960*

### **Ongeloof aan het einde**

Er is geen lang tijdsbestek meer tot het einde. En als u gelooft dat het voorspelde einde in de verre toekomst ligt zult u verrast zijn hoe de voortekenen toenemen en het duidelijk zichtbaar wordt in welk uur u leeft. Alles zal echter binnen de grenzen van het normale plaatsvinden, en dat geeft u steeds weer de hoop dat het einde nog lang op zich laat wachten. Toch moet uw wil vrij blijven tot de laatste dag, want onder dwang kunt u uw doel niet bereiken, dat daarin bestaat de verbinding met Mij tot stand te brengen, in vrije wil de handen tot Mij op te heffen en Mij daardoor te erkennen die u tot nog toe niet wilde erkennen. Daarom zal het aardse leven grote eisen aan u stellen en u zult veel aardse nood moeten doorstaan. En steeds zult u de gelegenheid hebben u tot Mij te wenden. Maar alles zal zich op een geheel natuurlijke wijze afspelen, wat echter de gewekte van geest als laatste teken vóór het einde zal herkennen.

En wanneer Ik u steeds weer aankondig dat u kort vóór het einde staat en u slechts nog weinig tijd toegestaan is op deze aarde, dan moet u deze aankondiging heel serieus nemen en ze niet steeds naar de toekomst verplaatsen zoals de mensen

plegen te doen. U moet die woorden zo verstaan zoals ze u gegeven worden, dat wil zeggen "letterlijk nemen" - en u zult daar alleen maar goed aan doen. Want de tijd is gekomen waarin de oude aarde gereinigd wordt en een nieuwe aarde weer ontstaan zal. Maar al spreek Ik u nog zo dringend aan, u wilt het niet geloven. En Ik kan u geen ander bewijs geven voor de waarheid van mijn woord dan dat u heel spoedig verrast wordt door een natuurverschijnsel - en dan ook even zo zeker op het einde rekenen kunt. Weet u echter of u het eerst genoemde overleeft, of zelf aan het natuurgebeuren ten offer zult vallen?

Reken daarom dit natuurgebeuren eveneens als einde, want veel mensen zullen daarbij hun einde vinden en hun leven zal niet lang meer duren. Wees daarom niet lichtvaardig en bereid u voor, ook wanneer het aardse leven om u heen zich schijnbaar zo ontwikkelt als bestond er alleen maar een opbouwen en openbloeien. Slechts een enkele dag en alles is vergaan, en is de aarde aan de vernietiging door de natuurkrachten ten prooi gevallen. De overlevenden zullen dan verschrikkelijke beelden te zien krijgen omdat het mijn wil is dat zij nog tot bezinning komen en de laatste genadetijd die hun blijft tot het einde, benutten. Want alles wordt vervuld volgens het woord dat Ik u mensen liet verkondigen door zieners en profeten, en u zult spoedig de waarheid van mijn woord ondervinden. En zalig is hij die mijn woord aannam en dan de weg vindt tot Mij, want hij zal in grote nood steeds een uitweg vinden. Hij zal mijn hulp zichtbaar ervaren die Ik allen die tot Mij roepen beloofd heb.

Want daarom spreek Ik tot u opdat u tevoren reeds om kracht vraagt en daarna in de grootste nood als u enkel en alleen op mijn hulp aangewezen zult zijn. U zult deze hulp ook verkrijgen want Ik vergeet de mijnen niet. Zorg daarom dat u tot de mijnen wordt gerekend. Roep Mij aan in de nood en Ik zal u verhoren.

Amen

---

**BD.8277**

*20 september 1962*

## **De tekenen van de eindtijd**

U kunt er zeker van zijn dat alles wordt vervuld wat Ik door zieners en profeten heb verkondigd, want het einde komt steeds dichterbij en u zult door de tekenen des tijds inzien in welk uur u leeft. Steeds weer wordt de tegenwerping gemaakt dat in moeilijke tijden altijd een einde gevreesd werd en dat de aarde toch steeds weer is blijven bestaan. Dat reeds mijn discipelen op een spoedig wederkomen van Mij zelf rekenden en dat ook zij zich vergisten. En zo willen zij ook nu mijn aankondigingen geen gehoor en geen geloof schenken. En steeds weer wijs Ik er op dat eenmaal de



toekomst tegenwoordige tijd wordt. Dat u mensen nu op zo'n laag geestelijk peil aanbeland bent dat een einde van deze aarde noodzakelijk maakt, waaronder echter alleen een totale omvorming van het aardoppervlak te verstaan is maar geen vernietiging van het scheppingswerk aarde. Want deze aarde zal ook verder haar opdracht in het heelal vervullen, ze zal verder mensen dragen met het doel hun zielen rijp te laten worden. Maar tevoren moet ze daar weer geschikt voor worden gemaakt.

Mijn woord is de waarheid, en wanneer Ik u mijn woord van boven laat toekomen en aan u mensen mijn heilsplan uiteenzet opdat u ook van elke samenhang op de hoogte bent, dan wil Ik daarmee waarlijk alleen bereiken dat u mijn waarschuwingen en vermaningen gelovig aanneemt en dat uw houding ten opzichte van Mij daarmee in overeenstemming is. Want u moet verder kijken dan alleen uw dagelijkse levensloop, u moet nadenken over wat voor u ligt omdat u een ding weet, dat u zult moeten sterven en zelf uw leven niet met een dag verlengen kunt, dat u dus afhankelijk bent van de Macht die u in het leven riep. Deze gedachten moet u ernstig overwegen, en het zal beslist niet in uw nadeel zijn. Want Ik zal u dan ook helpen innerlijk tot opheldering te komen en nu ook met de gedachte aan een einde vertrouwd te raken, met wat dat einde voor een ieder van u persoonlijk te betekenen heeft. Geloof u aan een God en Schepper wiens liefde u in het leven riep, dan zal het u niet verontrusten als u op een naderend einde gewezen wordt. Want dan weet u dat deze God en Schepper ook uw lot in Zijn hand houdt en u zich slechts in Zijn liefde en genade hoeft aan te bevelen om zonder gevaar door de voor u liggende tijd geleid te worden. En de verwijzingen ernaar zullen u niet laten schrikken omdat u zich alleen nog inniger aaneen zult sluiten met uw God en Schepper, die u als uw Vader van eeuwigheid herkent.

Maar de ongelovigen zullen hard getroffen worden en voor dezen geldt de eeuwigdurende voorspelling van een naderend einde, want zij kunnen nog veranderen in de korte tijd die hen nog rest. Sla toch acht op de tekenen des tijds, want mijn eerste discipelen heb Ik daarop al attent gemaakt. U echter staat al aan het begin van een tijd vol droefenis. U zult horen van oorlogen en van aardbevingen. De ongevallen en catastrofes nemen toe en u kunt in de kosmos veranderingen waarnemen. U ziet ook het doen en laten van de mensen die ontaard zijn, die geloven te kunnen ingrijpen in mijn schepping. Die zich laten meeslepen door aan God vijandige experimenten die geen goede afloop zullen hebben.

Sla acht op de gezindheid van de mensen die zwelgen in werelds genot, die hard en liefdeloos zijn en niet denken aan de nood van hun naasten. Sla acht op het ongeloof, op hun houding tegenover Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, en u zult weten dat u reeds midden in de tijd leeft die aan het einde vooraf gaat. Want ook de geloofsstrijd zal ontbranden met een hevigheid die u niet voor mogelijk houdt. En

dit geestelijk dieptepunt trekt het einde naderbij en heeft ook reeds het niveau bereikt dat mijn ingrijpen gegrond zou zijn. Ik wijk echter echter niet af van de dag die in mijn heilsplan van eeuwigheid is vastgelegd. Maar Ik zal deze dag ook niet uitstellen, want in mijn wijsheid voorzag Ik ook wanneer de tijd gekomen is dat het werk van verandering zal plaatshebben.

Ik zal daarom tot aan het einde toe mijn stem laten weerklinken en het naderende einde aankondigen, en gelukkig degene die acht slaat op deze stem en zich voorbereidt. Gelukkig hij die de verbinding met Mij tot stand brengt en in geloof aan Mij en mijn bescherming alles over zich heen laat komen. Gelukkig hij die tot de mijnen wil behoren en Mij trouw blijft tot het einde, want deze voorzie Ik van buitengewone kracht en hij zal standhouden en de dag van het einde niet hoeven te vrezen.

Amen

---

## **BD.8310**

*25 oktober 1962*

### **Aankondiging van het einde en tekenen van de tijd**

Het zijn de aankondigingen van een dichtbijzijnd einde, die de mensen ongeloofwaardig voorkomen en die ze daarom afwijzen en hen tevens laten twifelen aan de waarheid van alle geestelijke boodschappen die Ik naar de aarde leid. En toch zal het niet lang meer duren dat deze aankondigingen in vervulling gaan, want mijn woord is waarheid. En juist de omstandigheid dat de mensen geen lange tijd meer hebben om hun wezen te veranderen tot liefde, geeft Mij aanleiding steeds weer op het einde te wijzen en hen ernstig aan te sporen mijn woord aan te horen en daaraan beantwoordend nu hun leven te leiden.

Maar de mensen willen niet geloven en Ik kan geen dwang uitoefenen op hun denken en willen. Ik kan hen alleen maar te kennen geven wat hun te wachten staat en moet het aan hun vrije wil overlaten hoe zij zulke kennisgevingen beoordelen en benutten. En daar het bij het einde om een gebeurtenis gaat die op deze aarde nog niet heeft plaatsgevonden, daar nu de mensen nog niets soortgelijks kennen, valt hun ook het geloof eraan zwaar, ofschoon Ik vanaf het begin van deze periode op aarde steeds weer op dit einde gewezen heb. Maar ze zouden ook op de tekens moeten letten die Ik eveneens voorzegde.

En ze zullen inzien dat de voortekens toenemen en dat er ook, zuiver werelds gezien, een verandering komen móet, want alles spitst zich toe, ook de mensen bevinden zich op een niveau dat te denken zou moeten geven - er heerst geen liefde meer, veeleer wedijveren de mensen in liefdeloosheid met elkaar. Er is geen harmonieuze

samenleving meer, integendeel, de mensen zijn elkaar vijandig gezind en laten hun lage driften en hartstochten de vrije loop. Ze jagen materiële goederen na en streven naar geen enkele geestelijke band.

Het is zoals het was ten tijde van de zondvloed, de mensen zoeken alleen maar wereldse genoegens en verschaffen zich deze ook op onrechtmatige wijze, omdat de liefde volledig bekoeld is. En wie met open ogen om zich heen kijkt, moest ook de tekenen van de eindtijd herkennen en weten dat eens de vereffening moet komen, dat eens de macht en rechtvaardigheid van een God op de voorgrond moet treden, wanneer er tenminste nog aan een God geloofd wordt. En ontbreekt dit geloof helemaal, dan zijn de mensen waarlijk op een geestelijk dieptepunt aangeland, dat ook een einde van deze aarde naar zich toe trekt.

Maar van mijn kant uit kan niets anders worden gedaan dan steeds weer te wijzen op het einde, door steeds weer door de mond van profeten en zieners de mensen aan te spreken en hen opheldering te verschaffen over oorzaak en gevolg van het leven van de mensen; hen echter steeds de wilsvrijheid latend om de verkondigers van mijn woord geloof te schenken of niet. Toch, sneller dan u denkt, zal uw aller lot zich afspelen. U allen, die niet de genade hebt voortijdig weggeroepen te worden, zult die tijd moeten doormaken. Want mijn heilsplan is sedert eeuwigheid vastgesteld en zal ook worden uitgevoerd, omdat ook de tijd vervuld is die het geestelijke in deze verlossingsperiode werd toegewezen om vrij te worden uit de vorm.

En zelfs de uitermate korte tijd die u nog blijft tot aan het einde, kan voldoende zijn om definitief vrij te worden, wanneer u maar blijk geeft van de ernstige wil om aan het doel van uw leven op aarde te beantwoorden en bewust aanstuurt op Mij en Mij vraagt hulp te verlenen bij uw vervolmaking. Want aan deze serieuze vraag zal waarlijk gevolg worden gegeven. Ik zal u helpen uit elke geestelijke nood en u in diepe erbarmen tot Mij trekken, opdat u niet weer verloren gaat voor eindeloos lange tijd, wanneer het einde van deze aarde gekomen is.

Amen

---

**BD.8370**

*2 januari 1963*

## **Gods besluit is onafwendbaar**

Dat u voor een keerpunt staat dat zich aards en ook geestelijk zal voltrekken, is zeker. En zodra u alleen maar het gebeuren in de wereld evenals het lage geestelijk niveau bekijkt, moet het voor u ook begrijpelijk zijn dat dat peil alleen op zo'n

manier verholpen kan worden dat een geheel nieuwe ordening ingevoerd wordt en dat de orde die wet is van eeuwigheid weer hersteld moet worden.

De mensen hebben de goddelijke ordening omver gestoten en het in de mens belichaamde geestelijke dat zijn ontwikkeling ten hoge moest voltooien en ook kon, heeft totaal gefaald. En juist daarom moeten nieuwe mogelijkheden geschapen worden om de ontwikkeling voort te zetten, of zelfs de gehele ontwikkeling van voren af aan te beginnen.

Aards is een chaos vast te stellen, want de mensen zijn door hun begeren naar de wereld geheel uit de ordening getreden. Zij staan geheel onder invloed van hem aan wie de wereld toebehoort, en zij hebben daarom zo'n laag geestelijk niveau bereikt dat dit hun aardse leven nutteloos doet worden. Onherroepelijk is daarom de tijd gekomen die als een aards en geestelijk keerpunt beschouwd moet worden. Want op aarde zal alles anders worden omdat de oude aarde een gehele omvorming ondergaat en er ook een totale scheiding van het geestelijke plaats vindt, zodat de mensen die faalden weer in de materie gekluisterd worden, en het nog in de harde materie gebondene vrij gezet wordt om de weg van ontwikkeling voort te kunnen zetten in de scheppingen van de nieuwe aarde. De oude toestand op aarde kan onmogelijk bestaan blijven, daar er anders geen mogelijkheid meer zou zijn voor een verdere ontwikkeling van het geestelijke.

Eerst moet alles weer opnieuw in orde worden gebracht al het geestelijke moet worden verplaatst naar waar het volgens zijn rijpheid hoort. Daarom moet ook de mens die naar de materie verlangt in die toestand terugkeren die hij reeds lang overwonnen had maar zijn bereikte vrijheid misbruikt heeft en daardoor weer weggezonden is naar de diepte. Dan zal er weer goddelijke orde op de nieuwe aarde heersen en de mensen zullen zich in de goddelijke ordening bewegen omdat de nieuwe aarde bevolkt is door diegenen die op de oude aarde een staat van rijpheid verkregen hebben, die een overplaatsen op de nieuwe aarde rechtvaardigt. Maar niet alleen de aarde zal geheel vernieuwd worden maar ook de mensheid die in geestelijke rijpheid een nieuwe aardperiode begint, evenals al het in de scheppingen gekluisterde geestelijke hulp ontvangt bij de opwaartse ontwikkeling die zich weer in de wettelijke orde zal voltrekken.

U mensen mag niet geloven dat op deze aarde een omkeer zal plaats vinden, dat de mensen zullen veranderen, dat wil zeggen: beter worden en er daardoor een verandering ontstaan zal. Deze mogelijkheid is uitgesloten want alleen een daad van geweld kan de reiniging nog teweegbrengen. De bokken moeten van de schapen worden gescheiden en er moet van God uit een verandering worden veroorzaakt, want de mensen zijn er zelf niet meer toe in staat in goed vaarwater terecht te komen. Zij zinken steeds verder af hoe langer hun de tijd blijft. Daarom is ook de tijd

vastgesteld in Gods heilsplan en hier wordt ook aan vastgehouden. Want wat Hij in Zijn wijsheid als nodig ingezien en besloten heeft, staat vast en zal nooit veranderd worden omdat Zijn wijsheid onovertreffelijk en Zijn besluit onveranderlijk is.

Daarom kan van Zijn kant uit al het gebeuren wat met deze omvorming in verband staat aan de mensen geopenbaard worden, en kan er geloof geschonken worden aan de profetieën die steeds weer door zieners en profeten verkondigd worden aan de mensen.

Dat het laatste gericht en de hervorming der aarde geen parallel vindt in de tot dusver door mensen beleefde gebeurtenissen geeft niet het recht aan te nemen, dat de profetieën verkeerd zijn. Maar de mensen moeten rekening houden met wat hun verkondigd wordt en te wachten staat, en zich daarop voorbereiden. Want nog is er een korte genadetijd die nog benut kan worden, en als de wil van de mens er maar naar streeft op aarde aan zijn opdracht te beantwoorden, dan behoeft hij ook het einde niet te vrezen. Want God zal een ieder helpen die Hem aanroept en Hij geeft zich steeds te kennen aan de mensen, door Zijn woord. Hij kondigt wel de gebeurtenissen aan maar Hij laat ieder mens de vrije wil, zodat deze ook zijn eigen lot in handen heeft.

Amen

---

**BD.8717**

*6 januari 1964*

### **Hernieuwde verwijzing naar catastrofes en oorlog**

Buitengewoon zal de komende tijd u belasten, want het wereldgebeuren treedt een nieuwe fase in. De onrust onder de volken neemt toe, ieder ziet in de ander de vijand en er wordt niets serieus ondernomen om vrede te stichten ofschoon alle mensen ernaar verlangen. Maar het materialisme is de drijfkracht van alle plannen en voornemens, en iedereen probeert het grootste voordeel te behalen. Maar geen mens is rechtvaardig in zijn denken en gezindheid en door goede gevoelens gedreven en de slagen van het lot versterken de angst en onrust. Want op elke wijze probeert God zich zelf nog aan de mensen kenbaar te maken, omdat alleen het geloof in Hem en Zijn macht het ware tegenwicht is voor alle nood en lijden die u mensen tegemoet gaat.

En daarom zullen ook de natuurnatuuroccatastrofen toenemen, opdat een hogere Macht erkend wordt. Want wat van mensen uitgaat, zal steeds de haat tegen elkaar versterken, maar niet tot een geestelijke bezinning leiden. De liefdeloosheid neemt vormen aan die spoedig niet te overtreffen zijn. En de toestand van onderlinge strijd tussen de mensen zal bijgevolg steeds vastere vorm krijgen. Het zal alles behalve

vrede onder de mensen zijn, ofschoon de grote brand nog niet ontstoken is, die echter niet uitblijft. De mensen zelf gaan onverschillig door het leven en slechts weinige denken er over na dat deze toestand niet lang zal kunnen bestaan. Maar meestal hebben juist de verantwoordelijken een verblinde geest. Er wordt veel gepraat, maar toch zijn het slechts lege woorden waarop geen daden volgen. Want de nood op aarde wordt niet afgewend waar ze duidelijk zichtbaar is. En omdat dus het gebod van de naastenliefde onvervuld blijft kan ook de geestelijke toestand niet goed zijn, ofschoon deze mensen in aardse welstand leven en schijnbaar niets behoeven te ontberen. De zielen lijden weliswaar gebrek, maar toch zijn de mensen niet ontvankelijk voor geestelijk onderricht dat de zielen tot ware voeding dienen zou.

De mensen moesten met open ogen om zich heen kijken en hun eigen leven ernstig bekritisieren. Dan kunnen zij ook dat wat nog komt leren begrijpen en ook met een juist inzicht de gebeurtenissen kunnen volgen, die weliswaar altijd werden aangekondigd, maar die nu pas aan betekenis winnen in het aangezicht van de zware noodtoestand van hen die daar direct door getroffen worden. Maar het is de tijd van het einde. En omdat de mensen geen geloof meer hebben zijn overgrote beproevingen nodig om ze nog wakker te schudden. Daardoor kunnen enkelen nog het geloof terugwinnen in een God en Schepper aan wie zij hun bestaan te danken hebben en tot nadenken aangespoord worden over wat deze God en Schepper er toe bewogen heeft en welk doel Hij voor ogen heeft gehad hen te scheppen. Voor u mensen gaat het om leven of dood, om grote zaligheid of kwelling en pijn, om het hoogste licht of om de diepste duisternis. En wie dus leven wil, wie zalig wil zijn en voor eeuwig in het licht wil staan moet ook de wil vervullen van zijn God en Schepper. Hij moet deze wil trachten te ervaren en zo een leven leiden in liefde tot God en zijn naasten. Maar gelooft hij niet in een God, dan is zijn hele leven nutteloos. Hij overtreedt voortdurend de wet van de goddelijke ordening. En de wetten van de goddelijke ordening omver te stoten heeft altijd een chaos tot gevolg en deze chaos gaat u mensen nu onherroepelijk tegemoet.

Het zal niet alleen een geestelijke uitwerking op u hebben, maar ook de wereld zal in al haar voegen kraken. Steeds weer zullen u berichten bereiken van catastrofes, ongelukken en ander onheil, want er zal geen rust en vrede meer zijn in een wereld die zonder enige liefde en enig geloof is. Wie echter onder de mensen de weg tot God gevonden heeft, wie zijn best doet Zijn geboden van liefde te vervullen en zich aan Hem overgeeft naar geest en waarheid, wie tot Hem bidt en om Zijn bescherming vraagt, die zal deze ook zeker mogen ervaren. Want die mensen behoren tot Zijn kleine kudde, die volharden zullen tot het einde. Die in het geloof niet wankelen, die elkaar trouw blijven en God diep in hun hart dragen en daarom

op het einde weggenomen worden, wanneer ze niet al van tevoren opgeroepen worden in Zijn rijk wanneer dat volgens Zijn wil is.

Steeds weer wordt u opmerkzaam gemaakt op dat wat voor u ligt en steeds dichterbij komt. En al bent u ook klein in geloof, u zult het niet kunnen afwenden en u kunt er met volste zekerheid van op aan wat u wordt verkondigd. Want het gaat erom dat de mensen zullen ondervinden dat alles voorzien is in het heilsplan van eeuwigheid, dat alles afhankelijk is van Gods wil, Die wel in Zijn liefde en wijsheid handelend werkzaam is om het werk van terugkeer tot Hem te verwezenlijken en dat doel ook eenmaal bereikt.

Amen

---

**BD.8754**

*16 februari 1964*

### **Weer net als voor de tijd van de zondvloed**

Het zal weer een tijd zijn als van voor de zondvloed. Weer zullen de mensen overlopend van vreugde hun aardse leven genieten. Weer zullen zij streven naar meer en de hoogste doeleinden willen bereiken, hun denken zal echter alleen aards materieel gericht zijn. Weer zal de zonde de overhand krijgen en de mensen zullen duidelijk dienaren van satan zijn; de waarheid zal uitgelachen en de dwaling aanbeden worden. Naar Gods stem zal niet geluisterd worden, maar voor de stem van satan zijn de mensenharten geopend. En zodanig zullen zij steeds alleen het kwade doen en voortdurend de eeuwige orde overtreden. Zij zullen zonder liefde zijn en in plaats daarvan een overgrote eigenliefde bezitten. Zij zullen altijd voor zichzelf werken en zorgen en aan de nood van de medemensen zonder erbarmen voorbij gaan.

Maar ook deze tijd is vooruit verkondigd en zij zal komen zoals de ene dag op de andere volgt, want eenmaal wordt de toekomst tegenwoordige tijd en eenmaal worden alle voorspellingen vervuld. U mensen staat voor het einde, en er zal geen lange tijd meer voorbij gaan.

En daarom moet u allen nog ijverig bezig zijn, u, die zich heeft aangeboden voor de arbeid in de wijngaard des Heren. U moet alles doen wat mogelijk is om uw medemensen voor te lichten, en voor dat doel wordt u van boven een geestelijk goed toegezonden dat waarlijk geschikt is de mensen tot bezinning te brengen als zij er maar ernstig over nadenken. En God kan alle mensenharten doorgronden en ook zien wie nog te redden is. En voor deze weinige zendt Hij Zijn boden uit die hun het woord moeten brengen wat hun volle opheldering schenkt en hun ook de richtlijnen voor een juiste levenswandel aangeeft. En Zijn woord aan te nemen betekent reeds

redding uit de duisternis en redding van de ondergang, want wie het woord van God aanneemt zal zeker daarmee ook alles ontvangen wat hij nodig heeft. Hij zal vol zijn van licht en kracht en hem kan dan niets meer verschrikken wat van de kant van het vijandig geestelijke op hem afstormt.

En u twijfelt er niet meer aan als u rondkijkt in de wereld, als u het drijven van de kinderen van de wereld en al het wereldgebeuren kunt nagaan, die waarlijk zulke vormen aannemen dat alleen een geweldig vernietigingswerk van God de mensen nog kan wakker schudden.

Kunt u geloven dat de activiteit van de tegenstander af zal nemen, dat hij eens de heerschappij die hij verkregen heeft bij de mensen weer opgeeft? Kunt u geloven dat de mensen in deze tijd hun egoïsme bestrijden en zich tot hulp bereid tot de medemensen wenden, dat zij de liefde in zich ontsteken en zich met God in verbinding stellen? Dit zal maar weinige gelukken en dezen behoren tot de zijnen die Hij aan het einde der dagen zal wegnemen, om als stamouders van het nieuwe mensengeslacht de nieuwe aarde te bewonen - zoals het steeds maar door verkondigd wordt.

Maar het aantal van dezen zal gering zijn en het doel van de arbeiders in de wijngaard des Heren moet zijn dit aantal te vergroten, en al de nog tot verandering bekwame mensen daartoe aan te sporen, opdat de oogst in het einde niet al te gering is. Maar het einde komt onherroepelijk al is u mensen tijd en uur onbekend. En al is u nooit door God de juiste tijd gegeven, zo komt zij toch met grote snelheid nader want zij is vastgesteld sinds eeuwigheid.

Steeds dringender zult u vermaand worden zich op dat einde voor te bereiden, omdat u nog de mogelijkheid heeft uzelf te veranderen en u bij uw God en Schepper aan te sluiten die u als Vader verblijden wil met een eeuwig leven. U moet natuurlijk uw dagelijks werk verrichten omdat u dag en uur van het einde niet weet, maar u moet er rekening mee houden dat u nog maar weinig tijd over blijft - daar u anders niet steeds dringender op het einde gewezen zou worden.

Geef slechts acht op alle voortekenen, want het zal zijn net als voor de zondvloed. De mensen zullen gieren naar genoegens en voortdurend door de tegenstander aangespoord worden tot een teugelloos leven, tot zonden en misdaden van allerlei aard. En de mensen zullen hem geheel ter wille zijn omdat zij zelf de kracht niet hebben zich tegen hem te verzetten en omdat zij geen beroep doen op de genaden van het verlossingswerk van Jezus Christus, die voor hen een versterkte wil verworven heeft door Zijn dood aan het kruis. Schijnbaar zal de macht van Gods tegenstander groter zijn dan de macht van God, wanneer het satanische niveau der mensen en hun doen als maatstaf wordt genomen. En toch is alleen maar de vrije wil van de mensen aanleiding van deze grote macht. Maar God zelf gebiedt hem te



stoppen als hij zijn macht overschrijdt, als hij tegen God zelf optreedt en het weten over Hem in Jezus en Zijn verlossingswerk geheel probeert uit te roeien. Want dan zal het Licht van eeuwigheid zelf de duisternis doorbreken, dan zal Jezus zelf komen in de wolken en de schaar van gelovigen die hem trouw blijven tot het einde van de aarde wegnemen.

Hij zal ze wegnemen voor de ogen van de door satan geregeerde mensen en dezen zullen aan een zekere dood zijn overgeleverd. Want dan zal de aarde openscheuren en allen opnemen die falen in hun laatste levensproef op aarde, en die daarom hernieuwd gekluisterd worden in de scheppingen van de nieuwe aarde.

Hoe ongelooflijk het u ook schijnen mag, u moet het als waarheid aannemen en u mag niet geloven dat u nog veel langer op deze aarde blijft. Sneller dan u denkt zal die dag komen en gezegend wie nog tevoren de waarheid aanneemt als zij hem aangeboden wordt door u, die als trouwe arbeiders dient in de wijngaard des Heren.

Gezegend wie bewust zijn leven op aarde leidt, bewust zich naar God toekeert en het doel op aarde tracht te bereiken. Hij zal door alle verzoeken geleid worden en ook de aanvechtingen van Gods tegenstander weerstand kunnen bieden, want hij heeft alleen macht over de mens wanneer hijzelf hem die macht geeft. Nooit zal hij die mens kunnen dwingen van hem afhankelijk te zijn wiens wil zijn God en Schepper toebehoort, die hij als zijn Vader heeft erkend en alleen naar Hem streeft. Omdat de mensheid Gods tegenstander verheven heeft op de troon, zal zij ook deelnemen aan zijn lot als hij in ketenen geslagen en in de duisternis geworpen wordt.

Ook zijn aanhang zal weer gekluisterd worden in de materie en de weg van ontwikkeling nog eenmaal moeten afleggen. En dat zal dus ook een verandering van het gehele aardoppervlak vereisen, een vernietigen van de scheppingswerken - opdat het geestelijke daarin weer vrij wordt en opnieuw gevormd kan worden in de scheppingen van de nieuwe aarde. Want nooit staat van God uit de ontwikkeling stil, steeds worden nieuwe mogelijkheden geschapen wanneer het geestelijke als mens faalt. Eenmaal moet iedere ziel het doel bereiken, eenmaal zal iedere ziel ten leven komen en dit leven voor eeuwig niet meer verliezen.

Amen

---

**BD.9008**

*4 juli 1965*

## **Het einde komt vast en zeker**

Aan elke grote catastrofe zullen ook mijn aankondigingen voorafgaan. Ik zal de mensen waarschuwen en vermanen, zodat Ik ook zieners en profeten nodig heb die

deze voorspellingen verspreiden moeten onder de mensen. Daarom is het verkeerd alle voorspellingen af te wijzen of als onwaar voor te stellen wanneer deze niet dadelijk in vervulling gaan, want alles heeft zijn tijd nodig en reeds vaak heb Ik lang tevoren gewezen op het komende, maar de mensen schenken deze woorden geen geloof.

En zo kondig Ik u nu het naderende einde van een aardse periode aan, en Ik heb dat steeds al gedaan, zo dat zelfs mijn discipelen dit einde nog gedurende hun aardse leven verwachtten. Steeds waren mijn profetieën zo gegeven dat de mensen geen nauwkeurige tijd aangegeven werd - zodat zij er voortdurend op konden rekenen. Want het is altijd mijn bedoeling geweest de mensen een naderend einde voor ogen te houden. Maar de tijd staat niet stil, en omdat mijn woord onherroepelijk vervuld wordt moet ook dit aangekondigde einde eenmaal komen.

En wie in mijn heilsplan van eeuwigheid ingewijd is, die erkent ook de noodzakelijkheid van een einde voor al het nog in de scheppingen gekluisterde geestelijke. En omdat hij weet van de gestadige opwaartse ontwikkeling van het geestelijke, daarom is hem ook begrijpelijk dat van tijd tot tijd (dat voor u eindeloos lang is) een totale verandering van de aardoppervlakte moet plaatsvinden - waardoor ook aan het in de harde materie gekluisterde geestelijke de mogelijkheid gegeven wordt van een opwaartse ontwikkeling.

Wanneer dus zulk een geweldige vernietiging van de aardoppervlakte voor de mensen twijfelachtig lijkt, dan zijn ze bewust in onwetendheid gelaten door de hen kennis gevende geesteswereld. Dan moet Ik weer zulke dwalingen recht zetten omdat het aanstaande einde van deze aarde in haar tegenwoordige vorm, voor de gehele mensheid uiterst belangrijk is. Want zij loopt het gevaar geheel te falen in haar laatste wilsbeproeving en dan weer een ontzettend lot op zich te moeten nemen.

Juist daarom ontvangen mijn dienaren de opdracht dit einde aan te kondigen. Maar zij moeten niet alleen over het feit van het einde berichten maar ook over mijn reden voor alles, opdat de mensen niet blind behoeven te geloven maar voor alles de juiste verklaring volgens de waarheid ontvangen. Want mijn liefde behoort toe aan al het gevallen geestelijke en niet enkel aan de mensen, want voor het nog in de harde materie gekluisterde geestelijke moet ook eenmaal het uur van vrijwording uit de hardste keten komen. Dit heeft reeds eindeloos lang gesmacht om ook eenmaal in een zachtere vorm verplaatst te kunnen worden waar het dienen gemakkelijker wordt.

En wanneer u mensen over dit alles weet en de Vader zelf u uit den hoge onderricht, dan hoeft u waarlijk niet te twifelen. U kunt alles als de zuiverste waarheid aannemen ook wanneer Ik steeds nog wacht met deze act van vernietiging der oude aarde, want de dag komt onherroepelijk.

Jammer genoeg zijn er te veel mensen die niet geloven aan een totale verandering van het aardoppervlak. Die veel eerder geloof schenken aan berichten die van dat soort mensen of geestelijke wezens uitgaan die iedere kennis over mijn wijs heilsplan ontbreekt. Maar Ik kan niet meer doen dan zelf uit den hoge tot u mensen te spreken en u alles te verklaren wat Mij tot mijn besturen en werken aanleiding geeft, en Ik moet aan u overlaten hoe u zich tegenover mijn woord opstelt. Het is voor mijn dienaren niet eenvoudig dit woord als mijn woord aan te bieden, vooral als het er om gaat tegen dwaling op te treden, als eenieder gelooft in de waarheid te staan en voor hem mijn woord niet meer betekent dan een woord van mensen, of woorden uit de geestenwereld die ook oncontroleerbaar zijn, tot Ik zelf aangeroepen wordt om bijstand. Tot u door lichtwezens onderricht wordt door wie mijn geestesstroom heen kan vloeien, want dan zullen ook de resultaten samen overeenstemmen en u zult de waarheid voelen, aangenomen dat u ernstig naar de waarheid verlangt.

Amen

\* \* \*