

De voorloper van Christus

**Johannes, de laatste Roepende in de wereldwoestijn - Zijn
missie en zijn einde**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,
via het "innerlijk woord" ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

- BD.0685 Het verschil tussen de "wolf in schaapskleren" en de voorloper van de Heer voor Zijn wederkomst
- BD.0801 Geestelijke chaos - Wereldbrand - Messias - De voorloper van de Heer
- BD.1107 Een nieuw geestelijk rijk - Profeet - Nieuw geslacht
- BD.2797 De kracht van het Goddelijke woord - Profeet - De wederkomst van de Heer
- BD.3276 Genadetijd - Redenaar - De voorloper van de Heer
- BD.4048 De voorloper van de Heer
- BD.4136 De voorloper verschijnt voor de wederkomst van de Heer - Hulp is dringend nodig
- BD.4878 De voorloper van Jezus aan het einde
- BD.4899 De belichaming der lichtwezens - De voorloper
- BD.4970 Belichaamde lichtwezens zonder herinnering aan vroeger - De voorloper
- BD.5830 De voorloper - Het verkondigen van Jezus
- BD.6554 De voorloper van Jezus
- BD.7062 De aankondiging van de voorloper van Jezus Christus
- BD.7295 De voorloper van Jezus Christus
- BD.7339 De dienaren van de Heer; Zijn voorloper
- BD.7604 De voorloper - Kennis over eerdere belichaming is niet dienstig
- BD.7722 Over de voorloper
- BD.8081 Gods hulp in de eindtijd - De voorloper
- BD.8231 De voorloper van Christus - Geloofsstrijd
- BD.8815 De voorloper
- BD.9007 De voorloper van Jezus

BD.0685

26 november 1938

Het verschil tussen de "wolf in schaapskleren" en de voorloper van de Heer voor Zijn wederkomst

Het gemakkelijkste spel heeft de tegenstander wanneer hij als "wolf in schaapskleren" verkleed rondgaat, en de mensen met blikken en woorden betovert. Hij zal iedere gelegenheid uitbuiten waarbij hij onder de mensen schade kan aanrichten. Wie in de klauwen van de wolf valt wordt meedogenloos verscheurd zodra deze de macht over de ziel heeft verkregen, maar tegenovergesteld aan hem is de voorloper.

Onthoud daarom goed: U zult hem herkennen die met het "vurige zwaard van zijn mond" over de aarde gaat. Niemand zal aan zijn woord twijfelen, want het zal goddelijk zijn en een uitstromen van de diepste liefde van God. Maar zoek hem niet in glans en pracht, want zijn naam is onaanzienlijk en onbekend. Hij noemt zich wel Johannes, maar zijn aards lichaam heeft niet het voorkomen dat hem in het geestelijke rijk siert. Hij wandelt midden onder u en leert door woorden en daden, en hij zal een voorloper zijn van de Heer voor diens wederkomst op aarde. Evenzo zal zijn woord getuigen van Gods liefde overal waar hij zich bevindt, want hij zal in de harten van de mensen een diep verlangen opwekken naar waarheid en licht.

Geloof de stemmen van de huidige tijd niet die u misleiden willen, die u het gevoel voor het goede en edele vertroebelen willen. Bemoei je niet met hun zaken en blijf alleen bij wat de Heer u zendt van boven. Want de neiging van de tegenstander is naar de wereld gekeerd en niet er van af naar de eeuwige Godheid toe.

De voorloper zal u rechtstreeks de woorden van de Heer laten beluisteren, zijn geest zal het ware heil verkondigen en wie hem hoort is door zijn spreken vervuld. Hij komt in de glans van waarheid en er kleeft geen smet van de wereld aan hem. Het land echter waarin hij vertoeft is gezegend door zijn aanwezigheid. Maar wanneer hij verschijnt is ook het uur van het gericht niet ver meer. Hij zal al het lijden met geduld dragen en steeds de stem vernemen van de Heer.

Denk aan deze woorden als men hem zal grijpen om zijn lot op aarde te bezegelen. Nooit echter zullen de wereldse mensen de strijder voor God kunnen verhinderen uit te voeren, wat hij ter wille van de mensheid op zich genomen heeft. Nooit zal uw macht zover reiken dat u ongestraft tegen de Heer kunt ingaan. Toch zal zijn oog mild blijven rusten op u die hem leed wilt aandoen, want zijn liefde en geduld strekt zich ook uit over allen wier harten tegen hem zijn. Maar hij zal nog velen winnen, omdat de kracht van zijn woorden en liefde onzegbaar groot is. Het wereldgebeuren

zal daardoor aan belang inboeten, want de geest van hen die in hem de redder uit de diepste nood zien staat lijnrecht tegenover de geest van hen die alleen werelds gericht zijn en hun lot zal de dood zijn van lichaam en ziel.

Daarom wordt u hiervan in kennis gesteld, opdat u de activiteiten herkent van hen die de diepte toestreven. Die het licht van boven schuwen en ernaar streven dit uit te doven, opdat in de duisternis de tegenstander de zielen kan bemachtigen. Licht zult u verkrijgen als u naar licht verlangt, want de Heer laat u niet in de duisternis smachten. Hij zal u behoeden voor de "verscheurende wolven" die in hun vermomming Zijn kudde binnensluipen, en verwarring trachten aan te richten. Lees Zijn woord en herken de verwarring. En wie oren heeft om te luisteren die hore; niet de wereld zal u vrede brengen maar alleen Hij, wiens rijk niet van deze wereld is.

Zijn vrede zal een eeuwige vrede zijn die door niets in de wereld meer verstoord kan worden. Die zich daarom ook over de aarde zal uitstrekken, over die mensen die het woord van God vernemen uit de mond van een ware volgeling van Jezus die in zijn liefde de mensen wil bijstaan en hun de eeuwige liefde van verkondigt. Deze zal de ware vrede brengen aan de mensen die van goede wil zijn.

Amen

BD.0801

9 maart 1939

Geestelijke chaos - Wereldbrand - Messias - De voorloper van de Heer

Onveranderd zal in de wereld in vervulling gaan wat geschreven staat, dat geen steen op de andere blijven zal. Want in die dagen beleeft de wereld een volledige ineenstorting van alles wat duizenden jaren behouden bleef. Al het traditionele zal het zwaar te verduren krijgen, het zal een nooit gekende chaos betekenen zowel in geestelijk alsook in aards opzicht.

De mensen zullen niet meer kunnen onderscheiden in hoeverre hun meningen juist of verward zijn. Zij zullen zich oeverloos mee laten voeren en een geestelijke woestenij zal het einde zijn. De meest uiteenlopende geruchten zullen opduiken betreffende de wederkomst van de Messias, en een reusachtige wereldbrand jaagt de mensen op tot in uiterste nood en vertwijfeling.

Maar die nood kan heel goed gestuit worden door het geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Wie Hem tot Leider door het aardse leven heeft gekozen, diens weg gaat aan alle bitterheid voorbij en in de beschutting van Zijn liefde zal het aardse dal met al zijn verschrikkingen hem alleen vluchtig beroeren. Maar de nood

zal onuitsprekelijk groot zijn voor allen die de goddelijke Heiland niet in het hart dragen. Het aardse leed zal hen ondraaglijk lijken, het zal hen kwellen door een algehele verwarring van lichamelijke en geestelijke aard.

En in deze chaos zal een licht naar binnen stralen, dat allen die in dat licht staan met hoop en met troost vervult. Want in die dagen zal een drager van de geestelijke waarheid onder u opstaan. Hij zal het woord van God verkondigen en de mensen met grote hoop vervullen. Hij zal een geweldig redenaar zijn voor de Heer en zal Zijn wederkomst aankondigen. En met alle ijver, doordrongen van de liefde voor de mensen, zal hij het woord prediken dat de Heer zelf op aarde onderricht heeft. En hij zal een voorloper zijn van de Heer, maar als zijn uur zal aanbreken zal men trachten te verhinderen dat hij zijn missie vervult. De wereld zal delen in zijn aards lot. Voor een deel zal zij zijn bestemming en zijn werken naar Gods wil erkennen, maar voor het grootste deel zullen de mensen die zich in de ergste geestelijke duisternis bevinden zijn vernietiging eisen.

En in die tijd zal de aarde plotseling gaan dreunen en God de Heer zal met onverbiddelijke stem de mensen waarschuwen en vermanen om te keren, en op hun zieleheil bedacht te zijn. En het leed op aarde zal een grote omvang aannemen, en daaraan zult u mensen zien hoe nabij het uur van het gericht is. U moet in uzelf keren en aan de Heer denken, die u deze tijd verkondigd heeft in woord en geschrift.

Amen

BD.1107

23 september 1939

Een nieuw geestelijk rijk - Profeet - Nieuw geslacht

In een geheel nieuwe geestesrichting zal de mensheid haar ware heil moeten erkennen en ze moet luid getuigen, dat alleen deze haar redding was uit alle nood. Een gekweld, door alle ellende bezocht geslacht kan zich zelf verlossen uit de grootste aardse kwelling door de omvorming van zijn innerlijk wezen en een bewust werken aan het zielenleven. Een veredeling op zulk een manier heeft dan ook een verbetering van de aardse situatie tot gevolg, want alleen het lage peil in geestelijke opzicht is de oorzaak van alle lichamelijke plagen. Maar deze zijn opgeheven zo gauw de mens zich geestelijk moeite geeft naar de eisen van Gods wil te leven, want de geestelijke duisternis van de mens geeft een verschrikkelijke uitwerking. Talloze zielen gaan het verderf tegemoet en kunnen niet anders gered worden dan door een bovenmate zwaar aards leven.

En in deze nood van de zielen laat de Heer een man opstaan wiens geest vol is van de goddelijke geest. Hij zal van God spreken op zulk een wijze, dat een ieder mens

opgelucht ademt die hem zal zien als bevrijder van de geest van ontelbaar dwalende mensen. Men zal hem bestrijden, maar zijn woord en het gezag slaan beslist de vijand neer. Hij zal om de zielen worstelen, de liefde prediken en de harten doen ontvlammen. Hij zal aansporen tot geestelijke medewerking. Hij zal de mensen de zuivere goddelijke leer aanbieden, en ieder die gewillig is het juiste te doen zal de geest herkennen die uit hem spreekt.

Hij zal geen aardse macht vrezen en toch nooit geweld gebruiken, alleen met groot geduld en liefde de mensen wijzen op hun verkeerde levenswandel, hun zucht naar de wereld en op hun ondergang. En velen zullen zijn woord vernemen en daarbij steun vinden, zij zullen in zichzelf keren en de waarheid van zijn woorden inzien. Zij willen hem beschermen voor zijn vervolgers en er zullen zich weldra twee partijen vormen die elkaar bestrijden. Maar de Heer zal hen grote kracht verlenen die vóór hem zijn, en de macht der tegenstanders zal afnemen. En zo begint het nieuwe rijk. En gezegend is hij die aan de innerlijke stem gehoor geeft en opkomt voor wat hij in zich verneemt. Gezegend, wie zich bij het leger van strijders voor God aansluit en tegen de wereld van de tegenstander optrekt.

De gekwelde ziel zal bevrijd herademen dat zij gered werd in het laatste uur, en een nieuw tijdperk zal aanbreken. De uiterlijke schijn, glans en pracht van de wereld zal niet meer zo begeerd worden als voorheen, want de mens zal zich richten op zielenrijpheid en zal streven naar geestelijke rijkdom. Zijn verlangen zal meer gericht zijn op geestelijke gaven van boven, die de wereld niet kan bieden.

Uit deze tijd zal er een nieuw geslacht voortkomen en de drager zijn van het ware Christendom. Het zal in de liefde tot God en de naaste leven en de bestemming van de mens inzien, dus bewust werken aan de voleinding. De ziel zal zich met de geest verenigen en zich verbinden met God, de Vader en Schepper van alle dingen - om met Hem verenigd te zijn tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.2797

4 juli 1943

De kracht van het goddelijke woord - Profeet - De wederkomst van de Heer

De kracht van het goddelijke woord zal een ieder gewaar worden als de laatste tijd gekomen is, want er lopen heel veel draden van boven naar de aarde. Overal zendt God Zijn woord naar de mensen toe die het gedeeltelijk door hun gedachten of door de innerlijke stem vernemen, en overal zal Zijn woord de mensen kracht brengen. Waar echter het rechtstreeks gebrachte woord de medemensen gezonden wordt, daar

zullen ook zij gesterkt worden als zij het gelovig aannemen en zich aan zijn werking toevertrouwen. Want dat is zeker, dat God de zijnen niet zonder hulp zal laten in een tijd met heel veel kwellingen en grote moeilijkheden, en die buitensporig veel kracht vereist. Daarom zegent Hij Zijn woord met Zijn kracht, opdat allen die het woord vernemen deze kracht bemerken - als zij gelovig zijn.

Gods tegenstander zal zijn gehele macht ontplooiën en zal proberen alles neer te halen wat hem geen weerstand biedt, want het woord van God is het beste wapen tegen hem. Het woord van God beschut de mensen voor zijn aanvallen, want met Zijn woord is God zelf bij de mensen - en tegen Hem is de vijand machteloos. Als de mens gelovig is hoeft hij niets te vrezen, wat ook over hem komen mag. Wel zal de wereld met alle middelen proberen zijn geloof te schokken en zal hem willen dwingen het geloof op te geven, maar het woord van God is sterker dan de wereld. Wie dat woord bezit luistert niet naar de stem van de wereld, hij is dicht bij God dan bij de wereld en Gods kracht doorstroomt hem - en die mens blijft ook met God verbonden door Zijn woord.

In de laatste tijd echter zal er iemand opstaan en het woord van God luid en duidelijk hoorbaar de mensen prediken. De geest Gods zal hem begeleiden en zich door hem openbaren. Zijn woorden zullen indrukwekkend zijn en ook in de rijen van de tegenstander niet zonder uitwerking blijven. Hij zal vervolgd worden door hen die de wereld toebehoren, maar zij zullen niets tegen hem kunnen uitrichten tot zijn missie op aarde vervuld is. Hij zal de wederkomst van de Heer verkondigen en de mensen hun onrechtvaardigheid voorhouden. Hij zal ze leren over dingen die hun nog vreemd zijn. Hij zal ze tot liefde aansporen en de liefdeloosheid hekelen in scherpe bewoordingen. Hij zal zonder vrees spreken en de mensen zoeken te winnen voor het rijk van God. Van zijn woord zal een kracht uitgaan die de waarheid bevestigt van wat hij spreekt. God de Heer zal door de mond van Zijn dienaar op aarde spreken, en velen zullen Zijn stem herkennen. Maar op het laatst zal hij gegrepen worden, want satan drijft de mensen die van hem afhangen daartoe aan.

Maar dan is ook de komst van de Heer niet ver meer, want dan heeft de liefdeloosheid op aarde haar hoogtepunt bereikt en zelfs de gelovigen zijn in uiterst gevaar te gaan weifelen. En dan komt de Heer zelf om de zijnen tot zich te halen om ze te redden uit het geweld van hen die aan de duisternis toebehoren, want door hen zullen dingen gebeuren die niemand zich kan voorstellen.

Amen

BD.3276

30 september 1944

Genadetijd - Redenaar - De voorloper van de Heer

Verneem wat Gods geest u verkondigt! Er is een tijd van genade aangebroken en u kunt de zegen ervan bespeuren, als u bereidwillig bent te streven naar het rijk van God. Voortdurend is het werken van de lichtwezens herkenbaar die genadegaven uit het geestelijke rijk tot de mensen over brengen, want er zijn lichtwezens op aarde belichaamd die de mensen in de laatste tijd als geestelijke leiders behulpzaam zijn. Het denken van de mensen die naar God streven zal verlicht zijn en daardoor zullen zij de waarheid beter zien. En de liefde van God zal zich openbaren in tijden van aardse nood, doordat zij hulp brengt waar daarom gebeden wordt. De gelovige mensen zullen buitengewone dingen volbrengen en de kracht van het geloof zal tastbaar worden. Dus zal genade op genade duidelijk te bemerken zijn, omdat van de tegenpartij eveneens alle middelen aangewend worden en de mensen geestelijk in het nauw worden gebracht, waarbij God hen echter duidelijk te hulp zal komen.

In die tijd staat er een man op, wiens geest van boven is. Zijn ziel is geheel verbonden met zijn geest en hij zal daarom ook spreken wat de geest hem onthult, namelijk de volste waarheid in de meest begrijpelijke vorm. God zelf zal door hem spreken en hij zal de mensen vermanen vol te houden, of hen ervoor waarschuwen Hem op te geven. Deze redenaar is de voorloper van de Heer, en als hij verschijnt is het komen van de Heer niet meer veraf. Door deze man wordt de maat der genade aanzienlijk verhoogd, want hij zal voor de gelovigen een grote steun betekenen en de ongelovigen krijgen door hem de kans om tot geloof te komen. Want hij zal grote invloed uitoefenen op de mensen die naar hem luisteren, daar hij over macht en kracht beschikt. Zijn woorden zullen inslaan en als een lopend vuur door het land ijlen waarin hij werkzaam zal zijn. Hij zal zonder vrees of schroom spreken en de mensen wijzen op het komen van de Heer in de wolken en op het laatste gericht.

Maar hij zal weinig geloof vinden omdat de meerderheid der mensen van God en het geestelijke niets wil weten, en zij daardoor in een volledig verkeerd denken ronddolen. Daarom erkennen zij de buitengewone genadegave niet en gebruiken ze dus ook niet. En zodoende is het einde onafwendbaar en de afgrond opent zich om iedereen te verslinden die God niet erkent en Zijn woord afwijst. God geeft onophoudelijk en wat Hij geeft is een onverdiende gave en is bestemd de mensen te helpen om in deze tijden van nood tot rijpheid te komen. Of het leed is of vreugde, steeds dient het de mens ervoor zijn ziel tot God te verheffen, steeds is het een verwijzen naar Hem, een lokken op de juiste weg - altijd is het genade.

Wanneer deze man verschijnt, wordt ook de hoeveelheid genade voor de mensen vermeerderd, want hij is door licht omstraald en dit licht dat hij uit het geestelijke rijk ontvangt, straalt van hem af. Hij verspreidt kennis en zijn taal is vol wijsheid en kracht. En zijn woord is makkelijk te aanvaarden omdat het vol overtuiging aangeboden wordt, en is ook voor die mensen begrijpelijk die hem opmerkzaam aanhoren.

Want God maakt het door Zijn liefde voor de mens gemakkelijk om te kunnen geloven, doordat Hij hun Zijn bode zendt die over buitengewone kracht beschikt en daaraan al als bode des hemels herkend zou kunnen worden. Maar hij wordt van alle kanten bestreden en maar weinigen zijn van zijn missie overtuigd en laten hem niet los, slechts weinigen sterken zich aan zijn woorden. Dezen echter ontvangen kracht en genade in overvloed en blijven standvastig tegen alle aanvechtingen van de wereld, en tegen alle vijandigheden die nu openlijk aan het licht komen.

De laatste tijd zal buitengewoon zwaar maar ook buitengewoon genaderijk zijn, want God zal zich overal bekend maken waar maar een hart in nood is dat zich opent voor de genade. Dus zal het ook mogelijk zijn de laatste strijd op aarde succesvol te kunnen doorstaan, zodat de ziel daaruit veilig te voorschijn kan komen. Zij zal het eeuwige leven winnen zo zij voortijdig heengaat van de aarde. Of, zij houdt vol op deze wereld tot aan het einde en wordt door de Heer zelf weggenomen in levende lijve, om een nieuw leven te beginnen op de nieuwe aarde.

Amen

BD.4048

5 mei 1947

De voorloper van de Heer

Wat de mensen van de eindtijd aangeboden wordt aan genade- en liefdesbewijzen van God kan hen ruim vergoeden voor de noden en lijden van die tijd, want dat verzekert hun een snelle vooruitgang als zij de genadegaven waarderen en naar zielenrijpheid streven.

Het is de tijd waarvan geschreven staat dat God in de geest bij de zijnen zal blijven tot het einde. Het is de tijd waarin de mensen Hem zien komen in de wolken, en waarin de verbinding tussen hemel en aarde opmerkelijk zal zijn. Niet alleen in de fantasie van de mensen maar in werkelijkheid zullen lichtwezens op aarde bezig zijn en licht verspreiden. Waar de mensen vanuit den hoge onderricht worden, waar God in het woord zelf tot de aarde neerkomt en de zijnen het brood des levens aanbiedt, waar de mensen steeds uit de bron des levens kunnen scheppen, daar biedt God hun zelf de levensdrank aan om hun kracht te verschaffen.

En in die tijd zal er iemand van zich doen spreken die bestemd is de laatste bode te zijn van de Heer en die als Zijn voorloper, Hem zal aankondigen. Hij zal de mensen de waarheid verkondigen en zonder schroom spreken, ofschoon hijzelf daardoor in gevaar komt opgepakt te worden.

De wereld laat hem echter onberoerd en hij verwisselt graag het aardse- voor het eeuwige leven. Hij vreest daarom de wereld niet want hij weet, hoe dichtbij het

einde is en wat de mensen te wachten staat die daar niet in geloven. Zijn verschijnen is al een buitengewone genade, want de mensen worden voortdurend opmerkzaam gemaakt op het naderende einde en zo aangespoord tot zielenarbeid. Hun blikken worden op de eeuwigheid gericht en in hem zal een buitengewone kracht zijn, zodat hij zieken kan genezen en hulp brengt waar dit nodig is - terwijl dit van de kant der mensen onmogelijk lijkt. Hij zal ook een voorbeeldig leven in liefde leiden en Gods geest zal hem vervullen. God zal zelf door hem werken en wie hem aanhoort hoort God zelf aan, hij hoort Zijn woord door mensenmond maar wel zoals het van God is uitgegaan.

De laatste genadetijd die nog grote resultaten op kan leveren voor de mensen die naar volmaaktheid streven is nu gekomen, en al moeten zij aards onmetelijk lijden zijn zij toch in het voordeel als zij de genadegaven benutten. Want nu weten zij dat het einde nabij is omdat zij de voorloper herkennen, en vol vreugde nu de Heer zelf verwachten. En Hij zal ook spoedig verschijnen om hen te verlossen uit de grote nood en hen te brengen in een land van vrede, zoals Hij het heeft beloofd.

Amen

BD.4136

5 oktober 1947

De voorloper verschijnt voor de wederkomst van de Heer - Hulp is dringend nodig

Buitengewone genadegaven kunnen de mensen aangeboden worden, maar zij gaan daaraan voorbij alsof hun iets alledaags geboden wordt. Zij besteden geen moeite aan een ernstig onderzoek, vernemen wel wat hun als waardevolste genadegave aangeboden wordt maar wenden die niet voor zichzelf aan en vormen zich daarom ook niet naar mijn wil. En zo gaat de tijd van genade voorbij zonder een noemenswaardig resultaat op te leveren.

Maar het einde is nabij en op iedere wijze trek Ik de aandacht. Alle hulpmiddelen wend Ik aan om hun harten te openen, opdat Ik bij hen veld win om ze zelf te onderrichten. Daarom is verdubbelde arbeid nodig in de komende tijd. Mijn dienaren moeten hun opdracht ernstig nemen en op geen manier zichzelf bedriegen door te menen, al 'n prachtig stuk werk verricht te hebben.

De korte tijd tot het einde vereist een buitengewoon werken mijnerzijds en een buitengewoon ijverig bezig zijn van mijn dienaren op aarde, als zij nog zielen redden willen die zich in uiterste nood bevinden. Toch lijkt het voor u dat het resultaat schijnbaar gering is want velen zullen u afwijzen, maar tevergeefs zal uw werk niet gedaan zijn. Er zal er echter één komen en dezelfde woorden spreken tot

de mensen zoals u ze van Mij ontvangen heeft, en de mensen zullen versteld staan en vergelijken, omdat zij dezelfde inhoud herkennen van hetgeen hun al door woord en geschrift is medegedeeld.

En weer wordt de mensen een goede gelegenheid geboden hun levenswandel te veranderen en zich naar mijn wil te vormen, want de openbaringen van boven zijn in overeenstemming met het evangelie van hem die mijn voorloper is voor mijn laatste wederkomst. Enkel maar een kleine schare herkent het buitengewone "licht" en weet, welk uur geslagen heeft. De meeste mensen echter laten een genadegave voorbij gaan die hun door mijn liefde steeds weer aangeboden wordt.

Zij kunnen evenwel niet meer geholpen worden want het is hun vrije wil die aanneemt of afwijst, en die zal Ik nooit dwingen. Maar gauw is die genadetijd voorbij en spoedig heeft het laatste uur geslagen. En wat tot dan toe nog niet tot Mij is teruggekeerd zal nog eeuwige tijden ver van Mij blijven, dus in een onzalige toestand die mijn liefde altijd weer probeert af te wenden. Maar het resultaat hangt van u mensen zelf af.

Amen

BD.4878

13 april 1950

De voorloper van Jezus aan het einde

Uit uw midden zal iemand voortkomen die van Mij zal getuigen, voordat Ik komen zal in de wolken. En als u van hem hoort weet u dat het einde nabij is. Hij is een der reinsten en vol van liefde en goedheid en is daarom ook innig met Mij verbonden. Hij is voor u mensen een trooster en vriend en een bevrijder uit de noden van uw ziel. Zijn geest is verlicht en hij weet van het eindgericht, daarom zal hij de mensen vermanen en waarschuwen in mijn naam. Hij is een strijder voor Mij en mijn rijk en heeft het volle inzicht. Hij weet dus ook waar voor de zuivere waarheid wordt opgekomen. Daarom zal hij komen uit de kringen van hen die mijn leer van boven ontvangen en hij zal door zijn levenswandel en zijn naastenliefde ook zelf door boven onderwezen zijn, omdat hij uiteindelijk een missie vervullen moet, namelijk mijn voorloper te zijn voor mijn wederkomst. Want de tijd zal vervuld worden. De voorspellingen van de profeten zullen in vervulling gaan. Daarom moet ook hij komen die uit het lichtrijk is neergedaald om Mij aan te kondigen bij de mensen die zich in de hoogste nood en verdrukking bevinden.

Hij zal van Mij getuigen, want zijn stem is mijn stem en wie hem aanhoort hoort Mij aan. Toch zal hij niet lang bij u mensen verblijven. Voor u hem herkent, vertoeft hij wel in uw midden, maar mijn tegenstander zal hem vervolgen en u tegen hem op

hitsen. Hij zal van de liefde prediken, maar de mensen zullen hem aanhoren in haat. Zij zullen hem vervolgen en hem naar het leven staan, maar Ik zal hem weten te beschermen tot zijn uur gekomen is. Want hij moet zijn missie volbrengen, hij moet voor Mij een wegbereider zijn, hij moet mijn kleine kudde opbeuren en onderrichten over de spoedige komst van de Heer.

En als hij optreedt, is er niet veel tijd meer. Zijn woorden zullen inslaan en de tragen en besluitelozen uit hun zielenslaap opwekken. Hij is mijn spreekbuis, door hem wil Ik Mij nog eenmaal duidelijk uiten. En wederom zal hij een roepende in de woestijn zijn die alleen wederkeert omdat Ik op het einde een sterke kracht nodig heb. Een kracht die van boven komt om u mensen te helpen. Maar de wereld zal hem haten en alle middelen aanwenden om hem onschadelijk te maken, ofschoon hij alleen maar het goede verkondigt en doet. Maar de wereld is in duisternis verzonken en elk geestelijk licht is uitgedoofd. Daarom licht er op aarde een helder licht op, en alle lichtdragers zullen olie halen opdat ook hun licht weer helder zal branden, het licht dat de wereldse mensen proberen uit te doven. En allen die in het ware geloof staan zullen hem herkennen als de voorloper van mijn tweede nederdalen. En ze zullen weten dat de tijd vervuld is en Ik nu te verwachten ben en met Mij het laatste gericht. En ze zullen zich zijn woorden ter harte nemen want zij voelen dat Ik het ben die door hem spreekt en dat Ik Mij zelf door hem die mijn bode is aankondig, zoals het bepaald is sinds eeuwigheid.

Maar hij zal het hard te verduren hebben bij de mensen die de wereld aanhangen en van zijn vermaningen en waarschuwingen niets willen horen. Zij zullen niet aarzelen hem naar het leven te staan, ondanks dat hij zich voor alle mensen hulpvaardig betoont en vele ook zijn hulp aanvaarden. Zij willen hem hinderen zijn missie te volbrengen, maar Ik roep hem niet eerder terug in mijn rijk dan dat hij voor Mij de weg heeft bereid. Niet eerder dan dat hij mijn komst heeft verkondigd aan allen die er naar verlangen Mij te aanschouwen en wier geloof hij zal versterken omdat hij alleen uitspreekt wat hij door het innerlijke woord van Mij heeft ontvangen. Door de geest die op een buitengewone wijze in hem werkt.

Amen

BD.4899

18 mei 1950

De belichaming der lichtwezens - De voorloper

Ik stuur het evangelie tot de aarde, en wanneer u het van Boven ontvangt is het zuiver en niet vervalst door menselijk willen. Ik weet dat het nodig is omdat talloze mensen Mij niet vinden kunnen daar zij niet in de waarheid onderricht zijn, en

daarom belichaamde Ik Mij zelf in de geest van hen die Mij willen dienen. Dat de waarheid in zijn zuiverste vorm tot hen komt is een door mijn liefde en wijsheid al lang erkende noodzaak, en dit is alleen al voor Mij aanleiding de ontvanger der waarheid van boven te beschutten tegen de invloed van onreine geesten, die zijn denken zouden verwarren en het toezenden van de waarheid zouden willen belemmeren. Wie dus ontvanger is van mijn evangelie dat Ik zelf op aarde leerde en waarvoor Ik mijn dienaren op aarde nu weer de opdracht geef dat te verspreiden, die kan gerust zijn dat hij in de waarheid is. Dat hij als mijn discipel van de eindtijd de mensen leren kan zonder bevreesd te moeten zijn, dat zich bij zijn onderwijzingen dwalingen zouden kunnen mengen. En vanuit deze zekerheid moet hij invloed uitoefenen op allen die zijn weg kruisen. Hij moet zich voelen als mijn spreker en in mijn opdracht steeds dat uitdragen wat hij van Mij zelf heeft ontvangen, wat als gewaarwording in hem boven komt omdat het de zuivere waarheid is.

Talrijke lichtwezens zijn momenteel op de aarde belichaamd omdat de grote geestelijke nood ook buitengewone hulp vereist, die alleen deze lichtwezens verlenen kunnen. Deze lichtzielen zijn meest geestelijke leiders, dat wil zeggen: zij staan door een levenswandel naar mijn wil in een nauw contact met Mij, en zij kunnen dus mijn leringen direct ontvangen en aan de mensen overbrengen. Deze lichtwezens hebben een graad van rijpheid die een afzinken naar de diepte onmogelijk maakt. Zij gaan derhalve ook altijd in de grootste deemoed door het aardse leven en trachten alleen mijn rijk tot de mensen te brengen zonder zelf daarvan nut te hebben, alleen met de bedoeling Mij te dienen en de mensen te helpen. Daarom kan zulk een door Mij tot de aarde gezonden lichtwezen zich ook meerdere malen belichamen, als het geestelijke niveau van de mensen het nodig maakt. Maar steeds zijn deze belichamingen een voortdurend dienen tot het einde, want mijn wil is in deze wezens overheersend. Zij maakten zich vrijwillig aan Mij onderdanig en kunnen daarom hun graad van rijpheid op aarde ook niet meer verliezen.

Nooit zullen lagere geesten over zulk een als mens belichaamd wezen macht hebben, en nooit zal deze onder hun slechte invloed bezwijken. Nooit kan dus een reeds volmaakte geest op aarde falen, dat wil zeggen: zijn missie niet vervullen. Het kan wel voor de mensen lijken alsof een missie afgebroken is door een plotseling terugroepen in het geestelijke rijk, of door menselijke maatregelen die het aardse leven voortijdig beëindigen. Maar daarvan weet Ik sinds eeuwigheid en grijp toch met mijn macht niet in om de wil van de mensen niet onvrij te maken. Het verlossingswerk wordt echter voleindigd, en alles zal zo gebeuren zoals het in mijn heilsplan van eeuwigheid bestemd is. Ook de volmaaktste geesten uit de hemel zullen zich tijdelijk belichamen om een geestelijke vooruitgang onder de mensen te

bereiken, want zonder zulke hulp zouden de mensen te zwak zijn voor tegenstand. En dan kunnen ook de doden uit hun graven verrijzen, en de in de geest volledig blinden kunnen door een helder lichtende bliksemstraal van boven wakker geschud - en ziende worden. Dan is het echter de tijd van het einde waarin ook mijn wederkomst te verwachten staat, wat ook steeds werd aangekondigd door zieners en profeten. Voordat Ik echter kom zal het "grootste licht" op aarde stralen, maar in het eenvoudigste gewaad. Dat "licht" (de voorloper) zal nog eens van Mij getuigen zoals hij het gedaan heeft voor mijn optreden in het vlees op deze aarde, alvorens Ik de mensen die Ik het evangelie wilde brengen onderwees. Hij was mijn voorloper en zal het ook nu weer zijn.

U mensen zult hem aan zijn spreken herkennen, want hij kiest dezelfde woorden en getuigt van Mij zoals hij destijds heeft gedaan. Zijn geest komt alleen tot de aarde om de wet te vervullen, derhalve moet hij Mij voorgaan in het volste inzicht van zijn herkomst en zijn opdracht. Hij doorziet alles en kent ook zijn aardse lot waaraan hij zich echter niet onttrekt, want dat behoort ook tot het verlossingswerk waaraan hij deel neemt uit liefde voor de niet verlostten. Hij weet dus dat met zijn dood de missie pas vervuld is en hij heeft geen ander verlangen dan de uiteindelijke vereniging met Mij, zijn Heer en Meester, zijn vriend en broeder, zijn Vader van eeuwigheid. Wanneer hij verschijnt is het einde nabij, want Ik volg hem spoedig op en maak mijn aankondigingen waar. Mijn wederkomst is de laatste fase voor de algehele vernietiging van de aarde met alles wat leeft, en dan wordt vervuld zoals het geschreven staat: Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan, waarin Ik midden onder de mijnen ben. Waar alleen een Herder en een kudde zal zijn omdat allen die leven, met Mij verbonden zijn en zich openstellen voor mijn verblijven onder hen. Dan zijn alle mensen op de nieuwe aarde mijn kinderen tot wie Ik zelf kom als Vader, om hun te geven wat hen zalig maakt.

Amen

BD.4970

20 september 1950

Belichaamde lichtwezens zonder herinnering aan vroeger - De voorloper

Aan die Mij willen dienen zij het volgende gezegd: De geestestoestand van de mensen die al in de laatste tijd leven, vereist een bijzondere hulp van de kant der lichtwezens. Zij zijn in het geestelijke rijk bezig in mijn opdracht en ook op de aarde, waar zij in grote getale als mens belichaamd aanwezig zijn om een verlossende missie te vervullen. Op welke manier deze lichtwezens werken en hulp geven is geheel duidelijk voor die mensen die het hun overgebrachte geestelijk goed

aannemen. Zij weten dat alleen door het overbrengen van mijn woord uit den hoge, de mensen hulp gebracht kan worden in hun geestelijke nood. Bij de algemene geestelijke vervlakking zou het volkomen onmogelijk zijn dat mijn woord ingang zou kunnen vinden onder de mensheid. Deze zou noch de verbinding herstellen met de geestelijke wereld, noch hieruit berichten aannemen willen of kunnen. Daarom moet de lichtwereld bemiddelend werken en de lichtwezens moeten geschikte opnamevaten op aarde zoeken, waarin zij de uitstralingen van mijn woord kunnen laten binnen stromen. Maar wanneer zij die niet kunnen vinden dalen zij zelf naar de aarde af om als mens belichaamd een schakel te zijn tussen de mensen en de geestelijke wereld, om middelaars te zijn tussen Mij en de mensen.

Er zijn dus in de laatste tijd voor het einde, de tijd waarin u mensen nu reeds leeft, een groot aantal lichtwezens belichaamd om u te helpen omdat u geestelijk blind en onwetend bent, omdat u verkeerd leeft en omdat u zich in grote geestelijke nood bevindt. Uzelf weet niet van dat geestelijke lage peil en zijn gevolgen, en als u kennis daarover gegeven wordt geloofd u daar niet in. Maar in de lichtwereld zijn bewoners die vol ontzetting neerzien op de activiteiten in het duister van de aarde. Zij willen u te hulp snellen om hen nog te redden die geen weerstand bieden, en zich aan hun leiding overgeven. Zij zijn als mens belichaamd en willen u helpen en onderwijzen, maar u herkent ze niet. Ook zijzelf herkennen zich niet als wezens van boven, ofschoon zij als mens vastberaden omhoog streven. Het zijn mensen zoals uzelf, alleen met een Mij toegekeerde wil. Mijn tegenstander kan tegen hen niets beginnen omdat zij Mij al toebehoorden voordat zij tot de aarde kwamen, ter wille van de noodlijdende mensheid. Zij willen u het "licht" brengen dat zij voortdurend van Mij ontvangen en dat gelijktijdig kracht is uit den hoge. Maar zij weten niet dat zij vrijwillig naar de aarde zijn gekomen, want hun streven omhoog moet voor de medemensen duidelijk zichtbaar zijn om aanleiding te zijn hetzelfde te doen. Zou een lichtwezen als zodanig te herkennen zijn, dan kon dit de mensen niet tot voorbeeld dienen. De met zwakheden en gebreken behepte mensen zouden zich dan niet in staat voelen ooit dit voorbeeld te evenaren.

Alleen heel bijzonder hoge geestelijke wezens kennen hun missie en afkomst en laten dit ook aan de mensen weten, ofschoon zij bij hen geen geloof vinden. Zulke hoge lichtwezens zijn echter voor een ieder te herkennen die hen zien wil, want hun missie is: steeds in het openbaar te werken en niet in het verborgene. Want niet alleen enkele mensen maar alle mensen moeten kennis verkrijgen van het bovennatuurlijke werken en van de kracht, macht en heerlijkheid van Hem, die Zijn schepselen niet in de duisternis wil laten verzinken en daarom een bovenmatig "licht" vanuit den hoge zendt. En zulk een "licht" zal van Mij getuigen en daardoor van zich doen spreken, en als het straalt weet u dat u kort vóór het einde staat. Dat de meeste mensen nog maar een korte genadetijd gegeven is, want als naar hem niet

geluisterd wordt en zijn vermanende roep zonder gevolg blijft is er geen redding meer voor de gematerialiseerde wereld. Dan is het einde onherroepelijk gekomen zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen

BD.5830

19 december 1953

De voorloper - Het verkondigen van Jezus

Streef ernaar in alle deemoed mijn ware kinderen te worden maar richt u niet op ongewone kennis, zij heeft voor de volmaaktheid van uw ziel weinig nut. In mijn rijk geldt de kleinste en geringste meer dan hij die denkt verheven te zijn, in mijn rijk wordt de ootmoed buitengewoon gewaardeerd en voor de arrogantie is er geen plaats. Maar u moet ware grootte onderscheiden van zelfverheffing, onderscheiden moet u het groot zijnde van het groot schijnende. Wat voor Mij groot is dat verhef Ik als heersend over hele werelden met hun bewoners. Het regeert met Mij en in mijn wil over eindeloze scheppingen en talloze schepselen, en toch zal zijn geest daardoor niet verwaand zijn.

Maar wie zich groot dunkt en gelooft ook voor regeren bevoegd te zijn die zal in alle eeuwigheid niet de hoogte beklimmen die hem een heerserambt verzekert, want Ik ken de innerlijke gezindheid van elk wezen. Ik weet precies waar ware deemoed is en waar alleen mijn wil een wezen vervuld. Daarom zeg Ik dan ook: Op deze aarde is geen wezen zo deemoedig dat Ik het zou kunnen laten heersen over werelden in het rijk hierna. Deze deemoed is bovenaards en zo'n wezen is met Mij zo innig verbonden dat de aarde hem geen woonplaats zou kunnen zijn, want alles zou in het helderste licht stralen wat in zijn omgeving zou zijn.

Want deze lichtwezens zijn de weg over de aarde al gegaan met het gevolg van volkomen vergeestelijking op aarde. Zij keren nooit meer naar de aarde terug maar werken desondanks voortdurend op de aardbewoners in. Zij zenden hun lichtstralen naar de aarde toe omdat een overgrote liefdewil hen vervult, en de wil om te helpen ze bij voortdurend bezig laat zijn in verlossende zin. Dus kan een bepaald mens zeer sterk door zulk een lichtwezen beïnvloed worden, wat echter niet betekend dat de ziel van deze mens een van boven neergedaalde lichtziel is. Ook is het zo dat veel lichtzielen zich belichamen voor het einde, met het doel een missie te volbrengen. Zij staan nog voor hun voleinding als Gods kind, die zij door zulk een missie wel kunnen bereiken. De volmaakte Gods kinderen werken alleen van boven af op de mensen in, beïnvloeden echter bepaalde mensen sterk wanneer daarvoor de voorwaarden zijn gegeven om ook in verlossende zin op aarde bezig te kunnen zijn.

Maar één lichtgeest is het toegestaan naar de aarde af te dalen, namelijk mijn voorloper, die Mij zelf voor het einde zal aankondigen. Hij wil Mij verkondigen en zal Mij de weg bereiden. Want dat is volgens mijn wil van eeuwigheid omdat hij Mij van het begin der tijden af aan was toegedaan, omdat hij is een strijder voor zijn Heer. Hem heb Ik uitverkoren tot mijn vazal, tot mijn heraut die Mij steeds aankondigde. Die in de wereld luide verkondigde toen Ik tot de mensen kwam, die voor Mij ging als roepende opdat de mensheid op Mij acht zou slaan. Hij streed voor Mij en zal altijd strijden voor de naam van zijn Heer. Hij is zodoende de straal en het licht dat Ik van Mij uit neer zend tot de aarde. Hij weet van mijn komen, van het einde en van zijn missie op aarde. Hij herkent zichzelf als degene die hij is. En hij is Mij zo toegenegen dat uit zijn mond alleen mijn naam weerklinkt, dat iedere ademtucht mijn naam verheerlijkt. Want elke slag van zijn hart geldt Mij, die hij op aarde verkondigt met overgrote ijver en voor wie hij ook zijn leven geeft - wanneer zijn missie is beëindigd.

Deze dus gaat over de aarde kort voor mijn wederkomst, maar de mensen zullen hem in zijn eenvoud niet herkennen tot hij zijn mond zal openen om Hem te verkondigen die na hem komt. Dan zullen bij de mijnen de schellen van de ogen vallen, maar mijn tegenstanders zullen hem niet herkennen. Hij zal ongeacht het eigen gevaar spreken, hij zal de mensen het nabije einde verkondigen en aanmanen boete te doen. Hij zal hen waarschuwen het heil van hun zielen te zoeken en de mammon te verachten. Hij zal hun met donderstem de Verlosser der wereld verkondigen, Jezus Christus, hij zal alles doen wat voor de verheerlijking van de naam Jezus - van de eeuwige God - nuttig is, want hij zal in de waarste zin van het woord mijn voorloper zijn. Hij zal het zijn die het paradijs weer opent voor allen die zijn woorden geloof schenken, die Mij getrouw verwachten opdat Ik hen red uit de diepste nood.

Amen

BD.6554

24 mei 1956

De voorloper van Jezus

De positieve ontwikkeling van de ziel is opgave van de mens op aarde. Doch slechts weinigen zijn zich daarvan bewust; slechts weinigen stellen zich de vraag over de reden en het doel van het menszijn. De meerderheid streeft alleen naar aardse welstand en naar alles wat het lichaam welbehagen verschaft. Maar alle mensen zijn in staat hun verstand te gebruiken, alle mensen zouden zich de vraag kunnen stellen wat de zin en het doel van het aardse leven is. En alle mensen zouden die vraag ook beantwoord krijgen, want zij is de eerste schrede omhoog.

Maar omdat de mensen niet verder dan tot aan hun lichamelijk dood kijken, omdat ze zelden aan een voortleven van de ziel geloven, is hun de vraag naar hun aards welzijn belangrijker en zij beschouwen het bezig zijn in aardse zin voor dringender. Het geloof ontbreekt hun, want zouden ze maar een zwak geloof hebben - dan zouden zij innerlijk geen rust vinden ondanks aardse welvaart.

Hoe meer het naar het einde gaat des te minder geloof is er onder de mensen te vinden. Daarom treden in de eindtijd mensen op, die op een buitengewone wijze met God zijn verbonden, die daarom ook buitengewoon kunnen werken en de opmerkzaamheid van de medemensen tot zich trekken. Want God probeert waarlijk nog alles om diegenen te helpen die slechts zo'n aansporing nodig hebben, om zich van het aardse doel bewust te worden.

Zulke mensen zijn met het doel een missie te vervullen op aarde, belichaamde lichtwezens, zij willen de nood van de medemensen verzachten en voor dat doel lichamelijk op aarde wandelen, zonder dat zij zich van hun herkomst bewust zijn. De sterke verbinding met God die zij echter uit vrije wil als mens tot stand brengen, wat al hun medemensen ook zouden kunnen doen, geeft hun ongewone kracht. Hun wezen bestaat uit liefde en daarom hebben zij een zo levend geloof, dat zich dit uit in ongewone liefdadigheid. In het levendig verkondigen van Jezus Christus en krachtdadige hulp aan lichaam en ziel in Zijn naam.

Door zulke mensen kunnen nog vele tot het geloof komen omdat zij duidelijk van een kracht blijk geven die aards niet verklaard kan worden. De mensen moeten tot geloven gebracht worden en hun moet tevens de weg tot God gewezen worden, waartoe bij de volledig ongelovige mensheid ongewone middelen aangewend moeten worden die desondanks niet tot geloven dwingen. Er zullen steeds meer opgestane mensen de kracht van hun geloof doen blijken, hoe dichterbij het einde is. Tot plotseling een groot licht zal gaan stralen, tot er iemand zal komen die het naderende komen van de Heer aankondigt en Hem weer de weg bereidt.

Zijn licht zal helder in de wijde omtrek schijnen, want zijn verschijnen zal snel bekend worden. En ofschoon hij voor vele mensen een bron van kracht en troost zal zijn, zal hij toch heel vijandig bejegend worden door hen die voor het einde in de meerderheid zijn, die tot de tegenstander van God behoren en in zijn opdracht ook zullen handelen tegen al het goddelijk-geestelijke. Zij zullen in het bijzondere diegenen vervolgen die in de naam van Jezus spreken en het nabije einde verkondigen.

Maar juist omdat Gods tegenstander met ongewone brutaliteit optreedt in de laatste strijd op deze aarde, wordt er ook een buitengewoon "licht" naar de aarde gezonden. Weer zal zich een lichtgeest op aarde belichamen zoals het geschreven staat, weer

zal hij voor de Heer uitgaan en Zijn komen verkondigen. En weer zal hij als roepende in de woestijn zich bekend maken.

Hij weet wie hij is en gaat toch in alle onopvallendheid zijn aardse weg, die ook weer met zijn dood bezegeld zal worden. Maar alle God getrouwe mensen zullen kracht bij hem opdoen en altijd weer opgericht worden als de nood van de tijd ze neer schijnt te werpen, want hij spreekt in opdracht van God en door hem spreekt God de mensen zelf aan. En zij begrijpen dan ook de belangrijke missie van de voorloper van Jezus Christus en ze verwachten daarom welbewust ook het komen van de Heer, en twijfelen niet dat zij verlost worden uit de grootste benauwenis. Wanneer de voorloper zal optreden is de tijd gekomen die telkens werd aangekondigd door zieners en profeten, want als hij verschijnt is ook de activiteit van de antichrist duidelijk herkenbaar - want hij zal de gelovigen zo kwelen dat zij buitengewone hulp nodig hebben. De voorloper zal zijn "licht" laten schijnen en dit zal in wijde omtrek uitstralen.

Waar het ook is, de mensen zullen met zekerheid van hem horen en de gelovigen zullen weten wie achter dit "licht" schuilgaat en nu ook weten hoe laat het is. De voorloper van Jezus, Christus echter gaat vastberaden zijn weg ondanks vijandigheid en spreekverbod. Hij spreekt in de opdracht van God en hij erkent geen andere Heer dan alleen de Ene die hij dient.

Zijn taal zal inslaan en zal de zwakken kracht geven tot verzet, want daardoor zullen de mensen ook de moed opbrengen voor hun geloof te sterven. En toch ligt het leven van ieder mens in de handen van God en Hij alleen weet wanneer het uur van redding zal slaan, wanneer Zijn komen naar de aarde en de wegneming der zijnen plaats zal hebben.

Ook de voorloper weet van zijn einde, maar hij dient zijn Heer ook nog door zijn dood. Want daardoor zal hij het werk der verheerlijking volbrengen; door zijn dood wordt Gods macht en heerlijkheid openbaar Want Eén alleen gebiedt over leven en dood en die Ene zal zich doen kennen als Heer en als overwinnaar over Zijn tegenstanders, als de laatste dag gekomen is. Hij zal diegenen het leven geven die in Hem geloven en aan de dood overgeven allen die Zijn tegenstander onderhorig zijn.

Amen

BD.7062

10 maart 1958

De aankondiging van de voorloper van Jezus Christus

Niemand van u mensen zou nog in de waarheid zijn als deze u niet steeds weer verkondigd zou worden door mijn geest.

Wat ten tijde van mijn aardse leven de mensen als zuivere waarheid werd gepredikt, bleef niet lang zuiver. Want zodra het menselijk denken ermee begon mijn leer voor de doeleinden van gehele volken ten nutte te maken, werd ook alles met menselijke bijvoegingen vermengd. Mijn leer kwam te weinig overeen met het eigenbelang van de mensen, daarom zochten de afzonderlijke gemeenten deze leer meer of minder ter zake dienend om te vormen. En zo werd de eens door Mij zelf gestichte kerk, de zogenaamde oerkerk, heel spoedig alleen nog maar een vertekend beeld van datgene wat zij in het begin was. Mijn zuivere leer heeft talloze veranderingen ondergaan en wat nu nog bestaat, kan er geen aanspraak meer op maken de zuivere waarheid te zijn. Om de waarheid zuiver te bewaren behoren er geschikte opnamevaten te zijn waarin mijn geest voortdurend kan instromen. De goddelijke geest moet zich onafgebroken kunnen uitgieten en de door Mij aan de mensen gegeven leer moet ook door mensen verkondigd worden die vol zijn van de geest. Want anders kunnen de woorden al in de mond van de verkondigers veranderd worden en dan al een andere betekenis opleveren.

Er moet dus altijd rekening mee gehouden worden dat iets zuiver goddelijks in een niet goddelijke omgeving iets van zijn reinheid zal verliezen, omdat Ik op de wil van de mens geen dwang uitoefen. Wat de afzonderlijke mens uit de hem gegeven waarheid concludeert staat hem vrij, want reeds gedurende mijn verblijf op aarde werd mijn heilig woord verdraaid als het de mensen nuttig scheen. Ik kan nu wel telkens weer de zuivere waarheid naar de aarde zenden door mijn geest, maar Ik zal ook nu de mensen niet onvrij maken doordat Ik hun de waarheid opdring. Maar zolang mensen zich Mij vrijwillig ter beschikking stellen en zich als opnamevat van mijn geest omvormen, zolang is het ook steeds weer mogelijk elke bestaande dwaling te corrigeren, iedere onopgehelderde vraag op te helderen en de mensen een zuiver licht te geven dat van Mij uitgaat, het Oerlicht van eeuwigheid. Maar de mensen houden wederom vast aan de misvormde leren met een taaiheid, waar mijn tegenstander achter staat, die altijd tegen het licht der waarheid zal strijden. En zo heeft zich over de mensen een bijna ondoordringbare nacht uitgespreid, omdat leugen en dwaling gelijk staan met duisternis. Maar mijn lichtdragers wordt het buitengewoon moeilijk gemaakt deze geestelijke duisternis te doorbreken, omdat de mensen al zo verblind zijn dat zij het ware licht niet meer kunnen herkennen.

En daarom zal een machtig licht verschijnen dat van Mij en mijn wederkomst in de wolken zal getuigen.

Het zal getuigen van het gericht en de wegneming van de mijnen op de dag van het gericht.

Een stralend helder licht zal verschijnen en opnieuw mijn zuiver woord verkondigen. Een roepende in de wereldwoestijn zal te voorschijn komen en de mensen uit hun doodsslaap proberen wakker te schudden.

Hij zal diegenen te hulp komen die van Mij en mijn werken aan hen getuigen. Hij zal de waarheid van dat bevestigen wat door het werken van mijn geest aan de mensheid werd overgebracht.

Hij zal een geweldige taal spreken en niemand rechtvaardigen die duistere paden bewandelt. En hij zal ook de machtigen niet vrezen maar hen het masker van het gezicht trekken, hij zal ze voor schut zetten en hun ware gezindheid openbaren.

Hij zal strijden met het zwaard van de mond, want hij zal aangevallen worden door hoog en laag omdat niemand de zuivere waarheid wil horen die in overeenstemming is met de leer die Ik eens op aarde predikte. Deze dus is mijn afgezant door wiens mond Ik zelf spreek - die slechts zijn laatste missie op deze aarde zal vervullen, namelijk Mij en mijn komst nog eenmaal aan te kondigen zoals het geschreven staat. Wanneer dit licht gaat stralen weet u dat mijn komst aanstaande is en ook het gericht.

Dan zullen door hem ook ongewone dingen gaan gebeuren, maar dat zal dan de mensen vanwege hun vrijheid van wil geen schade meer berokkenen. Hij zal maar weinig geloof vinden en alleen zij die geestelijk ontwaakt zijn herkennen hem en zijn missie. Voor de geestelijk zwakken zal hij echter een buitengewoon sterke hulp betekenen, want zijn woord is vol van kracht. Dan is ook de laatste fase van deze aarde gekomen, want deze roepende zal de heftigste tegenstander zijn van hem die de mensen tot heerser uitroepen, waarin mijn tegenstander zich zal belichamen om het laatste schandelijke werk tegen Mij te ondernemen.

Want nu zal de geloofsstrijd ontbranden en de mijnen zullen in dit licht dat Ik zelf naar de aarde zend een grote steun hebben. Zij zullen veel kracht ontvangen om stand te houden in de tijd van de grootste nood die aan mijn komen vooraf gaat. Ik laat u mijn getrouwen niet zonder hulp, en opdat u sterk blijft kondig Ik u dit licht, deze roepende, aan, en dan weet u ook, dat Ik snel zal komen, om u te halen, om aan de activiteiten van mijn vijand een einde maken, om de waarheid naar de uiteindelijke overwinning te voeren.

Amen

BD.7295

28 februari 1959

De voorloper van Jezus Christus

Wanneer u zult horen dat iemand op ongewone wijze van de Heer spreekt, dan weet u dat de laatste fase van de eindtijd aangebroken is. Dat de voorloper van Jezus Christus weer zijn opdracht volbrengt, namelijk Hem aan te kondigen die komen zal op de dag van het gericht om de zijnen te halen en de aarde om te vormen zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Hij zal geheel onverwachts verschijnen en van zich doen spreken, want de macht van zijn stem is geweldig omdat hij de mensen zal aanspreken op zo'n ernstige en betekenisvolle manier, dat vele onder de indruk komen en zijn woord in zich opnemen. Zij zien ook in dat hij het woord van God verkondigt omdat ook de tekenen die hij doet om zijn medemensen te helpen buitengewoon zijn.

Hij zal een ware "wonderdoener" zijn voor de armen en ongelukkigen, een helper in de nood die over alle mensen losbarst in de tijd dat hij zal optreden. Hij zal luid en duidelijk spreken en zal hen die hem zijn arbeiden willen verbieden niet vrezen. Des te meer zal hij allen aan de kaak stellen die tegen Gods wil spreken en handelen. Daarom zal hij gehaat en vervolgd worden door de machtigen van deze aarde, die hij onbarmhartig beschuldigt wegens hun gedrag tegenover de mensen.

Maar de kloof tussen de aardse en de geestelijke wereld is al te groot, zodat van die kant geen begrip meer te verwachten is voor hetgeen de roepende in de wereldwoestijn zal verkondigen. Zij zullen hem uitlachen en hem reeds daarom vervolgen omdat de toeloop tot hem steeds groter wordt, want er zijn toch mensen die onder de indruk komen tot ergernis van de machthebbers die tegen ieder geloof optreden.

Dat is de tijd die kort voor u ligt, en niet lang meer, of u zult van hem horen. Maar weet dan dat u standvastig moet blijven, want met zijn verschijnen zal het beslissend zijn naar welke richting u zich wendt. Want dan gaat het er alleen maar om zich voor God of voor de wereld uit te spreken, en de voorloper zal voor u een sterke steun zijn zodat u de weg tot God neemt, want overtuigend en geweldig is zijn spreken. God spreekt zelf door hem zo onmiskenbaar dat het geen mens zwaar zou moeten vallen zich bij hem aan te sluiten, omdat hij zulke duidelijke getuigenissen van zijn roeping zal geven dat de mensen daar al aan zien kunnen wie hij is.

Hijzelf weet van zijn missie, dat dit zijn laatste opdracht is voor de Heer uit te gaan en Hem met luide stem te verkondigen. Hijzelf is zich van zijn herkomst bewust en ook van zijn verschrikkelijk einde. Maar niets schrikt hem af en niets houdt hem tegen zijn missie te vervullen en die zal zeer gezegend zijn. Wie zich bij hem aansluit doet daar goed aan, want veel kracht zal hij bij hem kunnen opdoen en veel licht zal ontstoken worden aan dit grote "licht" dat overal heen zal stralen waar het verschijnt. Reeds vertoeft hij onder de levenden, maar nog is hij zich van zijn opdracht niet bewust - maar die wordt hem plotseling duidelijk en zijn aardse leven

wordt daardoor grondig veranderd. Hij dient weliswaar ook nu al de Heer en beseft ook het lage geestelijke peil waarin de mensheid wegdwijnt, maar de oproep is nog niet tot hem uitgegaan - wat echter plotseling zal geschieden.

En dan treedt hij uit de hem tot nu toe omgevende stilte tevoorschijn en is zich geheel en al bewust van zijn opdracht, want de geest van God drijft hem en schenkt hem volledige helderheid over zijn missie. Nu reeds dient hij met vreugde de Heer met een overgave die hem steeds geschikter maakt voor de laatste dienst die hij de Heer wil bewijzen voor het einde, voor Zijn wederkomst.

U mensen echter moet dus alleen acht geven op hen die Gods woord verkondigen en u zult dan ook hem herkennen, die ongewoon op de voorgrond treedt. Hij wil zijn ongewone missie vervullen, namelijk het komen van de Heer aankondigen en de mensen door geweldige predikingen op hun aardse opdracht wijzen: boetvaardig te zijn en met alle ernst aan hun zielenheil te werken. Hij zal hun het einde aankondigen dat niet lang na zijn verschijnen zal komen, want de tijd is vervuld die God de mensen gaf voor hun voleinding.

Amen

BD.7339

17 april 1959

De dienaren van de Heer; Zijn voorloper

Verwacht in alle deemoed datgene wat Ik tot heil van de mensheid moet laten gebeuren en het zal voor u helemaal duidelijk worden, waarom deze tijd van voorbereiding vooraf moest gaan.

Ik ben beslist geen God van toorn, zelfs wanneer de komende gebeurtenissen het zo zouden laten schijnen. U allen zult veel meer mijn liefde mogen ondervinden die u ook behoedt voor de uiterste nood, maar Ik zal dan ook de mijnen duidelijk herkenbaar maken. Ik zal ze zo op de voorgrond plaatsen dat de medemensen zien kunnen waar de ware hulp te vinden is - want Ik wil de mensen voor Mij winnen maar niet aan mijn tegenstander verliezen.

Desondanks zullen de aardse verwoestingen kolossaal zijn en talloze mensen zullen hun leven verliezen. Maar dit is voor velen nog tot zegen, want zij kunnen in het rijk hierna nog inhalen wat zij op aarde verzuimd hebben, zij kunnen nog tot het "licht" komen als zij van goede wil zijn - want dat kunt u allen geloven dat het einde kort daarna zal komen. Tevoren echter schenk Ik u mensen nog een tijd van genade omdat het einde een ingrijpend keerpunt betekent in de algehele ontwikkelingsweg van de wezens - die tot volle ontwikkeling moeten komen op deze aarde.

Daarom heb Ik voor Mij dienaren gekozen die over het komende einde na de catastrofe moeten prediken, daarom giet Ik mijn geest gestadig uit om door ontwaakte mensen op alles te wijzen wat al binnen de kortste tijd gebeuren zal. Ik geef al dezen alleen de opdracht mijn woord te verspreiden en naar mogelijkheid ook van dit gebeuren melding te maken waardoor mijn macht en ook mijn liefde duidelijk zichtbaar zal worden. De mensen moeten weten dat er Eén God boven hen troont die hun lot in Zijn hand houdt.

Die Ik dus als verkondiger van mijn woord kies moet ook als ontvanger van mijn woord door Mij zelf uitverkoren zijn. Hem kunt u ook het volste vertrouwen schenken, hoe onwaarschijnlijk ook alles klinken mag wat hij in mijn opdracht openbaart. Want Ik zal een duidelijk teken geven dat hij mijn afgezant is - mijn vertegenwoordiger die spreekt in mijn plaats.

Hij zal steeds zo geleid worden dat niets hem tegen kan houden zolang hij zijn missie nog niet vervuld heeft. Ik zelf zal hem zijn weg uitstippelen en die zal heenleiden waar vele mensen hem kunnen aanhoren - als de tijd rijp zal zijn waarin hij luid en openlijk Mij en mijn woord bekend zal maken. Tot zijn helder licht zal schijnen, als de strijd tussen licht en duisternis openlijk ontbrandt. Wanneer de geloofsstrijd gevoerd zal worden met ongewoon brutale middelen zal dat "licht" gaan stralen tot bemoediging van allen die in mijn wijngaard arbeiden, en dan zullen zij zich kracht kunnen verschaffen en des te ijveriger kunnen arbeiden voor Mij en mijn rijk.

En dat "licht" zal verschijnen als de laatste tijd aanbreekt, als Ik gesproken heb uit den hoge. Als de mensen zich in een chaos bevinden en de scheiding der geesten dan zal beginnen, voor of tegen Mij. Dan zal Ik aan de zwakken grote kracht verlenen, Ik zal allen de sterkte geven die zij nodig hebben en zal ze aanvoeren in de strijd tegen de vijand van de zielen. En waarlijk, Ik zal overwinnaar zijn en blijven voor eeuwig en u zult zich verheugen mogen in de overwinning op hem. U zult vrij zijn van hem en nu in vrede leven kunnen in het paradijs van de Nieuwe Aarde.

Amen

BD.7604

21 mei 1960

De voorloper - Kennis over eerdere belichaming is niet dienstig

U moet u niet in vermoedens verdiepen wiens geest u belichaamt, u die in de laatste tijd op aarde bent om Mij te dienen. Er is van Mij uit een sluier gespreid over dingen die voor uw weg over de aarde en voor uw missie niet van nut zijn, en daarom is u

het weten onthouden in welke belichaming u eens over de aarde ging. Het moet voldoende zijn te weten dat Ik allen van grote kracht en genade voorzie die bereid zijn Mij te dienen. En dat in de eindtijd de activiteit van mijn tegenstander zelfs zo geweldig is, dat er ook sterke lichtgeesten nodig zijn om tegen zijn activiteiten op te treden en standvastig te blijven wanneer het er op aan komt op aarde verlossend te werken. Meerdere lichtgeesten moeten in de grootste deemoed blijven om hun opdracht uit te kunnen voeren, omdat de tegenstander juist in hoogmoed en aanmatiging de zwakste plaatsen vindt en hier aangrijpt en hun missie dus geschaad zou kunnen worden. En de mensen zijn allen in gevaar hieraan: aan zijn kenmerkende eigenschap en erfelijke kwaal, ten prooi te vallen. Daarom wordt van mijn kant uit zulk een mogelijkheid ook niet bevorderd, maar Ik zoek altijd een zodanige invloed uit te oefenen dat de mens in de deemoed blijft, omdat hij dan ook mijn tegenstander kan weerstaan en niet in zijn vangnetten verstrikt raakt. Het is de mens niet van nut over zijn eerdere belichaming te weten, anders zou hem dit weten gegeven worden op het moment dat hij begint met de arbeid voor Mij en mijn rijk.

Maar een mens zal daarvan afweten, voor hem zal het geen geheim zijn omdat hij de zwaarste opdracht moet uitvoeren in de laatste tijd, namelijk als mijn voorloper Mij aan te kondigen. Hij moet als roepende in de woestijn mijn komst in de wolken aankondigen en zijn missie voor Mij met de dood bekopen. Maar dit te weten zal hem niet bezwaren omdat hij een sterke geest is die bewust de laatste belichaming op aarde aanvaard heeft, in het besef van de noodzakelijkheid van zijn opdracht die hij in diepste liefde tot Mij bereid is uit te voeren. Hij is een van de weinigen die met de dood bezegelt wat hij verkondigt. Hij heeft er de kracht voor omdat hij Mij liefheeft, die hij eens niet helemaal herkend heeft en moest al eenmaal zijn leven laten voor Mij. Maar hij is bereid duizend doden te sterven voor Mij en hij gaat daarom bewust deze laatste weg, bewust van zijn missie en herkomst. Deze zekerheid zal hij echter pas dan hebben als zijn laatste missie begint. Als hij, die tevoren in uiterste terughouding leefde in de openbaarheid naar buiten treedt. Wanneer zijn Godverbondenheid hem plotseling het heldere licht zal schenken, welke opgave hij op aarde heeft uit te voeren. En dan zal hij met vurige ijver van Mij spreken en ook alles doen om de mensen te wijzen op het einde en het laatste gericht. Hij zal openlijk en zonder schroom spreken tegen de machthebbers die hij niet vreest wegens hun macht. Hij zal ze openlijk brandmerken, omdat hij in hen de afgezanten van satan herkent tegen wie hij duidelijk te velde trekt.

En dat zal ook mijn laatste teken zijn, want hij zal pas in de eindfase optreden - in de tijd van de geloofsstrijd die kort voor het einde gevoerd wordt. Wat men u ook zal vertellen, niet eerder is het de tijd van zijn werken op aarde dan dat deze geloofsstrijd zal ontbranden waarin de "lichten" helder zullen stralen die de mensen de weg wijzen die alle moeten gaan. En hij zal het "helderste licht" zijn dat zal

stralen waar u het het minst vermoeden zult. Hij zal in lichtkracht alles overtreffen en daarom ook herkenbaar zijn voor allen die dat licht niet schuwen. Maar oefen u in geduld en wacht die tijd af, geef u niet over aan verkeerde vermoedens. Want u zult nog vaak misleid worden door mijn tegenstander, want hij wil uw blikken afleiden om u van uw eigen missiearbeit af te brengen waarmee u bereid bent Mij als trouwe knechten te dienen. Laat u niet misleiden, u zult het ten duidelijkste inzien als de tijd gekomen is waarin zulke ongewone dingen gaan gebeuren dat ook Ik ongewoon moet ingrijpen om de mijnen te hulp te komen. Want ook zij zullen geschokt worden in hun geloof door het optreden van mijn tegenstander, als zij zich niet aan Mij vast houden en alles aan Mij overgeven in vertrouwen op mijn juiste besturen. U zult dan ook mijn wil in uw hart voelen, zodat u niet meer hoeft te vragen wat u nu doen moet. Mijn wil zal uw wil zijn en u zult niet anders kunnen handelen als volgens mijn wil is, en ook weten dat u alleen mijn wil door uw doen vervult.

Steeds weer roep Ik u toe wees niet voorbarig en wacht af tot Ik u roep, tot Ik u mijn wil in 't hart leg. Want u kunt ook door voortijdig handelen verstoren wat van tevoren moeizaam werd opgebouwd. Bedenk altijd dat de mensen allemaal nog te zwak zijn in het geloof, dat hun somtijds lichtere kost geboden moet worden opdat zij aan hun zielen geen schade lijden. Hun moet u alleen mijn evangelie van de liefde prediken, echter niet zulke leerstellingen voorleggen die zij niet begrijpen kunnen. En daartoe behoort ook het weten over de belichaming van de lichtzielen omdat hun over 't algemeen het geloof ontbreekt aan een voortleven van de ziel. Deze mensen het optreden van de voorloper voor mijn wederkomst nu al aan te kondigen is niet altijd even juist. Nemen zij echter mijn evangelie van de liefde aan, dan zullen zij ook leren geloven en ook de voorloper herkennen als hij optreedt. Want tevoren zullen moeilijke gebeurtenissen voorafgaan en dan is er ook de scheiding der geesten te onderkennen. Mensen die voor of tegen Mij zijn, en daarmee overeenstemmend zal ook hun geestelijk inzicht zijn. Het zal niet lang meer duren, dan zullen al deze woorden voor u begrijpelijk zijn. Dan hoeft u niet te vragen maar zult u weten dat mijn komst nabij is, omdat u dan hem herkent die mijn voorloper was gedurende mijn aardse tijd - en het ook nu weer zal zijn zoals het verkondigd wordt door woord en geschrift.

Amen

BD.7722

8 oktober 1960

Over de voorloper

Er zal blijken welke kracht zich in mijn woord bevindt, want de harten zullen zich door Mij aangesproken voelen en in liefde tot Mij ontbranden. Ik maak Mij bekend als Vader, omdat Ik met mijn kinderen verbonden wil zijn en daarom laat Ik mijn liefdestraal in die harten vallen die van goede wil zijn.

Maar alleen aan deze wil ligt het of de mensen de stem van de Vader herkennen. De geringste afweer vermindert de kracht van mijn woord, en deze afweer brengt de mens zelf teweeg als hij nog zonder liefde is. Dan laat hij zich niet door Mij aanspreken en blijft ook de kracht van mijn woord zonder uitwerking. Dan klinkt mijn woord voor de mens niet anders dan mensenwoord en wijst hij het af.

Maar mijn kinderen luisteren naar mijn woord en Ik leer mijn kinderen aldus: maak u vrij van verwarde gedachten doordat u Mij zelf bidt om waarheid en verlichting van uw denken. U probeert voortijdig binnen te dringen in gebieden die Ik voor u nog gesloten houd, u maakt gevolgtrekkingen die verkeerd zijn. U houdt zich in gedachten bezig met dingen, waarvoor de tijd nog niet gekomen is die te weten. U raadt alsmaar naar het lot en de komst van de voorloper, maar u maakt verkeerde gevolgtrekkingen. Ik heb u gezegd dat u hem zult herkennen, dat wil zeggen: u hoeft niet te vragen - u zult weten dat hij het is wanneer hij in de openbaarheid treedt. Maar als het uur van zijn optreden nog niet is aangebroken, behoeft u hem ook niet te zoeken of in een medemens te vermoeden - want hij komt daar vandaan waar u hem het minst zult verwachten.

Hij is niet iemand van de wereld en hij gaat zijn weg als ieder ander mens, maar al zijn denken en streven is op Mij gericht ofschoon hem zijn missie nog niet bekend is. Maar zijn geest zal hem een helder inzicht geven over zijn missie en over zichzelf, als de tijd gekomen is dat hij moet optreden.

Ik zeg dus nu (1960), het duurt nog een tijd tot dit zal gebeuren. Zo verlicht zal hij zijn dat zijn licht in de wijde omtrek zal stralen en dat u allen die Mij wilt dienen zich aan zijn licht kunt verwarmen als de tijd van geestelijke nood gekomen is, als de laatste fase voor het einde zal intreden en de geloofsstrijd zal ontbranden.

Geloof echter voordien geen enkele geest die daarover meer meent te weten, want als deze kennis nodig zou zijn zou Ik u zelf daarover onderwijzen. Wat u echter door de mond der mensen verteld wordt neem dat voorzichtig aan en laat u niet misleiden. Gods geest spreekt zich niet tegen en u moet zelf onderzoeken waar mijn geest aan het werk is en welke geest u gelooft.

Ik heb u wel de voorloper aangekondigd en dat hij weer als roepende in de woestijn zal komen voor mijn wederkomst, maar zijn verschijnen laat nog even op zich wachten, omdat er nog een korte tijd vooraf moet gaan waarin vlijtig voor mijn rijk gearbeid moet worden en omdat u dan zelf een tijd zou vaststellen als zijn komen

bekend zou zijn. Nog houd Ik de sluier gespreid over de tijd van zijn optreden, want dan is ook mijn komst zeker. Dan is het einde nabij, want hij zal maar een korte tijd op aarde arbeiden - die echter voldoende is om de mensen uit hun starheid des doods op te schrikken.

Want dat is het doel van zijn verschijnen: hen te redden die nog weifelen, hen te sterken die Mij trouw willen blijven en Mij en mijn komst aan te kondigen. En ofschoon die tijd ook niet ver af is, moeten er toch nog enkele perioden voorbij gaan. Dan echter wordt onherroepelijk vervuld wat u verkondigd werd in woord en geschrift.

Amen

BD.8081

17 januari 1962

Gods hulp in de eindtijd - De voorloper

De mensen op aarde veranderen niet meer en er is geen geestelijke ontwikkeling meer te constateren. Slechts enkelen zullen nog de weg tot Mij vinden die de wil hebben aan het doel van hun aardse leven te beantwoorden. Wat mijnerzijds nog geschieden kan om het aantal van de laatst genoemden te vergroten zal waarlijk gebeuren, en mijn liefde vindt ook nog middelen en wegen de harten van enkelen te beroeren, zodat zij zich openen zonder innerlijke weerstand en mijn woord aannemen.

Maar het zijn er niet veel en daarom kan gerust gezegd worden, de tijd is vervuld.

Want het geestelijk niveau van de mensheid bepaalt zelf het einde, en dit is zo gedaald, dat aan een verandering van de mensheid niet meer te denken valt.

Mijn tegenstander heeft de macht over het geestelijke gewonnen dat als mens belichaamd, de laatste weg over de aarde gaat. Hij werkt in volledig negatieve zin op hen in die hem onderhorig zijn en zijn wil opvolgen. Dezen hebben dus hun laatste wilsbesluit al genomen en kiezen zelf weer het rijk van de duisternis. Zij keren tot de materie terug waaraan zij op aarde onderworpen zijn en waarvan zij zich niet los kunnen maken. De materie zal daarom deze zielen weer opnemen.

Maar tot het laatst geef Ik de mensen nog gelegenheid zich tot hun God en Schepper te wenden. Want de standvastigheid der mijnen zou hun denken nog kunnen keren en in hen vragen kunnen laten opkomen die Ik zelf hun dan ook zou beantwoorden, omdat Ik elke ziel zou willen redden voor de hernieuwde kluistering - voor een herhaalde weg door de scheppingen van de nieuwe aarde. Mijn geest zal zo duidelijk bij de mijnen zijn dat ook de ongelovigen versted zouden kunnen staan.

Ik zelf zal Mij aan hen openbaren door de zichtbare hulp die Ik de mijnen verleen en de ongelovigen zouden ook kunnen geloven, als zij zich vrij wilden maken van mijn tegenstander die hen gevangen houdt.

Want door de geringste gedachte die zij naar Mij zouden opzenden zou Ik ze nog vastpakken, en hen niet meer loslaten. Ik laat Mij ook nog in het laatste uur vinden, waar maar de wil is Mij te ervaren.

De mijnen zullen echter beseffen hoe gekluisterd de tegenstander de mensen houdt.

De mijnen zullen wel bloot gesteld zijn aan zijn aanvallen maar mijn kracht zal hen zichtbaar ter zijde staan. Ik zelf zal hen in de strijd bijstaan en zij zullen als overwinnaar te voorschijn komen.

Want waarlijk, mijn kracht is sterker dan de zijne en het licht dat hem uit u tegenstraalt zal hij ontvluchten omdat hij Mij zelf daarin herkent. En opdat de mijnen sterk blijven, daarom zullen zij daadkrachtige ondersteuning ervaren. Ik zelf zal in het woord bij hen zijn en Ik zal hun lichtdragers zenden die zo helder stralen, dat zij alle schaduwen verjagen en ook de vijanden afweren die de mijnen in het nauw willen drijven.

Ik zal de mensen met mijn tegenwoordigheid verblijden en hen sterken in hun strijd tegen de vijand.

Enkele mensen zullen Mij kunnen aanschouwen en daar overgrote kracht uit putten, zodat zij deze kracht ook op hun broeders en zusters zullen overdragen.

En dan zult u ook horen van iemand die mijn komst aankondigt, die weer als roepende in de woestijn zal verschijnen en wiens "licht" u allen zal verlichten en die u ook als mijn voorloper herkent in de tijd van het einde.

Ik laat u, die van Mij bent en wilt blijven niet in lichamelijke- en geestelijke nood achter. U bent waarlijk niet eenzaam en verlaten, al ziet het er aards zo naar uit.

Ik zelf ben bij u en u zult ook mijn tegenwoordigheid gewaar worden en een onwankelbaar geloof in Mij en mijn komst bezitten, op de dag van het gericht.

En ter wille van de mijnen zal Ik de dagen verkorten opdat zij stand houden tot het einde.

Want er is geen geestelijke ommekeer meer op deze aarde mogelijk; maar er moet weer een omkeren plaats vinden, want de aarde moet weer in dienst staan tot de opwaartse ontwikkeling van het geestelijke.

En het geestelijke dat gefaald heeft in zijn laatste wilsbeproeving, moet hernieuwd gekluisterd worden.

Amen

BD.8231

2 augustus 1962

De voorloper van Christus - Geloofsstrijd

De mijnen zullen de roepende in de woestijn herkennen die mijn verschijnen zal aankondigen zoals Ik het voorspeld heb, want zijn "licht" zal helder stralen en zijn spreken zal geweldig zijn. Hij zal niet bang zijn in zijn redevoeringen de machtigen aan te vallen, want hij is door Mij naar de aarde gezonden om zijn laatste missie te vervullen. Om het einde van deze aarde te prediken en mijn komst te verkondigen op de dag van het gericht.

Die Mij toebehoren zullen door de kracht van zijn taal geweldig onder de indruk zijn en zij beseffen, dat het niet lang meer zal duren tot Ik zelf zal komen en hen redden uit hun nood. Van tevoren echter zult u mensen u ook altijd weer in valse veronderstellingen verliezen en hem in vele mensen menen te herkennen, Ik echter zeg u; dat u niet zult behoeven te vragen maar zult weten dat hij het is die Ik zelf vooruit zend. Want als hij optreedt is ook mijn tegenstander al aan 't werk op zo'n wijze, dat hij zich belichamen zal in een machthebber die zal optreden tegen ieder geestelijk streven en tegen het geloof. Hij zal nu ook door zijn handlangers de mijnen erg verdrukken opdat zij van Mij afvallen en zich naar hem zullen toekeren.

U kunt dan nagaan wanneer de geloofsstrijd zal beginnen en buitengewoon veel troost ontvangen door mijn voorloper, omdat u dan ook weet dat het einde niet ver meer af is. Want zijn missie op aarde is niet van lange duur, en ook de antichrist zal makkelijk te herkennen zijn - want hem zal ook geen lange levensduur beschoren zijn. De voorloper zal komen en uw geloof sterken. Hij zal met zo'n geweldige redevoering van Mij getuigen en mijn komst aankondigen, dat de mijnen uit zijn woorden kracht zullen putten en ook volhouden tot aan het einde. Want Ik zelf zal hen bijstaan in hun noden die deze geloofsstrijd met zich mee zal brengen.

De roepende in de woestijn zal zich niet laten weerhouden en openlijk optreden tegen de mensen die de mijnen vijandelijk gezind zijn. Hij zal hun handelen als afschuwelijk brandmerken en altijd zal hij tegenover hun aanvallen mijn bescherming genieten, tot zijn uur gekomen is. Hij zal zijn missie weer met zijn dood bekopen, maar dat mag U niet doen schrikken als u van Mij bent. Het moet u alleen versterken omdat u in de waarheid bent en alles zo verwachten kunt, zoals Ik het u door mijn geest heb verkondigd.

Het tijdperk dat u mensen gesteld was om u van de vorm te bevrijden loopt ten einde. Maar tot de laatste dag help Ik u om tot een juist geloof in Mij te komen, en ook de voorloper is u gestuurd om uw geloof te sterken. Wie hem wil herkennen zal hem ook herkennen. Wie echter zijn woord afwijst is openlijk een aanhanger van

mijn tegenstander en wijst ook Mij zelf af. Maar het licht uit den hoge dat helder straalt is niet over het hoofd te zien en zijn woord is niet te negeren. Zijn levenswandel en arbeid op aarde in de laatste tijd is zo duidelijk herkenbaar als goddelijk werk, dat ieder mens hem herkennen kan en niet hoeft te vragen of hij het is.

Mijn tegenstander zal opnieuw op dezelfde manier willen werken doordat hij verwarring probeert te stichten en zijn aanhangers influistert, dat de voorloper daar en daar te zien is. Daarom is een nauwe verbinding met Mij nodig om juist te onderscheiden en naar waarheid te denken. En daarom vertel Ik u steeds weer dat hij pas dan zal verschijnen als ook mijn tegenstander zich de juiste uiterlijke vorm gereed heeft gemaakt, waarin hij dan werkt tot ontzetting van de gelovigen. Hij beschikt over grote macht en gebruikt die tot een rigoureuze geloofsstrijd. Maar dan treedt ook hij op die Ik zelf zend en hij zal de antichrist openlijk aanvallen en hem niet vrezen. En daaraan kunt u hem herkennen, want ook hij beschikt over grote kracht die hij echter in mijn naam gebruikt. Hij zal ook zieken genezen en wonderen doen en daarom des te heftiger bestreden worden door de machthebbers die hem naar het leven staan, en zij zullen ook bereiken dat hij een gewelddadig dood sterft.

Maar het "licht" dat hij verspreidt onder de mijnen zal hen ongewoon sterken. Zij zullen vol vertrouwen mijn komst verwachten en volharden tot aan het einde, want zij weten dat mijn woord vervuld wordt en alles zal gebeuren zoals Ik het liet verkondigen in woord en geschrift.

Amen

BD.8815

19 juni 1964

De voorloper

Ook op deze vraag wil Ik u antwoord geven, want ze is zeer belangrijk, opdat u die mijn woord ontvangt, niet tot een verkeerd denken vervalt. Want er zijn velen die geloven zelf de lang verwachte voorloper te zijn die mijn komst moet aankondigen. Maar steeds weer zeg Ik u dat hij in de tijd van de antichrist zal komen, dat zijn optreden met het verschijnen van de antichrist zal samenvallen en dat u hem dan ook zult herkennen. Zijn optreden zal maar van korte duur zijn en hij zal verschijnen wanneer de mensen hem nodig hebben, wanneer zij zich troost en hulp willen verschaffen. U zult hem dus pas kunnen verwachten wanneer de laatste fase is aangebroken, wanneer de natuurramp voorbij is, wanneer zich een heerser op de troon gezet heeft die u duidelijk als de antichrist kunt herkennen, en hij de geloofsstrijd laat ontbranden. Pas dan zal mijn roepende op de voorgrond treden en openlijk getuigen van Mij en mijn rijk.

Maar vermoed hem niet nu al, want nog is hij zich van zijn missie niet bewust. Als hij echter zal optreden herkent ieder mens hem aan de kracht van zijn stem en zijn spreken. Hij heeft dan ook niet het verlangen erkend te worden als "roepende in de woestijn" - maar hij is het. En hij zal spreken, gedreven door de geest in hem, omdat zijn verlangen voor Mij te getuigen, mijn komst te verkondigen en de mensen tot ommekeer te bewegen, zo sterk in hem is, dat hij elke toegeeflijkheid buiten beschouwing laat en hij spreekt te midden van vijanden die trachten hem onschadelijk te maken. Maar bedenk dat de tijd van het einde nog niet gekomen is, dat er nog altijd een tijd van vrijheid van meningsuiting is, wat echter spoedig zal veranderen wanneer mijn ingreep heeft plaatsgevonden, wanneer de nood onder de mensheid zo groot is dat iemand zich bereid zal verklaren om deze grote nood tegen te gaan. Dan echter is ook zijn tijd aangebroken, want hij is de laatste der profeten en wie hem aanhoort zal grote kracht ontvangen. Het is u toch steeds weer gezegd dat hij een onopvallend mens zal zijn, wiens zeggingskracht u niet vermoedt zolang hij zelf in alle deemoed zijn weg gaat.

Maar plotseling breekt het in hem door. Hij ziet heel plotseling zijn missie in en hij wordt een redenaar die geweldig voor God spreekt. Die iedereen mijn naam zal verkondigen en er niet voor zal terugschrikken voor mijn naam te strijden. Hij zal duidelijk maken dat Ik de Verlosser der wereld ben en hij zal strijden voor Mij en mijn rijk. En daaraan zult u hem kunnen herkennen, dat hij Mij zelf als het vleesgeworden Woord erkent - dat hij mijn menswording in Jezus Christus duidelijk uiteenzet, dat hij geen onderscheid maakt tussen Mij en Jezus, dat hij Jezus als God erkent.

En zijn redevoeringen zullen overeenstemmen met mijn leer die van boven tot u is gekomen. En dat is het teken dat hij "Johannes de doper, de roepende in de woestijn" is, mijn voorloper, die weer gekomen is om mijn komst aan te kondigen. Niet lang daarna zal Ik zelf komen om de mijnen weg te nemen wanneer zij zich in grootste zielenood bevinden. Steeds weer zullen er mensen zijn die zich inbeelden de belichaming van Johannes te zijn. Steeds weer zal Ik ze inlichten en hen zeggen dat hij zich laat herkennen op ongebruikelijke wijze en dat hij niet gezocht kan worden in kringen die zichzelf daartoe geroepen voelen. Vanwaar u hem niet vermoedt, zal hij komen. En dit moet voldoende zijn voor u die hem vervroegd verwachten, want nog is de tijd niet gekomen. Maar zij zal niet lang meer op zich laten wachten en dan volgt alles snel op elkaar, want voor hem is er geen lange levensduur. Hij zal zijn missie op aarde met zijn dood betalen, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen

BD.9007

3 juli 1965

De voorloper van Jezus

Dat zo vele mensen geloven de incarnatie van de roepende in de woestijn te zijn is ook een teken van geestelijke dwaling. Het staat vast dat hij een groot redenaar zal zijn die echter tot zijn optreden niet weet welke opgave hem is toebedeeld, namelijk dat hij met een geweldige stem zijn woord zal laten weerklinken, dat Mij en mijn spoedig komen aan het einde der dagen aankondigt.

Hij zal weer voor Mij uitgaan en aangevallen worden door al diegenen die niets van een einde willen horen. Zij zullen hem bespotten en honen omdat hij hun dingen aankondigt die hun ongelooflijk voorkomen, en hij zal daarom doorgaan voor een fantast. Hij zal in dezelfde tijd optreden, als de antichrist de geloofsstrijd laat ontbranden. Hij zal de antichrist heftig bestrijden en de mijnen zullen bij hem kracht en troost halen. Hij werkt maar een korte tijd op aarde, maar hij benut die goed om mijn woord te brengen aan allen die het aannemen. Mijn tegenstanders zullen hem vervolgen en ter verantwoording willen roepen, maar hij zal zich steeds weer aan hen onttrekken tot zijn uur gekomen is waarin hij zijn leven zal laten voor Mij.

Het is u al meerdere malen gezegd dat hijzelf geen idee heeft van zijn missie, dat het plotseling over hem zal komen en dat hij dan door ieder zal herkend worden. Dan zal hij het ook zelf weten waarom hij met zo'n geweldige stem is uitgerust en waarom hij Mij moet aankondigen. Dan weet hij dat het einde gekomen is waarin Ik in de wolken zal komen om de mijnen weg te nemen.

En dan zal de antichrist zelf proberen hem in zijn macht te krijgen, want de voorloper pakt hem in het bijzonder aan en brengt zijn schanddaden aan het licht. Hij schrikt er niet voor terug hem openlijk aan te vallen en zal daarom vervolgd worden door zijn vijand.

Maar die onder de heerschappij van de antichrist moeten lijden zal hij troosten. Hij zal ze op mijn komst wijzen en een ieder zal hem geloof schenken omdat zij zich door zijn woord voelen aangesproken als had Ik zelf tot hen gesproken. Zijn woorden zullen als balsem zijn voor u die in angst en bekommernis wacht op de dingen die komen zullen. U zult uit zijn woorden troost en nieuwe kracht putten en u altijd weer gesterkt voelen, omdat hij bewijst dat uw Vader u zelf heeft aangesproken. Dat u dus zijn woorden geloven kunt die u op mijn spoedig komen in de wolken wijzen.

Derhalve zult u op alle waarschuwingen en vermaningen acht geven die u van zijn kant uit bereiken, want hij zal ook in de geest bij hen zijn die Ik hem als Mij

toebehorend te herkennen geef. Hij zal de bekwaamheid bezitten dat hij zich in uw nabijheid begeeft terwijl zijn lichaam ergens anders is, want de roep tot Mij om hulp geef Ik door en hij zal dan ook tot hulp bereid zijn.

Daarom: U herkent hem als zijn missie begint, maar verwacht hem niet nu reeds. (openbaring 1965) Eerst moet mijn ingreep vooraf gaan voordat hij verschijnt.

Dan echter zal de tijd vliegensvlug voorbij gaan, want ter wille van de mijnen zal Ik de dagen verkorten - opdat mijn tegenstander ze niet nog tot afval van Mij kan brengen. Want dan zal de nood groot zijn en Ik zal hun daarom ook sterke lichtgeesten toezenden, die hen beschermen zullen in elke aardse en geestelijke nood. Maar wanneer mijn roepende in de woestijn zijn leven zal moeten geven, dan kunt u ook iedere dag mijn komst verwachten. Dan zal Ik u brengen naar een rijk van vrede en alle nood zal ten einde zijn.

Amen

* * *