

# **De verandering van de aarde**

**Vernietiging van al het leven van deze aarde door  
experimenten - Oorzaak en motivatie**



**Een selectie van goddelijke openbaringen,  
via het "innerlijk woord" ontvangen en  
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die dat het meeste nodig hebben.

Vertaald en uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

## Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

## Inhoudsopgave

- BD.3560 Het tijdstip van het einde
- BD.3950 Oorzaak en krachten van de ontbinding van de aarde (Atoomenergie)
- BD.4731 Experimenten aan het einde van de aarde - Het ontketenen van krachten
- BD.5383 'n Ernstige vermaning - Laatste fase van de aarde
- BD.5655 Totale ontbinding van de aarde - Vergeestelijking
- BD.6052 Het laatste gericht - Daad van liefde en Rechtvaardigheid
- BD.6081 De afloop van een periode op aarde - Wetenschappers
- BD.6689 Van het nabij zijnde einde moet steeds weer melding worden gemaakt
- BD.6799 Gericht - Het "woord zelf" wordt tot oordeel
- BD.6812 Verwijzing naar het einde van een tijdperk
- BD.6828 Motivering van de verwoesting en de nieuwe schepping - Hel –  
Verbanning
- BD.6864 De aarde is een plaats van verderf geworden
- BD.7040 Boodschappen over een voortbestaan van de aarde worden eerder geloofd
- BD.7630 Het laatste vernietigingswerk
- BD.7754 De herschepping van de aarde
- BD.8026 Geestelijk dieptepunt - Motivering van de ontbinding
- BD.8066 Tweede brief van Petrus, 3:10
- BD.8304 De verandering van de aarde
- BD.8624 De verwoesting van de aarde is het gevolg van experimenten
- BD.8748 U bent zeker van het einde van een verlossingsperiode

---

**BD.3560**

*27 september 1945*

## **Het tijdstip kennen van het einde**

Uitermate onjuist is het, het tijdstip van de ontbinding van de aarde als veraf liggend aan te duiden, en bovendien is deze dwaling schadelijk voor de zielen, omdat ze dan geen acht meer slaan op de vermaningen en waarschuwingen van de laatste tijd. Net zo onjuist is het echter de tijd te willen vaststellen want dit weten is voor de mens verborgen. Maar God wijst door zieners en profeten steeds weer op het einde dat nabij is, om de mensen aan te sporen een leven te leiden dat past bij een einde dat snel plaatsvindt, om hen bewust te laten worden van de verantwoording tegenover hun zielen en zich steeds op het einde voor te bereiden.

Het einde is nabij, maar de dag weet niemand buiten God. De tekenen van de tijd wijzen wel op het einde, doch het zal plotseling en onverwacht voor alle mensen komen, ook voor de gelovigen die weten en die hun best doen een leven te leiden dat past bij het nabij zijnde einde. Menselijke geestvermogens en menselijk verstand zullen nooit in staat zijn geheel in het goddelijke plan van eeuwigheid binnen te dringen en daarom noch de tijd, noch de wijze van het einde kunnen vaststellen. Alleen waar de geest Gods werkzaam is, onderricht Hij de mensen, op welke wijze het einde plaatsvindt, maar steeds de dag en het uur dat het gebeurt in het ongewisse latend. Want dit heeft God zich voorbehouden en het ervan op de hoogte zijn voor de mensen verborgen.

De gelovigen zijn weliswaar in staat aan het lage niveau van de geestelijke ontwikkeling, de tijd van het einde te herkennen en als ze dagelijks dit en evenzo de komst van hun Heer verwachten en zich met Hem innig verbinden zullen ze het ook bemerken wanneer de dag van het gericht in aantocht is. Wie echter de tijd van tevoren wil vaststellen, wie gelooft te zijn ingewijd zonder een kennelijk werkzaam zijn van de geest, die zal met zijn aankondiging dwalen en hem zullen de mensen ook geen geloof schenken, want hij draagt er alleen maar toe bij het ongeloof aan het einde te versterken.

Zelfs de voorloper van de Heer, die door God zelf naar de aarde is gezonden om de besluitelozen te redden, zelfs deze zal geen dag aanwijzen. Ook hij zal het dichtbij zijnde einde verkondigen en de mensen steeds weer vermanen, dit dagelijks en op elk ogenblik te verwachten. Hij is door Gods geest verlicht en de geest van de Vader, die zich in hem en door hem uit, kent waarlijk de dag en het uur. En toch houdt ook hij dit nog voor de mensen geheim omdat het voor hen niet goed is dit te weten. En zo zal het uur plotseling en onverwacht komen, zoals God het verkondigd heeft -

midden in de vreugderoos van de wereld zal Zijn stem weerklinken - tot ontsteltenis van de ongelovigen, de gelovigen echter tot troost en vreugde.

Amen

---

## **BD.3950**

*2 januari 1947*

### **Oorzaak en krachten van de ontbinding van de aarde (Atoomenergie)**

Alle voorwaarden om een nieuwe aarde te scheppen moeten voorhanden zijn eer de oude aarde wordt ontbonden, eer er een totale verandering van haar buitenkant kan plaatsvinden. De gehele aarde moet in zekere zin een ontbindingsproces doormaken dat al het in haar gebonden geestelijke vrijgeeft, opdat dit weer tot nieuwe scheppingen gevormd kan worden waarin een verdere ontwikkeling van het geestelijke mogelijk is. Het proces van de laatste verwoesting moet dus zo geweldig van aard zijn dat van een totale ontbinding van de materie gesproken kan worden. Niet slechts enkele delen kunnen erdoor getroffen worden, maar in het binnenste van de aarde moeten uitbarstingen plaatsvinden die zich in alle richtingen uitbreiden zodat het gehele aardoppervlak daardoor getroffen wordt. Dat dus niets blijft bestaan wat er eerst was, maar alles tot in detail wordt ontbonden.

En daartoe geven de mensen zelf de aanleiding. Ze schieten door op wetenschappelijk vlak en kunnen de gevolgen met hun verstand niet overzien. Ze kennen de natuurwetten en hun uitwerkingen niet voldoende om zulke gebieden te kunnen onderzoeken - en ze stellen zodoende krachten in werking waarvan ze zelf niet meer in staat zijn die te bezweren. Maar Ik hinder hen niet, want ook dit menselijk willen heb Ik in mijn heilsplan van eeuwigheid betrokken, omdat dan ook de tijd is afgelopen die het geestelijke was verleend voor de verlossing.

Het proces van de laatste verwoesting zal dus wel door menselijk willen in werking worden gezet, maar in zoverre ook beantwoorden aan mijn wil omdat daardoor ook de positieve ontwikkeling van het geestelijke mogelijk wordt gemaakt dat tot op heden nog in de vaste vorm gekluisterd is en verlangt actief te worden, anders zou Ik deze experimenten wel kunnen laten mislukken om de mensen van hun voornemen af te brengen. De proefnemingen zullen derhalve lokaal plaatsvinden, maar geen grenzen kennen omdat de opgewekte kracht niet meer kan worden ingedamd, ze daarom in alle richtingen haar uitwerking zal hebben. Want de aarde heeft een beperkt gebied terwijl de opgewekte kracht geen begrenzing kent, zo valt alles haar ten offer wat door haar wordt getroffen.

Voor u mensen is de uitwerking van dit proces onvoorstelbaar. Bovendien zal deze zich in een tijdsspanne afspelen die u elke mogelijkheid om na te denken belet - tenzij u tot de kleine schare van de mijnen behoort voor wier ogen zich het laatste

werk van vernietiging afspeelt omdat het mijn wil is dat ze getuige zijn van het einde van deze aarde. U kunt er echter een beetje beeld van krijgen, wanneer u zich voorstelt dat er een explosie plaatsvindt die niets laat blijven bestaan van alles wat bijeengevoegd is, die dus alles totaal vernietigt en in de kleinste atomen uiteen doet vallen. Maar aan dit proces, dat maar een korte tijd vergt, gaan schokken en het uitbreken van vuurhaarden uit de aarde vooraf die meer dan voldoende zijn om de mensen in de grootste paniek te laten raken omdat ze een zekere dood voor ogen zien. En nu is ook te begrijpen dat niets meer achter kan blijven, dat er geen schepping blijft bestaan maar alleen nog materie overblijft die in kleinste atomen is ontbonden, die door Mij opnieuw gevormd wordt krachtens mijn wil en mijn macht, tot nieuwe scheppingen die door u niet voor te stellen zijn, waarin de ontwikkeling van het geestelijke weer voortgang vindt.

En weer zullen er scheppingen bestaan in verschillende graden van hardheid, doch de hardste materie bevat het geestelijke dat als mens de oude aarde bewoond heeft maar op zijn geestelijke ontwikkeling totaal geen acht sloeg. Want hun zielen kunnen in het geestelijke rijk geen verdergaande ontwikkeling verwachten. Ze moeten de gang door de gehele schepping afleggen, en dus begint er een nieuwe ontwikkelingsperiode zodra de tijd vervuld is, zodra de menselijke wil zich zodanig vergaloppeert dat deze krachten in werking wil stellen die een andere graad van geestelijke rijpheid vereisen om die te beheersen dan die de mensen aan het einde van deze verlossingsperiode bezitten en die daarom niet meer geestelijk opbouwend, maar slechts nog vernietigend tot uiting zullen komen.

Amen

---

**BD.4731**

*1 september 1949*

## **Experimenten aan het einde van de aarde - Het ontketenen van krachten**

Er is de mensen geen grens gesteld aan hun handelswijze ten opzichte van datgene wat mijn scheppende geest liet ontstaan. Zodra ze zich dus aanmatigen scheppingen van de natuur te willen veranderen waarvan elke door Mij zijn bestemming heeft, dan is ook de instelling van de mensen tegenover Mij strijdig met het gezonde verstand. Ze onderschatten mijn wijsheid en mijn macht en geloven deze uit te kunnen schakelen en bijgevolg zondigen ze tegen Mij zelf alsook tegen datgene wat Ik geschapen heb. En dan wordt de grens overschreden die Ik gesteld heb en de mensheid vernietigt zodoende zichzelf omdat haar wijzen en geleerden verkeerde conclusies trekken en de uitwerkingen van hun experimenten catastrofale gevolgen hebben. De mensen menen alles wetenschappelijk te kunnen onderzoeken wat Ik

voor hen verborgen hield in het besef van hun onrijpheid voor dit soort kennis. De kern van de aarde is voor de mensen niet te onderzoeken en zo zal het ook blijven tot het einde toe. Bovendien zijn in deze kern krachten gekluisterd van reusachtige sterkte, die Ik gebonden houd om het bestaan van de aarde niet in gevaar te brengen. Slechts van tijd tot tijd vinden erupties plaats vanuit het binnenste der aarde, waar deze krachten een korte uitbraak is toegestaan om het geestelijke dat in staat is zich te ontwikkelen, de gelegenheid te geven op het aardoppervlak een andere vorm aan te nemen en daar zijn positieve ontwikkeling te beginnen. Deze krachten bevrijden zich van hun boeien met mijn toestemming, derhalve zijn de gevolgen ervan voorzien in mijn eeuwig heilsplan.

Een eruptie die dus volgens mijn wil plaatsvindt, zal ook altijd beperkt zijn in omvang. Maar nooit kan de menselijke wil deze natuurkrachten een halt toeroepen. Nooit kan de menselijke wil er de aanleiding voor zijn, omdat geen mens hun oorzaak en werking kan doorgronden. Maar toch matigen de mensen in de laatste tijd zich aan door middel van onderzoekingen zo ver in het binnenste van de aarde binnen te dringen om de voor hen onbekende krachten in werking te zetten, die ze winstgevend willen gebruiken. En ze denken er niet aan dat hun kennis en de werking van hun verstand niet toereikend zijn voor zulke experimenten.

Ze hebben dus geen eerbied voor de werken van mijn schepping, ze dringen een gebied binnen dat zuiver natuurlijk voor hen gesloten is, en het willen exploreren ervan, zuiver aards gezien, een vermetelheid genoemd kan worden. Vanuit geestelijk standpunt bekeken, betekent het echter een binnendringen in het rijk van de laagste geesten wier kluistering door Mij nog als noodzakelijk wordt gezien, maar door de mensen nu wederrechtelijk wordt opgeheven, om welke reden het ook zo'n onvoorstelbare uitwerking heeft als mijn eeuwige ordening omver wordt gestoten.

Bij de manipulaties gaat het erom, van krachten van de aarde gebruik te maken voor welke elke weerstand wijkt en die daarom voor alle experimenten gebruikt kunnen worden. De mensen zijn er echter niet op bedacht dat deze krachten in staat zijn alles uiteen te doen vallen wat binnen hun bereik komt. Ze houden geen rekening met een zodanig geweld waartegen de menselijke wil en het menselijke verstand niets kunnen uitrichten. Ze openen sluizen die nooit meer gesloten kunnen worden wanneer ze eenmaal opengebroken zijn, want het gebied dat de mensen nu willen betreden is hun vreemd en de wetten ervan zijn hun onbekend. Het middelpunt van de aarde is op deze manier niet te onderzoeken en onvermijdelijk heeft elke proefneming in die richting z'n uitwerking, en niet alleen slechts op diegenen die experimenteren, maar ook op de gehele mensheid. Want de grenzen die Ik gesteld heb, mogen volgens mijn eeuwige ordening niet overschreden worden. Mijn ordening werkt steeds opbouwend, nooit echter is ze gericht op verwoesting.



Bijgevolg zal ook elk handelen dat daarmee in strijd is een nadelige uitwerking hebben.

De satan zelf legt deze gedachten in de mensen van de laatste tijd. Hij zet ze tot dit plan aan, omdat hij weet dat het verwoesten van de schepping de positieve ontwikkeling van het geestelijke afbreekt - wat hij nastreeft in zijn blinde haat tegen Mij en al het geestelijke dat naar Mij op weg is. Maar ook dit plan is, ofschoon duivels, een ongewild dienen. Het is ingepast in mijn heilsplan van eeuwigheid. Er ontstaat een nieuwe aarde, waarin de geestelijke ontwikkeling verder gaat, terwijl al het duivelse opnieuw in de scheppingen van de nieuwe aarde verbannen wordt.

Amen

---

**BD.5383**

*6 mei 1952*

### **'n Ernstige vermaning - Laatste fase van de aarde**

Een korte tijd nog bent u in geregelde omstandigheden, waarna u dan in een chaos gestort zult worden waaraan u zich uit eigen kracht niet kan ontworstelen. Want nu gaat de aarde de laatste fase binnen, ze gaat haar einde tegemoet. Deze voorspelling moet heel ernstig worden genomen want ze moet u er bewust van maken dat ook uw laatste tijd gekomen is, dat u allen geen lange levensduur meer hebt en dat zelfs velen zich moeten voorbereiden op een plotseling weggeroepen worden voor het einde van de aarde.

Iedere dag die u nog meemaakt is een geschenk dat u zou moeten waarderen, want elk goed werk dat u op een dag doet, vermeedert uw kracht, die u in de komende tijd dringend nodig zult hebben. Wie echter zonder liefde en geloof verder leeft, die zal mijn kracht totaal missen of hij zal zich aan mijn tegenstander overgeven, die hem wel van kracht voorziet, maar die hem niet behoedt voor het einde, voor het laatste gericht, voor de hernieuwde verbanning in de vaste materie. Verkoop daarom uw ziel niet voor een prijs die waarlijk niet opweegt tegen de nood die de ziel te wachten staat wanneer het aardse leven is afgelopen.

Ik kan u er niet vaak en ernstig genoeg voor waarschuwen, omdat Ik u een zalig lot zou willen bereiden. U, mensen gelooft echter niet wat Ik u steeds weer door zieners en profeten laat verkondigen - u gelooft het niet en Ik kan u niet dwingen om te geloven. U hebt een wereldse mentaliteit en staat dientengevolge ontzettend ver van het geestelijke af; u bent helemaal verzonken in de materie en deze materie zal u bedelven, ze zal u weer helemaal gevangen nemen, omdat u zich niet van haar los maakt, zolang u er nog de kracht toe bezit.

Stel het u zich eens ernstig voor, geheel ingesloten te worden door de hardste materie, zodat u zich daar niet meer uit bevrijden kan. Deze gedachte zou u waarlijk de kracht verlenen dit noodlot te ontgaan, zo u zou willen geloven, maar u mist er het geloof voor en dit geloof kan Ik u niet geven, integendeel moet u het uzelf door een leven in liefde verwerven. Dan wordt de hele samenhang u ook duidelijk en ook de betekenis van uw leven als mens op aarde. En u zou schrikken, hoe ver u bent afgedwaald van datgene wat u als opgave gesteld is voor de tijd van uw aardse leven.

Doe, daarom goede werken, dwing u ertoe, leer ontberingen dragen voor uw medemensen, lenig leed en nood, troost en verkwik de zieken en zwakken, help overal barmhartig waar u ellende ziet - u doet het dan niet alleen voor anderen, u doet het dan ook voor uzelf, want uw ziel ontwaakt daardoor en komt tot het ware eeuwige leven. En ieder goed werk levert uw ziel de verlichting van geest op - u zult ziende worden en mijn grote liefde overal daar herkennen, waar u nu alleen maar een onbarmhartig heersen van een macht ziet die u op aarde slechts kwellen wil.

Luister naar mijn vermanende en waarschuwende stem, die Ik opnieuw laat horen en laat hem niet aan uw oren voorbijgaan en wegsterven. Geef het verlangen naar de materie op, denk alleen aan het heil van uw ziel en wees onbezorgd, want Ik zorg ook aards voor u, als u oprecht voor uw ziel zorgt, die in het grootste gevaar is, want het einde is nabij.

Amen

---

**BD.5655**

*19 april 1953*

### **Totale ontbinding van de aarde - Vergeestelijking**

Een volledige ontbinding van de aarde is nu nog niet gepland, maar de totale hervorming van het aardoppervlak, die praktisch gelijkstaat met een volledige vernietiging omdat niets wezenlijks ontzien wordt, maar iedere vorm opgelost wordt om het geestelijke daarin vrij te geven met het doel dit een nieuwe vorm te geven. De totale omvorming van het aardoppervlak staat dus voor alle scheppingen gelijk met de algehele vergeestelijking van de aarde, maar het tijdstip van de vergeestelijking is nog niet gekomen, omdat de aarde nog moet dienen als verblijfplaats voor het nog onvolmaakte geestelijke om rijp te worden.

Zolang dus het geestelijke dat tot rijpheid moet komen de aardse scheppingen nodig heeft, zolang zal ook de aarde als stoffelijke wereld blijven bestaan. Maar steeds wederkerende veranderingen zullen niet uitblijven en dit naar gelang de graad van rijpheid en de wil van het geestelijke dat op de aarde de volmaaktheid moet

bereiken. Voor de aarde is echter als het ware steeds dan het tijdstip van het einde gekomen, wanneer zo'n hervorming plaatsvindt, omdat dan voor al het geestelijke, hetzij belichaamd in de mens of nog gebonden in de vaste vorm, een nieuw tijdperk begint. En omdat de verschillende ontwikkelingsfasen ook verschillende mogelijkheden nodig hebben en deze door Gods liefde en wijsheid altijd zo geschapen worden, zoals ze het meeste succes beloven. De mensen ontbreekt echter de kennis van de afzonderlijke ontwikkelingsperioden en dat bijzonder in de laatste tijd voor het einde van elk tijdperk, omdat het lage geestelijke peil van de mensen - veroorzaakt door hun liefdeloosheid - ook onwetendheid betekent, met als gevolg ook een totaal onbegrip voor zo'n aangeboden weten. De mensen stellen zich onder het einde van de aarde een geheel vergaan van de aardse materiële wereld voor.

Maar dit tijdstip is in eeuwigheden nog niet in zicht. Iedere ontwikkelingsfase omvat echter een bepaalde tijd, die begint met het ontstaan van veelsoortige scheppingswerken en ophoudt met de vernietiging ervan. Die met geestelijk hoogstaande mensen begint maar met waarlijk duivelse weer ten einde loopt. Eén zo'n ontwikkelingsfase alleen zou nooit het vergeestelijken van al het wezenlijke teweegbrengen. Zolang er dus aards materiële scheppingen zijn, zolang de aarde naast de mens nog scheppingen draagt die lager staan dan hijzelf, zoals dieren, planten en het nog in harde vorm gekluisterde geestelijke, zolang kan ze niet helemaal worden ontbonden. Want dit geestelijke moet steeds weer de mogelijkheid gegeven worden rijp te worden en daar heeft het steeds nieuwe vormen voor nodig, wat echter ook steeds nieuwe fasen vereist, zodra de positieve ontwikkeling op een dood punt is aangekomen. En aan het einde van elke verlossingsperiode is van een vergeestelijken, van een positieve ontwikkeling van de mens, niets meer te merken en zulk falen, ofwel het veronachtzamen van het eigenlijke doel van het bestaan op aarde, moet worden goedge maakt. Het geestelijke dat zijn proef op aarde niet doorstaan heeft, moet dan ook een nieuwe weg worden toegewezen, omdat er bij God geen opgeven bestaat van datgene wat van Hem was en blijven zal, wat echter ook zo moet worden zoals het eens van God is uitgegaan.

Want zelfs dat wat onhoudbaar op de diepte aanstuurt, laat Hij niet in deze diepte, veeleer vindt Hij steeds weer middelen en wegen om het omhoog naar het licht te leiden. Deze positieve ontwikkeling zal dus niet eerder eindigen tot ook het laatste geestelijke dat is afgevallen de weg naar de Vader weer heeft teruggevonden.

Steeds zal er echter weer een 'einde' zijn - een einde van elke afzonderlijke fase, die met een door God bepaalde tijdsduur aan het geestelijke werd toegekend, maar die ook steeds ten einde loopt. En daarom moet u niet van een einde van de wereld spreken waaronder een geheel vergaan van Gods schepping te verstaan is, integendeel moet u zich een verandering voorstellen, die toch zo omvangrijk is en op alles betrekking heeft, zoals u het u niet kunt voorstellen. En deze verandering

zal alleen maar door diegenen kunnen worden meegemaakt en nagegaan die tot de weinige God getrouwen behoren, die van Zijn macht en heerlijkheid op de nieuwe aarde getuigenis moeten afleggen.

U, mensen staat voor zo'n einde - ook als het u twijfelachtig voorkomt en uw verstand zich daartegen wil verzetten.

Denk echter aan het nog gekluisterde, denk aan alle scheppingen die lager staan dan u en vraag dan; hoe dit geestelijke verlossing ten deel moet vallen, wanneer er niet steeds weer nieuwe mogelijkheden voor zouden worden geschapen? En denk nog meer aan die mensen die zich geestelijk helemaal van God verwijderd hebben, die echter niet eeuwig op de aarde kunnen leven.

Wanneer u dit serieus bedenkt, dan zult u begrijpen dat Gods liefde zich vol erbarmen bekommert om al het nog niet verlore, zodat dan een schijnbaar werk van vernietiging een daad van de grootste erbarmen is, omdat de daarop volgende nieuwe scheppingen weer aan hen die het diepst gevallen zijn de gang van de positieve ontwikkeling bieden, die toch eens naar God terug zal leiden, al duurt dit ook nog eindeloos lange tijden.

Amen

---

## **BD.6052**

*14 september 1954*

### **Het laatste gericht - Daad van liefde en rechtvaardigheid**

Het is niet mijn rechtvaardigheid alleen, die een vereffening eist en daarom het laatste gericht over de mensen uitspreekt het is nog veel meer mijn liefde, die het onstuitbare afglijden van de mensen in de diepte voorziet en dit wil stoppen. Want ofschoon de aarde in haar oude vorm zal blijven bestaan, wanneer Ik het gericht ook zou uitstellen, zou dit alleen tot schade zijn voor de ziel van de mensen, die daarmee geen weldaad ontvangen, maar alleen maar dieper in de duisternis terecht zouden komen, die dan voor hen eeuwige tijden ondoordringbaar zou zijn.

Dus is ook het laatste gericht op aarde alleen maar een werk van liefde van mijn kant - het is een daad die Ik als enige redding voor de mensen zie, wanneer Ik hen niet geheel aan hun noodlot, dat wil zeggen: aan mijn tegenstander wil overlaten. Het is in de waarste zin van het woord een reddingswerk dat u eens wel begrijpen kunt, waarvoor u echter nu op uw geestelijk laag niveau nog geen begrip hebt. Mijn liefde is waarlijk meer bepalend voor het laatste gericht en de ontbinding van de scheppingen van deze aarde dan mijn rechtvaardigheid - die weliswaar ook naar voren treden zal om de ordening te herstellen, die nu volledig geminacht wordt, wat ook tot de grootste chaos moet leiden.

Iedereen afzonderlijk kan wel bij zichzelf de ordening herstellen, hij kan zich van zijn opgave en zijn bestemming bewust worden en zich inspannen daarmee in overeenstemming te leven - maar de hele mensheid is tot geen ommekeer meer in staat. Maar gelukkig hij die nog op tijd omkeert, hij zal daardoor, door het laatste gericht niet zo erg getroffen worden dat hij het heeft te vrezen. Voor hem zal dan het gericht ook alleen een bewijs van de liefde zijn van mijn kant, omdat hij in een ander leven wordt geplaatst, hetzij op de nieuwe aarde of in het geestelijke rijk - in ieder geval in een leven dat hem gelukkig zal maken.

En om dit bij enige mensen nog te bereiken, maak Ik steeds weer bekend wat de aarde en haar bewoners hebben te verwachten. En gelukkig hij die deze aanwijzing ernstig neemt en zijn leven omschakelt, gelukkig hij die zijn best doet in de goddelijke ordening te leven. Hij zal ook mijn laatste reddingsdaad begrijpen en deze als een daad van liefde inzien, omdat hij door zijn ten goede veranderde leven nu ook begrip krijgt voor alle gebeurtenissen die door mijn wil en mijn macht zullen plaatsvinden.

De uitwerking van een geheel goddeloze levenswandel ken Ik maar alleen en daarom moet Ik ingrijpen, omdat mijn liefde redding wil brengen aan allen, of hun de mogelijkheid verschaffen vrij te komen uit de macht van satan - wat echter alleen maar gebeuren kan, doordat Ik hemzelf kluister, doordat Ik aan zijn machinaties een einde maak.

Dat n.a.v. het laatste gericht op aarde ontelbare mensen om het leven komen, mag u, mensen wel als een wreedheid voorkomen. Het is echter slechts een gewelddadig afbreken van dat wat onherroepelijk naar de eeuwige dood voert - zodat de zielen minstens de mogelijkheid overblijft, eens weer ten leven op te staan terwijl het daarentegen het doel van satan is, u voor eeuwig in zijn bezit te krijgen. Uiteindelijk is dus mijn liefde de aanleiding voor het einde van deze aarde en de ondergang van alles wat erop geschapen is. Mijn gerechtigheid plaatst dan het geestelijke over in die uiterlijke vorm die beantwoordt aan zijn huidige gedrag op aarde. Ik maak dus alles weer in orde - volgens mijn eeuwige ordening en Ik geef al het geestelijke weer de hem rechtmatige uiterlijke vorm.

Alleen als u, mensen de zin en het doel van uw aardse leven en uw opdracht kent, zult u ook mijn besturen en werkzaam zijn begrijpelijk vinden. Het gaat om meer dan alleen uw lichamelijk leven, het gaat om de hele eeuwigheid, het gaat om het leven van de ziel voor wie de geestelijke dood het meest verschrikkelijke is. En voor deze dood wil Ik haar bewaren en moet Ik daarom naar middelen grijpen die u aan mijn liefde laten twijfelen, die echter toch alleen maar op mijn liefde gebaseerd zijn.

Ik kan u niet door dwang tot een andere levenswandel brengen; Ik kan u alleen door mijn woord vermanen en waarschuwen, door mijn woord, dat in 'n rechtstreeks

aanspreken naar de aarde komt en waardoor alle mensen door Mij kunnen worden toegesproken door de mond van een dienaar die Mij helemaal is toegewijd. Ik kan u alleen maar steeds weer op de gevolgen van uw verkeerde levenswandel opmerkzaam maken en proberen u met woorden van liefde op de rechte weg te lokken. Indien echter al deze terechtwijzingen nutteloos zijn, moet mijn vaderhand, die alles in orde brengt, ingrijpen om u voor het ergste te behoeden. Want op aarde moet de ordening hersteld worden, opdat deze weer wordt tot een verblijfplaats waar het geestelijke geschoold wordt, waar de zielen overeenkomstig hun bestemming voltooid kunnen worden.

Amen

---

**BD.6081**

*17 oktober 1954*

### **De afloop van een periode op aarde - Wetenschappers**

Er is steeds dan het einde van een ontwikkelingsperiode gekomen, wanneer de mensen uit de goddelijke ordening zijn gestapt voor wat betreft dat ze zich bevoegd voelen in het scheppingsplan van God in te grijpen, omdat ze niet aan God als scheppende Macht geloven en menen al het bestaande zelf te kunnen beheersen.

De mensen hebben weliswaar als erfdeel van God de scheppende geest en ze kunnen dit erfdeel in ruime mate vergroten, ze kunnen ook met goddelijke ondersteuning het onmogelijk lijkende tot stand brengen, en ze zullen toch in de goddelijke ordening blijven zolang ze de kracht voor hun scheppend bezig zijn uit God betrekken. Ze zullen echter dadelijk uit deze ordening treden wanneer al hun plannen alleen maar aards gericht zijn, wanneer ze zich van God als de scheppende Macht afzonderen en dan dus zuiver verstandelijk experimenteren - wanneer ze zelfs de goddelijke schepping als proefobjecten gebruiken en zich zo tot handlangers van de tegenstander van God maken, die het zich ten doel stelt goddelijke scheppingen te verwoesten.

Op het einde van een periode op aarde is de wereld steeds vol van aardse wijsheid. De wetenschap gelooft voor alle gebieden de sleutel te hebben gevonden en slechts zelden is de geestelijke weg bewandeld die God heeft aangewezen om tot het ware weten te komen. Maar zonder Hem zijn de wegen gevaarlijk, zonder Hem zijn de resultaten twijfelachtig en gaan de mensen min of meer de gevarenzone binnen, omdat ze door hem geleid worden die geen opbouw, integendeel ondergang wil, die de mensen zal laten geloven dat ze opbouwend bezig zijn, terwijl ze evenwel hun eigen graf graven en bijdragen aan de ondergang van de oude aarde. Want de schijnbare vooruitgang van de wetenschap is zijn werk, het werk van de

tegenstander van God die de mensen aanzet tot de grootste verstandelijke activiteit met uitsluiting van goddelijke ondersteuning. Ze zullen zich natuurkrachten ten nutte maken, maar in andere zin dan de door God gewilde. Ze zullen uit de goddelijke ordening treden en de gevolgen zullen zich laten zien.

Maar God voorzag het willen en handelen van de mensen sinds eeuwigheid en daarom wijst Hij steeds weer op dat wat komen gaat, want Hij weet wanneer en waar de gevolgen van menselijk denken en handelen zich openbaren. Hij onderricht de mensen over het verkeerde van hun denken en wil hen bewegen zich aan de Macht toe te vertrouwen die boven alles staat. Hij wil hen waarschuwen voor de invloed van Zijn tegenstander. Hij wil hen aanraden in de goddelijke ordening te blijven. Hij denkt aan hen die Hem erkennen als God en Schepper van eeuwigheid en Hij verschaft hun opheldering over zich zelf en de macht die tegen Hem is.

Amen

---

**BD.6689**

*13 november 1956*

### **Van het nabij zijnd einde moet steeds weer melding worden gemaakt**

Elke gelegenheid die Ik u bied, moet u aangrijpen om van het nabij zijnd einde melding te maken want u gaat dit met reuzenschreden tegemoet. U zult weliswaar geen geloof vinden, veeleer zal men u uitlachen en bespotten, maar u moet het toch doen, want uw woorden zullen in het bewustzijn van de mensen terugkomen, zodra zich ongewone dingen op aarde afspelen die de mensen niet begrijpelijk voorkomen.

Ook zij die helemaal ongelovig zijn, zullen dan aan uw woorden terugdenken en er zullen er onder hen weer enige zijn die met de mogelijkheid rekening houden dat de overige voorspellingen ook uitkomen. Ze zullen zich dan in hun gedachten met mijn openbaringen bezighouden en dat kan voor hen van grote zegen zijn. Ik weet dat u nog maar weinig succes hebt bij uw medemensen wanneer u hun mijn evangelie zou willen brengen, zij daarentegen houden hun oren en harten gesloten. Ik weet ook dat de aankondigingen van het nabij zijnde einde nog veel minder geloof vinden, maar Ik laat niets over de mensen komen zonder hen tevoren te waarschuwen en te vermanen en daartoe moet u Mij uw mond lenen. Want Ik zelf kan hen niet aanspreken omdat hun geloof te zwak is en daarom hun harten ook niet in staat zijn mijn stem te vernemen. Maar Ik kan het door u doen doordat u nu uitspreekt wat mijn geest u heeft verkondigd.

Het wereldgebeuren neemt zijn loop, die steeds dichterbij het einde voert en enige mensen zullen het toch in verband brengen met dat wat ze van u vernomen hebben. Hun gedachten zullen erop gericht worden en dit kan hun in de komende tijd nog

zegen brengen. U zult weinig geloof vinden - dat weet Ik en Ik zeg het steeds weer - maar toch is het beter dat u hen erover onderricht, dan dat hun geen enkele aanwijzing toekomt en het einde hen overvalt daar ze volledig onwetend zijn. En daarom is, ook iedere dag nog een genadegeschenk voor de mensheid, want hij kan geestelijk nog benut worden, zowel door u, doordat u informerend werkzaam bent, alsook door diegenen die door u van mijn evangelie horen. Dezen zouden zich alleen maar uw woorden ter harte hoeven te nemen en zo te leven zoals het mijn wil is. Ze hoefden alleen maar hun best te doen mijn geboden van de liefde na te komen en ze zouden dan tot aan het einde nog veel voor hun ziel kunnen bereiken. Daarom: word niet moede en verslap niet in de arbeid voor Mij en mijn rijk, want deze is in de eindtijd het meest urgent en overtreft alle aardse bezigheden aan waarde - ofschoon hij door de mensen niet als arbeid wordt gezien en hem alle waarde wordt ontzegd.

Maar de mensen weten niet welk nutteloos werk ze zelf verrichten wanneer ze zich alleen maar aards bezig houden zonder enig geestelijk streven, zonder geestelijk doel. En ook daarop moet u hen opmerkzaam maken dat ze immers toch niets zullen behouden, dat alles zal vergaan en dat ze alle levenskracht nutteloos verkwisten, die ze slechts aards gebruiken. Ze moeten weten dat ze er zich geestelijke goederen mee zouden kunnen verwerven en er dan onvergankelijke schatten voor de eeuwigheid mee zouden kunnen vergaren.

En nog eens: geloof zult u weinig vinden, maar woorden die het hart en het verstand eens heeft opgenomen kunnen wel uit het bewustzijn verdwijnen, maar ze komen zeker weer tevoorschijn hoe meer het naar het einde loopt en dan kunnen ze nog uitwerking hebben als ze maar ernstig genomen worden. Ieder mens wordt in de komende tijd nog door Mij aangesproken. En u staat Mij daarbij bij in zoverre, dat u de schakel bent tussen Mij en hen, dat u alleen maar uitspreekt wat Ik aan allen te zeggen heb. En de gebeurtenissen in deze tijd zullen uw woorden nog onderstrepen; en daarom, houd u steeds gereed, u, mijn dienaren op aarde, opdat Ik u te allen tijde kan roepen als Ik u nodig heb om in mijn plaats te spreken. Geloof niet dat u vergeefse arbeid verricht, want Ik zelf zegen uw activiteiten, en Ik help u waar uw kracht niet toereikend is. Want de tijd tot aan het einde moet nog goed benut worden en daarom moet nog elke gelegenheid worden aangegrepen waar er aan een ziel nog reddend werk kan worden verricht, opdat ze aan de macht van mijn tegenstander wordt ontrukkt.

Amen

---

**BD.6799**

*6 april 1957*

**Gericht - Het "woord zelf" wordt tot oordeel**



U allen zult u eens verantwoordend moeten, hoe u mijn woord geteld hebt, dat u door mijn liefde werd aangeboden. En dit, mijn woord, zal uw rechter zijn. Begrijp dit echter juist: Er zal geen straffende rechter vonnissen, maar uzelf wordt alleen maar daar geplaatst, waar u volgens uw toestand van rijpheid thuishoort.

En uw toestand van rijpheid zal in overeenstemming zijn met uw leven op aarde - in overeenstemming met uw wil hoe deze mijn woord op zich in liet werken. Want of u hebt u innig met Mij verbonden, als gevolg van mijn woorden van liefde die Ik tot u richtte, of u wijst ze af en leeft er niet naar, en zo kon uw ziel ook geen andere vorm aannemen - en ze kan dan ook slechts in die sferen wonen die overeenkomen met haar gestalte.

Het "woord zelf" zal dus rechtspreken over u, want mijn liefde gaf het u en het moest u onherroepelijk helpen om rijp te worden, wanneer het door u werd aangenomen. Doch het afwijzen van mijn woord is ook het afwijzen van Mij zelf en daarom kan op deze 'tweede' afwijzing ook slechts een verblijf in donkere gebieden volgen omdat de ziel zelf het licht schuwde en de voorkeur gaf aan de duisternis.

Mijn woord is licht en wie het afwijst kan eeuwig niet tot het licht komen. Daar echter de wil van de mens vrij is, bepaalt hij zo ook vrijwillig zijn oordeel; namelijk de toestand die past bij zijn afwijzen die dan echter geen vrije toestand meer genoemd kan worden. De ziel wordt 'geoordeeld', betekent dus: ze wordt daarheen geplaatst, waar ze volgens haar willen thuishoort.

Ieder mens wordt eens mijn woord aangeboden en ieder kan het horen waar openlijk gepreekt wordt over Mij en mijn rijk. En ook hen benader Ik in het woord die dus buiten kerkelijke gemeenten staan, die dus al een zekere afweer tegenover Mij hebben, en dat, omdat ze vaak niet op de juiste manier werden aangesproken. Andere mensen worden weer door gesprekken of door het lezen van boeken op Mij en mijn woord opmerkzaam gemaakt, of ze worden door een rechtstreeks innerlijk aanspreken in hun gedachten zo gestuurd dat ze zich met Mij bezig kunnen houden. Dus probeer Ik op elke manier toegang te krijgen tot de harten van de mensen om hen aan te sporen naar mijn woord te luisteren, waar en hoe het ook verkondigd wordt - maar alleen de vrije wil van de mens bepaalt of en hoe mijn woord op hem inwerkt.

Eens echter zal het uur van verantwoording komen, het uur waarop de toestand van de ziel openbaar wordt en deze staat verwijst haar dan onherroepelijk naar de sfeer die bij haar past. En dan is ze geoordeeld, omdat altijd weer mijn ordening tot stand moet worden gebracht. Gezegend echter allen die naar Mij en mijn woord luisteren, die hun best doen zo te leven zoals het mijn wil is, die hun door mijn woord duidelijk wordt. Gezegend zijn dezen, want ook zij worden geoordeeld, maar voor hen zal het gericht het uur van binnengaan betekenen in ongekende zaligheid. Ook aan hen

worden de sferen toegewezen die overeenstemmen met hun gedaante. Maar mijn woord heeft hun een kleed van licht bezorgd, zodat ze nu in een onvermoede volheid van licht mogen verkeren zonder te moeten vergaan - en licht is gelukzaligheid.

Begrijp, dat niet een onbarmhartige rechter zijn ambt uitoefent en de ziel in de duisternis stoot, maar dat het een zelfgekozen lot is dat iedere ziel tegemoet gaat. Dat echter dit harde pijnlijke lot door het aannemen en naleven van mijn woord kan worden afgewend en dat daarom dus het 'woord zelf' iedere ziel zal oordelen. In volledige gerechtigheid zal dit gericht plaatsvinden, want elke gedachte, elk werk, de ware en de verkeerde liefde - alles wordt openbaar en bepaalt zodoende het lot van iedere aparte ziel. Als mijn woord door een mens wordt aangenomen, dan vindt reeds op aarde een omvorming van de ziel plaats, ze hoeft dan het gericht niet te vrezen, omdat het haar alleen maar licht en zaligheid zal brengen, terwijl daarentegen het afwijzen van mijn woord de duisternis van een ziel alleen nog maar vergroot, zodat ze helemaal wanstaltig het geestelijke rijk betreedt, dus ook haar lot niet anders kan zijn dan troosteloosheid en kwelling.

Amen

---

**BD.6812**

*22 april 1957*

### **Verwijzing naar het einde van een tijdperk**

U gaat een nieuw ontwikkelingsstadium binnen, want een verlossingsperiode heeft zich voltooid en een nieuwe begint. Al vaak is u dit gezegd zonder echter geloof te vinden bij u mensen. En toch is het van het grootste belang dat u eraan gelooft, omdat uzelf bepaalt of u zich positief of negatief ontwikkelt, maar het lot dat u te wachten staat, is in het ene of het andere geval heel verschillend, of bovenmate heerlijk en mooi, of verschrikkelijk kwellend.

Van nu af aan verloopt uw leven niet meer zo eentonig als tot nu toe, veeleer komt er een grote omwenteling zoals u zich die niet kunt voorstellen en daarom leeft u ook nog zo onverschillig verder, ofschoon u er steeds weer op gewezen wordt. Maar u gelooft niet wat u verkondigd wordt door de boden die Ik gezonden heb. En eens zult u het bitter berouwen dat u dat niet hebt aangenomen en er nog veel minder gevolg aan hebt gegeven wat u werd aangeraden. Mijn woord is de enige mogelijkheid om u erop te wijzen wat u te wachten staat en daarom spreek Ik steeds weer door de mond van een mens tot u - en Ik zou graag in zoverre geloof bij u willen vinden, dat u erover na zou denken en voor uzelf eens rekenschap zou afleggen over uw levenswandel. Wie luistert er echter naar mijn woord? Wie herkent het als de stem van zijn Vader, die Zijn kinderen wil redden van het verderf?

De geestelijke hoogmoed van de mensen is zo groot, dat ze hun eigen denken het hoogste aanslaan en niets willen aannemen, daar ze menen geen onderrichting nodig te hebben. Ze stellen zich tevreden met een dode leerstof die alle heilzame kracht verloren heeft. En diegenen die zich in de wereld uitgeven voor mijn vertegenwoordigers op aarde, hebben zelf te weinig innerlijk contact met Mij - anders zouden ze van Mij hetzelfde aanspreken kunnen vernemen, dezelfde vermaningen en waarschuwingen. En ze zouden Mij dan ook door hun mond laten spreken zodat ook hun toehoorders hetzelfde zou worden overgebracht wat Ik steeds weer bekend maak: Dat u voor een grote omwenteling staat - geestelijk en aards.

U mensen maakt echter nog veel plannen voor de toekomst, u schept en werkt alsof u eeuwige tijden ter beschikking zouden staan. U wilt niet aan een beëindiging van een tijdperk geloven, die u echter op korte termijn te wachten staat. Aards bent u dus onafgebroken bezig, maar wat doet u voor uw ziel? Waarom denkt u hier niet net zo aan, terwijl u toch weet dat u eens zult moeten sterven en toch niets van uw aardse goederen kunt meenemen in het hiernamaals?

Wanneer Ik u echter zeg, dat een plotseling einde het leven van alle mensen zal afbreken, dan zou dit u er toe moeten brengen, meer werk aan uw ziel te besteden en u de nutteloosheid van het aardse jagen en streven duidelijk te maken. Maar u gelooft niet en u kunt ook niet gedwongen worden tot dit geloof. Toch zult u het steeds weer van Mij moeten horen door mijn boden, die u mijn woord brengen. U zult niet kunnen zeggen dat u er niet van op de hoogte bent gebracht, u zult niet kunnen zeggen, dat u zonder waarschuwing bent verrast. En steeds weer zullen er mensen die vermanen en waarschuwen op uw pad komen en ook de gebeurtenissen rondom u zullen ertoe bijdragen, dat u gaat nadenken.

En zalig hij die daar acht op slaat en er zich op instelt dat er een grote verandering plaatsvindt. Deze zal Mij er waarlijk eens voor bedanken dat Ik hem heb geweest op dat wat komen gaat - want de tijd is vervuld die u werd toegekend om u geestelijk te vervolmaken.

Amen

---

**BD.6828**

*12 mei 1957*

## **Motivering van de verwoesting en de nieuwe schepping - Hel - Verbanning**

Ik heb medelijden met het meest diep gevallen en steeds weer gooi Ik het het reddingsanker toe, zodat het weer naar boven kan komen. En iedere ziel die zich eraan vasthoudt, wordt omhoog getrokken, want ze toont nu haar wil om de diepte

te ontvluchten en zal nu ook het erbarmen van haar Vader van eeuwigheid mogen ondervinden. Maar er is in het domein van dit meest diep gevallen ook een mate van weerstand tegen Mij, die geen redding meer toelaat, waarin de wil zich nog niet in het minst heeft veranderd en waarin de verharding van de geestelijke substantie bijna heeft plaatsgevonden, waarin er nu geen andere mogelijkheid meer is om te helpen dan dit geestelijke opnieuw te kluisteren in de materie.

Ook deze hernieuwde kluistering is een daad van erbarmen van mijn kant, omdat zonder deze de ziel nooit weer de hoogte zou kunnen bereiken, waar van haar de laatste wilsproef wordt gevergd, die haar het eeuwige leven kan opleveren. De ontwikkelingsgang in het geestelijke rijk moet zich in mijn goddelijke ordening voltrekken, er kan geen fase worden overgeslagen en dit is in het stadium van het zelfbewustzijn op aarde of ook in het rijk hierna. Steeds is de wil van het wezen zelf bepalend. Wordt deze nu helemaal misbruikt, dan moet Ik het geestelijke weer binden en het in de toestand van onvrije wil door de scheppingen van deze aarde laten gaan, omdat Ik niet wil dat het eeuwig in een toestand blijft die uitermate kwellend en ongelukkig is. Het steeds weer nieuw ontstaan van scheppingen, het voortdurend worden en vergaan in de natuur, heeft dezelfde betekenis als de onophoudelijke wisseling van de uiterlijke vormen voor het zich in de positieve ontwikkeling bevindende geestelijke, dat steeds dicht bij zijn uiteindelijke belichaming als mens op deze aarde komt. Maar het in de diepste diepten afgeleden, of zich daar al eeuwigheden bevindende geestelijke, moet - als begin van zijn opwaartse ontwikkeling - in de hardste materie worden ingesloten. Het kan niet in reeds bestaande scheppingen worden ingelijfd die al het rijpere geestelijke tot verblijfplaats dienen. De eerste fase van de kluistering kan niet worden overgeslagen, integendeel, de ontwikkelingsgang moet worden begonnen in de uiterlijke vorm die overeenkomt met de ongebroken weerstand tegen Mij, in de harde materie, omdat dit weer door mijn wet van de ordening wordt verlangd.

En daarom moeten er na lange tijdperken steeds weer nieuwe scheppingen ontstaan die dit geestelijke opnemen, zoals echter ook scheppingen die ondenkbaar lange tijden bestaan - harde materie - eenmaal moeten worden opgelost, om het zich daarin bevindende geestelijke vrij te geven voor een verdere ontwikkelingsgang in zachtere vormen. De perioden zijn zeer lang, waarna zulke totale verwoestingen en hervormingen van aardse scheppingen zich afspelen, en meestal is door de mensen de tijdsduur ook niet bewijsbaar vast te stellen. Bovendien ontbreekt hun ook de kennis van zo'n ontwikkelingsgang van het geestelijke, van de eigenlijke bestemming van alle materie en van de vreselijk kwellende toestanden in het geestelijke rijk, ofschoon het woord "hel" aan alle mensen bekend is.

Wat echter in werkelijkheid daaronder is te verstaan weten ze niet, daar anders voor hen ook die totale verandering van de aarde en de scheppingen ervan

geloofwaardiger zou zijn. Maar het zal voor de mensen ook steeds onbewijsbaar blijven. Een liefdevolle en barmhartige God echter probeert echter Zijn schepselen te redden, Hij laat ze niet eeuwig in de duisternis. En mijn liefde en erbarmen is mijn oerwezen, dat eeuwig niet veranderen zal. Mijn liefde en erbarmen zal eeuwig uitgaan naar mijn schepselen die in de diepte zijn weggezonden en steeds weer middelen en wegen vinden hen aan de diepte te ontrukken. Maar voordat er weer een hernieuwde kluistering volgt, wordt alles door Mij en mijn geestelijke medewerkers geprobeerd zodat de zielen nog in het geestelijke rijk de weg omhoog nemen, opdat hun dit smartelijke lot van een hernieuwde kluistering bespaard blijft. Maar de wil van het wezen beslist zelf en zoals zijn wil is, is ook zijn lot. Maar mijn heilsplan zal ook worden uitgevoerd en het zal niet zonder succes zijn. Eens zal Ik het doel bereiken en eens zal ook de duisternis alles hebben prijsgegeven, omdat mijn liefde nooit ophoudt en geen wezen deze voor eeuwig kan weerstaan.

Amen

---

**BD.6864**

*3 juli 1957*

### **De aarde is een plaats van verderf geworden**

De tegenstander Gods zet nu al zijn vazallen in om in de laatste strijd op deze aarde de zege te bevechten - en duisternis van deze wezens laat ze ook aan een zege geloven. Weliswaar heeft satan met zijn helpers meer succes bij de mensen op aarde dan de boden van God en dat des te meer hoe dichter de laatste dag van deze aarde nabij komt. Doch de schijnbare zege is voor hem een zeker en gewis verlies, want allen die hij meent gewonnen te hebben, worden weer aan zijn invloed onttrokken, om, met als doel een hernieuwde positieve ontwikkeling, opnieuw in de materie gebannen te worden.

De aanhangers van satan zijn in hun leven op aarde weer zo diep weggezonden, dat hun geestelijke substantie zich verhardde, zodat deze wezens weer hun zelfbewustzijn kwijtraken en in afzonderlijke partikeltjes opgelost nogmaals de gang over de aarde moeten gaan.

In de laatste tijd voor het einde zijn er veel minderwaardige wezens op de aarde belichaamd. Dit werd door God toegelaten, want ook hun moest de mogelijkheid gegeven worden, de verlossing tijdens hun gang over de wereld als mens, door Jezus te vinden. Maar op enkele uitzonderingen na maken deze wezens alleen maar van de gelegenheid gebruik om in slechte zin op hun medemensen in te werken. Ja, ze geven zelfs openlijk en vrijmoedig toe te behoren bij de tegenstander Gods en

daarom zal hen ook hetzelfde lot wachten zoals hem - weer voor een eindeloos lange tijd gekluisterd te worden.

Ieder nog zo laag staand wezen zou waarlijk verlossing kunnen vinden, omdat het op aarde ook kennis over Jezus Christus verkrijgt en zich daarom alleen maar aan Hem zou behoeven over te geven, om vrij te worden van zijn huidige heer. Maar deze wezens zijn bijna allen slecht tot in de grond van hun hart en vol van een satanische geest. En met dezen werkt de vijandige vorst, en dat waarlijk met succes, doordat hij voor veel mensen de terugkeer naar God bemoeilijkt. De invloed op de mensen van deze slechte wezens is groter dan die van de lichtwezens die in opdracht van God eveneens onophoudelijk op aarde werkzaam zijn. Want ook veel lichtwezens zijn met het oog op de situatie in de laatste tijd eveneens op aarde belichaamd.

Want de Heer en satan strijden beiden om de zielen van de mensen, beiden wenden ook alle middelen aan die hun ten dienste staan om invloed op de zielen te verkrijgen. En daar de tijd van het einde steeds dichterbij komt, zult u, mensen ook steeds meer door de vijandige macht worden bedreigd. Steeds openlijker zal het werkzaam zijn van satanische krachten aan het licht komen en steeds zeldzamer zal er rust en vrede onder de mensen te vinden zijn en zelfs zij die de vrede zoeken, zullen zich niet kunnen beschermen tegen de invloed van deze machten.

Maar u moet u niet mee laten slepen, u moet alles berustend verdragen en alleen steeds God om bijstand aanroepen. U moet u vol vertrouwen aan alle goede geesten overgeven, dat ze de strijd beslechten waar die onvermijdelijk schijnt - want dat zijn de voornaamste middelen van de tegenstander, dat hij de mensen tegen elkaar ophitst, ze onrustig maakt om de vrede te verstoren. En hij vindt ook veel mensen die hem daarbij behulpzaam zijn, die door hun daden bewijzen dat ze hem toebehoren, dat ze er zich niet tegen verweren wanneer ze door satanische krachten in bezit worden genomen en dat ze dan ook nog bereidwillig uitvoeren wat die van hen verlangen. Het zijn waarachtig afschuwelijke zaken, zoals ze alleen maar in de hel kunnen worden uitgebreed, zodat in het einde bijna alleen nog ware duivels de aarde bevolken, en er voor de weinige, goede, gelovige en god getrouwe mensen geen plaats meer is.

De aarde is een plaats van verderf geworden en ze moet daarom van dit gebroed uit de hel weer gezuiverd worden. Want ze moet dat geestelijke als verblijfplaats dienen om rijper te worden dat kort voor zijn voltooiing staat, doch spoedig biedt ze daartoe geen mogelijkheid meer. En daarom vindt er een gewelddadige zuiveringsactie plaats - en wat de tegenstander van God meent te hebben gewonnen, wordt weer aan zijn macht onttrokken. De nieuwe scheppingen zullen het gevallen geestelijke weer opnemen, de tegenstander wordt met zijn aanhang gebonden - en dan zal het

op de nieuwe aarde, die waarlijk als een paradijs zal verrijzen, voor al diegenen die God tot aan het einde toe trouw bleven, weer vrede zijn.

Amen

---

**BD.7040**

*11 februari 1958*

## **Boodschappen over een voortbestaan van de aarde worden eerder geloofd**

Slechts in 'n kleine kring zult u vooralsnog kunnen werken, want de wereld is nog heel wat sterker dan u, en ze zal u wegdringen als u op de voorgrond wilt treden. Nog is van de mens de wil tot leven te sterk tot een leven dat niet eeuwig duurt en dat slechts bestaat uit de vreugden van de wereld. En waar deze wil overweegt, kunt u geen terrein winnen, ook wanneer u de zuivere waarheid bezit.

Geen mens wil zich met de gedachte vertrouwd maken dat de aarde voor haar einde staat, dat er zo'n geweldige omwenteling op haar voltrokken wordt dat die al het leven der aarde vernietigt. En daarom zijn de mensen toegankelijker voor het soort mededelingen die een voortbestaan van de aarde zeker stellen. En zo is het ook te verklaren dat boodschappen die mijn woord, dat u van boven wordt toegestuurd, totaal weerspreken, eerder geloofd worden. En wel daarom, omdat de mensen in deze boodschappen hoop en zekerheid zoeken en ook vinden - dat hun aardse leven binnenkort niet plotseling beëindigd wordt.

De mensen zullen zich door zulke boodschappen steeds gewilliger laten imponeren dan door de vermaningen en waarschuwingen die u hun verkondigt. En daarom zullen de bringers van deze boodschappen veel meer bijval vinden - u echter wil men niet aanhoren, veeleer staat men vijandig tegenover u. En zo zult u steeds alleen maar in die mate werkzaam zijn voor Mij, zoals Ik zelf dit u mogelijk maak - u moet dus nooit geloven in de wereld naar voren te moeten treden.

De wereld is het rijk van mijn tegenstander en ze zal het ook blijven, en wie in de wereld ontvankelijkheid en bijval ondervindt, werkt ook voor de wereld en zodoende voor mijn tegenstander. Laat het u gezegd zijn dat er altijd alleen maar een kleine groep aan Mij en mijn rijk de voorkeur zal geven, en dat het allemaal het werk van de vijand is wat in en voor de wereld groot is.

Wel moet ook mijn woord dat Ik tot u zend, verbreid worden, en Ik zegen allen die zich voor deze arbeid inzetten. En mijn zegen zal ook op hun geestelijke bezigheid rusten, zodat de harten van hen die gewillig zijn, zich getroffen voelen en u zodoende ook geestelijke successen zult behalen. Maar onthoud dit: u moet deze

missie nooit in grote omvang uitvoeren, want al te makkelijk kan mijn tegenstander daar binnensluipen, waar massa's mensen bereikt moeten worden.

Het merendeel van de mensen zal nooit dezelfde mening hebben als u, wanneer het om het aannemen van de waarheid gaat. Ze zijn het alleen met u eens als er voor hen zich gunstige wereldse vooruitzichten aanbieden. De mensheid op zich is weliswaar al helemaal blind, maar enige van hen zien toch het grote gevaar in van de wetenschappelijke onderzoeken, maar ze proberen nog zich zelf gerust te stellen. Ze geloven daarom eerder aan 'n hulpverlening door buitenaardse krachten, omdat ze graag willen dat hun geliefde aarde behouden blijft. Maar ze raken daarbij hun heldere kijk kwijt, ze laten zich misleiden en raken zo in de vangnetten van hem die alles wil, alleen niet dat er een licht gaat stralen waarin de mensen zich oriënteren en de weg naar Mij nemen.

Maar u moet de duisternis verlichten met het licht dat van boven af naar de aarde straalt. U moet, ondanks de onwilligheid van de mensen, steeds weer over het dichtbij zijnd einde en de laatste waarschuwingstekens die er aan voorafgaan getuigen. U moet vlijtig zijn en iedere gelegenheid benutten om mijn woord te verbreiden - maar u moet in de stilte werken, want in de openbaarheid zult u weinig resultaat boeken.

Maar van het verlossingswerk van Jezus Christus moet u overal waar u de gelegenheid geboden wordt, melding maken, want daarover kunnen alle mensen onderricht worden. Ook zij die werelds zijn en geen acht op Mij slaan, kunt u op mijn evangelie van de liefde wijzen, dat Ik u als Jezus gegeven heb, en wanneer ze Mij ook nog niet herkennen in Hem, zijn ze toch van Hem op de hoogte en zo zullen ze ook mijn oude waarheid vernemen, die hun geweten kan beroeren en die hen er ook toe kan brengen eens tegenover mijn woord een standpunt in te nemen. En de wil de waarheid te weten kan ook hun harten openen voor mijn nieuwe woord, voordat het einde komt.

Amen

---

**BD.7630**

*23 juni 1960*

## **Het laatste vernietigingswerk**

Door de wil van de mensen zelf zal het laatste werk dat alles verwoest in gang worden gezet, maar Ik ga niet tegen deze wil in - ten eerste omdat hij vrij is, maar zich ook zelf moet verantwoorden, en ten tweede, omdat Ik ook op deze wil mijn heilsplan heb opgesteld, zodat ook hij nog bevorderlijk is voor de verdere ontwikkeling van het geestelijke.



Ik beweeg de mensen waarlijk niet om verkeerd te willen en te handelen. Ik laat hun alleen maar de volste vrijheid, die ze echter misbruiken, doordat ze in de wetten van de natuur ingrijpen, doordat ze proefnemingen uitvoeren met krachten die ze niet beheersen en waarvan ze de uitwerking niet kennen. Maar dat is hun schuld, daar ze uit lage motieven gaan experimenteren, daar het geen gedachten van liefde zijn, die hen aanzetten tot hun voornemen. En daarom heeft deze schuld ook zo'n ontzettende uitwerking. Het zal een werk van verwoesting zijn, waaraan alles ten prooi valt wat in, op en boven de aarde leeft. En al blijft ook het hemellichaam (de aarde) op zich bestaan, toch zal het gehele aardoppervlak veranderen en dat betekent, vernietiging van al het leven en alle scheppingswerken op deze aarde die het geestelijke gebonden hielden.

Zo wordt dit geestelijke voorlopig een keer de vrijheid gegeven, het kan de vorm ontvluchten, het doet er niet toe in welke graad van rijpheid het is aangekomen. Maar het behoudt deze vrijheid niet, want het moet zijn ontwikkelingsgang voortzetten, en om deze reden wordt het weer in nieuwe vormen ingelijfd. En om dit geestelijke dat nog in de scheppingen gebonden is z'n verdere ontwikkeling mogelijk te maken, laat Ik ook de verkeerde wil van de mensen toe die dit vernietigingswerk teweegbrengen. Maar ook de mensheid zelf zal in haar verkeerd willen te gronde gaan en alleen maar de mijnen zullen de laatste vernietiging overleven, maar van hen zullen er maar weinige zijn.

Het grootste deel van de mensen is Mij echter in geestelijk opzicht al zo vreemd, dat hun geestelijk lot al bepaald is, want ze zijn op dat lage niveau dat een verdere ontwikkeling op deze aarde niet mogelijk maakt, aangekomen. Ze brengen zelf door hun toestand die helemaal niet geestelijk meer is, het einde van de aarde teweeg en bijgevolg zal het net zo gebeuren zoals de mensen het zelf willen.

Alles zal veranderd worden, nu echter volgens mijn wet van eeuwige ordening. De mensen zullen er wel de aanzet toe geven, maar Ik zelf bepaal en stuur de verwerking, in overeenstemming met mijn heilsplan van eeuwigheid, dat op de verkeerde wil van de mensen werd gebaseerd, opdat al het verkeerde denken toch nog goede resultaten ten gevolge heeft.

Ik stuur dus deze verwoestingen volgens mijn wil, die weliswaar niet strookt met de wil van de mensen, maar die toch de verdere ontwikkeling van het geestelijke dient. Dat is mijn plan dat Ik u steeds weer ter kennis breng, opdat ieder van u afzonderlijk zich, beantwoordend aan dit plan, kan vormen zolang daar nog tijd voor is. Want ieder kan nog tot diegenen behoren die aan het einde gered worden, ieder kan zich in zijn wezen nog zo vormen dat hij tot de mijnen behoort. Maar hij moet aan Mij in Jezus Christus geloven en hij moet in de liefde leven. Hij moet zijn wil naar Mij

wenden en Ik zal hem dan aannemen en hem de kracht schenken die hij nodig heeft om zijn wezen te hervormen.

Dan zal hij ook het einde niet hoeven te vrezen, zelfs wanneer het wereldgebeuren zich nog zo dreigend schijnt te ontwikkelen. Want de mijnen bescherm Ik in elke nood en alle gevaar; Ik help hen aards en geestelijk, want ze moeten sterk worden in het geloof en daarom zullen ze ook duidelijk mijn hulp ervaren. Dit maak Ik u, mensen steeds en steeds weer bekend, opdat u zich voorbereidt, want het einde komt onherroepelijk, omdat de tijd vervuld is.

Amen

---

**BD.7754**

*24 november 1960*

## **De herschepping van de aarde**

In mijn plan van eeuwigheid is de dag vastgesteld die het einde van deze aarde betekent, die een totale omwenteling met zich mee brengt, zowel aards als ook geestelijk. En mijn plan zal onherroepelijk worden uitgevoerd, want Ik zag van eeuwigheid op welk laag geestelijk niveau de huidige mensheid zich bevindt, en dienovereenkomstig heb Ik mijn heilsplan vastgesteld, dat steeds weer nieuwe tijdperken van ontwikkeling omvat, zoals mijn liefde en wijsheid dit als goed zag voor het geestelijke dat zich positief moet ontwikkelen.

Er loopt dus een ontwikkelingsperiode ten einde en er begint weer een nieuwe. En daarom kan het einde van deze aarde nooit als alleen een werk van vernietiging worden aangezien. Er moet ook worden ingezien dat het nog gebonden geestelijke geholpen moet worden zich verder te ontwikkelen en dat daarom ook de schepping van een nieuwe aarde noodzakelijk is, hetgeen echter de voorafgaande ontbinding van alle scheppingswerken van de oude aarde vereist.

Maar Ik laat niets over de mensen komen, zonder hun dit van te voren te hebben aangekondigd, opdat ze zich erop kunnen voorbereiden, opdat ze van zich uit nog alles doen om het verschrikkelijke lot van een hernieuwde verbanning te ontgaan, hetwelk al die mensen treft die faalden, die zonder geloof aan Mij verder leefden en die daarom hun bestaan op aarde niet benut hebben om vrij te worden.

Steeds weer kondig Ik de mensen het einde aan, steeds weer laat Ik hun de tekenen weten waaraan een dichtbij zijnde einde te herkennen is. Steeds weer waarschuw Ik de mensen niet zorgeloos en onbekommerd van de ene dag in de andere te leven. Ik wijs hen steeds weer door zieners en profeten op het nabij zijnde gericht. Want de dag van het einde is sinds eeuwigheid vastgesteld, omdat Ik zag dat een ommekeer

ten goede op de huidige aarde niet meer plaats heeft, omdat dus het lage geestelijke niveau van de mensen een einde vereist.

En zo moeten alle verwijzingen en alle profetieën die een spoedig einde aankondigen, steeds alleen als liefdevolle tekens van vermaning en waarschuwing worden aangezien, waardoor Ik, uw God en Schepper, u nog zou willen redden, voor het te laat is. Ik wil waarlijk uw ondergang niet, integendeel: Ik wil dat u eeuwig leeft en dat u dit eeuwige leven nog op aarde bereikt. U echter slaat geen acht op datgene wat Ik u steeds laat verkondigen en van het begin van dit tijdperk heb voorzeggd. U verschuift al deze aankondigingen naar de toekomst en u rekent er niet op dat de toekomst eens tegenwoordige tijd wordt.

En nu is deze tijd gekomen waarin mijn woord in vervulling gaat, waarin mijn heilsplan ten uitvoer wordt gebracht. En wanneer u nog zo erg twijfelt als het nabij zijnde einde u wordt aangekondigd - u kunt het geloven - het zal u verrassen omdat de tijd vervuld is. Al zijn voor Mij duizend jaar als een dag, ook zo'n dag loopt ten einde - zoals ook duizend jaar voorbijgaan - en u staat nu voor dit einde.

U hoort dus tot diegenen die het einde zullen meemaken, wanneer Ik niet de een of de ander van u voor zijn bestwil tot me roep. U moet u daarom steeds het dichtbij zijnde einde voor ogen houden - u moet zo leven alsof elke nieuwe dag de laatste voor u zou zijn, als zou u de volgende dag rekenschap moeten afleggen.

En u zou er waarlijk goed aan doen, wanneer u uw gedachten naar de hemel richt - wanneer u het geestelijke leven de voorkeur geeft boven het aardse. Want dan zult u ook het einde niet hoeven te vrezen, u zult dan alles wat komt met kalmte tegemoet zien. Maar u zult dan ook geloven dat het einde van deze aarde gekomen is u zult de tekenen van de tijd herkennen en Mij om kracht vragen dat u aan het doel van uw aardse leven nog beantwoordt - en u wordt dan ook zeker gered van de ondergang.

Amen

---

**BD.8026**

*25 oktober 1961*

## **Geestelijk dieptepunt - Motivering van de ontbinding**

Er is een grote geestelijke vervlakking waar te nemen, want de mensen tonen weinig belangstelling voor de gebeurtenissen die zich op het geestelijk vlak afspelen. Ze schenken alleen aandacht aan het wereldgebeuren en de gevolgen daarvan voor hun lichamelijk leven, ze zijn alleen van aardse gedachten vervuld en hebben geen enkele verbinding met de geestelijke wereld. Hun gedachten zijn zelden of nooit gericht op het rijk dat niet van deze wereld is. Ze geloven slechts wat ze kunnen

zien en staan ongelovig tegenover al het geestelijke beleven. Ze geloven niet aan Mij, anders zouden ze ook verbinding zoeken met Mij, hun God en Schepper van eeuwigheid. Al het geestelijke is voor hen onwerkelijk en dus houden ze zich daar niet mee bezig. En worden ze door hun medemensen in gesprekken betrokken die Mij tot inhoud hebben, dan wijzen ze die af en geven hun ongelooft ook openlijk toe. Ze hebben geen geestelijke binding omdat de aardse materie hen geketend houdt - en hiermee dus mijn tegenstander, aan wie ze toebehoren en van wie ze zich ook niet proberen los te maken.

Vandaar het geestelijk dieptepunt dat de reden is voor het einde van de oude aarde, het einde van een verlossingsperiode die een ontbinding van de aardse schepping vereist. Want de aarde moet een plaats van scholing zijn voor het geestelijke dat als mens belichaamd over de aarde gaat. Maar op het geestelijke in de mens wordt geen acht meer geslagen, de mens beschouwt zijn aardse leven als doel op zichzelf en hij voldoet daarom niet aan zijn eigenlijke opgave, hij komt zijn bestemming op aarde niet na. Hij laat de geestelijke ontwikkeling van zijn ziel buiten beschouwing. Hij leeft in totale onwetendheid over zijn levenstaak en hij zal dit weten daarover ook nooit verkrijgen omdat hij zich er zelf tegen verweert uitsluitend te verkrijgen. Hij wijst alle opheldering of onderrichting af die hem van de kant van gelovige mensen gegeven wordt en hij kan ook niet gedwongen tot inzicht worden gebracht omdat dit indruist tegen mijn liefde en wijsheid.

En daarom wend Ik nog vóór het einde andere middelen aan om nog diegenen aanleiding tot nadenken te geven die nog niet geheel aan mijn tegenstander ten prooi zijn gevallen. Deze middelen zullen wel zeer pijnlijk zijn, omdat de mensen door het noodlot bepaald hard getroffen worden opdat ze tot bezinning komen en de weg naar Mij nemen. Ze zullen in de grootste nood geraken en aards geen hulp meer mogen verwachten. Dan is het mogelijk dat ze aan de Macht denken die hen geschapen heeft. Dan is het mogelijk dat ze vanuit het diepst van hun hart deze Macht aanroepen en dan zal Ik hun roep ook waarlijk horen en verhoren. Ik zal Mij dan door openlijke hulp aan hen openbaren, door redding uit hun nood. Maar op woorden die slechts door de lippen gesproken worden let Ik niet. Alleen een gebed vanuit het hart, een gebed in geest en in waarheid zal bij Mij verhooring vinden, omdat Ik voor het einde nog iedere ziel wil redden, opdat ze niet weer verloren gaat voor eendeloos lange tijden.

De geestelijke vervlakking van de mensen is aanleiding tot zware slagen van het noodlot die nog over de mensen moeten uitbreken om hun denken te veranderen, zover als dit maar mogelijk is. De vergankelijkheid van aardse goederen laat nog velen tot bezinning komen en ernstig de toestand van hun eigen ziel overdenken. Maar steeds blijft de wil vrij, de weg naar Mij moeten ze helemaal onbeïnvloed

nemen. Maar voor hen is hun redding zeker wanneer ze deze weg gaan, want het gaat alleen om het heil van hun zielen, niet om hun lichamelijk welzijn.

Het gaat alleen maar daarom, dat ze Mij zelf erkennen, dat ze in Mij geloven, wat ze bewijzen door een roep naar Mij in geest en in waarheid. Ze zullen dan gered zijn van het verderf, ze zullen door mijn liefdevolle vaderhand worden vastgepakt en aan de handen van mijn tegenstander ontrukkt, die tegenover de vrije wil van de mens machteloos is en zijn aanspraak op deze ziel verliest. En waarlijk, ieder mens zal gezegend zijn die nog voor het einde voor Mij kiest, die in zijn nood z'n toevlucht neemt tot Mij en zich door mijn liefde laat vastpakken. Want Ik zal hem niet laten vallen en hij zal Mij eeuwig dankbaar zijn dat Ik tot aan het einde om zijn ziel geworsteld heb, dat mijn liefde niets onbeproefd liet om haar voor eeuwig te winnen.

Amen

---

**BD.8066**

*21 december 1961*

### **Tweede brief van Petrus, 3:10**

"De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht!" De dag waarop Ik Mij aan alle mensen met een donderstem openbaar, die ieder horen zal en waaraan zich geen mens kan onttrekken, want eens moet het werk dat de aarde verandert, plaats vinden, eenmaal moet de ordening hersteld worden. De aarde moet weer tot een verblijfplaats worden waar het geestelijke geschoold wordt dat rijp moet worden en z'n voltooiing bereiken.

Deze dag is sinds eeuwigheid voorzien, mijn plan is daarop gebaseerd dat zo'n verandering eens moet plaatsvinden omdat de mensheid zelf daar de aanleiding toe geeft, wat mijn wijsheid wel inzag. Dus zal mijn macht ook alles ten uitvoer brengen en u zult met zekerheid deze dag kunnen verwachten. Hij zal een verlossingsperiode beëindigen en er zal een nieuwe beginnen - zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Steeds weer wijs Ik u erop, maar omdat u, mensen ongelovig bent, daar u mijn woord niet serieus neemt, zult u dus verrast zijn. En ofschoon ook mijn tegenstander in de laatste tijd voor het einde heerst over heel de aarde, waardoor hij de meeste mensen in zijn macht krijgt zodat in hen ieder geloof verloren gaat - en ze op het laatst alleen nog ware duivels zullen zijn die de mijnen in het nauw brengen en in de grootste nood terecht laten komen, zal satan toch zijn macht niet behouden, want Ik zal hem die afnemen. En allen die zich niet van hem gescheiden hebben, die niet tot de mijnen behoren, worden met ontzetting overvallen wanneer Ik de mijnen voor hun ogen wegneem - en ze dan inzien dat er voor hen geen redding meer is - dat ze

aan het door hen in werking gezette vernietigingswerk ten prooi vallen en door de aarde verzwolgen worden. Want op een andere manier kan de aarde niet gereinigd worden. Al wat erop geschapen is moet worden ontbonden en al het daarin gebonden geestelijke in nieuwe vormen worden ondergebracht. Er moet een alles omvattend reinigingswerk voltrokken worden, zodat de ordening hersteld wordt die een positieve ontwikkeling waarborgt en die de activiteiten van mijn tegenstander voor een lange tijd helemaal uitsluit, om welke reden hij met zijn aanhang gekluisterd wordt.

Steeds weer wordt u, mensen deze dag van het einde aangekondigd, maar slechts weinige geloven eraan en, ook dezen hebben er geen vermoeden van hoe nabij het voor hen ligt. Maar tot aan het einde zal Ik nog steeds mijn vermaningen en waarschuwingen herhalen. Tot aan het einde zal Ik u allen steeds weer aanspreken en u erop attent maken - en tot aan het einde zal er voor ieder van u nog de mogelijkheid bestaan een zodanige beslissing te nemen, dat hij aan de verschrikking van het einde ontsnapt.

En omdat u weet wat dat einde allemaal met zich meebrengt, treur dan niet om hen die Ik voortijdig uit het leven wegroep. Treur niet om hen, want hun lot is beter dan dat van hen die tot het einde toe leven maar niet aan Mij geloven. De eersten hebben nog de mogelijkheid in het hiernamaals het licht te bereiken, de laatsten echter zinken steeds dieper weg, want Ik weet dat ze ook in het rijk hierna alleen de weg naar de diepte nemen, dus ook de genade van een vroege dood niet zullen benutten, omdat Ik toch van de toestand van de wil van iedere ziel op de hoogte ben en in overeenstemming hiermee ook het lot op aarde vorm geef.

En valt het ook moeilijk om aan een einde van de aarde te geloven, toch kunnen de mensen zich dan niet verontschuldigen want, ieder weet wat goed en kwaad is en ieder kan, als hij maar wil, mijn geboden van de liefde nakomen. En als hij daarnaar leeft zal het einde voor hem ook niet als resultaat de kluistering in de vaste materie hebben. Dan zal hij of tot diegenen horen die Ik op de nieuwe aarde plaats, of hij zal nog tevoren naar het geestelijke rijk worden weggeroepen en ook niet verloren gaan. Het is in ieder geval goed, wanneer ieder zich op een nabij zijnde einde voorbereidt, wanneer hij met de mogelijkheid rekening houdt, als bij verrassing oog in oog te staan met een werk van vernietiging, waaruit er zonder mijn hulp geen ontkomen meer aan is.

Wie deze gedachte eenmaal bij zich overdenkt, die zal ook zeker zijn weg naar Mij nemen, naar zijn Schepper van hemel en aarde, die alles uit zich liet ontstaan en die ook alles weer vernietigen kan als het zich niet meer aan Zijn ordening houdt. Maar Ik zou u allen graag van het verderf willen redden en daarom zal Ik u steeds weer het laatste vernietigingswerk voor ogen houden. En wie gelooft, die zal ook deze

dag niet hoeven te vrezen, want hij zal er zich met alle kracht op voorbereiden en als hij ook nog zwak en onvolmaakt is zal hij in Mij toch een barmhartige rechter vinden, want Ik waardeer zijn wil, Ik zal hem daarom niet veroordelen maar hem veeleer het eeuwige leven verschaffen.

Amen

---

## **BD.8304**

*20 oktober 1962*

### **De verandering van de aarde**

Dit ene is zeker, dat mijn woord waarheid is en blijven zal en dat u, mensen niet hoeft te twijfelen aan datgene wat van Mij is uitgegaan. En daar nu de tijd die een verlossingsperiode beëindigt, steeds naderbij komt, opdat er een nieuwe kan beginnen, zullen u zo ook mijn ophelderingen steeds meer onverholven toekomen. Nog voor het einde zal Ik u inwijden in mijn heilsplan van eeuwigheid en u in kennis stellen van zaken die tot nu toe voor u verborgen bleven, omdat het weten ervan tot nu toe voor uw zielenheil niet nodig was.

Nu echter is de tijd gekomen waarin mijn heilsplan wordt uitgevoerd, zover het de verandering betreft van de aarde die als scholingsplaats voor het geestelijke ongeschikt is geworden en die daarom hernieuwd moet worden om weer aan haar doel te kunnen beantwoorden.

U moet bedenken dat mijn liefde ook het nog in de scheppingswerken gebonden geestelijke geldt en dat Ik ook dit geestelijke nieuwe vormen wil geven om er de positieve ontwikkeling voor mogelijk te maken. Want al eindeloos lange tijden smacht het gekluisterde geestelijke in de harde materie waaruit de aarde bestaat. En deze harde materie moet eens ontbonden worden, dat wil zeggen: vrij worden om in nieuwe vormen over te kunnen gaan.

Dit gebeuren, het werk van vernietiging, zal voor u, mensen van onvoorstelbare omvang zijn en bijgevolg kan er van een totale ontbinding van alle aardse scheppingen gesproken worden. Waarbij er echter niet over het hoofd mag worden gezien dat de materiële bestanddelen behouden blijven, slechts zo lang in zekere zin ongebonden, tot Ik ze weer tot vormen laat worden die het geestelijke weer tot omhulsel dienen. Het scheppingswerk aarde vergaat dus niet, omdat mijn wil al het ontbondene weer consolideert en daaruit weer nieuwe vormen scheidt, om welke reden er ook van een 'nieuwe aarde' gesproken kan worden. Het beëindigen van deze verlossingsperiode is dus een daad van de grootste barmhartigheid voor al het geestelijke dat zich op de aarde bevindt en in de scheppingswerken gebonden is - het betekent een totale hervorming, maar geen vergaan van het hemellichaam aarde.

Duidelijk zichtbaar echter zal deze hervorming alleen aan het aardoppervlak zijn, omdat de mensen het proces van de verandering binnenin niet kunnen vaststellen of nagaan, ook wanneer ze de hervorming bewust zouden aanschouwen. Maar dit laatste is niet het geval, want het zal het werk van een ogenblik zijn, omdat alle voorwaarden aanwezig zijn om de nieuwe scheppingen dadelijk met iets geestelijks tot leven te brengen dat daar de graad van rijpheid voor bereikt heeft. Want al deze partikeltjes zijn aanwezig, ze hoeven dus alleen maar weer in de voor hen dienstige uiterlijke vormen geplaatst te worden.

U, mensen kunt u echter geen voorstelling maken van dit laatste werk van vernietiging, ofschoon u zelf daar de aanleiding toe geeft en door proefnemingen in strijd met Gods wil, in het binnenste van de aarde binnendringt en daar krachten in werking zet die u niet beheerst en waarvan u hun uitwerking niet kent. Ik hinder u daar echter niet bij, omdat ook de tijd is afgelopen die Ik voor deze verlossingsperiode gesteld heb. En dat wil Ik steeds weer benadrukken, dat Ik niets in de oude toestand laat en dat geen levend wezen op de aarde blijft bestaan. Ik zal echter ook al het nog gebonden geestelijke voor korte tijd de vrijheid geven, wat betekent dat ook de hardste materie het geestelijke moet vrijgeven en voor dit doel wordt ontbonden, om vervolgens weer duurzaam gemaakt te worden om weer iets geestelijks op te nemen zoals het mijn wil is.

Daar de materie zelf nog het geestelijke is dat aan het begin van zijn ontwikkeling staat, kan ze dus nog niet geheel vergaan. En zo zal ook het scheppingswerk 'aarde' niet vergaan, integendeel alleen veranderd worden. U kunt aan deze woorden geloof schenken, ook wanneer het hele gebeuren van het einde van de oude aarde voor u nog onbegrijpelijk is. Voor Mij is alles mogelijk en alles heeft zijn motivering in mijn eindeloze liefde.

Wanneer u dus in het werk van vernietiging dat Ik toelaat, alleen maar liefdeloosheid mijnerzijds ziet, bent u nog ver van het juiste inzicht verwijderd. U wilt steeds alleen het noodlot van de mensen zien, u denkt daarbij echter niet aan het geestelijke dat in de harde materie gekluisterd is, waarvoor ook eens het tijdstip van de bevrijding uit de tegenwoordige vorm moet komen, opdat ook zijn ontwikkeling in stijgende lijn verder kan gaan, volgens mijn plan van eeuwigheid.

En omdat het tijdstip van het einde steeds naderbij komt, maak Ik u daarom ook bekend met mijn heilsplan, opdat u zich daarnaar kan richten en nu met alle ijver mijn geboden vervult, zodat u dan niet tot diegenen hoort die de genade van het menszijn op de aarde voor zich verspelen en gevaar lopen inde materie verbannen te worden. Ik onderricht u waarlijk in alle waarheid. Maar slechts hij zal deze aannemen die vast wil staan in de waarheid en die de ernstige wil heeft, zijn doel op deze aarde te bereiken.



**BD.8624**

*23 september 1963*

**De verwoesting van de aarde is het gevolg van experimenten**

Het laatste werk dat de aarde verwoest zet u mensen zelf in werking. En Ik hinder u daar niet bij, omdat Ik ook aan het geestelijke denk dat door dit verwoestende werk vrij wordt uit de materie en in nieuwe, andere vormen op de nieuwe aarde zijn ontwikkelingsgang weer kan voortzetten. Al meer dan eens is u dit gezegd, maar toch is uw geloof eraan zeer gering, want het hele gebeuren is voor u eenvoudigweg onvoorstelbaar. Het vormt echter de afsluiting van een ontwikkelingsperiode waarop een nieuwe periode volgt, opdat het werk om het geestelijke terug te brengen zich weer in wettelijke ordening kan voltrekken en er weer een resultaat te behalen is dat voor de verwoesting van de oude aarde niet meer te zien was.

Mijn tegenstander voert zijn laatste satanische daad uit doordat hij de mensen ertoe aanzet dat te doen waartoe hij zelf de macht niet heeft: scheppingswerken te vernietigen - in het geloof daardoor het gebonden geestelijke te bevrijden en in zijn macht te krijgen. Hij haalt de mensen over en zet hen ertoe aan proefnemingen te doen van allerlei aard, die echter door de onwetendheid van de mensen mislukken en daarbij verschrikkelijke gevolgen uitlokken.

Want de mensen wagen zich aan experimenten waarvan ze de afloop niet kennen. Ze zetten krachten in werking die ze niet beheersen en zijn daardoor ten dode opgeschreven. En met hen zal ook het hele scheppingswerk aarde aan de meest geweldige verwoestingen zijn blootgesteld. Het hele aardoppervlak zal totaal veranderen, alle scheppingswerken op de aarde zullen aan de vernietiging ten prooi vallen. De uitwerkingen ervan zullen tot in het binnenste van de aarde doordringen en zo kan er dus van een verwoesting van enorm grote omvang gesproken worden. De meeste mensen zullen dit weliswaar zelf niet meer kunnen nagaan, behalve de kleine schare die Ik tevoren van de aarde wegvoer in een gebied van vrede.

Ik zelf zou nooit zo'n verwoesting toelaten wanneer Ik daardoor niet ook nieuwe mogelijkheden zou verkrijgen die tot zegen zijn voor het nog gebonden geestelijke dat al eindeloos lange tijden in de hardste materie smacht. Maar voor dit geestelijke zou een verdere ontwikkeling ook mogelijk zijn wanneer de mensen de wettelijke ordening niet omver zouden stoten maar steeds hun dienende taak op aarde vervulden.

Maar de mensen leven niet meer in mijn goddelijke ordening en daardoor heeft mijn tegenstander grote invloed op hen en hij zet ze aan iets te doen waarvan hij profijt

hoopt te trekken, waarvan hij de terugkeer van al het gekluisterde geestelijke naar hemzelf toe verwacht. En Ik houd hem daarbij niet tegen, omdat het altijd nog aan de vrije wil van de mens zelf ligt, of hij datgene uitvoert waartoe mijn tegenstander hem wil dwingen.

Maar wat de mensen ook doen, steeds zal Ik de uitwerkingen van hun handelen juist weten te benutten. Want ook de duistere wereld is waarlijk aan Mij en mijn macht onderworpen en ze moet Mij dienen en als het ware deelhebben aan mijn werk om het geestelijke terug te voeren, al is het ook onbewust. Ik ben echter sinds eeuwigheid op de hoogte van de wilsrichting van de mensen en Ik kon daarom op grond van deze wil ook mijn heilsplan opstellen.

Ik weet wanneer het tijdstip gekomen is waarin een geestelijke vooruitgang op de aarde niet meer te verwachten is. Ik weet ook wanneer voor het gebonden geestelijke de tijd gekomen is dat het vrij kan worden en Ik belet daarom het handelen van de mensen niet wanneer ze aan een reusachtig vernietigingswerk beginnen door hun verkeerd gerichte wil die zich naar mijn tegenstander keert, waardoor de mens voor hem een gewillig werktuig is. Want hijzelf kan geen scheppingswerk te gronde richten, hij kan geen stukje materie uiteen doen vallen en al het gebonden geestelijke is aan zijn macht ontrukkt. Daarom probeert hij het weer terug te winnen en de mensen zijn hem daarbij behulpzaam daar ze zelf bijdragen aan de ontbinding van de materie - aanvankelijk door talrijke kleine proefnemingen, die echter later afmetingen aannemen waartegen de materie niet bestand is.

Doch Ik laat het toe dat het geestelijke dat in de materie gekluisterd is vrij wordt, al is het ook ten koste van het hele menselijk geslacht, dat zelf op een geestelijk dieptepunt is aangekomen dat een hernieuwde verbanning in de materie nodig maakt. En wat mijn tegenstander en de van hem afhankelijke mensen nu ook ondernemen - uiteindelijk zal het toch weer de positieve ontwikkeling dienen van het geestelijke dat eens tot voltooiing moet komen. En daarom zal ook mijn heilsplan worden verwezenlijkt, zoals het u bekend is gemaakt in woord en geschrift.

Amen

---

**BD.8748**

*9 februari 1964*

## **U bent zeker van het einde van een verlossingsperiode**

Om u te voltooien is u een bepaalde tijd toegekend en dat betekent dat de afzonderlijke ontwikkelingsperioden in mijn heilsplan van eeuwigheid regelmatig terugkerend werden vastgelegd - het betekend ook dat Ik zo'n ontwikkelingsperiode

beëindig, wanneer deze tijd is afgelopen. Want al mijn besturen en werkzaam zijn gaat volgens een wetmatige ordening, zoals mijn wijsheid van eeuwigheid het voor juist en succesvol heeft ingezien. En daarom ben Ik in mijn besluiten ook onveranderlijk, want diepste wijsheid en eindeloze liefde heeft al wat gebeurt geleid en Mij staat onbegrensde macht ter beschikking om ook alles te kunnen uitvoeren wat Ik als doelmatig zag.

Het begin en het einde van een ontwikkelingsperiode liggen echter zo ver uit elkaar, dat mensen het begin niet meer kunnen bewijzen en daarom ook een einde voor onmogelijk houden - bijgevolg blijft het zuiver een zaak van geloof om zo'n onderrichting aan te nemen. De mens moet echter ook niet door wat voor een bewijs dan ook, gedwongen worden zijn wil te wijzigen en daarom moet er een sluier over de diepste geheimen van de schepping gespreid blijven. Toch komt eens het moment naderbij waarin een verlossingsperiode afloopt - en de mensen worden ook altijd weer door zieners en profeten gewezen op zo'n einde. Ze worden steeds weer door mijn boden, die Ik me op aarde opwek om door hen over dingen te spreken die het menselijk verstand alleen niet kan doorvorsen, erop attent gemaakt.

Van het begin van deze periode af is er op gewezen dat ze ook eens beëindigd zal worden, maar zulke aanwijzingen vinden nauwelijks geloof en de mensen lieten zich daardoor niet overreden hun levenswandel te veranderen als deze niet strookte met mijn wil. Zulke profetieën waren voor hen steeds ongeloofwaardig en om zulke leerstellingen aan te nemen konden ze niet gedwongen worden. Maar al vergaan er nog zo lange tijden, eenmaal worden al deze verwijzingen naar het einde van dit ontwikkelingstijdvak toch vervuld en dan moeten de mensen er rekening mee houden dat er weer een nieuw tijdperk begint; dat het oude vergaat en er iets nieuws ontstaat - ook als ze niet bij machte zijn zich zo'n vergaan en nieuw ontstaan voor te stellen.

Heel weinig mensen denken daar echter over na - doch deze weinige zullen ook verder in mijn heilsplan doordringen, ze zullen daartoe van mijn kant opheldering ontvangen en daarom ook van het beëindigen van een periode op aarde overtuigd zijn, omdat ze door hun wil, die naar Mij is toegekeerd ook in de samenhang van dit alles doordringen.

Er is u, mensen een bepaalde tijd toegekend om u te veranderen, om terug te keren naar Mij. Deze terugweg was eindeloos lang en in de hoedanigheid van andere scheppingswerken ervoer u de oude aarde reeds voor uw bestaan als mens - toch pas in het laatste stadium als mens wordt u zich bewust van uw leven, eerst als mens bent u ik-bewuste wezens, terwijl u voordien dat zelfbewustzijn miste en daarom over de tijd van voor uw menszijn niets weet.

De u verleende tijd zou echter helemaal hebben volstaan om u weer te laten worden tot dat wezen zoals u eens van Mij bent uitgegaan. Hebt u evenwel uw doel niet bereikt, dan is dat alleen uw eigen falen en daarom moet u ook de gevolgen dragen. Want met een onvermoeibaar geduld en in overgrote liefde heb Ik u geholpen om stap voor stap omhoog te komen - en slechts een heel korte tijd liet Ik u uw gang gaan, opdat u vanuit deze vrijheid uit uzelf de weg naar Mij inslaat, dat u uit eigen beweging - uit liefde - op Mij toekomt, om dan als mijn kinderen altijd en eeuwig bij Mij te blijven.

Maar deze vrijheid moest Ik u laten, want ze was de hoofdvoorwaarde om van schepselen tot kinderen te worden. En u kon ook deze laatste wilsproef makkelijk doorstaan, omdat u genade op genade ontving, omdat Ik u met mijn liefde achtervolgde en alles aanwendde om u ertoe te brengen definitief naar Mij terug te keren.

Nu echter is deze tijd die u werd verleend afgelopen en moet de wet van mijn ordening in vervulling gaan. En ofschoon u, mensen het niet wilt geloven, het einde van deze ontwikkelingsperiode zal heel zeker komen. Met 'n goede wil zou u dit alles kunnen inzien - maar het in zijn volle betekenis begrijpen, zullen alleen diegenen die Ik op de laatste dag zal onttrekken (aan de ondergang) die, daar ze al op aarde de mijnen geworden zijn, als geestelijk gewekten ook elke samenhang begrijpen. De anderen echter die niet aan Mij geloven zien zich plotseling tegenover de dood staan. Ze kunnen dan echter niet overzien wat er zich rondom hen afspeelt, omdat het gebeuren alleen begrijpelijk is voor hem die geestelijk gewekt is - maar in hun hoogmoed hadden ze noch een besef van hun verkeerde leven, noch van Mij; hun God en Schepper, en daarom bleven ze geestelijk blind, ze zijn dus als 'levenloze' schepselen voordat ze aan de lichamelijke dood ten prooi vallen. De tijd is nu beëindigd die Ik voor de aarde en haar bewoners vooraf heb bepaald, en alleen zij zullen overblijven die de mijnen geworden zijn en die Ik zal ontrukken, opdat ze hierna de nieuwe aarde bewonen. Met hen zal mijn heilsplan van eeuwigheid - het terugvoeren van al het eens gevallen geestelijke - door mijn grote schepping kunnen worden voortgezet, opdat er weer een deel van het gevallen geestelijke definitief naar Mij terugkomt.

Doch steeds zal een onmetelijk leed en allergrootste ellende voorafgaan aan het einde van een ontwikkelingsperiode en juist door daarop te wijzen, moest de mensen te denken geven die aandacht schenken aan het wereldgebeuren. Maar alle mensen die Mij nog weerstand bieden, zien die ellende niet, integendeel alleen de aardse genoegens, een goed leventje, de economische opbouwen, daardoor streven ze ook alleen maar naar aardse goederen. En om die reden kunnen die ook alleen nog door natuur catastrofes die het grootste onheil aanrichten en de mensen aardse goederen en bezittingen ontnemen, worden opgeschrikt en tot bezinning gebracht.

Verwonder u daarom niet wanneer er nog veel van dat onheil over u komt, want het zijn de laatste middelen om diegenen nog wakker te schudden die in hun wereldse geborgenheid en in 'n goed leventje traag voort vegeteren. Ze zien een vreselijk einde tegemoet als ze nog tevoren niet totaal veranderen, wat alleen nog maar door een grote natuurramp tot stand kan worden gebracht, die niet door menselijke wil wordt veroorzaakt, veeleer duidelijk het bewijs is van een Macht, die ze maar hoeven te aanvaarden om voor eeuwig gered te zijn.

Amen

\* \* \*