

Helpers uit het lichtrijk

Profetisch Woord neergeschreven door Bertha Dudde

Uitgave Jun 2007

Deze geschriften zijn niet konfessioneel!

Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

Vertaald door:
Gerard. F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Bertha Dudde Kring
p/a Postbus 194
NL-6460 AD Kerkrade

Inhoud

3354 Het beïnvloeden d.m.v. gedachten door Lichtwezens.....	2
3919 Lichtdragers "beschermd door lichtwezens" tot hun missie is vervuld - Beschermende kring..	3
3952 De staat van duisternis van de zielen in het hiernamaals en hulp door de lichtwezens.....	4
3981 Lichtwezens Geestelijke verzorgers van de mensen.....	5
4118 Het inwerken van de Lichtwezens op het lot De waarheid van het goddelijke Woord.....	6
5086 De invloed van geestelijke wezens is al naar gelang de wil van de mens.....	7
5675 Het aanroepen van lichtwezens Stel u vooraf in verbinding met de VADER.....	8
5914 Hulp van Lichtwezens alleen vanuit de Wil van GOD Het aanroepen van "heiligen".....	9
6503 De beschermgeest in het leven.....	10
6636 Beschermgeest - Geestelijke leidsman.....	11
6737 Reddingsmiddelen van de Lichtwezens.....	12
7044 Het werkzaam zijn van de tegenstander, in het gewaad van een lichtengel.....	14
7049 Satanische werkzaamheid - Tegenwerking van belichaamde Lichtwezens.....	15
7063 Bescherming in de geloofsstrijd door Lichtwezens en zielen uit het hiernamaals.....	16
7087 Hulp van de Lichtwezens om de mensen redding te brengen.....	17
7144 Hulp van goede geestelijke krachten.....	18
7953 Alleen Lichtwezens zijn toegelaten om te onderrichten.....	19
8245 Belichaming van veel Lichtwezens in de eindtijd.....	21
8246 Missie van de Lichtwezens Het wekken van de Geest GOD's Het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS.....	22
8340 Het toestromen van Kracht door verbinding met de wereld vol van Licht.....	23

3354 Het beïnvloeden d.m.v. gedachten door Lichtwezens

2 december 1944

Zodra een Lichtdrager in het hiernamaals, een wezen dat weet, gehoor kan vinden bij een mens, blijft hij steeds in diens nabijheid om elke gedachte te beïnvloeden, om hem dus voortdurend te onderrichten. Maar steeds blijft de wil van de mens doorslaggevend of de pogingen van het Lichtwezen succes hebben. Want ofschoon het wezen vol kracht is en geheel en al bezit zou kunnen nemen van het denken van de mens, wordt deze niet in zijn wilsvrijheid beperkt, dus nooit wordt het weten hem tegen zijn wil in overgebracht. En daarom vraagt het onderrichtend bezig zijn van de kant van de Lichtwezens een bovenmatig geduld. Zij moeten steeds en steeds weer de gedachten van de mens op een bepaald thema richten waarover zij bereid zijn opheldering te geven en ze mogen niet ongeduldig worden, wanneer deze gedachten afdwalen. En daarom moet hun liefde voor de mensen groot zijn, zodat ze steeds weer begrip opbrengen voor hun zwakheden en niet ophouden te proberen de mensen te interesseren voor het geestelijke weten. En daarom zal een mens die in innerlijkste verbinding met de Lichtwezens staat, ook een andere gedachtenwereld hebben; hij zal, ofschoon hij nog niet op een in het oog lopende manier is onderwezen, veel nadenken over geestelijke thema's, en dit nadenken zal hem bevredigen, omdat het hem een antwoord oplevert dat hem bevalt. En dan kunnen de Lichtwezens in actie komen, ze kunnen te allen tijde in de gedachtengang van de mens tussenbeide komen, ze kunnen hun denken op de mensen overdragen. Maar het hangt van de bereidwilligheid van de enkeling af om tot zich te nemen, of hun inspanning en geduld succesvol is, want hoe bereidwilliger hij is, des te opmerkzamer hij in zijn binnenste

luistert, dat wil zeggen hij slaat acht op zijn gedachten, hij laat ze niet meteen vallen, maar verwerkt ze en pas dan kunnen ze werkzaam worden, dus hem actief laten worden, om uit te voeren wat hem d.m.v. gedachten wordt aangeraden.

Heeft de mens deze overdracht d.m.v. gedachten gehoor geschonken dan komt ook het verlangen bij hem op, het gehoorde, dus dat wat geestelijk is opgenomen, aan de medemens over te dragen, want wat hem innerlijk bezighoudt, spoort hem ook aan dit verder te geven. En dan is dit een voorbereiden van de medemens en voor de bezigheid van de Lichtwezens aan hem, want zodra er iemand zijn oor opent voor datgene wat hem wordt meegedeeld, begint hij ook na te denken en kan het Lichtwezen weer ingrijpen en voedsel aan zijn denken geven in de vorm van vragen en ophelderingen d.m.v. gedachten.

Alle mensen zijn aan zulke Lichtwezens toevertrouwd, alle mensen zijn door hen omringd en ze letten op elke gedachte. En zodra het denken zich op geestelijke zaken richt, dus op datgene wat buiten het aardse leven ligt, wat niet het lichaam, maar de ziel van de mens betreft, proberen de Lichtwezens het denken in goede banen te leiden - doordat ze het ware weten, het antwoord op de vragen die hen bezig houden, hun d.m.v. gedachten toefluisteren, zodat ze, als van hen zelf uitgaande, er aandacht aan schenken en bij goede wil van de mens ook gewaardeerd worden. Want de gedachte wordt pas dan waardevol als hij wordt omgezet in de daad, wanneer dat, wat de mens d.m.v. gedachten wordt aangeraden, ook wordt uitgevoerd in overeenstemming met de (gegeven) raad. Maar bij veel mensen is de inzet van de Lichtwezens zonder succes, omdat ze alleen aardse zaken nastreven en voor geestelijke arbeid of geestelijk weten niet ontvankelijk zijn. Daar zijn de Lichtwezens dankbaar voor elke steun door de mond van een mens. Want de Lichtwezens kunnen zich niet openlijk openbaren en ook niet tegen de wil van de mens in hen in het ware weten inleiden, integendeel is het steeds de wil van de mens zelf, die het werk van de Lichtwezens bij zichzelf toelaat of weigert. En de Lichtwezens zijn aan de wetten gebonden, omdat de vrije wil van de mens onaangetast moet blijven om het volmaakt worden van de mens niet onmogelijk te maken. Daarom kan het ware weten de mensen alleen dan worden bijgebracht, wanneer hun wil zelf actief wordt, doordat ze zich dus ongedwongen aan de invloed van diegene overgeven die als verkondiger van het licht, hen met het ware weten vertrouwd maakt. Dan pas kunnen de Lichtwezens die hem omringen ook bij hem hun arbeid verrichten, ze kunnen hem d.m.v. gedachten onderrichten en hem uitsluitel geven over alle vragen die hem bezighouden. En dan wordt hij voortdurend geestelijk geleid en verzorgd, en zijn denken wordt in rechte banen gestuurd, want de Lichtwezens beschikken over grote kracht en macht zodra de wil van de mens zich maar niet verzet tegen hun inwerking.

AMEN

3919 Lichtdragers "beschermd door lichtwezens" tot hun missie is vervuld - Beschermd kring

31 oktober 1946

Die zich in het Licht bevinden, hoeven de duisternis niet te vrezen. En zo hoeven de dragers van Mijn waarheid niet te vrezen voor het doen en laten van duistere krachten, voor hun besluiten en maatregelen, hoewel ze geboren zijn in diepste haat, ofschoon ze als dreigende spoken op het gemoed van de mens inwerken.

De Lichtdragers zullen ongehinderd blijven, want ze staan onder Mijn bescherming. En IK zal u waarlijk een betrouwbare geleide geven, al gaat u temidden van duivels. Want de duisternis verdrijft het heldere licht niet dat u omstraalt, dat weliswaar niet voor het menselijk oog zichtbaar is, maar

waar het lage geestelijke voor vlucht, omdat het in het licht ook hun HEER herkent met WIE ze niet in contact willen komen.

Daarom kan een Lichtdrager zonder vrees diegenen tegemoettreden die hem kwaad willen doen, bij hun voornemen zal hij ze van de wijs brengen, ze zullen ervan afzien, al is het onder bedreigingen en verwensingen, want ze voelen zijn overwicht ofschoon ze die aards niet willen erkennen. Want ook veel Lichtwezens staan een Lichtdrager bij in zulke zware levensomstandigheden, omdat ze een missie die uitermate dringend is, niet in gevaar willen laten brengen door de wil van mensen die door de tegenstander worden beheerst.

Als IK MIJ Zelf arbeiders uitkies voor deze dringende missie, dan is het hele lichtrijk bezielde door de wil deze arbeiders te beschermen, omdat Mijn Wil alle wezens doorstroomt die deel uitmaken van Mijn rijk. En de kracht van die wezens is waarlijk sterker dan de krachten der duisternis, ook al blijkt dit aards niet zo.

Maar de Lichtdragers zelf moeten weten dat ze onaantastbaar zijn voor de MIJ vijandig gezinde krachten. Ze moeten daarom geen vrees hebben, er is om hen een beschermende kring getrokken, waarvoor ieder duister wezen terugschrikt, wil het MIJ Zelf niet uitdagen. Pas wanneer de missie van de lichtdrager is vervuld, wanneer het uur van zijn sterven is gekomen, hef IK deze beschermende kring op, maar tot oordeel en tot eeuwige verdoemenis van degenen die hem doorbreekt, maar voor de Lichtdrager zelf tot verhoogde gelukzaligheid.

Zolang hij op aarde in Mijn opdracht werkt, kan hij zich temidden van duivels wagen en hun het zondige van hun praktijken voorhouden. Ze zullen hem niet kunnen doden, omdat hij door MIJ is gezond, Mijn dienaar, Mijn bode die het zuiver geestelijke aan de aardsgezinde mensen overbrengt om hen weg te trekken van de afgrond, van het verderf.

En dit weten moet hem moed en kracht geven, hij moet geloven in MIJ en Mijn Woord en voortdurend zeker zijn van Mijn tegenwoordigheid, zolang hij MIJ dient en met ijver zijn ambt uitoefent, zolang hij bereid is Mijn evangelie (van de liefde) uit te dragen in de wereld - de medemensen het Licht te brengen dat hij van MIJ Zelf heeft ontvangen.

De aarde ligt in diepste duisternis en moet verlicht worden om de mensen op aarde de juiste weg te laten vinden. En waar zo'n Licht schijnt, zal zich nooit datgene ophouden wat het licht schuwet, veeleer zal het de lichtschijn ontvluchten.

Maar in de geestelijke wereld is het Licht doordringend, het schijnt niet verborgen en zal daarom steeds door de wezens der duisternis als Licht worden gevoeld, maar niet begeerd, om welke reden elke lichtschijn wordt ontvlucht, omdat ze het licht niet kunnen doven, maar zijn schijnsel hun kwellingen bezorgt.

Want achter iedere Lichtdrager sta IK als Oerbron van het Licht - en waar IK ben is waarlijk de macht van het boze gebroken.

AMEN

3952 De staat van duisternis van de zielen in het hiernamaals en hulp door de lichtwezens

4 januari 1947

En Licht of duisternis zal uw deel zijn. In het Licht zult u verblijven als u het licht toegang hebt verleend in u, als u het liet binnenstralen in uw hart en daardoor de duisternis hebt verjaagd waarin u vertoefde tot het Licht uit de hemelen u aanraakte. Maar duisternis is uw lot als u het licht ontvlucht. En de geestelijke duisternis betekent eenzaam rondgaan, het betekent verlaten zijn in de meest donkere omgeving, zonder doel en zonder hoop op verandering van uw toestand.

De ziel die in het hiernamaals in de duisternis vertoeft, lijdt daarom onuitsprekelijk, omdat ze tevoren het fysieke licht van haar ogen bezat en alles om zich heen kon herkennen, nu echter het geestelijke oog nodig is, om geestelijke dingen te kunnen waarnemen, maar de ziel is in de geest helemaal blind. En zo zal ze zich in een troosteloze woeste omgeving ophouden en als andere zielen haar ontmoeten, zal ze niet in staat zijn dezen te herkennen en daarom op de hulp van andere zielen zijn aangewezen, dat dezen haar leiden, dat ze haar af en toe een glimpje licht doen toekomen opdat ze haar omgeving kan herkennen.

Maar de zielen die zich in het Licht bevinden, trekken zich het lot van deze arme zielen aan, maar hun hulp is beperkt volgens GOD's Wil, want ze mogen hun geen licht schenken tegen hun wil in. Zolang de ziel het licht niet ontbeert, moet ze smachten in duisternis al duurt dit nog zo lange tijd. Ze moet het verlangen naar licht hebben, haar toestand moet haar ondraaglijk worden en ze moet naar verandering van haar toestand verlangen, pas dan komen de lichtdragers dicht bij haar en geven haar een klein glimpje van hun licht af - ze geven hun een beetje opheldering en al naar gelang hun bereidheid die aan te horen en aan te nemen, wordt het licht nu werkzaam bij hen.

De ondraaglijkheid van hun toestand kan in haar de bereidheid om te helpen wekken of versterken, zodra ze met andere lijdende zielen samenkomt. Hun lijden zal haar duidelijk zijn, ofschoon ze niet in staat is veel te zien en zodra het leed van deze zielen haar wil om te helpen op gang brengt, wordt het lichter in haar en vindt ze gelegenheid die ziel te helpen.

Nu bemerkt ze een toevloed van kracht en ze gebruikt deze kracht om hulp te verlenen en wordt nu zelf bijgestaan van de kant van de lichtwezens die zo'n ziel nu nooit meer loslaten. Ze ontvangt omdat ze geeft, omdat de liefde in haar is ontwaakt en elk werkzaam zijn in liefde, zowel op aarde als in het hiernamaals, ontvangst van kracht tot gevolg heeft, maar kracht en licht zijn steeds samen, haar wil wordt gesterkt en ze rijpt aan inzicht.

De duisternis is doorbroken en heeft plaats gemaakt voor een schemerlicht, waarop een gouden morgen volgt - als de zon van de Geest is opgegaan, d.w.z. op elk gebied wordt haar weten gegeven van de kant van de Lichtwezens, dat de ziel gelukkig maakt en haar tot voortdurende werkzaamheid in liefde aanspoort, d.w.z. om uit te delen van datgene wat ze zelf bezit aan die zielen die nog in diepste duisternis smachten. Iedere ziel kan de duisternis ontvluchten, iedere ziel kan zich bevrijden, maar altijd moet een liefdevolle gedachte aanleiding geven om licht over te dragen, want zonder deze mogen de lichtwezens geen gaven uitdelen omdat de vrije wil naar het licht moet streven, daar anders de ziel omgeven blijft door 'n eeuwige nacht en een wegzinken in de diepste diepte der duisternis het gevolg kan zijn. Maar licht behoort bij de gelukzaligheid en als een ziel het geestelijke gezichtsvermogen ontsloten is, zal ze haar taak inzien en heerlijkheden aanschouwen en nooit meer in de duisternis afglijden.

AMEN

3981 Lichtwezens Geestelijke verzorgers van de mensen

20 februari 1947

De met Licht omgeven wezens in het geestelijke rijk staan in nauwste verbinding met MIJ en hebben daarom ook dezelfde wil, en ze beschikken over grote kracht om hun wil te verwezenlijken. En dus zijn ze in zekere zin de uitvoerders van Mijn Wil, ze zijn Mijn dienaren, Mijn gevolmachtigden, wier werkzaamheid overeenstemt met Mijn heilsplan van eeuwigheid. En ze zorgen voor ontelbare wezens zowel op aarde als in het hiernamaals.

Voor alles wat leeft, dus een bepaalde graad van geestelijke rijpheid heeft, moet ook zo gezorgd worden dat het zijn doel bereikt, omdat het zonder hulp nooit de goede weg zou gaan. Het moet

voortdurend geleid worden en deze leiding en verzorging is het ambt van alle wezens die doorstraald zijn van licht en kracht, van wie de liefde tot MIJ en het onverloste zo diep is dat ze altijd doen wat beantwoordt aan Mijn Wil - het onvolmaakte te verlossen. Ontelbare Lichtwezens zijn in Mijn nabijheid en rusteloos bezig - dus kunnen ook ontelbare mensen op aarde genieten van hun zorg en aan elke afzonderlijke wederwaardigheid, kan aandacht worden geschonken, elk gebeuren kan voor de mens zo gestuurd worden, dat deze rijper kan worden zoals het zijn bestemming is.

Maar de vrijheid van wil tasten ook deze Lichtwezens niet aan, zodat ondanks de grootste en liefdevolste zorg ook een terugzinken in de duisternis niet is uitgesloten, wanneer het wezen zelf zich tegen de wil en de zorg van de lichtwezens verzet, wanneer het dus MIJ Zelf niet erkent en kracht noch licht begeert. Dan wordt ook de zorg van het lichtvolle geestelijke zolang uitgeschakeld, tot het wezen zich vanzelf weer naar MIJ wendt en daardoor de lichtwezens de vrijheid laat zelf op hen in te werken.

Maar geen mens op aarde hoeft de hulp en de liefde van de Lichtwezens te ontberen, geen mens wordt van MIJ uit gering bedeed of verwaarloosd, maar elk wedervaren beantwoordt aan zijn eigen wil en deze bepaalt de mate van hulp en kracht om verlost te worden. En daar de lichtwezens uitvoerders van Mijn Wil zijn, is dus ook hun leiding dezelfde als de Mijne en evenzo hun zorg.

Daarom kan er altijd van Mijn werkzaamheid en Mijn hulp worden gesproken, want de lichtwezens zijn, als behorend bij MIJ, een deel van MIJ Zelf, ofschoon ze als individu het geluk van de straling door hen vanuit MIJ, met kracht en licht en het geluk van een aanhoudende werkzaamheid voor MIJ gevoelen. Maar deze werkzaamheid bestaat alleen in het uitvoeren van datgene, wat Mijn Liefde en Wijsheid als goed en succesvol voor de afzonderlijke zielen inziet.

En zo kan het hele heelal vol met zielen zijn die hulp nodig hebben, niet een zal de goddelijke zorg hoeven te ontberen, omdat ook het lichtrijk oneindig is en de gelukzaligheid van de zielen die erin vertoeven daarin bestaat, van MIJ taken in ontvangst te nemen en elkaar in de vervulling ervan te overtreffen. Wat van MIJ is geworden door gevormd te zijn tot liefde, heeft ook een rechtstreekse verbinding met MIJ, en Mijn Wil, Mijn Kracht en Mijn Wijsheid vervullen zo'n tot liefde geworden wezen helemaal, zodat het zich eeuwig niet meer van MIJ losmaakt en zich nu in volle liefde tot het geestelijke wendt dat deze gelukzaligheid niet met hem kan delen vanwege zijn onvolmaaktheid en de lichtwezens aanzet om dat te verlossen.

Het staat tegenover de nog niet verlost met dezelfde liefde als IK Zelf, uit Wiens Liefdekracht alles is voortgekomen. Bijgevolg zal het zich ook bekommeren om al Mijn schepselen, hen verzorgen en hun levenssituatie sturen, zodat ieder mens op aarde zijn geestelijke verzorger heeft en deze weer, als geheel met MIJ verbonden, niets anders kan willen en denken dan IK Zelf en derhalve het schepsel zich door MIJ geleid en verzorgd kan voelen en dit ook zo is.

IK sta boven alles en een leger van zalige geesten omringt ME, maar ook het kleinste en nietigste wezen geniet van Mijn zorg, Mijn bescherming, en wordt door MIJ niet vergeten, al is dit de mensen ook onbegrijpelijk, omdat hun kennis en hun kracht slechts beperkt is en zij deze beperking ook bij MIJ veronderstellen, zolang als ze zelf onvolmaakt zijn en zich geen voorstelling kunnen maken van de macht en het licht van het volmaakte.

AMEN

4118 Het inwerken van de Lichtwezens op het lot De waarheid van het goddelijke Woord

8 september 1947

Alle openbaringen hebben hun oorsprong in MIJ, zodra ze na innig gebed als Stem van de GEEST te horen zijn. Het zou dus onzinnig zijn aan te nemen dat IK ME ooit zou kunnen tegenspreken en daarom is het noodzakelijk aan elke openbaring waarde toe te kennen en zo zal ook de betekenis ervan makkelijker te begrijpen zijn.

IK plaats geestelijke verzorgers naast u op aarde die u bijstaan, en IK geef dezen ook het recht op uw aardse leven in te werken in zoverre dat ze u leiden op uw aardse wegen, dat ze uw lot sturen en voegen naar Mijn Wil. En zo zal uw aardse leven zich steeds zo vormen zoals het dienstig is voor het rijpworden van uw ziel.

Er kan wel nauwelijks van een volkomen vervulling op aarde worden gesproken omdat dan het rijp worden in twijfel zou zijn getrokken. Er moeten veel meer voortdurende gevechten plaatsvinden, waardoor de mens rijp kan worden die zijn geestelijke vooruitgang ernstig neemt. Maar zodra deze wordt nagestreefd en het gevaar niet meer bestaat dat de mens opgaat in de wereld, houden ze ook rekening met de aardse wensen, omdat dit Mijn Wil is en ook dan is een geestelijke positieve ontwikkeling gegarandeerd, ofschoon een aardse geluk in overeenstemming is met een geestelijke arbeid.

Maar dan is het Mijn Wil, Die de geestelijke verzorgers uitvoeren en dan kan de mens gerust van zijn aardse geluk genieten en zal hem geen geestelijk nadeel opleveren, zodra het gebed van de mens steeds luidt: VADER uw Wil geschiede.

Een uitermate sterke begeerte kan de geestelijke arbeid van de mens wel beïnvloeden, doordat ze minder ijverig wordt uitgevoerd, maar dan zijn de geestelijke verzorgers daaraan beantwoordend bezig om de begeerte te beperken, d.w.z. ze vormen het leven d.m.v. een noodlot en bewegen de mens er van af te zien, doch nooit dwangmatig maar alleen door zijn gedachten te beïnvloeden om hem van de veel te sterke begeerte af te brengen en hem weer, als hij in Mijn Wil berust, met Mijn genadegaven te overladen.

Maar een kind dat op MIJ is gericht, is MIJ uitermate lief en wordt getrouw door MIJ behoed tot het einde. En IK verhoor hem elke bede. IK bekommer ME om al zijn wensen en schenk hem ook op aarde al geluk en vreugde, als het maar naar MIJ verlangt en MIJ niet terzijde van zijn begeerte schuift, zodra het MIJ met liefde nadert en MIJ elk verzoek vol vertrouwen voorlegt. Want Mijn Liefde is steeds bereid te geven en verschaft de mijnen ook op aarde een toestand van gelukzaligheid en vrede.

AMEN

5086 De invloed van geestelijke wezens is al naar gelang de wil van de mens

17 maart 1951

U bent voortdurend door wezens omgeven die invloed op u willen uitoefenen, die u naderbij roept door uw gedachten, of ze goed of slecht zijn. Altijd wordt u door lichtwezens of ook door duistere wezens beïnvloed u naar het Licht of van het licht af te wenden, en des te sterker zullen de bemoeienissen van die wezens zijn, hoe meer u naar het licht streeft. Dan worden ook de duistere krachten aangespoord tot verhoogde werkzaamheid het licht weer te ontwringen aan hen die ernaar verlangen. Want de duistere krachten haten het licht en trachten het te doven.

Maar de Lichtwezens zijn veel ijveriger bereid tot bescherming, waar het er om gaat het licht te verbreiden en waar een mens op aarde als lichtdrager in verbinding staat met het geestelijke rijk, daar spelen zich ook vaak heel heftige gevechten af, want alles wordt geprobeerd van twee zijden zulke mensen te winnen, omdat de strijd tussen het licht en donker in de eindtijd heel betekenisvol is en elke macht de winst verwacht.

De Lichtwezens hebben wel de macht al het duistere te verdringen en te hinderen in hun werkzaamheid, maar de duistere macht is eveneens het recht toegestaan op de zinnen van de mensen in te werken en de beslissing is aan de mens zelf overgelaten om welke reden de strijd zich juist alleen moet beperken tot het beïnvloeden van weerskanten.

Maar de duisternis werkt met list en geweld, ze zet de mens de gevaarlijkste strikken, ze misleidt hem vaak door verblindende lichten, ze tracht zijn gedachten te misleiden, ze strijdt niet openlijk maar verstopt zich vaak achter een masker. En daarom is het gevaar voor de mens die niet vast van plan is om bij GOD te komen, zeer groot. Alleen de wil geeft de doorslag welke macht de zege behaalt. Wie ernstig naar GOD verlangt, geeft de Lichtwezens door zijn wil de overmacht over die wezens der duisternis, dan mogen de Lichtwezens hun macht gebruiken en de slechte krachten verdringen, maar wat zolang niet is toegestaan, zolang de wil van de mens nog niet vrij beslist heeft. Benauwenissen of kwellingen van de onderwereld zullen weliswaar steeds nog plaatsvinden, maar steeds in de vorm van onrust, waardoor de wezens zich wreken voor hun mislukking.

De mens heeft in de Lichtwezens een sterke bescherming, zodra hij zich vrijwillig aan hen toevertrouwt zodra hij hen aan roept om deze bescherming tegen de duistere macht. Daarmee geeft hij hun het recht en de macht van hun kracht gebruik te maken en de mens kan zich gerustgesteld aan hun bescherming overgeven.

De lichtwereld is altijd tot helpen bereid, ze wacht alleen maar op de roep die al door gedachten kan worden uitgedrukt in vurig verlangen naar het goede en de vraag om bescherming tegen al het kwaad. Dan dreigt de mens geen gevaar meer, want de macht van de duistere kracht loopt stuk op deze wil voor het goede, dat het verlangen naar GOD in zich sluit. Hij is alleen in gevaar zolang hij zelf nog wankelmoedig is, waarvoor zijn wil moet beslissen. Dan worstelen nog beide krachten om de wil en gelukkig hij die de juiste beslissing neemt, want hij zal ook steeds worden geholpen het doel te bereiken, omdat de lichtwereld hem helpt.

AMEN

5675 Het aanroepen van lichtwezens Stel u vooraf in verbinding met de VADER

13 januari 1953

Stel u met alle goede krachten van het geestelijke rijk in verbinding, doordat u hun om hun bescherming vraagt, om hun zorg en hulp zowel in geestelijke als aardse nood. Zij zijn u in liefde toegedaan en willen u altijd helpen, maar ze zijn ook aan de wetten van de eeuwige ordening gebonden, zodat ze u niet eerder mogen helpen tot u hen zelf aanroept, omdat uw wil zelf de inwerking van goede of slechte krachten bepaalt. Dus moogt u zich onbezorgd tot de geestelijke lichtwereld wenden, maar een ding mag u daarbij **niet** vergeten:

MIJ Zelf

IK wil in uw hart de Koning zijn, IK wil dat u met MIJ Zelf de verbinding tot stand brengt, dat u MIJ Zelf vraagt dat IK u Mijn helpers stuur, dat IK Mijn zegen geef, dat er niets gebeurt buiten Mijn Wil.

De verbinding met MIJ is het doel van uw leven op aarde en als u MIJ dus uitschakelt, doordat u zich uitsluitend aan de wezens van het Licht overgeeft, zult u nauwelijks uw doel bereiken, want dan ontbreekt er een ding: het kinderlijk vertrouwen tot de VADER dat u ook de weg naar de VADER direct laat vinden. IK ding om uw liefde, om de liefde van het kind voor de VADER. En deze liefde ontbreekt u als u MIJ niet aanroept in elke lichamelijke en geestelijke nood, want als u MIJ lief hebt, drijft uw hart u tot MIJ. Daarom is de rechtstreekse weg naar MIJ ook het bewijs van

uw liefde en uw geloof en al Mijn engelen, Mijn lichtboden en helpers verheugen zich over u als u MIJ deze liefde betoont, en dan werken ze in Mijn opdracht voor en in u. En als u zich ook in gedachten aan hun zorg overgeeft, zal het toestromen van kracht nooit zonder uitwerking blijven dat nu voortdurend op u overvloeit. U zult u getroost aan hen kunnen toevertrouwen, maar de band met MIJ moet steeds **vooropstaan**, want IK wil uw roep vernemen, voordat IK Mijn engelen aanwijs u hulp te bieden. Allen voeren alleen de Wil van hun HEER uit, die ook hun eigen wil is en opdat de HEER hun de opdracht geeft, dienend bezig te zijn, wil HIJ ook worden aangeroepen door hen die hulp nodig hebben.

Indien echter de liefde van een kind naar de VADER roept, zal de VADER alle krachten van de hemel in beweging zetten om Zijn kind te geven wat het verlangt. Want de liefde bereikt alles en deze liefde wil IK van Mijn kind ontvangen.

AMEN

5914 Hulp van Lichtwezens alleen vanuit de Wil van GOD Het aanroepen van "heiligen"

26 maart 1954

U staat rechtstreeks in verbinding met het rijk waaraan u zich toevertrouwt in Mijn Naam. Uw wil met MIJ in contact te komen geeft alle wezens van het Licht het recht zich als uw beschermer bij u aan te sluiten, omdat dezen altijd alleen Mijn Wil uitvoeren en omdat ze weten dat het Mijn Wil is u zowel geestelijk als aards te helpen. Mijn Wil nu uit te voeren is hun gelukzaligheid, want de liefde tot MIJ en tot alle wezens die nog onvolmaakt zijn, zet hen onophoudelijk aan tot werkzaamheid.

Maar ze zullen nooit uit eigen wil iets doen, omdat ze geheel Mijn Wil zijn binnengegaan en zij ook de wetten van de eeuwige ordening kennen, zodat een ingrijpen tegen Mijn Wil in, alleen maar een schadelijke uitwerking op deze wezens zou moeten hebben.

Alles wat zich in het Licht bevindt, wat Volmaakt is, draagt Mijn goddelijke Wil in zich en kan daarom nooit eigenmachtig tegen Mijn Wil in werkzaam zijn. Daarom moeten vooreerst de wezens, dus ook de mensen op de aarde trachten bereid te willen zijn zich naar Mijn Wil te voegen, voordat de wezens van de lichtwereld hen op een of andere manier kunnen bijstaan en daarom moeten de mensen op de eerste plaats verbinding met MIJ zoeken, om dan echter ook de hulp van de geestelijke wereld, van de lichtwezens, die door MIJ met kracht en licht worden gevoed, te kunnen ervaren, want wat IK eenmaal heb aangenomen, dat omgeeft ook ieder Lichtwezen met zijn liefde en bevordert diens voltooiing.

Wie zich daarom met MIJ verbonden weet door zijn gebed (uit het hart) en door werken van liefde, weet zich ook beschermd door die wezens en hij kan zich ook aan hen toevertrouwen, hij kan willen dat hij alleen door bewoners van het lichtrijk is omgeven en dat dezen de toegang van onreine geesten verhinderen. Hij kan zich door zijn wil bewust in die lichtsferen verplaatsen, want altijd zal IK van hem de oorsprong van elke gedachte zijn en ook het doel. Want hij vraagt dan de wezens van het licht alleen om hulp op de weg naar MIJ En deze hulp wordt hem al te gaarne verleend.

Maar volledig miskend wordt de hulpverlening van die wezens, wanneer ze worden aangeroepen als "voorsprekers" bij MIJ, wanneer de mensen zelf geen contact zoeken met MIJ Zelf, wanneer ze geloven Mijn genegenheid te winnen door voorspraak, wanneer ze de betrekking van kind tot VADER niet tot stand brengen, maar van die wezens hulp verwachten, waarvoor ze MIJ Zelf niet vragen. Zolang Mijn Wil om te helpen niet door de lichtwezens te onderkennen is, dat die u geldt, zolang is ook deze wil niet in henzelf en al het roepen om hulp is tevergeefs, want tegen Mijn Wil in verwezenlijken deze dienaren van MIJ niets. En Mijn Wil zult u eerst moeten trachten te winnen,

dus MIJ Zelf zult u niet mogen negeren, pas dan komen Mijn lichtboden in werking zodra ze in zichzelf inzien dat het door MIJ is gewild.

Een mens die in alle ernst op MIJ aanstuurt is ook voortdurend met de lichtwereld verbonden en hij zal zich in de geestelijke sfeer net zo ongedwongen bewegen als onder zijn medemensen. Hij zal steeds met de wezens van het licht in contact staan, in Mijn opdracht zal hij door hen omringd zijn en dus zullen ze ook in Mijn opdracht op hem inwerken, omdat ze alles wat ze doen, voelen als door MIJ opgedragen.

Een Lichtwezen kan niets anders uitvoeren zoals het Mijn Wil is, daar het anders geen wezen van het licht zou zijn, want de volheid van licht is pas eerst het gevolg van zijn totale overgave aan MIJ en van het ingaan in Mijn ordening van eeuwigheid, om welke reden er ook volledige overeenstemming heerst tussen MIJ en die wezens - maar wat niet tot de gevolgtrekking mag leiden dat steeds **dat** Lichtwezens zijn die mensen zich als zodanig voorstellen.

Daarom is het aanroepen om hulp van bepaalde wezens met een zeker gevaar verbonden - dat er ook wezens worden geroepen die niet als lichtwezens vertoeven in het rijk van het licht. Want u, mensen zult niet kunnen oordelen, u zult de beoordeling van de graad van rijpheid aan MIJ moeten overlaten.

En zo zult u nu ook een duidelijk antwoord hebben op de vraag of het aanroepen van "heiligen" zinvol is en in Mijn Wil. Geef u vol vertrouwen over aan de wezens van het licht als u zich innig met MIJ verbonden heeft en geloof dat ze in Mijn Wil nu om u bezorgd zijn en u helpen.

Maar roep niet diegenen aan die het menselijk oordeel als "heiligen" bestempelde en wier graad van rijpheid door u, mensen niet kan worden onderzocht, omdat IK alleen weet wie de graad van volmaaktheid heeft bereikt, dat hij nu door MIJ met licht en kracht kan worden doorstraald en nu in Mijn rijk werkzaam is naar Mijn Wil. Herken (begeer) het Licht en het zal dichterbij u komen en u vervullen met zijn kracht.

AMEN

6503 De beschermgeest in het leven

16 maart 1956

Aan iedere ziel is een beschermgeest ter beschikking gesteld, die haar leidt vanaf het begin van het aardse leven tot aan de dood. Maar deze beschermgeest moet ook de vrije wil van de mens in acht nemen, daar het anders vanzelfsprekend zou zijn, dat de mens zijn doel bereikt; maar hij doet alles om de ziel zo te beïnvloeden, dat ze opwaarts streeft.

Maar waar de weerstand nog te groot is moet hij zich beperken tot het afweren van onzuivere geestelijke wezens, dat ze de mens niet in bezit nemen, want dit is hem toegestaan, dat hij zich zolang tussen deze geestelijke wezens en de mens stelt, zolang als de mens zelf niet naar hen verlangt, d.w.z. zolang als hij nog geen ongewone slechte gewoonten en begeerten in zich opwekt die het dan zulke geesten mogelijk maken bij hem binnen te komen. De beschermgeesten doen daarom steeds hun best de ziel te kalmeren, om haar voor deze lage geesten te behoeden, verder trachten ze hem steeds geestelijk aan te sporen, ze werken zo op de mens in, dat de goede neigingen in hem worden aangesproken, dat de mens ertoe gebracht wordt, over zichzelf na te denken.

De beschermgeesten proberen van alles om de mensen geestelijk te sturen en daarom verhinderen ze vaak de vervulling van aardse wensen en zij zijn het die soms storend ingrijpen, wanneer de mens in gevaar is in het aardse op te gaan en die elke mogelijkheid scheppen geestelijk contact tot stand te brengen, het zij met de geestelijke wereld of ook met de mensen op aarde die geestelijk

streven. Steeds zullen ze trachten het denken van de mensen geestelijk te richten, omdat ze inzien wat de mens ontbreekt en zij de grootste zorg dragen hen nog op aarde naar het doel te leiden.

Wanneer het de beschermgeesten lukt de geestvermogens van de mens vooreerst geestelijk te richten, dan zullen ze hem veel gelegenheden verschaffen dat de ziel op de proef kan worden gesteld en zich kan vervolmaken, ze zullen ook de geschikte banden onder de mensen bevorderen, want ze weten hoe ze op elkaar reageren en ze kunnen ook de succes en het leven van hun beschermelingen dat bij hen past, vorm geven. Want ze hebben dezelfde wil als GOD, ze handelen alleen in Zijn opdracht, door HEM verlicht en vervuld met Zijn kracht.

En zo gaat geen mens zonder bescherming of leiding door het aardse leven, alle mensen staan leidslieden terzijde, alleen behoren ze hun geen weerstand te bieden, d.w.z. ze moeten bereidwillig zijn zich door hen te laten leiden, wat ze tot uitdrukking moeten brengen door het gebed, door bewust GOD aan te roepen om Zijn bescherming en Zijn genade, en door de wil dat te doen wat doel van het aardse bestaan is. Dan kan hij zich onbekommerd aan de leiding van geestelijke wezens toevertrouwen en zijn denken, willen en handelen zal juist zijn.

Maar ook diegenen die GOD nog niet herkennen, staan de beschermgeesten terzijde, alleen is het voor hen heel wat moeilijker invloed te verkrijgen, maar ze geven hun beschermelingen niet op tot het uur van de dood. Want de mens zelf is te zwak en hij zou falen wanneer ze hem niet geestelijk behulpzaam zouden zijn.

De mens is een kind van de wereld, omdat hij een kind is van diegene (Lucifer) aan wie de wereld behoort - en in de mens zal steeds het verlangen naar de wereld de overhand hebben en zijn weg over de aarde zou zonder resultaat zijn, wanneer zijn beschermgeest zich ook niet af en toe naar voren zou dringen en zich uiten, wat steeds het geval is, wanneer de mens in gedachten is verzonken, wanneer de wereld hem niet bevredigt; dan wordt hij aangesproken door die beschermgeest, die elke gedachte van de mens op de voet volgt en dadelijk tussenbeide komt wanneer er zich een gelegenheid voordoet. En zijn inwerken zal daarin bestaan, de mens de goederen van de wereld als waardeloos voor te stellen en hem geestelijke goederen te laten begeren. Wanneer hem dit gelukt, keert de mens zich meer en meer af van de wereld, maar wanneer diens weerstand nog te groot is, zal de mens zulke gedachten ontstemd afweren en zich weer naar de wereld toekeren. Maar de innerlijke aandrang van de beschermgeest geeft niet op en steeds doen er zich gelegenheden voor waar hij naar voren kan treden en zich uiten.

En enorm groot is de vreugde van de geestelijke wezens, wanneer het hun lukt een mens te veranderen, wanneer hij zich van de wereld afkeert en zich naar het geestelijke rijk wendt. Dan wordt hij met vergrote kracht en intensieve liefdedwil onder handen genomen, dan is de mens omringd door lichtwezens en al het onzuivere geestelijke wordt uit hem verdrongen en dan is er ook de verwachting dat de mens zich nog op aarde voltooit, want de invloed van de lichtwereld is nu steeds sterker en elke tegenstand van de mens is gebroken en dat betekent totale overgave aan GOD.

AMEN

6636 Beschermgeest - Geestelijke leidsman

5 september 1956

Een trouwe geestelijke leidsman begeleidt u op al uw wegen door het aardse leven. Nooit bent u zonder geestelijke bescherming en wanneer zo'n leidsman, alsook de lichtwezens die u omringen, onbepaald zouden mogen werken, zou uw voltooiing op deze aarde verzekerd zijn, omdat hun liefde voor u alles zou willen doen wat u kan helpen opwaarts te gaan.

Maar ze mogen niet onbeperkt bij u werkzaam zijn omdat uw wil zelf hun 'n barrière opstelt. Ze kunnen ook alleen maar in overeenstemming met deze wil op u inwerken en ook vaak belet u, mensen die wezens die u leiden hun werkzaamheden, omdat uw wil daar tegenin gaat.

Maar toch verlaten uw leidslieden u niet en ze zullen trachten steeds weer hun invloed op u uit te oefenen tot uw dood. Dus bent u voortdurend door beschermgeesten omgeven en u zult u ook steeds tot hen kunnen wenden om hulp, maar de hulp mogen ze u altijd pas dan verlenen, wanneer u tevoren de band met MIJ tot stand hebt gebracht, omdat dit wet is, dat de lichtwezens steeds alleen Mijn Wil uitvoeren, dat ze altijd alleen vanuit Mijn Wil werkzaam zijn.

Een mens die met GOD verbonden is, kan dus waarlijk zonder zorg door het aardse leven gaan, omdat hem steeds liefdevolle hulp verleend wordt wanneer hij na innig gebed tot MIJ zich dan aan Mijn helpers toevertrouwt en hun ook om bescherming en hulp verzoekt. Zulke beschermgeesten en leidslieden zijn doorstroomd van licht en kracht en het is daarom ook voor hen makkelijk mogelijk uw aardse bestaan zo te vormen dat het voor u te dragen valt. Het is hun mogelijk u uit allerlei nood te bevrijden die aards op u afkomt of door inwerking van slechte krachten teweeg wordt gebracht. Aan zulke beschermgeesten laat IK u over zodra u zichzelf eerst met MIJ heeft verbonden door uw wil, door uw gezindheid, door werken van liefde en door het gebed. Dus kan een mens die zich aan MIJ heeft overgegeven zich ook steeds beschermd weten door MIJ Zelf, en Mijn hemelse dienaren voeren nu uit wat Mijn Wil is.

En Mijn Wil zal steeds uw welzijn in het oog houden, u die u al aan MIJ hebt overgegeven en Mijn bescherming verlangt. En zo weet u dat u nooit alleen bent al meent u nog zo eenzaam of van ieder verlaten te zijn. U bent door scharen hulpwillige geesten omringd, die onder de leiding van uw beschermgeest u al hun zorg ten deel laten vallen en u voor lichamelijke en geestelijke schade behoeden.

Maar verkeerd zou het zijn wanneer u zich alleen met deze wezens zou willen verbinden in een zeker bijgeloof, wanneer u iets anders in hen zou zien dan Mijn dienaren, die pas dan bij u werkzaam mogen zijn wanneer u de band met MIJ al tot stand hebt gebracht. Want zodra u zonder geloof in MIJ en zonder liefde tot MIJ, geestelijke wezens om hulp roept, roept u vijandige krachten aan en schikt u zich in hun macht.

Want ook deze vijandige krachten zijn in uw nabijheid en wachten alleen de gelegenheid af bezit van u te kunnen nemen, en deze gelegenheid is er altijd dan, wanneer IK word uitgeschakeld uit uw denken, wanneer u zonder MIJ leeft en werkt op deze aarde.

Dan kan ook uw geestelijke leidsman zich niet naar voren dringen omdat uw wil zelf hem dat verbiedt. En des te ijveriger zijn dan de vijandige krachten aan het werk, die u net zo om u heen zult kunnen bemerken als de goede wezens die in Mijn opdracht werken. Maar u wordt onherroepelijk een prooi van die slechte krachten, omdat dezen een grote macht hebben en die ook aanwenden, omdat uw wil hun daartoe het recht geeft. Maar u hoeft deze slechte krachten nooit te vrezen, wanneer uw wil altijd alleen maar MIJ geldt en u zich in Mijn bescherming aanbeveelt. Want dan staan MIJ talrijke helpers terzijde, die u willen dienen en dan zal uw levensweg over de aarde steeds onder de bescherming van uw geestelijke leidsman staan, die IK Zelf aan u ter beschikking heb gesteld vanaf uw geboorte tot aan uw dood.

AMEN

6737 Reddingsmiddelen van de Lichtwezens

15 januari 1957

In de geestelijke wereld is het doen en laten van de mensen op de aarde zichtbaar en het vervult de Lichtwezens met verhoogde ijver hen te helpen, omdat ze ook op de hoogte zijn van het aanstaande einde en van het lot van datgene wat op aarde faalt. De liefde, door medelijden opgewekt, zet hen onophoudelijk aan om te helpen, maar de wil van de mensen weert hen vaak af en tegen de wil van de mensen in mogen ze niet handelen. Maar omdat ze ook de geestelijke toestand van de mensen zien, zijn ze ook op de hoogte van doeltreffende middelen en in volledige overeenstemming met de Wil van GOD passen ze deze middelen toe die daarin bestaan op aardse gebeurtenissen in te werken.

Zo kunnen zowel vreugdevolle als ook onaangename gebeurtenissen het inwerken van die Lichtwezens zijn, die hun beschermelingen willen redden of heenleiden naar GOD. Want GOD Zelf heeft hen bij de mensen als geestelijke leiders geplaatst en het heil van de ziel van hun beschermelingen ligt hen daarom buitengewoon aan het hart. Ook zij kennen de zegen van het lijden voor alle mensen en daarom is het lijden vaak niet te ontgaan, ofschoon de lichtwezens vervuld zijn van liefde voor de mensen.

Maar een ziel gered te hebben, maakt ieder Lichtwezen gelukkig want dezen zijn immers op de hoogte van de eindeloos durende toestand van kwelling van het geestelijke dat opnieuw in de materie wordt gekluisterd. Tegenover deze toestand van kwelling is ook het grootste leed op aarde gering te noemen en om die reden passen de helpers het toe, doordat ze aards geluk verstoren en vaak zo smartelijk ingrijpen. In het leven van een mens dat een liefdevol motief nauwelijks nog te herkennen valt - maar het is alleen liefde voor en zorg om de ziel van de mens die zich in het grootste gevaar bevindt. Want zolang ze nog op aarde vertoeft, wordt ze ook niet door haar geestelijke vrienden en leiders opgegeven.

En omdat de tijd steeds korter wordt die u, mensen nog overblijft tot het einde, worden ook de smartelijke ingrepen van de Lichtwezens steeds veelvuldiger, want ze handelen in opdracht van GOD, ze zijn voor HEM toch medewerkers die in Zijn Wil werkzaam zijn. De mensen verzamelen steeds meer aardse goederen, ze zijn de wereld en haar vreugden steeds meer toegedaan, en daarom moet voor hen vaak aards geluk in de grond worden geboord, ze moeten de aftakeling van aardse goederen meemaken, ze moeten de banaliteit van de vreugden van de wereld leren inzien.

En dat alles is slechts mogelijk wanneer het niet volgens hun wens verloopt, wanneer ze door slagen van het lot van allerlei aard gehinderd worden bij het ongeremd genieten van datgene wat ze nastreven. Dan is het mogelijk dat ze hun gedachten een andere richting geven en dan zou het aardse verlies een buitengewone geestelijke winst zijn. Dan hebben de lichtwezens de zege behaald en de zielen geholpen te leven, waarvoor de zielen hen eeuwig zullen danken. Het is voor alle lichtwezens duidelijk in wat voor 'n duisternis de mensen op aarde voortgaan en ze weten ook dat de wereld daar schuld aan is.

Daarom zijn hun inspanningen gericht om steeds maar de gedachten van de mensen van de wereld af te wenden en zij trachten dit te bereiken door middelen die hard en liefdeloos lijken maar steeds gebaseerd zijn op de liefde, omdat ze een zijn met GOD en daarom ook vervuld zijn met liefde voor alle nog ongelukkigen op aarde. Het is nog maar een korte tijd vóór het einde, maar deze korte tijd zal ook erg zwaar zijn, omdat alle zielen moeten worden aangeraakt die niet vrijwillig van de wereld afstand doen en zich naar GOD keren. En zo moet elke moeilijke belevenis, elke harde slag van het lot worden aangezien en onderkend als reddingsmiddel dat met goddelijke toestemming nog bij de mensen moeten worden gebruikt die in gevaar zijn in de afgrond te zinken. Want iedere ziel heeft uit het hiernamaals haar helper en beschermer, die echter steeds haar wil in acht moet nemen, daar er anders waarlijk geen mens verloren ging, maar nog vóór het einde de terugweg naar GOD zou vinden.

AMEN

7044 Het werkzaam zijn van de tegenstander, in het gewaad van een lichtengel

16 februari 1958

U, mensen blijft de invloed van de tegenstander van GOD niet verborgen, u zult daar allen kennis van kunnen nemen en daarom ook u allen erop instellen volgens uw wil (en erover nadenken). U zult u kunnen verweren tegen deze invloed maar u er ook aan onderwerpen, het staat u beide vrij, het vraagt alleen het werkzaam worden van uw wil om daarover na te denken en uzelf een oordeel te vormen.

Dat de tegenstander van GOD in de eindtijd heel bijzonder werkzaam is, dat hij met alle middelen tracht zich van de zielen van de mensen meester te maken, kunt u allen vaststellen, want de schanddaden die op elk gebied van de aarde worden gepleegd, blijven u niet verborgen en ze zijn alle op de tegenstander van GOD terug te voeren, die de mensen bewerkt en maar al te vaak zijn doel bereikt. Aan zijn invloed zijn veel meer mensen onderworpen dan degenen die hem weerstaan, die in staat zijn hem te doorzien en zich van hem afwenden. Want hij verstaat ook de kunst zich te vermommen en zo ook veel mensen te misleiden die niet bij hem **willen** horen, want hij kleedt zich in het gewaad van een lichtengel en voert zo bedrieglijke manoeuvres uit waarvan velen het slachtoffer worden. Toch ligt het zelf aan ieder mens afzonderlijk, dat die zich licht verschaft en niet ten prooi valt aan zijn intriges. Maar waar al diepe duisternis de mensen omhult, zullen dezen ook in de duisternis blijven, omdat ze er zich goed in voelen en niet naar licht verlangen. En dat is er de verklaring voor, dat de tegenstander van GOD juist daar zijn werk van verwarring kan voortzetten waar de mensen al een verward denken hebben - waar dus de beste grondslagen daarvoor aanwezig zijn, steeds grotere dwalingen te verbreiden omdat de mensen zich geen moeite getroosten zoiets op te helderen en ze zonder nadenken ook de grofste dwaling als waarheid aannemen.

Nu is in de tijd van het einde de strijd tussen Licht en duisternis wel bijzonder heftig ontbrand, maar de duisternis is al te diep, de mensen verlangen er niet meer naar hier uit te komen, ze voelen zich goed in de duisternis en de Lichtdragers zullen maar zelden hun gebieden binnen kunnen gaan. En omdat het licht niet met geweld doorbreekt, kan de dwaling ook niet met geweld uit de wereld worden verdrongen.

Alleen de wil van de mens zelf kan dit tot stand brengen en deze schiet te kort - want zodra er een lichtje opflitst in donker gebied, ontsteekt ook de tegenstander van GOD zijn verblindende lichten en deze worden gezien en aanvaard en toch veroorzaken ze alleen maar dat het oog volkomen blind wordt, dat de nacht om de mensen steeds dieper wordt, dat het niet in staat is de zachte Liefde - en lichtschijn van GOD te herkennen.

En zolang dus de mensen niet in alle ernst naar het licht verlangen, naar de waarheid, naar de goddelijke lichtstraal van Liefde, zal de tegenstander zonder herkend te worden werkzaam kunnen zijn onder de mensen en zijn werkzaamheid zal daarin bestaan de mensen steeds meer weg te voeren van de waarheid, zijn leugenwerk als waarheid te camoufleren en zichzelf met het gewaad van een lichtengel te bekleden. Want het is de tijd van het einde waarin hij grote macht heeft, maar die ieder afzonderlijk mens ook kan breken, wanneer hij zich tot GOD Zelf wendt en zich aan HEM overgeeft - wanneer hij HEM vraagt om licht en kracht en genade. Dan is hij waarlijk aan het vangnet van de tegenstander ontsnapt en dan zal hem waarlijk ook een licht opgaan, dat hem onmetelijk gelukkig maakt.

AMEN

7049 Satanische werkzaamheid - Tegenwerking van belichaamde Lichtwezens

26 februari 1958

De hel heeft haar poorten geopend en de bewoners van deze hel houden lelijk huis op de aarde, deels belichaamd als mens, deels geestelijk inwerkend op de gedachten van de mensen of ook zo, dat ze van dezen de eigen wil van de ziel verdringen en van hun lichaam bezit nemen. En daarom zal in de eindtijd ook de werkzaamheid van de satan duidelijk zichtbaar zijn, want de mensen zijn niet in staat hem veel weerstand te bieden omdat hun de kracht van de liefde ontbreekt waartegen hij machteloos is.

Maar van de kant van GOD wordt de mensen ook hulp verleend voor zover ze bereidwillig zijn deze aan te nemen. Ook van Zijn kant is 'n ongewone werkzaamheid te melden en in dezelfde mate waarin de krachten van de duistere werelden zich uiteten en de mensen buitengewoon in het nauw brengen, zijn ook de krachten van het licht aan het werk, die eveneens de mensen d.m.v. gedachten bijstaan, maar ook in vleeselijke belichamingen de mensen te hulp komen, die als mensen midden onder mensen vertoeven en hun dus de krachtstroom uit GOD brengen en bijgevolg als tussenpersoon in dienst zijn tussen GOD en de mensen, DIE hun hulp wil brengen in de strijd tegen de satan.

En zo zal het u ook begrijpelijk zijn dat deze Lichtboden overal op de aarde zijn aan te treffen, maar dat ze niet als zodanig worden herkend door de mensen die tot aanhangers van de tegenstander moeten worden gerekend. Het is in de eindtijd bijna onmogelijk geworden dat GOD Zich kan uiteten door een mens wiens ziel de weg door de schepping is gegaan. Daarom zou een verbinding vanuit HEM met de mens nauwelijks mogelijk zijn, wanneer zielen van het licht zich niet zouden aanbieden de weg over de aarde te gaan om de mensen te helpen die nog niet helemaal in de macht van de tegenstander zijn.

Weliswaar zouden alle mensen zich moeten vormen tot opnamevat van de goddelijke GEEST om nu ook de Stem van de VADER te vernemen; en dit zou ook mogelijk zijn wanneer de mensen een leven in liefde zouden leiden naar de Wil van GOD. Maar ze zijn daar ver van verwijderd, de eigenliefde beheerst ze en daarom heeft de tegenstander van GOD macht over de mensen gekregen, die hij ook gebruikt tot hun verderf.

Maar er zijn ook veel zwakke, nog besluiteloze mensen die nog niet helemaal aan hem ten prooi zijn gevallen en terwille van hen komen Lichtwezens in grote getale naar de aarde en GOD Zelf spreekt door deze Lichtwezens zulke mensen aan. En dit is een ongelofelijke genade, het is in zekere zin een werkzaam zijn tegen de tegenstander, dat hem nog veel zielen kan ontrukken, die zich bij deze genade aansluiten en zich door GOD laten aanspreken. Maar ook zulke bewijzen van GOD's genade zullen niet dwingend op de mensen inwerken, het zal ieder afzonderlijk vrijstaan of hij zich wil laten aanspreken of zijn oren en hart sluit wanneer een lichtdrager hem tegemoet treedt. De aarde is vol van satanische geest, omdat de vorst van de hel zijn vazallen naar de aarde heeft gevoerd, die nu trachten hun slechte karakter op de mensen over te dragen. En het lukt hun in angstaanjagende mate. En zo staan deze geesten tegenover elkaar - of ze als mens zijn belichaamd of geestelijk op de mensen trachten in te werken.

Het Lichtrijk en het rijk van de duisternis hebben zich naar de aarde begeven en de geestelijke strijd vindt op de aarde plaats, evenals in het geestelijke rijk. De wezens van het Licht zullen strijden voor GOD en Zijn rijk met een wapen dat GOD Zelf hun brengt: met de zuivere waarheid die overal naar toe Licht kan uitstralen. En wie zich in deze Lichtkring bevindt, zal ook kracht ontvangen om de duistere krachten weerstand te bieden. Maar dezen hebben als wapen de goederen van de wereld.

En ze zetten de mensen aan tot steeds grotere begeerte naar aardsmateriële waarden, tot zinnelijke lust, tot heerszucht, en ze verduisteren steeds meer de geest van diegenen die hun ten prooi vallen.

En zo strijdt het Licht tegen de duisternis, het Goede tegen het kwade, de Waarheid tegen de leugen, de wezens die van Boven komen tegen de bewoners van de hel, doch de eersten met de Kracht uit GOD, terwijl de laatsten hun kracht van satan betrekken. Maar het is aan de mensen overgelaten wie de zege behaalt. Maar ze zijn niet hulpeloos aan de macht van de vijand van hun ziel overgeleverd, ze zullen steeds helpers aan hun zijde hebben, zodra maar de gedachte of de wil zich in hen voordoet, vrij te worden van kwade macht.

Hoe erg in de eindtijd ook het doen en laten en het woeden van de tegenstander van GOD is, geen mens hoeft voor hem te bezwijken, want de hulp van GOD is verzekerd voor ieder mens die niet ten prooi wil vallen aan de tegenstander. En daarom werkt GOD Zelf door Zijn lichtwezens op de mensen in die zich in vrije wil bij HEM aansluiten, om de band tussen de duistere wereld en die vol van Licht, tot stand te brengen.

En daarom zullen er steeds vaker zulke Lichtboden onder de mensen verschijnen, GOD zal steeds nadrukkelijker tot de mensen spreken en Zijn werkzaam zijn zal des te duidelijker zijn, hoe meer het woeden van de tegenstander van GOD herkenbaar wordt. Want de strijd tussen HEM en de tegenstander zal duren tot het einde, tot diens macht is gebroken, tot hij, samen met zijn aanhang, gekluisterd wordt en er een nieuwe vreedzame tijd aanbreekt, waarin hij de mensen niet meer in het nauw kan brengen en de geestelijke strijd voor een tijd lang beëindigd is.

En dan zal er vrede zijn op aarde en de mensen zullen in voortdurende verbinding staan met GOD, met de lichtwezens die onder hen vertoeven en hen voortaan zullen onderrichten, zoals het tevoren gebeurde, dat ze de Stem van GOD rechtstreeks zullen vernemen en ze dus een gelukkig leven zullen leiden in het paradijs van de nieuwe aarde.

AMEN

7063 Bescherming in de geloofsstrijd door Lichtwezens en zielen uit het hiernamaals

11 maart 1958

Het zal een uitermate hevige worsteling zijn, waartoe Mijn tegenstander u die MIJ trouw bent en blijven wilt, aanleiding geeft. Hij zal op elke manier proberen u van het geloof af te brengen, van geestelijk streven en dus van MIJ Zelf. En IK zeg u dat van te voren, opdat u erop bent voorbereid en dan niet twijfelt aan MIJ en Mijn Macht. Want zijn tijd is hem gegeven, maar die is beperkt, dus wordt ook zeker zijn doen en laten door MIJ beëindigd.

Maar op u zal hij zich nog op elke manier uitleven, want hij weet toch dat u hem veel van zijn aanhang afhandig zult kunnen maken. Maar juist om deze aanhang gaat het. Veel zielen in het rijk hierna zullen u onder hun hoede nemen en u helpen in de vele tegenspoed die hij u zal bereiden. En EEN is er DIE altijd tot helpen is bereid. En wanneer IK u Mijn bescherming en Mijn hulp beloof, dan zult u waarlijk zonder vrees ook deze tijd tegemoet kunnen zien, want ze duurt niet lang - maar ze vraagt van u uw wil en uw standvastigheid in het geloof.

Steeds weer zal u zich met MIJ moeten verbinden in innig gebed, steeds vlijtiger zult u moeten werken aan uzelf en ook in Mijn wijngaard. U zult steeds vaker de kracht uit Mijn Woord moeten putten en een open oog hebben voor alles wat om u gebeurt, want ook de nood om u heen zal toenemen en dan kan uw liefde zich bewijzen. En ook uw kracht zal toenemen met elk werk van liefde dat u verricht.

Al mag er ook aan de ene kant schijnbare vooruitgang te melden zijn, al mag er voorlopig aards geen achteruitgang te zien zijn - geestelijk gaat echter alles het verval tegemoet en het doen en laten van de mensen zal ook duidelijk laten zien dat ze in de macht van Mijn tegenstander zijn. En juist dan hebt u een buitengewone innerlijke kracht nodig die u alleen maar uit de innige band met MIJ zult kunnen betrekken. Want hoe meer de wereld op de voorgrond treedt, des te onwerkelijker schijnt al het geestelijke, elke geloofsleer en ook het geestelijk weten.

Want Mijn tegenstander zorgt ervoor, dat alles in twijfel wordt getrokken en hij zal zeer ijverige knechten hebben, die openlijk tegen de mijnen optreden en van hen elk geloof zouden willen vernietigen. En zou deze tijd zeer lang duren, dan zouden ook de mijnen te zwak zijn om weerstand te bieden, maar terwille van de uitverkorenen zal IK de dagen verkorten en u zult kunnen aannemen dat u deze tijd zult doorstaan, dat IK u buitengewone versterking bezorg, omdat IK weet, dat ook de worsteling ongewoon zwaar wordt voor u. Maar IK verlaat de mijnen niet en verlicht hun Geest, zodat ze niet door Mijn tegenstander op een dwaalspoor terecht komen. En tevoren doe IK al alles om de mijnen een sterk geloof te bezorgen, dat dan ook kracht is, waarmee ze alles de baas kunnen worden. En ook voor Mijn lichtdragere zal de ene tegenwerking zich na de andere ontwikkelen door zijn invloed, maar wie zich in vrije wil aan MIJ heeft overgegeven, hem staan ook talloze lichtwezens terzijde en bieden weerstand tegen de vijandige macht doordat ze de tegenstander door de volheid van hun licht verzwakken, waartegen hij niet is opgewassen.

En zo hoeft u maar voortdurend de band, zowel met MIJ als ook met alle wezens van het Licht te zoeken, dat ze u mogen omringen om u te beschermen. En uw overgave aan MIJ verzekert u nu ook de hulp van die wezens die helemaal in Mijn Wil zijn binnengegaan. En Mijn Wil is het u bij te staan tot aan het einde en deze Wil is ook de hunne - en dus bent u waarlijk niet aan het doen en laten van de tegenstander overgeleverd, veeleer zult u het bewijs leveren dat kracht en sterkte u doorstroomt, zodra hij u nadert in de gedaante van aardse vijanden die u en uw geestelijk werkzaam zijn willen verhinderen, die ook uzelf zouden willen bewegen af te vallen, maar niet met de kracht van de Geest rekening houden waarmee u vervuld bent.

Werk daarom zolang u nog ongehinderd zult kunnen werken. Draag het Licht in de duisternis binnen en sluit u steeds inniger aan bij MIJ en u zult waarlijk kunnen standhouden ook in de zwaarste strijd, u zult als overwinnaar uit de geloofsstrijd tevoorschijn komen, want Mijn Kracht zal machtig worden in u.

AMEN

7087 Hulp van de Lichtwezens om de mensen redding te brengen

9 april 1958

Alle wezens van het Licht zijn buitengewoon actief om de mensen op aarde nog te helpen verlost te worden vóór het einde komt. En wat er maar geschieden kan om het doel te bereiken, dat gebeurt ook van de kant van de geestelijke wereld, die in Mijn Wil en opdracht werkt.

En zo hoeft het u ook niet te verwonderen, wanneer ieder mens zo nu en dan hard wordt aangepakt, wanneer hij zware beproevingen moet verduren of wanneer hij mislukkingen heeft te melden, want zodra zulke dingen er maar toe bijdragen, dat de mensen tot nadenken worden gestemd, dat ze niet alleen aan hun aardse taak denken, worden zulke middelen alleen maar aangewend van de kant van hen die voor u zorgen.

Maar wederom wordt er ook geen mens meer belast dan dat hij kan verdragen. En steeds zal er weer voor ieder mens een lichtpuntje tevoorschijn komen, hij zal ook uit de moeilijkste situaties worden geholpen zodra hij in zijn hart om hulp smeekt.

En zo kan het gebeuren dat er nog mensen worden gewonnen voor MIJ en Mijn rijk, voor het leven dat eeuwig duurt. Want zodra een mens in de grootste nood op MIJ wordt gewezen, wanneer hem wordt voorgesteld MIJ Zelf om hulp te vragen waar aards geen hulp mogelijk lijkt. En wanneer deze dus nu zijn toevlucht neemt tot MIJ, zal hem ook duidelijk hulp ten deel vallen.

En daarom zijn de Lichtwezens onophoudelijk werkzaam bij de mensen van deze aarde die hun ter verzorging gedurende hun leven op aarde zijn toegewezen. Want zij weten hoe buitengewoon belangrijk het voor ieder afzonderlijk is nog vóór het einde de weg naar MIJ te hebben gevonden. Ze zijn op de hoogte van het verschrikkelijke lot dat diegenen is beschoren die geen band met MIJ tot stand brengen, en hun liefde voor al het onverloste spoort hen aan om ijverig in de liefde werkzaam te zijn.

De dag van het einde komt steeds dichterbij, elke dag is verloren die de mens nog geheel geïsoleerd van MIJ doorbrengt. En wat hij verzuimde in het aardse leven is moeilijk goed te maken. Maar ook de nog maar korte tijd tot aan het einde kan voldoende zijn de mens voor het uiterste gevaar te behoeden, dat daarin bestaat dat de ziel in volledige verwijdering van GOD de dag van het einde meemaakt en dat dan de hernieuwde kluistering in de vaste materie een onvermijdelijk gevolg is.

Het leven op aarde is de mens gegeven opdat hij bewust en in vrije wil toenadering tot MIJ zoekt. Doet hij het niet vanuit zichzelf, dan help IK hem zodanig, dat IK hem in nood laat komen waarin hij dan naar een helper uitkijkt. En al Mijn lichtwezens ondersteunen MIJ omdat in alle Mijn Wil alleen werkzaam is, omdat ze op de hoogte zijn van Mijn Wil en daarom steeds zo op de mensen inwerken, dat ze zachtjes naar MIJ worden gedrongen.

U, mensen wordt nu hun werkzaamheid steeds alleen maar zodanig duidelijk, dat grote onrust, onvoorziene gebeurtenissen zich voordoen in het leven van de mens. U, mensen schrijft deze weer toe aan menselijke invloed - maar ook vaak zijn het alleen bewijzen van de liefde van die Lichtwezens, waardoor ze u willen helpen.

En zo u alles zou kunnen aanzien wat om u gebeurt, wat uzelf onaangenaam treft, inzover het niet gaat om uitgesproken slechte werken van mensen, dan zou u ook alles makkelijker verdragen, want steeds zou u er zeker van kunnen zijn dat uw gebed, dus innige aaneensluiting met MIJ, hulp verschaft, omdat het alleen om de band met MIJ gaat die u zult moeten aanknopen in het leven op aarde.

En daar u allen slechts weinig tijd overblijft, zullen ook zulke voorvallen toenemen die u in nood en zorgen, in kommer en leed verplaatsen, het zij ziektes, ongevallen of andere gebeurtenissen, die u steeds alleen doeltreffend het hoofd zult kunnen bieden met een gelovig gebed - dus met een vereniging met MIJ d.m.v. gedachten of toegenomen werkzaamheid in liefde, die eveneens een rechtstreekse band is met MIJ en u steeds verzekert van kracht alles te kunnen verdragen wat u bezwaart.

Maar u allen, gelovig of niet, kunt u onder de hoede weten van geestelijke wezens, die dus tot bescherming en tot leiding voor uw leven op aarde bij u werden geplaatst. Het ligt alleen aan uzelf of u zich wil laten leiden, of u hun gehoor schenkt, wanneer ze u d.m.v. gedachten trachten te beïnvloeden.

Want tegen uw wil in mogen ze u niet opwaarts leiden of tot geloven in MIJ brengen. Maar ze proberen alles opdat u zelf uw wil verandert en hun gehoor schenkt, dat u naar MIJ uw weg neemt en u in gedachten met MIJ verbindt. Maar lukt hun hun inspanningen niet dan bent u, mensen in grote nood en u zult het einde moeten vrezen, dat niet meer lang op zich zal laten wachten.

AMEN

7144 Hulp van goede geestelijke krachten

13 juni 1958

Wie zich toevertrouwt aan de geestelijke krachten die in Mijn opdracht werken, zal ook steeds goed verzorgd worden, want de wil van de mens die naar MIJ is gekeerd en die hun daarom ook het recht geeft, hun verzorgende functie te verwezenlijken, stelt dan voor hen hun werkzaamheid vast. Ieder mens die van goede wil is, moet zich alleen steeds aan de goede krachten in het heelal overgeven, steeds met het doel, dat alles geschiedt naar Mijn Wil en nu dus ook vol vertrouwen hulp uit de lichtwereld kan verwachten als hij die nodig heeft.

Geen gelovig mens is zonder bescherming aan zichzelf overgelaten en mag het hem ook voorkomen, dat hij helemaal vereenzaamd over de aarde gaat, hij is steeds omringd door wezens die hem goed willen doen, omdat zijn meest innerlijke gedachten op MIJ zijn gericht. En in dit bewustzijn zou hij waarlijk zorgeloos door het leven op aarde kunnen gaan, want mensen zullen hem nooit zo trouw zijn toegedaan tot helpen als deze geestelijke wezens die in Mijn opdracht bij u werkzaam zijn, die u leiden in Mijn Wil, die steeds alleen Mijn licht- en liefdeboden zijn, die IK terwille van hun eigen gelukzaligheid bij hun beschermelingen laat zijn.

En waar u gaat of staat, bent u onder hun hoede, ze werken in op uw gedachten, ze waarschuwen en manen u, ze zetten u aan om deze of gene werkzaamheid te verrichten - en doen toch steeds alleen dat wat ze als Mijn Wil zien, zodat u dus van goddelijke bescherming zult kunnen spreken, dat u zich door MIJ Zelf begeleid zal mogen voelen, omdat IK toch van alles op de hoogte ben wat dienstig is voor u. Daarom zult u ook elke bange zorg van u moeten laten afvallen, u zult niet bang hoeven te zijn voor onheil of mislukkingen, u zult te allen tijde moeten weten dat zoiets niet nodig is, wanneer u in het vaste geloof aan Mijn VADERlijke zorg u ook aan die krachten toevertrouwt die IK Zelf u heb toegewezen om voor u te zorgen.

En u zou uw harten met liefde moeten vullen - want dan dwingt u MIJ Zelf om aanwezig te zijn en dan kan u waarlijk niets meer overkomen, omdat dan uw band met MIJ zo duidelijk is, dat de kring van de Lichtwezens zich om u sluit, wat zoveel betekent als dat geen duistere macht u meer in het nauw kan brengen. Maar in de liefde bent u allen nog zwak en daarom des te sterker in de vrees.

En deze vrees wil IK van te voren van u afnemen en u daarom verzekeren dat u voortdurende bescherming hebt te verwachten zodra uw wil maar naar MIJ is gekeerd, d.w.z. dat u MIJ Zelf erkent als uw GOD en VADER en dat u nu bewust op MIJ aanstuurt, dus het verlangen hebt door MIJ te worden aangenomen.

Want pas dit verlangen geeft al het goede geestelijke het recht u hun bescherming te verlenen. En hebt u maar eenmaal uw vrees overwonnen dan zal de liefde zich ook steeds meer ontplooien en de band met MIJ is nu ook tot stand gebracht, waar u erg naar verlangt.

En u moet weten dat Mijn Liefde voortdurend u geldt en dat IK niet wil dat u lijdt. U moet weten dat al het geestelijke vol is van Licht en van Liefde vervuld en dat daarom ook Machtig is. Maar u moet geen geestelijke wezens aanroepen geïsoleerd van MIJ. Want dit roepen zal niet worden gehoord maar door andere wezens vervuld, zodra deze toewijding d.m.v. de wil naar MIJ toe er niet is aan voorafgegaan. Daarom moet uw geloof in MIJ een levend geloof zijn, niet slechts een vorm, en het levend geloof heeft ook de vaste wil in zich, dichter bij MIJ te komen, die wil, die dan eerst het leger van geestelijke wezens ertoe brengt u te helpen en in Mijn opdracht behulpzaam te zijn.

AMEN

7953 Alleen Lichtwezens zijn toegelaten om te onderrichten

31 juli 1961

De geestelijke wereld spant zich onophoudelijk in de mensen hulp te brengen die hulp van de lichtwezens verlangen. Want alle lichtwezens zijn werkzaam in Mijn Wil, en wil IK de mensen hulp doen toekomen dan geschiedt dit vaak via Mijn engelen, via al het lichtvolle geestelijke dat in dit verwezenlijken van Mijn Wil zijn gelukzaligheid vindt.

Maar al deze wezens handelen niet tegen Mijn Wil in, omdat ze door hun geestelijke rijpheid al helemaal Mijn Wil zijn binnengegaan, omdat ze zelf niets anders willen dan wat Mijn Wil is, of ook: omdat Mijn Wil ook de hunne is, daar er in hen liefde en wijsheid is in alle volheid en ze inzien dat alleen Mijn Wil het juiste voor Mijn schepselen op het oog heeft en ze zich daarom ook onvoorwaardelijk aan Mijn Wil onderwerpen. En zo is het begrijpelijk dat ze ook de volledige waarheid overdragen, wanneer ze door MIJ zijn toegelaten de mensen een geestelijk licht te brengen, wanneer ze de opdracht hebben de mensen d.m.v. gedachten te onderrichten, hun het evangelie (van de liefde) verkondigen in de vorm van Mijn Woord, dat IK ook door die lichtwezens u, mensen doe toekomen - maar dat steeds hetzelfde Woord is dat van MIJ is uitgegaan, omdat de uitstraling van Mijn Liefde door hen wordt ontvangen en nu weer verder geleid. Want hun gelukzaligheid bestaat in de eeuwigdurende verbinding met MIJ, in het toevloeien van Mijn Woord, dat ze dus rechtstreeks vernemen en weer verder leiden zoals het Mijn Wil is.

Wezens die zich in het Licht bevinden, kunnen dus nooit onware geestelijke leringen uitdelen en **alleen** wezens van het licht zijn toegelaten u, mensen te onderrichten, wanneer u zelf MIJ om waarheid hebt gevraagd, wanneer u zelf het verlangen naar de waarheid aan MIJ toont door uw vraag daarom. U zult dan ook alleen maar in de waarheid kunnen worden onderwezen, want IK bescherm u tegen het opdringen van onrijpe geesten, die u verkeerd willen onderrichten, omdat ze in opdracht van Mijn tegenstander werken, maar die nooit de toegang zullen vinden tot mensen die waarheid begeren.

Daarom zult u ook zonder zorgen de woorden aannemen als Mijn Woord die u door de Lichtwezens worden aangeboden, want alleen maar dezen zijn overbrengers van de zuivere waarheid uit MIJ, die ze zelf ontvangen door rechtstreeks aanspreken. Want Mijn Woord weerklinkt in het rijk van de zalige geesten om dezen onvoorstelbaar gelukkig te maken. Maar er wordt daar dan ook mee gewerkt, want de liefde van deze wezens spant zich onophoudelijk in licht in de duisternis te brengen en Mijn Woord is het licht dat de duisternis doorbreekt. En wilt u, mensen nu zuivere waarheid uit MIJ in ontvangst nemen, dan hoeft u zich slechts innig met MIJ te verbinden en hierom te vragen.

Dat IK u dan deze vraag vervul, daar zult u zeker van kunnen zijn en dan ook alles als van MIJ Zelf aannemen als aan u gegeven, ook wanneer het u door lichtwezens wordt gebracht, want in dezen straalt de kracht van Mijn Liefde, Mijn Woord, binnen en door hen weer op u, mensen naar beneden, voor wie in overgrote Liefde door deze wezens wordt gezorgd en die het ook zullen verhinderen dat dwaalleren zich in uw gedachten binnendringen. In Mijn opdracht dringen ze al het onrijpe geestelijke van u weg, opdat het zuivere "Woord GOD's" niet wordt misvormd, opdat u, mensen het zuiver en onbedorven zult mogen ontvangen, zoals het van MIJ uit is uitgegaan.

Maar dat ook Mijn tegenstander aan het werk is en druk doende is overal slecht zaad uit te strooien, kan niet geloochend worden. Maar dan is steeds de wil van de mensen zelf bepalend die die krachten de toegang tot zich verlenen, die zich dus niet geheel aan MIJ overgeven en ook niet alleen de zuivere waarheid nastreven, die hun eigen wil opgeven en zich in bezit laten nemen door wezens die zich nog niet in het licht bevinden.

En daarom moet de mens strenge zelfkritiek betrachten, hoe ver hij in de juiste verhouding tot MIJ is binnengegaan. En hij moet zich steeds aan de goede krachten overgeven, aan de Lichtwezens en uitvoerders van Mijn Wil, hij moet MIJ vragen om bescherming tegen al het lage geestelijke dat hem in het nauw brengt, hij moet steeds alleen maar willen dat hij door MIJ Zelf wordt

aangesproken, DIE de Oerbron ben van de waarheid en DIE daarom ook steeds alleen maar zuivere waarheid zal uitdelen waar die begeerd wordt.

Maar IK zie en doorzie het hart en al zijn gedachten. En zo weet IK ook hoe zijn innerlijkste wezen is geaard en in overeenstemming hiermee zal hij worden bedacht, overeenkomstig hiermee zal hij omringd zijn door krachten van het Licht of de duisternis. Doch het Liefdelicht van eeuwigheid zal steeds stralen in een geopend hart dat zich voor MIJ geheel en al ontsluit, opdat IK het kan vullen met licht en met kracht.

AMEN

8245 Belichaming van veel Lichtwezens in de eindtijd

19 augustus 1962

Dat er in de eindtijd heel veel Lichtwezens op aarde zijn belichaamd, is noodzakelijk geworden, omdat de mensen slechts heel weinig liefde aan de dag leggen en daarom ook de duisternis van geest is toegenomen. En nu moet de mensen licht worden gebracht. Van zichzelf uit ontsteken ze in zich zelf de vlam niet die hun het noodzakelijke licht zou geven, dus moet er een licht van buitenaf naar hen worden gebracht, d.w.z. ze moeten worden onderricht door medemensen die echter zelf wetend zijn, d.w.z. een licht bezitten.

De belichaamde Lichtwezens zullen, door een levenswandel in liefde, als mens wetend worden, want bij het begin van hun belichaming is hun ook het weten vreemd, omdat ze, net als ieder ander mens, zichzelf tot lichtdragers moeten vormen, maar dit hun makkelijk lukt, omdat ze bereid zijn liefde te geven en de liefde het licht is dat hen van binnenuit verlicht. Dus via dezen leid IK Mijn Woord naar de aarde, IK schenk de mensen een licht, dat ze vertrouwd worden gemaakt met een weten over hun oertoestand, hun afval (van MIJ) en hun taak in hun bestaan als mens. Ze zijn dus niet zonder zo'n weten, ofschoon ze zonder liefde voortgaan, maar er wordt hun opheldering verschaft en ze moeten alleen van goede wil zijn om nu ook de ophelderingen aan te nemen en overeenkomstig daarmee hun levenswandel te leiden. En juist die lichtdragers, die belichaamde lichtwezens, worden zelden aangehoord omdat er door hen een leven in liefde wordt gepredikt en gevraagd, maar de medemensen deze eis niet willen vervullen. En zo zal er nog erg geworsteld worden van de kant van de wereld vol van licht, om de zielen van de mensen die ogen en oren sluiten en eerder luisteren naar de stem van de wereld.

Zo zullen er duidelijk twee richtingen te zien zijn: in diepe geestelijke duisternis zullen de mensen voortgaan die elk licht afwijzen en - wederom zullen mensen licht uitstralen op hun medemensen en ze zullen een levenswandel leiden in overeenstemming met Mijn geboden en daar zal ook het licht toenemen, de mensen zullen over een weten beschikken dat hen gelukkig maakt, omdat ze nu het doel van hun leven inzien.

De mensen hebben ondersteuning nodig, want zelf doen ze niets meer om de weg uit de geestelijke duisternis te vinden. Hun wil is zwak, omdat die gebonden is door de tegenstander van GOD, zolang de mens geheel zonder liefde leeft, want zolang is hij nog een deel van diegene die hem in de duisternis heeft getrokken. En daarom moet er aan de mens steeds weer worden verkondigd, dat hij zich moet oefenen in de liefde, en van de kant van de lichtwereld zal hem steeds bijstand worden verleend, opdat het in hemzelf licht wordt en hij nu inziet **waarom** hij over de aarde gaat.

En daarom spreekt GOD de mensen door tussenpersonen aan, door Lichtwezens die zich op aarde hebben belichaamd en die dus vanuit zichzelf de wil opbrengen zich in nauwe verbinding te stellen met hun GOD en Schepper van eeuwigheid - die hun medemensen verlossing willen brengen en hun hemelse VADER zijn kinderen terug zouden willen brengen, wanneer ze zich niet tegen hun

inspanningen verzetten, wanneer ze het licht aannemen, wanneer ze het eeuwige Licht door zich heen laten stralen, wat steeds gebeurt, wanneer de mensen gewillig zijn het Woord GOD's aan te horen en er ook naar te leven.

Dan zal de duisternis worden doorbroken en de mensen zullen wetend worden en tot inzicht komen dat zij een VADER hebben, DIE hen wil helpen naar Zich terug te keren en hun daarom Zijn boden zendt, dat zij het licht uitstralen dat hun van GOD Zelf uit wordt toegestuurd. En er zal nog geworsteld worden om alle zielen die in het geestelijk duister voortgaan, want de mensen moeten gered worden nog voor het einde, opdat ze het smartelijk lot ontgaan, opnieuw te worden gekluisterd in de scheppingen van de nieuwe aarde.

AMEN

8246 Missie van de Lichtwezens Het wekken van de Geest GOD's Het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS

20 augustus 1962

Wanneer u het weten over JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk wordt gebracht, wanneer u de geestelijke missie van de mens JEZUS wordt verklaard, dan moet steeds Mijn GEEST in u werkzaam zijn, het doet er niet toe of u dit weten rechtstreeks van MIJ ontvangt of het aanneemt van Mijn boden. Want eerst de GEEST zal u het begrip daarvoor ontsluiten, en alleen door de GEEST kan zo'n onderrichting u toekomen van boven.

Dit weten is het voornaamste, want u zult kennis moeten nemen van het grote werk van erbarming, dat terwille van uw **oerzonde** voor u werd volbracht, en u zult opheldering moeten verkrijgen over de geestelijke samenhang, over de geestelijke missie van de mens JEZUS, omdat u tot HEM zult moeten roepen, omdat u uw zondenschuld tot onder Zijn kruis zult moeten dragen, omdat u HEM zult moeten erkennen als Verlosser van de wereld.

En dit weten over JEZUS CHRISTUS zal waarlijk van MIJ uitgaan, want Mijn tegenstander is ingespannen bezig, juist het geloof in JEZUS als goddelijke Verlosser de mensen te ontnemen en hij zal daarom nooit getuigen dat "JEZUS CHRISTUS in het vlees is gekomen". En daaraan herkent u dus de goddelijke GEEST, DIE steeds werkzaam is wanneer u met de waarheid bekend wordt gemaakt, wanneer het weten over JEZUS CHRISTUS en Zijn Verlossingswerk u wordt voorgehouden. En Mijn GEEST werkt ook daar waar de mensen nog in het duister verkeren, als er zich maar een opnamevat laat vinden waarin HIJ Zich kan uitstorten.

U, mensen zult er wel veel aan kunnen bijdragen uw medemensen opheldering te verschaffen die nog geheel blind van geest rondgaan, en u zult waarlijk gezegende arbeid verrichten, omdat alle mensen verlossing moeten vinden door HEM, omdat alle mensen hun schuld tot onder het kruis van CHRISTUS moeten dragen. Maar IK zal ook door Mijn GEEST werkzaam zijn, want overal zullen er mensen zijn die een leven in liefde leiden, die verlangen hebben naar de waarheid, naar een diep weten en die IK door Mijn GEEST daar nu ook vertrouwd mee kan maken. Alleen moet de bereidwilligheid aanwezig zijn opheldering aan te nemen, daar anders Mijn GEEST niet zodanig kan werken dat HIJ een mens van binnenuit onderricht.

Daarom zijn er ook in de tijd van het einde veel Lichtwezens op aarde belichaamd, die het mogelijk maken dat het toezenden van Mijn Woord van boven kan plaatsvinden, die nu ook het weten over JEZUS CHRISTUS kunnen overbrengen aan diegenen die nog volledig onwetend zijn en er daarom ook het gevaar bestaat, dat hun ziel geen verlossing vindt in hun aardse leven.

Het weten dat van mens tot mens wordt overgedragen, blijft meestal niet zuiver bewaard en daarom is het steeds weer nodig, dat door het werkzaam zijn van de GEEST de zuivere waarheid naar de

mensen wordt gebracht. Maar de liefde en het geloof zijn erg gebrekkig, en daarom bevinden de mensen zich ook in geestelijke duisternis.

Maar komt er van boven een Lichtwezen naar de aarde vanwege een missie die verlossing moet brengen, dan neemt het ook een graad van liefde mee die voortdurend verbinding zoekt met de Oorsprong van de LIEFDE, met MIJ, en het tracht zijn graad van liefde te verhogen. En dus is het MIJ ook mogelijk, zijn Geest aan te spreken en het Lichtwezen zal luisteren naar zijn Geest en MIJ dus als tussenpersoon dienen, zodat IK de mensen opheldering kan geven over de missie van de mens JEZUS, over de schuld van de oerzonde en over de verlossing van deze schuld.

Doch alleen een weten dat volgens de waarheid is, is bevorderlijk voor de mensen, daar ze er anders afwijzend tegenover staan en de gang naar het kruis niet gaan en dan ook het lichtrijk niet binnen kunnen gaan, omdat de verlossing door JEZUS CHRISTUS daar voorwaarde voor is. Geen mens kan de gang naar het kruis bespaard blijven, daar hij anders belast met de oerschuld overgaat in het rijk hierna, waar hij weliswaar ook nog de weg naar JEZUS CHRISTUS kan vinden, maar nooit de graad bereikt die hij op aarde zou hebben kunnen bereiken door het Verlossingswerk, door de rijke schat aan genaden die hem ter beschikking staat en die dan ook het bereiken van zijn doel op aarde verzekert: dat hij geheel vrij van schuld zich verenigt met MIJ, DIE in JEZUS CHRISTUS Zelf het Verlossingswerk voor de mensheid volbracht.

AMEN

8340 Het toestromen van Kracht door verbinding met de wereld vol van Licht

27 november 1962

Elk geestelijk contact, d.w.z. elke band met MIJ Zelf alsook met de goede geestelijke wereld, laat een overdragen van kracht toe, die voor u, mensen van het grootste nut is, want geestelijke kracht te ontvangen, betekent dat de ziel weer tot leven komt, een leven dat eeuwig duurt. Ze is uit haar toestand van dood naar buiten getreden door haar vrijwillig toekeren naar de wereld vol van licht, naar MIJ, DIE in deze wereld vol van licht regeert, en ze kan nu ook de levensstroom in ontvangst nemen die van MIJ uitgaat en ook door de wereld vol van Licht naar haar wordt gebracht.

U weet niet hoe zegenrijk het is, wanneer u zich dagelijks in gedachten in deze wereld vol van Licht verplaatst, wanneer u allen naderbij roept die uw welzijn willen, wanneer u al het goede geestelijke dat u omringt, om ondersteuning vraagt in al uw aardse aangelegenheden, wanneer u zich vol vertrouwen aan de lichtbodem overgeeft die in Mijn opdracht bij u zijn geplaatst, om u te leiden en die steeds alleen Mijn Wil uitvoeren zodra u evenzo innig aan MIJ denkt en daardoor het contact tot stand is gebracht van u tot MIJ, dat voorwaarde is tot overdracht van kracht. En laat u niet in de war brengen wanneer uw lichaam ook dit toesturen van kracht niet bemerkt; maar de ziel ontvangt, en waarlijk, ze wordt gezond en rijp in een mate, dat u met vreugde en hoop door het leven op aarde zult kunnen gaan, want u bereikt zeker uw doel: de vereniging met MIJ.

Het is voor u nog een onwerkelijke wereld waarin u zich d.m.v. gedachten verplaatst, zodra u verbinding zoekt met MIJ en al het geestelijke vol van licht en toch is het het ware vaderland van uw ziel en deze herkent het vaderland ook en stuurt er bewust op aan. Maar ze kan het lichaam de indrukken niet overbrengen, omdat dit het niet zou kunnen verdragen en niet in staat zou zijn haar levenswandel op deze aarde voort te zetten - maar de ziel zelf is in staat door de toevoer van de kracht van Mijn Liefde in het geestelijke rijk te schouwen en ze is gelukkig eens dit rijk binnen te mogen gaan. En steeds wanneer u, mensen innig aan MIJ denkt, kan IK u deze kracht doen toestromen, want het contact tussen u en MIJ heeft dit toestromen als gevolg, want IK straal

onophoudelijk de stroom van kracht van Mijn Liefde uit en waar deze geen weerstand ondervindt, kan hij werkzaam worden.

Maar wanneer de gedachten van een mens zich nooit met het lichtrijk bezighouden, d.w.z. MIJ Zelf (zal) zoeken, daar is ook een toestromen van kracht onmogelijk en de ziel blijft in haar schijnbaar dode toestand en kan ook in diezelfde toestand overgaan in het rijk hierna. Breng daarom vaak deze innige band met MIJ tot stand en ontvang van MIJ onbeperkt de kracht van Mijn Liefde en geloof MIJ, dat u niets beters zult kunnen doen dan steeds weer uw gedachten naar MIJ te zenden en u toe te vertrouwen aan al het geestelijke vol van licht, want waarlijk u zult beschermend geleid worden als kinderen die steeds behoefte hebben aan die liefdevolle leiding.

Maar u zult ook zorgeloos voort kunnen gaan en geen enkel gebrek hoeven te vrezen, want de ziel en het lichaam zullen ontvangen wat ze nodig hebben, omdat uzelf het mogelijk maakt, dat IK u geestelijk en aards kan bedenken door uw bewuste toewijding aan MIJ. Geloof het dat IK u voortdurend geschenken wil geven, maar daar geopende handen voor nodig heb, die Mijn genadegaven in ontvangst nemen, dat uw harten zich moeten openen om de aanstraling van de kracht van Mijn Liefde in ontvangst te nemen.

En dit gebeurt dus, wanneer uw gedachten zich naar MIJ keren en steeds weer bij MIJ en in het geestelijke rijk vertoeven. Dan bent u niet meer verwijderd van MIJ, want dan zal ook uw wezen vol liefde zijn, daar u MIJ anders niet als de eeuwige LIEFDE zou zoeken.

En zo zult u ook begrijpen, waarom IK u steeds weer waarschuw voor de wereld, waarom IK u ervan weerhoud en vraag dat u in de stilte moet gaan. Want in de wereld ben IK niet te vinden en door de wereld wordt u gehinderd bij een innige band met MIJ en daarom zult u ook weinig kracht kunnen boeken, zolang de wereld nog tussen ons in staat. Schijnbaar ontvangt u ook, maar steeds alleen weldoende goederen voor het lichaam, maar nooit dat wat de ziel nodig heeft om zich te vervolmaken. Want dat kan alleen IK haar doen toekomen en ze ontvangt het ook zodra ze zich met MIJ verbindt en het toestromen van kracht mogelijk maakt dat alleen haar het leven bezorgt dat eeuwig duurt.

AMEN