



Jezus Christus

is de

goede Herder

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

Johannes 10, 11-16; 27-28

4360 De gelijkenis van de goede Herder

Johannes 10, 11

5343 God - Vader

5006 De afval van het geestelijke van God, menselijk voorgesteld

7484 De geboorte van Jezus op de aarde

7485 Kerstmis

5932 Kruisdood - Goede Vrijdag

8893 Jezus Christus moet door de mens worden erkend

Johannes 10, 12-13

5041 Het gelukzalig worden - Vrije wil - Wolf in schaapskleren

2045 Lauwheid - Wilszwakte - Verslappen in gebed

6447 Het oppotten van de materie - Het aansporen door de tegenstander

7215 Verlokkingen van de wereld en overwinning

5038 Het werkzaam zijn van de satan - Ik ben de goede Herder

Johannes 10, 14-15

5376 Ik ken de mijnen - de goede Herder

5865 Twee verschillende werelden - De stem van de goede Herder

8330 De roep van de Herder - Grote geestelijke nood

Johannes 10, 16

6845 De goede Herder

4693 De goede Herder - Leider - Zorgeloze levenswandel

6418 De weg naar het vaderhuis - Gods leiding

- 7060 Gods leiding - Wil - Geloof - Liefde
7702 Joh. 14:18. - "Ik wil u niet tot wezen laten worden"

Johannes 10, 27

- 4038 Brood uit de hemel - Geestelijke zon - Stem van de goede Herder
4599 Houdt u vast aan Mijn Woord: "Kom allen tot Mij"
4726 Mijn schapen herkennen Mijn stem - "Afweer"
6570 Mijn schapen herkennen Mijn stem
6760 Luister onophoudelijk naar Gods Woord - (Ik doe niets verkeerd)
8048 De genade van het aangesproken worden door God

Johannes 10, 28

- 6108 Het doel van God: eeuwig leven - De vrije wil
6305 Wees werkzaam voor de eeuwigheid
6850 Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid

Verkondiging van het evangelie van de "Goede Herder"

- 2561 Een hart dat bereid is te ontvangen - Goede Herder
3689 Dringende noodzaak en zegen van het werk voor het rijk Gods
4295 De goede Herder - "De mijnen herkennen Mijn stem"
4304 De zegevierende kerk - Eén Herder en één kudde
6301 De gemeenschap van Jezus Christus
7455 Jezus, de Goede Herder

Johannes 10, 11-16; 27-28

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;

13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,

15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.

28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.

BD.4360

2 juli 1948

De gelijkenis van de goede Herder

Ik wil u een gelijkenis geven en u moet daaruit leren hoe Ik Mijn Woord begrepen wil hebben.

Mijn kinderen op aarde lijken een kudde verstrooide schapen, die door de kwade wil van een vijand uit het gezichtsveld van de herder zijn gejaagd en in alle richtingen werden verstrooid. En nu gaat de herder, omdat hij zijn schapen liefheeft, naar ze op zoek. Hij zoekt ze in de meest verborgen hoeken en klimt op bergen, daalt af in bergkloven. Hij roept en lokt en rust niet voordat hij zijn kudde weer bij elkaar heeft.

Hij helpt de schaapjes die te hoog zijn geklommen en alleen niet meer terug kunnen. Hij gaat verre wegen waar ze zich al te ver hebben verwijderd. Hij neemt de vermoeide schaapjes op zijn schouders en draagt ze terug. Hij laat er geen aan zijn lot over, aan zijn vijand, dat deze het van hem zal roven en in de eigen kudde onderschuift. Want hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem en volgen zijn stem. En het hart van de goede herder jubelt als hij al zijn schaapjes heeft

weergevonden, als zijn stal zijn voltallige kudde bevat, dus elk schaapje dat verloren was de weg naar huis heeft gevonden.

U allen bent Mijn schapen. U behoort tot Mijn kudde. Mijn schapen hebben echter bewegingsvrijheid en kunnen daarom ook verdwalen als ze op een ander doel aansturen dan op Mij. De vijandige herder is Mijn tegenstander, die probeert u van Mij af te troggelen. En het zal hem vaak lukken.

Mijn schapen dwalen af van de weg waar Ik met Mijn kudde wandel. Ze trachten de hoogten te beklimmen. U mensen zoekt eer en rijkdom en om zoiets wijkt u van de de weg af. U valt in ravijnen en afgronden. De zonden en begeerten der wereld nemen u gevangen. U zinkt stap voor stap in de diepte en zult dankbaar kunnen zijn, wanneer u aan omheiningen en kreupelhout blijft hangen; wanneer er nog kleine bedenkingen in u boven komen, wanneer u die niet van u afschudt en zo nog voor de diepste val bewaard blijft tot uw Redder zal komen.

Weer anderen grazen op vreemde bodem. Ze verdwalen en vinden de weg naar hun stal niet meer terug. Dat zijn de mensen die gedachtenloos door het aardse leven gaan, die profiteren van handelingen die niet overeenstemmen met Mijn wil, maar die hun groot aards voordeel opleveren. Deze geloven van zichzelf niet slecht te zijn. Ze zijn besluiteloos, noch op of tegen Mij gericht. Ze gaan door het aardse dal zonder te denken aan hun opgave op aarde. Ze moeten worden opgeschrikt en teruggejaagd, zodat ze weer in Mijn armen vluchten. Naar Mij, die als goede Herder te allen tijde bereid is ze op te nemen.

Overal moet Ik Mijn schaapjes zoeken die verloren waren. Mijn roep moet overal doordringen en daarom moet Mijn stem telkens weerklinken. Steeds weer moet Ik in het Woord tot de mensen komen en ze naar huis roepen in het vaderhuis. Mijn Woord is de roep van de goede Herder. Mijn Woord wordt in Liefde naar de mensen gezonden. Mijn Woord dringt in alle hoeken door, waar het maar ingang vindt in de harten der mensen. En wie gevolg geeft aan Mijn roep, die klimt steeds hoger of hij zinkt steeds dieper weg. En toch zal de arm van de goede Herder hem eens bereiken, ook al gaan er nog tijden overheen.

Eens keert ook de mens die zijn weerstand lang volhield naar Mij terug. Eens zal hij moe zijn van zijn dwaalwegen en zich op Mijn schouders laten tillen. Eens zal ook hij gewillig de goede Herder volgen. De klank van Zijn stem zal hem lokken. Hij zal hem herkennen als de Stem van de Vader en Mij volgen. En Ik zal hem leiden naar het vaderhuis en hem een maaltijd bereiden uit vreugde, dat Ik heb weergevonden wat verloren was.

Amen

Johannes 10, 11

**Ik ben de goede herder.
Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.**

BD.5343

24 maart 1952

God - Vader

Ik ben uw God en Vader. Als God zult u Mij misschien nog erkennen, wanneer u zich door middel van gedachten met uw oorsprong en uw bestaan bezighoudt. U zult dus door verstandelijke overwegingen tot het resultaat kunnen komen, dat u een Schepper en Behoeder van eeuwigheid erkent, die voor u de Oerbron van kracht is en die u nu God noemt.

Maar Ik wil als Vader door u worden erkend. En dit is niet door verstandelijke activiteit tot stand te brengen. Dit stelt de werkzaamheid van de Geestvont in u voorop, die - zelf een deel van God - u de juiste verhouding tot uw Schepper van eeuwigheid duidelijk maakt. Maar u zult nu eerst zelf deze verhouding moeten aangaan, om Mij dan als Vader en uzelf als Mijn kinderen te herkennen.

Een mens die wel God erkent, maar niet op de hoogte is van de zin en het doel van zijn aards bestaan, zal niet de samenhang weten tussen zichzelf en God. En hij zal ook niet in staat zijn door middel van zijn verstand een band tussen zichzelf en God tot stand te brengen. Want dit is de werkzaamheid van de Geest, die als deel van Mij weer op Mij aandringt. De Geest probeert dus weer nader tot zijn Vadergeest te komen, met wie hij weliswaar onafscheidelijk verbonden blijft, maar de Geest zet ook de ziel die Hij bewoont aan tot de vereniging, omdat deze - als hier buiten staand - de gelukzaligheid van de vereniging met Mij mist.

Dus is de aaneensluiting met Mij gelijk aan de verhouding van een kind tot de Vader, terwijl het geïsoleerd staande wezen alleen het "schepsel" van God is en dus ook God beschouwt als een Wezen dat ver van hem af staat. Maar Ik wil met Mijn schepselen verenigd zijn, ze als Mijn kinderen aannemen, om ze gelukkig te maken. Ik ben wel uw God, maar wil uw Vader zijn. Want u bent uit Mijn Liefde voortgekomen, niet alleen uit Mijn Macht. En de Liefde zoekt blijvende verbinding, omdat ze gelukkig wil maken. Maar de liefde is een vrij gevoel, dat nooit kan worden afgedwongen.

Daarom moet Ik voor u mensen eerst als God herkenbaar zijn, die u nu zult moeten leren liefhebben en die dan als Vader uw liefde beantwoordt. Deze Vaderliefde zult u dan ook voelen. Ze zal u gelukkig stemmen en steeds inniger naar de Vader doen verlangen. Zolang u Mij als uw God alleen eerbied en gehoorzaamheid toont, openbaar Ik Me nog niet als uw Vader. Want Ik verlang naar uw liefde, om dan vaderlijk met Mijn kinderen om te gaan en ze gelukkig te maken met Mijn Liefde.

Dan staat u niet meer geïsoleerd in de schepping, ofschoon u zelfstandige schepselen bent. Dan hebt u Mij door uw liefde tot u getrokken. En de verbinding tussen ons kan nooit meer worden verbroken, omdat die altijd heeft bestaan, waarvan u zich alleen niet bewust was toen u in Mij alleen de God en Schepper zag, maar die uw Vader is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.5006

23 en 24 november 1950

De afval van het geestelijke van God, menselijk voorgesteld

U bent kinderen van Liefde, uit Mijn Liefdekracht voortgekomen en door Mijn nooit eindigende Liefde voortdurend met zorg omringd en begeleid. Mijn Liefde voor u is grenzenloos en zal u nooit voor eeuwig verloren laten gaan. Maar Mijn Liefde gaf u ook als kenmerk van volmaaktheid de vrije wil, daar anders Mijn Liefde voor u begrensd zou zijn geweest, wanneer ze u iets zou hebben onthouden wat bij de volmaaktheid hoort.

Pas de vrije wil maakt u tot goddelijke wezens, die - uit Mij voortgekomen - ook aan Mij gelijk moesten zijn. Maar de vrije wil maakt u tegelijkertijd tot wezens met zelfbeschikkingsrecht, die nu uit eigen kracht konden doen en laten wat ze wilden en hun saamhorigheid met Mij zelf konden bevestigen of afwijzen. Deze vrije wilsbeschikking moest de mensen ook worden toegekend, opdat ze hun volmaaktheid konden bewijzen, wat onvoorwaardelijke aansluiting bij Mij vereiste. Een volmaakt geschapen wezen had nog niet de hoogste graad bereikt, want deze moest het eerst verwerven, doordat het uit vrije wil volmaakt bleef, terwijl het ook kon wegzinken.

U mensen op aarde kan de vroegere afval van het geestelijke van Mij alleen zo worden voorgesteld, wil het voor u begrijpelijk zijn waarom het geestelijke viel, waarom het zondig werd tegen Mij. Het misbruikte zijn vrije wil en keerde zich

van Mij af, omdat het meende zo krachtig en verheven te zijn dat het geloofde niet afhankelijk van Mijn Liefdekracht te zijn. Er moest hem voor een vrije wilsbeslissing de gelegenheid worden geboden voor een andere bestemming te kunnen kiezen dan voor Mij.

En deze tegenpool was het eerste uit Mij voortgekomen wezen, dat zich Mijn kracht - die hem zonder mate toestroomde - ten nutte kon maken, doordat het talloze wezens schiep. Wel met Mijn wil, omdat Ik hem de kracht niet ontnam. Maar zijn wil had versterking van de eigen kracht tegen Mij ten doel, om van Mij onafhankelijk te zijn. Het wilde Mij niet erkennen als dat, wat Ik was: als Oerbron van de kracht die het betrok en die het in staat stelde naar eigen wil te scheppen en te vormen. Zijn vrije wil keerde zich dus van Mij af. En deze wil, tegen Mij gericht, legde het ook in de geestelijke schepselen, die uit Mijn kracht door hem waren voortgekomen. Dus zo was u wel kinderen van Mijn Liefde, maar ook kinderen van een kwade wil die tegen Mij was gericht.

En zo hebt ook u zich eens in vrije wil van Mij gescheiden, zonder echter een algehele scheiding van Mij te kunnen voltrekken, omdat Ik u vasthoud op grond van Mijn overgrote Liefde, die u ook weer zal terugwinnen, die u niet laat vallen, maar u steeds weer opheft uit de diepte als u daar uit eigen wil naar streeft.

Maar Mijn Liefde eindigt nooit en ze wint u onherroepelijk. Maar de tijd bepaalt u zelf, want u hebt een vrije wil. De vrije wil kenmerkt u als Mijn schepselen, als zelfstandige wezens. En in overeenstemming met deze vrije wil scheidt u voor uzelf de desbetreffende toestand, zonder daar door Mij in te worden gehinderd.

Maar omdat Ik u liefheb en u wil winnen, bepaal Ik uw lotsbestemming zodanig, dat u bij juist gebruik van uw wil de scheiding van Mij zult kunnen opheffen, dat u streeft naar de verbinding met Mij en dus ook weer uw oerwezen aanneemt, dat u weer in waarheid Mijn kinderen bent, die nu uit zichzelf hebben gekozen voor Mij, en Mijn tegenstander afwijzen.

Maar Ik wil ook hem winnen, al gaan er eeuwigheden overheen. Ook hij was een kind van Mijn Liefde, uit Mijn oerkracht voortgekomen en begiftigd met alle gaven die hem tot een volmaakt wezen maakten. Daarom laat Ik ook hem niet voor eeuwig verloren gaan. Ook hem tracht Ik te winnen en Ik laat hem steeds weer Mijn Liefde voelen. Doch zijn wil is nog star van Mij afgekeerd. En daar Ik ook hem de vrije loop laat, is het nog een werk van overgroot geduld en erbarmen, zijn wil de vrijheid te laten en desondanks op hem in te werken, opdat hij zich vrijwillig aan Mij overgeeft.

Maar al duurt het eeuwigheden, Mijn Liefde zal zegevieren over hem die nog zonder enige liefde is. Eenmaal zal ook hij Mijn Liefde inzien en naar haar

verlangen, omdat slechts zij alleen gelukzaligheid bezorgt en omdat geen wezen zich voor eeuwig van Mij kan scheiden. Integendeel, het streeft uiteindelijk toch de vereniging na, die het onuitsprekelijk gelukzalig maakt.

Amen

BD.7484

23 december 1959

De geboorte van Jezus op de aarde

Temidden van de zonde kwam Ik naar de aarde. En Mijn Ziel voelde de kwellingen van de onreine sfeer waarin ze verbleef. Want Mijn Ziel kwam uit het rijk van het licht. Ze kwam uit een sfeer waar alles rein en helder en duidelijk was, waar ze bovenmate gelukzalig was, waar ze in vrijheid en kracht kon scheppen naar eigen wil. Ze kwam omlaag naar de aarde, waar alles duister was, onvrij en zwak en vol demonen, die Mijn Ziel overal en altijd in het nauw trachtten te brengen. Want het was het rijk van de satan waarin ik afdaalde, omdat Ik de mensen wilde verlossen uit hun slavernij. Want ze waren door hem gebonden en bevonden zich in zijn macht. Maar naar Mijn Ziel was Ik vrij en toch onderwierp Ik Me gewillig aan alle wetten waaraan de mensen waren onderworpen die over deze aarde gingen.

En de beweegreden voor Mijn geboorte was Mijn overgrote Liefde voor u mensen, die eens van Mij waren afgevallen en voor zich de weg om terug te keren hadden versperd, en daarom een redder nodig hadden die voor u deze weg om terug te keren weer vrij maakte.

Mijn Liefde voor u was enorm groot en ze werd ook niet minder toen u eertijds van Mij bent afgevallen. Mijn Liefde zocht een uitweg voor u, opdat u de weg weer kon vinden terug naar Mij, uw God en Schepper van eeuwigheid. Mijn Liefde voor u was die van een Vader, die Zijn kind nooit eeuwig van Hem gescheiden wil weten, maar alles probeert om het in de kortst mogelijke tijd weer terug te winnen, om het ertoe te brengen terug te keren naar het vaderhuis. En deze Liefde vond ook een weg en baande hem zelf voor u, opdat u, Mijn schepselen, deze weg kon betreden en hem kunt gaan met het doel bij uw God en Schepper te geraken, die uw Vader wil zijn en voor eeuwig wil blijven.

Ik daalde Zelf af naar deze aarde en verbleef temidden van Mijn schepselen om ze van hun zonde te verlossen. Ik verbleef temidden van de zonde, want alle mensen waren zondig geworden. Alle mensen waren eens van Mij afgevallen

wezens, die door de hoogmoed en heerszucht in de diepte waren gedreven, weg van Mij, maar waaruit zij zelf niet meer zonder hulp konden opstaan. Hun bood Ik nu Mijn helpende hand, nadat Mijn Liefde al zover werkzaam was geweest dat ze als mens belichaamd nu alleen nog maar Mijn hand hoefden vast te pakken, om veilig uit de diepte omhoog te worden geheven, naar Mij Zelf, van wie ze zich eens in vrije wil hadden verwijderd.

Ik daalde af naar de aarde. Ik betrok een menselijke vorm en leefde als Mens midden onder de mensen. Maar Ik was rein en kwam voortdurend in aanraking met de zonde, wat Mijn Ziel onnoemelijk kwelde, omdat Ik Zelf zonder zonde was. En deze kwellingen waren onbeschrijfelijk, maar alleen te begrijpen door een rein mens zonder zonden, zoals er op aarde maar zelden één is. Want de oerzonde belast ieder mens. Maar de mens Jezus was er vrij van, wiens omhulling Mij Zelf bevatte, die in Hem het verlossingswerk wilde volbrengen. En Ik kon Me alleen ophouden in een reine omhulling zonder zonden, want Mijn goddelijk vuur van Liefde zou alles hebben verteerd wat niet in reinheid en liefde jegens Mij en Mijn Liefdekracht kon blijven bestaan.

Maar Ik doorstraalde de menselijke omhulling en dit geschiedde door Zijn predikingen en wonderdaden, die de mensen van Mijn goddelijkheid blijf moesten geven en de missie van de mens Jezus duidelijk zichtbaar maakten. Want Mijn Ziel bleef rein en zonder zonde. En zo kon Mijn Geest werkzaam zijn en Zich in alle volheid naar buiten toe bewijzen. En de Godheid van de mens Jezus kon worden ingezien door ieder mens, die in Zijn nabijheid kwam. Want Ik Zelf, de eeuwige Godheid, werkte door Mijn Geest in Hem en alles wat de mens Jezus deed, heb Ik gedaan in Hem. Maar elke zonde zou het werkzaam zijn van Mijn Geest, in de vorm zoals het gebeurde, onmogelijk hebben gemaakt.

Doch de zonden van de medemensen kwelden Mij onuitsprekelijk, maar waren ook de aanleiding voor Mijn verlossingswerk. Want dit moest de mensen vrij maken van de zonde die de satan in de wereld had gebracht en die moest worden uitgewist om de mensen vrij te kopen uit de macht van Mijn tegenstander. Want zij zelf waren te zwak zich uit zijn macht te bevrijden, omdat hij een zeker recht had op de zielen die hem eens vrijwillig naar de diepte zijn gevolgd. Maar om zich van hem los te maken geef Ik hun de kracht, die Ik tevoren door Mijn dood aan het kruis heb verworven en die Ik u verschaft, die begeert vrij te worden van hem.

Ik heb u door Mijn dood aan het kruis vrijgekocht van uw heer, zodat u zich van hem zult kunnen losmaken wanneer u een beroep wilt doen op Mijn offer. Dat u zich van hem af naar Mij toe zult willen keren en niet door hem zult kunnen worden gehinderd, wanneer het maar uw vrije wil is Mij voor eeuwig toe te behoren. Daarom ben Ik naar de aarde afgedaald. Want de mensheid had een

Redder nodig uit haar nood. De mensheid ging in duisternis voort en de zonde drukte haar steeds weer naar de grond. Ze kon zich niet zonder hulp verheffen. En deze hulp heb Ik nu de mensen gebracht door Mijn geboorte, door Mijn offerdood, door het verlossingswerk dat voor alle mensen is gebracht die ooit over de aarde gaan.

Ik heb midden tussen de zonde geleefd en tenslotte alle zonden op Mijn schouders genomen. Ik heb als zuiver zondenloze Mens al uw zondeschuld gedragen en ging daarmee naar het kruis. En zodoende heb Ik de hele wereld verlost van de dood, want ieder die maar wil, kan zalig worden. Ieder die maar wil, kan zich losmaken van Mijn tegenstander. Hij kan vrij worden en in licht en kracht de gelukzaligheid binnengaan, omdat Ik daarvoor aan het kruis ben gestorven.

Amen

BD.7485

24 december 1959

Kerstmis

Alle engelen in de hemel jubelden en juichten, toen Ik naar de aarde afdaalde om de mensen te verlossen. Ze wisten dat hun gevallen broeders voor eeuwig reddeloos verloren waren, wanneer Ik Me niet over hen zou hebben ontfermd, wanneer Ik niet een weg had gezocht en gevonden waarover ze weer naar Mij terug konden keren. En ze waren gelukkig door de gedachte hun gevallen broeders weer gered te weten na eindeloos lange kwelling van de kluistering door een vijandige macht.

Ik werd bewogen door medelijden met de mensheid, die niet in staat was zichzelf te bevrijden uit die macht, die onherroepelijk hulp nodig had. Een Redder, die haar grote schuld teniet deed, die het werk van verzoening volbracht voor de mensheid die daartoe niet in staat was.

En Ik zond Mijn Zoon naar de aarde. Ik Zelf daalde af naar de aarde om de mensen te verlossen en moest dit doen in een menselijke gedaante, waarin Ik Zelf Mijn intrek heb genomen, om als “mens” dit verlossingswerk te volbrengen, omdat Ik als “God” niet kon lijden, dus ook niet de schuld zou hebben kunnen aflossen, die de mensen de weg naar de gelukzaligheid versperde.

Daarom kwam het Kindje Jezus naar de aarde, die een Ziel van het licht in Zich droeg, die voor Mij nu de menselijke woning bereidde tot een plaats, waarin Ik kon verblijven om het werk van de verlossing voor de mensheid te volbrengen.

Alle engelen in de hemel jubelden Me toe, toen Ik de omhulling van het Kindje Jezus betrok, toen Ik Me in diepste nederigheid neerboog en Mijn goddelijke Geest het Kindje Jezus geheel vervulde, zodat bij Zijn geboorte al wonderen geschieden van de meest uiteenlopende aard. Al het gebeuren in de natuur en bij het Kindje Zelf wees op de buitengewone missie die dit Kindje te vervullen had. En die rond hem stonden onderkenden ook het licht dat uit Hem straalde. Ze wisten dat het een licht was dat van boven kwam en helder straalde.

En ze dankten Mij op hun knieën, dat Ik hun de Redder had gezonden, die hen moest bevrijden uit de grootste nood. Want die Mij in liefde waren toegedaan, werden ook hun geestelijke nood gewaar temidden van de liefdeloze wereld, die het rijk van Mijn tegenstander was. En temidden van deze zondige wereld heb Ik Me belichaamd. Ik ontmoette zonde en liefdeloosheid en Ik moest Me als mens Jezus waarmaken temidden van deze wereld. Ik moest Mijn uitstraling van Licht inperken en Mijn Ziel aanpassen aan de sfeer waarin ze verblijf had genomen. Ik moest als het ware het “licht” opofferen, maar de Liefde in Mij, die buitengewoon opvlamde voor de lijdende broeders die in de diepte waren gevallen, gaf Ik niet prijs. En deze Liefde was de kracht in Mij, die Ik nodig had om het verlossingswerk als mens te kunnen volbrengen.

De Liefde deed Mij naar de aarde afdalen. En de Liefde zette Me aan, Mijn lichaam geheel te vergeestelijken, zodat lichaam, Ziel en Geest volledig één werden en zich zo helemaal bij de goddelijke Liefde konden aansluiten. De Liefde die zich in Mij ophield, die Mijn lichaam tot verblijfplaats had gekozen om als mens te lijden en te sterven voor de zondige mensheid. Om de schuld van de mensheid af te lossen en weer de poort naar het lichtrijk te openen, die door de afval van Mij gesloten was en bleef voor al het gevallen wezenlijke, tot aan de dag van Mijn kruisdood. De dag van het grote werk van erbarmen, dat de poorten weer opende en de weg vrij maakte naar het vaderhuis, naar Mij en het eeuwige leven.

Amen

BD.5932

16 april 1954

Kruisdood - Goede Vrijdag

Een onvoorstelbaar werk van barmhartigheid voltrok zich door Mijn dood aan het kruis. En dit werk van barmhartigheid betreft de gehele mensheid: de mensen van het verleden, van de tegenwoordige tijd en van de toekomst. Ik ben voor alle mensen gestorven. Ik nam de zondelast van alle mensen op Me, want alle mensen komen met hun oerschuld beladen op de wereld. Deze oerschuld dus bewoog Mij voor de mensheid te lijden en te sterven, omdat Ik deze oerzonde wilde goedmaken bij diegene, tegen wie ze was gericht; omdat Ik de rechtvaardigheid van God genoegdoening wilde verschaffen.

U mensen bent zich noch van de grootte van uw schuld bewust, noch van de diepte van Mijn Liefde, die voor u het verlossingswerk heeft volbracht. Maar hoe ook Mijn lijden en leed u worden omschreven, u zult toch niet bij benadering de mate van lijden en smart kunnen beseffen die Ik voor u heb verdragen, omdat niet alleen het lichaam, maar nog meer Mijn Ziel leed, die voor de zondigheid van de mensen sidderde, die zich niet kon verweren toen alle krachten van de hel tegen haar waren en haar aandeden wat ze haar maar aan kwaad konden aandoen. Want Mijn Ziel was helder en rein. De afstand van haar tot de mensen die in de duisternis verkeerden was enorm en ze bevond zich temidden van demonische sferen, waar haar niets anders dan satanisch werkzaam zijn tegemoet trad.

Mijn ziel, vol van licht en liefde, keek in de diepste diepten en ze huiverde voor zoveel zonde en duisternis. Het lichaam leed eveneens onuitsprekelijk, want wat de mensen maar konden bedenken aan kwellingen en vernederingen, deden ze Mij aan en ze verheugden zich nog over hun afschuwelijk handelen. Tegen Mij was de hel losgelaten. Het was de zwaarste strijd die een mens ooit had uit te vechten: overwinnaar te blijven door de Liefde, die al deze ongelukkige mensen gold die de satan in zijn macht had en aan wie Ik de vrijheid wilde teruggeven.

Ik zag de overgrote verdorvenheid van degenen die Mij pijnigden en leed en stierf toch ook voor hen. Want Ik wist dat ze slechts de handlangers waren van hem tegen wie Ik streed. Ik wist dat de satan zelf tegen Mij was en het doel van Mijn verlossingswerk was hem te overwinnen. De mensheid uit zijn macht te bevrijden was de missie die Ik vrijwillig op Me had genomen toen Ik naar de aarde afdaalde. Mijn Liefde voor de mensen was overgroot en daarom leed Ik des te meer, omdat Mijn Liefde op een manier werd vergolden, dat alleen haat en liefdeloosheid tegen Mij sprak uit alles wat Mij werd aangedaan. Maar Ik wilde lijden, omdat Ik de mensen wilde bevrijden van schuld. En Ik ging bewust de zware weg naar het kruis. Ik dronk de kelk leeg tot op de laatste druppel.

Ik liet geen weldadige bewusteloosheid toe, die Mij voor korte tijd van lijden en kwellingen bevrijdde. Ik dwong Mijn lichaam vol te houden tot Mijn uur was

gekomen. Want Ik wilde lijden, omdat er voor u mensen geen ander verlossingswerk mogelijk was dan de gevolgen van alle zonden op te vangen en op Mijn lichaam en Ziel te laden, wat anders ieder mens zelf zou hebben moeten dragen, die daaronder bezweken zou zijn. Ik leed voor de gehele mensheid en moest daarom onmetelijk lijden, omdat de schuld onmetelijk groot was.

Maar u mensen zult zich geen voorstelling kunnen maken van Mijn lijden door de gang naar het kruis, en van de kwellingen van het sterven aan het kruis. Want u zou zelf ineenzakken onder het geweld van de indruk, als Ik u slechts een blik zou willen laten slaan op de uren die aan Mijn kruisdood voorafgingen. Maar eens zult u er zelf aan kunnen deelnemen. Eens zal u duidelijk worden wat Ik voor u heb gedaan en waarom Ik het deed.

En u zult Mij loven en prijzen en eeuwig dankbaar zijn, dat Ik u heb gered van de eeuwige dood, dat Ik u door Mijn verlossingswerk heb bevrijd uit de handen van hem die de dood van uw ziel wilde. En dan zal u ook Mijn Liefde duidelijk worden, die naar u uitgaat tot in eeuwigheid.

Amen

BD.8893

13 januari 1964

Jezus Christus moet door de mens worden erkend

U bent de kring van Mijn Liefdelicht binnengegaan, zodra Ik u kan toespreken. Want dan opent u uw hart voor Mij en bent u bereid Mijn Liefdekracht te ontvangen. Eens sloot u zich af voor de lichtstraal van Liefde. En uw wezen was alleen maar weerstand tegen datgene wat u tot nu toe mateloos gelukkig maakte. U verloor daardoor elk inzicht, dat u nu weer wordt toegestuurd. U werd krachteloos en zult nu weer kracht in overvloed in ontvangst kunnen nemen. Alle tekenen van achteruitgang waren in u aanwezig, maar nu zal de weg u omhoog leiden.

Alles waar u naar streefde was negatief. Maar nu zult u alleen maar positieve invloed kunnen hebben op al het nog onvolmaakte geestelijke, dat - net als u - als mens over de aarde gaat. U was eindeloos ver van Mij verwijderd. Maar nu komt u steeds dicht bij me. De brede kloof die ons scheidde is overwonnen. Want uw wil is weer op Mij gericht, zoals hij het was in het allereerste begin. U staat dicht voor uw doel: de algehele vereniging met Mij.

Maar één ding is daarvoor noodzakelijk: dat u Mij Zelf weer erkent, dat u in Mij de goddelijke Verlosser ziet die voor uw vroegere zonde heeft geleden en is gestorven aan het kruis, om boete te doen voor dit vergrijp. Het zou voor u niet mogelijk zijn deze band met Mij tot stand te brengen, wanneer u nog onder de last van de oerzonde gebukt ging. Want dan zou Mijn tegenstander u nog in zijn macht hebben, die elke band met Mij zou verhinderen, wanneer u zich niet tot Jezus Christus wendt die hem weerstand bood en hem heeft overwonnen, wanneer niet Ik Zelf u zou helpen, die in Jezus “Mens” geworden ben.

Een positieve ontwikkeling als mens kan alleen plaatsvinden, wanneer eerst de schuld is vergeven, daar het u anders niet mogelijk zou zijn dat u Mij weer zult horen, zoals in het allereerste begin; dat u door Mij bekend wordt gemaakt met de zuivere waarheid; dat uw kennis toeneemt en u dus duidelijk met Mij in verbinding staat. En daarom is het voornaamste in het aardse bestaan, dat de mens uitsluitel krijgt, waarom hij Jezus Christus moet erkennen, omdat pas dan de positieve ontwikkeling kan beginnen, daar hij anders het aardse bestaan weer net zo verlaat als hij het is binnengegaan.

De zonde van de opstand tegen Mij is geschied en kan niet eerder worden geschrapt tot Hij wordt erkend die de zondesschuld voor u heeft betaald. Dus kan Ik tevoren een mens geen opheldering geven en hem niet naar waarheid onderrichten, voordat hij de weg naar het kruis is gegaan, voordat hij zijn zondesschuld heeft overgedragen aan Hem die ze voor hem teniet heeft gedaan. Maar dan is het ook niet moeilijk opwaarts te klimmen, want hij kan weer de kring van Liefde binnengaan en zich dus positief ontwikkelen. Het zal hem gemakkelijk vallen, want aan kracht zal het hem waarlijk niet ontbreken, omdat Mijn Woord de kracht is die hij nu ontvangt.

Doch het is niet mogelijk zonder Jezus Christus dezelfde weg te gaan, die omhoog voert. Want de oerschuld belast hem en elke klim omhoog zal worden verhinderd door Mijn tegenstander, die dan nog steeds de macht over hem heeft, die hij ook waarlijk gebruikt. Daarom is er in de eindtijd ook weinig geestelijk succes te boeken, want het geloof in Jezus Christus is nog maar zelden te vinden. En al belijdt een mens Hem ook, dan is dit meer voor de vorm, om niet tegen te spreken. Maar in geval van nood zal hij geen openlijke bekentenis afleggen en Hem gemakkelijk opgeven.

En toch moet er van de kant van de verkondigers van Mijn Woord uitsluitel worden gegeven aan ieder mens die daar ontvankelijk voor is, dat hij tenminste de bekendheid met Hem meeneemt naar het rijk hierna, omdat het ook dan nog kan leiden tot verlossing uit de duisternis.

Zodra dus een mens bewust met Mij de diepe, innige band tot stand brengt, kan Ik hem ook onderwijzen en hem over alles in kennis stellen. Maar dan zal hij niet moe moeten worden ook zijn medemensen hetzelfde over te brengen. Weliswaar zullen nu ook alleen diegenen dat aannemen, die niet onwillig zijn zich te laten verlossen, die de gang naar het kruis aanvaarden en die Ik dan ook verder kan helpen, tot zij ook de band met Mij zijn aangegaan en steeds dichterbij hun voltooiing komen. Want het is het geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus, dat pas de deur opent naar het lichtrijk, omdat Hij de strijd is aangegaan met hem die u allen in zijn macht heeft en houden wil, maar van wie Jezus Christus de zielen heeft gekocht. En dus is er alleen nog de eigen wil voor nodig, zich ook te laten vrijkopen.

Probeer aan allen de reden en betekenis van het verlossingswerk duidelijk te maken, u die van Mij Zelf kennis hebt genomen. Want aan dit vraagstuk mag geen mens voorbijgaan, wil diens aards bestaan succesvol zijn, zodat hij kan binnengaan in het rijk van licht en gelukzaligheid.

Amen

Johannes 10, 12-13

Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.

BD.5041

14 januari 1951

Het gelukzalig worden - Vrije wil - Wolf in schaapskieren

Ik heb waarlijk maar één doel: u mensen gelukzalig te maken. Maar uw gelukzalig worden vereist op de eerste plaats dat u het zelf wilt. Begrijp, dat niet Mijn wil beslist, maar alleen uw wil die vrij is. En om deze wil worstelt ook Mijn tegenstander die u niet wil teruggeven, maar u niet kan vasthouden wanneer u naar Mij verlangt. Daarom zal het voor u ook begrijpelijk zijn, dat en waarom hij ook die mensen in het nauw brengt, die op Mij aansturen, wier wil eigenlijk al heeft gekozen voor Mij, maar die hij weer terug wil winnen.

Een gelukkig worden is alleen mogelijk in aaneensluiting met Mij, die ook onherroepelijk wordt bereikt wanneer de mens voor Mij heeft gekozen. Er bestaat geen gevaar meer voor degene die naar Mij verlangt. Maar hij zal aan verzoeken van allerlei aard zijn blootgesteld zolang hij op aarde is, omdat zolang ook Mijn tegenstander de strijd niet opgeeft, zelfs niet wanneer hij zonder succes is. Mijn tegenstander werkt wel met list en geweld, maar hij heeft een troebele geest, daar hij anders de nutteloosheid van zijn streven zou inzien. Ik wil u gelukkig maken. En u mensen geeft Mij door uw wil die op Mij is gericht het recht u tot Mij te trekken. De satan die inziet dat u voor hem verloren bent verslapt echter niet, omdat hij de kracht van Mijn Liefde onderschat, omdat hij gelooft Mij nog te kunnen ontwringen wat echter Mij toebehoort. En zijn middel is verwarring te stichten, twijfel in het hart van de mensen te zaaien en zo het geloof in Mij aan het wankelen te brengen.

Maar weer geeft uw wil alleen de doorslag. Behoort u Mij toe, dan ziet u ook spoedig zijn vals spel in en wendt u zich van hem af. Wat u onduidelijk was, wordt u begrijpelijk. En u bevrijdt u zelf uit zijn macht. Hij kan u niet vasthouden, omdat u op Mij aanstuurt.

Wie dus naar Mij wil, zal ook zijn doel bereiken, al mag de satan nog zo erg woeden in de laatste tijd voor het einde. Hij zal zo nu en dan wel moeilijk herkenbaar zijn. Want hij sluipt vaak binnen onder een masker en hij pakt de vluchtigste gedachte op die dienstig zou kunnen zijn voor zijn plan. Hij werkt met veel list en geweld en als werktuigen bedient hij zich van diegenen die niet volledig in de waarheid zijn onderricht, omdat de dwaling hem zelf de schuilplaats verschaft die hij nodig heeft om van daaruit zijn strijd te voeren.

De zuivere waarheid zorgt ervoor dat hij niet de overhand zal krijgen, omdat hij steeds wordt herkend door diegenen die in de waarheid staan. Maar een nog zo geringe misvatting verleent hem toegang en dan richt hij heilloze verwarring aan, als een wolf die inbreekt in de schapenstal en angst en verschrikking teweegbrengt. Desondanks zal hij ook dan nog geen schade kunnen aanrichten, wanneer Mijn schapen naar Mij vluchten, naar hun Herder, die hen beschermt tegen elk gevaar. Dus is weer alleen de wil beslissend en zodra deze op Mij is gericht heeft de satan elke macht over de mens verloren. Dat zult u dus moeten weten, dat u steeds dan de juiste weg gaat, aangezien Ik uw doel ben, dat u dan noch weer zult kunnen vallen, noch struikelen, daar Ik dan met u ga, omdat Ik Zelf u de gelukzaligheid wil verschaffen.

Vrees daarom geen vijandige kracht. Vertrouw alleen op Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. Geef uzelf aan Mij en richt u op Mij. Dan behoort uw wil Mij toe en Ik laat u waarlijk niet in handen van Mijn tegenstander vallen, die u van

Mij wil vervreemden. Mijn Liefde pakt u vast en de kracht van Mijn Liefde zal ook overwinnaar zijn over hem, omdat haar niets voor eeuwig kan weerstaan.

Amen

BD.2045

27 augustus 1941

Lauwheid - Wilszwakte - Verslappen in gebed

Hoe lauwer de mens is, des te sterkere invloed heeft hij te vrezen van de kant van de vijand. Hij biedt dan noch weerstand, noch tracht hij de kracht Gods te verkrijgen. En dus loopt hij het grootste gevaar zwak te worden en te bezwijken. Hij moet zich steeds voor ogen houden dat de klim omhoog moeizaam is en dat een verzwakken van zijn wilskracht heel gemakkelijk een achteruitgang tot gevolg heeft, dat weer krachtsinspanning vraagt om te worden ingehaald. De vijand is waakzaam. Dat wil zeggen: hij laat geen ogenblik de zwakheid van de mens aan zich voorbijgaan. Maar evenzo moet ook deze waakzaam zijn, opdat hij zijn ziel niet aan gevaar blootstelt, door de tegenstander in het nauw te worden gebracht. En hoe zwakker hij zich voelt, des te ijveriger moet hij bidden om kracht.

Maar als hij ook in het gebed lauw begint te worden, dan is de macht van de tegenstander over hem groot. En toch kan hem dan het worstelen tegen deze macht niet bespaard blijven. Er staan hem wel geestelijke wezens bij, maar om hun hulp moet worden gevraagd, omdat zij zonder ze aan te roepen niet werkzaam kunnen worden. En de mens laat in ogenblikken van wilszwakte vaak ook dit aanroepen achterwege. En dan is hij onbeschermd aan de macht van de tegenstander overgeleverd en moet hij zelf de strijd tegen hem uitvechten, die vaak heel zwaar is. En steeds is het verslappen in het gebed datgene, wat zijn wilskracht doet verlammen.

Hoe vaker en inniger de mens zich met God verbindt, des te minder is hij aan de invloeden van de vijand overgeleverd. Want beide tegelijk - de kracht uit God en de macht van de tegenstander - kunnen geen uitwerking hebben. Maar steeds is de kracht uit God sterker en zondert deze elk werkzaam zijn van de slechte krachten af. In uren van nood, van lauwheid en wilszwakte, is een innig aanroepen van goede wezens om ondersteuning voldoende en wordt het werkzaam zijn van die andere al een halt toegeroepen. Alleen de wil van het goede moet in de mens nog aanwezig zijn, dan zal spoedig ook de innigheid van het gebed weer toenemen en is de mens aan het gevaar ontkomen.

Amen

BD.6447

8 januari 1956

Het oppotten van de materie - Het aansporen door de tegenstander

Alleen dat is als waarheid te beschouwen, wat Mijn Geest de mensen overbrengt. En daarom moet elke geestelijke leer, die u wordt gebracht, met deze enige waarheid uit Mij overeenstemmen, daar ze anders van een ander is uitgegaan, wiens streven steeds is en blijven zal, de waarheid te bestrijden, en die zich daartoe ook van zulke middelen bedient, die Mij Zelf als oorsprong moeten voorspiegelen. Wat Ik de mensen geef, zal er steeds alleen voor dienen, de rijpheid van de ziel te verkrijgen, die als eigenlijke taak op aarde de mensen tot doel werd gesteld, omdat Mijn Liefde hen wil helpen uit elk geboeid zijn door de materie los te komen, om het geestelijke rijk na de dood onbezwaard binnen te kunnen gaan. En elk Woord, dat door Mij Zelf naar de aarde wordt gestuurd, heeft steeds alleen maar dit ene doel, u de rijpheid van de ziel op te leveren. Ik zal steeds weer de mensen aanmanen, zich vrij te maken. En Ik zal ze er ook de begrijpelijke reden voor geven. Ik zal u duidelijk maken, wat alle materie in wezen eigenlijk is en op welke wijze de vergeestelijking ervan in eindeloos lange tijd plaatsvindt. Mijn zorg zal steeds alleen uw ziel gelden, het geestelijke in de materiële vorm.

Het loslaten van de materie is een zo belangrijke daad, het is een daad van het grootste belang, dat Mijn Woord nooit een aansporing bevatten zal om materie op te potten, ze te vermeerderen en zich te verheugen in haar bezit. Maar dit alles spoort Mijn tegenstander aan. En u zult deze Woorden van Mij geloof mogen schenken, dat Mijn tegenstander overal invloed heeft verkregen, waar die verschijnselen kunnen worden nagestreefd, dat zich rijkdommen ophopen, dat deze rijkdommen worden gebruikt om de ogen van de mensen te verlustigen, dat deze rijkdommen niet het doel nakomen dat alleen als zegen van de rijkdom is te bestempelen: arme en noodlijdende mensen uit hun ellendige toestand te bevrijden. Dit zal Mijn tegenstander steeds weten te verhinderen. En daaraan zult u mensen ook kunnen herkennen, waar Mijn tegenstander heerst. En u zult er ook zeker van kunnen zijn, dat daar ook geen waarheid te vinden is, omdat Mijn tegenstander steeds tegen de waarheid zal strijden, maar in zijn gebied geheel in het bijzonder, omdat hij daar ook zijn getrouwen vindt, die naar zijn pijpen dansen.

Mijn Woord van boven geeft uitsluitend over het doen en laten van Mijn tegenstander in de laatste tijd voor het einde. En wie tot de mijnen behoort, ziet ook de tekenen van het einde en hij zorgt alleen nog voor zijn ziel. Maar Mijn tegenstander wil van dit einde niets weten en al zijn gelijken evenmin. En dezen worden door hem aangezet voorzorgsmaatregelen te nemen voor een tijd, die er niet meer zal zijn. En de mensen volgen gewillig zijn aansporingen op. Ze denken niet aan het naderende einde, maar ze scheppen en werken en maken plannen en bouwen voor komende tijden en bewijzen daardoor hun levenswandel in de duisternis en hun heer, aan wie ze zich ondergeschikt hebben gemaakt.

Alleen Mijn Woord is waarheid. En dit Woord kondigt u aan, dat u mensen allen voor het einde staat. Zou u deze Woorden van Mij geloven, dan zou u niet aan de hebzucht naar materiële goederen ten prooi vallen. U zou steeds alleen maar elkaar wederzijds de laatste tijd draaglijk proberen te maken. U zou meer denken aan de in de grootste nood levende mensen, die u zou kunnen helpen. En u zou zich met het zuivere Woord van God bezighouden en duidelijk onderkennen, waar Mijn tegenstander actief is. U zou zich dan ook niet meer om de tuin laten leiden door begoochelingen, door een web van leugens en bedrog. U zou de vader van de leugen duidelijk herkennen, die de waarheid van u wil vervreemden. Want u zou ook inzien, hoe verschillend de geestelijke leer die u wordt aangeboden is van de leer, die Ik Zelf voor u naar de aarde leid.

Doch zolang u zelf diegene ter wille bent, dat u zich steeds meer aan de materie hecht, zolang zult u ook blind zijn in de geest en zolang blijft u ook in zijn macht. U staat voor het einde en al uw streven is tevergeefs. Maak u daarom los van de materie, voordat het te laat is, opdat ze niet uw graf zal worden.

Amen

BD.7215

25 november 1958

Verlokkingen van de wereld en overwinning

En wanneer u de vreugden van deze wereld begeert, bied dan weerstand en denk eraan dat dit een verzoeking van Mijn tegenstander is, die u al het mooie en bekoorlijke van deze wereld voor ogen houdt, om u uit het geestelijke gebied weg te lokken, waarin u al een rustplaats hebt gevonden.

Zolang u als mens op aarde vertoeft, zal de wereld indruk op u blijven maken. En deze indruk kan heel zwak zijn, maar ook nog zo sterk, dat u ten prooi valt aan de

bekoringen; dat de verlokkingen zodanig zijn, dat u ze niet kunt weerstaan. En steeds zal dat het geval zijn, wanneer u de band met het geestelijke rijk losser maakt, wat bij ieder mens af en toe het geval is, ook wanneer hij van goede wil is.

En daarom maak Ik u erop attent, dat u er steeds acht op zult moeten slaan, wanneer de wereld u begint te lokken, dat dan het gevaar op de loer ligt dat u in de nabijheid komt van diegene die u alleen maar te gronde wil richten, al lijken de wereldse verlokkingen zo ongevaarlijk. En u kunt uzelf gemakkelijk voor de gek houden met de woorden dat het maar onschuldige genoegens zijn die geen gevaar betekenen voor uw geestelijk welzijn.

In het begin klopt dat ook, maar het ongevaarlijke maakt spoedig plaats voor een serieus gevaar, omdat de mens niet tevreden is met kleine onschuldige pleziertjes en de verlokkingen steeds groter worden, wanneer hij eenmaal heeft toegegeven en zichzelf bedroog. De stap is niet groot van de ene weg naar de andere, van de smalle weg naar de brede, die zoveel bekoringen biedt dat een mens daar zelden aan voorbij kan gaan. Daarom is het goed uw blikken niet eerst daarheen te laten dwalen, waar de weg splitst en steeds weer naar de brede weg leidt. Want deze voert omlaag en juist daarom vestigt hij de blik op vreugden en schoonheden aan de rand van de weg, opdat niemand merkt dat de weg neerwaarts gaat.

Maar de smalle wegen, die minder begaanbaar zijn en minder bekoorlijkheden hebben te bieden, leiden omhoog. En houdt de mens zijn blik steeds naar boven gericht, dan zal hij ook niet de onaantrekkelijkheid, de ongemakken en oneffenheden van de weg gewaar worden, maar er overheen worden gedragen door hulpvaardige leiders, zodat de klim ook moeiteloos kan worden afgelegd door degene die ernstig probeert de weg omhoog te gaan.

Tevens is het niet van lange duur dat u geniet of dat u zich ook moeite getroost op uw levensweg. En alle vreugden en wereldse genoegens wegen niet op tegen dat wat de mens daardoor inboet, wat hij verspeelt voor zijn leven hierna, dat hij onherroepelijk tegemoet gaat. Slechts kort is het aards bestaan van u allen, zelfs wanneer u volgens uw begrippen een hoge ouderdom ten deel is gevallen. Want de eeuwigheid doet u inzien, dat het slechts een ogenblik is in deze eeuwigheid. En in dit "ogenblik" hebt u zelf terwille van u ziel alleen maar een klein beetje af te zien van aardse vreugden en genietingen. En de hele eeuwigheid zal u gelukzaligheden schenken die onmetelijk zijn. En dat weet Mijn tegenstander en de vijand van uw zielen. En hij tracht het te verhinderen, doordat hij u lokt. Hij die u weer eeuwigheden ongelukkig maakt, wanneer u hem terwille bent en zijn verleidingen niet weerstaat. En waar het verlangen naar aardse vreugden en genietingen nog sterk is, daar slaagt hij ook in zijn verleidingskunst. Hij heeft succes en leidt de zielen van de geestelijke weg af, wanneer ze deze al betreden hebben.

Daarom waarschuw Ik u zeer nadrukkelijk: “Laat u niet verblinden door de wereld en de vreugden ervan.” Knoop het in uw oren, dat het de middelen zijn van Mijn tegenstander om u voor zich te winnen. Want de goederen en vreugden die uit Mijn rijk komen, die Ik Zelf u aanbied, zijn van een andere aard. Het zijn geestelijke goederen die u wel - als u in het lichaam woont - nog niet zo waardevol voorkomen, wier onmetelijke waarde u pas in het geestelijke rijk zult onderkennen. Maar dan zult u ook bovenmate gelukkig zijn, dat u ze bezit en dat u zoiets niet terwille van waardeloze goederen en vreugden hebt vergooid.

En al is uw aards bestaan ook arm aan vreugden van wereldse aard, betreur het niet. Want des te rijker bent u, wanneer u eens in het rijk bent aangekomen dat werkelijk is, dat niet slechts schijngoederen vertoont, maar dat u onbeperkte, onvergankelijke gelukzaligheden schenkt. Dan zult u zich verheugen en deze vreugde zal een andere zijn dan u op aarde zou kunnen ervaren. Want de vreugden bereid Ik u Zelf; Ik, die u als Vader liefheb en die Mijn kinderen voor eeuwig gelukkig wil maken.

Amen

BD.5038

10 januari 1951

Het werkzaam zijn van de satan - Ik ben de goede Herder

Ik wil u een teken geven, waaraan u zult herkennen wie degene is die tot u spreekt; een teken dat onweerlegbaar is, opdat u ook Mijn rechtstreeks werkzaam zijn erkent. Maar u zult op alles moeten letten wat u overkomt, want Ik werk steeds binnen de grenzen van het natuurlijke, opdat u niet in geloofsdwang belandt, maar het u toch gemakkelijk moet vallen te geloven.

Het is Mijn wil dat u in de vaste overtuiging leeft de zuivere waarheid te ontvangen. Daarom wil Ik u helpen waar dit geloof in gevaar is, waar twijfels in uw hart bovenkomen, waar u zwak wordt door de invloed van de satan. Weliswaar heeft hij grote macht, maar deze heeft nooit betrekking op de mijnen, die in Mijn Liefde de veiligste bescherming hebben tegen hem. Bent u dus van Mij door uw wil en uw gezindheid, dan zult u hem ook niet meer hoeven vrezen. Want alleen over de besluitlozen en zijn aanhangers heeft hij zo lang macht, tot ze Mij aanroepen om hulp. Wanneer Ik de mijnen niet zou beschermen tegen hem, dan zou waarlijk Mijn Liefde of Mijn Macht gering zijn.

Kijk om u heen en let erop hoe hij werkt. Waar de wereld boven Mij wordt geplaatst, waar het verlangen naar de materie overheerst, waar geen liefde aanwezig is, daar is hij overal heerser en brengt hij het denken van de mensen in verwarring. Maar waar duidelijk het bij Mij willen komen zichtbaar is, waar Ik het doel ben, waar de materie slechts wordt geringschat en de mens ernaar streeft Mij wil te vervullen, daar is Mijn gebied. En daar heeft de satan zijn macht verloren, ofschoon hij steeds weer tracht binnen te dringen als een wolf die Mij van Mijn schapen wil beroven.

Maar Ik ben de goede Herder. Denk aan deze Woorden van Mij: “Ik ben de goede Herder”. Geloof u dat Ik Mijn schapen aan Mijn vijand overlaat? Geloof u dat Ik toezie hoe hij wil binnendringen in de schapenstal om verwarring te stichten in Mijn kudde? Dan zou Ik geen goede Herder zijn en zou u moeten twifelen aan Mijn Woord. Zelfs de verloren schapen probeer Ik terug te winnen, hoeveel te meer zal Ik hen die van Mij willen zijn tegen de vijand beschermen.

De macht van satan is wel groot, maar groter dan deze is Mijn Liefde. Dus is ook aan zijn macht een grens gesteld, om welke reden u, die naar Mijn Liefde verlangt, hem niet zult hoeven te vrezen. U bepaalt zelf door uw verlangen uw heer aan wie u wilt toebehoren. Alles wat u begeert en hem nog toebehoort, maakt u ook tot zijn knecht.

Streeft u echter Mij en Mijn rijk na, dan bent u van Mij en blijft het tot in eeuwigheid, daar anders Mijn Liefde en Mijn Macht waarlijk begrensd zou zijn, als de mijnen er niet op zouden kunnen vertrouwen in elke geestelijke en aardse nood. Ik ben de goede Herder en laat Mijn leven voor Mijn schapen. Vergeet dit Woord niet en u zult u steeds door Mij behoed weten en Mijn tegenstander niet hoeven te vrezen.

Amen

Johannes 10, 14-15

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

BD.5376

27 april 1952

Ik ken de mijnen - de goede Herder

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Ik ben waarlijk de goede Herder, die Zijn schapen niet aan de vijand prijsgeeft, die om het leven van elk bezorgd is, die alles doet om Zijn kudde tegen het binnendringen van de wolf te beschermen, die zelf Zijn leven offert voor Zijn schapen. Vol liefde rust Mijn oog op alle mensen. Alle wil Ik graag naar de thuisstal leiden, alle wil Ik graag behoeden voor de aanvallen van de vijand, die ze Mij ontrukken wil. Aan alle mensen wil Ik Me graag bekend maken, hun Mijn bescherming aanbieden, ze met zorg omringen en behouden. Ik wil graag alle mensen het eeuwige leven geven.

Maar nu is het een tijd waarin bijna geen mens meer op Mijn lokroep let. Mijn kudde heeft zich verspreid. De vijand is in hun midden gedrongen en hij heeft het tot stand gebracht dat Mijn schapen zijn verdwaald, dat ze zich van hun Herder verwijderden, dat ze te hoog klommen in wereldse hoogten, dat ze hun Herder hebben verloren en de weg naar Hem niet meer terugvinden. Ze zoeken Hem niet. Veeleer verwijderen ze zich steeds meer van Hem. En al roept Mijn Liefde hen ook, ze slaan geen acht meer op Mijn stem, op enkelen na, die in Mij hun goede Herder herkenden en Mij niet opgeven.

Maar Ik wil geen van Mijn schapen verloren laten gaan. En dus zal Mijn lokroep met zo'n sterkte weerklinken dat hij gehoord moet worden, ook door diegenen die heel ver van Mij verwijderd zijn. En Ik zal ieder van Mijn schaapjes hardnekkig blijven nalopen en het de weg effenen die naar Mij terug leidt. Ik zal Me beschermend opstellen voor hen die angstig zijn en die de vijand vrezen, zodat hun geen leed zal geschieden. Ik zal Me neerbuigen tot diegenen die gevallen zijn, om ze op te heffen, om ze uit de afgrond omhoog te trekken. Allen zullen Mijn roep vernemen, want hij zal over de hele aarde weerklinken en Mijn nabijheid aankondigen, zodat ieder zich naar mij kan keren en ook door Mij zal worden aangenomen als hij Mij maar wil navolgen.

Ik ben de goede Herder. Ik kan het werkzaam zijn van Mijn vijand weliswaar niet verhinderen, maar Ik kan ieder bescherming verlenen die zich achter Mij opstelt, omdat de vijand Mij Zelf niet kan aanvallen, maar wel u, zolang u zich niet aan Mij vasthoudt, als u zich van Mij afkeert en wegen gaat waar hij u kan achtervolgen en bereiken. Weliswaar volgt Mijn roep van Liefde u, maar hij dwingt u niet om om te keren. U zult er vrijwillig gevolg aan moeten geven, dan kan de tegenstander u waarlijk niets maken. Dan bent u onder veilige hoede en Ik leid u behouden naar het vaderland, waar Ik nooit meer van u weg ga en u in gelukzalige vrede zult kunnen leven.

U mensen, allemaal, sla acht op Mijn lokroep, want hij zal spoedig weerklinken. Keer u om, nog voordat het te laat is. Laat u door uw Herder leiden en vertrouw u

aan Mij toe. Verlaat niet de weg die Ik ben gegaan. Integendeel, volg Mij na, dan zal u waarlijk niets kunnen overkomen door de vijandige macht. Want Ik Zelf houd Mijn handen beschuttend boven u en u zult het doel bereiken. U zult binnen kunnen gaan in uw vaderhuis, u zult gelukkig leven in eeuwigheid.

Amen

BD.5865

31 januari 1954

Twee verschillende werelden - De stem van de goede Herder

De aarde en het geestelijke rijk zijn twee verschillende werelden en zelden zullen de bewoners van de aarde begrip hebben voor datgene wat uit het geestelijke rijk tot hen komt in de vorm van het goddelijk Woord. Ze zullen zelden begrip hebben voor het geestelijk goed dat hun uit het geestelijke rijk wordt overgebracht. Maar het gaat hier om Mijn Woord: Mijn schapen herkennen Mijn stem.

Het is maar een kleine kudde van welke Ik Zelf Herder ben. Het is maar een kleine schare die tot de mijnen kan worden gerekend. Het zijn maar weinig mensen die in levendige verbinding met Mij staan, bij welke niet alleen de mond spreekt maar ook het hart als ze bidden. Er zijn maar weinig mensen die een levend geloof hebben, in wier leven Ik op de eerste plaats kom en voor wie Ik ook een ware Vader kan zijn, die Ik als Mijn kinderen kan bedenken met gaven die hun Mijn Liefde bewijzen. Het merendeel van de mensen staat verre van Mij. En als Ik tot hen spreek, maakt Mijn stem geen indruk op hen. Ze onderkennen in Mijn Woorden niet de stem van de goede Herder, die hen roept Hem na te volgen. Ze gaan hun eigen gang. Ze zijn alleen maar op de wereld en knopen geen verbinding aan met het geestelijke rijk, waaruit ze grote zegen zouden kunnen putten voor hun ziel.

Maar zoals de twee werelden verschillend zijn - de aarde en het geestelijke rijk - zo zijn ook de mensen verschillend en behoren bij één van deze twee rijken. En daarom zal Mijn Woord steeds alleen worden aangehoord door diegenen die de roep van hun Herder vernemen, die van Mij zijn of zij die nog besluiteloos zijn naar welk rijk ze zich zullen keren. Ze horen Mijn roep en ervaren die als een lokroep waardoor ze zich aangetrokken voelen.

Mijn roep blijft altijd en eeuwig hetzelfde: "Volg Mij na". Want er is maar één weg die naar het doel leidt, die al Mijn schaapjes moeten gaan: de weg van de

liefde. En wie deze weg gaat behoort tot de mijnen en deze volgt zijn Herder, die hem waarlijk naar zijn thuisstal leidt, die hem niet aan Zijn vijand uitlevert, die hem beschermt als de vijand de kudde binnendringt om ze te verstrooien. En deze vijand zal alles doen om Mij Mijn schaapjes te ontvreemden. Hij zal als verklede wolf midden onder Mijn schaapjes komen en deze eveneens trachten te lokken, om ze dan meedogenloos te verscheuren en aan de eeuwige dood prijs te geven.

Maar Mijn schapen herkennen Mijn stem en ze blijven bij Hem die ze als hun goede Herder zien. En alleen de andere schapen zullen zich door hem laten verleiden indien Mijn lokroep hen niet sterker treft en ze naar Mij dringt, dat Ik ze opneem in Mijn kudde en ze bescherm tegen de vijand. Mijn stem klinkt waarlijk luid en duidelijk en Mijn lokroep dringt overal door, dat niemand kan zeggen hem nooit gehoord te hebben.

Maar alleen zij die van goede wil zijn, horen hem en herkennen hem als de roep van Liefde van de Vader naar Zijn kinderen en volgen Hem. En al is de weg nog zo smal, Ik ga voor hen uit en leid de mijnen veilig en behouden naar hun bestemming. En ieder die Mijn stem hoort, volgt Mij als hij tot de mijnen behoort. Maar het is niet de stem van de wereld; de stem weerklinkt uit het geestelijke rijk en maakt daarom alleen indruk op de mijnen, die streven naar dat rijk en zijn gerechtigheid.

Amen

BD.8330

17 november 1962

De roep van de Herder - Grote geestelijke nood

Slechts weinigen luisteren naar Mijn stem die van boven weerklinkt. Het is maar een kleine kudde die Ik op het einde bijeen kan brengen en naar huis leiden in een betere wereld, hetzij op aarde of ook in het geestelijke rijk. En daarom ga Ik nog tot aan het einde iedere afzonderlijke ziel achterna en lok en roep, opdat ze de weg naar Mij terugvindt.

Als goede Herder probeer Ik alle schaapjes te redden die in gevaar zijn omlaag te storten, die te hoog zijn geklommen en bezwaarlijk alleen de weg aankunnen. Geen van Mijn schaapjes zal Ik zonder hulp laten en Ik zal alles doen om ze te bevrijden uit de klauwen van Mijn tegenstander, die binnengedrongen is in Mijn kudde, die ze uit elkaar dreef en ze wil verhinderen dat ze de weg terugvinden

naar hun Herder. En wie op Mijn lokroep acht slaat en er gevolg aan geeft, hem zal Mijn sterke arm ook beschermen tegen die aanvallen.

En daarom zal steeds weer Mijn stem weerklinken. En allen zullen hem kunnen horen, want daar er dichte duisternis is, moeten ze eerst Mijn roep horen. En geven ze er gevolg aan, dan zal het ook spoedig lichter worden. Ze zullen het licht en de vrijheid bereiken, want Ik ben waarlijk een goede Herder, die al Zijn schaapjes een onderkomen heeft bereid waarin ze zich behaaglijk voelen. Ik wil de mensen naar de gelukzaligheid leiden. Ik wil dat ze de weg naar huis vinden, naar hun vaderhuis, en spreek hen daarom steeds weer van boven toe. De mensen hebben veel hulp nodig in de laatste tijd voor het einde, omdat ze zwak zijn en voortdurend bedreigd worden door de vijand van hun zielen.

Maar slechts hoe weinigen nemen de hulp aan die hun Vader van eeuwigheid hun wil verlenen. Hoe weinigen luisteren naar Mij en geven gevolg aan Mijn Woorden.

En al openbaar ik me op nog zo ongewone wijze, ze slaan er geen acht op en dwingen Mij middelen te gebruiken die hen pijnlijk treffen, maar die toch nog succes kunnen hebben en daarom ook als bewijs van de Liefde mijnerzijds kunnen worden beschouwd. Ook dan zullen weer slechts weinigen de weg naar Mij vinden, maar terwille van deze weinigen laat Ik niets onbeproefd, want dezen zijn gered van het vreselijke lot van de hernieuwde kluistering en wat dit betekent, weet Ik alleen.

De geestelijke nood op aarde is enorm groot en die zet Mij aan om in te grijpen, wat u mensen aanstonds te wachten staat. Geloof deze aankondigingen van Mij en bereid u erop voor, door u in verbinding te stellen met Mij door gedachten of innig gebed. Want zodra u maar de band met Mij tot stand hebt gebracht, zult u niet meer verloren kunnen gaan, zelfs niet wanneer de graad van uw rijpheid nog gering is, want u hebt Mij Zelf erkend en u hoeft dan het lot van een hernieuwde kluistering niet meer te vrezen. En zelfs wanneer u uw aardse leven zult verliezen, kan Ik u toch opnemen in het geestelijke rijk, waar u steeds nog hoger zult kunnen klimmen.

Dan hebt u gevolg gegeven aan de roep van uw Herder en bent u naar Hem teruggekeerd en Mijn tegenstander heeft u moeten vrijlaten. Want zodra uw vrije wil Mij erkent, zult u tegenover het verlossingswerk van Jezus Christus ook niet meer afwijzend staan, wanneer het u naar waarheid wordt uitgelegd en met redenen omkleed. En u zult de weg naar het kruis nemen, al gebeurt het ook pas in het rijk hierna, maar de verlossing is u verzekerd. Roep Mij aan in grote nood wanneer Mijn Stem van boven voor u weerklinkt, die zich uit door de krachten

van de natuur. Roep Mij, opdat u niet weer verloren gaat voor eindelijk lange tijd.

Maar tevoren zal Ik Mijn Woord overal heen sturen waar er nog een gewillige ziel is die Mijn stem als “stem van de Vader” herkent. En alles zal gebeuren wat mogelijk is om zielen van de ondergang te redden, die maar gewillig zijn, die hun weerstand tegen Mij opgeven en zich door Mij en Mijn Liefde laten vastpakken. Want Ik heb er waarlijk geen vreugde in dat de lijdensweg van Mijn schepselen wordt verlengd. Ik wil steeds alleen maar gelukzaligheid bereiden en al Mijn schepselen helpen gelukzalig te worden.

En daarom wil Ik alleen maar, dat de mensen over Mijn wezen te weten komen, dat Liefde, Wijsheid en Macht is; dat ze zich vol vertrouwen tot Mij wenden in elke aardse of geestelijke nood, opdat ze Mij hun wil bewijzen en Ik hen helpen kan.

En daarom zal Ik tot de mensen spreken tot het einde toe. Ik zal niet ophouden hen te waarschuwen en aan te manen. Ik zal Mijn schapen roepen en lokken, want Ik ben waarlijk een goede Herder, die zijn kleine kudde bijeen zal brengen voordat het einde komt.

Amen

Johannes 10, 16

Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

BD.6845

4 juni 1957

De goede Herder

De gelijkenis van de goede Herder toont u ook de verhouding van Mij tot u. Hij laat zien dat Ik al Mijn schepselen bedenk met Mijn liefdevolle zorg en dat allen die naar Mijn roep luisteren tot Mijn kudde worden gerekend, die Ik bescherm tegen de aanvallen van de vijand.

U allen hebt een Herder nodig, een leider die u de juiste weg aanwijst, die u begeleidt en steeds bereid is u voor alle gevaren te behoeden. Want u bent tijdens uw leven op aarde net als onzelfstandige kindertjes die voortdurend bescherming nodig hebben. U bent als een kudde lammetjes die zich overal heen verspreiden, die ook vaak wegen gaan die naar de afgrond voeren. U verdwaalt soms naar hoogten waar een diepe afgrond voor u dreigt en houdt u ook vaak op in vreemde gebieden en komt in gevaar gevangen en gedood te worden. U laat u soms ook wegdringen van Mijn kudde en wanneer Ik geen waakzaam oog zou hebben, dan zou u verloren zijn.

Maar Ik ben de goede Herder, die ook Zijn leven zal geven voor Zijn schapen. Ik duld niet dat wie tot Mijn kleine kudde behoort, Mij wederrechtelijk ontnomen zal worden. Ik duld niet dat de wolf binnendringt en Mij berooft van Mijn lammetjes. En Ik lok en roep, wanneer één van Mijn schapen verdwaalt, opdat het de weg terugvindt naar zijn thuisstal.

Alleen een goede Herder zal Zijn leven geven voor Zijn schapen. En Mijn verhouding tot u is als die van een goede Herder. U zult zelf Mijn liefde voor u niet kunnen bevatten, want u bent nog onwetend in uw huidige toestand. U zult alleen Mijn roep in acht kunnen nemen en u trouw tegen Mij aan dringen. U zult uit Mijn roep alleen maar Mijn liefde voor u kunnen opmaken, maar u zult ze niet in haar diepte kunnen begrijpen, zoals ook een schaapje alleen maar kan ervaren dat het bij zijn Herder bescherming vindt in elk gevaar, maar zich niet bewust is welke liefde de Herder vervult voor Zijn kudde.

Ik ben en blijf de goede Herder en Ik weid Mijn schapen op goede velden. Wat ze nodig hebben bezorg Ik hun en Ik wil niets meer dan dat ze Mijn Liefde ervaren en zich steeds inniger bij Mij aansluiten, zodat de vijand zich niet aan hen kan opdringen en hun schade toebrengen. Maar Mijn schapen kunnen vrij rondlopen. Ik leid ze en lok en roep, maar Ik houd ze niet gebonden aan een touw. Ze hebben vrije uitloop, want Ik houd niet van dwang. Ik wil Mijn kudde niet met geweld vasthouden, maar ze moeten de Liefde van hun Herder voelen en naar haar moeten ze verlangen en daarom Mij in alle vrijheid achterna lopen wanneer Mijn roep weerklinkt.

En Mijn roep zal steeds opnieuw weerklinken. Ik zal in alle liefde tot de mensen spreken. Ik zal ze waarschuwen en aansporen. Ik zal hun steeds hulp verlenen wanneer ze in gevaar zijn. Ik zal met al hun zwakheden en fouten rekening houden en hun kracht doen toekomen. Ik zal Mijn kudde waarlijk als een goede Herder verzorgen, opdat geen van Mijn schaapjes de dood vindt. Ik zal Mijn stem onophoudelijk laten weerklinken, opdat alle weer bij Mij komen, die eens van Mij zijn weggegaan, die een bedrieglijke stem volgden, maar eens weer naar Mij

zullen terugkeren om dan eeuwig bij Mij te blijven en eeuwig ook Mijn eindeloze Liefde te ondervinden.

Amen

BD.4693

19 juli 1949

De goede Herder - Leider - Zorgeloze levenswandel

Geloof dat Ik naast u voortga op uw levensweg, als u maar van goede wil bent. Ik ben de goede Herder die Zijn schapen werkelijk hoedt. En dus laat Ik geen van Mijn schepselen over aan zichzelf, maar Ik ontferm me trouw over ieder afzonderlijk en leid het naar het doel. Ik leid het op de juiste weg naar het vaderland, naar het huis van Mijn Vader. Maar als u nu een betrouwbare Leider hebt, waarom maakt u zich dan zelf nog zorgen om uw aards welzijn?

Niets moet u zorgen baren als u weet dat Ik bij u ben en op de hoogte ben van alles wat u terneer drukt en bezig houdt. Slechts één ding moet uw voortdurende zorg zijn: dat u zich voor Mij staande zult kunnen houden als Ik van u verantwoording vraag, hoe u uw leven op aarde hebt benut voor het welzijn van uw ziel. Probeer alleen daarin Mijn welgevallen te verwerven. Denk aan uw ziel die Ik niet kan bedenken zonder uw toestemming.

Ik ben voortdurend bij u, als u Mij niet zelf afweert. En steeds zal Ik u zo leiden, dat lichaam en ziel aantreffen wat ze nodig hebben. Ik zal op het lichaam bedacht zijn, als u uw oplettendheid richt op het welzijn van uw ziel. Maar wat u in vrije wil de ziel wilt geven, dat bezorg Ik u ook, want alle gaven komen van Mij. En als uw Vader van eeuwigheid zorg Ik ook voor Mijn kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk. En daarom zult u met Mij innige gemeenschap moeten onderhouden en Mij tot uw Leider kiezen, dan zal Ik u nooit verlaten en met u de weg over de aarde gaan, tot aan het einde toe. En dan bent u voor geen enkele schrede verantwoordelijk, want hij is Mijn wil. En elke gebeurtenis op uw levensweg is door Mij voorzien, en al naar gelang uw instelling tegenover Mij bepaald, opdat uw ziel rijp zal worden.

Maar het bewustzijn Mij als Leider te hebben moet u rustig en zorgeloos uw weg over de aarde laten afleggen. En in elke nood van het lichaam en van de ziel hoeft u alleen maar vol vertrouwen naar Mij te komen, opdat Ik u zal helpen en u van alle zorgen vrij zult zijn.

Amen

BD.6418

5 december 1955

De weg naar het vaderhuis - Gods leiding

Iedereen wordt geleid, die aan Mijn hand wil gaan, die zich aan Mijn leiding toevertrouwt. Ik moet steeds uw eigen wil in aanmerking nemen. Ik kan u niet tegen uw wil op een weg dwingen die u bewust ontwijkt, die u mijdt, omdat hij u niet aangenaam toeschijnt. Ik kan u er alleen zachtjes heen dringen, maar Ik zwicht direct voor uw weerstand als deze Mij kenbaar is. Maar wie zich aan Mijn leiding toevertrouwt, kan onbezorgd zijn weg over de aarde gaan; hij leidt naar het doel.

Daarom moet u niet angstig naar de vele hindernissen en ongemakken kijken. U moet alleen maar steeds goed Mijn hand vasthouden en u zult veilig langs alle ongemakken worden geleid met de zekerheid, die alleen Mijn leiding u bieden kan. Kijk daarom ook niet angstig in de toekomst. Maak u geen onnodige zorgen. Laat alle aardse overwegingen los en hef alleen uw ogen op naar Mij. Want Ik ben er steeds voor u. Ik zal ook alle tegenspoed verre van u houden, als u Mij maar gelovig vertrouwt, wanneer u zich verhoudt als kinderen tot de Vader, wanneer u niet van Mijn zijde wijkt en elke zorg om u aan Mij overlaat. Uw geloof verdrijft elk gevaar, want het volle vertrouwen op Mijn liefdevolle zorg beschaam Ik niet.

Wel bent u nog door de diepste duisternis omringd, omdat u midden in een wereld staat van zonde en liefdeloosheid. Maar de weg waarover Ik u leid, is door een zacht schijnsel verlicht. En waar Ik ben, waar u naast Mij voortgaat, zal steeds licht zijn en dus hoeft u de duisternis niet te vrezen. U hoeft alleen uw blik omhoog te richten, vanwaar u steeds een helder licht zal toeschijnen.

Rondom u is diepste duisternis, maar dat u de weg van het licht zult kunnen gaan aan Mijn hand, moet u dankbaar doen denken aan het grote werk van liefde en erbarmen, dat Ik voor u mensen heb volbracht, om u uit de duisternis naar het licht te kunnen voeren. Ik heb de weg op aarde gereed gemaakt, die u nu zult kunnen gaan aan Mijn hand, in navolging van Mij, onder Mijn leiding. Tevoren was er diepste duisternis en er leidde geen weg uit deze duisternis vandaan. Maar Ik baande een weg die uit de diepte omhoog, uit de duisternis naar het licht voert.

En deze weg kan alleen onder Mijn leiding worden betreden. Dat wil zeggen: de mens moet geloven in Mij in Jezus Christus. Hij moet het verlossingswerk erkennen en Mij Zelf als goddelijke Verlosser, die zich in de mens Jezus belichaamde, om u uit de duisternis omhoog te helpen naar het licht.

Dus moet ieder die met Mij de weg omhoog wil gaan, zich bij Mij in Jezus Christus aansluiten. Dan gaat hij dezelfde weg die de mens Jezus is gegaan, die naar de Vader leidt, thuis naar het vaderhuis. Steeds zal de weg die opwaarts leidt de begeleiding van Jezus Christus eisen, omdat er maar die ene weg is, de weg van navolging van Jezus Christus en omdat alleen deze weg vol licht is en de juiste bestemming garandeert.

Maar wie zich eenmaal aan Mij heeft toevertrouwd, die zal Ik nooit opgeven. Mijn hand zal hem vasthouden, opdat hij niet zal vallen. Mijn hand zal hem ondersteunen als hij zwak is en Mijn hand zal hem wegtrekken van de afgrond die zich voor hem kan openen wanneer hij niet oplet, wanneer hij zijn ogen weer op de wereld richt, waarvan hij zich al had losgemaakt.

Wie zich aan Mij en Mijn leiding toevertrouwt, kan rustig zijn weg bewandelen. Hij zal niet verkeerd gaan. U moet geen zwakheid, geen twijfel, geen zorgen in u boven laten komen, want als u zich aan Mij overgeeft, zoekt u ook bescherming in de armen van de Vader, die u veilig hemelwaarts leidt, wiens Liefde u waarlijk zal behoeden en begeleiden.

Amen

BD.7060

9 maart 1958

Gods leiding - Wil - Geloof - Liefde

Wie aan Mijn zijde gaat, kan zijn weg over de aarde gerust afleggen. Hij hoeft niets te vrezen, omdat hij onder Mijn bescherming staat door zijn vrijwillige verbinding met Mij. Dus moet Ik steeds uw Leider zijn. U zult de weg niet alleen mogen gaan, opdat de ander zich niet bij u aansluit, die u niet wil beschermen, maar u alleen wil verleiden. Het is niet moeilijk de weg over de aarde met succes af te leggen, omdat er niets anders voor nodig is dan dat u zich aan Mij toevertrouwt, dat u eenvoudigweg wenst met Mij verbonden te zijn, want deze wens wordt u zeker vervuld.

Ik liet de aarde, evenals de hele schepping, alleen ontstaan met het doel dat u weer zult terugkeren naar Mij, van wie u zich eens heeft afgewend. En zodra u nu als mens, Mij als uw God en Schepper erkent en wenst met deze God verbonden te zijn, zal Ik Me ook aan u als Vader openbaren. Ik zal u bij de hand nemen en u leiden op de weg naar het vaderhuis, want Mijn vreugde is overgroot, wanneer u dat als Mijn kinderen wilt bereiken.

Maar voelt u Mij naast u, dan zult u ook tweespraak met Mij houden en u zult al Mijn aanwijzingen opvolgen. U zult in acht nemen wat Ik u aanraad. U zult steeds meer inzien dat Mijn Vaderlijke voor u zorgt en u zult veilig en gerust uw weg over de aarde gaan.

Maar het ergste voor u mensen is, wanneer u alleen gaat. Want u blijft niet lang alleen, veeleer geeft u Mijn tegenstander de gelegenheid u te benaderen. Hij ontpopt zich tegenover u niet als vijand, maar doet u schijnbaar vriendelijke aanbiedingen die erg verlokkelijk zijn en die u niet goed kunt weerstaan, omdat ze nog meer beantwoorden aan uw aard. Maar Ik kan hem niet verdringen zolang u niet tot Mij roept.

Maar voor u allen zal het weet hebben van Mij - van een God van Liefde, Wijsheid en Macht - niet verborgen blijven. U allen ontvangt ook kennis van Mij. Of u uw wil serieus op Mij richt staat u vrij, maar dit is steeds doorslaggevend voor het resultaat van uw aards bestaan. Er is u echter ook een stille vermaner meegegeven, die u waarschuwt voor Mijn tegenstander en die u naar Mij dringt. En aan deze zachte aandrang in u zult u moeten toegeven en het zal niet in uw nadeel zijn.

En hebt u eenmaal de band met Mij tot stand gebracht, dan verbreekt u ze ook niet meer zo gemakkelijk, omdat Ik u met liefdevolle hand vasthoud of u steeds weer als een goede Herder lok om Mij na te volgen.

En ieder mens die zijn dagtaak begint met aan Mij te denken, ieder mens die Mij om Mijn leiding en Mijn zegen vraagt, kan nu ook onbezorgd in de wereld vertoeven.

Ik zal steeds aan zijn zijde gaan en er op letten dat hij niet struikelt. Ik zal hem ook kracht geven om aan de steeds weer op hem toekomende verzoeken van Mijn tegenstander weerstand te bieden. Want wie Mij tot Leider kiest, die leid Ik ook waarlijk juist.

Maar steeds weer moet er de nadruk op worden gelegd, dat deze overgave aan Mij eerst het geloof in Mij vraagt. En dit geloof komt niet alleen voort uit de kennis over Mij, maar het vereist een graad van liefde die het geloof pas levend

zal laten worden. En omdat het bij zoveel mensen aan liefde mankeert, ontbreekt het hun ook aan een juist geloof in een God, die voor Zijn schepselen een Vader wil zijn, die hen als liefdevolle Vader ook graag door het aardse leven wil leiden en aan wiens leiding ze zich daarom kunnen toevertrouwen.

Daarom zijn er, ondanks het op de hoogte zijn van God, weinig betrekkingen tussen de mensen en Mij. En of Ik ook vaak, zonder herkend te worden, Me tot hen wend en Me aanbied aan hen als Leider, ze vertrouwen op hun eigen kracht en verstand en gaan alleen. Maar ze zijn niet afkerig van de andere begeleider, die hun ongeloof voor zichzelf tracht te benutten en ook succes heeft. Daarom is het grootste kwaad in de wereld de liefdeloosheid, want kleine werken van onbaatzuchtige naastenliefde zouden al het bewuste gevoel van de mens en zijn denken ontsluiten. En de Geest van de mens, die een deel van Mij is, zou zich kunnen uiten en hen naar Mij dringen, in wie hij dan ook in staat is te geloven, wanneer hij eenmaal de liefde in zich heeft ontstoken.

Zonder liefde zal de wil van geen enkel mens zich ooit op Mij richten. En daarom is er ook de grote geestelijke nood op aarde. Het is een strijd om het bestaan, die heel wat lichter zou zijn wanneer de mens Mij toestond voor hem te zorgen en voor hem een trouwe Helper en Leider te zijn. Maar ieder mens kan de liefde in zich doen ontbranden. Ieder mens kan Mij daarom ook herkennen en zijn wil bewust op Mij richten en dus ook Mijn leiding wensen.

Maar daar het leven op aarde hem gegeven is met het doel zijn wil te beproeven, wordt ook elke dwang uitgeschakeld. Doch Ik probeer alles om de mens aan te sporen in liefde werkzaam te zijn, om ook zijn geloof in Mij te winnen. Want dit geloof zal voor hem waarlijk zijn weg over de aarde lichter maken. Als hij Mij eenmaal heeft herkend, zal hij zich ook aan Mij toevertrouwen en niet zonder Mij willen voortgaan. En hij zal zijn pelgrimstocht nu ook niet meer alleen gaan. Ik zal hem overal begeleiden en hij zal waarlijk een sterke steun aan Mij hebben. Hij zal op Mij kunnen steunen in elke nood en elk gevaar. En de terugweg naar het vaderhuis zal nu zonder fouten worden afgelegd, omdat Ik Zelf hem daarheen leid.

Amen

BD.7702

17 september 1960

Joh. 14:18. - "Ik wil u niet tot wezen laten worden"

Ik wil u niet als wezen achterlaten. Als Vader wil Ik Me om u bekommeren en u ook bewijzen van Mijn Vaderlijke geven, Ik wil niet dat u alleen en zonder leiding op aarde voortgaat, dat u zonder bescherming aan Mijn tegenstander bent overgeleverd, die u dadelijk zal benaderen wanneer hij ziet dat u verlaten bent. Want Ik houd van u, omdat u Mijn kinderen bent, die eens van Mij zijn uitgegaan en die de juiste weg hebben verlaten, wel in vrije wil, maar Ik onthoud hun toch Mijn Liefde niet. En Mijn Vaderlijke zal alleen nog daar naar streven, dat u weer terugkeert in uw vaderhuis. En daarom neem Ik op Me u te leiden, vooropgezet dat u zich niet hardnekkig tegen Mij verzet, dat u zich gewillig door Mij laat leiden. Maar dan bent u onder goddelijke hoede en kan u niets gebeuren, u hoeft u niet als wezen te voelen, die alleen staan in de wereld en zich daarom ook vaak in gevaar bevinden. Want dat is Mijn Liefde, dat Ik Mijn schaapjes bij Mij samenbreng, dat ze niet overal huns weegs gaan, dat Ik hen lok en roep als goede Herder, Die geen enkele van Zijn schaapjes wil verliezen.

En Mijn schapen herkennen ook de stem van hun Herder en ze volgen Hem en Hij zal hen thuisbrengen, Hij zal Zijn kudde beschermen tegen de vijand, die hen steeds weer benadert om verwarring te stichten, om de schaapjes uit elkaar te drijven waar het hem maar mogelijk is. Dan zal Mijn lokroep weerklinken, omdat Ik ze niet overlaat aan Mijn vijand. Ik zal diegenen achterna gaan die te ver zijn geklommen of die gevaar lopen in de afgrond te storten. Want Ik wil geen enkele van Mijn schaapjes verliezen, omdat Ik ze liefheb. En dus hoeft geen mens bang te zijn door Mij en Mijn Liefde verlaten te worden, want Ik bekommer Me om ieder die in nood is, die alleen staat en is aangewezen op hulp. Ik ben allen nabij die maar aan Mij denken, die zich aan Mij toevertrouwen in hun nood - en Ik zal als een goede Herder tegenover allen handelen die zich van Mij hebben verwijderd en met lokroepen van Liefde moeten worden teruggeleid, naar daar, van waar ze zijn vertrokken.

"Ik wil u niet als wezen achterlaten". Zo luidt Mijn belofte en zo zult u nu ook overtuigd op Mijn bescherming kunnen rekenen, u zult steeds aanspraak kunnen maken op Mijn hulp, want u weet dat er Eén is, Die uw Vader wil zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

En aan deze Vader moet u zich toevertrouwen, wat u ook mag terneer drukken. En Hij zal u dan aan de hand nemen en veilig leiden door alle tegenspoed, Hij zal u kracht geven alle hindernissen te overwinnen, Hij zal uw wegen effenen, opdat u zeker uw doel bereikt, opdat u de weg naar Mij vindt en dan voor eeuwig bij Mij blijft.

Want u allen bent Mijn kinderen die eens het vaderhuis hebben verlaten, maar die ook weer terug moeten keren en dit steeds alleen maar kunnen met Mijn hulp. En ze hoeven zich niet zwak te voelen, want als liefdevolle Vader voorzie Ik Mijn

kinderen van kracht, opdat ze dan ook de weg naar het ware vaderland kunnen afleggen, opdat ze terugkeren naar Mij, naar hun Vader van eeuwigheid.

Amen

Johannes 10, 27

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.

BD.4038

10 - 13 mei 1947

Brood uit de hemel - Geestelijke zon - Stem van de goede Herder

Verzuim niet uw ziel de spijs aan te bieden die haar het eeuwige leven waarborgt. Verzorg ze rijkelijk met voeding. Verslap niet in uw streven naar volmaaktheid. Dan zult u ook Mijn welgevallen verwerven en Mijn Liefde zal u met zorg omringen en behoeden. En het zal u aan niets ontbreken. Lichamelijk en geestelijk zal in uw behoeften worden voorzien. En u zult in de volle waarheid staan. U zult wetend worden en immers geen andere leermeester nodig hebben dan Mij. U zult met elke vraag naar Mij kunnen komen en Ik zal u nooit zonder antwoord laten.

Verlang dus naar Mijn Woord. Want dit stel Ik als voorwaarde, wanneer u verzadigd wilt worden met het brood uit de hemel, met het voedsel voor uw ziel dat u steeds ter beschikking staat. Begeer het. Verlang ernaar. En als het u wordt aangeboden, verkwik u eraan en put onophoudelijk uit de bron des levens en u zult kracht en licht ontvangen. Elke zwakheid zal verre van u blijven en u zult vol wijsheid zijn. En daaraan kunt u zien dat Mijn gave goddelijk is. U ziet de waarde van Mijn gave in en u zult gelukkig zijn, dat Ik Me om u bekommer in geestelijke nood en ook in elke aardse benauwenis.

Wat Ik u geef is niets nieuws, maar de eeuwige waarheid. Dat wil zeggen: ze moet, wil ze waarheid blijven, onveranderd blijven, zoals ze van Mij is uitgegaan. Maar het menselijk verstand verandert veel. Het probeert voortdurend te verbeteren. En omdat Mijn gave elke wil om te verbeteren onnodig maakt, is het begrijpelijk dat er alleen maar een verandering kan worden bereikt van wat als eeuwige waarheid van Mij afkomstig is. Dus is het ook begrijpelijk dat Mijn Woord niet zo behouden blijft en het steeds weer een zuivering nodig heeft, wil het als Mijn Woord op aarde worden verbreid.

En daarom bied Ik Zelf Mijn Woord steeds weer aan diegenen aan, die hongeren en dorsten naar voedsel voor hun ziel. En dezen zullen in de waarheid vaststaan. Ze zullen niet bang hoeven te zijn een gebrekkig weten in ontvangst te nemen of het verkeerd te begrijpen, omdat het overbrengen van de zuivere waarheid Mijn wil en Mijn doel is, zolang er mensen op aarde wonen. Want alleen de waarheid kan naar het eeuwige leven leiden en de ziel helpen volmaakt te worden.

En daarom zal Ik voor Mijn dienaren op aarde steeds een trouwe begeleider zijn. Ik zal ze op wegen leiden waar de mensen hen ontmoeten die sterke behoefte hebben aan Mijn hemels brood, die verlangen naar voedsel voor hun ziel en wier leven een werkzaam zijn in liefde is, om welke reden ze ook naar Mij verlangen. Ik kom hen Zelf naderbij door Mijn dienaren. Ik geef hun uitsluitel over vragen van het hart. Ik leg hen gedachten in het hart, zodat ze Mijn dienaren om lering vragen en dan spreek Ik Zelf door dezen. En dus ontvangen de hongerende mensen van Mij Zelf het brood uit de hemel, de volle waarheid, die geestelijk voedsel is voor hun ziel.

En de ziel zal zich positief ontwikkelen. Ze kan niet achterblijven in haar ontwikkeling als ze van Mij Zelf de spijs in ontvangst neemt die Ik met Mijn kracht heb gezegend, die dus nooit zonder uitwerking kan blijven. En waar Mijn dienaren vlijtig werkzaam kunnen zijn, daar zal spoedig helder licht de geestelijke nacht verlichten. En de mensen zullen geen angst meer hebben voor de duisternis, want voor hen is de morgen aangebroken, waarop spoedig de heldere dag zal volgen, waar het licht van de zon doorbreekt en elke duisternis verjaagt.

En als eenmaal de geestelijke zon is opgegaan voor de mensen, dan is er geen nacht meer. Dan zal het licht eeuwig stralen en voor de ziel een oneindige weldaad betekenen. Want haar oerstaat was het helderste licht. En de duisternis was een gevolg van de zonde tegen Mij, een gevolg van aanmatiging en een zich afkeren van Mij. Maar nu is ze voor eeuwig in liefde met Mij verbonden en ze moet daarom ook onuitsprekelijk gelukkig zijn.

Laat daarom de ziel op aarde geen gebrek lijden. Geef haar wat ze dringend nodig heeft: geestelijk voedsel, spijs en drank uit de hemelen. Geef haar Mijn Woord, doordat u de wil opbrengt dit rechtstreeks of indirect te ontvangen. En de ziel zal belangstelling tonen voor Mij, voor Mijn Woord, als uw wil op Mij is gericht. Laat het meest kostelijke niet aan haar voorbijgaan. Laat het levende water niet wegstromen, zonder dat u er zich aan laaft. Put en drink uit de bron des levens en verzadig u met het Woord dat Mijn Liefde u aanbiedt.

En wilt u heel bijzonder worden bedeed, oefen u dan, dat u in staat bent Mij Zelf te horen. Luister binnen in u en let op uw gedachten en Ik zal tot u spreken, fijntjes en zacht, maar u zult Mijn stem herkennen, de stem van de goede Herder, die Zijn schapen roept, omdat Hij er geen van wil verliezen. U zult als Mijn kinderen de stem van de Vader herkennen, want wie in diepste liefde contact met Mij zoekt, naar hem buig Ik Me over met Mijn Vaderliefde. En het kind zal Mijn Liefde voelen en gelukkig zijn, in het bezit van de waarheid, die het van Mij ontvangt. En het zal steeds dichterbij Mij komen door de waarheid en zich uiteindelijk verbinden met de eeuwige Waarheid. Het heeft zijn doel bereikt en zal voor eeuwig gelukkig zijn.

Amen

BD.4599

28 maart 1949

Houdt u vast aan Mijn Woord: "Kom allen tot Mij"

Houdt U vast aan Mijn Woord en pieker niet en leg het niet spitsvondig uit, net of het anders is te verstaan dan u in het hart voelt. Steeds zult u troost en kracht kunnen putten uit Mijn Woord en bijgevolg hoeft u niet in angst en zorgen te leven, integendeel zult u ze te allen tijde uit kunnen bannen zodra u Mij tot u laat spreken. Als Vader van Mijn kinderen ben Ik van alles op de hoogte wat hen bezighoudt en wat hen bedrukt en afwachtend sta Ik terzijde tot Mijn kinderen Mij vol vertrouwen naderen en Mij vragen om bijstand.

En Ik weiger hun niet wat ze afsmecken, op elke bange vraag heb Ik een antwoord gereed en Ik herhaal wat Ik heb gezegd toen Ik op aarde wandelde: "Kom allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat". Laat u niet terneer drukken door wereldse zorgen die zich vanzelf weer in niets oplossen, denk veeleer alleen aan uw ziel die steeds kracht zal ontvangen, die door Mijn Woord de kracht uit Mij wordt overgebracht, om welke reden het opnemen van Mijn Woord voor u het allernoodzakelijkste is, wat u niet achterwegen zult mogen laten. En daarom laat Ik zo vaak nood en leed over u komen, omdat Ik wil dat u aan Mijn Woord de kracht ontleent, opdat uw ziel gesterkt wordt. Ik wil dat u een altijddurende verbinding met Mij onderhoudt, dat u Mij niet buiten spel zet en de wereld op de voorgrond laat treden. En als u in gevaar bent, kom Ik u nader in de vorm van leed en tegenspoed. En laat Me dan tot u spreken. En Ik wil woorden tot u spreken die u waarlijk veel kracht en troost schenken en voor u 'n bewijs moeten zijn van Mijn tegenwoordigheid, van dat Ik op de hoogte ben van uw nood, en van Mijn Liefde. Ik wil alleen dat u uit uzelf tot Mij komt, om uw vertrouwen te

voelen, dat Mij gelukkig maakt en Ik wil u al Mijn woorden in herinnering brengen die Ik tot de mensen sprak op aarde die geestelijk en aards in dezelfde nood waren. En u zult Mij Zelf herkennen in Mijn Woord, omdat u aan het toesturen van kracht de goddelijke oorsprong inziet en dus zult u ook vast staan in het geloof, waartoe Ik u wil helpen door Mijn Woord.

Amen

BD.4726

28 augustus 1949

Mijn schapen herkennen Mijn stem - "Afweer"

Zoals u zich tegenover Mijn Woord opstelt, zo stel Ik Me tegenover u op. Want het is de stem van de Vader, die tot u spreekt, die u zult moeten herkennen als u Mij liefhebt, dat wil zeggen: Mijn geboden onderhoudt. Aan wie Mijn Woord bekend wordt gemaakt, neemt het aan als hij Mij liefheeft, of hij heeft Mij niet lief als hij Mij afwijst, dat wil zeggen: hij vervult Mijn geboden niet, hij leeft niet in de liefde tot God en de naaste, anders zou hij Mijn Woord herkennen als stem van de Vader. Het zal u dus begrijpelijk zijn dat Ik diegenen zegen die Mij in het woord opnemen, maar Mijn zegen onttrek aan hen die Mij afwijzen, want ze zullen niet kunnen zeggen dat ze Mij niet erkennen, ofschoon ze Mijn Woord verwerpen.

Mijn schapen herkennen Mijn stem en wie hem herkent, staat er ook voor in, hij staat helemaal voor Mijn Woord in en vreest niet het door te geven. Want waar is er een kind te vinden dat aan de woorden van zijn vader geen geloof hecht? Ik kwam tot de mijnen en ze herkenden Mij niet. En nu kom Ik weer naar Mijn kinderen, maar minder dan ooit geven ze acht op Mijn stem, omdat ze niet de juiste verhouding van kind tot Mij hebben, omdat ze de wereld meer recht toekennen en voor Mij niet veel meer over hebben. En toch noemen ze zich gelovig. Maar Ik acht hun geloof niet, want Ik zie geen liefde in hun harten, daar ze anders Mij of Mijn Woord zouden begeren, of naar de zachte klank van Mijn stem luisterden waar die maar te horen valt.

Wie echter omwille van de wereld Mijn Woord wegdringt, bezie Ik niet als Mijn waar kind, want de Liefde van de Vader omvat wel al Zijn kinderen, maar Ze wil ook door hen beantwoord worden. Houd van Mij en onderhoud Mijn geboden, dan zal ook Mijn Woord u vaderlijk voorkomen, dan zal er ook geen wil om af te wijzen in u bovenkomen, dan zult u vol vreugde Mij belijden tegenover de medemensen en er voor zorg dragen Hem bekend te maken. Maar als u de liefde

niet in u hebt, doet het u niets en als lastig voor u wijst u het af, zowel duidelijk in het hart als ook naar buiten toe, en dan wijst u ook Mijn Liefde van de hand, Die in het woord tot u komt, Die u door het woord een bewijs geeft dat de Vader met Zijn kinderen spreekt en door hen wil worden aangehoord. Onderzoek uzelf ernstig of u kinderen van de wereld bent of kinderen van de Vader in de hemel en denk aan Mijn woorden: "Mijn schapen herkennen Mijn stem" en wees niet ongelovig maar gelovig.

Amen

BD.6570

12 juni 1956

Mijn schapen herkennen Mijn stem

Woorden die u van Mij ontvangt zijn geest en leven. En ze moeten ook de geest van ieder mens aanspreken en hem het leven geven. Hij moet de kracht van Mijn Woord gewaar worden zodra hij maar zijn hart opent en Mij Zelf toegang verschaft, zodra hij de gave in dank aanneemt die Ik Zelf hem aanbied. Die Mij liefheeft en die ook zijn naaste liefde betuigt, zal zich steeds door Mijn Woord aangeraakt voelen, omdat deze al door de liefde met Mij verbonden is en hij ook Mijn stem herkent als stem van de Vader, die Zijn kind gelukkig wil maken.

“Mijn schapen herkennen Mijn stem.” En Mijn stem weerklinkt altijd alleen dan, wanneer Ik Zelf ook tot de mensen spreken kan. U zult niet het lege woord als “stem van de Vader” kunnen bestempelen, waarvan zich ook die mensen kunnen bedienen die Mijn aanwezigheid in zich echter nog niet toelaten, die nog een ongewekte geest hebben, die wel beweren in Mijn naam te prediken, maar van welke Ik Zelf Me nog niet kan bedienen om door hen te spreken tot allen die naar hen luisteren.

Het herkennen van Mijn stem eist een zo bewuste verbinding met Mij, dat Ik Zelf dus ook spreken kan. En deze band moet tot stand worden gebracht door zowel de prediker als ook door hem die de woorden hoort. Dan lokt de goede Herder Zelf Zijn schapen en ze zullen Hem gewillig volgen. Mijn schapen herkennen Mijn stem. Stelt dit niet voorop dat Ik steeds weer tot de mensen spreek? Ik wijs er met nadruk op, dat Mijn schapen Mijn stem herkennen.

Dus maak Ik onderscheid bij degenen die Mij horen, want niet allen kunnen zich tot de mijnen rekenen. En daarom zullen niet allen Mij herkennen in het Woord.

Maar steeds zal Ik ook de mijnen Zelf aanspreken, opdat Mijn belofte in vervulling zal gaan: dat ze Mijn stem vernemen en dus ook zullen herkennen als bewijs van tegenwoordigheid van degene aan wie ze zich hebben overgegeven. Dus heb Ik ook door deze woorden erop gewezen, dat Ik u mensen altijd en eeuwig zal aanspreken, dat er niet alleen het geschreven Woord onder is te verstaan, dat zonder geest en leven kan zijn, wanneer Ik het Zelf geen leven inblaas, wanneer Mijn Geest het niet het leven geeft.

Maar Ik wist ook dat alleen dan Mijn Woord werd herkend als rechtstreekse overdracht door Mij Zelf, wanneer een leven in liefde het wekken van de Geest in de mens had opgeleverd. En daarom sprak Ik van de “mijnen”, want de liefde is de band die Mij met hen aaneensluit en Mijn rechtstreeks werkzaam zijn bij hen mogelijk maakt. Het Woord kan iedereen wel horen, maar de stem vereist Mijn aanwezigheid. Dus heb Ik u mensen ook Mijn tegenwoordigheid toegezegd en Ik geef u daar het bewijs van door Mijn stem.

En de mijnen zullen ze ook herkennen als “stem van de Vader”. Maar het is slechts een kleine kudde die de lokroep van haar Herder verneemt en er gevolg aan geeft. Het zijn er maar weinigen die aan Zijn stem gehoor geven, omdat de mensen zich steeds meer laten misleiden door mooie woorden die een verdovende klank hebben, maar zonder geest en leven zijn. En deze mensen horen niet bij de mijnen, want ze hebben Mijn geest niet. Ze zijn zonder liefde en daarom voelen ze zich ook niet tot Mij aangetrokken. En wanneer Ik tot hen spreek, wenden ze zich af en zoeken ze de plaatsen op, waar Mijn tegenstander zich onder handige vermomming vertoont. En ze nemen genoeg met de lege schil waaraan ze geen kracht kunnen onttrekken.

Maar Mijn Woord is kracht en het zal het leven geven aan allen die zich door Mij Zelf laten aanspreken, die verlangen naar Mijn stem en die als Mijn kinderen ook de liefde van de Vader zullen ervaren.

Amen

BD.6760

12 februari 1957

Luister onophoudelijk naar Gods Woord - (Ik doe niets verkeerd)

Ook zal het u in de duisternis doen belanden, wanneer u zich voor Mijn Woorden afsluit, wanneer u denkt Mijn toespreken te kunnen ontberen, wanneer u dus zonder “Mijn Woord” door het aardse leven gaat. U hebt snel een verklaring bij

de hand: “Ik doe niets verkeerd, ik handel rechtvaardig en vervul mijn plicht.” Maar u gelooft niet meer nodig te hebben. U gelooft misschien in Mij als uw God en Schepper, maar u houdt afstand van Mij. U verlangt niet naar Mijn Woord, en wel daarom, omdat Mijn Woord u gelast meer te doen dan dat u van plan bent te doen; omdat Mijn Woord werken van liefde van u verlangt, maar u dit nalaat, want uw eigenliefde is nog te groot.

Wanneer u dus voorwendt in een God te geloven, dan zult u ook moeten horen wat Hij van u verlangt. En luistert u niet naar Hem, dan is uw geloof slechts een dood geloof en uw verzekering dat u in Hem gelooft, is dan maar een zegswijze. Het zijn woorden zonder leven, die niet bijdragen aan uw gelukzaligheid.

En u die zo spreekt, zou er eens ernstig aan moeten denken, dat de dag van uw einde plotseling komen kan en u zult zich rekenschap moeten geven, hoe u zich dan wel staande zult kunnen houden. Want diep van binnen is uw geloof in Mij nog niet verloren gegaan, daar u anders ook niet uw best zou doen een rechtvaardig leven te leiden op aarde.

Maar het is alleen erg zwak, juist omdat de versterking u ontbreekt die u door Mijn Woord ten deel valt. U bevindt zich al in diepe duisternis, maar u zult u tóch nog licht kunnen verschaffen op aarde als u niet kwaadwillig bent. Want u wordt steeds weer in contact gebracht met Mijn Woord. En als het maar eenmaal tot in uw hart kan doordringen, zal het u ook treffen als een krachtstroom en dan kan het licht in u worden.

U zult zich allen door Mij moeten laten aanspreken, als u uw weg over de aarde wilt afleggen met voordeel voor het rijk hierna. En dat betekent, dat u zich innig met Mij zult moeten verbinden, wanneer Mijn Woord u op de één of andere manier wordt gebracht, zodanig, dat u dus graag iets van Mij Zelf zou willen horen. Want de verkondiging van lege woorden aan te horen, zonder deze wil om Mij Zelf te vernemen, kan niet als het “aanhoren van Mijn Woord” worden bestempeld en daarvan zult u ook geen profijt hebben voor uw ziel. En daarom kan alleen die mens Mijn Woord vernemen, die in Mij gelooft en vanuit dit geloof Mijn toespreken verwacht.

Maar een dode verkondiging van het Woord kan een mens ook aanleiding geven zelf de band met Mij tot stand te brengen. Het kan van een formele daad tot een levend gebeuren worden, waarom het steeds raadzaam is die plaatsen op te zoeken, waar Mijn Woord wordt verkondigd. Want zodra maar iets door het verstand wordt opgenomen, kan het ook de weg vinden naar het hart, wat weliswaar een zaak van de vrije wil is, maar desondanks toch mogelijk kan zijn. En elke mogelijkheid moet daarom ook benut worden waar een mens Mij kan vinden.

En zo is het steeds een gezegende arbeid die door diegenen wordt verricht die Mijn Woord trachten te verbreiden. Het is het uitzaaien van goed zaad, dat weliswaar op verschillende soorten bodem kan vallen, maar toch kan er ook een zaadkorrel wortel schieten en opgroeien.

Een mens moet nooit geloven dat zulke arbeid tevergeefs is. Want het voor een enkele ziel de mogelijkheid te hebben geschapen de weg naar Mij te vinden door het aanhoren van Mijn Woord, is een reddingswerk van grote betekenis.

Wanneer nu de gedachten van de mens op Mij worden gericht, kan zo ook eens het verlangen in hem boven komen door Mij te worden toegesproken. Maar pas Mijn Woord zal de mens de kracht overbrengen die hij nodig heeft voor het rijp worden op deze aarde.

Wie voortdurend zijn oren sluit, wie de verkondigers van Mijn Woord weert, zal de duisternis om zich heen vergroten en spoedig geen lichtschijnsel meer kunnen zien. Want hij biedt weerstand aan Mij Zelf, die hem licht en kracht wil verschaffen.

Amen

BD.8048

25 november 1961

De genade van het aangesproken worden door God

Ik kan u mensen wel Mijn Woord doen toekomen, maar Ik kan u niet dwingen het aan te nemen, want uw wil is vrij. Maar denk er steeds aan dat ook Mijn tegenstander u niet kan dwingen u afkerig van Mij en Mijn Woord op te stellen. U beslist zelf dus en daarom zult u zich er ook eens voor moeten verantwoorden wanneer u geen acht slaat op Mijn gaven van genade, wanneer u onberoerd daar aan voorbij gaat en dus uw aardse leven onbenut is, wat uw ziel niet het minste resultaat heeft opgeleverd. Het is de grote genade die u in de eindtijd nog wordt geschonken, dat u Mij Zelf zult kunnen horen, dat u rechtstreeks van Mij kracht zult kunnen ontvangen, die in de vorm van Mijn Woord tot u komt.

En u zou deze genade moeten benutten. U zou naar Mij moeten luisteren en dan uw hart laten spreken. En u zult zich ook waarlijk van de kracht bewust worden, die naar u toestroomt uit Mijn Liefde. Juist u mensen die nog geen verbinding hebt met Mij, zou u voor Mijn aanspreken niet moeten afsluiten. U zou zonder

vooordeel Mijn Woord in u moeten overdenken. En u zult zich aangesproken voelen als door een goede Vriend. U zult weldadig getroffen zijn, wanneer u geen openlijke weerstand aan Mijn Woord biedt.

En Ik wil ook tot u spreken als een goede Vriend, als een Vader, die altijd alleen het beste wil en Zijn kinderen graag gelukkig wil maken. Ik wil alleen dat u de innerlijke weerstand tegen Mij opgeeft. Dan zal ook elk van Mijn Woorden u raken als een liefdevol aanspreken, dat u in uw hart zult overdenken en waartegen u niet in verzet zult kunnen komen. Hoor Mij nu gewillig aan en u zult het waarlijk niet berouwen. Want Mijn aanspreken brengt kracht en licht op u over en uw ziel zal zich goed voelen als haar kracht en licht wordt bezorgd. Daarom zal Ik steeds weer proberen u mensen met Mijn Woord vertrouwd te maken, omdat alleen Mijn aanspreken nog in staat is u te veranderen wanneer u de weg naar Mij nog niet bent ingeslagen.

Mijn Woord kan voor u de lokroep van de goede Herder zijn, die Zijn schapen achterna gaat die zich hebben verspreid en verdwalen. Mijn lokroep kan hen nog bereiken, ook wanneer ze zich ver van hun Herder verwijderden. En ze kunnen er gevolg aan geven en in vrije wil terugkeren. Want Ik moet uw vrije wil achten en mag niet dwingend op u inwerken. Maar aanspreken kan Ik u te allen tijde, want altijd bepaalt u zelf of Mijn aanspreken tot uw hart doordringt. Steeds bepaalt u zelf of u daarin de lokroep van uw Vader verneemt en u zich nu naar Hem toekent, omdat u diens Liefde gewaar wordt in elk Woord dat tot u komt.

En wanneer u door Mijn Liefdestraal wordt getroffen, sluit dan uw hart niet. Open het en laat het licht in u binnenstralen en waarlijk, u zult Mij eeuwig dankbaar zijn dat Mijn Liefde u volgde, ook toen u zich nog van Mij afwendde. Want u zult nu tot leven komen. Mijn Liefdekracht zal u uit de dood tot leven wekken en dit leven zult u niet meer verliezen. Want Mijn Woord zal nu altijd en eeuwig voor u klinken. En altijd en eeuwig zult u ernaar verlangen door Mij te worden aangesproken en altijd en eeuwig zal Ik u dit verlangen vervullen.

Amen

Johannes 10, 28

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven.

BD.6108

14 november 1954

Het doel van God: eeuwig leven - De vrije wil

U het eeuwige leven te geven, is het doel dat Ik Me vanaf het allereerste begin heb gesteld. Ik wil u tot wezens vormen, die in eeuwige gelukzaligheid werkzaam zijn, die dus leven en scheppen, volledig beschikkend over licht en kracht. Het is Mijn doel, dat u deze gelukzaligheid bereikt. En toch zult u zelf deze omvorming - die voorwaarde is voor een eeuwig leven - in u moeten voltrekken. Want ofschoon Mijn Macht onbeperkt is, kan Ik u toch niet zo vormen vanuit Mijn Macht, omdat het niet Mijn doel is willoze schepselen in Mijn nabijheid te hebben. Integendeel, Ik wil kinderen om Me heen hebben, die vrij de volmaaktheid hebben bereikt, wier gelukzaligheid Ik voortdurend kan vergroten en in wier gelukzaligheid ook Ik Zelf Me kan verheugen. Uit vrije wil zult u kinderen van Mijn Liefde moeten worden.

Dit is Mijn heilsplan van eeuwigheid, dat Ik ook zal nastreven tot Ik Mijn doel heb bereikt. Maar er zullen nog eindeloze tijden vergaan tot alles wat uit Mij is voortgekomen, al het geschapene, de voltooiing zal hebben bereikt. Maar daar het niet alleen Mijn werk, maar uw eigen werk blijft, is Mijn Liefde er steeds op bedacht u hulp te verlenen, u op de juiste weg te leiden, u kennis te verschaffen over uw taak en op elke wijze zo op u in te werken, dat uw wil nu uitvoert wat uw en ook Mijn gelukzaligheid tot gevolg heeft.

En dat is steeds alleen maar mogelijk door Mijn Woord, dat u helder en begrijpelijk Mijn wil bekend maakt, van welke de vervulling ook gelijk is aan het vervullen van uw taak op aarde. Als uw God en Schepper van eeuwigheid, blijf Ik door Mijn Woord voortdurend in verbinding met u, Mijn schepselen. En Mijn aanspreken wijst u ook op Hem, die u heeft geschapen. Mijn aanspreken gaat uit naar Mijn kinderen, die in Mij hun Vader moeten herkennen, die Mijn Liefde moeten voelen, opdat ze Mij leren liefhebben en naar Mij verlangen.

Heb Ik bereikt dat ze Mij liefde betuigen, dan streven ze er ook naar bij Mij te komen. En dan heb Ik ze voor eeuwig gewonnen. Want dan bereiken ze ook de graad van volmaaktheid, die hen gelukkig zal laten worden. Dan vormen ze hun wezen uit vrije wil tot liefde en dan heb Ik Mijn doel bereikt.

Maar Ik dwing geen mens Mijn Woord aan te nemen. En daarom zijn nog zo veel mensen terughoudend tegenover Mij. Ze geven Mij niet de mogelijkheid Mijn Liefde bij hen te laten binnenstralen. Ze keren zich af van elke genadevolle gelegenheid. Ze mijden de plaatsen waar ze onmetelijk zouden kunnen ontvangen, wanneer ze gewillig zouden zijn.

Deze mensen verlengen zelf de tijd dat ze van Mij verwijderd zijn en Ik moet hun wil respecteren. Maar eens bereik Ik zeker Mijn doel. Maar tot hun eigen leedwezen verlengen Mijn schepselen de tijd van hun ongelukkige toestand, want ze bevinden zich in een toestand van dood. En pas wanneer ze verlangen te leven, onttrekken ze levenskracht aan Mijn Woord. Pas wanneer ze Mij Zelf tot zich laten spreken, worden ze door Mijn liefdekracht doorstraald en beginnen ze te leven. Maar dan zullen ze ook gelukkig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.6305

7 juli 1955

Wees werkzaam voor de eeuwigheid

Voor de eeuwigheid te werken is uw taak op aarde. En kwijt u zich van deze taak, dan is ook uw tijdelijk lot verzekerd, hoewel u op aarde nog gevechten hebt te doorstaan om u niet af te laten brengen van het streven naar het geestelijke doel. Maar als u in Mij uw Vader ziet en u nu het ware kindschap tracht te bereiken, bevindt u zich ook onder vaderlijke hoede en moet uw aardse leven zo verlopen, zoals de Vader het voor Zijn kinderen goed acht.

Maar het vertrouwen in de liefde en zorg van de Vader bevrijdt het kind van alle angst en zorg. Want het is vol vertrouwen dat zijn God en Schepper, zijn Vader van eeuwigheid, alles goed zal leiden. En dus kan het werken voor de eeuwigheid, want in hem is de liefde voor Mij, die zich ook uit tegenover de medemens. En het verricht nu alles met omhoog gerichte blik. Het stuurt volledig bewust op Mij aan en leidt een levenswandel naar Mijn wil.

Ieder mens is de mogelijkheid gegeven in te zien dat hij Mij toebehoort, omdat hij kan nadenken over zichzelf en zijn oorsprong en hij door middel van gedachten tot inzicht wordt gebracht als hij dit ernstig wil. Ieder mens kan dus besluiten voor de eeuwigheid werkzaam te zijn, maar hij is er niet toe gedwongen. Ieder mens kan een beroep doen op Mijn sturing en leiding, zoals hij zich echter ook kan afzonderen vanuit het gevoel van eigen kracht en sterkte. Dan staat hij echter geïsoleerd aan de kant, niet in staat om geestelijk vooruit te gaan, maar hij streeft dit ook niet na.

Dan staat hij innerlijk vreemd tegenover Mij. Hij voelt zich niet als Mijn kind en ziet in Mij ook niet zijn Vader, die verlangt naar de liefde van Zijn kind. En dan zal hij ook niet werkzaam zijn voor de eeuwigheid. Integendeel, hij zal alleen de

wereld zien met haar goederen en deze begeren met al zijn zinnen. De last van het leven zal in het begin nog wel op hem drukken, omdat Ik zijn gedachten op Mij wil richten. Maar deze last zal steeds lichter worden, omdat een ander ze van hem afneemt en hem alles geeft waar hij naar streeft, maar die daar ook zijn ziel voor verlangt.

Wees werkzaam voor de eeuwigheid en acht het aardse leven niet zozeer, maar neem het op u met alle lasten en moeilijkheden. Want deze dienen waarlijk alleen voor uw bestwil, zoals alles wat u overkomt alleen maar bevorderlijk is voor uw voleinding. U - die zich aan Mij hebt gewijd, die streeft naar vereniging met Mij, naar Mijn aanwezigheid, die zich aan Mij overgeeft, opdat Ik Me om u bekommer - hebt waarlijk het beste deel gekozen, hoewel u arm bent aan aardse vreugden. Maar u zult uw loon krijgen in Mijn rijk en zo rijkelijk ontvangen, dat u weer zult willen uitdelen en dit ook zult kunnen, tot uw eigen gelukzaligheid.

Vergeet niet dat het aardse bestaan u alleen gegeven is om de toegang tot Mijn rijk te vinden, die u echter serieus zult moeten zoeken. Niet, dat u uw taak zult vergeten en blijft steken in het moeras van de wereld, dat u niet zult bezwijken aan de pogingen van Mijn tegenstander om u van het eigenlijke doel weg te houden. Weet dat een moeizame weg de juiste is, maar dat Ik steeds Zelf u op deze weg tegenkom, dat Ik de leiding van u overneem en u zeker daarheen leid, waar uw ware vaderland is.

Amen

BD.6850

12 juni 1957

Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid

De poort naar het leven in licht en heerlijkheid staat open voor u allen die de weg naar Jezus Christus hebt gevonden, doch ze blijft gesloten voor diegenen die nog ver staan van Hem en Zijn verlossingswerk. En daarom zal u zich allen ernstig moeten afvragen of u al de weg naar Hem, naar het kruis genomen hebt; want Zijn weg op aarde eindigde met Zijn dood aan het kruis, en daar zult u Hem dus moeten zoeken en vinden, daarheen zult u moeten gaan als u wilt delen in Zijn verlossingswerk.

Het kruis was het doel van Zijn weg over de aarde, omdat de kruisdood u, mensen verlossing zou brengen. Dus onder het kruis vindt u de goddelijke Verlosser, wat zoveel wil zeggen als, dat u uw zondesschuld, waarvoor de mens

Jezus aan het kruis is gestorven, naar Hem toe draagt onder Zijn kruis, dat u daardoor blijk geeft van uw geloof aan Zijn goddelijke missie en dat u daardoor ook uw wil te kennen geeft, vrij te worden van de schuld, die u scheidt van Mij, uw God en Vader van eeuwigheid. Want dan erkent u Mij Zelf, Die in de mens Jezus het verlossingswerk heb volbracht.

Uw weg moet gaan naar het kruis van Golgotha, wanneer u de poort naar het eeuwige leven zult willen bereiken, want er gaat geen andere weg naar deze poort. Deze ernstige vraag, hoe u tegenover Jezus Christus staat, zou u zich allen moeten voorleggen. Maar u doet het niet, op slechts enkele uitzonderingen na, en of u, mensen ook steeds weer Zijn evangelie wordt verkondigd, of Zijn liefdeleer u ook steeds weer wordt voorgehouden en u de naam van Hem als die van de goddelijke Verlosser ook steeds weer hoort, u houdt uw oren gesloten en als een holle klank gaan alle woorden aan u voorbij.

Wat u hoort over Jezus Christus en Zijn werk van Liefde, raakt u nauwelijks, het dringt niet tot in uw hart door, het is nog niet levend geworden in u, en uw gedachten hebben zich nog niet ernstig bezig gehouden met dat wat uw oren tot nu hebben opgenomen. En eens zult u voor de poort naar de gelukzaligheid moeten blijven staan, u zult niet worden toegelaten, want u vond nog geen verlossing, omdat u de weg naar het kruis niet hebt genomen, omdat Zijn Bloed u niet schoon kon wassen en u daardoor beladen met schuld bij de poort naar de eeuwigheid aankomt.

Het uitspreken van de naam Jezus met de mond is niet voldoende dat u vrij wordt van uw schuld, u zult zelf naar Hem toe moeten gaan, u zult u aan Hem in kinderlijk vertrouwen en in het bewustzijn van uw schuld moeten overgeven en Hem innig vragen dat Hij u bij Zich zou willen opnemen, dat Hij ook voor u Zijn Bloed vergoten mocht hebben en u zult gelovig verlangend Zijn vergeving moeten tegemoet zien.

En uw schuldenlast zal van u afvallen en nu is voor u de weg vrij naar het licht, nu gaat voor u de poort naar de eeuwige gelukzaligheid open. Jezus Christus Zelf leidt u in Zijn rijk, maar zonder Hem zal niemand door deze poort kunnen binnengaan. Als u het toch zou willen geloven dat Zijn naam alles is, dat een aanroepen van Zijn naam in diep geloof u van alle nood, die het gevolg is van de zonde die nog op u drukt, ontlast.

Derhalve ben Ik in de mens Jezus naar de aarde afgedaald om deze grote zondenlast van u af te nemen en daarom ben Ik aan het kruis gestorven, om daardoor de grote schuld teniet te doen, waaronder u allen die over de aarde gaat, zucht. Ik stierf voor u, maar u zult het moeten willen, te behoren bij diegenen voor wie Ik gestorven ben.

En daarom zult u ook de weg moeten nemen naar het kruis, u zult in verbinding moeten treden met Jezus Christus, Die Zijn weg over de aarde voltooide aan het kruis. Dan zal Hij samen met u verder gaan, en Hij zal u geleiden in Zijn rijk, dat Hij heeft beloofd aan al diegenen die in Hem geloven.

Amen

Verkondiging van het evangelie van de “Goede Herder”

BD.2561

25 en 26 november 1942

Een hart dat bereid is te ontvangen - Goede Herder

De geringste bereidwilligheid Mij te dienen, beloon Ik met Mijn Liefde. Want als u uw wil aan Mij overgeeft, pak Ik u vast en nooit kunt u nu verloren gaan, want u hebt Mij uw bereidwilligheid kenbaar gemaakt voor Mij werkzaam te zijn. En wat u nu ook begint, het moet overeenstemmen met Mijn wil en derhalve ook Mijn welgevallen krijgen. Ik dwing geen mens, maar Ik geeft u de vrijheid. En zoals u beslist, zo zult u door Mij worden bedacht. Ik zal bij u zijn, zodra u bij Mij wilt zijn.

U alleen bepaalt de mate van Mijn Liefde. Want als u zich openstelt, stroomt ze u toe. Zodra u uw hart gereed maakt om te ontvangen, neem Ik het in bezit. Maar u zult Mij niet onvoorbereid kunnen opnemen, omdat Ik niet kan vertoeven in een hart dat voor Mij niet sneller gaat kloppen. Ik word naar u toe getrokken, maar evenzo zult u ook op Mij moeten aansturen. Ik richt geen barrières op als u er voor uzelf geen bouwt. Ik ben er steeds voor u, maar u zult Mij moeten roepen, omdat Ik u anders niet kan bedenken. Maar verlangt u naar Mij, dan bent u verzekerd van Mijn Liefde, omdat Ik u liefheb vanaf het allereerste begin.

Laat Mij in uw hart wonen en doe alles om dit doel te bereiken. Want dan bent u machtig en vol kracht. U bent wijs en staat in het licht, want Ik Zelf doorstroom u met Mijn licht en Mijn kracht. En dan bent u van alles op de hoogte en u bent tot alles in staat, omdat Ik het ben die u vervult met Zijn Geest, die dus door u werkzaam is.

Als u aan Mijn Woorden geloof schenkt en ernaar streeft Mij in uw hart op te nemen, dan zult u de aarde met haar noden gemakkelijk overwinnen. Want u streeft nu uw eigenlijke bestemming na. U streeft naar de aaneensluiting met

Hem, van wie u zich eens heeft afgescheiden. En Ik ondersteun u in dit streven. Ik geef u kracht, opdat u niet verflauwt. Ik verlicht u de weg naar Mij, opdat u niet verdwaalt. En Ik Zelf kom u tegemoet en trek u aan Mijn Hart. En dan gaat u de weg omhoog samen met Mij en zult u het doel moeten bereiken.

Ik Zelf zoek naar Mijn schaapjes die de weg kwijt raken. En Ik haal ze terug van de afgrond, want Ik ben de goede Herder, die zich bekommert om Zijn schapen. Ik laat ze niet aan hun lot over, maar Ik klim achter ze aan als ze zich van de kudde hebben verwijderd en gevaar lopen te verdwalen.

Want Mijn Liefde omvat al Mijn schepselen en geen enkel wil Ik ten onder laten gaan in de maalstroom van de wereld. Maar pas wanneer ze Mij herkennen, sturen ze met dezelfde liefde op Mij aan. En dan pas kan Ik Mijn intrek nemen in het hart, wanneer de mens zich heeft voorbereid Mij op te nemen door een levenswandel in liefde, wanneer het zijn wil is Mij voor altijd te dienen en wanneer hij Mij van deze wil blijf geeft door zijn medewerking aan de verlossing van hen die dwalen op aarde. Hem wil Ik zegenen en bij hem wil Ik Mijn intrek nemen.

Amen

BD.3689

17 februari 1946

Dringende noodzaak en zegen van het werk voor het rijk Gods

En alles wat u doet tot Mijn eer, tot verbreiding van Mijn leer en tot verheerlijking van Mijn Naam, zal gezegend zijn, in zoverre dat het niet zonder indruk zal blijven op de nog zwakke maar nog niet geheel verstokte zielen. En het kleinste resultaat betekent een ontwringen van de zielen aan de vijand en een stap dichterbij naar Mij.

En ofschoon u meestal wordt afgewezen, ofschoon hoon en spot uw aandeel is, zullen toch enkele zielen de weg naar Mij vinden. Ze zullen zich optrekken aan de sterkte van uw geloof. Ze zullen proberen u na te streven. Ze zullen Mijn Woord ter harte nemen, dat hun door u toekomt. En ze zullen ook de kracht ervan bij zichzelf bespeuren, want Ik help waar Ik maar de geringste wil ontdek, die op Mij is gericht. Uw werkzaam zijn op aarde zal niet tevergeefs zijn, al kan het zo lijken. Want het Woord dat als zaad in de dood lijkende aardbodem wordt gelegd, kan te zijner tijd wortel schieten, als de gebeurtenissen, de aardse nood zo bij de mens binnenstromen, dat hij geen andere uitweg meer ziet, dan Hem om hulp te

vragen, die zich tevoren in het Woord aan hem bekend maakte. En dan was uw werk niet tevergeefs. In Mijn opdracht moet u werkzaam zijn op aarde in de laatste tijd voor het einde.

En wanneer Ik u, Mijn dienaren, deze opdracht geef, dan zult u er altijd verzekerd van kunnen zijn, dat Ik u geen arbeid zonder resultaat toewijs. Want de Heer is op de hoogte van de zegen van de arbeid van Zijn knechten. En in Zijn Wijsheid zal Hij hen geen arbeid laten verrichten die zonder enig succes is. U moet zich daarom geen zorgen maken en menen nutteloos werk te doen, want Ik Zelf werk immers door u. En Ik trek waarlijk nog schaapjes naar Me toe, want Mijn stem wordt als die van de Herder herkend, al is het maar door weinige. Maar ter wille van de weinige zend Ik u uit hun redding te brengen, omdat iedere ziel Mij bovenmate lief is en Ik haar graag wil behoeden voor een herhaalde gang over de aarde door de gehele schepping.

Tevens moet er aan de verstokten nog gelegenheid worden geboden, de weg naar Mij te vinden. Want zolang de aarde bestaat moet ze dienen voor de positieve ontwikkeling van het geestelijke. Dus moet ook zolang het geestelijke, dat als mens is belichaamd, de mogelijkheid worden gegeven Mij te vinden en te herkennen. Dit kan tenslotte alleen nog geschieden door het overbrengen van Mijn Woord, dat door u voor hen toegankelijk moet worden gemaakt, opdat ze niet kunnen zeggen onrechtvaardig veroordeeld te zijn op de dag van het oordeel. Want pas als ze Mij geheel afwijzen en met Mij en Mijn dienaren de strijd aanbinden, is het uur gekomen dat hun maat vol is en ze rijp zijn voor een hernieuwde kluistering op de nieuwe aarde.

De diepste diepte moeten ze in vrije wil hebben bereikt, voordat Ik hun aards bestaan beëindig; voordat Ik de aarde zelf in haar scheppingen omvorm, omdat ze niet meer aan haar doel beantwoordt.

En daarom is ook uw werkzaamheid voor Mijn rijk beslist nodig. Want er moeten mensen zijn, die in Mijn opdracht de medemensen bekendmaken wat de aarde te wachten staat; die uitspreken wat Ik hen in de mond leg, opdat ieder mens door middel van gedachten zich daarmee bezig kan houden en benutten wat hij heeft vernomen. Maar de wil dwing Ik niet. Maar u moet ijverig werkzaam zijn en Ik zal u zegenen. Ik zal met Mijn genade en kracht bij u zijn tot aan het einde en u binnenleiden in Mijn rijk, want een goede dienaar is zijn loon ook waard.

Amen

10 mei 1948

De goede Herder - "De mijnen herkennen Mijn stem"

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. En als Ik hen roep, zullen ze Mij volgen, want ze herkennen de stem van de Vader, die hen liefheeft en aan wie ze gehoorzaam willen zijn. Mijn oproep zal echter spoedig uitgaan naar u, die de mijnen bent. En Ik zeg het u allen tevoren, omdat u zich veilig voelt, omdat u niet gelooft dat het einde nabij is. Maar Ik heb u nodig en Ik kondig u daarom aan, dat u spoedig Mijn stem zult vernemen, de stem van de goede Herder, die Zijn schapen roept.

Ik heb trouwe wachters nodig voor Mijn kudde, leiders die over steenachtige wegen en klippen de mijnen omhoog willen begeleiden, die de mijnen voortdurend terzijde staan en hen wijzen op het nabije einde. Deze leiders en wachters zullen uit Mij Zelf de waarheid ontvangen en ze aan u overbrengen. Ze komen voort uit de rijen der mijnen en brengen de mensen Mijn Woord van boven over. Ze staan met Mij in rechtstreekse verbindingen, dus behoren ze zelf tot de mijnen. En als de oproep in hun oren weerklinkt, dan weten ze dat voor hen het uur gekomen is werkzaam te zijn voor Mij en Mijn rijk.

Dan zal van hun kant de verbinding met Mij zo innig tot stand worden gebracht, dat er nooit meer een achteruitgang kan zijn voor de ziel die Mij dient, dat ze nooit zonder kracht wordt gelaten, dat ze in korte tijd in staat is uit Mij Zelf te spreken. En dan zal ze haar missie op aarde vervullen, die zin en doel is van haar aards bestaan. Dan is ze alleen nog voor Mij werkzaam. En met vreugde zal ze Mijn Woord verbreiden en vertegenwoordigen, want ze is helemaal overtuigd dat Ik Zelf tot haar spreek. En aan elk Woord kent ze daarom de grootste betekenis toe. En de mens zal in grote mate kracht ontvangen. Elk gevoel van zwakheid zal van hem afvallen. Elke geestelijke gave zal ten volle worden benut en gebruikt. En waar hij onder mensen vertoeft zal zijn werk succesvol en zegenrijk zijn. En uw werkzaam zijn is ophanden.

Ik ken uw wil en de zwakheid van uw geloof. Maar Ik ben ook op de hoogte van de verandering die zich binnenkort voor u zal voordoen. Ik ben op de hoogte van de nood en het leed van de komende tijd, zoals Ik echter ook uw wil om te geloven en de sterkte van uw geloof ken. En in overeenstemming daarmee zal Ik u met kracht bedenken en u nooit alleen laten, wat er ook komen mag.

En houd u daarom steeds aan Mijn Woord. Onttrek aan Mijn Woord de kracht waarmee Ik het heb gezegd. Word in waarheid Mijn kinderen, die zich vol vertrouwen aan de Vader overgeven. En geloof dat Hij u zeker zal redden als u in nood bent. Want wie Mijn stem herkent, is Mijn kind en zijn leven is Mijn zorg.

Wie in Mij gelooft zal ook in staat zijn Mijn stem te horen. Maar wie het klinken van Mijn stem in twijfel trekt, is Mijn kind niet, ofschoon hij meent eveneens met Mij verbonden te zijn.

De schapen herkennen de stem van hun Herder en ze zullen Hem volgen als Hij hen roept. Maar Ik ben de goede Herder, die niet eerder rust totdat Hij Zijn schapen heeft gevonden.

Amen

BD.4304

18 mei 1948

De zegevierende kerk - Eén Herder en één kudde

Van gelijke zin in denken, spreken en handelen moet u zijn die Mij bent toegedaan en naar Mij verlangt. Dan zult u een sterke gemeenschap vormen, al is het aantal maar klein. Dan zal Mijn Geest in u werkzaam worden en van Mijn Geest vervuld, zult u kunnen spreken voor Mij en Mijn rijk. Uw spreken zal dan ook succes hebben, want u bewijst het zelf door uw daden die van uw denken en uw wil doen blijken.

In Mijn gemeenschap moet eensgezindheid heersen, omdat allen in dezelfde waarheid wandelen en ook allen door de liefde met Mij verbonden moeten zijn, en daarom een grote ziel vormen - die Ik Mijn kerk noem. In deze gemeenschap zal Ik steeds tegenwoordig zijn en als Mijn Woord gepredikt wordt, ben Ik het, Die door de prediker spreekt. Deze kerk is het die ook door de poorten der hel niet overwonnen kan worden, want waar Ik Zelf in haar aanwezig ben, daar heeft de activiteit van Mijn tegenstander geen succes. Deze kerk is het die triomferen zal op het einde der dagen, want zij bestaat uit de kudde waarvan Ik de Herder ben.

Er zal alleen één kudde en een Herder zijn, maar deze kudde zal bestaan uit mensen van alle geestelijke richtingen, echter alleen diegenen die zich vrijgemaakt hebben van al het uiterlijke en die door hun ijver om een leven te leiden dat Mij welgevallig is, innig met Mij verbonden zijn.

En als de tijd nog wat verder verlopen is, zal Ik Zelf Mijn schapen op altijd groene weiden hoeden, alwaar geen klippen, geen doornen en geen afgronden meer zijn. Ik zal in het paradijs op de nieuwe aarde temidden van de Mijnen zijn, want dan is er geen scheiding meer tussen ons. Mijn schapen ontvluchten Mij niet

meer, zij laten hun Herder niet meer los, want ze houden van Mij en willen zonder Mij niet meer leven.

U hebt nog weinig tijd en moet er daarom naar streven Mijn gemeenschap - Mijn ware kerk - nog te vergroten. En daarom moet u de mensen het ware leven voorleven, u moet liefde geven zonder direct wederliefde te verwachten. U moet de kinderen van de wereld, die de kracht van de liefde nog niet kennen, nog zien te winnen door de liefde, opdat ook in hun hart de vlam ontstoken wordt, opdat zij de vreugde van het geven en het blij maken leren kennen, zich bij u aansluiten en dan ook contact met Mij zoeken. Geef hun een goed voorbeeld en probeer hen aan te sporen hetzelfde te doen, om de kracht van de liefde en het geloof te beproeven. Toon hun de weg naar Mij, maak hen opmerkzaam op de juiste verstandverhouding tot Mij. Maak het voor hen begrijpelijk dat zij in Mij hun Vader moeten zien, Die zij als kinderen onderdanig moeten zijn om verheven te kunnen worden tot ware kinderen - die het erfdeel van de Vader mogen aanvaarden.

En of u er slechts nog maar weinige kunt winnen, dan is toch uw loon groot. Want een goede Herder verheugt Zich over ieder schaap dat verloren was en weer terugkeert. En zo ook verheug Ik Mij over ieder kind dat weer de weg tot Mij vindt, en daarom zal Ik ieder zegenen die Mij helpt Mijn gemeenschap te vergroten - voordat het definitieve einde gekomen is.

Amen

BD.6301

2 juli 1955

De gemeenschap van Jezus Christus

Het is Mijn Wil dat Mijn kleine gemeenschap vast bijeen blijft, opdat de een 'n steun zij voor de ander, geestelijk en aards. Allen moeten zich om Mijn levensbron scharen en zich daaraan verkwikken. Ze moeten daaruit de kracht putten, die ze des te meer nodig hebben hoe dichterbij het einde is. En dat het einde in aantocht is zal ieder weten en geloven die zich door Mijn levenswater laat doorstromen, want hij ziet dan dieper en weet daarom ook waarom het naar het einde toegaat.

Ik wil dat deze kennis aan vele mensen wordt uiteengezet. Ik wil dat iedereen deze levensdrank wordt aangeboden, aan allen die uw weg kruisen. En dan staat

het iedereen vrij of hij bij u wil blijven, of zich weer afwendt van de bron die Mijn liefde u allen ontsloten heeft.

Deel aan allen dat levenswater uit dat uit Mijn bron is gevloeid. Verbreid allen Mijn Woord dat u uit den hogen wordt toegestuurd en help mee de kring te vergroten van hen die Ik door Mijn Woord kracht kan doen toekomen, omdat Ik weet dat allen deze kracht absoluut nodig hebben in de komende tijd.

U moet nog alles doen wat er maar gedaan kan worden om Mijn evangelie in de wereld uit te dragen. Ik zal ieder daarvoor zegenen, want Ik alleen weet dat er nog steeds zielen gered kunnen worden. Zielen die ziek zijn, maar die als zij tot de bron van genezing vluchten - ook door het kostelijke levenswater gezond worden.

U allen die Mijn Woord rechtstreeks of door Mijn dienaren op aarde ontvangt, u allen behoort tot Mijn kleine kudde die door Mij, uw Herder behoed wordt. U allen behoort tot Mijn kerk, die Ik stichtte toen Ik op aarde leefde. U allen bent Mijn discipelen van de eindtijd, die Ik met de opdracht uitzend Mijn evangelie aan de mensen te verkondigen. Weet dat Ik met ieder van u ben die wil arbeiden voor Mij en Mijn rijk. Weet, dat Ik u leid naar hen die u moet laven met spijs en drank. Weet dat eenieder die Mij zijn diensten aanbiedt, arbeiden kan in Mijn wijngaard. Maar weet ook dat Ik ieder van u ook nodig heb omdat er nog zeer veel werk verricht moet worden tot aan het einde. En omdat deze arbeid alleen kan worden verricht door mensen die bereid zijn Mijn Wil uit te voeren, die dus instructies van Mij Zelf aannemen.

Geloof ook dat Ik heus wel weet wat dienstig is voor de dwalende zielen, opdat het licht in hen wordt en dat Ik u daartoe altijd die middelen ter hand stel die een succesvolle uitwerking op hen hebben. Geloof, dat Ik ook altijd door u de juiste Woorden tot hen zal spreken, dus dat u allen Mijn Woord wordt gebracht zodat Ik die mensen direct kan aanspreken. En Mijn Woorden zullen waarlijk hun uitwerking niet missen - waar Ik nog een mogelijkheid zie dat die mens kan worden gered.

Werk tezamen met vereende krachten en wees er zeker van dat ook Ik midden onder u vertoef. Dat Ik zelf de mensen uitnodig tot de bron van liefde te komen om zich daar te laten laven en verkwikken. Wees er zeker van dat Ik iedere dienst voor Mij en Mijn rijk zegen, geestelijk en aards. Werk daarom nog ijverig in Mijn wijngaard, want de tijd van de oogst is nu gekomen, waarin Ik veel maaiers nodig heb die ijverig bezig zijn omdat er niet veel tijd meer overblijft voor het einde.

Amen

BD.7455

13 november 1959

Jezus, de Goede Herder

Ik zal u de mensen op uw weg voeren, aan wie u het evangelie zult moeten verkondigen, maar het zijn er altijd maar weinige, die naar u luisteren en uw woorden ter harte zullen nemen. Het is maar een kleine kudde, die Mij - haar Herder - volgt en deze kleine kudde zal Ik bijstaan en Ik laat niet toe, dat er in Mijn stal wordt ingebroken en Mijn schapen van Mij worden weggeroofd, want Ik ben een goede Herder, Die Zijn leven geeft voor Zijn schapen. U allen behoort bij Mijn kudde, die naar Mijn roep luistert, zodra hij voor u weerklinkt.

En Mijn roep is altijd Mijn Woord, waardoor Ik Zelf u aanspreek van boven. Mijn roep is de lokroep van een goede herder, Die niet wil, dat een schaapje uit Zijn kudde voor Hem verloren zal gaan en Die ook tot u woorden van liefde spreekt, om u bij Zich te houden, om u te waarschuwen en te vermanen, opdat u niet bij diegene in de valstrikken terecht komt, die u van Mij wil ontvreemden. Ik laat u wel uw vrije wil en wanneer u loopt over verre velden, dan zult u allen uw weg kunnen kiezen, waarheen u wilt. Maar een goede herder volgt zijn schaapjes en hij zoekt die verdwaald zijn, die zich verwijderden van de goede weg, die in ravijnen of op hoogten te ver zijn gegaan. Een goede herder lokt en roept, zodat ze de weg naar hem terugvinden, zodat ze bescherming zoeken, zich verdringen om hem en met hem samen naar het thuisland gaan, waar rust en stilte hen omgeeft aan het einde van de dag en na de lange omzwervingen door de velden.

En dat is het kenmerk van een goede herder, dat hij zijn schaapjes niet aan hun lot overlaat, wanneer de nacht is aangebroken. Want zo menig schaapje zal verdwalen, het zal van de goede weg afgaan en op de bergen te hoog klimmen, het zal zijn weg aansturen op vreemd gebied, waar het gevangen genomen en gedood worden kan, het zal de verkeerde weg opgaan en zijn kudde en herder verliezen. En dan zal een goede herder hem volgen en net zo lang roepen, tot hij het heeft gevonden. En vol vreugde zal hij zich voorover buigen en het schaapje in zijn armen nemen, om het weer terug te dragen naar de kudde en ze naar de vertrouwde stal terug te drijven. En zo ga Ik ook alle mensen achterna, die Mij als de goede Herder hebben verlaten en hun eigen wegen gaan, die in de wereld verzeild zijn geraakt en proberen hierin op te klimmen. Het zijn allen verdwaalde schaapjes, die Mij aan het hart gaan en die Ik graag weer terug wil winnen voor Mij, die Ik graag tot de mijnen wil rekenen en daarom steeds weer lok en roep door Mijn Woord, zodat ze daar gevolg aan geven en Mij weer in liefde naderbij

komen, van Wie ze zich hebben verwijderd. En daarom weerklinkt steeds weer Mijn Woord van boven en wie het ontvangt, moet het verder uitdragen in de wereld, want de mensen hebben Mijn Woord dringend nodig, Mijn liefdevolle lokroep, die hen weer naar hun Vaderland moet terugroepen.

En Ik weet waarlijk, wie Mijn Woord nodig hebben en deze leid Ik op uw weg, opdat u bij hen het werk aan de wijngaard zult kunnen verrichten, opdat u Mij als de goede Herder diensten van liefde zult kunnen bewijzen en Mij ook de schaapjes weer kunt terugbrengen, die zich van de kudde verwijderden en die toch weer tot Mij moeten komen, omdat ze zonder Mij niet zalig kunnen worden.

Het zullen er niet vele meer zijn, op wie Mijn Woord nog indruk zal maken. Veeleer zullen de meeste mensen zich verzetten u aan te horen, want Mijn kudde is verstrooid en ver weg gedreven door de vijand, die zich wederrechtelijk toe-eigent, wat zich vrijwillig aan hem overgeeft. En toch moet de lokroep van de goede Herder steeds opnieuw weerklinken. Want zodra zij vrijwillig weer naar Mij terugkeren, kan Ik hen ook terughalen en naar de vertrouwde stal toe leiden.

Daarom, lok en roep ook u, die Mijn evangelie in de wereld uitdraagt. Maak de mensen de goede Herder bekend, Die onophoudelijk Zijn schaapjes zoekt en hen onder Zijn trouwe hoede wil nemen. Verkondig de mensen, dat er een God van liefde bestaat, Die er alleen maar op wacht, dat ze naar Hem toekomen in al hun noden, Die als een goede Herder elk schaapje in Zijn armen wil nemen, Die het alle bescherming biedt bij Zich Zelf, opdat alle mensen bij Hem goed geborgen zijn.

Amen
