



**Stilte
voor de
storm**

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

6023 Eindopenbaring van God

Het geestelijk lage niveau van de mensen

7810 Geestelijk dieptepunt

8712 Geestelijk dieptepunt - Liefdeloosheid - Eigenliefde

Het gaat richting het einde

4889 Verwijzing naar het einde

6059 De tijd van het ophanden zijnde einde

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit

5712 Verrassend einde, ook voor de gelovigen

8685 Het laatste geweldige vernietigingswerk (2)

Het komende wereldgebeuren

4747 Teken van het nabijzijnd einde: Geestelijke vervlakking - Schijnbare toestand van vrede

6970 Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede

4493 Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt

3318 De geweldige Stem van God - Einde van de strijd

7207 Nog slechts een korte tijd van genade

Gods ingrijpen zal komen als een dief in de nacht

2086 Doel van de natuurcatastrofen

2534 "Ik zal komen als een dief in de nacht"

6837 Aardse opbloei - Wereldse vooruitgang

Het ingrijpen van God

- 6313 Verschijning in de kosmos
- 1538 Toedracht van de catastrofe
- 2246 Catastrofe
- 7052 Een ernstig wijzen op Gods ingreep en gevolgen

Laatste fase van de eindtijd

- 3209 Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos
- 6758 Geloofsstrijd - Antichrist
- 4126 Stilte voor de storm - Het zichtbaar verschijnen van de Heer
- 5305 Plotseling en onverwacht komt de laatste dag
- 3606 Stormachtige tijd voor het laatste oordeel - Paradijs
- 8066 Tweede brief van Petrus, 3:10

Het benutten van de tijd van genade

- 3396 Periode van genade tot aan het goddelijk ingrijpen
- 5729 Het benutten van de tijd van genade voor het einde
- 6271 Stilte voor de storm - Toegeruste strijders

Er rest nog maar weinig tijd

- 4457 Aankondiging van het einde - "U hebt nog slechts weinig tijd"
- 5219 Ernstige verwijzing naar het einde
- 6250 Geestelijk keerpunt - De nacht komt naderbij

Aanmaning om zielenarbeid te verrichten

- 5397 Ernstige aanmaning
- 5507 Elke dag is een geschenk
- 6439 Denk aan het einde

Bereid u voor op de komende tijd

- 3949 'n Wijzen op de natuurcatastrofe - Dringende aanmaning zich voor te bereiden
- 4838 Verwijzing naar grote nood - Geloofsstrijd - Aanmaning
- 6870 Eindprofetieën en aanmaningen

BD.6023

14 augustus 1954

Eindopenbaring van God

U gaat met zekerheid het einde tegemoet, en daarom openbaar Ik Mij aan u om u niet in onwetendheid te laten over wat het einde voor u zal betekenen. Ik openbaar Mij aan u opdat u het aardse leven in de juiste zin leeft, zodat u het einde niet behoeft te vrezen.

U mensen gelooft echter niet in een einde van deze aarde, en daarom wijst u alle vermaningen en waarschuwingen af die u door Mijn openbaringen worden gegeven. En u bespot en lacht hen uit die u het naderende einde aankondigen, u meent dat uzelf wijs bent en voelt uzelf verheven boven de kennis die door Mij op ongewone wijze aan een mens (Bertha Dudde) wordt gegeven. U bent geestelijk blind en kunt zelf niets zien, maar u gelooft hen niet die ziende zijn en u wel kunnen zeggen in welk uur u leeft.

Het is net als in de tijd van Noach, (de zondvloed) waarin Ik de mensen evenzo het naderende onheil aankondigde en ook geen geloof vond. Toen werden ook de verkondigers van het gericht bespot en gehoond, tot de dag kwam dat de spotters aan het gericht ten offer vielen.

En ook nu zal het weer zo zijn. Weer wordt het gericht al lang voor de tijd aangekondigd en zal ook steeds verder worden verkondigd. Maar plotseling en onverwacht zal de laatste dag komen voor deze aarde en al haar ongelovige bewoners, want Mijn woord is waarheid en wordt vervuld als de tijd is gekomen.

Maar wie gelooft dat u mensen zich midden in deze tijd bevindt en dat u nog slechts een korte tijd heeft tot het einde? Wie gelooft dat u voor een omwenteling staat, voor iets wat geen mens op deze aarde ooit beleefd heeft? Wie laat zich nog beïnvloeden door Goddelijke openbaringen en voorspellingen die het naderende einde betreffen? Wie van u mensen verwacht het einde bewust en bereidt er zich op voor? Het zijn er slechts weinigen die geloven wat door profeten en zieners werd verkondigd, en deze weinige oogsten alleen spot en hoon als zij hun geloof daarin belijden en proberen op hun medemensen in te werken. Slechts weinigen luisteren naar Mijn stem en leven zo dat het einde hen niet verschrikt, maar veel eerder vreugde bij hen losmaakt met het oog op de zalige tijd die op het einde van deze aarde zal volgen.

Ik wil echter hun aantal vermeederen en zou graag willen dat nog veel mensen tot inzicht kwamen dat de tijd vervuld is. Ik wil Mij ook aan hen nog openbaren die totaal zonder kennis zijn, want hun wil trotseert Mij nog en dwang oefen Ik niet uit. Daarom stel Ik Mij tevreden met hen die Mijn woorden geloven en er voor instaan, want deze mensen geef Ik de autoriteit om in Mijn plaats te spreken. En ofschoon zij weinig succes zullen hebben, zal toch de wereld kennis nemen van de aankondigingen over het aanstaande einde. Het zal dus niet aan verkondigingen ontbreken, want overal in de wereld zal van het einde gesproken worden. Op weinigen zal het echter zo'n indruk maken dat zij het geloven, en er zich op voorbereiden.

En Ik zal hen ondersteunen die het zich als opdracht hebben gesteld om ophelderend bezig te zijn. Ik zal dus alle pogingen zegenen die tot doel hebben te verspreiden, wat in de vorm van openbaringen tot u mensen wordt gebracht. En op die manier zal overal de boodschap van het aanstaande einde bekend worden, want spoediger dan u vermoedt zullen Mijn voorspellingen waar blijken te zijn.

En de mensen zullen dagen vol verschrikkingen beleven en daardoor gewezen worden op de waarheid van Mijn woord. Maar zij zullen ook dan nog de tijd hebben om zich voor te bereiden op het einde, dat op deze dagen van verschrikking onherroepelijk zal volgen. En of men u, die Mijn openbaringen verspreidt gelooft of niet gelooft, moet u niet storen. Laat niet na te verkondigen van wat zal gebeuren. Waarschuwen vermaan uw medemensen, breng hen Mijn openbaringen en verkondig het aanstaande gericht dat ieder mens aangaat, ook als zij uw woorden niet willen geloven.

Amen

Het geestelijk lage niveau van de mensen

BD.7810

28 januari 1961

Geestelijk dieptepunt

Er is een grote geestelijke achteruitgang onder de mensen te constateren. En die zal steeds duidelijker tot uitdrukking komen, hoe meer het richting het einde gaat. Want steeds denken de mensen minder aan hun God en Schepper. Het begrip en de betekenis van het geloof wordt voor hen steeds onwerkelijker. Ze denken steeds minder na welke zin en welk doel hun leven op aarde heeft en ze zijn

daarom steeds minder bereid een geestelijk rijk te erkennen. Want ze leven alleen nog voor dit aardse rijk en zijn tevreden met wat de wereld hun biedt. Ze gaan dus geheel zinloos over de aarde. Ze gebruiken de laatste korte tijd van hun bestaan op deze aarde niet voor hun geestelijke ontwikkeling en maken zo ook de hele gang van hun eerdere ontwikkeling nutteloos.

Want wanneer het einde van deze aarde is gekomen, vallen ze terug naar de diepste diepte, omdat het hun ook in het rijk hierna nauwelijks zou lukken vooruit te gaan, omdat ze helemaal zonder licht zijn en ook zullen blijven. En daar het merendeel van de mensen deze geestelijke gesteldheid heeft, is er ook geen verandering te verwachten op deze aarde en moet er van God uit een ommekeer tot stand worden gebracht, opdat de positieve ontwikkeling kan worden voortgezet van het geestelijke dat nog in de scheppingswerken van de aarde is gekluisterd, dat nog niet het stadium als mens heeft bereikt. Want ook de verdergaande ontwikkeling van dit geestelijke is in gevaar, wanneer de mensheid volledig materialistisch geworden (ontgeestelijkt) is en in haar onwetendheid ook dat geestelijke vaak de mogelijkheid ontnemt zich positief te ontwikkelen.

Deze toestand onder de mensheid geeft dus aanleiding tot een totale omwenteling, geestelijk en aards, voor welke u mensen staat. Zou u volgens de wettelijke ordening leven, dan zou de geestelijke positieve ontwikkeling van al het wezenlijke gewaarborgd zijn dat ten dele gekluisterd, ten dele in vrijheid over de aarde gaat. Maar dan zou er op aarde ook niet zo een geestelijk laag peil te constateren zijn, dat de mensen zonder enig geloof voortgaan en niets doen voor hun ziel, die rijp moet worden in het stadium als mens, om vrij binnen te kunnen gaan in het geestelijke rijk, in het licht en in kracht. De mensen hebben zich aan de tegenstander van God verkocht. Ze zijn aan hem gebonden en vervullen alleen diens wil. En dat betekent dat ze geheel zonder liefde voortleven, dat ze zich in duisternis van geest bevinden en hun aards bestaan niet benutten om hun ziel te vergeestelijken.

En daarom moet er aan deze toestand een einde worden gemaakt. De ordening moet worden hersteld, opdat de aarde een schoolgebouw zal worden voor het geestelijke dat zich als mens belichaamd in het laatste stadium van zijn ontwikkeling bevindt. En er moet aan het werkzaam zijn van de tegenstander van God een einde worden gemaakt. Daarom staat u mensen dus ook het einde van deze aarde te wachten en steeds weer zult u er op gewezen worden, opdat u toch nog verandert en u zich bewust wordt van de eigenlijke zin van uw aards bestaan.

Zonder God gaat u verloren en u zult weer eeuwigheden moeten smachten in dit van God verwijderd zijn, dat alleen een diepst ongelukkig zijn betekent voor het geestelijke dat eens uit God is voortgekomen. U zult God nog moeten zoeken zolang u op aarde de mogelijkheid hebt en Hij zal Zich zeker door u laten vinden.

En u hoeft alleen maar eens ernstig over uzelf na te denken, u hoeft alleen maar de wil te hebben dat uw aards bestaan niet tevergeefs geweest zou zijn, en er zullen zeker gedachten in u bovenkomen en u wat licht schenken.

Maar tegen uw wil in zult u niet gelukkig kunnen worden. Tegen uw wil kan u geen licht worden gegeven. En is uw hart verhard, dan kan de hernieuwde kluistering u niet bespaard blijven, die het lot is van al diegenen die niet geloven in een God en Schepper, aan wie ze hun leven op aarde te danken hebben en aan wie alle macht toebehoort in de hemel en op de aarde. Dan zullen ze met zekerheid het verderf tegemoet gaan. Want spoedig is de tijd ten einde. Spoedig zal de aarde nieuw worden gevormd, opdat ze weer haar doel vervult: het geestelijke helpen rijp te worden, zoals het haar bestemming is.

Amen

BD.8712

31 december 1963

Geestelijk dieptepunt - Liefdeloosheid - Eigenliefde

Het grootste bewijs van het geestelijk dieptepunt van de mensen is de liefdeloosheid, die overal onder de mensen te zien is. De eigenliefde is steeds sterker geworden en de onbaatzuchtige naastenliefde wordt door bijna niemand meer beoefend en daarom moet het op aarde ook een gematerialiseerde (ontgeestelijkte) staat zijn, een staat van het werkzaam zijn van slechte krachten waarin steeds de tegenstander van God de opperheerschappij heeft en de mensen hem ter wille zijn. De geestelijke duisternis wordt steeds dieper, lichtstralen zijn maar zelden te zien en vaak worden ze zelfs voorgespiegeld als schijnlichten die geen uitstraling hebben. De tijd van het einde is kennelijk gekomen wanneer de graad van liefde van de mensen als criterium wordt genomen.

Er is een duidelijke teruggang te melden, de mensen zijn hecht met de materie verbonden; voor hen gelden slechts het lichaam en zijn welbevinden, aardse successen en vermeerdering van aardse goederen. Dat hun zielen in aardse nood zijn geloven ze niet, omdat ze niet aan een voortleven van de ziel geloven, vaak zelfs een ziel in zichzelf loochenen. En ze kunnen niet gedwongen worden anders te denken, hun vrije wil moet geëerbiedigd worden, maar daaraan beantwoordend scheppen ze zich ook zelf hun lot na hun dood.

En wie de gebeurtenissen in de wereld, in zijn naaste omgeving beziet, weet ook dat deze toestand niet eeuwig duren kan, omdat hij van dag tot dag verslechtert,

omdat de hang naar de materie steeds groter wordt, omdat geen enkel geestelijk streven kan worden geconstateerd en omdat elke toestand eens is afgelopen wanneer hij niet overeenstemt met de goddelijke ordening.

De mensen dienen elkaar niet meer, veeleer wil ieder heersen en slechts bediend worden, ieder eist van de ander wat hem genoegenschapsverschaffen maar niemand is bereid ook voor de ander hetzelfde te doen. De liefde ontbreekt, de harten van de mensen zijn verhard en steeds zijn het er maar weinige die in geval van nood bereid zijn te helpen. En dit is de kleine kudde, want waar eenmaal de wil tot liefde werkzaam is, wordt ook de verbinding tot stand gebracht met de Eeuwige Liefde. En Deze laat nu de mens niet meer los die vrijwillig werken van liefde verricht.

U mensen bent niet op de hoogte van de zegen van een werkzaam zijn in liefde, u weet niet hoeveel makkelijker u door het aardse leven zou kunnen gaan, wanneer u maar de liefde wilde beoefenen en daardoor steeds meer ontvangt voor uw ziel, maar ook aards zult ontvangen wat u nodig hebt. Maar de liefdeloze mensheid mist dit weten, ieder denkt alleen maar aan zichzelf en ieder haalt uit het leven wat hij maar kan en denkt er niet aan dat hij niet op de hoogte is van het uur van zijn dood, dat hij elk moment kan sterven en niets meeneemt in het rijk hierna van wat hij op aarde bezit, maar dat hij naakt en ellendig daarginds aankomt omdat hij voor zijn ziel niets bezit, die hij op aarde gebrek liet lijden en dat zij nu echter het enige is wat is overgebleven en nu in bitterste armoede het geestelijke rijk binnengaat. En deze liefdeloze toestand kan de mensen niet het geringste geestelijke resultaat opleveren. Daar echter alleen met het doel het geestelijk geheel rijp worden van de ziel, deze als mens over de aarde gaat, maar het doel niet wordt nagekomen, moet er een ingrijpen met geweld van de kant van God volgen, een scherpe terechtwijzing en aanmaning, opdat nog enkele weinigen zich bezinnen op het doel van hun aardse leven en veranderen voor de laatste fase op deze aarde begint, die niet lang duren zal tot het einde.

Op het zachte toespreken van God door slagen van het noodlot, catastrofes en ongelukken van allerlei aard, op het Woord Gods dat van boven weerklinkt, slaan de mensen geen acht en daarom moeten ze luider worden aangesproken, en zalig hij die dit toespreken van God horen wil en het ter harte neemt, want ook dan zullen er nog veel mensen zijn die Hem niet willen herkennen wanneer Hij door de elementen van de natuur tot hen spreken zal in enorme kracht. Ook zij worden niet gedwongen maar kunnen in vrije wil kiezen. Maar ze zullen behoed zijn voor het ergste, voor de hernieuwde kluistering in de vaste materie als ze nog maar de weg naar God vinden en begaan, wanneer ze Hem nog erkennen en tot hem roepen om erbarmen.

Maar dan is ook het einde gekomen, want de aarde vervult niet meer haar doel, ze wordt niet meer als plaats van rijpwording door het geestelijke gebruikt, ze wordt alleen nog gebruikt voor het lichaam en ieder werpt zich op als heerser van de aardbol en richt zelf de grootste verwoestingen aan in het geloof alle wetten van de natuur te beheersen en dus ook ongestraft te kunnen experimenteren wat dan ook tot de laatste vernietiging van de aarde zal leiden.

Maar de mensen zelf willen het zo en zo zal het ook gebeuren, zoals het verkondigd is in woord en geschrift: Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan en de goddelijke ordening zal worden hersteld, opdat het terugvoeren van het geestelijke naar God kan worden voortgezet zoals het in Zijn heilsplan is voorzien van eeuwigheid.

Amen

Het gaat richting het einde

BD.4889

4 mei 1950

Verwijzing naar het einde

Er is u nog een korte termijn gegeven. Steeds weer zeg Ik u dit, want uw geloof is zwak en u wilt niet zien dat u in de eindtijd leeft en bijgevolg Mijn waarschuwingen en aanmaningen aan u zijn gericht. Maar u moet het geloven, want van uw geloof hangt het af hoe u de laatste tijd benut voor uw ziel en uw vooruitgang. Wat u zonder geloof doet, doet u alleen voor de wereld. Maar deze zal vergaan en al uw moeiten zullen vergeefs zijn. Alle goederen zullen vergaan en er zal niets voor u achterblijven waar u nut van hebt in de eeuwigheid. Alleen dat, wat niet van deze wereld is, zal van u blijven; alleen de schatten die u geestelijk hebt verzameld, zullen voor u behouden blijven. Geloof u nu aan een spoedig einde, dan zult u niet meer bezig en werkzaam zijn voor deze wereld, voor het lichaam en zijn behoeften. Veeleer zult u zich eerst om de toestand van uw ziel bekommeren, dat hij verbeterd wordt, en dus zult u werken voor uw eeuwige leven.

De wereld houdt u van deze arbeid af. De wereld probeert u te boeien met aardse vreugden en verlokkingen van allerlei aard. En steeds heeft het vervullen van aardse wensen een verslappen van geestelijke arbeid tot gevolg, dus verlies van geestelijke schatten die blijvend zijn. Daarom waarschuw Ik u voor de wereld.

Schenk er niet meer aandacht aan dan noodzakelijk is voor uw aards bestaan. Zoek haar niet. Integendeel, mijd haar waar het mogelijk is. Ken haar geen andere waarde toe dan dat ze het noodzakelijke middel is voor uw rijp worden op aarde en laat haar niet zegevieren over u, maar streef ernaar dat u hoog boven de wereld staat. En u zult het kunnen, zodra u het geloof in u levend laat worden, dat het einde nabij is.

Weet, dat Ik Zelf tot u spreek, uw God en Vader van eeuwigheid. En weet, dat elk Woord waarheid is, omdat Ik het u zeg. En zorg daarom alleen voor de huidige dag en bekommer u niet om wat er morgen is. Want het zijn nutteloze zaken die u bezorgd maken en alleen één ding is belangrijk: geestelijk te rijpen en zich geestelijk voor te bereiden op de eeuwigheid. Deze zorgen zult u steeds als eerste moeten laten gelden, dan zult u geen einde hoeven te vrezen. U zult het rustig en kalm tegemoet zien en voorbereid zijn op Mijn komen aan het einde van de tijd die u nog verleend is om uzelf te verlossen uit de boeien van de satan.

Amen

BD.6059

19 september 1954

De tijd van het ophanden zijnde einde

Er is door Mij wel aangekondigd dat het einde nabij is, maar u weet dag noch uur. En daarom bent ook u, Mijn gelovigen, niet ijverig genoeg in uw arbeid aan uw ziel. Want ook u rekent erop dat er steeds nog een tijd voorbij gaat totdat Mijn aankondigingen vervuld worden. Ook u verwacht het einde niet zo snel, daar u anders uw aardse aangelegenheden waarlijk niet meer zo belangrijk zou vinden, daar u anders zou handelen als in afwachting van iets ongewoons waarop u zich zult moeten voorbereiden.

Weliswaar moet u tot het laatst de taken vervullen die uw aards werkterrein vraagt, maar de zorg voor uw ziel moet op de eerste plaats staan. En de gedachte dat u morgen al van elke aardse zorg bevrijd zult kunnen zijn, dat u morgen al beoordeeld wordt naar de rijpheid van uw ziel, deze gedachte moet u aansporen tot ijverige werkzaamheid. Want steeds weer zeg Ik u: de dag komt vlugger dan u vermoedt. En u zult tot het laatst op uitstel of vertraging rekenen, omdat de gedachte aan een plotseling einde voor u onvoorstelbaar is. En daarom zult ook u verrast zijn, ook al staat u niet ongelovig tegenover Mijn aankondigingen.

Maar uw medemensen zijn helemaal ongelovig, om welke reden ze ook nooit geloven dat de tijd zeer nabij is. Maar u zult daarom dubbel ijverig aan uzelf moeten werken, want u zult nog deze of gene voor het einde kunnen helpen te geloven, wanneer uw geloof zelf onwankelbaar is en u krachtens het geloof weerstanden zult kunnen overwinnen die onvermijdelijk zijn omdat het einde nabij is. Hoe meer u zelf zich deze gedachte eigen maakt, dat de laatste dag zeer spoedig zal aanbreken, des te rustiger zult u zijn ook in aardse aangelegenheden, bij mislukkingen en zorgen van allerlei aard, omdat u ze als noodzakelijk inziet en u de toestand van uw ziel als belangrijker beschouwt.

En laat u niet van de wijs brengen door de schijnbare rust. Er zal geen mens lang van deze rust kunnen genieten, want plotseling zal alles veranderen en plotseling zal ook het wereldgebeuren een onheilspellende wending nemen. En dan gaat het met reuzenschreden het einde tegemoet. En gelukkig is hij die zich daarop heeft voorbereid, die Mijn Woorden ernstig neemt en leeft als zouden hem nog maar weinig dagen beschoren zijn. Want hij zal niet verrast zijn wanneer alles komt zoals Ik het lang tevoren heb verkondigd.

Amen

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit

BD.5712

30 juni 1953

Verrassend einde, ook voor de gelovigen

Voor velen die op de hoogte zijn, zal het uur van het einde als bij verrassing komen. Want ook zij achten het nog ver weg, omdat het aards gewoel nog geen achteruitgang laat zien, omdat de tekenen van het einde hun niet duidelijk genoeg zijn, hoewel ze het wel voor mogelijk houden dat ze in de eindtijd leven. En ook Mijn gelovigen kunnen zich nog niet serieus schikken in de gedachte dat ze het einde beleven zullen. Want ook zij staan nog op de grond van de reële werkelijkheid, ook zij zien de medemensen steeds in bedrijvige drukte en het geestelijke weten komt hun bijna onwerkelijk voor bij het zien van het streven van de wereldse mensen, bij het zien van de aardse vooruitgang en de hoop en verwachtingen van de mensen over de komende tijd. Ook zij zullen dus verrast zijn en beseffen dat het onwerkelijk schijnende werkelijkheid wordt en alle verwachtingen van de mensen verloren gaan.

Het einde zal komen als een dief in de nacht, maar het kondigt zich tevoren aan. Het werpt zijn schaduw vooruit, het zal in het klein al tevoren plaatsvinden. Het zal zich door een natuurcatastrofe van zeer grote omvang aankondigen en deze zal de laatste aanmaning zijn, de laatste verwijzing naar het einde. En al twijfelt u mensen of u wilt het niet toegeven - Mijn plan van eeuwigheid staat vast en volgens dit plan wordt alles afgewikkeld in het universum. Het einde zal er plotseling zijn, omdat er geen acht wordt geslagen op Mijn aanmaningen en waarschuwingen die waarlijk voortdurend de mensen toekomen om hen niet onvoorbereid het einde te laten meemaken. En dat is toch het doel van Mijn aankondigingen, dat de mensen er zich op instellen, dat ze over het einde nadenken en een begin maken met de arbeid aan de ziel, dat ze leven in overeenstemming met de korte duur van het leven van hun lichaam, dat desondanks de ziel de rijpheid kan opleveren.

Ik wil dat al Mijn aanmaningen en waarschuwingen verbreid worden. Ik wil dat de mensen daar kennis over toekomt, zoals Ik ook wil dat hun onverbloemd de dag van het gericht en het lot van de van Mij afvalligen wordt voorgesteld. Want de mensen kunnen zelf hun redding bewerkstellingen, het einde hoeft voor hen geen uur van verschrikking te betekenen. Ze kunnen het einde ook rustig tegemoet zien, wanneer ze opvolgen wat hun op het hart wordt gedrukt, wanneer ze zich erop voorbereiden, dat wil zeggen volgens Mijn wil nog op aarde leven tot het laatste uur geslagen heeft. Weliswaar kunnen ze dit uur niet meer voor zich uit schuiven, maar ze kunnen het bewust tegemoet zien, omdat dit het einde van de kwellingen betekent voor diegenen die Mij hebben gevonden en alleen de mensen hard zal treffen die met Mij gebroken hebben en daarom ook geen recht meer hebben de aarde te bewonen, die alleen voor het rijp worden van de ziel moet dienen.

Het einde komt net zo zeker als dat de nacht volgt op de dag. De dag is vastgesteld sinds eeuwigheid, maar u weet hem niet. Maar u zult moeten geloven dat vervuld wordt wat ik aankondigde en steeds nog aankondig door zieners en profeten, dat deze dag nabij is, dat hij u allen zal verrassen en dat u daarom al elke dag als de laatste zult moeten beschouwen om nu bewust te leven en aan uzelf te werken. Dan hoeft u het einde nooit meer te vrezen. Integendeel, u zult vol vertrouwen Mijn komen tegemoet kunnen zien, dat u die gelooft, zal verlossen uit grote nood.

Amen

BD.8685

26 november 1963

Het laatste geweldige vernietigingswerk (2)

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. En zo zullen er ook nog in vergrote mate smartelijke gebeurtenissen voorafgaan aan het laatste werk van verwoesting waardoor deze aarde wordt getroffen. Er zal zich in verminderde mate op vele plaatsen dat afspelen, wat zich tenslotte aan de hele wereld zal voltrekken. Maar tevoren zullen door goddelijk willen in werking gezette natuurcatastrofen de mens schik aanjagen, terwijl het laatste vernietigingswerk op deze aarde door menselijk willen in werking wordt gezet. Dus de mensen zelf halen het einde naar zich toe, de ene keer door hun eigen medewerking aan proefnemingen en experimenten van allerlei aard en de andere keer door hun steeds vastere band met de tegenstander van God die de mensen daartoe aanzet, omdat hij zelf niet in staat is werken te vernietigen die ontstaan zijn door de wil van God.

U mensen zult voortdurend in spanning worden gehouden. Want steeds dichterbij komt de dag die aan alles een einde maakt, omdat er een nieuwe aardperiode begint. En elke schrik aanjagende gebeurtenis moet u wakker maken. Want u leeft waarlijk voort als in een toestand van slaap. U ziet en herkent niets, omdat u niet **wilt** zien en herkennen. U bevindt zich in het grootste gevaar weer eeuwige tijden verloren te gaan en zou toch dit gevaar van u af kunnen wenden wanneer het u ernstig aan uw redding gelegen zou zijn. Maar wat er ook nog gebeuren zal, steeds zullen slechts enkelen daar voordeel uit trekken voor hun ziel. Maar het merendeel neemt alles slechts voor kennisgeving aan, windt zich daarover op en vervalt weer in de slaapproestand. En aan hun levenswandel, aan hun instelling tegenover God verandert niets. Want Hij is voor hen te ver weg en de nauwe band met Hem zoeken ze niet, zolang hun het leven op aarde nog verdraaglijk voorkomt.

Maar een toestand van rust zal niet meer intreden. De ene ontstellende tijding zal de andere opvolgen en openlijk zal ook het werkzaam zijn van de tegenstander aan het licht komen. Steeds duidelijker zal de scheiding van de bokken en de schapen te zien zijn. De mensen zullen zich spoedig laten herkennen als twee verschillende doelen nastrevend: mensen die nog ernstig God zoeken en mensen die Hem loochenen en proberen Hem helemaal uit hun leven te bannen. En die laatste zullen de eersten vijandig gezind zijn en hen in het nauw brengen. Want ze zullen in de meerderheid zijn, terwijl de gelovigen steeds de zwakken zijn. Ze wijken echter alleen naar buiten toe voor de overmacht. Maar van God Zelf ontvangen ze steeds kracht om stand te houden tegenover de eisen van de tegenstanders om hun geloof op te geven. Want ook de laatste geloofsstrijd zal spoedig ontbranden en dan begint ook de laatste fase, en het einde staat voor de deur.

Ter wille van het geestelijk lage niveau van de mensen, kunnen ook opwindende gebeurtenissen niet uitblijven. Want van de kant van God wordt alles nog geprobeerd om de mensen aan te zetten tot nadenken. En er wordt hun steeds weer de nabijheid van de dood onder ogen gebracht. Er wordt hun door verwoestingen door natuurkrachten getoond, dat alles vergankelijk is. En ze worden op elke manier aangespoord hun standpunt te bepalen tegenover alle gebeurtenissen. Want ze moeten uit hun lethargie worden losgerukt en tot nadenken aangezet, wat er wel aan al het gebeuren ten grondslag zou kunnen liggen. En wanneer de mensen niet zelf getroffen worden, dan kunnen ze toch ook het lot van hun medemensen op de voet volgen en er in gedachten hun standpunt tegenover innemen.

Alles wordt nog gedaan van de kant van God wat een gering resultaat zou kunnen opleveren. Doch alles wordt meestal aards beschouwd, de aardse nadelen worden bediscussieerd. Maar dat alles zijn geestelijke reden heeft wordt buiten beschouwing gelaten. En geestelijk is er dan ook slechts weinig resultaat te constateren. Toch wordt er u aangekondigd dat u steeds weer zult worden opgeschrikt, dat u zult moeten weten dat alles sinds eeuwigheid is voorzien en er niets zonder zin en doel is, ook wanneer u dit niet inziet. Let op de gebeurtenissen in de kosmos en schenk aandacht aan het wereldgebeuren. En weet dat er geen toevalligheden zijn in het aards bestaan, dat Gods wil alles bepaalt of toelaat, omdat Hij ook op de hoogte is van de uitwerking van datgene wat Hij over de aarde en over de mensen laat komen. Want Hij houdt alle draden in Zijn hand. En Hij weet ze te sturen naar goddelijke wijsheid.

Probeer de taal van God te verstaan. Want u hebt daar alleen uw goede wil voor nodig, u aan Zijn wil ondergeschikt te maken. En probeer daarom steeds alleen voordeel te trekken voor uw ziel uit alles wat er om u heen plaatsvindt. Maar blijf niet onverschillig, want steeds wil God u iets zeggen, wanneer hart en verstand worden getroffen door ongewone gebeurtenissen. Luister naar Zijn zachte stem en laat niets zonder indruk aan u voorbijgaan. Let op de kennisgevingen en symptomen van de laatste tijd, die voor u aanwijzingen moeten zijn dat de tijd is gekomen waarvan steeds melding werd gemaakt. En geloof het, dat u niet veel tijd meer overblijft tot aan het einde, en dat alles zo komen zal, zoals het geschreven staat, dat de oude aarde vergaat en een nieuwe zal ontstaan. Want de tijd is vervuld en daarom wordt ook het goddelijke heilsplan uitgevoerd, zoals het voorzien is sinds eeuwigheid.

Amen

Het komende wereldgebeuren

BD.4747

25 september 1949

Teken van het nabijzijd einde: Geestelijke vervlakking - Schijnbare toestand van vrede

Een zeker teken van het dichterbij komend einde is de geestelijke vervlakking onder de mensen. Slechts zelden zult u mensen vinden, van wie de geestelijke ontwikkeling van hun ziel het belangrijkste is. En steeds weer zult u kunnen vaststellen, dat alleen de aardse wereld het denken en handelen van de mensen bepaalt, dat hun denken en streven alleen materiële goederen geldt en ze naar geestelijk weten geen verlangen hebben.

En als u dit beseft, zult u ook de noodzaak van een ingrijpen Mijnerzijds moeten inzien, ofwel u gelooft niet in Mij en in de samenhang van Mij met Mijn schepselen. Maar Ik maak u daar weer op attent, dat sneller dan u denkt het wereldbeeld zal veranderen.

In het aards gewoel worden ook soms de mijnen onzeker over de waarheid van de aankondigingen. Ze willen wel geloven, maar ze worden aan het wankelen gebracht door de wereldse mensen en hun opvattingen. Maar Ik behoed hen voor de afval van Mij. Ik zal Me plotseling openbaren en het bewijs van de waarheid leveren aan diegenen, die Mij lief zijn door hun wil, wier geloof nog zwak is.

Maar omdat de wereld geen verbinding heeft met het geestelijke rijk, omdat de vervlakking onder de mensen steeds meer aan het licht komt en de kleine kring van de mijnen zeer spoedig geïsoleerd van de wereld zal staan en hun instelling tegenover het leven alleen spot en verachting vindt, zal het wereldgebeuren de mijnen helpen hun geloof te versterken, terwijl de wereldse mensen, die door Mijn Liefde en genade kennis hebben genomen van Mijn aankondigingen van het dichtbijzijd einde door u, Mijn dienaren, opmerkzaam zullen worden. Ik Zelf zal spreken, waar op uw stem geen acht wordt geslagen.

Maar u die de mijnen zult willen zijn, sterk u steeds meer en meer in het geloof. Trek u terug, opdat de wereld u niet kan beïnvloeden. Leef stil voor u heen en dien Mij met woord en daad. Werk in stilte, opdat de wereld u niet vervolgt wanneer het te vermijden is. De tijd dringt en loopt ten einde en ieders lot staat vast al naar gelang van zijn wil.

Laat u niet misleiden door de schijnbare toestand van vrede. Het is geen blijvende toestand, maar hij maakt zeer spoedig een verstoring mee en ineens zet dan een strijd in van grootste betekenis. Alles zal in oproer zijn, aards en geestelijk zullen de machten tegen elkaar oprukken en Mijn ingrijpen noodzakelijk maken.

En dan zullen er nog wel enkelen tot inzicht komen en zich bij de kleine kring van de mijnen aansluiten. En hen allen beloof Ik Mijn bescherming en Mijn hulp in de laatste tijd voor het einde. Ik zal met al diegenen zijn, die met Mij willen zijn en ze zullen zich van Mijn aanwezigheid ook bewust zijn en daarom sterk in het geloof, zodat ze volhouden, ook in de zwaarste strijd, en Mij trouw blijven tot aan het einde.

Amen

BD.6970

16 november 1957

Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede

U zult u niet om de tuin mogen laten leiden en geloven een vreedevolle tijd tegemoet te gaan, al lijkt dit zo. Het is slechts de stilte vóór de storm. En sneller dan u denkt zal het aangezicht veranderen van hen die van vrede spreken en nu reeds het vuur onder de volkeren van deze aarde aanwakkeren. De rust is voor u gevaarlijk, omdat u daardoor alleen maar onverschillig wordt en uw aards bestaan nog slechts voor wereldse belangen gebruikt. En daarom haal Ik de mensen steeds weer uit hun rust, om ze wakker te houden.

En er zal daarom ook nog veel gebeuren, de blik van de mensen zal steeds weer gericht worden op rampen en catastrofes van allerlei aard. Zij zullen naast de schijnbare opbouw en wereldlijke welstand ook deel moeten nemen aan die gebeurtenissen, waarbij de kracht der mensen niet toereikend is ze te verhinderen. Zij moeten leren inzien dat geen mens veilig is voor de slagen van het noodlot, al lijkt het aardse leven nog zo zeker te zijn. U mag uzelf niet laten bedriegen door de wereldsituatie die schijnbaar tot bedaren is gebracht, want dat zijn allemaal bedrieglijke machinaties. En het kan voor u een slecht ontwaken zijn als u zich overgeeft aan deze rust, en op iedere naar het einde verwijzende vermaning geen acht slaat. De ommekeer zal plotseling komen en dan moet u allen voorbereid zijn en daarom geloven dat de ommekeer komen zal.

U kunt nu al veel tekenen van het einde volgen, maar evenzo zal de tegenstander er voor zorgen dat hij u zand in de ogen strooit. Want hij wil niet dat u in een

einde gelooft en u ernstig bezint en verandert. Daarom beïnvloedt ook hij zijn dienaren, dat ze de mensen doen geloven dat zij een nieuwe en heerlijke tijd tegemoet gaan, in vreugde en vrede. En dat zal hem ook gelukken, want de mensen zullen eerder datgene geloven wat zij zelf kunnen nagaan dan dat wat hen uitgaande van het geestelijke rijk wordt verkondigd. Bovendien willen zij veel liever geloven aan een mooie en gelukkige toekomst in aardse zin dan aan een einde van deze aarde.

Maar Ik houd niet op u te waarschuwen en aan te sporen, want het gaat niet alleen om de korte jaren van uw aards bestaan, maar om de eeuwigheid. En Mijn aanmaningen zullen steeds dringender worden. Hoe duidelijker zich een schijnbare rust over de aarde verspreidt, hoe meer de mensen zich met een schijnbare vrede vertrouwd maken en hun goede voornemens vergeten, die misschien al onder de indruk waren van de voortdurende verwijzingen naar het komende einde. Door de aardse wereld zal Mijn tegenstander nog eenmaal zijn vangarmen uitstrekken naar de mensen, en het zal een enorm sterk geloof vereisen niet in zijn klauwen te geraken. Daarom maak Ik u steeds weer opmerkzaam op wat u nog te wachten staat.

Laat u zich niet misleiden. Mijn Woord is waarheid en zal ook vervuld worden. En Mijn Woord verkondigt u een naderend einde waaraan een duidelijk ingrijpen door Mij vooraf zal gaan: een natuurcatastrofe van de grootste omvang die de in een vrede gelovende mensen zeer zal verrassen. Maar zij zouden ook dan nog kunnen omkeren en de korte weg tot het einde afleggen in een gedurig streven naar voltooiing. Maar deze catastrofe zal talloze mensenlevens kosten, en weet u of u niet tot een van dezen behoort? Of het voor u dan niet te laat is als u in onverschilligheid en hoop op de toekomst voortgaat, en u verblinden laat door de vorst van deze wereld?

Denk dus steeds aan Mijn Woorden als u hoort van berichten over het plotselinge sterven van mensen, van slagen van het noodlot en smartelijke gebeurtenissen van allerlei aard. Daardoor wil Ik een ieder waarschuwen voor een plotseling einde. Ik wil dat uw ogen gericht worden op de Macht die alles kan verwoesten wat u opbouwt en die al uw plannen te gronde kan richten.

Verbind u meer met deze Macht. Vind de weg tot Mij, vertrouw u toe aan Mij en vraag Mij om de juiste leiding, om bescherming en erbarmen en geloof dat er alleen vrede kan zijn in samenhang met Mij, dat u bedrogen wordt wanneer u een aardse vrede wordt verzekerd. Want de mensheid leeft niet meer zo dat haar bestaan vol vrede kan zijn, zij streeft niet naar geestelijke ontwikkeling en heeft daarom ook het recht verspeeld om op deze aarde te mogen leven.

Amen

BD.4493

23 november 1948

Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt

Als het nieuws over het overlijden van een aardse machthebber u zal bereiken, bent u op het tijdstip aangekomen, dat u het begin van het einde zult kunnen noemen. Dan zal de aarde een brandhaard worden, de vlammen zullen oplaaien, ongeremd zal de haat woeden en de mensheid zal door afgrijzen worden bevangen, want ze ziet geen uitweg meer uit het gevaar dat onafwendbaar is.

En nu wordt u door Mij aangespoord te spreken, want wanneer alles in oproer is, zal een grote rust zich van u meester maken, omdat u duidelijk inziet dat de tijd nabij is, waarin Ik Zelf Mij openbaar en u dit dus de mensen bekend maakt die naar u luisteren. De mensen zullen zich van alle kanten omringd voelen door vijanden en daarom geen hoop hebben op een vreedzame oplossing. En daarom zal de angst buitengewoon zijn waar geen geloof aanwezig is aan die Ene, Die alleen helpen kan.

En zo zal men alleen letten op de gebeurtenissen in de wereld. De mensen zullen angstig trachten voor zichzelf te zorgen, omdat ze de grote aardse nood zien losbarsten. Ze zullen angstig trachten zich te verzekeren van aardse goederen en aanstalten maken om te vluchten, ofschoon het hen uitzichtloos toeschijnt.

En alleen de gelovigen blijven bezonnen, en van hen bedien Ik Me nu om op de medemensen in te werken die in hun ongeloof ongelukkig en vertwijfeld zijn. En Ik tracht nog eenmaal Me dicht bij hen te laten brengen. Ik laat Mijn dienaren praten en spreek Zelf door hen Woorden van Liefde en bemoediging tot ze. Ik waarschuw hen om niet te vluchten en niet alleen maar voor hun lichamelijk welzijn te zorgen. Ik stel hen het uitzichtloze van hun voornemen voor de geest en vermaan hen vol te houden en hun noodlot in Mijn handen te leggen en bijgevolg neemt alles zijn loop.

De brand is ontstoken en zal niet meer door mensen worden gedoofd, maar Ik zelf zal hem doen doven, doordat Ik er andere elementen tegenover plaats, doordat Ik Zelf diegenen tegemoet tred die elkaar onderling trachten te verscheuren. En Mijn stem zal van boven weerklinken. Een natuurramp zal de aarde teisteren en de strijdenden uit elkaar trekken, er zal hen een Macht tegemoet treden tegen Welke geen van de strijdenden is opgewassen. Slechts enkele uren zal dit gebeuren duren, maar een totaal veranderde toestand in de

wereld teweeg brengen, volledig veranderde verhoudingen en aanvankelijk onoverzichtelijke chaos, grootste aardse nood en onzegbaar veel droefenis en nood onder de mensen.

Maar u zult dit alles moeten verdragen, want het loopt naar het einde en veel mogelijkheden om te louteren moeten nog worden verschaft, omdat de mensen allen nog maar een korte levensduur hebben en rijp moeten worden in de kortst mogelijke tijd. Het einde is nabij en zodra deze tijd begint, zult u met zekerheid ook spoedig de laatste dag kunnen verwachten en het laatste gericht, opdat vervuld wordt wat verkondigd is door woord en geschrift.

Amen

BD.3318

4 en 5 november 1944

De geweldige Stem van God - Einde van de strijd

Luid en indringend zal de Stem van God weerklinken en het lot der volkeren zal worden beslist, want God Zelf zal het vonnis uitspreken door de krachten der natuur. En tegen Zijn rechtspraak zal niemand zich kunnen verzetten, want het zal rechtvaardig zijn en de mensen treffen, die zich schuldig hebben gemaakt aan grote ellende en hun onrecht niet willen inzien.

Het zal een buitengewoon treurig gebeuren zijn en talloze mensen zullen om het leven komen. Het gebeuren is echter niet tegen te houden, omdat de mensen door niets meer kunnen worden geschokt, wat menselijke wil bewerkstelligt. En daarom moeten de mensen worden opgeschrikt door een gebeuren, dat door menselijke wil niet kan worden afgewend of beëindigd en dat een grote ontzetting teweegbrengt, omdat ieder de dood voor ogen heeft en zich moet voorbereiden op het tijdelijke einde. En dit gebeuren komst steeds dichterbij. Dag na dag gaat voorbij zonder dat de mensheid verandert en de Lankmoedigheid Gods talmt nog steeds om de mensen nog de gelegenheid te geven om te keren voordat Zijn Stem weerklinkt.

Maar nu loopt ook het wereldgebeuren ten einde, omdat het natuurgebeuren op til is, omdat het binnenste der aarde in oproer raakt en alleen op het moment wacht, waarop God de krachten der natuur de vrijheid verleent, dat ze zich uit hun boeien kunnen bevrijden. Want de mensen kunnen er geen punt achter zetten, dus grijpt God in en roept Hij het een halt toe. Het slechte wordt beëindigd, maar iets wat nog veel erger is zal er het gevolg van zijn, want de

mensen raken in vreselijke nood en staan in algehele radeloosheid tegenover de ontketende krachten der natuur. Ze kunnen noch vluchten, noch het woeden ervan tegenhouden of verminderen. Ze zijn er aan overgeleverd en hebben maar één Redder, aan Wie ze zich kunnen toevertrouwen in hun nood, Die ze aan kunnen roepen om hulp en Die de macht heeft hen te helpen.

Maar slechts weinigen erkennen en aanvaarden Hem. Weinigen voelen zich schuldig en wachten onderdanig op Zijn rechtspraak in het besef van hun zondigheid. En over deze weinigen zal God Zich ook ontfermen in de uren der vernietiging, die de goddelijke Wil laat gebeuren, omdat anders de geestelijke nood niet kan worden opgeheven en de aardse nood voortdurend door menselijke wil wordt opgevoerd. En omdat de mensen er geen einde aan maken, bepaalt God het einde van een strijd, die de hele wereld in beroering brengt. En er zal een schreeuw van ontzetting over de aarde schallen, die de mensen doet verstijven. Want de grootte van de rampspoed zal alle de oren doen spitsen en laten sidderen voor een herhaling.

En God doelt erop, dat de gehele mensheid belangstelling toont, dat ze zal luisteren naar Zijn Rechtspraak, dat ze de schuldigen onderkent en Gods Rechtvaardigheid. Want nog zal ieder die strijdt menen in zijn recht te staan. Nog wordt alleen de macht gewaardeerd en niet het recht en Gods Zegen kan niet rusten op handelingen, die te verafschuwen zijn, omdat ze ingaan tegen het goddelijke gebod der liefde.

En God zal de mensen straffen met hetzelfde wat zij doen. Alleen is Zijn werk van vernietiging nog geweldiger, opdat ze Hem daaraan herkennen. Want ook het geestelijke komt in opstand, dat - nog onvrij - uit de goddelijke ordening wordt weggerukt en deze toestand als kwellend ervaart. Want al zou het ook door menselijke wil vrij worden, het kan zich niet verheugen in zijn vrijheid, omdat het niet de vrijheid van de volmaaktheid is. Maar het geestelijke is de mogelijkheid afgenomen om werkzaam te zijn, waarover het in opstand komt. En het zal bezig zijn, waar het gelegenheid wordt geboden. Maar in het bijzonder zal het zich verbinden met het nog gekluisterde geestelijke en trachten dit te bewegen zijn omhulling eveneens open te breken, waarbij het dit behulpzaam is. Het probeert daardoor de mensen te dwingen weer opbouwend werkzaam te zijn, opdat het weer de mogelijkheid gegeven is, nieuwe scheppingen te betrekken, om de ontwikkelingsgang voort te kunnen zetten.

En God hindert het geestelijke, dat door menselijke wil is vrij geworden, niet, zoals Hij ook Zijn toestemming geeft als de materie in het binnenste der aarde zich roert, als het geestelijke streeft naar het licht en probeert zijn omhulling open te breken. God trekt voor korte tijd Zijn Wil terug en hij laat de wil van het geestelijke de vrije loop, wat echter - daar dit nog helemaal onrijp is - een werk

van verwoesting van kolossale omvang betekent. En zo plaatst zich tegenover de menselijke wil een wil, die de eerste overtroeft, die schijnbaar elke goddelijke Liefde en Wijsheid lijkt te ontberen en die de algehele toestemming van God krijgt.

Maar de mensheid buigt zich niet voor God. Ze stopt niet met haar vernietigingsstrijd. Ze is door demonen overmand en laat zich door hen aandrijven. Ze wordt steeds meer een prooi van de kwade macht en toont dit in haar werken en maatregelen. En om deze achteruitgang een halt toe te roepen, komt Gods Wil en Almacht openlijk in actie. Hij doet de aarde schudden en met haar de mensheid, opdat ze tot bezinning mag komen en veranderen. Want het is de laatste tijd, die nog benut kan worden voor de ziel. En daarom zal God Zijn Stem laten klinken, krachtig en geweldig. En Hij roept de mensen toe: Houd op met uw woeden, dat uw ziel in het verderf sleurt. Verander uzelf eer het te laat is en denk aan Diegene, Die regeert over hemel en aarde, Die uw Schepper en Behoeder is en Wiens Liefde u met voeten treedt. Denk na over uw einde, want het is zeer nabij.

Amen

BD.7207

14 november 1958

Nog slechts een korte tijd van genade

Elke dag brengt u dichterbij het einde. En of u nog zo druk scheidt en werkt voor uw aardse welzijn, u maakt u tevergeefs zorgen. Want u zult van de resultaten van uw inspanningen niet kunnen genieten. Alles wordt u weer afgenomen, wat u gelooft te kunnen verwerven. En uw bezit, dat u mee overneemt naar het geestelijke rijk wanneer alles voorbij is, zal klein zijn, omdat u alleen dat overblijft, wat u aan geestelijk goed bezit, wat uw ziel verwierf op aarde.

Maar al wordt u dit nog zo vaak gezegd, u gelooft niet aan een voor de deur staand einde en uw inspanningen voor deze aardse goederen nemen dagelijks toe en maken u ongeschikt om de arbeid aan uw ziel te verrichten. Maar zou u, vooruitziend, de slechts nog korte genadetijd kunnen overzien, u zou ontsteld raken hoe dichtbij uw einde is. Maar het aardse leven gaat dagelijks verder. De ene dag verloopt als de andere en dat laat u juist ook twijfelen aan voorspellingen van deze aard.

Maar van de ene dag op de andere zal het veranderen. Plotseling zult u zich voor gebeurtenissen zien geplaatst, die een volledige omwenteling brengen in het leven van ieder afzonderlijk mens. U wordt allen uit de vertrouwde rust opgeschrikt en zult zich tegenover grote gevaren geplaatst zien. U zult de aardse werkzaamheden en plannen moeten opschorten, omdat u daar eenvoudigweg niet meer toe in staat bent gezien de dreigende gevaren, door menselijk willen veroorzaakt. Want de volkeren staan tegen elkaar op en er is nog maar weinig voor nodig dat er een brand wordt ontstoken, die alles dreigt te vernietigen.

En nu zullen de mensen nog veel meer vergeten, waarin hun eigenlijke taak op aarde bestaat. Maar ze zullen ook niet in staat zijn verder te scheppen en werkzaam te zijn, doch zich steeds alleen inspannen om zichzelf en hun bezit te redden, dus alleen aan hun lichamelijk leven en welbehagen denken, maar nooit aan hun ziel.

En ze zullen moeten inzien, dat ze tegenover al het gebeuren machteloos staan, dat over hen dreigt los te breken. Ze zullen een beroep doen op het verstand en de goede wil van de mensen, maar zonder gevolg. Van menselijke zijde verloopt alles vreeswekkend, maar van goddelijke Zijde wordt er ingegrepen. Menselijke plannen worden daardoor teniet gedaan, maar de mensen blijft niet bespaard wat ze met angst vreesden. Ze zullen alles kwijtraken wat hun hart boeit. Ze zullen alles verliezen en de Macht Gods kunnen leren herkennen in een natuurgebeuren van onvoorstelbare grootte.

Want de Schrift gaat in vervulling. En u mensen staat daar voor, of u het wilt geloven of niet. Zorgeloos scheidt en werkt u, steeds alleen voor uw lichamelijke behoeften, en u zult alles weer verliezen. Maar u denkt niet aan uw ziel, dat u graag aan haar verlangens zou willen voldoen. En dan zou u niets hoeven te vrezen, ook niet in deze komende tijd, want dan zorgt Hij voor u, Die u al in u hebt opgenomen, daar u er anders niet naar zou verlangen aan uw ziel te denken. Daarom wordt u steeds weer gewezen op dat wat komt. Steeds weer klinken Zijn Woorden als aanmaning en waarschuwing. Steeds weer wordt u het dwaze en nutteloze van uw aardse streven voor ogen gehouden. U hoeft er alleen maar naar te luisteren en uw leven ernaar in te richten, en rustig en zorgeloos zult u het komende gebeuren tegemoet kunnen zien.

Verheug u niet al te zeer over de schijnbare rust en de opbloei in aardse zin. Sus uw geweten niet in slaap met aardse vreugden. Het zijn slechts zinsbegoochelingen, die zeer snel voorbij gaan, want machteloos zult u mensen alles op u zien afkomen en u zult uzelf daar niet tegen kunnen verweren.

Maar het is u vaak genoeg aangekondigd en u zou daar al lang rekening mee hebben kunnen houden en uzelf veranderen. Dat u het niet doet zal een vreselijke

uitwerking op u hebben, want het plan van God staat onherroepelijk vast. En zodra de tijd is gekomen, wordt het doorgevoerd zoals het is voorbestemd sinds eeuwigheid.

Amen

Gods ingrijpen zal komen als een dief in de nacht

BD.2086

25 september 1941

Doel van de natuurcatastrofen

Zonder bezwaar kan erover worden gesproken, dat de aarde door geweldige natuurcatastrofen wordt geteisterd. Ja, er moet zelfs van deze catastrofe melding worden gemaakt, opdat de mensen weten dat de desbetreffende gebeurtenissen niet door toevalligheden worden bepaald. Er bestaat geen toeval. Alles is voorbestemd en alles gaat de weg van de positieve ontwikkeling. En de komende natuurcatastrofe maakt ontelbare wezens vrij en geeft hun nieuwe mogelijkheden een andere vorm te krijgen.

Maar tegelijkertijd zullen de catastrofen zo op de mensen inwerken, dat ze contact zoeken met God. Dit laatste wordt door de mensen nog slechts zeer weinig gedaan en daarom wil God weer dichterbij hen komen, hoewel op een wijze, waarbij angst en verschrikking de mensen zal aangrijpen. Maar als de gebeurtenissen tevoren zijn aangekondigd, ziet de mens de samenhang in en dan vertrouwt hij zich toe aan de Macht, Die hem kan helpen.

De natuurkrachten zijn het enige, dat in staat is ook de meest ongelovige mensen diep aan te grijpen en dat hen ook weer tot geloof kan brengen. Maar ze zijn nooit van lange duur en evenzo is ook de wil om te geloven alleen zolang actief, als de mens in gevaar is zijn leven te verliezen. Maar bij geen mens grijpt de eeuwige Godheid zodanig in, dat de mens wordt gedwongen te geloven. Zij laat hem de vrijheid, ook in de grootste lichamelijke nood. God worstelt wel om de zielen die nog onvolmaakt zijn, maar Hij dwingt ze niet.

En daarom moeten ook de natuurcatastrofen steeds in een zekere wetmatigheid plaatsvinden, alleen meer of minder heftig, al naar gelang de noodzakelijkheid voor de in gevaar verkerende mensen, bij wie het juiste inzicht ontbreekt.

En daarom moet er melding worden gemaakt van wat gaat gebeuren. De mensheid moet in volledige hulpeloosheid terechtkomen en ze moet in kinderlijk vertrouwen God aanroepen om bijstand. Ze moet er tevoren al over worden onderwezen, wat voor een verschrikkelijke tijd ze tegemoet gaat. En als ze maar zwak gelovig is, worden alle aankondigingen met onverschilligheid aangenomen, daar ze met grotere waarschijnlijkheid op het uitblijven van het aangekondigde gebeuren rekent. En toch zal ze er aan denken, als ze zich in lichamelijke en geestelijke nood bevindt.

En dat wordt beoogd. Want hoe verschrikkelijk de uitwerkingen van een natuurcatastrofe ook mogen zijn, steeds hangt een schok van ontsteltenis van het menselijk denken daarmee samen, en deze kan ook een gunstige uitwerking hebben op het geloof van de mensen, vooropgesteld, dat ze er tevoren al kennis van hadden. Want het is een keerpunt van het leven, waarin de gehele mensheid zich bevindt.

En zalig degene, die in al wat wordt toegezonden de Wil van God ziet. Want hij zal waarlijk niet anders kunnen dan handelen naar Zijn Wil. En hij zal steeds alleen maar de grote nood van de medemens zien en in de catastrofe een middel, dat deze nood kan lenigen. En deze catastrofe staat vlak voor de deur. Ze komt als een dief in de nacht en is net zo vlug weer voorbij, maar de uitwerking zal onvoorstelbaar zijn.

Amen

BD.2534

2 november 1942

"Ik zal komen als een dief in de nacht"

De mensen slaan geen acht meer op de tekenen van de tijd. Niets lijkt hun ongewoon en iedere gebeurtenis accepteren zij zonder er over na te denken. Voor deze mensen zijn ook de aankondigingen van de op handen zijnde natuurcatastrofe niet geloofwaardig, want zij achten de tijd nog niet gekomen die in de schrift is vermeld. Zij nemen geen enkele verklaring aan, omdat voor hen de gedachte onaangenaam is dat de mensen van de huidige tijd de rouwenden zullen zijn. Daarom willen zij in het komende niet geloven en zullen daarom verrast en onvoorbereid zijn, als de aangekondigde dag is gekomen. Juist voor hen gelden de woorden die de Heer eens sprak: "Ik zal komen als een dief in de nacht", want zij zullen zich in de diepste geestelijke sluimering bevinden en hebben geen voorbereidingen getroffen. Hun zielen zullen zich in grote nood bevinden als zij

worden opgeroepen van de aarde. En zij zullen ook nauwelijks nog tot God kunnen roepen, omdat de grootte van het onheil hen van ieder denkvermogen berooft.

Gods liefde laat echter niets komen over de mensen zonder ze van te voren er van in kennis te stellen, en Hij waarschuwt ze al een lange tijd van te voren. Maar Hij dwingt de mensen niet aan deze voorspellingen te geloven. Wie echter deze aankondigingen in acht neemt, voor die zal het niet moeilijk zijn te geloven. En wie met God is verbonden, die voelt ook de vermaningen van God in 't hart en wordt dan ook zelf opmerkzaam op de tekenen van de tijd. Hij doet dan ook moeite in de genade van God te leven, dat wil zeggen: hij zal om deze genade vragen en zich dan overgeven aan de barmhartigheid van God.

Nog maar een korte tijd scheidt u mensen van deze gebeurtenis, en die tijd moet u goed benutten opdat u het rustig kunt afwachten. U mag uzelf ook niet vleien met de gedachte dat u al volmaakt bent en dus geen erbarmen nodig heeft. U moet uzelf ootmoedig toevertrouwen aan de liefde van God, en er altijd aan denken dat uw laatste uur gauw kan komen. En u moet luisteren naar vermaningen, wanneer de vertegenwoordigers van God u Zijn woord brengen. U moet weten dat het uur niet ver meer af is en u moet zich daarom paraat houden. En Gods liefde en Zijn barmhartigheid zal u ook bijstaan in uren van nood.

Hij zal aan u denken zoals u aan Hem denkt. Hij zal u het leven laten behouden als het voor uw ziel dienstig is, of u wegnemen van de aarde in een beter hiernamaals, als u daarvoor waardig bent.

Wee echter degenen die dit uur onvoorbereid tegemoet gaan en daarbij hun leven verliezen, hun lot in het hierna zal waarlijk niet gemakkelijk zijn. En juist daarvoor wil God de mensen bewaren, door hun aan te kondigen wat komende is en om hen tot een ommekeer te bewegen, als hun levenswandel niet is naar Zijn wil. Want anders zullen zij door het komende gericht overvallen worden en Hij bewijst zo weer de woorden van de Heilige Schrift: "Ik zal komen als een dief in de nacht, daarom waak en bid".

Amen

BD.6837

23 mei 1957

Aardse opbloei - Wereldse vooruitgang

Laat u niet om de tuin leiden, ook al ziet u aardse opbloei. Weet, dat Ik van geen mens de wil beknot, dat ieder vrij bezig en werkzaam kan zijn en dat hij daarom ook vaak de kracht daarvoor op een verkeerde manier gebruikt, dat hij de aardse opbouw bespoedigt en daarvan geniet. En weet, dat ook dan nog een geestelijk resultaat is voorzien voor het in de materie gekluisterde geestelijke, dat tot dienen komt, ook al is het maar tijdelijk. Maar dit zal u niet mogen misleiden, u die op de hoogte bent van Mijn heilsplan, die ook overtuigd zult moeten opkomen voor alles wat Mijn Geest u heeft verkondigd. U moet met vergrote ijver wijzen op het nabijzijnd einde en op de vergankelijkheid van al het aardse, zelfs wanneer alles om u heen van het tegenovergestelde spreekt. U moet zich niet laten bedriegen, want het komt zoals Ik het steeds weer verkondig. En juist de versterkte drang in de mens om aardse werken te laten ontstaan, is ook als een teken van het einde te beschouwen, waar materiële voordelen in overmaat worden nagestreefd en het denken van de mensen volledig daardoor wordt beheerst.

Maar zij die geestelijk streven, zullen deze ontwikkeling op de voet volgen met vragen en twijfels. Het zal hun onmogelijk voorkomen dat een einde zo dichtbij zal zijn, waar alles alleen van opbouw en wereldse vooruitgang, van vergroot levensgenot en daarbij van geestelijke achteruitgang getuigt. Maar u zult niet mogen twijfelen. En daarom maak Ik u er steeds weer op attent, dat Ik zal komen als een dief in de nacht. Wanneer allen in diepste sluimer liggen, dat wil zeggen: wanneer de mensen op hun lauweren rusten, wanneer ze tevreden met zichzelf zich overgeven aan de rust, wanneer ze zelf in een zekere doodsslaap zijn verzonken, dan zullen ze worden opgeschrikt midden in de nacht van hun ziel. En u zult de wereldse vooruitgang veel eerder kunnen beschouwen als een zeker teken van wat voor u ligt. Maar u zult niet onzeker mogen worden in uw geloof in Mijn Woord, want daarvoor moet u opkomen en daarom verschaf Ik u opheldering.

Ik verhinder de mensen niet hun wereldse plannen uit te voeren. En Ik ben daar in zoverre zelf werkzaam bij, dat Ik het geestelijke tijdelijk toelaat te dienen, dat ertoe bereid is om dit ten tijde van de ontbinding al lichtere uiterlijke gedaantes te kunnen schenken. En zodoende komt nog veel van het gekluisterde geestelijke tot dienen. Er wordt harde materie los gemaakt en voor dienende doeleinden gebruikt. Er wordt met de wil van dit geestelijke rekening gehouden, en Ik alleen ben op de hoogte van de weerstand ervan en in overeenstemming daarmee help Ik het geestelijke vooruit of hinder het. Maar de schijnbare wereldse opbouw en vooruitgang zal ook vele zielen geheel van Mij vervreemden en zal ook al een aanleiding zijn om ongewoon in te grijpen. En omdat de materie het denken en streven van de mensen beheerst, moet Ik hun opnieuw bewijzen hoe vergankelijk ze is en hoe weinig de mensen in staat zijn dat wat ze opbouwden zelf te beschermen. Ik moet opnieuw Mijn Macht en Mijn Wil bewijzen, waar niets weerstand aan kan bieden.

Maar Ik wil ook de mijnen er steeds weer op wijzen dat ze niet hoeven te twifelen aan Mijn Woord. Dat eerder hemel en aarde zullen vergaan, maar dat Mijn Woord blijft bestaan tot in alle eeuwigheid. U geef Ik steeds weer opheldering, maar de wereldse mensen vervreemden zich steeds meer van Mij en Mijn Woord raakt hen niet. Ze verzingen in de materie, ze potten aardse goederen op, ze zwelgen in genietingen van allerlei aard en naar buiten toe maakt alles de indruk van verbeterde leefomstandigheden. Maar de geestelijke toestand zakt steeds dieper en trekt het einde naderbij. En het zal komen zoals het verkondigd is: wanneer niemand het verwacht, dan zal Ik Mijn stem laten weerklinken. En wanneer niemand het verwacht, zal het einde komen. Want Mijn Woord is en blijft eeuwige waarheid en het heeft u ook een einde en een gericht verkondigd.

Amen

Het ingrijpen van God

BD.6313

16 juli 1955

Verschijning in de kosmos

Al spoedig kan u zich vergewissen dat er zich iets aan het voorbereiden is in de kosmos, want ongewone verschijnselen waarvan u, mensen zich geen voorstelling kan maken, zullen u verontrusten. Veel gissingen zullen opduiken en veel meningen op tegenovergestelde meningen stoten. Maar alleen de mening van hen die een verbinding vermoeden tussen wat is aangekondigd in woord en geschrift, en door profeten en zieners te allen tijde de mensen werd verkondigd, zal volgens de waarheid zijn.

Wie alles met geestelijke ogen beschouwd kan voor zich ook al deze verschijnselen verklaren. Want alles heeft een geestelijke betekenis en moet dus ook een geestelijk doel vervullen, namelijk de mensen opmerkzaam te maken op hun eigenlijke levensdoel, opdat zij zich voorbereiden op het komende gericht. En ook de wetenschap zal hiertoe bijdragen, want zij zal het eerst de veranderingen in de natuur constateren en de verschijningen en ongewone voorvallen in de kosmos zullen hen zelf achterdochtig maken. En het zullen belangrijke verschijnselen zijn waarvoor hun echter de verklaring ontbreekt. Zij zullen het wel zien gebeuren en versted staan, maar niet bereid zijn de enige

juiste verklaring te accepteren, namelijk die, dat de aarde geschud wordt op haar grondvesten, want daartoe dienen deze verschijnselen.

Maar zij willen het niet geloven en zullen het ook steeds tegenspreken, als zij gewezen worden op de schrift en op de voorspellingen. Zelfs dan geloven zij het niet, als zij de opvattingen vernemen van de gelovigen of als de verkondigers van het nieuwe woord hen wijzen op het aanstaande einde. En daarom zal het uiterst moeilijk zijn de wereldse mensen in een ingrijpen Mijnerzijds te doen geloven, omdat steeds geprobeerd zal worden om alles zuiver wetenschappelijk te verklaren. Slechts weinigen zullen acht slaan op deze ongewone verschijnselen en zullen daarom steeds zekerder wijzen op het einde. Maar hun vermanende en waarschuwende woorden zal Ik zo duidelijk ondersteunen, dat ook spoedig de geleerden hun onkunde zullen moeten toegeven.

Want zij zullen een ster ontdekken die gestadig nader komt tot de aarde, die schijnbaar een baan neemt die in strijd is met de wetten van de natuur. En zij worden steeds opmerkzamer op de eigenaardigheden van die ster als zij zijn baan volgen. Zij zullen beseffen dat hij een gevaar is voor de aarde, maar willen toch weer niet aan de vernietiging ervan geloven omdat zoiets nog nooit tevoren werd meegemaakt.

Ik laat dat echter toe omdat Mijn heilsplan van eeuwigheid iets ongewoons vereist wat de mensen nog tot heil strekt, want het zal een voorteken zijn van het aanstaande einde en voor het spoedig daarop volgende vernietigingswerk, dat deze verlossingsperiode beëindigt. En hoe dichterbij het einde komt des te meer onnatuurlijke verschijnselen zullen de mensen beleven. Zij moeten versteld staan en de overeenkomst opmerken met wat van de kant van de gelovigen voorspeld werd als woord van God, en door zieners en profeten als waarheid werd beleden. En Mijn Geest zal ook nu weer spreken door Mijn boden op aarde over het aanstaande einde, en door Mijn donderende stem die eerst nog luid zal weerklinken. Mensen merk toch op en erken in alles wat gebeurt verwijzingen naar het einde die Ik u allen geef, opdat u niet aan het verderf ten prooi zult vallen. Want alles wat geschiedt is zo geweldig dat het u zeker zou kunnen overtuigen als u van goede wil bent, want de tijd is vervuld en het einde is nabij.

Amen

BD.1538

25 juli 1940

Toedracht van de catastrofe

De leraren uit het hiernamaals doen steeds op dezelfde manier hun best voor je (Bertha Dudde) en trachten je licht ontvankelijk te maken, maar niet altijd is je hart gewillig om op te nemen en dan ontstaan er zulk soort hindernissen die het opnemen (van het woord) bemoeilijken. Ongedeelde opmerkzaamheid moet aan de gaven van de hemel worden betoond en alle aardse gedachten vermeden, dan komen de gedachten van de vrienden uit het hiernamaals makkelijk binnen. De goddelijke Liefde zendt je boden tegemoet, die je willen sterken in de wil om te ontvangen. Ze brengen je een kennisgeving die op een verstandelijke manier je de toedracht beschrijft van de catastrofes die zullen beslissen over dood en leven van ieder afzonderlijk.

Heel weinig mensen schenken aandacht aan de voortekenen van de komende tijd. Ze verwonderen zich wel over afwisselingen en onregelmatigheden die in de natuur zijn op te merken, maar stappen daar toch lichtvaardig overheen. Ze zien daarin geen uiting van de goddelijke Wil, maar alleen een toevalligheid. En dus zullen ze aanvankelijk ook aan de verschijnselen geen aandacht schenken als het natuurgebeuren in aantocht is. Door windhozen zullen de mensen eerst opmerkzaam worden gemaakt op naderbij komend onweer. Dit zal zo plotseling komen dat mens en dier in grote nood zijn, want ze zijn nauwelijks in staat de heftige storm weerstand te bieden, maar dit zal pas het begin zijn.

Met kleine tussenpozen zullen heftige aardschokken te merken zijn en de hemel zal verduisterd worden, een gebulder van donderslagen zal te horen zijn en dit is zo vreselijk, dat onder mens en dier paniek uitbreekt, dat ze hun behoud zoeken in de vlucht - doch de duisternis hindert ze - de nood wordt steeds groter, het gebulder steeds luider, de aardbevingen steeds heftiger - de aarde opent zich en enorme watermassa's breken zich baan uit het binnenste van de aarde. En waarheen het oog ook kijkt of zou mogen zien - water en duisternis - en een onbeschrijflijk chaos bij de mensen die hun toestand inzien en in de grootste benauwenis zijn. De dagen ervoor zullen zo stralend zijn, dat een zekere zorgeloosheid de mensen heeft aangegrepen en de omkeer zal dan zo plotseling komen, dat niemand voorzorgen kan treffen in aards opzicht, maar deze zouden ook volkomen nutteloos zijn, want geen aardse macht weerstaat deze elementen. Alleen de gelovige mens wordt nu de goddelijke Almacht gewaar en hij vertrouwt zich toe aan Zijn Schepper. En of zijn hart ook bang is en beeft, hij wacht geduldig tot er hulp tot hem komt, want hij zendt zijn gedachten omhoog naar Hem.

Wie de zin en het doel van het leven heeft begrepen, weet dat nu het uur van de beslissing is gekomen voor ieder mens. En hij zal trachten geestelijke hulp te brengen waar dit maar mogelijk is - hij zal degenen die ongelukkig zijn troosten

en hen op God wijzen - hij zal helpen doordat hij een lichtje doet ontbranden in diepste duisternis. Want God zal diegenen de mogelijkheid geven om voor Hem te werken die Hem hebben herkend en Hem hun diensten aanbieden. Een rijk arbeidsveld zal hun worden toegewezen en het zaad op goede bodem vallen, want God spaart die acht op Hem slaan of in grote nood de weg naar Hem vinden.

Amen

BD.2246

28 februari 1942

Catastrofe

Het naderende rampzalige noodweer is van beslissende betekenis voor alle mensen in zoverre, dat ook het wereldgebeuren daardoor een verandering ondergaat, maar de mensen nu voor andere opgaven en gebeurtenissen worden geplaatst, die een niet minder moeilijke en smartelijke uitwerking hebben. Het is een angstige tijd, die de overlevenden aanvankelijk doormaken. Want ze weten niet of en wanneer deze natuurcatastrofe zich zal herhalen.

Veel mensen weten ook niets over de verblijfplaats van mensen met wie ze nauwe betrekkingen hebben. Vele zullen helemaal alleen en verlaten achterblijven. En ellende en kommer zal overal te vinden zijn. En er zal bijna geen huis zijn, waarin geen treurige mensen wonen en in het land, waar de Stem Gods heeft gesproken, geen stad, waar geen puinhopen te zien zijn. En dan zal de liefde zich waar moeten maken en zal de één het leed moeten helpen dragen van de ander, als de mensen zich het leven draaglijk willen maken en niet helemaal de moed willen verliezen.

Het leed op aarde heeft alleen andere vormen aangenomen. Maar het kan nog niet helemaal van de mensen worden weggenomen, zolang ze zich niet tot God bekeren en proberen hun geestelijke taak te vervullen. En daarom moeten ook diegenen worden getroffen, die door het wereldgebeuren tot dusver onaangeraakt bleven. En dus volgt een onvoorstelbaar zware tijd op de tijd van de wereldbrand, overal duidelijk merkbaar waar de liefdeloosheid overheerst.

De mensen kunnen zich een natuurcatastrofe van die omvang niet voorstellen, zoals ze de aarde te wachten staat. En ze zal ook in het begin niet in haar omvang worden doorzien, want er zal lange tijd nodig zijn, eer de mare ervan de wereld is rondgegaan. En deze onzekerheid maakt het leed en de zorg groter, want elke verbinding met de buitenwereld is verbroken en moeilijk weer tot stand te

brengen. En de mensen zullen in het nauw worden gedreven door de heersende macht en worden opgeroepen tot uitoefening van verrichting, die hun krachten bijna te boven gaan. En ze zullen zich niet kunnen verweren en een leven leiden zonder hoop, zonder vooruitzicht op verbetering.

En toch is dergelijk leed nodig, willen de mensen naar hun eigenlijke bestemming worden toegeleid, dat wil zeggen de verbinding met God aanknopen en voor zich daar raad en hulp afsmecken. En dan moet hen het Woord Gods worden bijgebracht. Dan moet hen over de werken Gods worden verkondigd, over Zijn Wil en Zijn goddelijke leer van de liefde. Dan moeten ze gewezen worden op het leven na de dood, op de vergankelijkheid van al het aardse, op de zin en het doel van het leven op aarde en hun taak, die bestaat in de vorming van hun ziel en in een levenswandel op aarde in overeenstemming met Gods Wil.

Spoedig is het uur gekomen, dat God tot de mensen zal spreken op een manier, dat de hele wereld in beroering zal komen. Want een nacht zal onnoemelijke ellende brengen over de mensen, wier landen door deze catastrofe worden getroffen. En de dag, die dan aanbreekt, zal verschrikkelijk zijn, want hij zal de overlevenden een aanblik van verwoesting tonen, die nog veel erger is dan wat ze hadden gevreesd. Maar aan de Wil van God valt niet te tornen. Want Hij is op de hoogte van de noodzaak, het menselijke denken te schokken. Hij kent de nood van de zielen en om hen te helpen in deze nood, zal het zich voltrekken, zoals het is vastgesteld sinds eeuwigheid.

Amen

BD.7052

1 maart 1958

Een ernstig wijzen op Gods ingreep en gevolgen

Slechts korte tijd scheidt u van de dag, dat Mijn Stem zo geweldig zal weerklinken, dat Ze door niemand kan worden genegeerd. Het duurt nog maar even, dat u nog in normale omstandigheden zult leven. Maar dan zal er een chaos zijn. En u mensen zult voor ontzaglijke opgaven worden geplaatst, om u en uw medemensen het leven draaglijk te maken door ongewone hulpverlening en de chaos meester te worden, en met de geringste middelen die u ter beschikking staan u weer draaglijke omstandigheden te scheppen. Want u, die in de gebieden woont die door een natuurgebeuren van onvoorstelbare omvang worden getroffen, zult alles verliezen.

U mensen zult het niet geloven en het ook niet kunnen geloven, omdat nooit tevoren een dergelijke natuurramp is meegemaakt. Maar het einde dat hierop volgt eist zo'n ingreep van Mijn kant, omdat Ik nog eenmaal alle mensen wil aanspreken om ze tot bezinning en tot rede te brengen, om nog te redden die van goede wil zijn.

En dit aangesproken worden zal door geen mens niet kunnen worden gehoord. Maar of ze hun hart en oren nu openen, staat hen nog steeds vrij. Want ook dan nog zullen de meeste mensen zich afgezonderd van Mij houden. Ze zullen volharden in hun isolering, die ze al zijn aangegaan door hun ongeloof. En ze zullen voor zich voor dit gebeuren alle andere verklaringen zoeken en geven, dan die ene, dat Ik tot hen wil spreken, dat een God Zich aan hen bekend wil maken, die hen toespreekt om ze tot bezinning te brengen, om ze aan te zetten zich met Hem te verbinden in de grootste nood en het grootste gevaar.

Tallose mensen zullen hun leven verliezen. En het oog van de overlevenden zal reusachtige verwoestingen aanschouwen. De nood zal uitermate groot zijn en alleen het vaste geloof in Mij en Mijn hulp zal in staat zijn ze te bezweren - dat echter slechts zeer weinig mensen bezitten. Wat aards niet mogelijk schijnt, zal door Mijn hulp toch nog mogelijk zijn. En Ik zal vaak daar wonderbaarlijk inwerken, waar ware gelovigen op Mij en Mijn hulp vertrouwen.

Maar er moet een schok over de aarde gaan. Ook de harten der mensen moeten ongewoon worden getroffen, opdat ze zich in de grote nood behulpzaam tonen tegenover de naaste. En er zal ook overal zichtbaar een verbetering van de toestand inzetten, waar deze liefde in onbaatzuchtigheid - in het hulpvaardig zijn voor de medemens - duidelijk zichtbaar is. Want alleen dit is de bedoeling van Mijn gewelddadig ingrijpen: dat de mensen hun "ik" eens achterstellen en onbaatzuchtige naastenliefde beoefenen. Dan kan Ik hun lot ook opheffen. Dan kan Ik ze voorzien van het meest nodige. En Ik zal Me waarlijk om diegenen bekommeren, die de onbaatzuchtigheid laten blijken.

Er zal een nood zijn, zoals die nooit tevoren werd meegemaakt. Maar Ik moet zo duidelijk spreken, opdat een ieder Mij herkennen kan in Mijn Macht en ook Mijn Liefde zal kunnen worden beseft door degene, die alleen al let op de ongewone handreikingen, die menselijk niet te verwachten zouden zijn. Wie de innige band met Mij maar tot stand brengt of versterkt, zal te allen tijde ook zeker zijn van Mijn hulp. Maar de mensen zonder geloof zijn er slecht aan toe. Ze zullen proberen zichzelf te helpen en vaak ten koste van hun medemens. Maar ze zullen geen winst behalen, noch aards, noch geestelijk.

Het duurt niet lang meer tot aan dit rampzalige gebeuren. Maar u mensen wordt daar opmerkzaam op gemaakt en dat is al een ongelofelijke genade. Want u weet

dan ook tot Wie u zich zult moeten wenden, Wie u helpen kan in de grootste nood en het grootste gevaar. Daarom maak Ik u steeds weer dit gebeuren bekend. En wie er naar luistert, moet vragen om een sterk geloof, om kracht en sterkte om standvastig te kunnen blijven. En dan zal hij ook in deze nood de weg inslaan naar Mij, Die alleen hem helpen kan. En hij zal niets hoeven te vrezen, want de mijnen zal Ik bijstaan, het maakt niet uit op welke manier. En tot de mijnen reken Ik alle die in Mij geloven, die tot Mij bidden, die zich dus met Mij verbinden en daarom ook altijd zeker kunnen zijn van Mijn bescherming en hulp. En aan dezen is de taak opgedragen, ook hun medemensen op Mij te wijzen, opdat ook zij de weg naar Mij inslaan, wanneer het uur gekomen is, dat beslissend is voor het wel en wee van alle mensen.

Amen

Laatste fase van de eindtijd

BD.3209

1 en 2 augustus 1944

Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos

Het tijdstip van de geestelijke ommekeer mede te delen zou voor de mensheid niet bevorderlijk zijn, want een nauwkeurige kennis zou nadelig zijn voor de vrije wil. De mens zou zich dan gedwongen voelen zijn levenswandel te veranderen, wanneer die bestemde tijd zou aanbreken. Het is echter niet naar de wil van God dat de mensen weten wanneer dag en uur gekomen is dat Hij het rechtvaardige "vonnis" over hen zal spreken. Zij behoeven alleen te weten dat het einde nabij is, en moeten aan de tekenen van de tijd het einde herkennen. Maar wanneer gelovige mensen Hem in gedachten om uitkomst vragen zal Hij hun ook antwoord geven, maar steeds zoals het voor hun zielenheil nuttig is.

Aan het "vonnis" gaat de eindtijd vooraf, en gedurende deze eindtijd is er een korte tijdsperiode die ook door een rigoureuze geloofsstrijd gekenmerkt is. Zodra deze geloofsstrijd openlijk gevoerd wordt en men alle heimelijkheid van zich afzet en dan zelfs openlijk zonder consideratie tegen alle geestelijke pogingen ingaat. Zodra geboden en wetten uitgevaardigd worden die de mensen elk geestelijk streven verbieden, zodra men geen van de Goddelijke geboden meer acht en een vervolging inzet tegen alle gelovige mensen. En zodra deze gelovigen geen recht meer wordt toegekend is de eindtijd de laatste fase ingegaan, en het laatste gericht kan dan iedere dag en elk uur verwacht worden.

Alvorens echter deze geloofsstrijd ontbrandt, zal de mensheid zich in een geestelijke en aardse chaos bevinden. Overall zal een achteruitgang te zien zijn wat dan ook in aanmerking wordt genomen. En deze achteruitgang wordt veroorzaakt door mensen die door satan beheerst worden, en zal zich openbaren in aardse vernietigingen, in liefdeloze maatregelen, in een godvijandige levenswandel, in opstand en verontwaardiging tegen de heersende macht en daardoor weer brutale onderdrukking door deze door beperking van vrijheid en ontduiking van recht en rechtvaardigheid. Deze gebeurtenissen zullen beginnen na een geweldige aardbeving die door Gods wil zal plaats vinden om een volkerenstrijd te beëindigen, wat onmogelijk door mensen kan gebeuren.

Deze aardschok zal voor de mensen die daardoor getroffen worden een enorme verandering van hun levensgewoonten betekenen, een ellendige tijd van zelfverloochening en moeilijke levensomstandigheden. Aanvankelijk is deze tijd wel geschikt voor het verspreiden van het Goddelijke woord, maar het zal geen bloei van een kerkelijk wereldse macht betekenen. De mensen zullen veel moeite doen te streven naar een verbetering in hun aardse levensomstandigheden, maar deze pogingen verenigen zich niet met een geestelijk streven. Ook niet met een geloof in een hogere Macht die hen tot verantwoording roept en met de Goddelijke geboden, die liefde eisen. Daarom zal alles aangevallen worden wat hinderlijk is om het vroegere leven van voorspoed te herstellen, daarom begint de geloofsstrijd niet lang na het ingrijpen van God dat het wereldgebeuren in andere banen leidt.

De gebeurtenissen zullen elkaar snel opvolgen, want de lage geestelijke staat van de mensen verhaast ze. En deze lage staat is herkenbaar aan het handelen van de mensen, aan hun denken dat van de diepste verdorvenheid getuigt en handelingen voorbereidt die als satanisch aan te merken zijn. Ook hieraan kunnen de mensen reeds het tijdstip herkennen waarin het ingrijpen van God te verwachten is, want u zult aan het wereldgebeuren een tijdsbepaling hebben. U zult aan de handelingen waartoe de mensen in staat zijn kunnen zien dat zij zich geheel van God verwijderd hebben, en dat zal ook duidelijk de mening weerleggen dat onder de mensheid weer een geestelijke opbloei te verwachten is. Weliswaar zullen de mensen die God trouw blijven hun innige verhouding met Hem versterken, zij vormen in waarheid Zijn "kerk" die zich door verdrukking en ellende heen staande zal houden - ofschoon dat maar een kleine kudde zal zijn. Maar de aardse wereld verloochent God en bestrijdt alles wat voor Hem is, en deze geestelijke nood is kenmerkend voor het einde.

Daarom, geef acht op de tekenen van de eindtijd. Geef acht op het gedrag van de mensheid, op haar afval van God en haar hang naar de wereld, als de mensen duidelijk onder de invloed van satan staan en naar hem luisteren. Als zij alles

doen wat tegen de Goddelijke geboden ingaat omdat hun niets meer heilig is, noch het leven van de medemensen noch hun bezittingen. Als de leugen triomfeert en de waarheid aangevallen wordt, weet dan dat het einde niet ver meer af is. U kunt dan de gebeurtenissen nagaan zoals ze u verkondigd werden, want dit alles zal zich afspelen gedurende de tijd waarin een man de vernietiging bespoedigt. Hij zal het vernietigende principe huldigen en niet opbouwend maar vernielend bezig zijn. Met het einde van deze man is ook het einde van de wereld gekomen, dat wil zeggen: het einde van deze aarde in haar tegenwoordige vorm. Het is echter tegelijk ook het einde van de mensen die nu op de aarde leven en niet behoren tot hen die van God zijn. Dus weet u nu dat het niet lang meer zal duren, dat u geen lange tijd meer is gegeven en u kort voor het einde staat. U moet zich daarop voorbereiden en dus leven alsof elke dag de laatste is. U weet niet wanneer u opgeroepen wordt in het rijk hierna of dat u misschien het einde op deze aarde nog zult beleven.

Bent u echter nog nodig als "strijder" voor God in de geloofsstrijd voor het einde, dan zal God ook uw denken juist leiden en u zult beseffen dat deze tijd gekomen is. De tijd van het Goddelijke ingrijpen door het ontkluisen van de krachten der natuur, de tijd van de geloofsstrijd en het laatste gericht. God wil dat u de mensen hierop opmerkzaam maakt, daarom zal Hij ook uw geest verlichten en uw denken zo leiden dat u de waarheid kunt begrijpen. En wat u dan als waarheid begrepen hebt, zult u ook uitspreken tot uw medemensen en aan hen verkondigen.

Amen

BD.6758

8 - 10 februari 1957

Geloofsstrijd - Antichrist

Hoe dichterbij het einde is, des te heftiger zal ook de strijd tussen licht en duisternis ontbranden, maar al de verschrikkingen van de strijd zult u pas beleven als hij zich tegen Mijn aanhangers richt. Wanneer het geloof aan Mij in Jezus Christus verdrongen zal worden en het verlossingswerk tot aanvalsdoel van Mijn tegenstander wordt. Wanneer de mensen tot een openlijk belijden van hun geloof opgeroepen worden en een afzweren van het geloof met de meest meedogenloze middelen afgedwongen zal worden. Dan pas breekt de tijd van nood en ellende aan die Ik de mijnen beloofd heb te verkorten, want pas dan wordt het woeden van Mijn tegenstander duidelijk en de mensen kennen dan geen remming meer. Zij deinzen voor niets terug, omdat zij door satan aangespoord worden en zich geheel aan zijn wil overgeven.

Laat het u gezegd zijn dat er niet veel tijd meer verloopt tot deze geloofsstrijd, dat echter tevoren nog grote nood over de aarde zal komen die echter een ander uitgangspunt heeft, die door Mijn wil de mensen treffen zal, opdat reeds door deze nood hun geloof zich bewijzen of sterken kan. Wel zal voor veel mensen deze nood, die door een natuurgebeuren van grote omvang de mensen treffen zal, de aanleiding zijn het geloof aan te vallen, omdat zij nu pas goed aan een God en Schepper gaan twijfelen Die Zelf vernietigt wat Hij geschapen heeft. Maar wie in de waarheid onderwezen is, heeft ook voor alles een juiste verklaring. En als hij deze waarheid aan zijn medemensen doorgeeft dan kan ook onder hen de daaropvolgende geloofsstrijd veeleer tot een sterk geloof voeren, dat dan ook stand zal houden in alle verdrukkingen waar de gelovigen aan blootgesteld zijn. Dat echter de meeste mensen geen levend geloof meer hebben is het werk van Mijn tegenstander, die niet op zal houden tegen Mij en de waarheid in te gaan. Hij zal bij de mensen meer succes hebben dan de aanhangers van de zuivere waarheid, de ware verdedigers van de leer van Christus - want hun wordt zelden nog geloof geschonken.

De tegenstander kan de mensen aanbieden wat hij wil en het wordt geaccepteerd. Daarom moet er van tevoren al een zuivering komen en iedereen moet zich open en vrij uitspreken, voor of tegen Mij. Een ieder moet persoonlijk deze beslissing nemen in de komende tijd van nood die door Mijn wil over de aarde komt, want als Ik spreek door het geweld der natuur staat ieder voor de beslissing Mij om hulp aan te roepen of zich geheel van Mij af te zonderen, dat wil zeggen zich bij Mijn tegenstander aan te sluiten. Maar dan komt nog eenmaal de beslissing die openlijk genomen moet worden, wanneer in de laatste geloofsstrijd op deze aarde van u mensen geëist wordt getuigenis af te leggen van Mij in Jezus Christus - of Mij te verloochenen. Dan weet u die door Mij in de waarheid onderricht werd dat het einde gekomen is, dat Ik de dagen verkorten zal ter wille van de mijnen en dat Ik Zelf zal komen om hen bij te staan en te verlossen uit hun nood. Dat Ik ze op zal halen van deze aarde en brengen naar een oord van vrede, voordat Ik dan het vernietigingswerk volbreng dat een einde van al het geschapene op deze aarde betekent.

Wilde u het toch maar geloven wat Ik steeds weer aankondig, want de toestand op aarde moest het u reeds bewijzen dat Mijn tegenstander er huishoudt omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. En dat Mijn tegenstander woedt en de aarde door zijns gelijken bevolkt is, dat is door u allen te onderkennen en zou u tot nadenken moeten stemmen. Elke dag is nog een genade voor de mensen, want ook de verdorvenste mens heeft nog de mogelijkheid zich te veranderen en vóór het einde het geloof in Mij te verkrijgen. Ik zal alles proberen om nog voor het einde zielen aan Mijn tegenstander te ontrukken en wie in Mij gelooft zal zalig worden, maar de ongelovigen moeten het lot delen van hem die zij vrijwillig

gevolgd zijn. Maar u Mijn kinderen wees niet bevreesd, want ook in de komende tijd van nood zal het u aan niets ontbreken, zelfs als aards u ontnomen wordt wat u voor het leven nodig hebt. Want zodra u gelooft dat Ik Zelf voor u zorg als u vervolgd wordt terwille van Mijn Naam, behoeven de maatregelen van uw vijanden u niet meer te verschrikken. Wat zij van u afnemen dat zult u van Mij terug ontvangen al is het in een andere vorm. Maar u zult aards niet te kort komen omdat Ik Zelf uw honger stil. Want kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet, ze verzamelen niet in de schuren en toch voedt uw Hemelse Vader ze.

Denk aan deze woorden, denk er aan dat Hij Die alles schiep, ook onderhouden kan wat Hij geschapen heeft en dat ook zeker doet als de zijnen in nood verkeren. Maar de tijd zal komen waarin men u door meedogenloze maatregelen zal willen dwingen om van uw geloof af te vallen, en wie zwak van geloof is zal tegenover deze maatregelen geen stand kunnen houden. Het zijn sterke geloofsbeproevingen die u opgelegd worden en voor die tijd wil Ik u klaar maken, want dan kunt u ook voor uw medemensen een lichtend voorbeeld zijn. U zult hun bewijzen kunnen wat een sterk geloof vermag en dat u leeft ofschoon alles wat u nodig hebt om te leven u ontnomen is.

Zoek daarom steeds het rijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zal al het andere u toegeworpen worden. Ook deze belofte zal dan duidelijk vervuld worden aan de mijnen, aan hen, die van Mij en Mijn Naam getuigen voor de wereld. Aan hen die het aardse gezag niet vrezen omdat zij zich onder Mijn bescherming geborgen voelen. Pas dan zal blijken wie een levend geloof heeft, maar dat zullen er maar weinig zijn. En dan zullen die gebouwen ineens storten die niet op de rots van het geloof, maar enkel en alleen op zand gebouwd zijn. Het zal een zware tijd zijn die geen mens zou kunnen doorstaan als Ik niet van tevoren de waarheid naar de aarde stuurde, die over alles opheldering geeft en alleen een sterk geloof als gevolg heeft. De dwaling kan geen mens de kracht geven om te volharden, alleen waar de liefde is, is ook de kracht van het geloof te vinden.

Een bijzonder mens zal zich aan Mijn tegenstander als een zichtbaar omhulsel aanbieden, en deze mens zal dan ook de laatste strijd op aarde inluiden. Let op hem en u zult weten dat nu ook het uur van het einde heel nabij is. Maar let ook op Mijn afgezanten van boven die tegelijkertijd optreden om u mensen met een "licht" voor te gaan dat u volgen moet. Let op allen die levendig Mijn Woord verkondigen en sluit u bij hen aan opdat de kleine kudde tezamen komt, opdat zij zich steeds weer "licht" kunnen verschaffen en hun geloof gestadig groeit. En al dezen belooft Ik Mijn bescherming, Mijn vaderlijke zorg en Mijn zegen.

En zij behoeven niet te vrezen het slachtoffer te worden van dat meedogenloze geweld, want Ik zal Zelf komen en hen weghalen zo gauw de maat van Mijn

tegenstander vol is en het ergste gevaar de mijnen bedreigt. En daarom zal Ik ook de dagen verkorten opdat de mijnen stand kunnen houden en niet zwak worden in het aangezicht van de vervolgingsmaatregelen. Daar Ik echter nog een laatste reddingsmogelijkheid zie voor enkele zielen, houd Ik Mijn hand beschermend over hen die voor Mij opkomen tegenover de wereld, opdat zij zich aan hun sterk geloof kunnen oprichten en opdat er een Macht herkend kan worden Die sterker is dan alle wereldse macht. Daarom zal Ik de mijnen op een buitengewone wijze verzorgen, en zij zullen zich ondanks vijandige maatregelen toch kunnen handhaven, lichamelijk en geestelijk. Dit alles zal zich binnenkort afspelen, want wat u heden nog niet vermoedt, zal zich dan voltrekken. Daarom maak Ik u daar nu al opmerkzaam op, en u die door Mij onderwezen wordt, weet dan ook waarom dit alles geschieden zal.

Voor u is ook de geestelijke nood op aarde duidelijk en u kunt ook aan de tekenen des tijds de stand op de wereldklok zien. Wanneer echter de geloofsstrijd zal ontbranden behoeft u nog maar met een heel korte tijd te rekenen, want alles zal zich dan bijzonder vlug afspelen. Deze man die Mijn tegenstander voor zich als omhulsel kiest, heeft geen lange levensduur, zijn heerschappij zal op deze aarde niet lang duren. Zijn bovennatuurlijke talenten zullen hem herkenbaar maken en Mijn tegenstander zal hem buitengewoon bedelen, daarom werkt hij voor hem en zijn plannen. Ofschoon hij door de gehele wereld gehuldigd wordt, zult u hem toch herkennen en doorzien.

U moet dan echter 'n grote voorzichtigheid in acht nemen en uzelf niet moedwillig in gevaar begeven door te grote ijver, u moet dan listig zijn als de slangen en zachtmoedig als de duiven. Maar wanneer van u dan de beslissing verlangd zal worden, moet u stand houden en vast op Mij en Mijn hulp vertrouwen. Want al zijn de mensen nog zo machtig, tegen Mijn Macht kunnen zij niet op en een zucht van Mij is voldoende om hen te vernietigen. Daarom zal Ik halt gebieden als het uur gekomen is en zal hen tot Mij halen die in de grootste aardse verdrukking zijn, en de verdrukkers zelf in ketenen sluiten, want de tijd is voorbij en een verlossingsperiode gaat ten einde en een nieuw tijdperk begint, opdat de verlossing van al het geestelijke kan doorgaan.

Amen

BD.4126

16 - 19 september 1947

Stilte voor de storm - Het zichtbaar verschijnen van de Heer

Een bange tijd van nood en lijden ligt voor u, en u kunt de tijd daarvoor, waarin u nu leeft beschouwen als een stilte voor de storm. Waarin u nog een leven leidt naar oude gewoonte, waarin u nog van welstand spreken kunt vergeleken bij de armoede en de ontberingen die u daarna te wachten staan.

En toch is het een tijd van genade, een tijd waarin Ik duidelijk herkenbaar ben, waarin het leven alleen draaglijk zal zijn als u zich in gedachten diep met Mij verbindt omdat u dan nooit alleen bent maar Mij altijd als Behoeder en Beschermers bij u kunt hebben. Want Ik zal Mij duidelijk aan u laten zien; enkelen zal Ik benaderen in de vorm van Hem, Die Mij in gehele volheid in Zich bevatte.

Waar de liefde tot Mij sterk is zal men Mij herkennen, ook wanneer Ik als mens onder mensen vertoef. Mijn oog zegt hen wie Ik ben, en hun harten ontvlammen dan tot Mij in de vurigste liefde die zij nooit aan een medemens zouden kunnen betuigen. Ook Ik kom hen met de innigste liefde tegemoet, Ik zal hen onderrichten waarin zij nog onwetend zijn en hen ook troost inspreken in uren van nood. Zij zullen dan de moeilijkste situaties overwinnen en niet moedeloos worden, want zij ondervinden Mijn hulp en waar Ik hen zichtbaar nader zijn zij vol kracht en diep geloof. En wanneer dat geloof een mensenhart vervuld bestaat er geen drukkende nood meer, want zij verlaten zich dan geheel en al op Mij en Ik zal hun geloof waarlijk niet teleurstellen.

Wie echter zonder Mij voortgaat zal de nood van de tijd nauwelijks kunnen verdragen, want Ik wil hem niet in geestelijke nood laten en moet hem derhalve met aardse nood gevoelig treffen tot hij zijn weerstand tegen Mij opgeeft, tot hij gelovig wordt en van Mij hulp verwacht.

Zo doende bent u aan grote nood en lijden prijsgegeven waardoor Ik u geheel zou willen winnen. Maar ook kracht en genade staan ter uwer beschikking die u helpen Mij te winnen. Ik wil alleen uw liefde, en bezit Ik deze dan kom Ik u al tegemoet. En dat gebeurt in de laatste tijd ook zichtbaar om het geloof van u en uw medemensen te vergroten, daar u buitengewone sterkte en troost nodig heeft. Dus behoeft u de zware tijd die voor u staat niet te vrezen, want met Mijn hulp zult u haar doorstaan.

Toch blijft het een genadetijd, en de last die Ik u opleg kan licht voor u zijn als u de genadegaven goed gebruikt. Mij te verwerven, Mij te mogen aanschouwen met lichamelijke ogen is waarlijk het kruis waard dat u moet dragen tot het einde. Maar als kruisdragers komen voor Mij ook in aanmerking zij die tot Mij hun toevlucht nemen en Mij om Mijn bijstand bidden, want Ik verkort ook om hunnentwil de dagen tot aan het einde. Ik ken elke nood van ieder wezen en die

Mij trouw zijn, zijn Mijn ware kinderen, die waarlijk niet vergeefs tot Mij om hulp roepen.

Schrik daarom niet vanwege Mijn aankondigingen. Ga doelbewust en rustig het komende tegemoet. Maak u los van de wereld en verwacht Mij want Ik zal komen. Eerst slechts voor enkelen, dan om de Mijnen op te nemen in Mijn rijk, om hen weg te voeren van de plaats des verderfs en te brengen in het rijk van vrede - waar zij een zalig leven zullen leiden als in het paradijs.

Amen

BD.5305

28 januari 1952

Plotseling en onverwacht komt de laatste dag

Er wordt u een plotseling einde aangekondigd. Hieronder moet worden verstaan, dat niemand de dag weet, dat alleen de mijnen hem kunnen vermoeden vanwege de grote, bijna ondraaglijke nood die eveneens is aangekondigd als voorafgaand aan het laatste einde. Wel weten velen dat de eindtijd is aangebroken en dat hij vroeg of laat deze dag brengt. Ze weten het, omdat er overal over wordt gesproken. Maar ze geloven het niet zo vast dat ze zich op deze dag voorbereiden. Een grote roes van vreugde zal zich van de wereldse mensen meester maken, steeds begeriger huldigen ze de wereldse geneugten, steeds gewetenlozer verschaffen ze zich de genoegens ten koste van de naaste, hun wensen en prestaties overtreffen elkaar en honend lachen ze hen uit die in het geloof in Mij aan de genietingen van de wereld voorbij gaan, en ze doen hen kwaad waar ze maar kunnen. De wereld leeft in zonde. En dat moet voor u een heel zeker teken zijn, want u zult dingen beleven die u niet voor mogelijk houdt. Het satanische optreden van uw medemensen verraadt u ook het uur op de wereldklok.

En ondanks dat u alles zult kunnen volgen en de tekenen van de tijd heel duidelijk zijn, zult ook u verrast zijn. Want het einde komt sneller dan u vermoedt. Het einde komt van vandaag op morgen, dat wil zeggen: de drukte van de wereld klopt buitengewoon levendig en laat de mensen geloven dat zij het leven beheersen, dat zij gebieders zijn en zich hun leven kunnen vormen naar believen. De mijnen zullen deze manier van doen gadeslaan en - een voorgevoel hebbend - de ondergang voorzien, maar zij zelf denken eveneens nog aan uitstel van het gericht, bij het zien van de bruisende levensvreugde van hun medemensen, wier wezen echter slecht en liefdeloos is. Doch de kwellingen van

hun zijde nemen toe en hier maak Ik Zelf een einde aan. Daarom zal Ik komen, plotseling en onverwacht ook voor de mijnen, want de zonden van de wereldse mensen schreien ten hemel, de satan gaat zijn bevoegdheid te buiten en daarom is zijn einde gekomen.

Wanneer geen mens het zal verwachten, breekt de dag aan die bepaald is sinds eeuwigheid - de laatste dag van deze aarde, die angst en schrik zal brengen voor de mensen die de satan toebehoren, maar die ook verlossing betekent voor de mijnen uit de grootste nood. De dag van het oordeel, omdat vervuld wordt wat verkondigd is in Woord en Geschrift.

Amen

BD.3606

20 november 1945

Stormachtige tijd voor het laatste oordeel - Paradijs

Het laatste oordeel zal aan alle gruweldaden een einde maken en er zal voor lange tijd vrede over de aarde liggen. Er zal op aarde een toestand in goddelijke ordening bestaan, waar alleen de liefde regeert, waar de liefde de mensen onderling verbindt, waar de liefde van de enkeling ook het werkzaam zijn van God door Zijn Geest garandeert. Waar ieder mens de Stem van God kan horen en bovenmate gelukkig is te weten dat God hem zo nabij is. Waar God ook zichtbaar onder de zijnen zal vertoeven op een voor de mensen van de huidige tijd nog onvoorstelbare manier. De mensen van de nieuwe aarde zullen weer in het paradijs leven in harmonie met hun ziel, en vurig verlangen naar God en Zijn Liefde, en in voortdurende vervulling van hun verlangen. En al het kwade zal lange tijd zijn uitgebannen.

Doch voordat deze toestand op aarde kan bestaan, moet er een storm over de aarde komen die een reinigende en vernietigende uitwerking heeft. Een storm waartegen alleen de diep gelovige, God getrouwe mensen standhouden. Deze zullen in grote nood komen, maar de tijd van hun verdere leven op de nieuwe aarde zal hen volledig schadeloosstellen voor alle eerdere noden en lijden. Want zodra het kwade machteloos is geworden, worden ze niet meer in het gauw gebracht en de gelukzaligste vrede is hun lot. En daarom moet door de gelovigen de laatste tijd van storm niet gevreesd worden, want Gods Wil is Meester over al het gebeuren. Gods Liefde is werkzaam onder de zijnen en Zijn Macht breekt de macht van de satan op het juiste ogenblik.

En wat de gelovigen ook te wachten staat, wereldse macht, menselijke haat en liefdeloosheid kan de komende gelukzaligheid op aarde of ook in het rijk hierna niet verhinderen voor hen die God trouw blijven. De ziel kunnen ze niet doden, ook al willen ze het lichaam doden. Maar God zal ook dit verhoeden, omdat Hij de zijnen het paradijs op de nieuwe aarde wil laten beleven, omdat ze de stam van het nieuwe geslacht moeten vormen en omdat ze voor de tijd van eerdere nood schadeloos moeten worden gesteld als teken van de overgrote Liefde van God die de zijnen een lot van gelukzaligheid al op aarde wil bereiden. En daarom worden ze ook in de tijd van storm van buitengewone kracht voorzien door God, waardoor ze bij machte zijn al het kwade te overwinnen en die hen in staat stelt tegen de ergste vijandige bejegeningen stand te houden. Want er zal met alle geweld aan het bolwerk van hun geloof worden gewrikt. En de kracht om weerstand te bieden zal zich alleen ontwikkelen in degenen die het verlangen naar de aardse wereld hebben overwonnen.

Maar wie zich nog door de aantrekkingskracht van de wereld gevangen laat nemen, geeft elke weerstand op. Hij behoort niet tot de schare van de God getrouwen. Hij verkoopt zijn ziel voor een slechte beloning, want wat hij meent verkregen te hebben, zal vervallen op de dag des oordeels. En aan alle gruweldaden zal op deze dag een einde komen. Alle aan God weerspannige geesten worden in de ban gedaan en in het gehele universum zal een toestand van rust intreden. Een toestand van vredelievende bezigheid, die niet met de rust van de dood te vergelijken is. Dit laatste is het lot van het verbannen geestelijke, dat in volledige krachteloosheid is gekluisterd in de vaste materie en weer eindeloze tijden niet werkzaam kan zijn.

En deze tijd gaat u mensen nu tegemoet en u hebt geen lange termijn meer. En als u zich wilt waarmaken in de laatste tijd voor de dag van het oordeel, dan zult u nog ijverig aan uzelf moeten werken. U zult met God in steeds inniger contact moeten treden. U zult dagelijks en elk moment kracht moeten verzamelen en volharden in voortdurend gebed, opdat u ook voortdurend kracht zult ontvangen zodra u uw hart opent en Gods genade en kracht wenst. En Hij zal bij de zijnen zijn en blijven tot aan het einde toe. Hij zal bij hen vertoeven in het paradijs op de nieuwe aarde en onlosmakelijk met hen verbonden blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen

BD.8066

21 december 1961

Tweede brief van Petrus, 3:10

"De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht!" De dag waarop Ik Mij aan alle mensen met een donderstem openbaar, die ieder horen zal en waaraan zich geen mens kan onttrekken, want eens moet het werk dat de aarde verandert, plaats vinden, eenmaal moet de ordening hersteld worden. De aarde moet weer tot een verblijfplaats worden waar het geestelijke geschoold wordt dat rijp moet worden en z'n voltooiing bereiken.

Deze dag is sinds eeuwigheid voorzien, Mijn plan is daarop gebaseerd dat zo'n verandering eens moet plaatsvinden omdat de mensheid zelf daar de aanleiding toe geeft, wat Mijn Wijsheid wel inzag. Dus zal Mijn Macht ook alles ten uitvoer brengen en u zult met zekerheid deze dag kunnen verwachten. Hij zal een verlossingsperiode beëindigen en er zal een nieuwe beginnen - zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Steeds weer wijs Ik u erop, maar omdat u, mensen ongelovig bent, daar u Mijn woord niet serieus neemt, zult u dus verrast zijn. En ofschoon ook Mijn tegenstander in de laatste tijd voor het einde heerst over heel de aarde, waardoor hij de meeste mensen in zijn macht krijgt zodat in hen ieder geloof verloren gaat - en ze op het laatst alleen nog ware duivels zullen zijn die de mijnen in het nauw brengen en in de grootste nood terecht laten komen, zal satan toch zijn macht niet behouden, want Ik zal hem die afnemen. En allen die zich niet van hem gescheiden hebben, die niet tot de mijnen behoren, worden met ontzetting overvallen wanneer Ik de mijnen voor hun ogen wegneem - en ze dan inzien dat er voor hen geen redding meer is - dat ze aan het door hen in werking gezette vernietigingswerk ten prooi vallen en door de aarde verzwolgen worden. Want op een andere manier kan de aarde niet gereinigd worden. Al wat erop geschapen is moet worden ontbonden en al het daarin gebonden geestelijke in nieuwe vormen worden ondergebracht. Er moet een alles omvattend reinigingswerk voltrokken worden, zodat de ordening hersteld wordt die een positieve ontwikkeling waarborgt en die de activiteiten van Mijn tegenstander voor een lange tijd helemaal uitsluit, om welke reden hij met zijn aanhang gekluisterd wordt.

Steeds weer wordt u, mensen deze dag van het einde aangekondigd, maar slechts weinige geloven eraan en, ook dezen hebben er geen vermoeden van hoe nabij het voor hen ligt. Maar tot aan het einde zal Ik nog steeds Mijn vermaningen en waarschuwingen herhalen. Tot aan het einde zal Ik u allen steeds weer aanspreken en u erop attent maken - en tot aan het einde zal er voor ieder van u nog de mogelijkheid bestaan een zodanige beslissing te nemen, dat hij aan de verschrikking van het einde ontsnapt.

En omdat u weet wat dat einde allemaal met zich meebrengt, treur dan niet om hen die Ik voortijdig uit het leven wegroep. Treur niet om hen, want hun lot is beter dan dat van hen die tot het einde toe leven maar niet aan Mij geloven. De eersten hebben nog de mogelijkheid in het hiernamaals het licht te bereiken, de laatsten echter zinken steeds dieper weg, want Ik weet dat ze ook in het rijk hierna alleen de weg naar de diepte nemen, dus ook de genade van een vroege dood niet zullen benutten, omdat Ik toch van de toestand van de wil van iedere ziel op de hoogte ben en in overeenstemming hiermee ook het lot op aarde vorm geef.

En valt het ook moeilijk om aan een einde van de aarde te geloven, toch kunnen de mensen zich dan niet verontschuldigen want, ieder weet wat goed en kwaad is en ieder kan, als hij maar wil, Mijn geboden van de liefde nakomen. En als hij daarnaar leeft zal het einde voor hem ook niet als resultaat de kluistering in de vaste materie hebben. Dan zal hij of tot diegenen horen die Ik op de nieuwe aarde plaats, of hij zal nog tevoren naar het geestelijke rijk worden weggeroepen en ook niet verloren gaan. Het is in ieder geval goed, wanneer ieder zich op een nabij zijnd einde voorbereidt, wanneer hij met de mogelijkheid rekening houdt, als bij verrassing oog in oog te staan met een werk van vernietiging, waaruit er zonder Mijn hulp geen ontkomen meer aan is.

Wie deze gedachte eenmaal bij zich overdenkt, die zal ook zeker zijn weg naar Mij nemen, naar zijn Schepper van hemel en aarde, Die alles uit Zich liet ontstaan en Die ook alles weer vernietigen kan als het zich niet meer aan Zijn ordening houdt. Maar Ik zou u allen graag van het verderf willen redden en daarom zal Ik u steeds weer het laatste vernietigingswerk voor ogen houden. En wie gelooft, die zal ook deze dag niet hoeven te vrezen, want hij zal er zich met alle kracht op voorbereiden en als hij ook nog zwak en onvolmaakt is zal hij in Mij toch een barmhartige Rechter vinden, want Ik waardeer zijn wil, Ik zal hem daarom niet veroordelen maar hem veeleer het eeuwige leven verschaffen.

Amen

Het benutten van de tijd van genade

BD.3396

7 januari 1945

Periode van genade tot aan het goddelijk ingrijpen

Het zal nog een kleine poos duren tot God Zich openlijk laat zien, tot de kringloop het hoogtepunt heeft bereikt, tot het uur is gekomen waarin de maat vol is aan menselijke gruweldaden. Maar er zal geen lange tijdspanne voorbijgaan. Nog slechts een zeer korte periode is het u mensen gegeven om u af te zonderen van diegenen die schandelijk handelen voor God omdat ze zich op de meest gruwelijke manier aan de naaste vergrijpen. Maar God laat het tot het uiterste komen, opdat de mensen toch nog leren inzien waar ze op aansturen. Want pas dit inzicht brengt hen ertoe zich te veranderen.

Elke dag is belangrijk, want hij is voor vele mensen de laatste. Hij kan beslissend zijn voor de gehele eeuwigheid. Maar voor veel mensen zal het nog slechts weinig dagen zijn tot hun tijdelijk einde is gekomen. En daarom talmt God nog steeds, ofschoon het gebeuren niet tegen te houden is en Zijn plan sinds eeuwigheid is vastgelegd. Maar het lage niveau van de mensen heeft het al veel eerder opgeroepen. De liefdeloosheid van de mensen heeft de dag voortijdig noodzakelijk gemaakt, zodat elke dag nog een geschenk van Gods genade is, dat Zijn lankmoedigheid en barmhartigheid de mensen nog doet toekomen. En zo kan elke dag nog helemaal worden benut. En veel mensen is de gelegenheid geboden zichzelf te veranderen als ze maar van goede wil zijn.

En daarom worden ze onafgebroken gewezen op het goddelijk ingrijpen, zowel door Zijn Woord als ook door het van gedachten wisselen van de mensen die middels gedachten van boven worden gewezen op dat wat komen gaat. Een ieder kan zijn standpunt bepalen tegenover datgene wat hem is overgebracht. Ieder kan zowel over het wereldgebeuren alsook over het einde ervan nadenken. En bij niet weinig mensen zal de gedachte opkomen aan een bovennatuurlijk ingrijpen in het wereldgebeuren en hij kan voor zichzelf rekenschap afleggen over zijn instelling tegenover het goede en het kwade. Ieder mens wordt gewaarschuwd, direct of indirect. En als hij aan de waarschuwing aandacht schenkt, kan hij daar voor zijn ziel voordeel uit halen. Want dan zal hij ook het goddelijk ingrijpen als zodanig herkennen. Hij zal leren geloven en gered zijn, zelfs wanneer hij het aardse leven verliest.

En daarom laat God Zijn stem niet voortijdig weerklinken, omdat Hij tevoren nog oren wil openen voor Zijn oproep. Maar de gestelde termijn kan volgens goddelijke ordening niet worden overschreden. En de mensen moeten er rekening mee houden dat elke dag de aangekondigde is, waarin Hij Zichzelf en Zijn Macht openbaart. Want wat Hij heeft verkondigd, gebeurt onvermijdelijk, alleen houdt God de tijd verborgen. Maar de dag zal komen als een dief in de nacht, onverwacht en veel onheil aanrichtend aan aardse goederen. En alleen degene wiens hart niet meer aan aardse goederen hangt, die zich met God heeft verbonden en zich door Hem overal en te allen tijde beschermd weet, zal deze dag niet vrezen. Maar deze geeft Hij de opdracht de mensen onafgebroken erop te

wijzen dat Hij Zich uiten zal en hen aan te manen de juiste weg in te slaan die naar Hem voert, opdat ook zij in het uur van de benauwenis naar Hem vluchten en bij Hem beschutting en hulp vinden.

Amen

BD.5729

21 juli 1953

Het benutten van de tijd van genade voor het einde

U zult het einde niet meer tegen kunnen houden, want de tijd is vervuld die God heeft bepaald sinds eeuwigheid, uw wil kennend die onstuitbaar op de diepte afgaat en daarom opnieuw moet worden gebonden. Wat de enkeling nog kan doen is zichzelf zo vormen, dat hij niet tot diegenen behoort die het slachtoffer worden van een nieuwe verbanning en ook op de medemensen zo in te werken dat ze voor het ergste oordeel gespaard blijven.

De tijd is vervuld. Dat betekent, dat de dag van het einde, de dag van de ontbinding van de materiële scheppingen op deze aarde, op elk ogenblik kan worden verwacht, ook wanneer u mensen geen tijd is vermeld, omdat dit weten alleen maar een heilloze verwarring zou aanrichten, maar voor niemand tot voordeel zou zijn. Doch het komt zoals het u verkondigd werd. En de laatste dagen gaan als in een ogenblik voorbij, want ze zijn alleen het einde van datgene wat u lange tijd tevoren werd voorzien.

Het zijn al dagen van het gericht en ieder die met open ogen om zich heen kijkt, herkent dit. Maar wat nu alleen enkelingen overkomt, dat zal zich over alle mensen uitbreiden. Leed, benauwenis, doodsangst, nood en vertwijfeling. Ieder mens zal het meemaken, want de krachten van de hel zijn losgelaten en woeden en wakkeren aan waar er nog iets te verwoesten valt. En ze vinden steeds voor hen dienstbare mensen, door welke ze op elke manier schade kunnen aanrichten.

Maar ieder mens kan zich hulp verschaffen bij God. Ieder mens staan goede geestelijke krachten terzijde, die hij maar hoeft aan te roepen opdat ze hem beschermen voor gevaren voor lichaam en ziel. Wie zich aan God en Zijn lichtboden toevertrouwt, kan vol vertrouwen het einde tegemoet zien. De tijd is vervuld die u mensen gegeven werd voor het rijp worden van uw ziel. En de dag van het einde is vastgesteld sinds eeuwigheid. Maar u kent hem niet en u zult daarom ook nu nog kunnen beginnen aan het werk om u om te vormen. Want elk

uur dat u uw gedachten naar boven richt, dat u de verbinding tot stand brengt met de geestelijke wereld uit welke u afkomstig bent, is voor u van nut.

Probeer alleen uw gedachten los te maken van de wereld. Laat u niet door de wereld en haar goederen beheersen, opdat de materie niet uw lot wordt voor eeuwige tijden. Laat uw gedachten opwaarts zweven en probeer deze hoogte te beklimmen. U zult het kunnen, omdat ontelbare geestelijke krachten u behulpzaam zijn, omdat ze u dragen als u hen daarom vraagt. U zult de wereld kunnen overwinnen, wanneer u het maar ernstig wilt.

Benut elke dag die u nog gegeven is als een buitengewone gave van genade. Maar houd er rekening mee, dat elke dag voor u de laatste kan zijn en dat nog slechts een hele korte tijd u scheidt van het einde van deze aarde. Want niet alleen een enkeling, maar alle mensen is het einde beschoren, opdat de wet van de eeuwige ordening vervuld zal worden. En deze wet is gegeven sinds eeuwigheid.

Wat u mensen dus voor uitstel aanziet, is in het plan van eeuwigheid inbegrepen. En het is slechts in zoverre als vertraging te beschouwen, dat de mensen al vóór de tijd het geestelijke dieptepunt hebben bereikt, dat een ontbinding van de aarde tot gevolg heeft. Maar God is barmhartig en Hij oordeelt niet vóór de tijd. Hij probeert in Zijn Liefde nog steeds mensen te redden en Hij schenkt ongewone genadegaven die tot de redding moeten bijdragen.

Maar Hij stapt niet af van de dag van het oordeel en kondigt het met steeds meer aanmaning en waarschuwing aan. Maar Hij vindt weinig geloof en het einde komt steeds dichterbij. En het zal de mensheid verrassen, ondanks alle voorspellingen van Zijn zieners en profeten. En alleen hij die gelooft, zal zalig worden. Alleen wie gelooft, bereidt zich voor, hoewel hij het uur niet kent dat de Heer zal komen. Maar hij verwacht Zijn komen en hij houdt vol tot het einde.

Amen

BD.6271

31 mei 1955

Stilte voor de storm - Toegeruste strijders

Houd u gereed, zodat Ik een leger toegeruste strijders vind wanneer Ik u naar de strijd zal voeren. Laat u niet misleiden wanneer het om u heen schijnbaar rustig is, wanneer het wereldgebeuren tot bedaren schijnt te komen en word daardoor

zelf niet lui in uw geestelijk streven. Geloof niet dat Mijn ingrijpen wordt uitgesteld, dat er nog een lang uitstel volgt van datgene, wat Ik u alsmaar weer aankondigde.

Het is de stilte voor de storm. Het is de tijd dat alle mensen zich nog kunnen bezinnen, dat ze zelf ook in de stilte zouden moeten gaan en niet alleen de vreugden van de wereld zijn toegedaan en onnadenkend voortleven. Het is nog een tijd van genade, die Ik alle mensen verleen, opdat ze niet kunnen zeggen, in de voortdurende zorg en onrust van het lichaam geen mogelijkheid te hebben gevonden om te zorgen voor het geestelijk welzijn.

Doch de Mij getrouwen moesten zich niet laten misleiden en de tijd van rust beschouwen als de stilte voor de storm. Want ze is maar van korte duur en plotseling zal alles veranderen en het zal dan voor veel mensen te laat zijn, omdat ze de korte tijd van genade niet hebben benut om kracht op te doen voor de komende tijd.

Maar de mijnen moeten zich toerusten, want de strijd, die ter wille van Mijn Naam wordt gevoerd, zal hard zijn. En ze zullen ook veel kracht nodig hebben om aan de verdere verplichtingen te kunnen voldoen. Ook daarom zult u een voorraad kracht moeten opslaan, wat u alleen maar zult kunnen door een onafgebroken verbinding met het geestelijke rijk, door voortdurende arbeid aan uw ziel, door het afwenden van uw gedachten van de wereld en een steeds dieper binnendringen in geestelijke sferen, waarvan de bewoners u steeds van dienst zijn in Mijn opdracht.

Elke gedachte, die u geestelijk richt, zal gezegend zijn. En zoals de aardse wereld onafgebroken bezig is en aardse belangen najaagt, zo zal ook de geestelijke wereld werkzaam zijn en het rijk helpen opbouwen, dat niet van deze wereld is. Het zal u mensen niet zo duidelijk zijn, maar de mijnen zullen met kracht zijn vervuld, zodra hun gedachten Mij betreffen en hun geestelijke bezigheid.

En daarom zullen ook de mijnen zichtbaar worden geleid, opdat ze niet verflauwen in hun streven, opdat ze de verbinding met Mij niet verbreken, opdat de wereld hen niet gevangen neemt wanneer ze zwak dreigen te worden. Want Mijn tegenstander is uitermate ijverig aan het werk, omdat hij meent dat de tijd voor hem gunstig is. En ze is het ook, want het verlangen van de mensen naar de wereld is groot en Mijn tegenstander stilt die honger op duidelijke wijze. Wat hij ook bij machte is aan te bieden, doet hij de mensen toekomen. En ze zien niet in, welk gevaar een aards luxueus leventje en aardse genoegens voor het heil van de ziel zijn.

Maar net zo ijverig zijn ook de krachten van het licht aan het werk. Alleen krijgen ze bij vele mensen geen toegang, waar Mijn tegenstander al is toegelaten. Maar de vergrote werkzaamheid van de lichtwereld zullen de mijnen gewaar worden en ze zullen gelukkig zijn wanneer de tijd zal komen dat Ik hen nodig heb. En Ik zal er dan voor zorgen, dat deze schare van Mij niet kleiner wordt. Ik wil er steeds bij tegenwoordig zijn, dat hun liefde en trouw voor Mij voortdurend zal groeien, dat ze bereid zijn offers te brengen en dat ze alles doen om Mij te dienen en naar Mijn Wil te leven, dat ze zonder vrees ten strijde trekken, wanneer het erom gaat de zege te behalen over de tegenstander, als de tijd is gekomen.

Amen

Er rest nog maar weinig tijd

BD.4457

11 oktober 1948

Aankondiging van het einde - "U hebt nog slechts weinig tijd"

Er rest u nog weinig tijd. En u zult u serieus moeten voorbereiden op de dag, dat een daad van verwoesting zich zal voltrekken, zoals die nog nooit is meegemaakt. En al kondig Ik u dit steeds weer aan, u staat vol twijfel tegenover Mijn Woorden en bent daarom lauw in de arbeid aan uw ziel. En u hebt nog slechts weinig tijd. Maar anders dan door Mijn Woord kan Ik u er niet opmerkzaam op maken. Geloof u dit niet, dan zult u ontsteld raken als de laatste voortekenen zich openbaren. Ik zal u wel korte tijd tevoren nog eenmaal waarschuwen, maar ook aan deze Woorden zult u niet meer geloof hechten, dan aan de voorafgegane aankondigingen, omdat Mijn Lankmoedigheid u irriteert. Omdat u niet kunt begrijpen, dat Ik ter wille van de nog te redden zielen talm, ofschoon de tijd al lang is vervuld. Enkelen zijn nog te redden. Dezen wil Ik de eindeloos lange gang van een herhaalde belichaming op de nieuwe aarde besparen en daarom heb Ik geduld en stel nog uit.

Maar ook het laatste uitstel neemt een einde. Neem daarom Mijn Woorden ernstig, dat u slechts nog weinig tijd overblijft en dat u van elke dag spijt zult hebben, die u niet echt benut voor uw ziel. En verrassend snel zal een ommekeer plaatsvinden in het wereldgebeuren. En enkele dagen zijn voldoende om u in een geheel nieuwe situatie te verplaatsen. En denk dan aan Mijn Woorden en stel het geestelijke boven het aardse, want de zorg om het laatste is van geen belang, daar u niets zult kunnen behouden wat Ik u niet wil laten houden en het in Mijn Wil en Mijn Macht ligt u aards te beschutten en te beschermen.

Denk alleen aan uw ziel. Wees bereid om te helpen en te geven, waar de nood aan u wordt voorgelegd. En treed met Mij in innige verbinding, opdat u de kracht zult ontvangen vol te houden en aan alle eisen van het leven te voldoen. Verschaf u voortdurend kracht uit Mijn Woord, want daarin hebt u een Krachtbron, waaraan u zich zult kunnen verkwikken en Die nooit opdroogt. Sta steeds klaar voor Mij en Ik zal u niet verlaten, wat er ook over u komen mag.

Amen

BD.5219

26 september 1951

Ernstige verwijzing naar het einde

Al uw dagen zijn geteld. Het verblijf op deze aarde duurt niet lang meer. Uw leven zal worden bekort, want de tijd is voorbij die Ik u mensen heb verleend voor uw verlossing. En u die nu leeft, behoort tot degenen die het einde meemaken. Wel zal Ik er nog vele tevoren wegroepen, wier ziel de laatste strijd voor Mij en Mijn rijk niet zou doorstaan. En een groot sterven zal overal inzetten. En de velerlei oorzaken laten u mensen niet op het idee komen dat de laatste actie al is begonnen, dat het alleen al een daad van barmhartigheid is, omdat Ik die zielen de mogelijkheid geef in het rijk hierna hun ontwikkelingsgang voort te zetten, wat dan niet meer mogelijk is als de laatste dag is gekomen.

U allen hebt niet veel tijd meer. Maar geen van u weet of hij niet nog eerder uit het leven wordt weggerukt. Geen van u weet wanneer zijn uur is gekomen. Treur niet om degenen die van u heengaan, want Mijn Liefde roept hen tot Me. Maar denk vaak aan hen in het gebed, opdat ze de genaden benutten die hun ook in het hiernamaals nog worden verleend. Bereid u allen voor op uw laatste uur. Ik maan u ernstig, want u hebt niet veel tijd meer. Ik waarschuw u nadrukkelijk door de gebeurtenissen in de wereld. En als u maar met open ogen voortgaat, beseft u de ernst van het ogenblik. Want Ik spreek duidelijk tot u door de tekenen van de tijd.

Maar u mensen ziet alleen de wereld. U schenkt de wereld alle aandacht, maar aan Mij denkt u niet. En wrevelig gooit u alles van u af wat kan wijzen op Mij en het einde. U wilt niet geloven en blijft daarom onaangedaan door al het gebeuren, dat u al te duidelijk de waarheid van Mijn Woord bewijst. Het is de hoogste tijd, maar niet in de betekenis van de wereld, integendeel, om boete te doen, uw wil te veranderen, om te keren en u te bezinnen.

Blijf niet onaangedaan, wanneer Ik u maan, waar het ook mag zijn. Vraag u af hoe het wel met u is gesteld wanneer de oproep tot u komt de aarde te verlaten en de eeuwigheid binnen te gaan door de poort van de dood. Vraag u af of u zich dan wel voor Mijn ogen staande zult kunnen houden en geloof het, dat het uur spoedig daar is waarop uw leven op aarde is beëindigd.

Zorg daarom alleen nog maar voor uw ziel en wend uw ogen af van de wereld. Want deze zal vergaan, maar de ziel is onvergankelijk en haar lot in de eeuwigheid is in overeenstemming met uw levenswandel op aarde.

Amen

BD.6250

4 en 5 mei 1955

Geestelijk keerpunt - De nacht komt naderbij

Een geestelijke opbloei op deze aarde zult u mensen niet meer kunnen verwachten, want alle krachten der hel zijn losgelaten die in opdracht van Mijn tegenstander werkzaam zijn en waarlijk grote invloed hebben op de mensen, omdat deze zelf in een mate materialistisch zijn geworden, dat ze niet beseffen wie over hen heerst. Een geestelijk keerpunt op deze aarde kan niet meer plaatsvinden, maar enkelen kunnen nog op de juiste weg worden geleid. Enkelen zullen nog de ommekeer van zichzelf voltrekken en ter wille van deze enkelen wordt nog alles gedaan voordat het einde een feit is. Opvallend echter zal het zijn, hoe snel de mensheid valt, hoe ze steeds meer wegzinkt in de duisternis en het licht mijdt. Opvallend zal het zijn, hoe meedogenloos er wordt gestreden tegen het licht van de waarheid, hoe het ongeloof op de voorgrond treedt, hoe de zonde hand over hand toeneemt, hoe ver van God af de mensen leven, doch Mijn tegenstander aanhangen. En daarom kan er geen uitstel meer komen, omdat er geen vooruitzicht meer bestaat, dat er ooit een verandering plaatsvindt, wanneer Ik Zelf niet deze verandering voltrek - maar op een manier zoals de mensheid het niet wil - doordat Ik aan alles een einde maak en er een nieuw begin aan geef.

De tijdspanne tot aan het einde is buitengewoon kort, maar niemand weet de dag en daarom is ieder lauw in zijn streven. En ook Mijn gelovigen denken niet dat hij zo vlak voor de deur staat, dat ze ijverig voor hun ziel zouden werken. Maar Ik zeg u steeds weer: u staat er vlak voor. Ik moet deze oproep steeds weer voor u laten klinken. Ik moet u aansporen buitengewoon ijverig werkzaam te zijn. Ik moet ook Mijn dienaren verzoeken steeds ijveriger te werken, omdat dit belangrijk is en toch nog redding voor de enkeling kan zijn vóór de ondergang,

wanneer het einde komt dat Ik aldoor aankondigde. Het wereldgebeuren moet weliswaar natuurlijk verlopen en dat brengt ook de mijnen in een zekere rust, maar steeds weer zeg Ik u: Het einde is er plotseling, onverwacht breekt de dag aan die anders eindigt dan gewoonlijk, waarop een nacht volgt die eeuwig zal duren en het daglicht alleen weer zal stralen voor de weinigen die de Mijnen zijn en van Mij blijven, ondanks de zware vijandigheden en vervolgingen van Mijn tegenstander.

Weliswaar staat u de tijd van de geloofsstrijd nog te wachten, maar ook deze duurt maar korte tijd, omdat hij uiterst hevig wordt gevoerd, zodat de dag van Mijn komen naar de aarde door de mensen zelf wordt bespoedigd. De gebeurtenissen zullen zeer snel op elkaar volgen en geven toch de mensen wederom de indruk als waren het heel natuurlijke verschijnselen, waaraan ze geen bijzondere waarde toekennen - om welke reden ze deze gebeurtenissen niet in verband willen brengen met het spoedig op handen zijnde einde. Daarom zullen ook de mijnen verrast zijn, want Ik zal komen als een dief in de nacht, wanneer er niemand aan denkt, wanneer het aangekondigde nog ver voor u schijnt te liggen.

Als u mensen het toch eens zouden willen geloven, dat u er alleen maar op wordt gewezen, opdat u zich zult kunnen voorbereiden. Smartelijk zal uw berouw zijn, want u allen doet nog veel te weinig voor het heil van uw ziel. Het leven op aarde is u niet gegeven als doel op zichzelf en elke dag zou op een wijze kunnen worden benut, zodat u een ongelofelijke volheid van licht zou kunnen verwerven, die u onvergelykelijke gelukzaligheid verschaft in het geestelijke rijk. En eens zult u het inzien en berouwvol denken aan de te weinig benutte tijd op aarde. Maar daar is ten tijde van het einde geen geloof, geen begrip voor te vinden. Er is een geestelijk laag niveau, zoals het bijna niet meer erger kan worden gedacht. Want u mensen overziet niet datgene wat open en bloot voor Mijn ogen ligt. U mensen zult moeten geloven wat u niet kan worden bewezen, en daarbij hoort ook het aanstaande beëindigen van deze periode op aarde, dat geestelijk een grote betekenis heeft.

U zult uw best moeten doen een leven in onbaatzuchtige liefde te leiden, wanneer u niet wilt - of meent niet te kunnen - geloven. En u zult het dan innerlijk voelen dat u een geheel ander tijdperk tegemoet gaat. En u zult niet verloren zijn, want Ik erbarm Me over al diegenen die niet helemaal aan Mijn tegenstander gebonden zijn en Ik help hen in het rijk hierna verder omhoog, wanneer hun aards bestaan nog wordt beëindigd vóór het laatste oordeel. Een buitengewoon donkere nacht komt naderbij. De dag neigt spoedig ten einde, maar nog is er licht. Nog zult u het licht van de dag kunnen benutten en in uzelf een licht ontsteken dat niet meer uit zal gaan. En dan zult u de komende nacht niet meer hoeven te vrezen.

Maar wee u, wanneer u traag bent, wanneer u gelooft dat de dag geen einde heeft. Wee u, wanneer u van de ene dag in de andere leeft zonder aan uw ziel te denken. En u, die de dood niet vreest, omdat u gelooft er dan niet meer te zijn. Ik zeg u, dat u de dood met alle verschrikkingen zult beleven en dat u deze verschrikkingen niet zult kunnen ontvluchten. U zult dan niet meer een eind aan uw leven kunnen maken, want u zult niet kunnen vergaan. U blijft bestaan, ook wanneer u in de toestand van dood zijn bent. U zult kwellingen moeten ondergaan die u niet zult kunnen ontvluchten. Want de geestelijke dood is heel wat erger dan de dood van het lichaam, die voor u ook de poort kan zijn naar het leven van gelukzaligheid. Luister naar Mijn roep van boven. Laat u waarschuwen en vermanen. Laat deze woorden niet onverschillig voor uw oren wegsterven, maar denk u levendig in, welke nood u wacht, wanneer u aan Mijn woorden geen geloof schenkt.

U zult de aankondigingen van het einde voortdurend kunnen volgen, maar alles zal zich zo natuurlijk afspelen dat u wel zou **kunnen** geloven, maar niet zult **moeten** geloven. Van het geloof daaraan hangt echter uw gelukzaligheid af, want alleen de gelovige bereidt zich voor. Hij denkt aan Mij en blijft met Mij in verbinding, ook wanneer het werk van het ontbinden begint. Want de vastgestelde periode is dan afgelopen en volgens goddelijke ordening wordt er vervuld wat voorzien is in Mijn heilsplan van eeuwigheid. De aarde wordt omgevormd en met haar al het geschapene, opdat weer al het geestelijke in die vorm wordt ingelijfd, waarin het volgens de toestand van zijn rijpheid hoort. De goddelijke ordening wordt weer hersteld, omdat anders een positieve ontwikkeling van het geestelijke niet is gewaarborgd. Mijn Liefde echter heeft steeds alleen deze positieve ontwikkeling tot doel, die u, Mijn schepselen, weer dichter bij Mij moet brengen.

Amen

Aanmaning om zielenarbeid te verrichten

BD.5397

22 mei 1952

Ernstige aanmaning

Er rest u niet veel tijd meer. Steeds weer moet Ik u dat zeggen, want u neemt Mijn woorden niet ernstig. U staat midden in de wereld en zult het niet kunnen geloven, dat alles om u heen eenmaal ophoudt te bestaan en dat alleen datgene blijft wat onvergankelijk is: uw ziel. Steeds weer wil Ik u aanmanen, u dan

ernstig een voorstelling te maken van de toestand van uw ziel. Steeds weer wil Ik u ervoor waarschuwen al uw denken en streven te richten op het verkrijgen van aardse goederen, op verbetering van uw aardse toestand. Dit alles is vergeefse moeite, want niets ervan zal van u blijven als uw tijd gekomen is: de tijd dat u zult worden weggeroepen of dat alles wat u omringt opgelost wordt.

Geloof het toch, dat u uw kracht onnodig en nutteloos gebruikt, dat u werkt voor een niets, dat het slechts een voorbijgaande welstand is die u misschien nog een paar gemakkelijke levensdagen bereidt, maar voor de ziel nadelig is, wanneer u niet eerst aan haar denkt en ijverig geestelijke goederen verwerft. Wel zult u ook aards een goed leven kunnen hebben, wanneer u uw aardse goederen goed gebruikt, wanneer u uitdeelt waar armoede en nood is, wanneer u uw goederen op zegenrijke wijze beheert, wanneer u ze beschouwt als van Mij ontvangen en uw dank betuigt op zodanige wijze dat u actieve naastenliefde beoefent, dat u nood lenigt, aards en ook geestelijk, doordat u de medemensen tot voorbeeld bent en ook hen aanzet tot een leven in liefde. Dan zal de aardse rijkdom goede gevolgen hebben. Dan hoeft uw ziel geen gebrek te lijden. Dan denkt u op de eerste plaats aan uw ziel en hoeft u het komende niet te vrezen. Maar wee degenen die alleen maar acht slaan op het lichamelijke leven. Het zal van hen worden afgenomen en ze zullen hun armoede ontzettend zwaar ondervinden in het rijk hierna.

Geloof het, dat u voor grote gebeurtenissen staat. Geloof het, dat u slechts nog een korte termijn is verleend. Verschaf u nog geestelijke goederen eer het te laat is. Alles wat u aards verwerft gaat voor u verloren. Zorg dat u goederen bezit die niet verloren kunnen gaan. Ik maan u ernstig aan, opdat u niet zult zeggen niet in kennis te zijn gesteld van datgene wat u onherroepelijk beschoren is. Mijn raad en Mijn waarschuwing moet u niet in de wind slaan. Het is de roepstem van Mijn Liefde die u voor een vreselijk lot wil bewaren, die u door mensenmond toekomt en die Ik zal herhalen in een andere vorm voor de mensenkinderen die niet willen luisteren en geloven.

Mijn aanmaning en waarschuwingsroep weerklinkt zeer spoedig met een kracht, die u zal doen beven. Door de krachten der natuur wil Ik nog eenmaal tot u spreken en u weer van boven toeroepen: Word wakker, jullie slapers. U zwakken, vermant u zich. Zoek niet de lusten van de wereld en alles wat vergankelijk is. Tracht Mijn rijk te winnen en denk aan uw eigenlijke ik. Denk aan uw ziel voor welke u zelf het lot in de eeuwigheid bereidt. En nog eenmaal zeg Ik het u: na deze laatste aanmanende roep van boven volgt na korte tijd het laatste gericht, het verval van de aarde en het einde van alles wat erop leeft.

En daarom bent u mensen in zo grote nood, omdat u niet inziet en wilt geloven dat voor u het einde is gekomen, daar u zich in het andere geval nog zou voorbereiden en de wereld met haar goederen geen aandacht meer zou schenken.

De tijd die Ik u heb verleend is om. En tot het einde toe probeer Ik nog zielen te redden. En Mijn Liefde roept onophoudelijk de mensen op tot bezinning, tot boete en ommekeer. Want Ik wil niet dat ze verloren gaan. Ik wil alleen dat ze gelukkig worden.

Amen

BD.5507

14 oktober 1952

Elke dag is een geschenk

Elke dag is nog een geschenk voor u, dat u op een wijze manier zou moeten gebruiken. Want u zult nooit meer datgene kunnen inhalen wat u op aarde verzuimde, zelfs wanneer ook in het rijk hierna voor u een positieve ontwikkeling mogelijk is. Maar op aarde zult u veel meer kunnen bereiken, omdat u kracht ter beschikking staat die u in het geestelijke rijk mist als u op aarde hebt gefaald. Het is een volledig andere toestand voor uw ziel als ze het lichaam heeft verlaten, als ze geen geestelijke kracht mee kan nemen, die ze wel hier op aarde kan verwerven en die voor haar een onnoemelijke rijkdom betekent in het geestelijke rijk. Hier op aarde kan ze dagelijks en elk moment werken voor haar ziel en geestelijke goederen verzamelen. In het hiernamaals heeft ze ondersteuning nodig van liefdevolle wezens om zich toevoer van nog enige kracht te verschaffen. En ze denkt berouwvol aan de onbenutte tijd op aarde, zodra ze tot inzicht zal komen wat ze heeft verzuimd.

Elke dag die u nog op aarde vertoeft, is een geschenk van God, waar u vrij bezig zult kunnen zijn en veel kunt verwerven. Maar alleen deze tijd naar de wil van God te benutten, levert u geestelijke rijkdom op. En daar wordt u steeds toe aangespoord, omdat onherroepelijk elke dag verloren is, die u niet hebt geleefd voor de eeuwigheid, die u alleen hebt gebruikt voor wereldse verplichtingen, daar u alleen aardse goederen hebt verworven die vergankelijk zijn. Voor ieder van u is binnenkort het einde gekomen. Slechts weinigen zullen het laatste einde meemaken, maar het merendeel zal tevoren reeds worden weggeroepen, voordat ze wegzinken in de diepte. Want de laatste tijd stelt grote eisen aan de vrije wil van de mens, die voor de ziel werkzaam moet zijn, maar alleen voor het lichaam zorgt en vergaart. De laatste tijd wordt slechts door weinig mensen zo benut, zoals het nodig is om een hiernamaals vol licht binnen te kunnen gaan. Maar de meeste mensen denken niet aan hun ziel. Ze luisteren niet naar de aanmaningen en waarschuwingen die de liefde en barmhartigheid van God hun nog doet toekomen. Ze geloven niet en dat is hun ondergang.

En Gods barmhartigheid neemt voortijdig van de aarde, bij wie er nog een mogelijkheid bestaat dat ze in het rijk hierna hogerop kunnen klimmen, al is het ook onder heel wat moeilijker omstandigheden dan op de aarde. Doch waar dit vooruitzicht niet bestaat, behouden de mensen hun lichamelijk leven tot aan het einde om dan als volledige mislukkingen een vreselijk lot tegemoet te gaan: weer ingelijfd te worden in de materiële scheppingen ten behoeve van hun opwaartse ontwikkeling vanuit de diepte. Elke dag is voor u mensen nog een geschenk, dat u zult moeten benutten naar het beste vermogen. Leef naar de wil van God en vergaar en werk alleen voor het leven van de ziel. Want de aarde zal vergaan en met haar alles wat op haar leeft.

Amen

BD.6439

30 december 1955

Denk aan het einde

Tot alle mensen richt Ik dezelfde aansporing: Denk aan uw einde. Want het is u allen beschoren: u allen zult vooreerst met een op 'n natuurlijke manier wegroepen van deze aarde moeten rekenen, wanneer uw uur gekomen is. Maar vele van u die Ik niet in de handen van Mijn tegenstander wil laten vallen, zullen voortijdig het aardse leven moeten verlaten, omdat hun weerstandskracht niet sterk genoeg is om tegen zijn benauwenissen in de laatste tijd stand te houden.

Maar ook de mensen die het einde meemaken, moeten rekening houden met een kortere levensduur dan zij overeenkomstig hun natuurlijke toestand aannemen, want dit einde is u zeer nabij. En u, mensen bent allen niet zo rijp geworden dat u zonder bedenkingen op dit einde zult kunnen rekenen. En daarom spoor Ik u allen aan, met het oog op het nabijzijnd einde, nog ijverig aan uw ziel te werken. Ik spoor u aan bewust te leven en geen dag voorbij te laten gaan, waarin u niet een daad van liefde hebt volbracht, waarin u niet uw ziel iets hebt aangeboden wat haar helpt opwaarts te gaan. Ik spoor u allen dringend aan Mijn Woord in ontvangst te nemen, u door Mij te laten aanspreken, om met Mijn Woord ook kracht in ontvangst te nemen die u helpt ten hogen te gaan. Leef niet alleen uw aardse leven, maar verdiep u elke dag minstens 'n keer in Mijn Woord, houd korte tijd 'n samenspraak met Mij en beveel u aan Mij en in Mijn genade aan.

Al een innige gedachte aan Mij is voor uw ziel een lafenis en als u Mijn Woord in stille aandacht leest of hoort, bezorgt u de ziel voedsel dat haar zeker helpt rijp

te worden. Ik spoor u, mensen alleen aan, bewust te leven en daaraan te denken dat uw leven niet lang meer duurt en dat u uw ziel een draaglijk lot bezorgt na de dood van uw lichaam.

Laat de tijd die u nog blijft tot het einde niet verlopen, laat ze niet onbenut voor uw ziel voorbijgaan; en u bedenkt uw ziel alleen dan, wanneer u zich overgeeft aan geestelijke gedachten, wanneer u zich in gedachten verbindt met uw God en Schepper van eeuwigheid, Die uw aller Vader is, Die u in Zijn rijk zou willen opnemen, maar waartoe uw eigen wil noodzakelijk is: de ziel een staat te bezorgen die haar toelaat Mijn rijk binnen te gaan. Daarom spoor Ik u steeds weer aan: Denk aan het einde.

Zolang u midden in het leven staat, weert u deze gedachte steeds af, omdat u niet weet dat u nadien een uitermate gelukkig lot beschoren kan zijn. Maar Mijn Liefde zou u een gelukkig lot willen bereiden, daarom weerklinken u voortdurend van boven deze aanmaningen toe, omdat u zelf het zou moeten willen dat u gelukkig zult worden. Elk uur van bezinning, elke tijd van innerlijke inkeer zal voor u van de grootste zegen zijn. Doch wee hun die daar nooit tijd voor vinden, die zo aan de wereld zijn gehecht dat ze niet in staat zijn zich voor korte tijd van haar los te maken. Want dezen heeft Mijn tegenstander vast in zijn macht en ze zullen moeilijk van hem los komen, wanneer ze niet geholpen worden door liefdevolle voorspraak, door het aanroepen van Jezus Christus, dat Hij Zelf hen mag helpen. U zult Mij te allen tijde kunnen roepen en Ik zal u horen, want Ik wil u verlossen uit zijn boeien, maar niet uw gevangenschap verlengen.

Denk aan het einde en denk aan de toekomst van uw ziel. Roep tot Mij om hulp. Dit moeten Mijn voortdurende aansporingen tot stand brengen, dat u in verbinding blijft met Degene Die u alleen helpen kan - dat u uw blikken en roepen hemelwaarts richt en u steeds bewust bent en blijft dat u niet eeuwig op deze aarde leeft.

Amen

Bereid u voor op de komende tijd

BD.3949

1 januari 1947

'n Wijzen op de natuurcatastrofe - Dringende aanmaning zich voor te bereiden

U allen die Mijn woord ontvangt, roep Ik toe: Bereid u voor op de komende tijd, die grote veranderingen van uw levenssituatie zal brengen, die u voor grote opgaven zal stellen, geestelijk en aards en die u daarom niet ernstig genoeg zult kunnen nemen, als u aan uw ziel geen schade wilt oplopen. Want u moet tevoren al kracht putten, omdat er overgrote eisen aan u worden gesteld, zowel geestelijk als lichamelijk. Het aardse leven zal zo zwaar op u drukken dat u het alleen met Mijn hulp zult kunnen uithouden, en dus zult u op de eerste plaats met Mij verbonden moeten blijven, u zult niet wankelmoedig mogen worden in uw geloof, en denken dat Ik u heb verlaten want alleen in het geloof in Mij kunt u troost en kracht vinden, en dan zult u naar Mij komen en Ik zal u helpen.

En of er ook om u velen zullen afvallen van het geloof in het aangezicht van de grote nood die onherroepelijk zal komen - blijf standvastig en Mij toegekeerd in uw hart en u zult Mij en Mijn aanwezigheid bemerken, u zult altijd de hulp vinden die Ik u beloofd heb. Nog kunt u niet geloven aan datgene wat Ik u steeds en steeds weer heb verkondigd, nog lijkt het u twijfelachtig dat Ik Zelf duidelijk zichtbaar wordt. Maar het uur komt steeds dichterbij en daarmee een totale ommekeer van de vertrouwde levensomstandigheden.

En daar moet u zich op voorbereiden doordat u zich tevoren al losmaakt van alle materie, doordat u alleen Mij de verdere leiding over uw leven overlaat en in het volle geloof in Mij alleen nog zorgt voor uw ziel. Want het aardse, al draagt u er nog zoveel zorg voor, kunt u niet behouden, wanneer Ik het voor u beter vind dat u het verliest.

Maar wat Ik voor u wil behouden, zal ook niet door het natuurgeweld waardoor Ik Me zal openbaren worden aangeraakt. Geloof erin dat Ik het lot van ieder stuur in overeenstemming met Mijn Liefde en Wijsheid en dat elke angstige zorg van u ongegrond is. Ik Zelf zorg voor de mijnen zo, dat ze nog op aarde de zo grootmogelijke rijpheid van ziel kunnen bereiken. Want de tijd tot het einde is nog maar kort en dit betekent voor velen ook een verkorte tijd van leven op aarde, ze moeten en kunnen echter toch ook in kortere tijd het doel bereiken, omdat Mijn Liefde hun elke mogelijkheid zal ontsluiten. Neem daarom Mijn woorden ernstig, houd rekening met een spoedig einde en met de vóór het einde plaatsvindende natuurcatastrofe en verwacht ze elke dag, want ze komt ook voor de mijnen bij verrassing. En vertrouw u zonder beperking toe aan Mij, Ik verlaat u eeuwig niet als u maar aan Mij denkt en Ik hoor u als u in uw hart roept naar Mij.

Maar gebruik de korte tijd ervoor productief, geef al het aardse streven op en zoek alleen geestelijke voordelen te behalen. En blijf Mij trouw ook in de grootste aardse nood en u zult Mij als 'n voortdurende Helper aan uw zijde hebben, u zult duidelijk Mijn vaak wonderbare hulp ondervinden, want deze heb Ik u toegezegd en Mijn woord is en blijft eeuwige waarheid.

Geloof daarin en dus ook aan de komende grote tijd van nood en bereid u daarop voor, doordat u voortdurend kracht put uit Mijn woord, doordat u Mij inniger zoekt dan ooit en met Mij in voortdurende verbinding blijft door gebed en werken van liefde, want u zult veel kracht nodig hebben, opdat u niet zwak zult worden als Ik Mij Zelf openbaar door het natuurgeweld. Maar vrees niets, wat er ook mag komen, want de mijnen bescherm Ik, opdat ze voor Mij in de laatste tijd voor het einde tot sterke steunpunten worden op aarde, die Mij moeten helpen Mijn woord te verbreiden, opdat er nog zielen worden gered die van goede wil zijn.

Amen

BD.4838

14 februari 1950

Verwijzing naar grote nood - Geloofsstrijd - Aanmaning

Er is u geen lange termijn meer gegeven, dat zult u moeten weten. En u zult de korte tijd nog bewust moeten leven, opdat het voor u nog een tijd van genade is, waarin u zich zult kunnen voorbereiden en kracht zult kunnen verzamelen voor het komende dat uw hele kracht zal opeisen. Laat u niet misleiden door de schijnbare rust en de toestand van vrede, want van vandaag op morgen zal het veranderen, en vervuld van schrik ziet u het gedrag der mensen aan wie u bent overgeleverd. U zult een zo vlugge terugkeer van de voorbijgegangene nood niet willen toegeven en vol ontzetting zult u het wereldgebeuren volgen. Maar geloof het, dat er voor u alleen maar één hulp bestaat, wanneer u zich tot die Ene wendt, die Heer is over alles, die u ook in de grootste nood in Zijn bescherming kan nemen en aan wie u zich zult moeten toevertrouwen, wilt u de zware, komende tijd het uithouden en standvastig blijven in de strijd die u om het heil van uw ziel zult moeten voeren.

Nog zult u veel kunnen bereiken, wanneer u de tijd van rust benut om uw geloof te sterken, Gods Woord in ontvangst te nemen en geestelijke rijkdom te verzamelen. Maar sneller dan u denkt, komt de grote nood over u die dreigt u te overweldigen als u niet de kracht van boven afsmeekt, waarvoor u sterk in het

geloof zult moeten staan om in geest en in waarheid te kunnen bidden. U hebt te allen tijde de mogelijkheid met God in verbinding te treden en zult dit moeten benutten eer het te laat is. Want als de nood over u komt, zult u moeilijk de juiste gedachten kunnen vatten. Richt daarom nu nog uw blik omhoog, roep nog naar Hem die u zal horen in elke nood en u helpen wil en kan, als u maar vol vertrouwen tot Hem komt. Laat u ernstig aanmanen Hem niet te vergeten, opdat ook Hij u niet zal vergeten als u Hem nodig hebt en u op Zijn hulp bent aangewezen. De tijd is nog slechts kort. Benut hem daarom en verzamel kracht die God u overbrengt door Zijn Woord.

Amen

BD.6870

12 juli 1957

Eindprofetieën en aanmaningen

Nog is de verlossingsperiode niet afgesloten. Nog is er een kort tijdsbestek, dat u mensen scheidt van het laatste werk van vernietiging op deze aarde. En u zou allen nog zalig kunnen worden, wanneer u maar in deze korte tijd Mij Zelf in Jezus Christus zou willen herkennen en erkennen. Nochtans hangt het hier vanaf, in welke geestestoestand het einde van deze aarde of ook het einde van uw leven op aarde u verrast. Want het zal een plotseling en onverwacht einde zijn, dat u is beschoren.

En toch hoefde geen mens onvoorbereid te zijn. Want ieder zal nog vaak genoeg horen, wat u allen te wachten staat, maar hij zal het niet willen geloven. Ieder mens zal het steeds weer in de oren klinken, want ook alle komende wereldse gebeurtenissen zijn aanwijzingen en aankondigingen van een dichtbij zijnd einde.

En evenzo zullen ook alle mensen Mijn Stem van boven horen klinken. Want voor geen mens blijft dit gebeuren verborgen en het kan voor allen nog een laatste aanmaning zijn, dat ook plotseling voor hen zelf het einde daar kan zijn, zoals het is voor degenen, die aan het natuurgebeuren ten offer zullen vallen.

Het is nog een korte tijd, maar hij gaat snel voorbij. Maar dan is onherroepelijk het einde daar en het oordeel, waar het lot van iedere ziel afzonderlijk wordt beslist. Als u mensen zich toch eens met deze gedachte vertrouwd zou willen maken, dat u zelf uw lot in de toekomst scheidt. En wanneer u van Mij toch zou willen aannemen, dat u gemakkelijk nog uw doel zult kunnen bereiken, wanneer

u maar de korte tijd nog ten volle benut, wanneer u zich aan Mij zou toevertrouwen en zou bidden om Mijn leiding.

Maar u luistert niet naar Mijn waarschuwingen en aanmaningen. U blijft onverschillig en laat het onheil op u afkomen, zonder u ertegen te beschermen of het af te wenden. Want u gelooft niet. U gelooft Mijn Woorden niet. En anders dan door Mijn Woord kan Ik u niet in kennis stellen van wat gaat komen, omdat u in wilsvrijheid de weg naar Mij zult moeten vinden en er u daarom ook geen duidelijke bewijzen kunnen worden gegeven.

En het rad van de tijd draait onophoudelijk door. Talloze mensen roep Ik nog weg en ook dat zou de mensen wakker moeten maken uit hun trage voortleven, dat op een slaap lijkt, waaruit ze eens plotseling zullen opschrikken, maar dan geen tijd meer vinden om zich nog op het einde voor te bereiden.

Degenen die slapen willen hun rust niet opgeven en hun sluimeren gaat langzaam over in de doodsslaap, want hun zielen hebben alleen nog de dood te verwachten, omdat ze het leven niet naar waarde schatten om het eeuwige leven te verwerven.

De mensen verwijderen zich steeds verder van Mij, op Wie ze toch moeten aansturen. En aan hun goddelijke Verlosser denken ze nog minder. Zijn werk van verlossing wordt volledig veronachtzaamd en Mijn tegenstander heeft daarom macht over de mensen, die ook alleen die Ene kan verbreken, in Wie Ik Zelf Me heb belichaamd omwille van de zondige mensheid. Maar zonder Hem is ook het einde voor de mensen vreselijk, want ze zijn reddeloos aan hun lot overgeleverd. Ze kunnen geen verlossing vinden, omdat ze de Verlosser Zelf afwijzen, omdat ze de weg niet inslaan naar Mij, Die alleen hen kan helpen.

Steeds weer kom Ik de mensen nader in Jezus Christus. Steeds weer zullen de mensen Zijn Evangelie te horen krijgen. Steeds weer zullen ze worden aangemaand om zich uit te spreken voor Jezus Christus en om Zijn goddelijke leer van liefde aan te nemen. En steeds weer zal ook van het dichtbij zijnde einde gewag worden gemaakt. Maar het zal aan hen zelf blijven overgelaten, zich bij Hem aan te sluiten en Zijn genade aan te nemen. Maar zonder Jezus Christus kunnen ze dit einde niet overleven. Ze kunnen ook niet in het lichtrijk worden opgenomen, wanneer ze zonder Hem tevoren van de aarde worden weggeroepen.

Doch het einde komt onherroepelijk. Maar het zal niet gevreesd hoeven te worden, het zal niet verschrikkelijk hoeven te zijn, wanneer het geloof in Mijn Woord de mensen ijverig zou aansporen om aan hun ziel te werken. Want dan zou de mens ook de band met Mij in Jezus Christus tot stand brengen. En de genade van het verlossingswerk zou worden benut en zou hem ook zeker de rijpheid opleveren, zodat hij het einde en het oordeel niet hoefde te vrezen.

Amen
