

Een Licht

kwam naar de aarde

**Een selectie van goddelijke openbaringen,
via het "innerlijk woord" ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods Wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.berthadudde.net/>

<http://www.bertha-dudde.org>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezië, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het "innerlijk woord".

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles wat mij gezegd wordt op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

8151 De mens heeft dringend licht nodig

4524 De wereld lag in boeien gekluisterd (Kerstboodschap)

7780 Het Licht daalde af naar de aarde

7136 De oerzonde en de betekenis van het verlossingswerk

8706 Delging van de oerschuld was alleen mogelijk door de Liefde

8707 Kerstmis 1963

Wandel in het licht

5592 "Ik ben het Licht van de wereld" - Licht is waarheid

6434 Licht van boven - Gods woord

7254 De inhoud van het goddelijke woord: liefde

7863 Oerlicht van eeuwigheid - Jezus Christus

Denk aan de goddelijke Verlosser!

6427 Levend geloof in Jezus Christus

7156 Denk aan de betekenis van het verlossingswerk

8102 Jezus heeft de brug geslagen

Laat u verlossen door de liefde van Jezus

Neem de weg naar het kruis en vraag om vergeving van de schuld

4997 De dood is overwonnen

5106 Zelfverlossing - Alleen met Jezus Christus

5478 Het bloed van Christus - De zondeschild

6804 Het werk van liefde en barmhartigheid van Jezus Christus

6994 Vonk van liefde - Verlossing door Jezus Christus

7066 De verlossende kracht van de naam Jezus

7442 Vergeving van de zonde door Jezus Christus

- 7688 Verlossing alleen door Jezus Christus
- 7861 De vrije wil moet het verlossingswerk aannemen
- 8983 De weg naar het kruis moeten alle mensen gaan

Wandel in de navolging van Jezus

- 5101 De brug naar God - Jezus Christus
- 5157 De weg van het heil - De weg van de liefde - Jezus Christus
- 6363 Verbinding met Jezus Christus in elke nood
- 6677 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"
- 7874 De ware navolging van Jezus

- 6721 Verlossing - Avondmaal
- 8704 Vrede aan degenen die van goede wil zijn

BD.8151

15 april 1962

De mens heeft dringend licht nodig

Het geestelijke licht straalt naar buiten in de duisternis. Mijn woord klinkt naar beneden naar de aarde en doorbreekt de nacht die over de aarde is gespreid. Want mijn woord is het licht dat uit de hoogte straalt en in donkere gebieden doordringt. Mijn woord is het bewijs van mijn liefde voor de mensen die in de duisternis van geest voortgaan en die de afgrond zal verzwelgen wanneer niet een licht hen op het gevaar wijst waarin ze verkeren. Want ze balanceren op de rand van de afgrond en worden door mijn tegenstander steeds meer naar deze afgrond toegedreven. En ze merken het niet omdat ze blind van geest zijn. De mensheid moet door een lichtstraal worden getroffen. Ze moet ziende worden om nu ook de juiste weg te gaan die voor haar alleen zichtbaar wordt door het licht.

U mensen zult niet mogen geloven dat uw God en Schepper u aan het noodlot overlaat, dat Hij geen belang stelt in uw aards bestaan en zijn afloop. Want Ik ben niet alleen uw God en Schepper, Ik ben uw Vader die Zijn kinderen liefheeft en ze uit elke nood en elk gevaar wil wegleiden omdat Hij weet dat u blind van geest bent en voortdurend in gevaar verkeert in de afgrond weg te zinken. En dit voortdurende gevaar is de duisternis waarin u voortgaat. Want u hebt totaal geen besef van wat u bent, wat u was en wat u weer zult moeten worden. Want het licht ontbreekt u, de waarheid uit God. U ontbreekt het weten dat alleen Ik u kan schenken, omdat u het vroeger afwees en daarom zelf schuldig bent aan uw verduisterde toestand. Ik moet u dit licht eerst teruggeven, omdat u het zelf niet zult verwerven - wat u wel zou kunnen wanneer u maar de liefde in u zou ontsteken die een waar licht is en u inzicht geeft. Maar u leeft maar voort zonder liefde en blijft bijgevolg ook in de duisternis. En wil Ik u hieruit wegleiden, dan moet Ik u een licht ontsteken. Ik moet u een licht schenken. Ik moet u de waarheid doen toekomen, ook wanneer u deze niet waardig bent, wanneer u zelf niets doet om ze te verkrijgen.

Maar mijn liefde voor u is groot en het is de tijd van het einde. Het gevaar dat u wegzinkt in de afgrond is groter geworden en wat Ik nog kan doen om u van dit neerstorten in de diepte te redden, dat doe Ik. En zo laat Ik dus een licht op de aarde neerstralen. Ik schenk u de waarheid, ofschoon u ze niet verdient omdat u daar zelf niet uw best voor doet. Maar Ik ken uw geestelijke blindheid waarin mijn tegenstander u heeft gestort en dus ontsteek Ik u een licht. En zodra u zich daar niet tegen verzet, zodra u het licht aanneemt, zal de duisternis rondom u

wijken en u zult de weg onderkennen die Ik u aanwijs, die u zult moeten gaan: de weg van de liefde. Ik leid mijn woord naar de aarde en spreek u voortdurend toe, dat u mijn geboden van de liefde zult moeten vervullen en dat u dan ook de weg uit de geestelijke duisternis zult vinden. Dat u zich goed zult voelen wanneer u aan de duisternis van de nacht ontkomen bent en het licht van de dag bent binnengestapt.

Omdat u zich in een geheel duister gebied bevindt, hebt u dringend licht nodig. En toch zult u het vrijwillig in ontvangst moeten nemen. U zult het niet mogen afwijzen, daar u anders geen enkele uitwerking van het licht kunt bespeuren. En als Ik u maar een kleine straal kan toesturen die u laat inzien dat de weg die u gaat niet de juiste is, als Ik u maar zoveel waarheid kan doen toekomen dat u over uw God en Schepper en uw verhouding tot Hem hoort, dan zult u al zelf het schijnsel van het licht kunnen vergroten doordat u meer te weten wenst te komen en deze wens u waarlijk door Mij wordt vervuld. Slechts een klein lichtschijnsel moet in u door dringen en de weldaad van het licht zal u nu zelf ertoe aanzetten het in u te doen ontvlammen doordat u de liefde beoefent omdat u ze onderkent als oorsprong van het licht. En wanneer maar wordt bereikt dat u mensen mijn geboden van de liefde zult vervullen, dan is ook de donkere nacht doorbroken. Want het licht van de liefde straalt helder naar buiten in de nacht en zal die verjagen, en de zon van de Geest zal opgaan en alle gevaar is verdreven.

En daarom moet Ik een licht van boven naar de aarde sturen. Want op aarde duiken over en weer misleidende lichten op die geen schijnsel uitstralen en daarom voor u mensen geen verrijking betekenen. Het licht moet van Mij uitgaan, van de eeuwige Bron van licht en kracht. En waarlijk, zo'n licht zal alles doordringen wanneer het maar geen weerstand wordt geboden. Maar wie in het licht wenst te staan, hem zal het ook bijlichten. En hij zal door mijn woord bekend worden gemaakt met een verder weten dat overeenstemt met de waarheid. En dit weten zal hem weer het inzicht verschaffen in wat hij eens is geweest en weer worden moet. En het zal hem serieus laten streven, want hij herkent de weg die hem nu helder en duidelijk wordt aangewezen en die ook zeker naar het doel voert, naar de voltooiing, naar de aaneensluiting met Mij.

Amen

BD.4524

25 en 26 december 1948

De wereld lag in boeien gekluisterd (Kerstboodschap)

Vrede zal er zijn voor u mensen op aarde als u van goede wil bent. En daarom kwam Ik zelf als mens naar de aarde om u de vrede te brengen, dat wil zeggen de weg te wijzen waarop u tot de vrede van het hart kunt komen. Want de wereld lag in de boeien van de satan gekluisterd en moest van hem bevrijd worden. En dus leverde een Mens zich over aan zijn kwaadaardigheid, doordat Hij hem alle macht toestond en tegen hem streed. Hij ging de strijd met hem aan. Niet dat Hij hem trachtte te ontvluchten, maar alle macht zou Hij jegens hem ontplooiën en Hij wilde hem weerstaan. Hij wilde als overwinnaar uit deze strijd tevoorschijn komen om de mensen te verlossen, om ze aan de satan te ontrukken. Want de wereld lag in boeien gekluisterd.

En zo ligt ook u weer in boeien gekluisterd en de Redder Jezus Christus heeft Zijn verlossingswerk tevergeefs gebracht voor de mensen die nu over de aarde gaan en niet in Hem geloven. Weer is de nood enorm groot, weer woedt de satan en oefent grote macht uit. Weer zijn de mensen van Mij verwijderd en hebben hulp nodig. Weer strijd Ik van boven tegen hem, doordat Ik daar de waarheid heen leid waar de leugen en de dwaling een rol spelen als wapen van de satan.

De wereld ligt in boeien gekluisterd. Als een keten ligt de duisternis van geest over de mensheid. Ze kan zich niet vrij maken omdat ze niet wil dat het licht van de eeuwige waarheid de duisternis doorbreekt. Ze is in de ban van degene die de heerser van de duisternis is. En dus moet Ik weer de Verlosser zijn, maar op een andere wijze. Ik moet de tegenstander zijn macht ontrukken. Ik moet hem gevangen zetten opdat de ban gebroken is, opdat er weer vrede zal heersen onder de mensen, de vrede in Mij, die al diegenen beschoren is die met Mij en voor Mij willen leven. Ik breng hun de vrede, want Ik verbreek de ketenen en geef de vrijheid aan allen die van goede wil zijn.

Ik kom weer naar de aarde. In de wolken verschijn Ik aan allen die in Mij geloven en Ik haal hen thuis in het rijk van de vrede, voordat Ik hem in de boeien zal slaan die hun vijand is en ze te gronde wil richten. En zo zal ook in de grootste nood weer de Redder opstaan. Eens werd u een Kind geboren. Het daalde neer van boven naar de aarde en zo verblijft het ook nu weer in de geest van diegenen die zich door Hem laten verlossen. En Ik zal met hen ten strijde trekken tegen de satan. Ik zal de vrede brengen aan diegenen die van goede wil zijn.

Amen

BD.7780

24 december 1960

Het Licht daalde af naar de aarde

De wereld lag in boeien gekluisterd. Begrijp het goed, geen mens kon zich vrijmaken uit de keten van de satan, die over de aarde ging, die in de wereld van Lucifer leefde, die het gevallen geestelijke bevatte. Hij hield ze geketend en hij zou ze ook eeuwig niet hebben losgelaten, want in hem was geen liefde. In hem was alleen haat en weerstand tegen Mij, de eeuwige Liefde uit Wie ook hij was voortgekomen. De wereld lag in boeien gekluisterd en daarom ben Ik zelf naar de aarde afgedaald om deze boeien los te maken, om de ketenen te verbreken, om de gevallenen te helpen weer opwaarts te gaan, om de mensen te verlossen uit zijn macht.

Dat Ik neerdaalde naar de aarde was een werk van de grootste barmhartigheid. Want de mensen bevonden zich door eigen schuld in deze toestand van rampzaligheid, daar ze eens hem vrijwillig waren gevolgd. Ze bevonden zich in de duisternis en geen enkel lichtje kreeg toegang tot deze gevallenen, wanneer Ik Me niet zelf over hen ontfermde en hun een licht ontstak om hun de weg te wijzen die naar Mij leidt, terug naar hun Vader die ze eens vrijwillig hadden verlaten. Daarom daalde het Licht zelf af naar de aarde.

Het eeuwige Licht belichaamde zich in een kindje, om de weg als mens te aanvaarden op deze aarde. En het kindje Jezus werd voor Mij de omhulling. Het was de menselijke vorm van welke Ik Mij bediende om het verlossingswerk te volbrengen, om mijn tegenstander in een openlijke strijd te overwinnen en hem de zielen te ontworstelen die de wil en het verlangen hadden naar Mij terug te keren. Ik betaalde voor deze zielen de koopsom. Ik gaf mijn leven aan het kruis, Ik kocht ze vrij van mijn tegenstander met mijn bloed.

Ik aanvaardde dus de weg over de aarde als mens bij de geboorte van het knaapje Jezus, die daarom al ongewoon plaatsvond, omdat deze mens Jezus ook een buitengewone missie had te vervullen: Mij zelf als omhulsel te dienen, omdat de zondige mensheid Mij in mijn volheid van licht niet zou hebben kunnen verdragen en daarom het Licht van eeuwigheid zich moest omhullen. Toch straalde het kindje Jezus al ongewoon licht uit, maar alleen voor diegenen zichtbaar die door een levenswandel in liefde in staat waren het licht te verdragen en die daarom ook in mijn nabijheid werden toegelaten. Want Ik wist wie deze innerlijke rijpheid bezat en trok de weinige mensen naar Mij toe, die Mij nu als kindje in de kribbe huldigden als hun koning. Want hun eenvoudige zielen herkenden Mij en aanbaden Mij.

En mijn geboorte speelde zich in het verborgene af. Want de volheid van geest die het kindje Jezus bij Zijn geboorte doorstraalde, stond de wonderbaarlijkste

gebeurtenissen toe en zo konden enige weinigen inzien dat de aankondigingen van vele profeten in vervulling gingen, die de Messias voorspelden Die de mensen redding zou brengen in diepste nood. Diegenen die nog in een God geloofden en wier hart gewillig was lief te hebben, die verwachtten hun Messias met vurig verlangen. En hun hoop werd vervuld door mijn geboorte. Maar ze wisten niet dat Ik zelf naar de aarde was afgedaald. Zij wisten niet dat hun God en Schepper in de kribbe voor hen lag, hoewel ze door een heilige schroom waren aangegrepen en hun hele wezen naar het kindje toe drong dat in de kribbe lag. Want uit het kindje straalde hun mijn liefde tegemoet, die hun hart trof.

En mijn missie begon, liefde uit te delen en daardoor in de mensen wederliefde te wekken. Ik nam het leven als mens op Mij. Ik paste Me aan alle natuurwetten aan. Ik ging bewust een weg over de aarde, waarvan het doel het lijden en sterven aan het kruis is geweest. En wanneer ook soms de Geest uit Mij doorbrak en zich uitte, dan had Ik toch op de andere mensen niets voor, want Ik moest al het verderfelijke geestelijke dat Mij lastig viel, net zo trachten te overwinnen als het u mensen als taak is gesteld. Want Ik wilde u het leven voorleven, dat beantwoordde aan de wil van de Vader die in Mij was.

Ik moest ook mijn vleselijk lichaam zo vormen en vergeestelijken, dat de eeuwige Liefde daar Zijn intrek in kon nemen. En Mijn aards bestaan bood Mij daar voortdurend gelegenheid voor, want Ik heb toch mijn leven als "mens" afgelegd, omdat u mensen allemaal mijn voorbeeld zou moeten volgen en uw menselijk lichaam in orde zult moeten brengen tot een vat voor de goddelijke Geest, zoals Ik het dus ook doen moest en gedaan heb toen Ik een kind was en in de jaren voor mijn eigenlijke werkzaamheid als Leraar. En de Vader heeft Zijn intrek genomen in de mens Jezus die zich zo had gevormd dat Hij Mij tot verblijfplaats diende. Als mens Jezus was Ik dus "vol van Geest". Ik onderrichtte en deed wonderen omdat de Vader zelf in Mij was, wat ieder mens kan bereiken wanneer hij maar de ernstige wil heeft de goddelijke Geest als vat te dienen, waarin Hij kan uitstromen. En dan is ook ieder mens in staat zich uit de banden van de tegenstander te bevrijden, want zodra hij de verbinding met Mij in Jezus Christus is aangegaan, verbreek Ik zelf de ketenen en maak hem vrij. Want Ik ben over de aarde gegaan om de mensen te verlossen. Ik heb de mensen het licht gebracht, opdat ze nu ook de weg vinden en kunnen gaan, die terugleidt naar Mij, terug in het vaderhuis.

Amen

BD.7136

1 juni 1958

De oerzonde en de betekenis van het verlossingswerk

En zo zult u er steeds weer aan herinnerd worden dat Ik voor u aan het kruis gestorven ben. U mensen hier op aarde en al de nog niet verlostte zielen in het hiernamaals breng Ik het steeds weer in herinnering, of als u daarvan nog niet gehoord heeft, zal Ik u de kennis daarover doen toekomen. Want u mag niet zonder kennis blijven als u eens tot zaligheid wil komen. Welk nut heeft het voor u mensen, als u al weet van de mens Jezus die Zijn aardse leven met de dood aan het kruis eindigde, wanneer u niets weet van de geestelijke betekenis van Zijn kruisdood - en de missie die de mens Jezus volbracht heeft ter wille van de zondige mensheid. En al wordt u ook gezegd: Hij heeft de mensheid verlost van de zonde, u zou er toch geen verband in zien en het blijven voor u slechts woorden waarvan u de zin niet begrijpen kunt. En zolang u niet weet wat de reden is van uw bestaan als mens op deze aarde, zult u ook niet kunnen begrijpen waarom de mensheid zondig genoemd wordt, hoewel u geen van allen vrij van zonde bent.

Het verlossingswerk van Jezus Christus krijgt voor u pas betekenis wanneer u op de hoogte bent van de oerzonde, die trouwens de aanleiding is van uw gang over de aarde. Deze zonde is in haar omvang niet te vergelijken met de zondigheid der mensen, ofschoon dit laatste nu juist een gevolg is van het eerste. Maar voor de zonden die een mens op aarde begaat zou hij op de aarde of in het hiernamaals kunnen boeten, al zou er nog zo veel tijd mee gemoeid zijn.

Maar om voor de oerzonde te boeten is voor u mensen niet mogelijk, noch gedurende uw aardse leven - noch in het rijk hierna. Want deze oerzonde is niet begaan door een op zich al onvolmaakt wezen, zij werd begaan door wezens die hoogst volmaakt waren en aan wie het niet aan het "licht van het inzicht" ontbrak. Zij lieten zich echter beheersen door het gevoel Mij te kunnen overtroeven en hierdoor werd hun overvloed aan licht en kracht tot arrogantie. Voor deze zonde kan het wezen zelf niet boeten, want die zonde is onmetelijk groot en eeuwigheden zouden niet toereikend zijn om van die schuld vrij te worden. Door deze zonde vielen de wezens in de diepte, dat wil zeggen: zij verloren licht en kracht en zij veranderden als het ware in het tegendeel. Zij verloren alle goddelijke eigenschappen en namen in plaats daarvan alle slechte eigenschappen en neigingen aan. Zij werden tot mijn tegenstanders, tot hun geestelijke substanties geheel verhard waren en zij zich hun bestaan niet meer bewust waren.

En dit verharde geestelijke kluisterde Ik nu in de vorm, dat wil zeggen: Ik loste het op in talloze geestelijke partikeltjes, bracht het tot leven, ingesloten in ontelbare scheppingswerken, die mijn liefde, wijsheid en macht lieten ontstaan,

met het doel, het gevallen geestelijke weer tot Mij terug te voeren. Want het was tot gelukzaligheid bestemd en kan die zaligheid alleen maar bij Mij vinden. Weliswaar is deze gang door de schepping ook een daad van boete voor die onmetelijke schuld, maar hij wordt in een gedwongen toestand afgelegd, in gebonden wil, en kan derhalve niet als aflossing van die schuld worden beschouwd. Het wezen moet dus eenmaal weer de toestand bereiken waarin het vrijwillig van die schuld bevrijd wil worden, waarin hem het inzicht geschonken kan worden dat het gezondigd heeft en dat er toch ook een weg is om van deze grote schuld bevrijd te worden. Het moet weten dat deze weg de weg naar het kruis is, dat een kwijtraken van deze oerschuld alleen mogelijk is door de erkenning van de goddelijke Verlosser en Zijn verlossingswerk. Dat de weg naar het kruis moet worden afgelegd tijdens het leven op aarde, om na de lichamelijke dood weer in het lichtrijk te kunnen worden opgenomen, dat het eigenlijke vaderland van ieder mens op aarde is.

Maar ook in het hiernamaals buigt mijn erbarmende liefde zich over naar de zielen die in de diepte smachten. Ook in het hiernamaals horen de zielen van mijn verlossingswerk en zij kunnen ook daar nog de weg tot Mij in Jezus Christus nemen. Maar zij kunnen niet meer de hoge graad van volmaaktheid bereiken die zij op aarde wel hadden kunnen bereiken door de erkenning van Jezus als Zoon van God en Verlosser van de wereld - in wie Ik Mij zelf heb belichaamd om van hen weer die erkenning te krijgen die zij Mij eens weigerden. U mensen moet de grote betekenis van het verlossingswerk kennen. U mag de naam van Jezus niet noemen als de naam van slechts een mens die eens over de aarde ging met een hoge ethische doelen. Het was een zeer belangrijke missie waarvoor Hij op de aarde kwam en als dit voor u nog niet duidelijk is moet u trachten het te doorgronden. Want het hangt van uw inzicht en uw goede wil af of u de weg over de aarde met succes aflegt, of u weer in dat rijk zult worden opgenomen dat uw ware vaderland is.

Amen

BD.8706

23 december 1963

Delging van de oerschuld was alleen mogelijk door de Liefde

Eens moest uw oerschuld worden gedelgd. Eens moest daar boete voor worden gedaan ter wille van de gerechtigheid Gods, daar anders de schuldig geworden wezens nooit weer in de nabijheid van God konden komen, die ze vrijwillig hadden verlaten en op de diepte hadden aangestuurd. Geen schuld kon eeuwig

niet goedge maakt blijven, maar er kon eindeloos lange tijd voorbijgaan tot het goedmaken plaatsvond. En dat is ook het geval geweest, want er gingen eeuwigheden voorbij waarin de gevallen wezens eindeloze kwellingen moesten uitstaan en dus ook de gevolgen van hun zondenschuld hebben gedragen, maar die nochtans niet voldoende waren voor een totale delging van hun schuld. Want daartoe waren de wezens niet meer in staat omdat de oerschuld daarin bestond dat zij zich tegen de goddelijke liefde verzetten, wat tot gevolg had dat ze zelf zich ontdeden van elke liefde. Maar een tenietdoen van de schuld was alleen weer mogelijk door het tegendeel, dat de liefde weer met kracht op de eeuwige Liefde aanstuurde. Maar deze liefde was niet meer voorhanden.

Er werd eens tegen de liefde gezondigd en alleen de liefde zou weer een werk van boetedoening hebben kunnen volbrengen dat tegen die grote schuld van het zich afkeren van God opwoog. En al het eens gevallen geestelijke was zonder enige liefde en daardoor eindeloos ver verwijderd van God als de eeuwige Liefde. Van beneden uit, dus van de kant van dit gevallen geestelijke dat zich in de diepte bevond, kon daarom een verzoening van de schuld niet plaatsvinden, hoewel er in het stadium als mens, na een eindeloos lange gang door de schepping, ten behoeve van de terugkeer naar God een nietig vonkje van liefde aan het wezen wordt geschonken. Maar diens wil is nog door de tegenstander van God gebonden en te zwak om zich uit diens boeien los te maken. Daarom moest hem hulp worden gebracht, die weer alleen "Liefde" kon brengen. Liefde die in een bij God verbleven Wezen in overvloed was en die dit Wezen ertoe bracht voor het ongelukkige, gevallen geestelijke het werk van verzoening te volbrengen, die Het aanleiding gaf om neer te dalen op aarde in het duistere rijk van de tegenstander van God en de zwakke mensen door een werk van grootste barmhartigheid te helpen de wil te versterken, zodat ze dan zelf de vonk van liefde in zich konden voeden en laten opvlammen tot een heldere vlam, die weer op het vuur van de eeuwige Liefde aanstuurt en zich weer met Haar kan verenigen. Dus moest de zondenschuld teniet worden gedaan door een Wezen wiens liefde zo machtig was dat Het voor Zijn gevallen broeders Zijn leven offerde, dat Het eens uit het rijk van het licht naar de aarde in de donkerte afdaalde en dat Het vervolgens midden in dit rijk een strijd voerde tegen de tegenstander van God, dat Het hem de zielen afkocht met Zijn bloed, met Zijn leven, dat Het als mens Jezus de offerdood aan het kruis onderging en het losgeld betaalde voor al die zielen die weer naar God terug wilden keren en alleen te zwak waren om de tegenstander van zich af te schudden.

Jezus nam dus de gehele zondenschuld van alle mensen uit het verleden, het heden en van de toekomst op Zijn schouders en Hij heeft door Zijn dood aan het kruis de gerechtigheid Gods voldoening geschonken. Zijn liefde was zo groot dat de eeuwige Liefde daar genoeg mee nam en ter wille van een enkele Mens de grote oerschuld heeft geschrapt. En Hij neemt ieder weer aan die Jezus om

vergeving van zijn schuld vraagt, die Hem smeekt hem kracht te schenken om de terugkeer naar God te volbrengen, die zich van de genaden van het verlossingswerk bedient welke de Mens Jezus door Zijn dood aan het kruis heeft verworven. Nooit zou u mensen deze terugkeer naar God hebben kunnen volbrengen, omdat de ontzaglijke schuldenlast u geen vooruitgang mogelijk maakte en omdat u zonder enige liefde was. Toch kon alleen liefde de verbinding met God herstellen, en daarom moest een Wezen van het licht dat vol liefde was, zich aanbieden om naar de aarde af te dalen. En in dit Wezen, dat Zijn intrek nam in een menselijke buitenkant, kon zich de eeuwige Liefde zelf manifesteren. Dus God als de eeuwige Liefde kon zich volledig verenigen met de ziel, die geheel en al doorstraald werd en tenslotte, lichaam en ziel in volledig vergeestelijkte staat, ook de totale vereniging met God had gekregen. God zelf kon in deze mens Jezus het verlossingswerk volbrengen en de poort werd weer geopend voor al die gevallen wezens die zich in het aardse bestaan als mens uitspreken voor Jezus en daardoor ook God zelf erkennen Die in Jezus mens is geworden.

Amen

BD.8707

24 en 25 december 1963

Kerstmis 1963

In dankbaarheid en vreugde zult u mijn geboorte op aarde moeten gedenken. Want voor u was dit een daad van onmetelijke liefde en erbarmen. Voor u ging er een licht op, dat u de weg uit de donkere geestelijke nacht moest verlichten. Voor u mensen eindigde een tijdsbestek van diepste hopeloosheid, voor u begon een nieuwe ontwikkelingsperiode. De weg die weer terug voerde naar Mij werd voor u gereed gemaakt. En deze weg leefde de mens Jezus u voor Die deze missie op zich had genomen uit liefde voor Mij en voor u, Zijn gevallen broeders. Want Hij wilde Mij mijn kinderen terugbrengen die al eeuwigheden van Mij verwijderd waren en in diepste armzaligheid smachtten.

Het menselijk omhulsel van Jezus werd door een ziel van het licht betrokken, door een eens door Mij uitgestraald wezen dat Mij in liefde was toegedaan en bij Mij bleef toen het leger der oergeschapen geesten van Mij was afgefallen. Deze ziel borg zich in het kindje Jezus en het ene wonder na het andere getuigde al bij Zijn geboorte van de goddelijke Geest die dit Kindje bewoonde. Maar de mens Jezus moest net als iedere andere mens Zijn leven op aarde beginnen. Hij werd geboren uit Maria, de maagd die uitermate rein was en dus ook het goddelijke Kindje ter wereld kon brengen zonder ooit gezondigd te hebben. En deze ziel van

Jezus moest een rein lichaam betrekken, omdat Ik zelf in Zijn menselijke buitenkant mijn intrek wilde nemen en daarom ook Zijn lichaam rein en zonder zonde was en is gebleven. Want hoewel Hij voortdurend door de wezens van de duisternis werd bedreigd die Hem ten val wilden brengen, heeft Hij hen toch weerstaan en Hij heeft al het onreine wat zich aan Zijn ziel vastklampte door Zijn overgrote liefde verlost. Hij heeft aan alle verzoeken weerstand geboden en al het onontwikkelde geestelijke, dat Zijn lichaam in het nauw bracht omdat Hij in deze materiële wereld vertoefde, heeft Hij vergeestelijkt. Hij heeft het volgbaar gemaakt aan de wensen van Zijn ziel, want Hij was vol van liefde en de liefde overwint alles, ook de grootste vijand. De mens Jezus moest eerst alle nog het lichaam aanklevende onrijpe substanties tot rijp worden brengen. Toen pas kon Ik zelf als de eeuwige Liefde in Hem verblijf nemen en toen pas kon het grote werk van erbarmen voltooid worden, dat Hij wilde volbrengen voor de zondenschuld van de gehele mensheid.

Toen Ik naar de aarde afdaalde, toen het kindje Jezus geboren werd, was mijn geest in Hem omdat het aardse lichaam een volmaakte ziel in zich droeg. Ze was dus innig met Mij verbonden en Ik zelf kon Me uiten door Hem. En er gebeurden dingen bij Zijn geboorte die u naar het rijk der fabelen zou willen verwijzen, maar die in waarheid zijn gebeurd, want voor een volmaakte geest is alles mogelijk. Maar slechts weinigen, wier harten vol van liefde waren en die in het Kindje de beloofde Messias herkenden en het aanbaden, beleefden deze wonderen bij het kindje Jezus. Zodra mensen in Zijn nabijheid kwamen wier harten niet rein waren, zagen dezen alleen een kind, geard zoals ieder ander kind. Maar meestal kwamen alleen die mensen in Zijn nabijheid die hun geest naar Hem toedreef, die het wonder bespeurden dat zich in deze nacht voltrok en die Het nu aanbedding betuigden omdat ze de beloofde Messias in Hem zagen.

Maar het was het grootste wonder aller tijden dat zich nooit zal herhalen, dat God zelf naar de aarde kwam en in een kindje verblijf nam. Want de Liefde kwam naar de aarde. Het kind Jezus was vol van liefde, want de grote liefde voor het eens gevallene, ongelukkige, heeft Het ertoe aangezet vlees aan te nemen en nu de oerschuld teniet te doen, die juist alleen door de Liefde teniet kon worden gedaan omdat ze daarin bestond dat tegen de Liefde werd gezondigd. En dit werk heeft de mens Jezus volbracht, dat Hij zelf uit liefde Zijn leven gaf. Dat Hij het grootste offer bracht dat ooit een mens op deze aarde gebracht heeft en brengen zal, dat Hij zich zelf van alle licht en macht ontdeed die Zijn eigendom was door de in Hem wonende Liefde, dat Hij te midden van de duistere wereld als alleen mens heeft geleden en de meest pijnlijke dood aan het kruis is gestorven.

Jezus, een Wezen uit het rijk van het licht, bood zich vrijwillig aan voor deze missie, als mens over de aarde te gaan en een werk van verzoening met onvoorstelbaar lijden en onvoorstelbare pijnen te volbrengen om de gevallen

broeders te helpen. De liefde vervulde alle wezens die uit Mij waren voortgekomen en bij Mij gebleven waren toen Lucifer zich van Mij afkeerde en ontelbare geestelijke wezens mee naar beneden trok in de diepte. En de liefde van Jezus was zo sterk dat ze tegenover Mij de boete wilde doen voor het onmetelijke vergrijp tegen Mij, hun God en Schepper, tegen de eeuwige Liefde zelf. En deze liefde die Jezus Mij toedroeg, nam Ik aan en dus ook Zijn offer, omdat de **Liefde** het bracht en omdat slechts door de Liefde alleen de oerzonde teniet kon worden gedaan. En zo nam het Lichtwezen vlees aan en ging net als alle andere mensen over de aarde, belast met een zwaar aardse lichaam dat voor het in vrijheid en licht staande Wezen een keten was welke de ziel als buitengewoon kwellend ondervond. Maar Hij moest de weg op aarde als mens afleggen, omdat Hij de medemensen tot voorbeeld moest dienen, opdat ze Hem navolgden. Hij moest met dezelfde zwakheden en weerstanden te strijden hebben die ieder mens in overeenstemming met zijn natuur belasten, omdat het erom ging alle zwakheden en fouten kwijt te raken door eigen arbeid aan de ziel.

De mens Jezus stond midden in de aardse wereld, in het gebied dat mijn tegenstander toebehoorde. En het was voor de Ziel uit het lichtrijk dubbel zo zwaar, zich in dit duistere gebied te handhaven, weerstand te bieden aan alle satanische pogingen om Hem ten val te brengen en met liefde op al het lage geestelijke in het vlees en in de omgeving in te werken. Want ook Zijn lichaam werd zeer in het nauw gedreven door onrijp geestelijks, hetgeen de ziel van Jezus niet verhinderde, omdat Hij in Zijn wijsheid inzag dat ook dat geestelijke verlost wilde zijn. En Zijn liefde was er voortdurend toe bereid, alles hulp te bieden wat nog ongelukkig was. Zijn ziel leed onuitsprekelijk door haar omgeving. Ze was vrijheid en licht en liefde gewend en dus hoogste gelukzaligheid, en bevond zich nu in de duisternis, geketend door het lichaam en in de meest liefdeloze omgeving. En zo is ook Zijn aardse bestaan van kindsbeen af een toestand van lijden geweest, waardoor Hij zeer veel schuld van Zijn medemensen goedmaakte, totdat Hij dan het grote zoenoffer volbracht, dat Hij zichzelf offerde voor de oerschuld van alle mensen van het heden, het verleden en de toekomst.

Nooit zult u mensen dit werk van barmhartigheid kunnen bevatten. Want geen mens was in staat zo'n hoeveelheid lijden op zich te nemen, bewust van de afloop, want Zijn einde stond Hem voortdurend voor ogen en liet in Hem geen vrolijkheid bovenkomen. Hij voelde als mens en ook alle angsttoestanden, die elke gedachte aan dat wat voor Hem lag veroorzaakte, doorleefde Hij. En Hij hield vol tot aan het einde. De liefde in Hem voor Mij en voor al het niet verlost nam voortdurend toe en gaf Hem ook de kracht om Zijn werk van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Ik zelf kon Hem volledig doorstralen, Ik zelf was in mijn oerwezen in Hem. En dus was Ik het Die de zondenschuld teniet deed voor de mensen, want het was de Liefde Die de mens Jezus de kracht gaf te lijden en te sterven aan het kruis, om de mensheid te verlossen, om de grote oerschuld te

voldoen die alleen door een werk van liefde de rechtvaardige voldoening vond, zoals het de mens Jezus aan het kruis heeft volbracht.

Amen

Wandel in het licht

BD.5592

1 februari 1953

"Ik ben het Licht van de wereld" - Licht is waarheid

Ik ben het Licht van de wereld en alleen daar waar Ik ben, kan het licht schijnen. Waar Ik echter niet ben, is duisternis. Wie deze woorden diep in z'n hart laat doordringen, zal ook spoedig door een lichtstraal worden aangeraakt, want hij zal inzien dat hij de weg naar Mij moet nemen om tot het licht te komen. Maar licht is waarheid en de waarheid komt van Mij. En zo kan niemand in de waarheid gaan die zich ver van God af bevindt, die Mij zelf niet in zich heeft opgenomen zodat Ik een licht in hem kan ontsteken. Maar Mij opnemen betekent de liefde tot zijn eigendom maken, want wie in de liefde leeft, leeft in Mij en Ik in hem. Ik ben dus de Liefde, de Waarheid, het Licht, het Leven. Zonder Mij leeft u elders, in de duisternis. Waar u ook maar ergens anders het licht zoekt - u zult het niet vinden als u het niet in uzelf ontsteekt door de liefde. Als u Mij, de Liefde zelf, niet tot u trekt door werkzaam te zijn in liefde.

Er kan wanorde in uw gedachten zijn, maar dan is er ook wanorde in uw hart. Dan is de liefde niet in u die alles ordent volgens de eeuwige wet, die ook uw denken juist leidt en geen onduidelijkheid, geen vragen en geen twijfel in u laat bovenkomen. Zo is er dus pas dan licht in u, wanneer Ik zelf onderdak heb gevonden in uw hart, omdat Ik zelf het licht ben van eeuwigheid. Het staat u echter vrij het licht te kiezen of de duisternis. Gelooft u in Mij door wie het licht in de wereld is gekomen, gelooft u in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, dan zult u ook proberen Mij te winnen. U zult u door Mij uit de duisternis laten wegroepen, u zult naar mijn stem luisteren. U zult mijn geboden van de liefde herkennen als mijn wil en u zult mijn wil binnengaan ter wille van het licht. U zult verlangen naar Mij, naar mijn liefde, naar het leven dat Ik u beloofd heb. U zult inzien dat er zonder Mij geen leven is en dus vrijwillig in het lichtschijnsel treden dat Ik zelf uitstraal. U zult het licht zoeken en het ook vinden. U zult in de waarheid verkeren zodra u in de liefde leeft. Er is geen andere weg om tot de waarheid te komen dan door de liefde. En dat zal u ook de dwaling begrijpelijk

maken die over de hele wereld verbreid is, die onvermijdelijk daar moet zijn waar geen liefde is.

De liefde onder de mensen is echter bekoeld. Waar zal de waarheid nog aangetroffen kunnen worden die er niet zijn kan waar Ik niet zelf ben. Die niet buiten Mij bestaat en die door de liefdeloosheid van de mensen zelf verdrongen werd. Waar geen liefde is, is duisternis, ook al is het verstand van de mensen nog zo hoog ontwikkeld. Ik ben het Licht der wereld, maar Ik ben ook de eeuwige Liefde. Waar echter het licht gedooft wordt, waar de liefde niet te vinden is, daar is ook duisternis van de geest. Daar is dwaling, onwetendheid, verblinding en geestelijke verwaandheid, want daar heerst de vorst der duisternis, die de waarheid wil verdringen en daardoor ook Degene, die de eeuwige Waarheid, die het Licht van eeuwigheid is.

Amen

BD.6434

25 december 1955

Licht van boven - Gods woord

De wereld staat onder een hevige druk. De mensen op de aarde worden beheerst door krachten der duisternis en het is heel dringend noodzakelijk dat in de duisternis een licht schijnt, dat de mensen van kracht worden vervuld om de hen in het nauw drijvende krachten weerstand te bieden. Zonder licht zinken ze in de diepte, zonder licht vinden ze geen weg, geen mogelijkheid te ontvluchten. En daarom laat God steeds weer Zijn licht naar de aarde stralen. Hij komt zelf naar de aarde zoals vroeger, alleen niet in de belichaming van een mens, maar in Zijn woord. Hij zoekt voor zich eveneens een menselijke vorm waarin Hij Zijn licht kan uitgieten dat ver weg zal stralen in de donkere nacht. Hij belichaamde zich in de geest van diegenen die bereid zijn Hem te dienen. Het is evenzo een nederdalen, omdat dezelfde duisternis over de aarde ligt gespreid die God medelijden inboezemt en Hij daarom weer het licht naar de aarde zal laten stralen, zoals eens. Maar vroeger stonden de mensen aan het begin van een weg die opwaarts kon leiden, doch nu zijn ze vlak voor het einde van de weg aangekomen, echter een grote vooruitgang is er niet bereikt en spoedig zal hij ten einde zijn gelopen. Maar of hij uit de duisternis heeft weggeleid? Of de mensen het lichtschijsel zullen volgen dat nu nog voor hen straalt? Of ze de juiste weg in het licht zullen vinden en hem nog inslaan voordat het te laat is?

De donkere machten oefenen hun heerschappij zodanig uit dat God zal ingrijpen om er een einde aan te maken. En toch zijn de mensen niet zonder bescherming en hulp aan deze krachten prijsgegeven, want God zelf heeft een licht ontstoken dat zo helder straalt dat iedere mens het gevaar waarin hij verkeert kan onderkennen. Want dit goddelijke liefdeslicht onthult alles. Het ontmaskert ook hem die de mensen kwalijk gezind is en die hen onder vermomming tracht te verleiden. Het goddelijke liefdeslicht straalt zo helder dat ieder zien kan wat er zich in de wereld afspeelt wanneer hij maar zijn ogen opent, wanneer hij maar niet het licht zelf verduistert door zijn wil, die nog geheel en al op de tegenstander is gericht. Het goddelijke liefdeslicht is weer door God zelf ontstoken en het straalt naar beneden naar de aarde omdat in het duistere gebied van de aarde grote nood is en alleen de Liefde deze nood weer kan opheffen, zoals eens, toen het Licht van eeuwigheid zelf naar de aarde afdaalde. En God zelf sprak de mensen toe door de mond van de mens Jezus, Die als Ziel van het licht van liefde was vervuld en daarom de juiste lichamelijke vorm werd in welke God zelf zich kon ophouden om door de mens Jezus tot alle mensen te spreken.

En zo spreekt God ook nu de mensen weer toe. Hij spreekt zelf door de mond van een mens. Hij laat het licht van de waarheid stralen in de harten van de mensen die het gewillig aanhoren. Hij leidt Zijn woord omlaag naar de aarde en de mensen die zich door Zijn liefdeslicht laten bestralen, zouden niet meer in de duisternis hoeven te wandelen. Helder en duidelijk ligt nu de weg voor hen die omhoog leidt en er zijn geen donkere gebieden meer voor degene die zich van het goddelijke liefdeslicht bedient. Want deze hoeft alleen tot Jezus Christus te roepen en de duisternis zal van hem wijken. Hij zal niet meer aan de duistere machten zijn overgeleverd, want het is altijd en eeuwig hetzelfde licht, dat straalt voor de mensen op aarde. Het licht van het kruis. Het weten van het werk van liefde en erbarmen van Jezus Christus, het juiste begrip voor de menswording van God in Jezus en het geloof in de macht en kracht die in het aanroepen van Zijn geheiligde naam ligt. Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, is het Licht dat in de wereld is gekomen. En of Hij zelf naar de aarde kwam, of het woord van boven van Hem getuigt, van Hem alleen straalt het licht uit en zonder Hem is er duisternis op aarde en ook in het geestelijke rijk. Want Hij zelf is het Licht van eeuwigheid dat altijd stralen zal in de oneindigheid en dat ook nu weer naar de aarde straalt opdat alle mensen de weg vinden naar Hem, opdat ze huiswaarts keren, in hun vaderhuis.

Amen

BD.7254

13 januari 1959

De inhoud van het goddelijke woord: liefde

Wanneer u zich in mijn woord verdiept, dan zult u steeds meer inzien dat Ik alleen liefde van u vraag, liefde voor Mij en voor de naaste. Uw hele ontwikkelingsproces is alleen gebaseerd op het principe van de liefde, ongeacht of u nog in de vormen van de schepping bent gebonden of al als mens over de aarde gaat. Steeds is dienende liefde het enige dat belangrijk is, steeds is het de liefde die dat proces bevordert en u naar het doel brengt: dat u weer volmaakt zult worden zoals u het was in het allereerste begin. En of Ik u nu kennis geef van mijn wil, of Ik u diepere wijsheden ontsluit, of Ik u mijn heilsplan onthul - steeds zal Ik de liefde naar voren brengen en u zult alles alleen kunnen begrijpen, wanneer u zelf in de liefde leeft. Ontbreekt de liefde u, dan is alles voor u onbegrijpelijk en bent u ook onwillig om u door Mij te laten onderrichten. En toch zult u moeten ervaren dat mijn geboden van de liefde het belangrijkste zijn, omdat u anders nooit de wil zult opbrengen mijn geboden na te komen, tenzij u uit uzelf het vlammetje van liefde in u ontsteekt. Dan kunt u alles heel helder inzien en begrijpelijk vinden wat voor anderen onbegrijpelijk is.

Daarom is het toesturen van mijn woord voor u mensen zo noodzakelijk. Want hierdoor zult u voor het eerst worden gewezen op mijn wil en kunt u nu zelf uw houding daartegenover bepalen. Mijn woord is mijn toespreken tot u en al naar gelang uw wezen zult u het aangesproken worden ervaren, of het zal aan uw oren wegsterven als een lege klank. U zult niet gedwongen kunnen worden het in het hart als mijn toespreken te voelen. Uw wil blijft vrij, maar uw wil brengt u ertoe, op mijn wil acht te slaan en deze na te leven, dus in daad om te zetten wat Ik door mijn woord van u vraag. Doet u dit, dan zal het spoedig helder worden in u. U zult weten waarom mijn wil het vervullen van de geboden van de liefde is, omdat u zelf juist door de daad het bewijs ondervond dat liefde een kracht is met een positieve uitwerking. Als mens hebt u de gelegenheid en ook de kracht om werken van liefde te verrichten en dan vindt uw positieve ontwikkeling met zekerheid plaats.

Maar op de eerste plaats zult u ervan op de hoogte moeten zijn dat u alleen door de liefde opwaarts kunt gaan. En dit weten brengt mijn woord aan u over. Het is daarom op aarde niet te omzeilen dat mijn evangelie steeds weer gepredikt wordt. Mijn woord moet steeds weer worden verkondigd. De mensen moeten steeds weer gelegenheid hebben mijn wil te vernemen en dan pas moet hun eigen wil actief worden om het weten in praktijk te brengen, want het horen van het woord alleen is niet voldoende wanneer de daad niet volgt. Maar dan werkt het vervullen van mijn geboden van de liefde zich uit op velerlei manieren. De mens zal kracht hebben om steeds opnieuw in liefde werkzaam te zijn. Hij zal licht ontvangen doordat voor hem niets meer onduidelijk blijft wat hem helpt vooruit

te gaan. Hij zal ook met overtuiging voor mijn woord opkomen, omdat de kracht van de liefde ook teweegbrengt dat hij zijn medemensen ook graag wil helpen vooruit te gaan. En hij zelf zal onophoudelijk streven het doel te bereiken dat hij nu ook duidelijk heeft onderkend. Mijn woord moet worden verkondigd, want de mensen gaan in onwetendheid voort omdat ze in liefdeloosheid leven en ze moeten tot liefde worden aangespoord door mijn woord. Daarom moeten ze ook kennis ontvangen van de dienende taak van alle scheppingswerken, opdat ze nu pas leren begrijpen waar het in heel de schepping om gaat en dat ze ook zelf deze weg zijn gegaan voordat hun op aarde de laatste taak wordt gesteld, te dienen in liefde uit vrije wil.

Alles zult u mensen bereiken wanneer u in liefde zult dienen. Aards en geestelijk zult u rijk gezegend zijn, maar ook alleen door dienende liefde zult u zich kunnen verlossen uit de macht van diegene die zonder enige liefde is en daarom eindeloos ver van Mij verwijderd, van de eeuwige Liefde zelf. Er is maar één weg om naar Mij te komen, de weg van de liefde te gaan die via Jezus Christus en Zijn kruis leidt naar het doel, terug naar de Vader, uit Wiens liefde u allen eens bent voortgekomen.

Amen

BD.7863

2 april 1961

Oerlicht van eeuwigheid - Jezus Christus

Mijn geest is in u werkzaam geworden wanneer u het mogelijk maakt dat Ik u kan toespreken, dat Ik u mijn woord doe toekomen en u dit in het hart verneemt als mijn rechtstreekse toespreken. En dit woord moet u de waarheid overbrengen die u nodig hebt om gelukkig te kunnen worden. Alles wat u moet weten wordt u bekend gemaakt door de stem van de geest. Want zolang Ik u niet zelf kan onderrichten bent u blind van geest. Dat wil zeggen: u bent zonder enig inzicht, u bent zonder innerlijk licht. Maar Ik ben het Oerlicht van eeuwigheid en al het wezenlijke dat uit Mij is voortgekomen moet in dit licht verkeren, daar het anders niet gelukkig kan zijn. Dus laat Ik mijn licht uitstralen in de oneindigheid. Ik doorstraal al het wezenlijke dat Mij geen weerstand biedt. Ik laat mijn licht op de aarde neerstralen. Ik leid het naar de mensen toe die aan het begin van hun belichaming zonder licht zijn. Ik maak ze bekend met de waarheid, met een waarheidsgetrouw weten dat voor hen ook hun bestaan op aarde begrijpelijk maakt en dat hun uitsluitsel geeft over de zin en het doel van hun leven.

En dit weten betekent voor hen licht dat van het eeuwige Licht afkomstig is en ook weer naar het eeuwige Licht terugvoert. Dit weten is zeer omvangrijk, want het omvat heel mijn heilsplan. Het omvat het werk van mijn schepping, de afval van het geschapene en het terugbrengen ervan naar Mij. Het is een daad van mijn overgrote liefde voor u, dat Ik u dit weten doe toekomen, dat Ik u weer een licht schenk - u die dit licht eertijds hebt afgewezen en daarom een verduisterde geest kreeg. Maar u zult niet eeuwig in deze duisternis gelaten worden en Ik zelf wil u daarom uw weg over de aarde verlichten waarop u weer naar Mij terug zult kunnen keren.

Wanneer u weet van uw vroegere afval van Mij, van uw oerzonde die er aanleiding voor is geweest dat u eens als mens over de aarde moet gaan, dan zal ook al het andere weten voor u begrijpelijk worden. En wanneer Ik dus zelf dit weten aan u kan overbrengen door de stem van de geest, dan bent u al aanzienlijk dicht bij Mij gekomen. Dan hebt u zich al gescheiden van degene die u eens had meegesleurd naar de diepte. U hebt dan de band met mij tot stand gebracht, daar Ik anders niet tot u zou kunnen spreken. U bent vrij geworden. U bent aan de macht van de tegenstander ontsnapt, u hebt u bewust naar Mij toegekeerd. Uw wil verlangt weer naar Mij van Wie u eens bent weggegaan. En u hebt u vrij kunnen maken omdat de goddelijke Verlosser Jezus Christus u daarbij heeft geholpen, zonder Wie het u nooit mogelijk zou zijn uit de gevangenschap van de satan vrij te worden. En het weten van de goddelijke Verlosser Jezus Christus is het sterkste licht dat door mijn liefde naar u toe straalt, want het bepaalt uw gelukzaligheid.

U zult doordringen moeten zijn van dit licht. Want zolang u zonder kennis bent van het grote werk van erbarmen van de mens Jezus, zult u met verduisterde geest voortgaan en niet in staat zijn een ander licht te onderkennen. Want in Jezus Christus daalde Ik zelf, het Oerlicht van eeuwigheid, af naar de aarde om de duisternis op te heffen, om in de harten der mensen een liefdeslicht te ontsteken dat hun de weg omhoog zou verlichten.

U mensen zult allen op uw weg over de aarde bij een kruispunt komen. En dan zult u worden gewezen op Jezus Christus en u zult dan de weg moeten nemen naar Hem Die aan het kruis voor u mensen is gestorven om de oerzonde van uw afval van Mij teniet te doen. Mijn overgrote liefde zal u allen het weten over Hem proberen voor te leggen. Ook vooraf zal ik u al een licht schenken, doordat Ik probeer u opheldering te geven over Jezus en Zijn missie. Maar in uzelf moet dit licht dan eerst voeding vinden en aanwakkeren tot een heldere vlam. U zelf zult u in vrije wil tot Hem moeten wenden. En dan is ook uw terugkeer naar Mij verzekerd - Die zelf in Jezus het verlossingswerk aan het kruis heb volbracht.

In de duisternis van geest ontbreekt u elk weten. En er is duisternis van geest wanneer mijn tegenstander tracht u weg te dringen van het licht, wanneer hij u verhindert in liefde werkzaam te zijn, omdat de liefde het licht van eeuwigheid is. En Ik zal u daarom steeds aansporen om in liefde werkzaam te zijn en Ik zal dit doen door de stem van het geweten zolang Ik u niet rechtstreeks kan toespreken. Maar mijn geestvonk in u uit zich vooreerst heel zacht, opdat u toch een beetje hulp wordt geboden. En uw wil beslist dan.

En wanneer hij heeft gekozen voor Mij, dan zal mijn licht steeds helderder in hem stralen. Hij onderkent Jezus Christus, hij onderkent Mij in Hem en nooit zal hij meer terugvallen in de duisternis, want mijn licht trekt hem omhoog. In het licht herkent hij de weg en hij zal zijn doel bereiken, hij verenigt zich voor eeuwig met Mij.

Amen

Denk aan de goddelijke Verlosser!

BD.6427

16 december 1955

Levend geloof in Jezus Christus

U zult u nooit los kunnen maken van uw tegenstander wanneer u Jezus Christus niet aanroept opdat Hij u zal bijstaan in de strijd tegen hem. U zult dus door het aanroepen Hem en Zijn verlossingswerk moeten erkennen en dus zult u ook moeten geloven dat Ik zelf Me in de mens Jezus heb belichaamd. U zult moeten geloven aan mijn menswording in Jezus. En dit geloof moet een levend geloof zijn, dat weer alleen door de liefde tot leven werd gewekt. U zult dus alleen verlost kunnen worden door de liefde, want zonder liefde gelooft u niet, zelfs al wilt u met woorden een geloof in Jezus Christus betuigen. Wie zonder liefde voortgaat, heeft niet de wil om tegen de tegenstander te strijden, daar hij dezelfde aard heeft als hij. Maar de mens kan een zwakke wil hebben en deze zwakke wil verhindert hem liefde te beoefenen en zich los te maken van de tegenstander. Desondanks moet deze mens op de hoogte zijn van de Verlosser Jezus Christus en hij moet Hem aanroepen om versterking van zijn wil. Hij moet alleen vooreerst weten dat hij bij Jezus Christus altijd hulp krijgt. Roept hij Hem aan, dan zal zijn wil ook spoedig een versterking ervaren en hij zal nu steeds meer overgaan tot een leven in liefde en dan zal zijn geloof aan de goddelijkheid van de mens Jezus, aan zijn verlossingswerk en aan zijn eigen mogelijkheid om

verlost te worden, levend worden. En dan zal hij Mij en mijn naam belijden met de overtuiging die juist alleen een levend geloof kan schenken.

Daarom is het noodzakelijk van Jezus Christus op de hoogte te zijn, ook wanneer het in het begin slechts een weten is over de aardse gebeurtenis, over het leven van een mens die uit innerlijke overtuiging zijn leven liet. De gedachte aan deze Mens kan al de eerste stap zijn naar een verbinding met Hem, die voor hem eens de poort opent naar de gelukzaligheid. Want zodra hij zich in gedachten met Diens aardse levensweg bezighoudt en van goede wil is, laten deze gedachten hem niet meer los. Want het is Jezus Christus zelf die hem nu aan zich tracht te binden.

Ik ken elke gedachte van de mens en Ik kan zelf nader tot hem komen in Jezus, wanneer hij nog geen nauwe band heeft aangeknoopt met Mij als zijn God en Vader van eeuwigheid. Maar door de mens Jezus is het aanknopen van deze band mogelijk, om welke reden er ook zuiver historisch van Hem melding gemaakt moet worden. Dan pas kan er van Mij uit door middel van gedachten nog invloed worden uitgeoefend, dat hij de motivatie tracht te vinden voor de levenswandel en het handelen van de mens Jezus. En dan kan hij ook tot het resultaat komen dat er een "geestelijke reden" aan Zijn leven en sterven ten grondslag lag. En dan pas is het mogelijk hem te winnen, want nu is hij ook niet meer ontoegankelijk voor de leringen, als ze hem naar waarheid worden overgebracht.

Maar wie helemaal wil bestrijden dat de mens Jezus op aarde is geweest, die kan moeilijk nog op aarde tot inzicht komen, omdat het hem nooit mogelijk zal zijn, zijn wil de juiste richting te geven, die zich nog geheel en al in de macht van de tegenstander bevindt. En deze zal ook nooit zichzelf het weten willen verschaffen, daar hem anders ook op de een of andere manier de kennis over de weg op aarde van Jezus zou toekomen. Want Ik heb waarlijk mogelijkheden genoeg, wanneer de mens ook maar iets daarover te weten tracht te komen. Maar steeds is het zegenrijk, wanneer mijn woord verkondigd wordt als Jezus' leer van de liefde, wanneer Hij zelf bekend wordt gemaakt over de hele wereld, zodat ieder mens, als hij zoiets aanvaardt, de mogelijkheid heeft over de waarheid na te denken, over het historische feit en over Zijn missie.

Ieder mens die wil, kan ook tot geloof komen. En het verstandsgeloof van ieder mens kan ook een levend geloof worden. Doch pas het levende geloof levert u mensen de verlossing op van zonde en dood. Het levende geloof aan Mij in Jezus Christus en aan mijn verlossingswerk opent voor u de poorten naar het rijk van licht en gelukzaligheid en dit levende geloof zult u allen moeten trachten te verkrijgen, opdat u mijn rijk zult kunnen binnengaan, naar het eeuwige leven.

Amen

BD.7156

29 en 30 juni 1958

Denk aan de betekenis van het verlossingswerk

U mensen denkt te zelden aan mijn kruisdood. En toch was deze beslissend voor de gehele geestelijke wereld, voor al het niet verlost op aarde evenals in het geestelijke rijk. Zonder hoop gingen tevoren de zielen bij het heengaan van de aarde het rijk hierna binnen, want ze namen een last mee die hun het binnengaan in de sferen van het licht belette. En alleen de mensen die met kinderlijke vroomheid geloofden aan het komen van de Messias en dit geloof met zich meenamen, wachtten in het rijk hierna vol vurig verlangen op de goddelijke Verlosser die hen definitief bevrijding moest brengen uit de keten van de tegenstander. Maar deze had nog zolang macht over de zielen, want zijn macht was nog niet gebroken. Pas door mijn verlossingswerk, door mijn lijden en sterven aan het kruis, brak er een nieuwe tijd aan. En geen ziel hoeft nu zonder hoop door het leven op aarde te gaan. Iedere ziel die maar in het geloof in Mij en mijn werk van erbarmen Mij aanriep om hulp tegen haar heer tot nu toe, kon zich op aarde al verzekeren van de toegang tot het lichtrijk.

Maar om nu deze roep ook bewust naar Jezus Christus omhoog te zenden, moet de mens zich ook in gedachten bezighouden met het verlossingswerk. Hij moet aan mijn lijden en sterven denken. Hij moet vaker zijn gedachten op het kruis richten. Hij moet proberen zich het onmetelijke leed voor te stellen dat de mens Jezus voor Zijn medemensen uit liefde voor hen heeft doorstaan. Hij moet zich in Jezus innig verbinden met Mij zelf en zich steeds weer voor ogen houden wat Ik omwille van zijn zonden heb geleden. Hij mag niet in onwetendheid over het werk van barmhartigheid van Jezus Christus door het leven op aarde gaan of in onverschilligheid alleen door woorden een dood geloof in Hem uiten. Hij moet zich ernstig bezighouden met Zijn kruisoffer. Pas dan zal het ook de uitwerking niet missen en de mens ertoe aanzetten aan zijn eigen schuld te denken en deze naar het kruis te dragen.

U mensen zou allen zeer veel hulp kunnen ondervinden als u Mij zelf in Jezus Christus zou aanroepen om barmhartigheid, om bijstand tegen de vijand van uw ziel. Maar Ik moet dit roepen van u eisen. Ik kan u deze bijstand niet verlenen zonder uw verzoek. En u laat het meestal achterwege de hulp van de goddelijke Verlosser te vragen. Zou u er toch maar aan denken dat een mens zich voor u heeft opgeofferd om u uit de eeuwige onvrijheid te helpen.

Zolang u nog op aarde bent, bevindt u zich echter nog in deze onvrijheid die ook zolang uw lot is, tot u denkt aan de mens Jezus in wie Ik zelf in alle volheid was en tot u Mij zelf dus in Jezus Christus aanroept, opdat Ik u zou willen helpen vrij te worden. Zonder hulp bent u daartoe niet in staat. De hulp wordt u ook gegeven, maar niet zonder dat uw wil te kennen geeft dat u zelf de weg neemt naar Jezus Christus, dat u denkt aan Zijn kruisdood en zelf ook bij diegenen zou willen horen, voor wie Jezus Zijn bloed heeft vergoten. Maar wanneer blijft u in gedachten stilstaan bij Hem, de goddelijke Verlosser?

Mijn verlossingswerk is voor u geen belangrijke gebeurtenis. Veel meer is het voor u een probleem waaraan u niet graag denkt om dit op te lossen. Het is voor u een twijfelgeval of een legende, waaraan u geen diepere waarde hecht. En toch is dit het voornaamste en alleen de mens die dieper ingaat op dit grootste werk van barmhartigheid dat ooit een mens op aarde heeft volbracht, leeft zijn leven niet tevergeefs. En hij bereikt het doel, want voor hem is ook de verlossing zeker van zonde en dood, van onvrijheid en duisternis.

U zult u volledig bewust aan de goddelijke Verlosser Jezus Christus moeten overgeven. U zult Hem moeten vragen zich over u te ontfermen. U zult Hem uw zwakheid en zondigheid moeten bekennen en Hem vragen u daarvan vrij te maken. U zult Hem moeten inschakelen in uw leven. U zult niet zonder Hem mogen gaan, want pas wanneer u dagelijks en elk moment aan de overgrote liefde denkt die Mij ertoe bracht mijn intrek te nemen in de mens Jezus om u te bevrijden van uw grote schuld, zult u ook het verlossingswerk in zijn totale omvang begrijpen en om vergeving van deze schuld vragen. En ze zal u geworden.

Maar de mensen op aarde weten niet meer waarom ze de weg over de aarde gaan. En wordt het hun bijgebracht, dan houdt hun ongeloof hen ervan terug het aan te nemen. Ze weten en geloven niet, dat het verlossingswerk van Jezus Christus moet worden erkend door iedere mens die eens de onvrijheid en krachteloosheid wil verruilen voor vrijheid, licht en kracht. Ze weten en geloven echter ook niet, dat ooit het uur zou kunnen komen waarin ze hun duistere, krachteloze toestand inzien. Want ze geloven niet aan een voortleven na de dood en aan een verantwoording tegenover Mij voor het gebruiken van hun aards bestaan. En toch wordt van mijn kant de mensen steeds weer een duidelijk weten geschonken over de betekenis en het belang van mijn menswording in Jezus, over het verlossingswerk en de erkenning ervan. Want dit weten zal nooit verloren gaan. Het zal de mensen ook steeds weer begrijpelijk onderwezen worden, omdat onder invloed van mijn tegenstander de onwetendheid en het onbegrip daarvoor steeds zichtbaarder wordt en het de mensen moeilijk zou

vallen te geloven, wanneer de leerstellingen daarover misvormd zijn, dus niet meer overeenstemmen met de waarheid.

Maar Ik wil dat u mensen doorziet dat u uit eigen wil de weg kiest naar Mij in Jezus Christus. En daarom zal Ik er ook steeds weer zorg voor dragen, dat u opheldering wordt verschaft over de belangrijkste van alle geloofsleren, over de missie van de mens Jezus en het belang van datgene wat Hij volbracht. Want Ik verlang niet van u, dat u aanneemt wat u twijfelachtig voorkomt, maar Ik geef u opheldering, opdat u het vrijwillig zult aannemen en dan ook de weg gaat naar het kruis, die u alleen verlossing brengt, die u van de schuld van de oerzonde vrij zal laten worden en u het binnengaan in het rijk van het licht verzekert, de weg die alleen terugvoert naar Mij, van wie u eens bent weggegaan.

Amen

BD.8102

14 en 15 februari 1962

Jezus heeft de brug geslagen

De brug naar het geestelijke rijk moet door u mensen worden opgegaan. U zult moeten trachten u los te maken van de aardse wereld, u zult eens moeten nadenken over het doel van uw leven op aarde, u zult erover moeten nadenken vanwaar u gekomen bent en waar u weer naartoe gaat. U zult u met geestelijke gedachten moeten bezighouden, dan zult u zich al op de brug naar het geestelijke rijk bevinden. En dan zult u ook denken aan de leringen die u werden gegeven met uw opvoeding als doel en u zult in gedachten ook een standpunt innemen tegenover de afzonderlijke leringen. En dan zal ook Jezus Christus en Zijn werk van verlossing u voor ogen komen, Die in waarheid de brug heeft geslagen van de aarde naar het geestelijke rijk. En nu zal uw wil doorslaggevend zijn of de gedachten aan de goddelijke Verlosser een diepere indruk op u maken, want van de kant van de lichtwereld zullen deze gedachten u toe stralen en u hoeft ze maar vast te pakken om daaruit een zegen te behalen, die u als mens niet in zijn volle omvang zult kunnen beseffen.

Bent u van goede wil, dan zult u steeds weer op zulke gedachten teruggrijpen, omdat Jezus Christus zelf u vastpakt, zodra u aan Hem denkt en u Zijn invloed bemerkt als steeds weer bovenkomende gedachten en vragen, hoe het met het verlossingswerk is gesteld. En zulke vragen zullen u ook waarlijk worden beantwoord, want het is het voornaamste in het leven op aarde dat u de weg naar Jezus Christus vindt, dat u Hem als de goddelijke Verlosser erkent en dus Mij

zelf in Hem herkent. Want u zult weer vrijwillig naar Mij moeten terugkeren, Die u eens niet meer wilde erkennen. Geloof u nu aan Jezus Christus, dan ziet u in Hem ook Mij zelf, Die voor u tot een zichtbare God werd opdat deze erkenning voor u gemakkelijk zou zijn.

Ieder mens zal eens zijn eigen instelling tegenover Jezus en Zijn verlossingswerk duidelijk moeten worden. En daarom zal Ik steeds weer mijn volgelingen uitzenden in de wereld, die het evangelie moeten verkondigen, die melding moeten maken van het verlossingswerk en dus overal het weten zullen moeten overbrengen over Hem die voor de mensen de brug heeft gebouwd die uit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht voert. Deze twee rijken zijn gescheiden en er bestond een diepe kloof tussen, die door de mensen alleen niet zou hebben kunnen worden overbrugd. En in het besef van de grote nood van de mensen heeft Jezus deze brug geslagen door Zijn werk van verlossing, door Zijn dood aan het kruis, waardoor Hij de grote oerschuld van de mensen teniet deed. Hij heeft een weg gebaad die terug leidt naar de Vader, naar Mij van Wie u allen eens bent uitgegaan. Maar zonder Jezus Christus bestaat deze kloof nog steeds en blijft u eeuwig in het duistere gebied, omdat zonder Jezus geen weg eruit naar buiten leidt. Daarom moeten de mensen over Hem vernemen, over Zijn werk van groot erbarmen, over Zijn eindeloze liefde, en dan zullen ze ook inzien dat de mens Jezus Mij zelf in zich droeg, Die de Liefde ben, Die dus mijn intrek in Hem nam.

Jezus heeft zich voor Zijn medemensen geofferd, wat Hij niet zou hebben kunnen doen als de liefde niet in Hem zou zijn geweest, die Hem de kracht gaf in Zijn bitter lijden en het sterven aan het kruis, om de schuld van de mensheid te delgen en voor diegenen de weg vrij te maken naar het vaderhuis die Zijn werk van erbarmen aannemen en Hem om vergeving van de schuld vragen en die dus ook Mij zelf in Jezus herkennen en erkennen. En daarom moeten de mensen steeds weer worden gewezen op Jezus Christus en Zijn werk van verlossing. Ze moeten te weten komen, in welke geestelijke nood ze zich bevinden, zolang ze niet in Hem geloven en daarom ook nog met hun oerschuld belast zijn. Ze moeten steeds weer vernemen dat ze zonder Jezus Christus niet zalig kunnen worden, dat het lichtrijk voor hen gesloten blijft zolang ze de weg naar het kruis niet hebben genomen, omdat ze zolang ook nog niet Mij zelf herkenden, maar dit zin en doel van hun leven op aarde is, dat ze weer in vrije wil op Mij aansturen Die ze eens vrijwillig hadden verlaten.

De aanleiding van hun afval was ook dat ze Mij niet konden aanschouwen. In Jezus ben Ik voor hen tot een zichtbare God geworden en in Jezus moeten ze Mij nu ook erkennen om dan ook weer door Mij te worden aangenomen. En daarom moeten ze de brug betreden naar het geestelijke rijk, want dit rijk is hun ware vaderland dat nu juist alleen te bereiken is over de brug die Jezus heeft

geslagen door Zijn dood aan het kruis. U mensen, verlang serieus uitsluitel over het verlossingswerk, over de goddelijke Verlosser Jezus Christus en Zijn missie op aarde. Tracht kennis over Hem te verkrijgen die overeenkomt met de waarheid, en waarlijk, ze zal u ten deel vallen, want u zult zalig moeten worden. De weg naar de gelukzaligheid gaat via het kruis van Jezus Christus. En daarom stuur Ik u steeds weer mijn volgelingen en dezen zullen van Hem getuigen. Ze zullen getuigen van mijn menswording in Jezus en van het grootste werk van erbarmen dat de Liefde zelf op aarde in de mens Jezus heeft volbracht.

Amen

Laat u verlossen door de liefde van Jezus
Neem de weg naar het kruis en vraag om vergeving van de schuld

BD.4997

9 november 1950

De dood is overwonnen

De macht van satan is gebroken door de kruisdood. In het uur van de kruisiging van Christus geschiedde de grote daad van de verlossing van het geestelijke uit de keten van de satan. Zijn macht werd gebroken. Hij verloor het gezag over het als mens belichaamde geestelijke, zodra de mens vrij van hem wilde zijn. Door Zijn kruisdood, door Zijn bloed had de mens Jezus de gehele mensheid vrijgekocht van hem, die mijn tegenstander was en het geestelijke niet wilde vrijlaten, dat zijn wil met gebruikmaking van mijn kracht in het leven had geroepen. Er was dus geen toestand zonder hoop meer, waarin de mensheid zich nu bevond. Ze kon zich van zijn macht losmaken als ze er de wil toe had, omdat de mens Jezus de kooprijs betaald had met Zijn bloed.

Met deze opheldering wil Ik u mensen begrijpelijk maken dat u niet hopeloos aan de macht van de satan bent overgeleverd, dat u allen u kunt bevrijden zodra u Jezus Christus als Verlosser erkent die in alle volheid mijn kracht van liefde in zich droeg, die Hem tot een goddelijk wezen deed worden dat zich voor eeuwig met Mij verenigde. De satan heeft niet meer de macht de wil van een mens te dwingen, wanneer deze zelf zich tot de Verlosser Jezus Christus wendt. Hij kan hem wel op elke manier in verzoeking brengen, maar nooit door dwang op hem inwerken, daar anders zijn macht nog ongebroken zou zijn.

De dood is overwonnen. Dood is een staat van algehele krachteloosheid, een staat van verderf en duisternis. De dood is overwonnen omdat Jezus Christus

zelf hem heeft overwonnen, omdat Hij diegene het eeuwige leven geeft, die deelneemt aan Zijn verlossingswerk, die dus van plan is aanspraak te maken op de door Jezus verworven genaden, die wil dat Jezus ook voor hem is gestorven, dat Hij ook voor hem Zijn bloed heeft vergoten om hem te verlossen. Wel heeft de satan nog grote macht, maar alleen over de mensen, die geen geloof hebben in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Daar is zijn macht nog zolang ongebroken, tot ook zij onder het kruis van Christus gaan staan en Hem vragen om hulp tegen hem.

De liefde van de Godmens Jezus is zonder grenzen, daar Hij anders niet één zou zijn geworden met Mij. En deze liefde wordt geen mens onthouden, die tot Hem komt en om bijstand vraagt. Hij staat op ten strijde tegen de satan als Zijn tegenstander, als het maar om het winnen van een geketende ziel gaat. En daarom zal het ernstige gebed van ieder mens om bescherming en hulp tegen hem worden verhoord en heeft de satan slechts dan macht over de mens, wanneer deze zich gewillig aan hem overlaat. U mensen zult er dus vast in kunnen geloven dat de liefde van Jezus duizendmaal sterker is dan de macht van satan en dat Zijn liefde ieder geketend wezen geldt, dat alleen maar zijn ogen opslaat naar Hem in zijn nood. De satan gaat wel rond als een brullende leeuw en zoekt wie hij zal verslinden, maar Jezus Christus, als één met Mij, is ook over hem de baas.

Hij is de goede Herder, die Zijn schaapjes behoedt voor de vijand. En tot Zijn schaapjes behoren allen, die niet tegen Hem zijn. Hij gaf Zijn leven voor Zijn schapen. Dus zal Hij er ook niet één van in de klauwen van de vijand laten vallen als het zich in zijn hart tot Hem bekent. Want Hij heeft oneindig grotere macht, omdat Hij één is geworden met Mij en alle kracht en macht van Mij bezit. Want Hij is mijn Zoon Die uit liefde de schuld van de mensheid op zich nam en zich zelf aan Mij opofferde. En als u mensen Hem zult roepen om hulp tegen uw vijand, dan zal Hij u ook horen en de satan iedere ziel ontrukken die zich aan hem wil ontworstelen. Alleen uw wil moet gericht zijn op Hem, Die de wereld verlost heeft door Zijn kruisdood.

Amen

BD.5106

17 en 18 april 1951

Zelfverlossing - Alleen met Jezus Christus

Niemand zal zich uit eigen kracht kunnen verlossen en toch hangt het alleen van zijn wil af of het aardse bestaan een mens totale verlossing brengt uit de gebonden toestand die het gevolg was van de vroegere afval van God. Verlossing betekent dus vrij wording uit de macht van de satan, die de geestelijke wezens scheidde van God en ze zondig en ongelukkig liet worden. Deze verlossing uit eigen kracht tot stand te brengen is voor het eens gevallen geestelijke onmogelijk geweest tot Jezus Christus naar de aarde afdaalde om als mens dit werk te volbrengen. Hij stond als tegenstander op tegen de satan en overwon hem, dat wil zeggen Zijn wil was zo sterk dat Hij hem weerstand bood, dat Hij de liefde als Gods aandeel in zich tot ontplooiing bracht in een mate die de tegenstander Gods machteloos liet worden, omdat de liefde kracht uit God is.

Deze liefde te ontsteken is ieder mens mogelijk, dus zou ieder mens zich ook kunnen verlossen wanneer hij het wil. Maar juist de wil is verzwakt door de vroegere zonde. De mens is de mindere van de tegenstander van God en zijn eigen kracht is niet voldoende om zich van hem te bevrijden, omdat de wil tot liefde te gering is, als erfdeel van hem die zonder enige liefde is. Maar door Jezus Christus is de mens in de toestand geplaatst de wil tot liefde te vergroten, zodra hij zich van de genaden van het verlossingswerk bedient, zodra hij Hem als hulp heeft Die voor hem aan het kruis is gestorven en met Zijn bloed aan de tegenstander van God de losprijs heeft betaald voor alle zielen. Deze kan hem nu niet meer gekluisterd houden, wanneer de mens zelf zich wil bevrijden. Dus is de verlossing van de mens op de aarde wel een werk van de vrije wil, maar die pas dan in de juiste richting actief wordt, wanneer Jezus Christus als Verlosser der mensheid wordt aangeropen om hulp. Dan verlost de mens zich zelf, wat hij echter niet kan zonder Jezus Christus, daar de satan hem dan nog in zijn macht heeft, wiens macht alleen door Jezus gebroken werd, dus de mens zich achter Hem moest scharen om uit de macht van de satan los te komen.

Zelfverlossing is zonder Jezus Christus een onmogelijkheid, maar **met** Hem zeker wel te volbrengen. Maar de mens moet eerst de wil opbrengen zich vrij te maken, daar anders ook de goddelijke Verlosser het werk van de verlossing bij hem niet kan verwezenlijken, ofschoon Hij voor alle mensen is gestorven aan het kruis. Maar geen mens is het ontzegd op de door Hem verworven genaden aanspraak te maken, om welke reden ook de gezamenlijke mensheid deel heeft aan het verlossingswerk van Christus, wat echter niet wil zeggen dat mensen tegen hun wil verlost worden.

Ze kunnen zich in vrije wil aan Jezus Christus ten geschenke geven, maar ook de satan trouw blijven, die in zekere zin betrokken was bij de schepping van het geestelijke omdat hij de kracht daarvoor van God betrok. Hij gebruikte echter de kracht naar zijn wil en legde zo ook naar zijn wil de weerstand tegen God in de wezens, waarvan Jezus Christus door Zijn overgrote liefde hen verlossen wil. Het

verlossingswerk is volbracht voor allen. Geen wezen wordt echter door middel van dwang verlost maar moet zelf de wens hebben verlost te worden door Jezus Christus' bloed, daar anders het verlossingswerk tevergeefs is volbracht voor dit wezen, omdat het nog steeds in de satan zijn heer erkent en geen verlangen heeft diens macht te ontvluchten.

Amen

BD.5478

2 september 1952

Het bloed van Christus - De zondeschuld

Voor u mijn kinderen op aarde heb Ik mijn bloed vergoten. Voor u ben Ik de zwaarste weg gegaan, want Ik wilde u redden uit de diepte, die u nooit uit eigen kracht zou hebben kunnen verlaten. Voor u stierf Ik de dood aan het kruis. Het offer dat Ik God de Vader wilde brengen werd aangenomen, het werd voor u gebracht. U mensen mocht er dus uw voordeel mee doen. Wat Ik van God afsmeekte en waarvoor Ik het offer heb gebracht, moest u ten goede komen, omdat u absoluut hulp nodig had in de toestand waarin u zich bevond toen Ik op aarde nederdaalde.

Maar Ik wist ook dat niet alleen de mensen in mijn tijd op aarde noodlijdend waren. Ik wist dat zolang de aarde bestaat de mensen er hun aardse opdracht niet konden vervullen, omdat zij te zwak waren. En Ik had medelijden met de gehele mensheid, ook met die uit het verleden en in de toekomst, en Ik sloot alle mensen in het verlossingswerk in. Voor alle mensen verwierf Ik genade zonder beperking, waarvan zij nu gebruik kunnen maken om hun doel op aarde te bereiken.

Mijn offerdood was een werk van allergrootste barmhartigheid. Ik nam in vol bewustzijn en in vrije wil een lijdensweg op Mij die Ik zonder de goddelijke liefdeskracht niet zou hebben kunnen verdragen. Maar de ontzettende nood der mensheid wekte mijn medelijden en liet Mij alles op Me nemen wat maar mogelijk was om haar te helpen. Ik wist wel dat de gehele vergoddelijking van mijn wezen mijn verlossingswerk zou bekronen, maar Ik deed het niet voor dat doel maar alleen uit liefde tot het lijdende van God afgevallen geestelijke, dat zo ver van God af en daarom zo onzalig was.

De liefde vervulde Mij met zo'n geweld dat Ik daaruit kracht putte voor het werk van barmhartigheid, zodat Ik leed en stierf voor de mensheid in onuitsprekelijke lichamelijke pijn. Ik gaf mijn leven aan het kruis voor mijn ongelukkige broeders die eens evenals Ik van God waren uitgegaan, maar de weg verlaten hadden die hun eigenlijke bestemming was. Ik kende de zaligheid van Gods nabijheid en had medelijden met het gevallen onzalige geestelijke. Maar Ik kende ook de liefde van God voor al Zijn schepselen, en Ik wilde tot Hem terugbrengen wat zich vrijwillig van Hem verwijderd had.

Mijn liefde tot God was alles overheersend, zoals ook de liefde tot allen die uit Hem waren voortgekomen. Alleen vanwege deze liefde nam God mijn offer aan. En mijn liefde smeekte God om vergeving van de schuld die het gevallene eigen was en niet anders gedelgd kon worden, omdat zij uit liefdeloosheid bestond. Alleen liefde kon daarom dit offer brengen, en dus was het niet de kruisdood op zich, maar de door deze dood bewezen liefde tot de mensen die God nu aannam als verzoening.

Ik heb mijn bloed vergoten voor u mensen en zo de verzoening tot stand gebracht voor dat wat u gedaan heeft. Ik heb uw zonde op Mij genomen en daarvoor geboet. Maar ook u mensen moet uw deel daartoe bijdragen. U moet bereid zijn door mijn kruisdood verlost te worden en u moet willen, dat het genadewerk ook voor u gebracht werd. U moet gebruik maken van de genaden doordat u Mij en mijn verlossingswerk erkent en uzelf vanuit uw wil bij die groep aansluiten, voor wie Ik aan het kruis gestorven ben.

Zonder deze erkenning en uw wil, bent en blijft u met uw zondesschuld belast en in de boei van hem die u ten val heeft gebracht. Ik heb wel voor u allen het werk van verlossing volbracht, maar pas uw eigen wil maakt het doeltreffend voor u, want u kunt nooit tegen uw wil in verlost worden van een zonde die u uit vrije wil begaan heeft. U moet u onder het kruis van Christus stellen, u moet Mij erkennen en Mij aanroepen, u moet aan Mij uw schuld bekennen en vragen of Ik die schuld voor u wil dragen en met mijn bloed wil uitwissen. En ter wille van mijn liefde zal u dan alle schuld vergeven zijn.

Amen

BD.6804

11 april 1957

Het werk van liefde en barmhartigheid van Jezus Christus

Voor alle mensen heb Ik mijn bloed vergoten, voor allen heb Ik geleden en voor allen ben Ik gestorven aan het kruis. Geen mens is uitgesloten van mijn verlossingswerk, want alle mensen zijn met de zonde belast die voor hen de poort naar het lichtrijk gesloten houdt. En daarom zijn alle mensen ongelukkig die geen vergeving vinden van deze grote zonde van hun vroegere afval van Mij. Maar toch staat het ieder mens vrij van mijn verlossingswerk gebruik te maken. Want de mensen zijn niet plotseling verlost toen mijn werk van barmhartigheid was volbracht, maar daar behoort ook de toestemming van de mens zelf toe, om als verlost te gelden, daar er anders waarlijk geen wezen meer op aarde zou zijn en ook in het geestelijke rijk, dat nog onder de last van de zonde voortging. Maar nooit kan de vrije wil van de mens worden uitgeschakeld. Ieder moet zich zelf vrij uitspreken voor Mij in Jezus Christus en dus ook voor mijn verlossingswerk. En ieder moet nu ook aanspraak maken op de genaden van het verlossingswerk om van zijn zondenlast bevrijd te worden.

De vrije wil van de mensen maakt dus het geestelijk lage niveau duidelijk waarin ze zich bevinden ondanks mijn kruisoffer. Want slechts zeer weinig mensen staan bewust aan mijn kant, achter hun goddelijke Heiland en Verlosser van de wereld. Het merendeel echter neemt weinig notitie van de grootste daad van liefde en barmhartigheid die ooit op deze aarde heeft plaatsgevonden, hoewel ze daar wel van op de hoogte zijn. Er staat hun een onmetelijke genadeschat ter beschikking, waaraan ze voorbijgaan, die ze niet benutten, die hen helemaal niet aanspoort hem aan een nadere beschouwing te onderwerpen. En ze weten niet wat ze zelf verspelen door hun onverschilligheid. Ze weten niet wat voor een ondraaglijk lot ze op zich moeten nemen na de dood van hun lichaam, door eigen schuld. Want ze gaan zonder verlossing het rijk hierna binnen, terwijl ze toch op aarde hun totale verlossing zouden hebben kunnen krijgen.

Wat Ik als mens Jezus aan pijnen en lijden, aan krenkingen en smartelijkheden, aan vijandelijkheden en van haat vervulde handelingen op Me heb genomen, deed Ik alleen uit liefde voor u om voor u te boeten, om uw zondenschuld af te lossen. Ik wilde lijden voor u om de uitwerking van uw zonden van u af te wenden. Ik wilde ze verzoenen, dus uw schuld tenietdoen. Het was een mate van kwelling en leed die u mensen niet in zijn volle omvang zult kunnen beseffen, want het was bovenmenselijk wat Ik voor u heb gedaan. Het was werkelijk een werk van liefde en barmhartigheid, want Ik zou als mens dat alles niet hebben kunnen verdragen wanneer mijn liefde voor u Mij niet de kracht zou hebben gegeven. En mijn liefde voor u was oneindig groot en daarom leed en stierf Ik dus voor u.

En u mensen zou verder niets hoeven te doen dan u mijn grote liefde eens voor te stellen, na te denken wat de mens Jezus heeft verdragen om uwent wil. U zou u alleen de kwellingen van Zijn kruisweg, de mishandeling door Zijn beulen en Zijn bovenmenselijk lijden en sterven aan het kruis hoeven voor te stellen. En er zou zich van u een vurige liefde meester moeten maken voor Hem Die dat alles voor u heeft verdragen, wat u zelf ter wille van uw grote zonde zou hebben moeten verdragen. En uw liefde zou u nu naar Hem moeten drijven aan Wie u nu vol berouw ook uw zondenschuld zult overgeven, Hem vragend dat Hij ook voor u Zijn bloed zou hebben mogen vergoten. En u zou vrij zijn van elke schuld. U zou mijn grote liefde voor u beseffen - Ik die zelf in de mens Jezus voor u het werk van verlossing heb volbracht.

Hoe gemakkelijk zou u zich het eeuwige leven kunnen verwerven, hoe zeker zou u door de poorten het lichtrijk binnen kunnen gaan na de dood van uw lichaam wanneer u een beroep zou doen op de genaden van het verlossingswerk, wanneer u aan Diegene zou willen denken Die deze grote daad van liefde voor u volbracht en wanneer u Hem zou vragen om u kracht te schenken, daar uw eigen wil te zwak is, wanneer u maar vol geloof u aan Mij zelf in Jezus Christus zou toevertrouwen. In Hem zult u moeten geloven als de goddelijke Heiland en Verlosser, omdat u dan ook Mij zelf zult erkennen Die in Hem voor u aan het kruis gestorven ben.

Amen

BD.6994

15 december 1957

Vonk van liefde - Verlossing door Jezus Christus

Niemand is uit eigen beweging in staat zijn ziel de vrijheid te bezorgen wanneer hij mijn ondersteuning niet ondervindt, wanneer de kracht van de geest hem niet doorstroomt, wanneer de geestvonk in hem die een deel is van Mij, hem van binnen uit geen aanwijzingen geeft en zijn denken beïnvloedt om zich steeds weer tot Mij in Jezus Christus te wenden, zodat hij als het ware met Mij zich bevrijdt van degene die hem al eeuwigheden lang geboeid hield. Deze bevrijding is mogelijk door het verlossingswerk dat Ik zelf voor u mensen heb volbracht in de mens Jezus. En nu is alleen nog uw eigen wil nodig om u los te maken van mijn tegenstander. Maar dan zult u ook zeker de vrijheid verkrijgen. En zo is de kracht van de in u sluimerende geest niet te onderschatten. Hem zult u tot leven moeten wekken, maar dan zal hij u leiden en uw gedachten op Mij richten in Jezus Christus, want Ik heb met dat doel een nietig vonkje van mijn geest van

liefde in u gelegd opdat het werk van de verlossing zal slagen, opdat mijn lijden en sterven aan het kruis niet tevergeefs geweest zal zijn voor de afzonderlijke mens. En een enkel werk van liefde brengt de geest in u al tot ontwaken en hij zal zich uiten doordat hij u tot voortdurende werken van liefde aanspoort. En dan zult u ook de "kracht van de geest" merkbaar moeten voelen, die u onophoudelijk naar Mij toe dringt.

De verlossing uit de macht van mijn tegenstander moet u gelukken wanneer u zich maar van de kracht van de geest zult bedienen, omdat u dan dus Mij zelf om kracht vraagt, die Ik u waarlijk niet weiger. En elke band met Mij, hetzij door gebed of ook door werken van liefde, zal u steeds toevoer van kracht uit Mij opleveren en steeds meer zullen uw gedachten bij Mij vertoeven en uw streven omhoog zal zichtbaar zijn. De kracht van de geest is voor u allen toegankelijk, want u allen hebt die liefdesvonk uit Mij in u en u allen zult alleen maar hoeven te willen dat Hij zal ontvlammen. U hoeft alleen maar geen verzet te bieden wanneer hij zich tegenover u wil uiten, dat wil zeggen op elke zachte opwelling van uw hart zult u acht moeten slaan en die opvolgen, want hij zal u steeds aansporen om in liefde werkzaam te zijn. Neemt u deze impulsen in acht, dan zal de kracht van de geest zich steeds meer ontplooien. U zult heldere gedachten hebben en ook begrip voor veel gebeurtenissen die voor andere mensen onbegrijpelijk zijn.

U zult ook een sterkere drang in u voelen om u te verbinden met het geestelijke rijk, dat wil zeggen werelds verlangen zal zijn teruggedrongen en geestelijk verlangen meer de voorkeur krijgen. U zult steeds open staan voor geestelijke gesprekken en vaak uw gedachten opwaarts moeten richten, naar Mij, omdat de geestvonk in u op Mij aandringt, op de Vadergeest van eeuwigheid. Ik trek u dus door mijn geest, want alleen kunt u niets. Maar dat u zult willen en uw wil zult uitvoeren, dat heeft het verlossingswerk van Jezus bewerkstelligd. Want door Zijn dood aan het kruis verwierf Hij voor u mensen pas de versterkte wil. Hij verwierf voor u talloze genaden, die u in uw zwakheid alle helpen om mijn tegenstander af te weren, omdat u zonder hulp te zwak zou zijn om weerstand te bieden.

En de verlossing door Jezus Christus bewerkstelligt ook dat de geest in de mens zich gemakkelijker vrij kan maken, dat alleen al de geringste wil tot liefde hem toelaat werkzaam te zijn en dat hij zich des te duidelijker kan uiten, hoe meer u zich bij Jezus Christus zult aansluiten, hoe levendiger u Hem zult belijden en Zijn verlossingswerk zult erkennen. Dan zult u ook voor verlost kunnen worden gehouden, want de kracht van mijn geest zal nu in u werken en u zult weer vol van licht en kracht werkzaam zijn tot zegen van uw medemensen die nog zonder licht en kracht zijn. Steeds moet Ik dus zelf in Jezus Christus u helpen vrij te worden, daar u anders eeuwig niet van uw beul los zou kunnen komen, omdat u

niet in staat bent hem weerstand te bieden zolang u nog een deel van hem bent, dus uw wil nog niet op de goddelijke Verlosser richt Die u pas aan zijn handen mag ontrukken wanneer u zich bewust tot Hem wendt om hulp.

Maar het geestvonkje in u dat een deel van Mij zelf is, zal u ertoe aansporen zodra u het maar zijn werkzaam zijn toestaat. Het zal u door het hart toespreken en u aansporen werken van liefde te verrichten. En daarom kan ieder van u ook vrij worden, maar er zal geen dwang worden uitgeoefend op de mensen, ook niet door Mijn vonk van liefde. Maar steeds ben Ik bereid te helpen, omdat mijn liefde voor het zwakke niet verlost niet ophoudt en eens ook dit voor zich zal winnen.

Amen

BD.7066

14 maart 1958

De verlossende kracht van de naam Jezus

In mijn naam moet u mensen het heil zoeken, u moet weten dat u nergens anders heil kunt vinden dan bij Mij, dat u ook onvoorwaardelijk Mijzelf in Jezus Christus moet erkennen, dat u dus moet geloven in de goddelijke Verlosser en Zijn werk van erbarmen. In de mens Jezus kwam Ikzelf naar de aarde, door Zijn mond onderwees Ikzelf de mensen en in Hem werd mijn kracht zichtbaar. Door Hem verrichtte Ik wonderen, wekte Ik doden op tot leven, maakte zieken gezond en hielp de mensen in hun aardse nood. In Hem stierf Ikzelf de dood aan het kruis, want de mens Jezus had Mij geheel en al in zich opgenomen omdat Hij zelf zich tot liefde vormde en voor Mijzelf bijgevolg een geschikt omhulsel werd waarin Ik het verlossingswerk kon volbrengen om de zondes Schuld van de gehele mensheid te delgen. Daarom is de naam Jezus de naam van uw God en Vader van eeuwigheid. Daarom moet u in Mijn naam samenkomen en Mij onder u laten vertoeven, wanneer u de zaligheid wilt bereiken die u eens onuitsprekelijk gelukkig maakte - die u echter nog ontbreekt zolang u op de aarde bent.

Het is daarom niet voldoende alleen in een God te geloven omdat zo'n geloof wel de erkenning van een Schepper is die alles - dus ook u - geschapen heeft. Maar niet dit geloof voert u terug naar Hem, u moet echter ook de Verlosser erkennen die pas de weg tot uw God en Vader voor u begaanbaar heeft gemaakt. En alleen op deze weg kunt u tot de Vader komen. U moet dus geloven in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Pas dan is uw geloof echt en zal u tot heil zijn,

dat wil zeggen: pas dan zal uw ziel in de vroegere toestand verplaatst kunnen worden omdat Jezus Christus haar daarbij moet helpen en zij zonder Zijn hulp nooit haar doel bereiken kan.

In mijn naam moet u dus het heil zoeken. En zo zult u nu ook begrijpen dat het nodig is om Jezus Christus bij de mensen bekend te maken. Dat het niet voldoende is om het bestaan van een God te willen doorgronden of bewijzen, want dit geloof kan ieder mens verkrijgen die met open ogen om zich heen ziet en nadenkt over de schepping en haar ontstaan. Maar het gaat om de verlossende kracht van de naam van Jezus. Eerst moet u mensen de betekenis van het verlossingswerk te weten komen, om u dan ook onder het kruis van Christus te stellen en de naam van Jezus als de naam van uw God en Vader aan te roepen voor het heil van uw ziel. Want met Zijn komst op aarde was er een nieuwe tijd aangebroken. Nu was de tijd aangebroken waarin door de kruisdood de poort tot het lichtrijk werd geopend en de eerste geheel verlorene zielen terug konden keren tot de Vader. Want er stonden veel zielen voor de poort tot de zaligheid die eerst hun oerschuld kwijt moesten raken, om nu als zalige geestelijke wezens weer daar te vertoeven vanwaar zij oorspronkelijk waren uitgegaan. En deze uiteindelijke terugkeer in het vaderhuis heeft de goddelijke Verlosser Jezus Christus pas mogelijk gemaakt. Hij moet daarom erkend worden door ieder mens die weer zijn oertoestand wil bereiken. Jezus Christus zelf is de poort tot het hemelrijk en Zijn naam weerklinkt overal in de sferen van het licht, want in Hem ben Ikzelf. Hij en Ik zijn één.

En wie de naam Jezus uiterst aandachtig uitspreekt, die spreekt Mij daarmee aan en Ik breng hem waarlijk het heil. U zult dus geen vergeefs verzoek doen als u de naam Jezus in vol vertrouwen uitspreekt en Mijzelf zo uw verlangen voorlegt. Want als u gelooft in Hem en Zijn verlossingswerk, bent u ook vrij geworden van de oerzonde waarmee u belast was. Dan zal mijn liefde voor u ook weer blijken en uw kinderlijk aanroepen van mijn naam verzekert u ook de verhoring en vervulling van uw bede. Ik ben altijd en eeuwig uw God en Schepper, maar uw Vader kon Ik pas worden door het werk van verlossing, want pas daardoor ontving u de kracht uzelf uit vrije wil te veranderen tot volkomen wezens. En nu pas kon u van "schepselen" tot mijn "kinderen" worden, wanneer u de vrije wil zou benutten voor de terugkeer tot Mij. En deze vrije wil ondervond pas door mijn kruisdood versterking. Daarom ligt het heil voor u alleen in mijn naam. Daarom bent u mensen pas op de weg terug naar Mij als u de weg tot Jezus Christus genomen heeft, want alleen deze weg voert tot Mij, terug in het vaderhuis.

Amen

BD.7442

31 oktober 1959

Vergeving van de zonde door Jezus Christus

U allen zult van Mij de vergeving van uw zonden kunnen verkrijgen wanneer u deze maar ernstig begeert en in Jezus Christus, die voor al uw zonden aan het kruis is gestorven, uw weg neemt naar Mij. Het was een ontzaglijke zondenlast waarmee Ik naar het kruis ging, want het waren de zonden van de gehele mensheid uit het verleden, het heden en de toekomst, die Ik heb gedragen. Het was de oerzonde van de gehele mensheid, evenals ook alle zonden die ieder mens afzonderlijk op aarde heeft gedaan. Ik nam alle schuld op mijn schouders en ging daarmee naar het kruis. En al is een zonde nog zo zwaar, Ik heb er Mij zelf mee belast, omdat Ik u wilde verlossen van al uw schuld, omdat Ik u de zuiverheid van hart terug wilde geven waarin u alleen dichterbij Mij zou kunnen komen en Mij zult mogen zien van aangezicht tot aangezicht.

Ik wilde u allen rein wassen van uw schuld. Ik wilde boete doen voor alle zonden die op u drukten en u onherroepelijk gescheiden hielden van Mij, omdat Ik Me niet met de zonde verenigen kan. Daarom delgde Ik alle schuld door mijn verlossingswerk, maar vraag van ieder mens de eigen wil dat hij verlost wil worden. Dus daarom moet ieder mens zijn zondeschuld inzien die hem ver van Mij verwijderd houdt en hij moet Mij om vergeving van zijn schuld vragen. Want zonder het bekennen van zijn schuld en de vraag om vergeving, erkent hij het kruisoffer van de mens Jezus niet en kan hem zijn zondeschuld niet worden vergeven.

Dus u zult zelf moeten willen dat u verlost zult worden en vanuit deze wil zult u naar Mij in Jezus Christus moeten komen en vragen om uw verlossing. Dan zult u vrij zijn van alle schuld, vrij van zwakheid en gebondenheid waarin mijn tegenstander u eeuwige tijden heeft vastgehouden. U zult vrij zijn van duisternis, want het Christuslicht doorstraalt u. De liefde wordt in u ontstoken en licht op tot een heldere vlam, want hij die zonder enige liefde is, heeft u niet meer in zijn macht en Hij die zelf de Liefde is, is tot u gekomen en laat Zijn licht in uw harten stralen, omdat deze nu rein zijn geworden, omdat Jezus Christus de schuld teniet heeft gedaan en uw hart nu tot "tempel Gods" is geworden zodra u in de liefde leeft. En bent u door Jezus Christus verlost van alle schuld, dan zult u ook een leven in liefde leiden naar Zijn wil en Ik zelf kan gaan wonen in uw hart, dat u Mij tot een tempel hebt voorbereid door de liefde.

Maar tevoren zult u onvermijdelijk vergeving van uw zonden moeten hebben verlangd en verkregen. Het ernstige verlangen daarnaar verzekert u ook van algehele vergeving, want Jezus Christus hoort elke roep die uit een met schuld beladen hart tot Hem opstijgt. Ik hoor u en vervul graag uw verlangen. Ik doe uw schuld teniet en trek u aan mijn hart, omdat u nu tot de verlostten behoort, voor wie Ik mijn bloed op aarde heb vergoten. Ik vraag alleen het bekennen van uw schuld en dat is niet moeilijk te doen, want u allen weet dat u zwakke ongelukkige schepselen bent, die nog in onvrijheid en duisternis van geest voortleven, vooraleer ze verlossing vinden door de liefde van Jezus Christus in wie Ik zelf Me op aarde heb belichaamd.

De liefde van de mens Jezus voor Zijn medemensen was zo groot dat Hij voor de zonden van ieder mens zich zelf wilde offeren, dat Hij ze wilde delgen om voor hen de weg weer vrij te maken naar de Vader die in Hem was. Zijn liefde was zo groot dat Hij ieder mens wilde helpen gelukkig te worden, en die gelukzaligheid was alleen maar bij de Vader te vinden en Zijn liefde liet Hem het bitterste lijden en sterven op zich nemen, om daarmee te boeten voor de schuld die een onoverkomelijke kloof had geschapen tussen Mij en de wezens en die eerst overbrugd moest worden, wat Jezus door het verlossingswerk en Zijn onmetelijke liefde ook heeft gedaan. Hij heeft de brug geslagen tussen de mensen en Mij, Hij heeft hen geholpen bij de Vader te geraken en Hij heeft voor alle schuld Zijn bloed vergoten aan het kruis, opdat alle mensen zalig kunnen worden.

Streef er daarom ernstig naar uw zondeschuld kwijt te raken. Zie uw schuld in en beken ze en draag ze naar het kruis en wend u tot de goddelijke Verlosser Jezus Christus om vergeving. En u zult gereinigd binnen kunnen gaan in het lichtrijk, wanneer uw aardse leven zal zijn beëindigd. U zult de weg naar Mij, naar de Vader gaan, die Jezus Christus u is voorgedaan, de weg die Zijn liefde heeft gebaand en die ieder moet gaan die zalig wil worden.

Amen

BD.7688

2 september 1960

Verlossing alleen door Jezus Christus

Dat zij u gezegd: dat u de gelukzaligheid niet zult kunnen binnengaan zolang u met uw oerschuld belast bent. U mensen op aarde leeft meestal nog onder deze last, want velen van u staan nog ver af van Jezus Christus en Zijn

verlossingswerk, Die hen alleen van deze last kan bevrijden. En zo leeft u wel uw leven op aarde, misschien ook in schijnbare rechtvaardigheid. U meent een goed leven te leiden, u doet niet bewust iets slechts, maar u bent nog niet vrij van uw oerzonde en hebt u bijgevolg nog niet laten verlossen door Hem. En wanneer u in deze niet verlost toestand uit het aardse leven heengaat, zijn de poorten naar de gelukzaligheid voor u gesloten. U zult het lichtrijk nog niet kunnen betreden, omdat u de last van de zonde nog draagt, die u alleen door Jezus Christus kan worden vergeven, omdat Hij voor u aan het kruis is gestorven om deze zondenschuld teniet te doen, omdat Hij echter ook uw vrije wil eist om van die schuld vrij te worden, daar anders het verlossingswerk voor u tevergeefs werd aangeboden.

In de laatste tijd voor het einde is er nog slechts weinig geloof te vinden in Hem, de goddelijke Verlosser. De mensen willen allen verlicht zijn. Ze willen al die geloofsleren niet laten gelden, ze leven meestal zonder een juist weten, of ze wijzen dat af wat hun traditiegetrouw werd doorgegeven aan geloofsleren. En toch moeten ze in Hem geloven. Ze moeten Jezus Christus erkennen als de Zoon van God en Verlosser van de wereld. Ze moeten het geloven dat God zelf zich in de mens Jezus heeft belichaamd om voor de zonden van de gehele mensheid het verlossingswerk te volbrengen, om de weg van het bitterste lijden en de bitterste pijnen te gaan naar het kruis, die dan met Zijn dood aan het kruis eindigde. En ze moeten, wanneer ze niet kunnen geloven, de waarheid daarover te weten trachten te komen. Ze moeten de waarheid willen aannemen wanneer die hun wordt overgebracht, want ze kunnen niet zalig worden zonder Jezus Christus. En alles wat gedaan wordt om de mensen dit weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk te doen toekomen, zal gezegend zijn. Want het einde is nabij en alleen de verlossing door Jezus Christus kan de verschrikking van het einde opheffen.

De verlossing door Jezus Christus brengt de mensen weer samen met God, van Wie ze zich eens vrijwillig afscheidden. De verlossing door Jezus Christus redt de mensen van de afgrond, ze behoedt hen voor het verschrikkelijke lot van de hernieuwde kluistering. De verlossing door Jezus Christus opent voor de zielen de poort naar het eeuwige leven. Daarom moet Hij nog bekend worden gemaakt over de hele wereld. Hij moet levend worden in de harten van de mensen, die meestal alles slechts als een legende beschouwen en er ongevoelig voor blijven wat de mens Jezus voor Zijn medemensen heeft gedaan om hun hulp te brengen in geestelijke nood. De mensen moeten de waarheid te weten komen, wat de hoedanigheid van het verlossingswerk is. Ze moeten worden geïnformeerd over de geestelijke motivatie van het verlossingswerk, over de samenhang, over de oerschuld en het doel van het aardse leven van de mens. Alleen de waarheid kan teweegbrengen dat de mens tot een levend geloof komt in Hem en de medemensen moet daarom de waarheid worden gebracht waar dit maar mogelijk

is. Want de tijd tot aan het einde is nog maar kort en alles moet daarom nog worden gedaan om de mensen te behoeden voor de afgrond, voor het lot van een hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde.

Amen

BD.7861

30 maart 1961

De vrije wil moet het verlossingswerk aannemen

U bent gebonden en dat wekt mijn medelijden op. U bent nog steeds in de slavernij van mijn tegenstander, zolang u zich niet laat verlossen door Mij. En u bent daarom verzwakt, het ontbreekt u aan kracht en licht. Want hij heeft u nog steeds in zijn macht, die het verhindert dat u zich vrijwillig laat aanstralen door mijn liefdeskracht en uit uw toestand van zwakte tevoorschijn komt. Maar mijn liefde geldt u, mijn schepselen, en ze is u ook gevolgd in de diepte. Mijn liefde wil u opheffen uit de diepte. Ze wil u helpen dat u weer opwaarts zult gaan, dat u weer zult terugkeren naar Mij. En mijn liefde zal niet eerder rusten tot ze haar doel heeft bereikt. Maar u zult aan Mij moeten denken. U zult Mij als uw goddelijke Verlosser moeten erkennen, daar u zich anders buiten diegenen plaatst voor wie Ik mijn bloed heb vergoten aan het kruis. Ik deed door mijn kruisdood uw zondenschuld teniet, die u zwak en ongelukkig liet worden. Ik heb voor u aan mijn tegenstander het losgeld betaald, maar u moet nu ook de verlossing door Mij aannemen. U zult zelf de wil moeten hebben van uw gevangenbewaarder los te komen. U zult diep in uw hart op Mij moeten aansturen en Mij daardoor bewijzen dat u uw wil hebt veranderd, die zich eens van Mij afkeerde naar Mijn tegenstander toe. En u zult dan waarlijk vrij worden van hem, u zult loskomen uit uw toestand van zwakte, u zult weer kracht en licht ontvangen en steeds dichterbij Mij komen, Die alleen wacht op uw aaneensluiting met Mij in vrije wil, die u dan ook gelukzaligheden zal bereiden in overvloed.

Ik deed alles voor u. Ik gaf mijn leven aan het kruis om u uit de ongelukkige toestand weg te voeren, een nieuw leven tegemoet, een eeuwig leven in gelukzaligheid. Maar steeds blijft uw eigen wil doorslaggevend, hoe hij zich verhoudt ten opzichte van Mij en mijn verlossingswerk. Wanneer u niet onder mijn kruis komt, wanneer u zich zelf ver van Mij houdt, dan blijft de zondenlast voor u aanhouden. U zult haar niet kwijtraken en ze drukt u op de grond. Ze houdt u in de diepte en u zult onder uw last niet zelf overeind kunnen komen. En dan was mijn dood aan het kruis voor u tevergeefs. U weigert zelf een beroep te doen op de genaden van het verlossingswerk en u zult eeuwig niet van uw

zondenlast afkomen. U neemt ze mee naar het rijk hierna, waar ook alleen Hij ze van u af kan nemen Die u op aarde niet wilde erkennen, Die u echter onherroepelijk zult moeten erkennen als u vrij zult willen worden van uw schuld.

Daarom zult u op aarde de weg naar het kruis moeten nemen. U moet u tot uw Verlosser Jezus Christus wenden Die vol erbarmen ook uw schuld op zich heeft genomen toen Hij de weg naar het kruis ging. U moet u aan Mij zelf toevertrouwen en Mij om vergeving van uw schuld vragen - Die in de mens Jezus mijn intrek had genomen om als mens voor u te lijden en te sterven, omdat uw ongelukkige toestand en zwakheid Mij medelijden inboezemde en mijn oneindige liefde u wilde helpen in uw nood. Geloof het dat u Mij nodig zult hebben om gelukkig te worden en besef dat u in de huidige toestand niet gelukkig bent, dat u zwak en hulpeloos op mijn genade en barmhartigheid bent aangewezen, dat u zich daarom tot Mij zelf zult moeten wenden omdat Ik uw wil niet onvrij maak, omdat uw wil zelf zich op Mij moet richten, die zich eens afwendde van Mij in verblind denken.

Ik ben voor u gestorven aan het kruis en al uw schuld heb Ik op Me genomen om voor u de vrijheid weer terug te kopen van de heer die u mee naar beneden heeft gesleurd in de diepte. Hij laat u niet vrij wanneer u zelf het niet zult willen dat Ik u verlos uit zijn macht. Maar hij is machteloos tegenover u wanneer u maar van plan bent u te laten verlossen door Mij, wanneer u zich onder het kruis zult begeven en Mij daar uw zondenlast aan de voeten zult leggen. En mijn eindeloze liefde zal ze waarlijk van u af nemen. Mijn oneindige liefde zal voor u de poort naar het lichtrijk openen en u zult het leven krijgen dat eeuwig zal duren.

Amen

BD.8983

26mei 1965

De weg naar het kruis moeten alle mensen gaan

Dat u allen de weg naar het kruis zult moeten nemen, kan u niet vaak genoeg worden gezegd. En Ik kan ook geen mens van deze "kruisweg" ontslaan, omdat u allen met de zondesschuld belast bent waarvoor de mens Jezus boete heeft gedaan en omdat u niet eerder het lichtrijk zult kunnen binnengaan, dat alleen Hij voor u kan openen. Daarom moet u mensen steeds weer de reden en de betekenis van het verlossingswerk worden gezegd, uitgelegd en toegestuurd. Want het geloof daarin is nog slechts zeer zwak. Steeds zullen de mensen het voor een legende houden, die men voor hen geloofwaardig probeert te maken,

maar die nooit historisch kan worden bewezen. Maar Jezus is ter wereld gekomen ter wille van een belangrijke missie. En Hij heeft deze missie ook vervuld, doordat Hij de zwaarste kruisweg heeft afgelegd, doordat Hij de zonden van de gehele mensheid op Zijn schouders nam en onder bitter lijden en pijn de dood aan het kruis heeft ondergaan, die de deur naar het lichtrijk opent voor alle zielen die plaatsnemen onder Zijn kruis. Die tot de verlostten willen behoren, die Hem hun zonden bekennen en Hem om vergeving vragen. Want pas de vrije wil om het verlossingswerk en Zijn genaden aan te nemen maakt de ketens los waarmee u gekluisterd wordt gehouden door degene die u eens vrijwillig bent gevolgd en waardoor u zich bezondigde tegen Mij.

U mensen kan geen bewijs meer worden gegeven. U zult het moeten geloven dat de mens Jezus voor u de meest smartelijke dood is gestorven om daarmee voor Mij de boete te voldoen. Maar u zult dit geloof ook kunnen opbrengen. En steeds weer zult u door Mijn geest ondervinden dat u ook overtuigd dit geloof zult kunnen verdedigen en uitdragen. Want juist dit werkzaam zijn van de geest in de mens is pas mogelijk geworden door de dood van Jezus aan het kruis, door het verlossingswerk, zodat de vermogens in de mens weer kunnen doorbreken die bedolven waren zolang de mens nog onder de last van zijn oerzonde gebukt ging. En dit werkzaam zijn van de geest zal voor altijd en eeuwig plaatsvinden.

Voor altijd en eeuwig zullen de mensen kennis kunnen nemen van het grote werk van erbarmen dat de mens Jezus ter wille van de oerschuld heeft volbracht. Want het was niet alleen het werk van een mens, maar Ik zelf was in de mens Jezus en bevrijdde u dus van de schuld. Want Hij werd door de Liefde ertoe aangedreven, het grote leed op zich te nemen. De Liefde die Ik zelf was en in algehele volheid de mens Jezus kon doorstralen, zodat dus de Liefde zelf het werk van verlossing volbracht en de mens Jezus voor Mij alleen een omhulling was, om - zichtbaar voor de mensen - te lijden en te sterven, omdat Ik als God niet kon lijden. Maar Hij behield Zijn lichaam, om nu - als verenigd met Mij - voor al mijn wezens een zichtbare God te zijn en te blijven.

En u zult nu ook begrijpen dat geen mens aan het kruis voorbij kan gaan als hij ooit naar Mij wil terugkeren, naar het rijk van de gelukzalige geesten. U zult nu begrijpen waarom de oerzonde u eeuwig van Mij gescheiden houdt, dat Ik ze ter wille van mijn gerechtigheid niet anders teniet kan doen dan door de erkenning van het grootste liefdesoffer en de vraag om vergeving. Dan pas zult u kunnen terugkeren in het vaderhuis, dat u eens vrijwillig had verlaten toen u diegene in de diepte bent gevolgd, die een vijand is van al het leven en die u ook in een dode toestand wil houden. Maar uw wil is vrij en u zult evengoed ook de weg kunnen nemen naar Mij, naar Jezus Christus, om weer gelukzalig te zijn en dat voor eeuwig te blijven.

De vrijheid van wil kan Ik u niet ontnemen, maar ook mijn tegenstander kan u er niet toe brengen hem ter wille te zijn. U zult zelf moeten beslissen en daarom wordt u steeds weer gewezen op Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. U wordt gewezen op Zijn lijdensweg, op Zijn bittere en pijnlijke dood aan het kruis, opdat in u ook het bewustzijn ontwaakt dat u zelf aanleiding bent geweest tot dit werk van verzoening en u nu ook de weg zult nemen naar Zijn kruis, Hem vrijwillig uw schuld bekent en Hem om vergeving vraagt. En mijn eindeloze liefde zal u vrijspreken van uw schuld. Mijn eindeloze liefde die zich in de mens Jezus borg, zal uw boeien losmaken en voor u de poort openen waardoor u binnen zult kunnen gaan in mijn rijk, waar licht is en gelukzaligheid, waar u weer door het licht van mijn liefde zult kunnen worden doorstraald, zoals het was in het allereerste begin.

Amen

Wandel in de navolging van Jezus

BD.5101

7 april 1951

De brug naar God - Jezus Christus

De brug die naar Mij leidt zult u allen moeten betreden, omdat er geen andere weg is om bij Mij te komen. Deze brug heeft de mens Jezus voor u gebouwd. Hij zag de oneindig wijde kloof die tussen u en Mij lag. Hij wist dat die nooit kon worden bedwongen door u mensen, dat u nooit naar Mij kon komen en dat u daarom eeuwig ver van Mij moest smachten als u niet werd geholpen. Toen verkleinde Hij zelf de afstand tussen u en Mij. Hij sloeg een brug over de kloof, die nu voor ieder begaanbaar was die door het verlangen naar Mij ertoe werd aangezet deze brug te betreden. Voor u allen is er alleen deze ene weg die Jezus u is voorgegaan, de weg van de innige aaneensluiting met Mij die door de liefde en het gebed in geest en in waarheid gevonden wordt.

Er is een brug waarover u mensen met Mij in verbinding kunt treden. U bent niet meer zonder hoop uit mijn nabijheid verbannen, u zult te allen tijde Mij kunnen naderen en Jezus heeft u de weg getoond. Hij heeft u het leven voorgeleefd dat ook u zult moeten leven, wilt u zich met Mij verenigen. U staat geheel krachteloos aan de rand van de kloof. En hebt u nu uw ogen daarheen opgeslagen waar Ik ben, waar de wijde kloof eindigt, dan zult u op de eerste plaats om kracht moeten vragen om de weg die maar kort doch moeilijk is, af te kunnen leggen. U zult u dus in gedachten tot Hem moeten wenden Die u van kracht kan voorzien

als u ze niet voor uzelf verwerft. U zult moeten bidden tot Mij om schenking van kracht, of u door werken van liefde kracht moeten verwerven. En nooit zal mijn liefde u zonder kracht laten, nooit zult u gebrek hebben aan genade, als u maar zult willen ontvangen.

Ter wille van de mens Jezus Die in Zijn liefde door Zijn offerdood voor u mateloos veel genaden verwierf, hoor Ik het zachtste smeken van uw harten. Een kort, innig gebed tot Mij doet u deze genaden toekomen, want u betoont daardoor uw wil, Mij te bereiken, de kloof te overwinnen. U wilt naar Mij en steeds zal Ik u helpen, omdat ook Ik naar u verlang die nog ver bent van Mij. Ik wend mijn ogen niet van u af omdat u zondig bent en u vrijwillig van Mij hebt verwijderd, maar Ik steek u mijn handen toe die u maar vast zult hoeven te pakken om bij het doel te komen. De brug is wel smal en vol stenen, het is een weg die omhoog leidt maar niet zo gemakkelijk begaanbaar is, maar toch is hij passabel zodra u Jezus Christus voorop laat gaan, zodra u Hem als Leider zult kiezen en Hem navolgt. Dan zal ook de klim omhoog gemakkelijk worden, want Hij helpt u elke last dragen. Ik zelf ben het Die u tegemoet komt als u de aaneensluiting met Mij begeert en door de liefde en het gebed ook voltrekt. Ik zelf haal mijn kinderen over deze brug naar Mij thuis in het vaderhuis en laat ze eeuwig niet meer van Mij weggaan, omdat mijn liefde voor dat wat Ik heb geschapen eeuwig duurt.

Amen

BD.5157

23 juni 1951

De weg van het heil - De weg van de liefde - Jezus Christus

De weg van het heil is de weg die Jezus Christus is gegaan, de mens Jezus die op aarde de grote missie vervulde om voor alle mensen uit het verleden, het heden en de toekomst de weg te banen naar God, de almachtige Schepper van hemel en aarde. Deze missie was zo belangrijk omdat Hij als mens met dezelfde vijandige krachten had te strijden als ieder ander mens en Hij toch het bewijs leverde dat het mogelijk was hen de baas te worden door gebruik te maken van het juiste wapen. Want niet als God volbracht Hij dit werk, ofschoon goddelijke kracht zich in alle volheid in Hem openbaarde tijdens Zijn onderrichtend werkzaam zijn, maar om deze kracht te verkrijgen, moest Hij als mens juist deze strijd met succes hebben gevoerd. En zo leverde Hij er ook het bewijs voor dat een mens in het volledige bezit van goddelijke kracht en wijsheid kon komen en toonde ook de weg die Hij zelf is gegaan, de weg van de liefde, die leidt naar de

vereniging met God en daardoor ook naar het bezit van licht en kracht in alle volheid.

De mens Jezus Christus leefde helemaal vanuit de wil Gods en al Zijn streven was er op gericht, nader tot de door Hem herkende Vader te komen. De liefde voor de Vader vervulde Hem en uitte zich in de liefde voor de medemens. Want een hart dat vol is van liefde, kan niet anders dan alles binnen het bereik van zijn liefde trekken, omdat het tot geen andere gevoelens die tegengesteld zijn aan de liefde in staat is. Dus de liefde was het wapen dat Hij aanwendde in de strijd tegen de krachten die Hem ten val wilden brengen. Want de liefde schenkt de kracht zodat Hij nooit kon verliezen, omdat Hij door de liefde in zekere zin met Zijn hemelse Vader samen tegen de vijand streed en Hij daarom de zege moest behalen. De liefde kan niemand weerstaan daar ze toch de oerkracht is waar alles, ook de tegenstander van God, eens uit voortgekomen is, bijgevolg moet ze sterker zijn dan alles en ook hem overwinnen die haar niet wil erkennen.

De mens Jezus ging de weg van de liefde en deze voerde rechtstreeks naar God. Dus heeft Hij die weg gebaad en voor ieder mens vrij gemaakt, want ieder kan hem nu gaan met de zekerheid het doel te bereiken. Hij alleen is de weg van het heil, Hij alleen is de enige weg die door de vijand van de ziel niet wordt begaan, waarop de mens veilig is voor alle aanvallen, want op de weg van de liefde wordt hij door Jezus Christus zelf begeleid, die voor hem de zekere Leider is en hem ook zorgzaam behoedt voor een terugval of een afwijken van het rechte pad. Wie Hem navolgt, gaat tegelijkertijd met Hem en hij moet zijn doel ook bereiken. Hij heeft voor alle mensen de strijd met de tegenstander van God uitgevochten.

Maar Hij vraagt ook van diegenen die Hem willen navolgen op de weg van het heil, dat ze strijden tegen die ander, dat wil zeggen: dat zij eveneens het wapen van de liefde aanwenden. Alleen daarmee kunnen ze hem verslaan. En daarom is de weg van het heil geen andere dan de weg van de liefde tot God en tot de naaste, want door de liefde maakt de mens zich vrij van de vijand van zijn ziel, door de liefde verkrijgt hij de macht over hem, door de liefde ontvangt hij onophoudelijk kracht uit God en door de liefde brengt hij de vereniging met God tot stand, de eeuwige Liefde zelf.

Dan heeft zijn ziel genezing gevonden van een kwaal die haar door de zonde aankleefde, door de afval van weleer van God, die Zijn tegenstander heeft veroorzaakt omdat hij zonder liefde was. Dan is zijn ziel weer verenigd met de eeuwige Liefde, want Jezus Christus zelf heeft haar dicht bij de Oerbron van kracht gebracht, ze is als waar kind van God teruggekeerd in het vaderhuis, omdat ze de ware weg, de weg van het heil is gegaan, die Hij zelf haar heeft gewezen.

Amen

BD.6363

23 september 1955

Verbinding met Jezus Christus in elke nood

U mensen zult u innig moeten verbinden met Jezus Christus, wilt u zich vrij maken van alle fouten en zwakheden, slechte gewoonten en begeerten, ondeugden van allerlei aard, als u volmaakt wilt worden. Hij alleen kan u daarbij helpen en Hij doet het, zodra u Hem daarom vraagt en daarmee getuigenis aflegt dat u in Hem gelooft als goddelijke Verlosser. Zodra u dus hebt te strijden, zodra u innerlijk ontevreden bent over uzelf, wend u slechts tot Hem, want Hij heeft begrip voor elke menselijke zwakheid, omdat Hij zelf als mens Jezus over de aarde is gegaan.

Maar hij heeft ook het middel om u te helpen. Hij sterkt uw wil en geeft u de daartoe benodigde kracht uit Zijn genadeschat, die Hij voor u verworven heeft door Zijn dood aan het kruis. U zult de weg naar Hem niet tevergeefs gaan, u zult zekere hulp gewaarworden wanneer u maar hulp begeert. En zo zult u het er u steeds gelegen aan moeten laten liggen de verbinding met Hem tot stand te brengen en te bewaren. Niemand anders kan u hulp verlenen, Hij alleen kan het en wil het ook, omdat Hij het zelf wil dat u vrij wordt van alle boeien die u naar beneden trekken, omdat Hij het zelf wil dat u de volmaaktheid van weleer weer bereikt, opdat Hij u kan opnemen in Zijn rijk wanneer u deze aarde zult moeten verlaten.

Hij wil dat u terug zult keren in uw vaderhuis om weer gelukkig te zijn zoals u het was in het allereerste begin. En daarom zal Hij ook alles doen om deze terugkeer voor u mogelijk te maken. En Hij zal het niet aan genadegeschenken laten ontbreken, want Hij is naar de aarde afgedaald om u te helpen omdat u alleen niet meer in staat was de klim omhoog naar het licht af te leggen. Hij is voor u mensen gestorven aan het kruis en Hij wil dit offer niet tevergeefs hebben gebracht. Hij wil dat alle mensen deel hebben aan de genaden van het kruisoffer, dat zij allen het doel bereiken waarvoor Hij zich zelf heeft geofferd. Maar u zult zelf naar Hem toe moeten komen, u zult u in uw nood aan Hem moeten toevertrouwen en om Zijn hulp vragen en ze zal u ten deel vallen. Daarom zult u zich steeds van Zijn tegenwoordigheid bewust moeten worden.

U hoeft Hem maar in gedachten tot u te roepen en Hij gaat naast u op al uw wegen. De verbinding door middel van gedachten verzekert u ook van Zijn tegenwoordigheid en als Jezus Christus dicht bij u is, praat dan met Hem als met een broeder en ontdoe u van alles wat u terneer drukt. Leg het Hem voor, en laat uw vragen van meer geestelijke aard zijn, ofschoon u ook in aardse noden volledige ondersteuning vindt. Maar denk eerst aan de toestand van uw ziel. En als u onvolkomenheden ontdekt, kom vol vertrouwen met de vraag bij Jezus Christus, dat Hij u vrij maakt van elke boei, van elk kwaad dat u scheidt van Hem. Ga zo vertrouwd met Jezus Christus om als met uw broeder en schaam u niet ook uw geheimste fouten en zonden bloot te leggen. Zijn liefde is oneindig en Hij zal ze u vergeven en u helpen helemaal vrij te worden, omdat u Hem erkent, omdat u in Hem en in Zijn verlossingswerk gelooft.

Maar niemand wordt zelf zijn fouten en slechte gewoonten de baas, die Hem in zijn leven buitensluit, die niet het verlossingswerk van Jezus en de menswording van God in Hem erkent. Want hem ontbreekt elke kracht, en ook de wil om serieus het werk van de omvorming van zijn leven ter hand te nemen, is zwak. Hij zal niets kunnen bereiken vooraleer hij zich aan de goddelijke Verlosser toevertrouwt. Want ieder die vrij wil worden uit de macht van de tegenstander van God, moet tot Jezus Christus roepen en zich vol geloof aan Hem overgeven. Pas dan kan hij worden gered, pas dan heeft hij de kracht zich te veranderen, om verlost binnen te kunnen gaan in het geestelijke rijk, om definitief terug te kunnen keren in het vaderhuis.

Amen

BD.6677

25 oktober 1956

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Met deze woorden trachtte Jezus de mensen het belang van Zijn werkzaam zijn op aarde duidelijk te maken. Hij wilde hen erop wijzen dat ze niet aan Hem voorbij mochten gaan wanneer ze tot leven wilden komen, dat ze van Hem zelf de waarheid in ontvangst moesten nemen en daarom dus ook Hem aanhoren, Hem aandacht moesten schenken. Hij gaf zich zelf te kennen als de Weg en maande daarom de medemensen tot navolging aan. Ze moesten dezelfde weg gaan als Hij, de weg van de liefde en het lijden. En daar Hij zich zelf als de "Weg" aanduidde, kan dus de goddelijke Verlosser niet worden omzeild. Ieder mens moet Hem onderkennen en erkennen, daar hij anders niet de weg gaat naar het eeuwige leven. Jezus bestempelde zich eveneens als de

"Waarheid" en met deze woorden maakt Hij kenbaar dat Zijn woord de eeuwige waarheid is, dat Hij alleen de mensen de waarheid kan brengen en daar de waarheid haar oorsprong heeft in God, legt Hij ook van zich zelf getuigenis af dat Zijn aardse lichaam drager van de eeuwige Godheid is. Verder kenmerkt Jezus zich als het "Leven." Hij is het summum van kracht en licht. Hij is dat wat deel is van al het volmaakte dat in vrijheid, licht en kracht kan scheppen en werkzaam zijn. En wie tot deze staat van vrijheid, licht en kracht wil komen, die moet de weg nemen via Jezus Christus en hij zal leven in eeuwigheid.

Geen mens die ooit op aarde leefde, heeft deze woorden kunnen uitspreken die de mens Jezus uitsprak: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Want alle profeten tevoren spraken in opdracht van God en ze wezen voor het merendeel op Hem Die dan komen zal, op Hem Die van zich zelf heeft gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Want in Jezus betrad God zelf deze aarde en Hij lokte de mensen op de juiste weg die naar het eeuwige leven leidt. Want de mensen waren dood in hun geest en zouden ze weer tot leven moeten komen, dan moest hun een weg worden gewezen en moest hun de waarheid worden verkondigd die ze niet meer inzagen omdat ze in de duisternis vertoefden. En de mensen zouden eraan moeten denken dat ze op aarde in grote duisternis voortgaan en aan deze woorden, dat ze in duisternis zullen verblijven zolang als ze zich verre houden van Jezus Christus, wanneer ze nog niet de juiste weg hebben betreden waar waarheid en leven voorzeker hun verrijking is.

Alleen aan deze woorden zult u mensen moeten denken, om dan ook te weten dat er geen "leven" kan bestaan zonder Jezus Christus en dat ook het ware denken en het ware weten alleen deel is van diegene die Jezus Christus erkent. Dat nooit de mensen zich in de waarheid kunnen ophouden die nog ver van Hem afstaan, voor wie het verlossingswerk van Jezus nog een twijfelachtig begrip is, die zich innerlijk nog niet voor Hem hebben uitgesproken, dus nog niet verlost zijn van zonde en dood. Hun ontbreekt de waarheid en het leven, want ze zijn op de verkeerde weg omdat Jezus Christus alleen de Weg is die naar de waarheid en het leven leidt.

Deze woorden van Jezus zouden ernstig overdacht moeten worden, want ze schetsen heel duidelijk het lot van diegenen die niet in Hem geloven: dwaling en dood. Het aardse bestaan is de mensen echter gegeven om uit de dood op te kunnen staan tot het leven, om uit de toestand van onwetendheid, van duisternis tot het heldere licht van de waarheid te komen. En de mensen is de weg gewezen: de goddelijke Verlosser Jezus Christus te volgen Die zich zelf als de Weg kenmerkt. En geen mens zal in de duisternis van de dood wegzinken die zich aan Hem vasthoudt, die naar Hem roept, die Hem smeekt dat Hij zich over hem moge ontfermen in het donkere dal op aarde. En al dezen zal Hij met Zijn stem lokken

om Hem te volgen, en zijn weg zal zeker naar het doel leiden. Hij zal in licht en kracht leven in eeuwigheid en nooit gedoemd zijn te sterven.

Amen

BD.7874

16 april 1961

De ware navolging van Jezus

Mijn ware navolger is hij die zijn best doet net zoals Ik te leven op aarde, die in het leed standhoudt en het gelaten draagt en die de liefde in zich tot ontplooiing brengt, want diens ziel zal geheel rijp worden. Ik kan altijd alleen maar tot navolging van Jezus aanmanen, want de mens Jezus is deze weg gegaan op aarde. Zijn leven is waarlijk zwaar geweest, maar Hij droeg het berustend. Hij ging de strijd aan met de duisternis, dat wil zeggen Hij trachtte overal de orde te herstellen en de mensen een licht te brengen waarom ze zich in de duisternis van geest bevonden en wat ze moesten doen om uit deze duisternis een uitweg te vinden. Hij ging bewust de weg van het lijden en de liefde. En daarom vormde Hij zich zelf zo dat Ik in Hem verblijf kon nemen. En deze weg zult u allen moeten gaan en door liefde en leed trachten u zo te vormen dat Ik zelf, Die de eeuwige Liefde ben, bij u aanwezig kan zijn.

U zult Mij moeten navolgen. U zult moeten proberen het leven na te leven dat Ik heb geleid in de mens Jezus. En als eerste behoort daartoe de wil u weer met Mij te verenigen. Alleen de liefde brengt deze vereniging tot stand en het leed zuivert uw ziel, die nog veel onrijpe deeltjes bevat. Ook het lichaam vergeestelijkt, zodat het zich ook bij het verlangen van de geest in u aansluit, dat het tegelijk met de ziel rijp zal worden en de aaneensluiting met Mij nu kan plaatsvinden. Deze loutering moet vooraf hebben plaatsgevonden en ten behoeve van de loutering bent u op de aarde. En zodra u zich Mij als voorbeeld neemt, zal ook uw aardse leven niet tevergeefs zijn. Het zal u het doel opleveren: volledige vergeestelijking en aaneensluiting met Mij.

Er moest u een mens tot voorbeeld dienen, daar u anders steeds de tegenwerking zou hebben geopperd Mij niet te kunnen navolgen omdat dit boven uw vermogen, boven uw krachten zou gaan. Maar de weg die Ik ben gegaan als zelf mens op de aarde, was zo gericht dat ieder mens Mij daarop kon volgen. Er wordt niet onmogelijks van u verlangd, er wordt niets verlangd wat de zondige mens niet kan volbrengen, want met al uw zwakheden en fouten heb Ik rekening gehouden. In de aanleg en omstandigheden van ieder mens heb Ik Me ingeleefd,

want wat het ook mag zijn: leeft u in de liefde dan vergaart u zich ook kracht die u ook het zwaarste zal laten volbrengen. U groeit boven uzelf uit, want u ontleent de kracht aan Mij, zoals Ik door de Liefde Die in Mij was ook over de kracht heb beschikt die Mij in de strijd met de duisternis, de strijd tegen alle verzoeken door mijn tegenstander, boven alle begeerten van het vlees, zegevierend liet standhouden. Liefde is kracht en daarom moest Ik op de eerste plaats de liefde prediken en zelf in de liefde leven om u een juist voorbeeld te geven van de levenswandel die u uit de diepte wegvoert omhoog, die u vrij laat worden van de tegenstander, want de liefde is het enige wapen waartegen hij het aflegt. U zult Mij moeten navolgen als u bevrijd wilt worden uit zijn macht.

En ook het leed is niet te omzeilen, want uw ziel moet licht en helder worden, die bij de belichaming als mens nog vol aanklevingen is omdat ze zich nog in het gebied ophoudt van diegene die zijn wezen veranderde, die dus in de waarste zin van het woord "slecht" kan worden genoemd en aan wiens wezen u zich heeft aangepast toen u zich van Mij weg spoedde naar de diepte toen u hem in vrije wil gevolgd bent. De zielenpartikeltjes waren weliswaar door de gang door de scheppingen al veel meer gelouterd toen ze zich tot de ziel van de mens weer aaneensloten, maar er zijn nog veel aanklevingen af te stoten, wat altijd alleen liefde en leed teweegbrengen.

De vergeving van uw zondenschuld is voor u weliswaar zeker zodra u Mij in Jezus Christus erkent en om vergeving smeekt, en dit betekent dat u dan bij het scheiden van deze aarde ook de poort naar het lichtrijk geopend zult vinden, maar het licht dat u nu tegemoet straalt, is zeer verschillend in graad. En uitermate gelukkig zult u zijn wanneer uw ziel geheel en al doorstraald kan worden, wanneer het licht geen aanklevingen meer aantreft die nog moeten worden opgelost.

En omdat u op aarde al zult kunnen bereiken dat uw ziel helder en licht doorlatend is bij uw heengaan van de aarde, zult u ook alle leed op aarde berustend en geduldig moeten dragen. U moet er steeds aan denken dat het alleen maar bevorderlijk is voor de rijpheid van uw ziel. U moet niet proberen u van alle leed te ontdoen, u moet steeds bidden: "Vader, Uw wil geschiede." Want Ik weet waarom Ik u de weg van het leed laat gaan en waarom Ik de woorden heb gesproken: "Volg Mij na." Wanneer u zich steeds tracht voor te stellen dat Ik u de weg ben voorgegaan die heel wat zwaarder en smartelijker is geweest dan nu de uwe, dan zult u uit liefde voor Mij alles op u nemen wat Ik over u zend of toelaat. Want dat is het kleine kruisje dat u werd opgelegd te dragen voor uw leven op aarde en dat altijd alleen maar heilzaam is voor uw ziel.

Amen

BD.6721

24 december 1956

Verlossing - Avondmaal

In nood is ieder mens naar wie Ik nog niet zelf kon komen om hem te verlossen omdat hij de deur van zijn hart nog voor Mij gesloten houdt. Want Ik wil zijn ziel heil brengen. Ik wil dat het in haar licht zal worden en kom daarom als het "Licht van eeuwigheid" tot u mensen in het woord. En daarom klop Ik aan uw deur. En wie Mij opendoet, bij hem treed Ik binnen en met hem houd Ik het avondmaal en hij houdt het met Mij. Maar wie opent Mij blij en bereidwillig de deur van zijn hart? Wie neemt de gave die Ik heb aan te bieden dankbaar aan uit mijn hand? Wie laaft zich aan spijs en drank, door Mij zelf toebereid opdat ze krachtig voedsel voor uw ziel zal zijn?

Meestal kom Ik voor gesloten deuren en naar mijn kloppen wordt niet geluisterd. Meestal willen de mensen zich niet door Mij laten aanspreken, hoewel hun zielen honger hebben en gebrek lijden en de last van de zonde zich doet gevoelen in zwakheid en gebondenheid. Ik kan hun geen verlossing brengen, omdat die eist bereid te zijn Mij zelf in het hart op te nemen. Want de mens moet in Mij als de goddelijke Verlosser Jezus Christus geloven om verlost te kunnen worden. En gelooft hij levendig in Mij, dan opent hij voor Mij ook de deur en neemt hij Mij op. Dan versiert hij de woning van zijn hart voor Mij om Mij te ontvangen. Hij laat Mij zijn Gast zijn en toch is hij mijn gast aan wie Ik nu het avondmaal kan uitdelen tot zijn heil. De liefde voor Mij en het geloof in Mij verzekert hem ook van verlossing en bevrijdt hem uit de nood van de ziel. Maar de liefde en het geloof zijn zeldzaam geworden bij de mensen en hun zielen bevinden zich in een noodtoestand die steeds moeilijker te verhelpen is. Want al daal Ik ook zelf af naar de aarde in het woord, Ik word niet meer herkend. Ik word veel meer afgewezen dan aangenomen wanneer Ik mijn schepselen gelukkig wil maken. En zelfs het licht dat mijn verschijnen begeleidt, wordt niet gezien omdat de mensen bewust de ogen sluiten daar ze geen verlangen naar licht hebben, omdat ze zich in het donker beter voelen en daarom een helder licht schuwen. Ik wil de mensen graag het heil brengen, maar ze nemen het niet aan. Ik wil hun graag kostelijke spijzen aanbieden, maar ze voelen er dorst noch honger naar. Ik zou de boeien van hun zielen willen afrissen, Ik zou ze willen verlossen uit hun gebondenheid. Ik zou ze willen bevrijden van schuld en nood en van de macht van de tegenstander. Maar ze verlangen deze vrijheid niet, ze blijven gewillig in die macht, ook al smachten hun zielen in hun nood.

En daarom loopt er nu een periode van genade ten einde. Er begint een nieuw verlossingstijdperk en tevoren kom Ik zelf naar de aarde zoals Ik het beloofd heb. En dit neerdalen van Mij is vlakbij. Die Mij tevoren hebben aangenomen, die neem Ik op in mijn rijk. Die hun oren voor Mij gesloten hielden, die zal Ik op de aarde laten, maar in een toestand die zij niet wensen, want ze worden weer in de scheppingen op de aarde verbannen. Want ze lieten zich niet verlossen, dus blijven ze nog eeuwige tijden gebonden. Aan hen kon Ik het heil niet brengen, Ik kon hen niet naderen als Redder en Verlosser, want ze kenden Mij niet of ze erkenden Mij niet. Maar de mijnen zullen nu innig met Mij verbonden blijven. Ik zal zelf in hun midden zijn en voor mijn kinderen zorgen, lichamelijk en geestelijk. Want de nieuwe aarde zal hun woonplaats worden, waar mijn beloften vervuld worden dat Ik onder hen vertoef en hun liefde en geloof zal belonen, dat Ik hun gelukzaligheid zal schenken, dat ze in licht en kracht actief kunnen zijn en van elke nood bevrijd zijn, dat er nu vrede is onder de mensen omdat ze van goede wil zijn.

Amen

BD.8704

20 december 1963

Vrede aan degenen die van goede wil zijn

Vrede wilde Ik brengen aan de mensen op aarde toen Ik zelf ben nedergedaald en over de aarde wandelde. En ook nu wil Ik diegenen de vrede brengen die van goede wil zijn. Want waarlijk, wanneer ze Mij zelf binnenlaten in hun hart, zal ook een vrede dit hart vervullen die Ik alleen hun geven kan. Want ze zullen mijn aanwezigheid bemerken en zich gelukkig en geborgen voelen. Ze zullen geen vijand vrezen die van buiten op hen afkomt, want ze zijn op de hoogte van mijn liefde en macht die al het onheil kan en zal afweren dat hen bedreigt.

Alleen in Mij zult u de ware vrede vinden, want als u innig met Mij verbonden bent, wordt u ook de liefde van de Vader gewaar. En u weet dat een vader zijn kinderen beschermt en met zorg omringt en hen niet in nood zal laten komen. Ik wil u de vrede van de ziel brengen, dat u er zeker van bent de juiste weg te hebben begaan, die wegleidt van mijn tegenstander, aan wie u wilt ontsnappen naar Mij toe, uw God en Schepper, naar wie u als kinderen vlucht, opdat mijn vaderarmen u omvatten en u zeker geleiden op de weg omhoog.

Maar zolang u Mij nog niet hebt gevonden, dwaalt u rusteloos verder. U kent geen ware vrede, want u wordt innerlijk nog te zeer in het nauw gedreven door mijn tegenstander, die u niet tot rust laat komen, die er slechts op bedacht is onrust, ongeduld en opwinding in u teweeg te brengen, die u ophitst en opjaagt, die u in het aards gewoel verplaatst, opdat u geen innerlijke vrede zult kunnen vinden, daar elk contact met Mij wordt verhinderd en u zonder Mij niet tot een ware innerlijke vrede zult kunnen komen.

Maar Ik daalde af naar de aarde om diegenen de vrede te brengen die van goede wil waren, want Ik verzamelde hen om me heen en maakte Me aan hen bekend als Redder uit de diepste zielennoed. Slechts weinigen geloofden in Mij en mijn missie, maar dezen vonden ook de vrede door Mij. Ze vonden de weg naar Mij, hun God en Schepper, en gingen deze weg bewust doordat ze Mij erkenden in Jezus en als eersten ook de genaden van mijn verlossingswerk aannamen, doordat ze als eersten en verlost en weer hun eeuwige vaderland konden binnengaan na hun lichamelijke dood. Ik bracht hun in waarheid de vrede voor hun zielen.

De eindeloos lange strijd sinds hun afval was doorstaan en hij eindigde met een overwinning op de tegenstander, omdat ze zich bewust tot Mij wendden en zich door Mij lieten verlossen door mijn bloed, dat Ik aan het kruis voor alle mensen heb vergoten. Ik had dus mijn tegenstander overwonnen en ieder die zich nu bij Mij aansluit, hoeft ook mijn tegenstander niet meer te vrezen. Hij zal in innerlijke vrede door het aardse leven gaan en na zijn dood ook kunnen binnengaan in het rijk hierna, omdat Ik deze vrede voor hem heb gekocht met mijn kruisdood.

Maar hij moet van goede wil zijn, daar hij anders nog steeds aan mijn tegenstander gebonden blijft omdat hij mijn werk van verlossing en dus ook Mij zelf niet erkent en hij zolang in de keten van mijn tegenstander een rusteloos leven zal leiden, hetzij op aarde of ook in het hiernamaals, tot hij zich vrijmaakt van hem, tot hij de weg neemt naar Mij en Mij om verlossing, dus ook innerlijke vrede vraagt, die hem gelukkig maakt. Altijd is de aardse wereld een gebied van strijd geweest waar de mensen moeten vechten tegen degene die hen gevangen houdt. En ze kunnen niet eerder de ware vrede bereiken tot ze hem hebben overwonnen en de weg hebben gevonden naar Mij, die hun alleen de vrede geven kan.

Maar u mensen zult ook pas gelukkig zijn wanneer deze vrede uw hart vervult, want dan hebt u de weg naar huis gevonden, ook als u nog op aarde leeft, maar u bent de juiste weg naar Mij gegaan, u hebt u innig met Mij verbonden, de kracht van mijn liefde ontvangen en met Mij ook de vrede van de ziel gevonden. Dan bent u van Mij geworden en voor eeuwig hem ontvlucht die u eens naar beneden

in de diepte stortte. Dan hebt u de weg uit de diepte omhoog met succes afgelegd en is de poort naar het eeuwige vaderland voor u niet meer gesloten. Ik zelf ontvang u en geleid u in mijn rijk, waar licht en gelukzaligheid en vrede is tot in alle eeuwigheid.

Amen
