



Jezus zegt...

Deel 5

**Vrees niet,
maar geloof!**

**Een selectie uit Gods Nieuwe Openbaringen naar de belofte in
Johannes 14.21, via het innerlijk woord ontvangen en
neergeschreven door Bertha Dudde**

Bertha Dudde

De inhoud van dit boekje betreft een selectie van Goddelijke openbaringen, via het innerlijk woord ontvangen door Bertha Dudde, naar de belofte in Johannes 14.21:

“Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft Mij lief, en als iemand Mij liefheeft, zal Mijn Vader hem liefhebben. Ook IK zal hem liefhebben en Mij aan hem doen kennen.”

Deze geschriften zijn niet confessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling Gods woord, dat ons in de belofte volgens Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken, omdat het Gods wil is.

Allen, die dankbaar zijn voor het Woord Gods, nodigen wij uit te bidden, vooral voor die zielen, die het het meeste nodig hebben.

Uitgegeven door vrienden van de nieuwe openbaringen.

<http://www.bertha-dudde.info>

<http://www.berthadudde.net/>

Nadruk is per hoofdstuk, met het noemen van de bron, maar zonder veranderingen, geoorloofd.

Vertalingen door Gerard F. Kotte

Wie was Bertha Dudde?

Bertha Dudde werd op 1 april 1891, als de op een na oudste dochter van een kunstschilder te Liegnitz, Silezie, geboren.

Ze werd naaister en ontving sinds 15 juni 1937 openbaringen van de Heer via het “innerlijk woord.”

“Een heldere droom gaf mij de aanleiding mijn gedachten, na innig gebed, op te schrijven. Verstandsgewijs gaf dit nog vaak twijfel en innerlijke strijd, tot ik ervan overtuigd raakte, dat geenszins ik zelf de auteur van deze kostelijke woorden van genade was, maar dat de geest in mij, d.w.z. de liefde van de hemelse Vader, klaarblijkelijk werkzaam was en mij de Waarheid binnenleidde.”

“Mij werd toegang verleend tot een weten op geestelijk gebied, dat mijn opleiding op de basisschool ver oversteeg. Het weten ontving en ontvang ik als dictaat in volkomen wakkere toestand; ik schrijf alles, wat mij gezegd wordt, op in stenogram, om het dan onveranderd, woord voor woord in netschrift over te brengen. Dit proces voltrekt zich geenszins onder dwang, d.w.z. in trance of extase, maar in een absoluut nuchtere gemoedsgesteldheid; weliswaar moet ik het zelf willen, maar dan mag ik vrijwillig deze dictaten ontvangen. Ze zijn noch aan tijd, noch aan plaats gebonden.”

“Nu heb ik slechts één wens: deze genadegaven voor veel mensen toegankelijk te kunnen maken en volgens de wil van God zelf nog veel arbeid in Zijn wijngaard te mogen verrichten.”

(Citaten uit een autobiografie van 1959)

Bertha Dudde overleed op 18 september 1965 in Leverkusen.

Inhoudsopgave

BD.

Wie was Bertha Dudde?

Lucas 8, 49-50

- 4717 De smalle, doornige weg omhoog - Mensen van de wereld
- 7278 Noden en angsten van de Mens Jezus
- 5485 Aardse nood is vaak een openbaring van Gods liefde
- 5526 De geestelijke nood is groter dan de aardse - Het werkzaam zijn van de tegenstander
- 5581 De onbeduidendheid van aardse zorgen
- 6637 De angst om te sterven - Het van tevoren schouwen in het geestelijke rijk
- 4633 De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen
- 6111 "Vrees niet"
- 7462 Vrees is gebrek aan geloof
- 3476 Kleingelovigheid
- 3604 Een sterk geloof - De kracht van het geloof
- 3656 Rust en vrede van de ziel door diep geloof
- 3784 De zegeningen van het geloof in tijden van nood
- 4566 Vrees hen niet die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden
- 4722 Gebrekkig geloof - Verzekering van Gods hulp
- 6168 Het geloof in Jezus Christus - Verminderd leed
- 6957 Het geloof dat bergen kan verzetten
- 3427 Gelovig gebed - De kracht van het geloof en het gebed
- 3714 Gebed om genade en kracht
- 3778 De innigheid van het gebed versterkt het geloof
- 5629 Je terugtrekken in de stilte - Tijd van nood
- 5225 De kracht van het goddelijk Woord in tijden van nood
- 6477 De weg omhoog niet zonder Jezus Christus
- 3491 Een onwankelbaar geloof
- 3929 "Vrees niet, maar geloof"

Lucas 8, 49-50

⁴⁹ Terwijl hij nog sprak, kwam een uit het huis van het hoofd der synagoge zeggen: Uw dochter is gestorven val den leraar niet meer lastig.

⁵⁰ Jezus hoorde het en zeide tot hem: Vrees niet; geloof slechts, en zij zal gered worden.

BD.4717

19 augustus 1949

De smalle, doornige weg omhoog - Mensen van de wereld

Nog zouden talloze mensen de brede weg kunnen verlaten waarover ze gaan en de smalle weg opgaan die naar Mij, dus naar hun bestemming leidt. Nog zouden ze rijke schatten voor zich kunnen verzamelen, hoewel de tijd tot aan het einde nog slechts kort is. Nog staan hun hulpkrachten ter beschikking, op aarde en ook in het geestelijke rijk, die hun juiste leiders zouden geven en aan wie ze zich zonder bedenkingen zouden kunnen toevertrouwen.

Maar alleen hun wil beslist en zolang deze wil zich niet bewust op Mij richt, waartoe vooreerst het geloof in Mij aanwezig moet zijn, zolang de wereld nog op de voorgrond staat, dus alle zinnen van de mens gevangen houdt, gaan ze nog over de brede weg, die hun aantrekkelijker voorkomt en die ze daarom niet willen ruilen voor de smalle onaantrekkelijke weg, die echter de enige weg omhoog is. En toch zouden ze zelf moeten ervaren, dat de wereld alleen werelds loon kan bieden, terwijl het geestelijke rijk alleen geestelijk kan worden verkregen, dus met het prijsgeven van de aardse wereld. Bijgevolg zal ook de levensweg over de aarde ontberingen en beslommeringen vertonen, die de mens moeten veranderen en rijp laten worden.

In de laatste tijd voor het einde zal de weg omhoog bijzonder moeilijk begaanbaar zijn. Doornen en struikgewas zullen hem vaak onbegaanbaar maken en de wandelaar zal naar hulp van boven moeten omzien, om zonder gevaar boven aan te komen. En juist deze beslommeringen en moeilijkheden van het leven moeten het bewijs leveren dat u op de goede weg bent. Want hij die de wereld regeert, die u voor zich wil winnen, probeert u al het mooie te geven, uw wensen te vervullen, opdat u hem zult erkennen en zijn rijk begeren. Er gaan niet veel de smalle, moeilijk begaanbare weg. En daaraan herkent u reeds de tijd van

het einde, want alles is de wereld toegedaan. De mensen leven een werelds leven en zijn er alleen maar op bedacht hun lichaam toe te staan wat het wenst.

Maar die de smalle weg gaan, hebben hun blik omhoog gericht. Ze streven naar het geestelijke rijk. Door middel van gedachten zijn ze met Mij verbonden en keren ze de wereld de rug toe. Ze kijken niet naar de brede, bekoorlijke weg, omdat ze die als misleidend herkennen, maar ze zijn ernstig van zins het ware doel te bereiken.

Er zouden talloze mensen een voorbeeld kunnen nemen aan die anderen en beproeven, wat hun een levenswandel oplevert die minder het lichaam behaagt dan de ziel. En het zou er waarlijk beter voor staan met de geestelijke ontwikkeling der mensen, zoals echter ook met hun lichamelijke gesteldheid. Want ook aardse noden en kwalen zouden achterwege blijven, omdat de mensen het niet nodig hadden als ze zelf voor hun positieve ontwikkeling zorg zouden dragen.

Maar de mensen luisteren niet naar welgemeende raadgevingen. Ze trekken zich niets aan van Mijn Woord en Mijn aanwijzingen op het nabijzijnd einde. En zo zal de tijd voorbijgaan zonder resultaat voor de zielen, tot de dag is gekomen waarop allen ter verantwoording worden geroepen.

Amen

BD.7278

9 februari 1959

Noden en angsten van de Mens Jezus

Ook Mij is de weg over de aarde als mens soms zwaar gevallen. Want Ik was aan dezelfde wetten onderworpen als u mensen. Ik moest tegen dezelfde zwakheden en verzoeken strijden. En het was niet altijd gemakkelijk deze het hoofd te bieden, ofschoon Mijn Hart vervuld was van liefde en daarom ook de goddelijke kracht Mij doorstroomde wanneer Ik ze nodig had. Maar tijden van geestelijke nood hoorden ook tot Mijn levensweg. En zou Ik ze ook niet hebben gevoeld als u, dan zou Ik ook niet 'mens' zijn geweest, net als u.

Mijn Ziel moest het proces van de vergeestelijking op aarde doormaken, die naar de volkomen vereniging met de Vader leidde, naar een volledige eenwording met Hem. Mijn Ziel was wel van boven, maar ze had vlees aangenomen van de aarde met alle onrijpe substanties, waaruit elk materieel omhulsel eigenlijk bestaat. En

al deze substanties moesten zich vergeestelijken, want het lichaam werkte met zijn wensen en begeerten uitermate op de Ziel in, die zich aan deze verzoeken niet kon onttrekken, maar tegen hen stand moest houden, zoals het eveneens de ziel tot taak is gesteld van de mensen, die de weg van de navolging van Jezus willen gaan om vrij te worden van zonde en dood.

Maar het waren zware gevechten die Ik had te doorstaan. En Mijn gang over de aarde drukte vaak als een enorm grote last op Me en wilde Me doen aarzelen of Ik ooit deze gang tot het einde toe zou kunnen gaan. Uit de liefde putte Ik steeds weer de kracht. Want Ik koos krachtens Mijn liefde en haar uitwerking ook de zware weg uit die Ik had te gaan. Ik zag vooruitblikkend het lijden en sterven aan het kruis. En Ik zag ook de geestestoestand van de mensen die Mij aan het kruis sloegen. En toch moest Ik Mijn weg verder gaan tot aan het einde. Ik moest steeds weer proberen mijn angsten en zwakheden meester te worden en Me aan de Vader vastklampen, dat Hij Me sterkte in elke nood van het lichaam en de Ziel. Want Ik heb al deze noden ondergaan net als u, en nog veel sterker, omdat het leven te midden van de zondige mensheid al een kwelling was voor Mij, die in alle zuiverheid midden onder diegenen wandelde, voor wie Ik wilde lijden en sterven.

Maar hoe rijper Mijn lichaam werd, hoe inniger Mijn Ziel de aaneensluiting vond met de Vader die in Mij was, des te duidelijker werd voor Mij ook Mijn missie, die Ik wel als Mens begon, maar als God beëindigde en die Ik ten einde kon brengen, omdat de kracht in Mij voortdurend toenam, evenals ook de liefde voor de ongelukkige mensheid groter werd, hoe dichterbij Ik bij het einde kwam. En de Liefde was de kracht die Mij het verlossingswerk deed verwezenlijken. De Liefde was de Vader in Mij, wiens wil Ik wilde vervullen om Mijn gevallen broeders te helpen.

Ik ging bewust Mijn weg over de aarde. In het begin waren er slechts vage voorgevoelens en soms heldere gedachten en innerlijke waarnemingen. Maar hoe meer de vergeestelijking in Mij plaatsvond, des te duidelijker stond het verlossingsplan Mij voor ogen, waarvoor Ik uit het lichtrijk was neergedaald naar de aarde. Maar zolang er nog iets menselijks aan Mijn lichaam kleefde, moest Ik ook menselijk lijden en menselijke kwellingen verdragen, waarbij niet in de laatste plaats de innerlijke benauwenissen hoorden om niet tegen Mijn opgave opgewassen te zijn. Want Ik wist wat het wilde zeggen wanneer Ik faalde in de strijd tegen hem, die uw aller vijand was en is en blijven zal nog eeuwigheden door.

Maar Ik heb de zege over hem behaald. Ik heb de strijd aangebonden met ontzettende pijnen en onuitsprekelijk lijden. En Ik werd steeds sterker, omdat ook Mijn liefde steeds meer toenam voor u, die zult moeten lijden tot u vrij bent van

hem en zijn macht. Mijn kracht nam toe, zoals Mijn liefde toenam. En zo weet u mensen ook dat u alleen uit de liefde kracht kunt putten voor uw taak op aarde. Want Mijn tegenstander zal steeds proberen u zwakker te maken, doordat hij u aanzet tot liefdeloosheid, doordat hij u op elke manier zal willen verhinderen werken van liefde te verrichten, om u zwak te houden. Maar denk dan aan Mij, dat ook Ik heb geworsteld tegen hem, dat hij ook Mij trachtte te verzwakken door angsten en bange vragen, of Ik wel de kracht zou opbrengen voor Mijn missie.

En keer u dan alleen tot Mij, dat Ik u zal helpen, dat Ik u sterker maak tegen de vijand van uw ziel en dat Ik u kracht geef voor elke strijd om het bestaan, zij het van aardse of geestelijke aard. En u zult niet tevergeefs vragen, want wie Mij aanroept in zijn nood, die zal Ik waarlijk ook verhoren.

Amen

BD.5485

13 september 1952

Aardse nood is vaak een openbaring van Gods liefde

Mijn liefde voor u is onbegrensd. En toch gelooft u vaak aanleiding te hebben dit te betwijfelen. U voelt zich vaak door Mij verlaten. U wordt geconfronteerd met allesoverheersende aardse nood en u weet zich geen raad. Maar dan ben Ik slechts schijnbaar van u geweken om door u te worden gezocht, omdat Ik u steeds weer opnieuw Mijn liefde wil tonen doordat Ik u help. Want nooit is de nood zo groot, dat Ik ze niet zou kunnen opheffen.

Ik wil u Mijn liefde openbaren, omdat Ik uw wederliefde wil winnen. Uw geloof in Mij en Mijn macht, uw eerbied voor Mij en uw gehoorzaamheid zijn niets zonder uw liefde, want deze alleen laat Mij Mijn kinderen vinden. En waar liefde is, is ook geloof en eerbied en gehoorzaamheid. Maar de liefde is het belangrijkste, omdat die alleen gelukkig maakt. Wat doe Ik niet allemaal om uw liefde te winnen. Maar als Ik u het mooiste leven op aarde zou bezorgen, als Ik u ook alles zou geven wat u op aarde gelukkig maakt, dan zou dit alleen uw liefde voor de wereld groter maken, maar niet voor Mij, die u niet ziet omdat uw blik op de wereld is gericht.

Daarom moet Ik Me vaak van u terugtrekken, ook al is het slechts schijnbaar. Ik moet u in wereldse verlatenheid laten geraken, in een toestand van nood en lijden. U zult uw eigen onmacht moeten inzien en ook de liefdeloosheid van uw medemensen, om dan Mij te zoeken, naar Mij te roepen en dan ook Mijn grote

liefde voor u te beseffen als Ik u uit uw nood heb bevrijd. Dan ontwaakt ook in u de liefde en ze wordt steeds groter, omdat u in Mij uw trouwste vriend en broeder ziet, de helper uit alle nood, de Vader die Zijn kinderen innig liefheeft.

Mijn liefde zult u niet voor eeuwig kunnen weerstaan, maar uw wederliefde kan Ik niet afdwingen. Daarom tracht Ik ze te winnen met alle geduld, zonder ooit te verzwakken in Mijn liefde, die u toch heeft geschapen. En elke liefdevolle gedachte van u vergroot Mijn liefde, omdat die er een zeker teken voor is dat Ik u spoedig voor eeuwig heb gewonnen. Weet daarom, dat u nooit verlaten bent wanneer u zich aards in nood bevindt. Weet, dat Ik dadelijk kom naar u die Mij roept. Weet, dat Ik dan alleen uw liefde wil doen ontbranden, dat Ik hevig naar u roep, naar uw liefde verlang, als een Vader die Zijn kind in de armen wil sluiten om het met Zijn liefde gelukkig te kunnen maken. Maar de liefde moet niet van één kant komen. Wederliefde maakt pas gelukkig en deze wil Ik van u ontvangen.

Ik verlang steeds naar u. Maar soms zult u in noodsituaties terecht komen, want u staat midden in de wereld en uw verlangen is nog zeer verdeeld, het richt zich vaak op aardse zaken. En dan grijp IK soms naar middelen, die u weer naar Mij moeten toekeren, om dan met Mijn liefde op de voorgrond te treden, om u weer Mijn liefde zo te bewijzen, dat ook u in liefde voor Mij ontsteekt, dat u van Mij zult worden en voor eeuwig blijven.

Amen

BD.5526

6 november 1952

De geestelijke nood is groter dan de aardse - Het werkzaam zijn van de tegenstander

De geestelijke nood is nog veel groter dan de aardse, want de mensen leven niet meer in de waarheid en elke dwaling is 'n hindernis om opwaarts te gaan, elke dwaling is geestelijke stilstand of zelfs achteruitgang, want de dwaling is het werk van Mijn tegenstander om de weg naar Mij te versperren, om hem onvindbaar te doen zijn. Elke dwaling versterkt zijn macht en geeft hem steeds nieuwe gelegenheden het duister van de nacht over de mensen uit te spreiden. Dwaling is alles wat er toe bijdraagt het herkennen van Mij Zelf moeilijk te maken. Dwaling is alles wat de mensen verhindert met Mij verbinding te zoeken en te vinden.

Mijn doel en streven is dat de mensen zich met Mij verenigen, dat ze naar Mij verlangen en dit verlangen van het hart trachten te bevredigen. Mijn doel is de liefde van Mijn schepselen te winnen. Alles wat daartoe bijdraagt is goed en nooit het werk van de tegenstander. Maar wat de mensen verhindert deze verbinding met Mij te vinden, alles wat hun blik ergens anders op richt dan op Mij, is het werkzaam zijn van Mijn tegenstander. En u zult hem daarom heel makkelijk kunnen herkennen in alles wat u wordt aangeboden, hetzij geestelijke leren, hetzij boodschappen uit het geestelijke rijk, hetzij gebeurtenissen, het doet er niet toe van welke aard. Steeds zal het tot u moeten doordringen wat de bedoeling er van is. En leidt het u van Mij weg en naar de wereld toe, of bemoeilijkt het de innige band met Mij, dan weet u ook dat Mijn tegenstander aan het werk is die tracht u, mensen van Mij af te brengen.

Hij gebruikt ook middelen die Mijn werkzaam zijn moeten voorwenden, hij schuwt het niet schijnbaar voor Mij te werken om de lichtgelovigen te winnen die hem niet herkennen en daarom aannemen wat hij hun aanbiedt. De lichtgelovigheid van de mensen begunstigt zijn praktijken, want ze nemen aan zonder ernstig onderzoek zodra er maar een duw is gegeven die van hen (als reactie) geloof vraagt. Dat is zijn list, schijnbaar het geloof versterken en dit toch in verkeerde richting te sturen.

De waarheid wordt voortdurend naar de aarde geleid, ze wordt voortdurend naar de mensen gebracht en toch wordt de grofste dwaling en leugen veel eerder door hen aangenomen dan slechts een vonkje waarheid dat de toestand van hun geest zou verlichten. Maar Mijn tegenstander heeft een vast fundament, hij staat op een bodem die door de mensen zelf vast en duurzaam werd gemaakt. Mijn tegenstander werkt daar waar de mensen geloven Mijn gebied te hebben betreden. Ook dat is zijn list die weer alleen kan worden blootgelegd door de zuivere waarheid, die Ik de mensen breng door Mijn woord. Maar slechts moeizaam vindt dit woord van Mij daar ingang waar de tegenstander zorgvuldig alle poorten verspert. En de mensen plaatsen zich achter Mijn tegenstander en versterken hem in zijn macht.

Daarom is de geestelijke nood onbeschrijflijk groot en toch niet door dwang op te heffen, want de vrije wil van de mens moet er zelf naar streven in het licht te treden, dan zal het ook spoedig helder worden in hem en dan begint de bodem onder de voeten van Mijn tegenstander weg te zakken. Zonder de waarheid kan echter de geestelijke nood niet worden verminderd, want door de waarheid wordt de liefde geleerd, wie echter de liefde heeft, herkent ook het werkzaam zijn van de tegenstander, en hij zal zich van hem losmaken, omdat hij door de liefde ook de kracht in zich voelt hem te ontvluchten, omdat hij door de liefde de vereniging met Mij tot stand brengt en Ik hem nu bijsta - doordat Ik hem zal vervullen met licht en kracht.

Amen

BD.5581

19 januari 1953

De onbeduidendheid van aardse zorgen

Hoe onbeduidend zijn toch alle aardse zorgen en hoe ernstig en groot acht u ze. En wat alleen belangrijk is, daar schenkt u mensen weinig aandacht aan. En daarom worden uw noden en zorgen steeds groter, omdat ze u ertoe moeten brengen aan Mij te denken en aan uw eigen ziel. En als dit wordt bewerkstelligd, dan waren de noden en zorgen een zegen voor u. Maar waar ook deze het niet tot stand brachten dat de mens zich naar Mij keerde, is vaak groot gevaar dat er nu lagere krachten in werking treden en de mens helpen, maar dan steeds met verlies van de ziel die de vorst der duisternis probeert te winnen.

De ongelovigheid wordt steeds groter. Zonder bezwaar geven de mensen Mij prijs en grijpen begerig naar materiële goederen, die ze als het ware als koopsom ontvangen, omdat ze Mij weggeven en dus ook hun ziel. En daarom neemt ook de aardse nood toe en is deze zo duidelijk te herkennen als door satan in de wereld gebracht. Het ongeloof en aardse verschrikkingen zullen steeds samen optreden, omdat de satan heerst waar geen geloof meer is. Het diepe geloof echter betekent steeds een uitweg uit elke nood.

Daarom hoeft de aardse nood niet zo groot te worden geacht, want het diepe geloof in Mij kan en zal ze opheffen. Maar dit stelt ook een zekere rijpheid van de ziel voorop, een innige verbinding met Mij, die u dan altijd bijstaat en de nood laat ophouden. De ongelovige schijnt een nood enorm groot toe, op de gelovige maakt dezelfde nood nauwelijks indruk, want hij weet dat er iemand boven hem staat die ze heeft gestuurd en ze ook weer van hem weg kan nemen. De ongelovige echter zet de eigen kracht in om de nood de baas te worden. En daar het hem niet lukt, neemt hij de bijstand van beneden aan, dat wil zeggen: hij grijpt naar de middelen die succes beloven en met grote zekerheid en verwachting bedwingt hij alles wat hem terneer scheen te drukken.

Het ongeloof is echter ook een kracht, voor welke gewaarschuwd moet worden. Want de ongelovige staat in verbinding met hem die ook over kracht beschikt, maar ze verkeerd gebruikt en zo dus ook die ontvanger van kracht ze voor zondige activiteiten gebruikt. Daarom kan deze kracht onvoorstelbare schade

aanrichten, wanneer de mens zich eraan overgeeft, wanneer hij zich zo totaal van Mij losmaakt, dat Mijn tegenstander volledige macht over hem heeft.

Elke aardse nood moet u mensen naar Mij toe leiden. En in elke aardse nood zult u in de eerste plaats aan uw ziel moeten denken, of ze deze nood wel gebruikt om zich met Mij aaneen te sluiten. Een dergelijke ernstige vraag kan de last al verminderen, want ze wordt in u gelegd opdat u oplet en de zin van uw zorgen inziet. U zult heel gemakkelijk van deze zorgen af kunnen komen, door Mij ernstig te verzoeken om kracht en hulp. Ik wacht slechts op een dergelijk verzoek, om u dan Mijn hulp te kunnen verlenen. Want Ik wil alleen uw zielen behoeden voor de diepte. En Ik kan dit doen zodra u uw ogen omhoog richt en Mij aanroept.

Maar laat uw hart niet koppig zijn. Geloof niet uit eigen kracht u uit elke moeilijke situatie te kunnen bevrijden. U mensen bent allen zwak en hebt ondersteuning nodig. Maar wend u tot de ware bron, uit welke u kracht zult kunnen putten. Laat u niet verleiden door Mijn tegenstander, die u alles belooft en uw ziel schade toebrengt die u niet meer zult kunnen goedmaken, tenzij u Mij aanroept dat Ik u genees.

Amen

BD.6637

6 september 1956

De angst om te sterven - Het van tevoren schouwen in het geestelijke rijk

De geestelijke dood is veel verschrikkelijker dan de aardse dood. Het is de geestelijke dood welke de mensen die angst hebben voor de lichamelijke dood onbewust vrezen, want het is de angst die juist die mens overvalt die niet aan een voortleven na de dood gelooft. Het is de ziel die voelt dat zij in een armzalige toestand is, en die dit bewustzijn als angst op het lichaam overdraagt - dat zich daarom tegen het sterven verweert zolang het hem mogelijk is.

De angst voor de dood is een ongewild toegeven van de onrijpheid van de ziel, want het ontbreekt die mens aan elke kennis en daarom aan een vertrouwen op Gods barmhartigheid, de hoop op hulp, die haar toch te allen tijde verleend zou worden als zij om hulp zou vragen. Zij bevindt zich in een volslagen duister en vreest onbewust een nog diepere nacht, die zij tegemoet gaat. Een uitgerijpte ziel zal haar laatste uur volkomen rustig verwachten, zij verlangt naar de bevrijding

uit haar lichamelijk omhulsel. Zij geeft zich over aan Hem in Wie zij gelooft, en beveelt zich in Hem en Zijn genade aan. En vaak mogen deze zielen vóór hun dood reeds een blik slaan in het rijk dat hen wacht. En gelukstralend openen zij de ogen om ze dan voor altijd te sluiten en hun lichaam te ontvluchten, om binnen te gaan in het rijk dat zij mochten aanschouwen. De angst voor de dood is een duidelijk teken in welke gesteldheid de ziel zich bevindt. Zulke zielen moet veel hulp verleend worden van de kant van de medemensen, opdat zij nog in de laatste minuut ontwaken en zich tot de Ene wenden, Die hen helpen wil en kan.

Een ieder kan een innig gebed tot Jezus Christus laten opstijgen als hij met een ziel meeleeft die in angst met de dood worstelt, en die hij helpen wil innerlijke rust te vinden. Want deze ziel zal die hulp gewaarworden en het laatste reddingsanker grijpen. En zij wordt, als zij haar lichaam verlaat, door de liefde van de medemens naar Jezus Christus gedragen, Die Zijn oor niet sluit voor een innig gebed om hulp. Daarom moeten de mensen zich in het bijzonder ontfermen over hen die angst hebben om te sterven, want door die angst bekennen zij dat zij nog ver afstaan van het licht, van het juiste inzicht en daarom ook van God. De angst voor de dood bewijst dat zij hulp nodig hebben, anders zou een zalige rust hen vervullen als zij het uur van scheiden van deze aarde aan voelen komen.

En het is een werk van zeer grote barmhartigheid en liefde om een bange ziel bijstand te verlenen, die nu alleen nog daarin kan bestaan dat de Redder Jezus Christus Zelf wordt aangeroepen opdat Hij Zich over deze ziel mag ontfermen. En deze liefhebbende smeekbede zal gehoord worden en kan voor de ziel haar redding betekenen, zodat zij gespaard blijft voor de duistere nacht.

Amen

BD.4633

10 mei 1949

De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen

In onbegrijpelijke nood zullen die mensen geraken die niet geloven, want Ik zal Mij openbaren door natuurgeweld. Zij beleven een schouwspel waarin enorme krachten tot ontlading komen en waartegen de mens totaal machteloos is. Een dodelijke angst zal de mensen overvallen waardoor zelfs de mijnen ontsteld worden. Zij worden echter wonderlijk gesterkt door Mijn hulp zodra hun gedachten zich tot Mij wenden, maar de ongelovigen hebben geen enkele steun waar zij zich aan vast kunnen houden en zijn daarom reddeloos overgeleverd aan de krachten der natuur. Sommigen zullen wel in hun smart en in het gezicht van

de dood tot Mij roepen, en hun roep zal ook Mijn Oor bereiken en voor hen redding betekenen aards of alleen geestelijk als hun laatste uur gekomen is. Zij hebben dan het "leven" nog gewonnen voor de eeuwigheid.

Meestal echter zijn de mensen buiten zichzelf van angst, dat wil zeggen niet in staat tot een hogere gedachte. Zij proberen alleen zichzelf te redden en geraken toch overal in dezelfde moeilijkheden. Want de gehele natuur is in een staat van samenzwering tegen hen en alle elementen zijn volop in actie. Water, vuur, storm en licht treden uit hun ordening en richten verwoestingen aan die talloze mensenlevens kosten, en onvoorstelbaar in omvang zijn. Het zal maar een kort gebeuren zijn, maar buitengewoon zware gevolgen hebben voor alle mensen die het zullen overleven. Want nu pas stijgt de nood op aarde zo hoog die al het voorafgaande overtreft. De mensen moeten geheel omschakelen op een andere levenswijze en moeten alles benutten wat hun nog is over gebleven. Zij zijn aangewezen op zichzelf en kunnen voor een lange tijd geen aardse hulp verwachten, omdat zij afgesneden zijn van de rest van de wereld, en de verbinding is niet zo gauw weer tot stand te brengen.

De grootte van de ramp is niet te begrijpen, maar Ik maak u daarop steeds opmerkzaam opdat u niet opgaat in aardse goederen en deze niet belangrijk vindt en uw ziel niet vergeet. Want de rijpheid van uw ziel is doorslaggevend hoe u het komende zult doorstaan.

Kennisgevingen van dien aard vinden weinig geloof en zijn toch buitengewoon belangrijk, want zij komen woord voor woord uit. En elke dag is nog een genadegave die u geestelijk moet benutten, en niet op wereldse manier. Want alleen dat is van waarde wat u zich verwerft aan geestelijke rijkdommen. Ik beloof u allen Mijn bescherming en hulp als u in Mij gelooft en Mij dienen wilt. Word daarom niet neerslachtig over Mijn Woorden en geloof dat ook het zwaarste te verduren is, als u het Mij oplegt als u Mij vraagt erom uw last te helpen dragen. Want Ik verlaat u niet en help u, opdat u volhoudt tot het einde.

Amen

BD.6111

17 november 1954

“Vrees niet”

Vrees niet, maar geloof alleen. Niets zal u beangstigen, niets u terneer drukken, wanneer u maar vast en onwankelbaar gelooft. En zo kan een sterk geloof voor u

een gemakkelijker leven op aarde betekenen, omdat er dan niets is wat u vreest en u zorgeloos voort zult kunnen gaan, steeds alleen de gedachten gericht op Hem, die u helpt uit alle nood.

U zult er innerlijk steeds vast van overtuigd moeten zijn, dat u een Vader in de hemel hebt, die over Zijn kinderen waakt en ze niet in nood zal laten, omdat Hij Zijn kinderen liefheeft. Deze vaste overtuiging is ook al de zekerheid dat het zo is. En wat zou er nu wel sterker kunnen zijn dan uw Vader in de hemel? Geen mens op aarde en geen wezen van de duisternis is in staat Hem weerstand te bieden. En daarom hoeft u ook geen mens op aarde en geen duister wezen te vrezen dat ze u schade zouden kunnen toebrengen, wanneer u in Gods overgrote liefde gelooft en in de bescherming die Hij u heeft beloofd. Want Zijn Woorden luiden: Komt allen tot Mij. Vraag, dan wordt u gegeven. Klop aan, dan wordt u opengedaan. Hef uw ogen op naar Mij van Wie er hulp voor u komt.

Wanneer het u lukt u de woorden van Zijn liefde eigen te maken, wanneer u zelf u daarmee door de Vader voelt aangesproken, dan zult u er geen twijfel meer tegenin brengen en ten volle gelovend wachten tot er hulp voor u komt. Er bestaat niets dat Hij niet zou kunnen uitbannen, er bestaat niets dat voor Hem onmogelijk zou zijn. En dus is er steeds een oplossing, ook wanneer u er zelf geen ziet. Hij vindt waarlijk het middel om de zaak op te lossen. Hij vindt een uitweg uit alle nood. Overweeg deze woorden diep in uw hart, tot alle twijfels zijn verdwenen, tot u zich onbevreesd aan Hem toevertrouwt en geduldig wacht. Want Zijn liefde gaat uit naar u, Zijn kinderen. En deze liefde houdt nooit op.

Amen

BD.7462

24 november 1959

Vrees is gebrek aan geloof

Het is Mijn Wil dat u niet vreest maar steeds alleen maar gelooft in een liefhebbende en almachtige God en Vader, Die u niet in uw nood laat. Vrees echter is een gebrek aan geloof. Vrees hebben is onbekendheid met de Liefde en Almacht van God - omdat Ik uw Vader wil zijn. Want zodra u gelooft dat Ik u zo liefheb, zoals een Vader zijn kind liefheeft, kunt u er ook zeker van zijn dat Ik u niets laat overkomen, wat ook de vijand van uw ziel ooit tegen u zal ondernemen. Mijn beschermende Vaderhand is steeds bereid in te grijpen wanneer het erom gaat Mijn kind redding te brengen in zijn nood. En in nood bent u als u vreest, hetzij lichamelijk of geestelijk. U bent in moeilijkheden als u ongerust en

moedeloos bent, omdat u niet de geloofskracht bezit dat u niets gebeuren kan, zolang u zich tot Mij wendt en Mij bidt om bescherming en hulp.

Maar ofschoon uw verstand u dat zelf keer op keer zegt, blijft uw hart toch angstig en bedroefd - en dat is het, waar u zelf uitkomst moet brengen doordat u de band met Mij zo innig als mogelijk tot stand brengt - met Mij - uw Vader van eeuwigheid, Die alleen daarop wacht dat u in innig gebed tot Mij komt en Mij uw zorgen toevertrouwt. Deze innige overgave aan Mij verlang Ik, om ook uw hart de innerlijke rust te verschaffen, die u nog ontbreekt. U moet tot Mij komen met al uw verlangens en op geheel kinderlijke wijze om hulp vragen - en Ik zal u verhoren, omdat Ik u liefheb zoals een Vader zijn kinderen liefheeft. Hoe moeilijk echter valt het u vaak naar Mij toe te komen en met Mij een samenspraak te houden - hoe vaak blijft u ver weg en kwelt u zichzelf met uw zorgen, terwijl het toch zo eenvoudig is ze Mij te laten dragen en er bevrijd van te worden.

U hebt een liefhebbende Vader, Die voor u uw aardse leven goed zou willen inrichten, als u maar zelf Mij het recht geeft door de vanzelfsprekendheid van een innige band met Mij. Wie met Mij verbonden is kent geen nood meer. Maar de moeilijkheden beginnen zodra u de band losmaakt, omdat Ik u geen ketenen aanleg, maar erg naar uw vrijwillige overgave aan Mij verlang. Dat moet u laten zien door innige liefde en een vertrouwelijk contact, doordat u al uw zorgen aan Mij toevertrouwt en Mij vraagt dat Ik ze van u afneem. Dan hoeft u maar te wachten en het zal gebeuren zoals u het wenst - u zult vrij zijn van alle zorgen. En als u bedreigd wordt door de krachten der duisternis, ook dan behoeft u geen angst te hebben, want ze kunnen u niets doen zolang uw wil Mij geldt, zolang uw verlangen uitgaat naar Mij en de uiteindelijke vereniging met Mij. En daarom, stel uzelf steeds alleen de vraag waar uw meest innerlijke verlangen op gericht is - en als dit Mij betreft, dan kunt u er ook vast op vertrouwen dat ook Mijn verlangen naar u, u niet zal opgeven - dat Ik u beschermen zal tegen elke benauwenis, vanwaar die ook komen mag. Eenmaal wil Ik u weer bezitten en zal daarom niet toelaten dat Ik u kwijtraak, zolang u zelf Mij als doel hebt en u naar Mij streeft. Dan echter is elke zorg en angst onnodig - want dan behoort u aan Mij en zult de mijne blijven voor eeuwig.

Amen

BD.3476

4 en 6 mei 1945

Kleingelovigheid

Waarom bent u bang en aarzelt u? En waarom bent u zo kleingelovig? Waarom houdt u zich niet vast aan Mijn Woord dat u Mijn hulp en genade belooft? Als u in Mijn Woord gelooft zal elke bangheid van u afvallen. Maar zonder dit geloof bent u als riet dat wuift in de wind, onstandvastig en prijsgegeven aan de kwade machten die u trachten te ontwortelen. Zonder het geloof in Mij en Mijn Woord is het donker in u en uw ziel wordt wanhopig.

Daarom zult u voortdurend moeten worstelen om diep geloof. U zult u moeten voorhouden dat er toch niets kan gebeuren zonder de wil van een hogere Macht. U zult u moeten voorhouden dat de wil van de afzonderlijke mens nooit de afloop kan bepalen van datgene wat hij zich voorneemt, wanneer Ik Mijn toestemming niet geef, daar er anders geen ellende op de aarde zou zijn, wanneer de mens het in de hand zou hebben zijn lot zelf te vormen. En dus zult u een hogere Macht moeten erkennen, die het lot van ieder stuurt. En als u het geloof in deze hogere Macht hebt verworven, zult u ook leren geloven in de liefde en wijsheid van deze Macht, als u niet de menselijke maatstaf aanlegt: onvolmaaktheid, dus liefdeloosheid en gebrekkig weten.

U zult vooral de liefde moeten trachten te herkennen, terwijl u nadenkt over de schepping en haar Schepper. Als u een ontvankelijk hart hebt, zult u de taal van de schepping verstaan, die u alleen de liefde en wijsheid verkondigt van diegene, die alles liet ontstaan. Als u een ontvankelijk hart hebt, kan Ik Zelf u onderrichten over zin en doel van de schepping en uw aardse leven. En dan zult u Mij ook leren zien als Liefde, Wijsheid en Macht. En dit is geloof dat u sterk maakt en elk onheil, elke bekoring trotseert.

En als u, in goede wil om uitsluitel te krijgen, Mijn Woord hoort of leest, zult u hierdoor uw geloof verdiepen en niet meer bang zijn. Want Mijn Woord bevat kracht, die op u overstroomt als u het in diep geloof opneemt en ernaar leeft. Vraag en worstel om sterk geloof. Laat u niet terneer drukken door de nood van de tijd, want hij komt over u, opdat u des te inniger naar Mij roept. En uw geloof zal onwankelbaar worden als u zichtbaar Mijn hulp gewaar wordt.

U kleingelovigen wil Ik echter toeroepen: laat al uw zorgen varen. Beschouwt u als Mijn kinderen van eeuwigheid, die de Vader van eeuwigheid liefheeft en die Hij nooit wil verliezen aan de krachten der duisternis. En tracht alle gebeurtenissen alleen te verklaren vanuit deze liefde, die u terug wil winnen. En u zult gelovig worden, omdat u dan het doel en de zin inziet van datgene, wat Ik over u zend. U zult vol vertrouwen om hulp kunnen roepen naar de Vader die u liefheeft en uw verzoek zal ook vervuld worden.

Zodra u de juiste verhouding tot stand brengt, de verhouding van een kind tot de Vader, zult u ook juist en Mij welgevallig kunnen bidden en verhoord worden. Want Ik wil als Vader worden aangeropen. U moet als echte kinderen naar Mij komen en er zal u onmetelijke genade en kracht toestromen. En alle zorgen en last zult u overwinnen, want dan draagt u niets meer alleen, maar uw Vader in de hemel helpt u dragen. En weet, dat alle nood eens ophoudt en voor u tot zegen kan zijn geweest, want het aardse leven is kort, maar het is beslissend voor de eeuwigheid.

Amen

BD.3604

16 november 1945

Een sterk geloof - De kracht van het geloof

En ieder wordt geholpen naar zijn geloof. De mensen die Mijn Geest in zich laten spreken, die dus door innige verbinding met Mij hun geestvonk trachten te verenigen met de Vadergeest, staan vast in het geloof, zelfs wanneer ze ten tijde van aardse nood zwak zijn en moedeloos en Mij angstig om hulp vragen. Het gebed tot Mij is een teken van het geloof. De aardse nood echter brengt vaak het lichaam in het nauw in een dergelijke mate, dat hij overmacht verkrijgt over de ziel en deze schijnbaar overweldigt. En dan is de mens angstig en moedeloos, maar zijn geloof is niet opgehouden. Want de ziel die eens de weg naar Mij heeft gevonden, zal zich altijd aan Mij vasthouden in de nood en dus haar geloof bewijzen. En haar kom Ik te hulp.

Het is een zwak geloof, wanneer de mens in tijden van nood twijfelt aan Mij en Mijn macht, wanneer hij in gevaar is het geestelijke niet meer te laten gelden en de wereld sterkere macht en rechten toekent. Dan is het geloof echt in gevaar en dan kan Ik Me ook niet klaarblijkelijk openbaren door wonderbare hulp, omdat Ik dan het geloof zou afdwingen, maar dit voor de ziel van de mens schadelijk is.

Maar wanneer de mens dagelijks om Mijn Vaderliefde worstelt, wanneer hij zich voortdurend aan Mijn liefde en genade toevertrouwt en in het gebed Mij al zijn zorgen en noden voorlegt, heeft hij ook een diep geloof. En hij moet alleen proberen het lichaam zoveel mogelijk het zwijgen op te leggen, dat wil zeggen: hij moet aan de aardse benauwenissen minder aandacht schenken en ze Mij geheel gelovig voorleggen. Hij moet proberen de ziel alleen te laten spreken, dus door de stem van de Geest de uitstraling van Mijn liefde te vernemen, die hem zeker kracht oplevert om ook over de benauwenissen van het lichaam meester te

worden. Want de gelovige zal worden geholpen, omdat Ik de mijnen niet in nood laat, wanneer ze Mij aanroepen om hulp.

En hoe minder aandacht ze schenken aan de noden van het lichaam, des te minder zullen deze hen bezwaren. En dat is de kracht van het geloof: alle aardse zorgen aan Mij overlaten en in gemoedsrust op Mijn hulp wachten. De liefde voor Mijn schepselen zet Me er toe aan hun voortdurende hulp ten deel te laten vallen, in het bijzonder als ze zich in geestelijke nood bevinden. En de geestelijke nood is des te groter, hoe verder ze van Mij verwijderd zijn, dus ook zonder geloof zijn. En dan moet de aardse nood hard op ze drukken, opdat ze de weg naar Mij vinden.

Maar wie de weg naar Mij heeft gevonden, wie bewust Mijn liefde begeert en dus in Mij gelooft, in Mijn Liefde, Wijsheid en Almacht, die heeft geen harde opvoedingsmiddelen meer nodig in die mate, zoals de ongelovige, en hem kan ik altijd helpend naderbij komen. En zijn lot op aarde zal lichter zijn, ofschoon hij er ook niet geheel vrij van kan blijven wegens de medemensen en tot loutering van de eigen ziel. Maar steeds ben Ik tot hulp bereid, als zijn roep uit het hart naar Mij opstijgt.

Laat dus daarom Mijn Geest voortdurend tot u spreken. Luister ook in aardse nood aandachtig naar de stem van de Geest in u, dat wil zeggen: verbind u in gedachten innig met Mij en luister naar Mijn stem, die u zal troosten en kracht geven, die u de innerlijke vrede teruggeeft als u deze dreigt te verliezen en die u ook aardse raadgevingen doet toekomen als u deze nodig hebt. Want als u met Mij verbonden blijft, kan er niets op u afkomen wat u schaadt, omdat Mijn nabijheid u altijd behoedt voor het werkzaam zijn van de krachten der duisternis. Want waar het licht is kan nooit de duisternis zijn. En waar Ik ben heeft nooit de vijand van uw ziel toegang.

En prent u goed in, dat Ik elke nood kan verdrijven. En als u daar diep en onwankelbaar in gelooft, is Mijn hulp voor u zeker. Worstel om een sterk geloof. Bid daar zonder ophouden voor. Dan blijft elke nood ver van u, omdat u zelf in staat bent hem te bezweren met Mijn kracht, die u een sterk geloof oplevert.

Amen

BD.3656

14 januari 1946

Rust en vrede van de ziel door diep geloof

Uw hart blijft onrustig, zolang u niet vast gelooft in Mijn altijddurende liefde en zorg voor al Mijn schepselen. Alleen het diepe geloof geeft u de rust en de vrede van de ziel. En dus zult u dit eerst moeten trachten te verkrijgen, dan zult u het aardse leven de baas worden ook in de moeilijkste tijden, in aardse nood en benauwenis.

Steeds weer roep Ik u toe: Wat kan u gebeuren zonder Mijn wil en toelating? Mijn macht is zo sterk dat ze alles kan verhinderen wat Ik wil. En Mijn liefde voor u is zo groot dat Ik ook verhinder wat tot nadeel is voor uw ziel. Moet het lichaam desondanks lijden, beschouw dan ook dit als een bewijs van liefde, want het dient uw ziel het beste.

Vrees daarom geen aards leed, maar vertrouw Mij, dat Ik ook dit draaglijk maak, als u maar gelooft in Mij, Mijn liefde en macht. Probeer u in te denken dat een kracht die Mij vijandig is u te gronde wil richten, en dat Ik dit nimmer toelaat uit liefde voor u. De vijandige kracht tracht uw wil te winnen en als hem dit niet lukt, woedt hij tegen u.

Is uw wil nu serieus op Mij gericht, dan sta Ik ook als bescherming bij u en het werkzaam zijn van de tegenstander is zonder resultaat. En zo zult u toch steeds moeten geloven dat Ik bij u ben, dat u nooit weerloos aan zijn invloed bent overgeleverd. En dit geloof zal u troost en rust geven, want Ik beschaam het niet. Uw geloof is het beste wapen tegen de vijand van uw ziel. Dit stel Ik niet teleur en Ik help u in elke nood, geestelijk en aards. Als u echter bang bent en twijfelt, dringt de tegenstander bij u binnen en oefent hij zijn invloed uit.

U kunt alleen maar een sterk geloof bereiken als u zich voortdurend met Mij verbindt in gebed. Want het voortdurend aanroepen geeft u ook innerlijke zekerheid dat Ik u helpen kan. En u zult ook Mijn liefde voelen die u wil helpen in elke nood. Laat geen aardse zorg bovenkomen, want deze neem Ik van u over als de tijd daar is. En denk alleen aan uw ziel en zorg ijverig voor haar, doordat u ze sterk en krachtig maakt door Mijn Woord. Als u uw ziel Mijn Woord verschaft, zal ze sterker worden in het geloof. En als u gelooft, laat ook geen aardse nood u meer schrikken.

Voortdurend geef Ik u de verzekering dat Ik u bescherm in elk gevaar van lichaam of ziel. Schenk geloof aan Mijn Woord. En rust en vrede zal in uw hart komen. U zult elke zorg aan Mij overlaten. U zult ook uw geloof op anderen kunnen overdragen, want een diep geloof straalt zijn kracht uit en doet ook het zwakke geloof van de medemensen opleven.

Vrees niet, maar geloof dat Ik vol van kracht ben en u liefheb. En onbezorgd zult u door het aardse leven gaan, steeds zeker van Mijn hulp. Geen nood zal u beangstigen, zelfs al zult u hem terwille van uw ziel moeten verdragen. Want Ik beëindig hem als de tijd daar is, Ik help u naar uw geloof.

Amen

BD.3784

29 mei 1946

De zegeningen van het geloof in tijden van nood

Alle zegeningen van het geloof zult u ondervinden als de nood in alle hardheid op u afkomt. Geef de moed niet op, want Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde. En een betere bescherming zult u waarlijk niet kunnen hebben dan Mijn aanwezigheid u garandeert. En tracht het geloof daaraan tevoren al te verkrijgen. Bid en leef in de liefde en Mijn aanwezigheid zal u tot zekerheid worden. En dan bent u zonder vrees en sterk.

Maar de nood is onafwendbaar. Want voor ontelbare mensen zijn de laatste levensdagen gekomen, die hun nog redding moeten brengen in geestelijke nood. Hard en voelbaar moet Ik ze aanpakken, wil Ik ze nog voor Me winnen. En daarom zult ook u de dagen van nood op u moeten nemen terwille van de medemensen, maar steeds onder Mijn bescherming staand en alles overwinnend met Mijn kracht en genade.

Als echter de grote nood op u afkomt, zult u niet meer moedeloos zijn, als u maar bereidwillig bent vast te geloven. Want Ik verhoor het gebed van het hart, dat gaat om het verkrijgen van een sterk geloof. Zodra u Mij in uw nabijheid voelt, bent u niet meer bang. Dan bent u sterk en gaat elke strijd aan, zowel aards als ook geestelijk, dat wil zeggen: met de vijand van uw ziel. Houd vol en vrees niet, want wie Ik eenmaal Mijn bescherming heb beloofd, die verlaat ik eeuwig niet. Ik leid u veilig door alle nood en gevaar.

Elke dag brengt u dichterbij het grote gebeuren, dat zich niet door menselijke wil afspeelt, maar alleen door Mijn wil. En al is de nood tevoren nog zo groot, hij eindigt door dit gebeuren, maar volgt op een nood van andere aard. Maar ook deze zult u de baas kunnen worden als u zich aan Mij vasthoudt en met Mij schept en werkt.

Geloof vooreerst in Mijn voortdurende aanwezigheid bij de mijnen, bij hen die zich door een levenswandel naar Mijn wil proberen te vormen tot liefde. Geloof in Mijn werkzaam zijn in en door u en er zal een rust over u komen tegenover elke - ook de grootste - nood, want u betreft dan onafgebroken de kracht van Mij, van Hem in wie u gelooft. Wees niet angstig en kleingelovig, want des te groter is uw nood, maar ban hem zelf uit door vast geloof. Bid en leef daarom in liefde en uw geloof zal sterk worden en een kracht bereiken die elke vrees uitschakelt. Want u voelt u in Mijn aanwezigheid veilig en krachtig en u zult ook het moeilijkste kunnen overwinnen met Mijn kracht.

Spoedig zal er zich een verandering voltrekken. Zeer snel zullen de dagen voorbij gaan. De ene nood zal op de andere volgen en plotseling zal Ik spreken vanuit de hemel, zoals Ik het steeds weer heb verkondigd. U staat er zo vlak voor, dat u met het oog daarop alles kalm zult moeten verdragen. Want het zijn de laatste stormen voor de grote storm die over de aarde gaat. Denk eraan, dat Ik als voortdurende vermaner en waarschuwer u bijstond en u heb gewezen op deze tijd van nood. Denk eraan, dat ook de grote nood zal beginnen zoals Ik het heb verkondigd, want Mijn Woord is en blijft de eeuwige waarheid. En put daar kracht uit, die u steeds ter beschikking staat als u dit begeert. Een vader zal zijn kinderen niets onthouden, omdat hij ze liefheeft. Hij beschermt ze in elke nood en elk gevaar. Zo ook uw hemelse Vader, die nog veel meer van u houdt en u daarom lichamelijk en geestelijk elke bescherming geeft, opdat u eens ongedeerd zult kunnen binnengaan in Zijn rijk.

Amen

BD.4566

14 februari 1949

Vrees hen niet die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden

Vrees hen niet die u aards kunnen schaden maar veeleer hem, die uw ziel in de afgrond zoekt te trekken. Maar ook hem kunt u moedig weerstaan als u Mij aan uw zijde roept, want dan zal hij niets tegen u kunnen uitrichten. Dan hebt u een Schild waardoor u onkwetsbaar bent en uw ziel is dan tegen elk gevaar beschermd.

Maar de wereld zal u erg verdrukken en haar machthebbers zullen trachten u te vernietigen, omdat zij optreden tegen ieder die Mij trouw is. Zij willen Mij niet erkennen als hun Heer en eisen daarom alle macht en verering voor zichzelf op. U zult dus erg verdrukt worden en kunt toch onbezorgd en onbevreesd de strijd

aanvaarden omdat Ik als uw Legeeraanvoerder met u ten strijde trek en voor u vecht, zoals u ook voor Mij en Mijn Naam strijdt. Daarom zal de overwinning ook de uwe zijn.

Streef er naar dat uw geloof steeds dieper en onwankelbaarder wordt, dan zal ook iedere vrees verdwijnen voor hen die alleen het lichaam kunnen doden.

Geef meer acht op het leven van de ziel, dan laat al het wereldlijke, verlokkingen en bedreigingen, u volledig onberoerd en u leeft dan alleen volgens Mijn wil. Als de eisen van de aardse machthebbers tegen Mijn wil gericht zijn zult u hen herkennen als afgezanten van satan en u zult elke vrees voor hen verliezen, want uw geloof geeft u de kracht om te weerstaan. U hebt dan geen vrees meer voor de wereld en haar aanhangers maar houdt u meer en meer vast aan Mij, als aan Degene voor Wie u ontzag heeft en Die tegelijkertijd door u bemind wordt.

Wie echter zwak van geloof is zal angstig worden en ook de aardse maatregelen met bezorgdheid gadeslaan. Wie zwak van geloof is voor die ben Ik niet altijd tegenwoordig. Hij heeft nog te veel aandacht voor de wereld ofschoon hij haar niet begeert, maar hij blijft er niet onberoerd door want ze beheerst nog zijn gedachten en zij houdt hem nog teveel af van het geestelijke streven. En deze zal ook bevreesd zijn en zodoende door het aardse geweld erg in het nauw gebracht worden. Maar Ik wil hem van die vrees afhelpen en zou hem willen toeroepen: Ik zal u altijd tot Redder zijn als u maar helemaal gelooft in Mijn liefde en Mijn macht.

Ik vermag alles en Ik wil ook alles doen wat u tot zegen strekt, geloof dat en weet dat Ik u steeds ter zijde sta als satans volgelingen u bedreigen en u van Mij willen afbrengen. En bent u zich bewust van Mijn tegenwoordigheid, dan zal alle angst verdwijnen en zonder vrees zult u de vijand het hoofd bieden. Door het geloof in Mij bent u sterk en u heeft dan geen vrees meer voor uw lichamelijk leven, omdat u weet dat er geen dood bestaat voor hen die in Mij geloven. Dat dus wel uw lichaam gedood kan worden maar nooit de ziel, dat Ik echter ook uw lichamelijk leven behoed zolang uw uur nog niet gekomen is.

Amen

BD.4722

24 augustus 1949

Gebrekkig geloof - Verzekering van Gods hulp

Bereid u voor op het grote gebeuren dat Ik voortdurend aankondig. Maar weet, dat al het leed voorbij gaat, ook wanneer u denkt eronder te bezwijken. Alles zal snel op elkaar volgen. De gebeurtenissen zullen in een stroomversnelling raken en in korte tijd begint datgene waarop Ik u steeds weer wijs. Maar hoe wilt u deze moeilijke tijd uithouden, als u niet geloviger naar Mij opziet in uren van nood?

Ik weet wat komen gaat en wil u die geloofssterkte verschaffen, die alles overwint, wat er ook over u komt. Leun maar goed tegen Mij aan. Weet dat u op aarde nergens de steun vindt, die u bij Mij hebt als u maar gelooft. Ik ben er steeds voor u. Ik hoor elke roep, elke zucht. Ik ben op de hoogte van elke traan, van al het leed dat op u drukt. En Ik wil u graag steeds maar toeroepen: “Waarom vertrouwt u zo weinig op Mij, die u toch voortdurend Mijn bescherming en hulp beloof? Waarom komt u niet naar Mij als u belast bent en onder de last dreigt te bezwijken? Waarom is uw gebed niet zo vol vertrouwen dat Ik u helpen kan; dat u in zekere zin Mijn hulp afdwingt, door de kracht van uw geloof?”

En als u het serieus wilt, zult u ook kunnen geloven. Maar u zult u ernstig met Mijn Woord moeten bezighouden. U zult het in uw hart moeten overdenken, dat wil zeggen: u verdiepen in de zin ervan en u duidelijkheid erover verschaffen dat Ik geen onwaarheid zeg, dat u dus geheel en al de vervulling van Mijn beloften zult kunnen verwachten. Als Ik dus Mijn hulp heb beloofd in elke nood van het lichaam en de ziel, denk er dan over na, dat Ik u kan helpen krachtens Mijn Almacht, dat Ik u wil helpen op grond van Mijn Liefde en dat u er niet aan zult mogen twijfelen. Want dan erkent u ofwel Mijn Almacht ofwel Mijn Liefde niet, en u hindert Mij dan zelf bij het uiten van de Liefde en de Almacht, omdat u dan uit de juiste verhouding van een kind treedt, die Ik echter verlang om Mij in Mijn Liefde en Almacht te kunnen openbaren.

Waarom vreest u de macht van der wereld? Waarom laat u zich door aardse zorgen terneer drukken, wanneer u toch een Vader in de hemel hebt, die alles voor u kan regelen en ook regelen wil, omdat u Zijn kinderen bent? Waarom hebt u geen vertrouwen in Hem, die u toch voortdurend een bewijs geeft van Zijn heersen en werkzaam zijn, als u maar om u heen kijkt? Waarom staat het wereldse zoveel dichter bij u dan Ik? Waarom vreest u als Ik toch voortdurend bij u ben? En hoe wilt u dan de moeilijkheden dragen die de toekomst nog brengt? Maar Ik ken uw nood en wil hem afwenden, opdat u Mij als steunpilaar zult kunnen dienen, wanneer alles om u heen dreigt te wankelen. Ik heb u nodig en wil u opvoeden tot sterke, onbevreesde verdedigers van Mijn leer. En Ik zal het bereiken. Dat wil zeggen: uw geloof zal onwankelbaar worden en alle aanvallen trotseren. U zult Mijn hulp zo openlijk ervaren, dat elke twijfel zal verdwijnen en uw geloof sterker zal worden. En u zult Mij dienen tot aan het einde.

Amen

BD.6168

18 januari 1955

Het geloof in Jezus Christus - Verminderd leed

Er hoefde niet zoveel ellende en nood op aarde te zijn, wanneer de mensen meer zouden denken aan hun Heiland en Verlosser, die het leed van de gehele mensheid op Zijn schouders nam en daarvoor geleden heeft en gestorven is aan het kruis. Hij droeg het voor de mensheid, maar ze moet in Hem en Zijn verlossingswerk geloven. Want de zondesschuld kan alleen maar als teniet gedaan gelden, als ze naar Hem - onder Zijn kruis - wordt gedragen in het geloof en in de hoop dat Jezus Christus Zijn bloed daarvoor heeft geofferd, dat ook deze schuld wordt uitgewist. Maar wie niet in de verlossing door Jezus' bloed gelooft, diens zondesschuld belast de mens nog steeds. En hij moet daar zelf voor boeten. Hij moet zelf al het leed dragen, dat het gevolg is van zijn vroegere zonde: nood en ziekte, kommer en leed.

Jezus wist dat de mensheid onnoemelijk moest lijden wegens haar grote zondesschuld. En Zijn medelijdende liefde nam het leed, het gevolg van de zonde, op zich. Hij wilde het aflossen door Zijn lijden en een meest smartelijke dood. Hij wilde boete doen, opdat de mensen vrij konden worden van ellende en nood, opdat ze in deze vrijheid weer de weg naar God terugvonden, van wie ze zich eens vrijwillig hadden gescheiden. Jezus Christus stierf voor alle mensen. Dus alle mensen kunnen hun zonden bij Hem brengen. Ze zullen vergeving krijgen. Ze zullen vrij worden van hun zondenlast, omdat de goddelijke Verlosser alle last van hen heeft afgenomen en deze Zichzelf heeft opgelegd uit overgrote liefde.

Maar het is wel gemakkelijk te begrijpen dat Hij ook als Verlosser van de wereld wil worden erkend. Het is begrijpelijk dat alleen diegene vrij wordt van zijn schuld, die in Jezus Christus gelooft als Gods Zoon en Verlosser van de wereld. Dat alleen hij vergiffenis krijgt, die met zijn schuld tot Hem komt en Hem vraagt ook hem te gedenken, die zich bewust onder het kruis van Christus plaatst om zich door Zijn bloed schoon te laten wassen van alle schuld.

Maar hoe staan de mensen nu tegenover Hem? Kan er nog van een levend geloof worden gesproken in Hem, in wie God Zelf zich heeft belichaamd? De mensheid wil Hem niet meer erkennen, op enkelingen na die Hem toebehoren. Het verlossingswerk van Christus zegt de mensen niets meer en daarom blijven alle onverlost, die Hem niet erkennen zoals Hij erkend worden wil. En de zondenlast hoopt zich ontzaglijk op. De mensen moeten lijden onder de uitwerking van de

zonde, omdat de goddelijke rechtvaardigheid verzoening eist van de mensen zelf, die niet tot de schare van verlostten behoren, omdat ze zich zelf van Hem afzonderen, omdat ze niet tot diegenen behoren die Jezus Christus heeft verlost van de zonde en die niet tot de verlostten behoren, omdat ze de goddelijke Verlosser niet erkennen, dus er niet in geloven dat de eeuwige Liefde Zelf de kruisdood op zich nam om de mensen verlossing te brengen.

Geen mens is uitgeschakeld van het verlossingswerk. Maar wie zichzelf uitschakelt kan ook geen aanspraak maken op de genaden van het verlossingswerk. En hij zal daarom een verschrikkelijk lot niet van zich kunnen afwenden, dat hem met zekerheid wacht in het rijk hierna, wanneer het hem niet al op aarde treft. Want boete moet worden gedaan volgens goddelijke rechtvaardigheid door ieder die zijn zonden niet naar Jezus Christus draagt, die voor alle mensen is gestorven aan het kruis om hen te verlossen.

Amen

BD.6957

30 oktober 1957

Het geloof dat bergen kan verzetten

U bent allen nog niet sterk genoeg in het geloof, daar u anders niet door de geringste twijfel zou worden bevangen, wanneer u zich in innig gebed tot Mij wendt. De geloofskracht die bergen kan verzetten ontbreekt u. Weliswaar wil Ik steeds, dat u zich aan Mijn wil onderwerpt, dat u helemaal in Mijn wil opgaat, maar u zou bij een sterk geloof er ook niet aan twijfelen dat Mijn wil anders is dan u te geven waarom u verzoekt.

Want dat is de kracht van het geloof, dat u zich één voelt met Mij en Mijn wil, dat u zich zo innig met Mij verbonden voelt, dat dezelfde wil ook u beheerst, dat u zich niet meer geïsoleerd voelt van Mij, maar dat u met het gevoel van volledige overeenstemming van Mijn wil en uw wil uw weg over de aarde gaat en daarom ook steeds weet, dat u alleen dat voor uzelf zult vragen wat Ik u geven wil.

U allen zult de band met Mij nog veel inniger vorm moeten geven. En u zult dan waarlijk bergen kunnen verzetten, want steeds ben Ik het dan die alles verwezenlijkt wat u wilt. En daarom moet u elke twijfel weren. U moet zich tot Mij wenden om hulp, in het volle geloof dat Ik u help. Want wanneer u zich innig bij Mij aansluit, zult u ook alleen zulke verzoeken tot Mij richten, waarvan de

vervulling uw ziel niet tot nadeel strekt. Vraag u daarom steeds af, of u iets voor de ziel of alleen voor uw lichaam verlangt. Wat bevorderlijk is voor de ziel onthoud Ik haar waarlijk niet. Wat alleen voor het lichaam begeerlijk is, kan Ik u wel onthouden, maar dan steeds alleen uit liefde voor u, opdat uw ziel geen schade zal lijden.

Maar steeds weer zeg Ik het u, opdat u zelf alleen zulke verzoeken tot Mij zult richten, die Ik vervul wanneer u Mij maar innig bent toegedaan. En dus zult u zich eerst moeten afvragen, van welke aard de band is tussen u en Mij. En zolang u twijfelt, laat deze band ook nog te wensen over. Want bent u overtuigd van Mijn aanwezigheid in u, dan weet u ook dat Ik alles regel en voor u denk en handel. U weet dan ook dat niets Mij onmogelijk is, dat Ik alleen wil dat u Mij vertrouwt, dat Ik van u slechts een sterk, onwankelbaar geloof verlang in Mijn Liefde, Wijsheid en Macht. U moet dit geloof verwerven, om het ook op anderen te kunnen overdragen. En hoe sterker uw geloof is, des te overtuigender zult u ook kunnen inwerken op uw medemensen, die ook weer tot geloof moeten komen.

U twijfelt weliswaar niet aan Mijn macht, maar u twijfelt aan Mijn wil. Dus zult u zelf nog een andere wil moeten hebben, omdat u zich anders volledig met Mij in overeenstemming zou weten en dan ook niets zou wensen, wat niet met Mijn wil overeenstemt. Als u echter verlangt, dan moet u ook weten dat Ik hetzelfde verlang voor u, dat Ik u dus ook uw wensen wil vervullen, wanneer u zich aan Mijn wil onderwerpt. Want dan kunt u niets anders willen. En dan is ook uw gebed juist en hoeft u niet te twijfelen. Streef er dus steeds naar, Mij in u aanwezig te laten zijn door uw wil om te leven naar Mijn welgevallen, door innig gebed en onophoudelijke werken van liefde. Dan zult u ook steeds hetzelfde willen als Ik en voor u ook steeds alleen datgene vragen, wat Ik u zeker zal verlenen, want dan is uw wil de Mijne en u zult voor u steeds alleen vragen wat uw ziel tot heil strekt.

Amen

BD.3427

4 februari 1945

Gelovig gebed - De kracht van het geloof en het gebed

Een gelovig gebed zal wonderen tot stand brengen als u het in bange nood naar Mij opzendt. En dus hebt u een hulpmiddel dat elke nood verbant. Waarom wilt u dan nog bang zijn? Want een dergelijk gebed hoor en verhoor Ik, omdat het Mij

welgevallig is. Geloof in Mij en in Mijn liefde. Geloof in Mijn almacht en roep Me. En Ik zal u te hulp komen, want Ik wil niet dat u lijdt.

Maar Ik wil door u worden erkend als Vader van Zijn kinderen en daarom wil Ik dat u vol vertrouwen met elke zorg naar Mij zult komen, dat Ik ze van u afneem. Want daartoe heb Ik de Macht en ook de Wil. Ik kan u helpen en Ik wil u helpen, wanneer u Mij niet ontrouw bent, wanneer u zich als Mijn kinderen voelt en het verlangen hebt tot de Vader te komen.

En deze wil brengt u tot uitdrukking door een gelovig gebed. In diep geloof staan en vragen om Mijn genade, om kracht en hulp, dat is de toestand die op aarde moet worden bereikt en die u in staat stelt een blik te werpen in het geestelijke rijk. Deze staat levert u ook de vervulling van uw verzoeken op. Want dan bent u zo dat Ik u kan toeroepen: Vraag, dan zal u gegeven worden. Ik Zelf heb u deze belofte gegeven en Ik zal ze waarlijk vervullen als u op de juiste manier tot Mij bidt.

Maar een juist gebed moet in kinderlijk vertrouwen naar Mij opstijgen. U moet er niet één moment aan twifelen of Ik uw gebed verhoor. U moet Mijn overgrote Liefde voor u voor de geest halen en op deze Liefde rotsvast bouwen, dat ze u niets weigert. Maar uw gebed moet voornamelijk uw zielenheil gelden en aards alleen het afwenden van zware nood. Maar nooit moet u om onbeduidende dingen vragen, want wat u nodig hebt voor uw aardse leven doe Ik u toekomen, als u serieus naar Mijn rijk streeft.

Maar als u in aardse benauwenis verkeert, vlucht dan vol vertrouwen aan Mijn Vaderhart en Ik wil elke nood verdrijven. Daarom bent u nooit alleen, nooit hulpeloos en verlaten, want altijd hebt u het gebed wanneer u gelovig bent. En steeds zal een gebed, dat uit het hart komt, Mij welgevallig zijn. En Ik verleen het mensenkind Mijn hulp, vaak op wonderbaarlijke wijze, omdat Mij niets onmogelijk is en Ik daarom ook de zwaarste nood kan uitbannen, wanneer Ik daardoor een gelovig mensenkind blijk wil geven van de kracht van het geloof en van het gebed.

Amen

BD.3714

15 maart 1946

Gebed om genade en kracht

Als u zich innig tot Mij wendt om het toezenden van kracht en genade, ontvangt u deze ook onbeperkt, al is dit soms niet onmiddellijk duidelijk zichtbaar omdat genade en kracht de ziel meer beroeren dan het lichaam. De mens als zodanig kan nog aan kwellingen zijn blootgesteld, die de ziel echter niet zo onaangenaam ondergaat, zodat de mens ook in de grootste nood rustig en bezonnen blijft, omdat zijn ziel sterk is en de lichamelijke tegenspoed toch overwonnen moet worden. Dus neem Ik deze niet steeds van hem af, maar geef hem de kracht te dragen wat Ik hem opleg. En hij zal niets zo zwaar ervaren als een mens zonder geloof, die het toezenden van Mijn kracht niet verlangt of afsmeekt. Niet de tegenspoed zelf maakt de grootte ervan uit, veeleer de toestand van de mens, die, als hij zonder kracht is, elke nood dubbel voelt.

Mijn genade en kracht staan u, mensen echter voortdurend ter beschikking en als u er zich van bedient, zal ook het zwaarste bestaan op aarde draaglijk voor u zijn en steeds tot voordeel van uw ziel. Want haar omhulling wordt langzaam opgelost, wat bewerkstelligd wordt door Mijn kracht en genade. Want zodra de mens zich bij Mij aansluit, zodra hij zich met Mij verbindt door zijn gebed om kracht en genade, kan Ik Zelf Me tegenover hem uiten in de vorm van toezending van kracht, en in dezelfde mate als Ik werkzaam kan zijn aan zijn ziel, vermindert zijn streven naar de materie.

Want de kracht van Mijn genade drijft de ziel de geest in zich tegemoet en weg van materiële goederen. En daarin doen zich Mijn genade en kracht gevoelen, dat ze de mens innerlijk stabiliseren, hem van de buitenwereld losmaken en hij contact zoekt met de geest in zich en dus geestelijke vooruitgang boekt als hij met Mijn ondersteuning, door het toezenden van genade en kracht, tegen de aardse nood wil ingaan.

Nooit blijft een dergelijk verzoek onvervuld, nooit vertrekt een mens met lege handen die Mij met dit verzoek nadert. En hij zal het ook steeds beseffen hoeveel krachtiger hij is na 'n innig gebed tot Mij, ofschoon de aardse nood nog niet is opgeheven. Maar deze heeft enerzijds tot doel dat de mens zijn zwakheid en krachteloosheid inziet en zich tot Diegene wendt, Die ze kan opheffen, terwijl die echter anderzijds ook het geloof versterken moet wanneer er duidelijk zichtbaar hulp komt nadat Ik innig ben aangeropen.

Een ziel die naar Mij streeft, trekt steeds geestelijk voordeel uit de nood van het lichaam, omdat ze steeds naar Mij snelt en elk innig gebed haar kracht en genade oplevert, die al naar haar toestand van rijpheid zich nu doen gevoelen, zichtbaar en voelbaar ook voor het lichaam of alleen merkbaar voor de ziel, zoals Mijn Wijsheid en Mijn Liefde het voor doeltreffend houden. Maar Ik laat niemand zonder kracht die haar van Mij afsmeekt, want elk verzoek om geestelijk goed verhoor Ik, en, als het u tot zegen strekt, ook de vragen om aardse hulp. En zo

zult u Mij ook in de grootste nood kunnen gewaarworden, u zult niet moedeloos of vreesachtig hoeven te zijn, als u zich vol vertrouwen aan Mijn Liefde en genade overgeeft, als u beroep wilt doen op Mijn kracht en dit door innige samenspraak met Mij laat zien.

Ik ken al uw noden, zwakheden en twijfels, maar Ik wil dat u zich daarvan ontdoet in het gebed tot Mij, opdat u ook gewaar wordt wanneer ze door Mijn Liefde, door het schenken van Mijn kracht en genade worden opgeheven, opdat u Mij herkennen leert in alles wat u raakt. Want door de nood spreek ik tot u, zoals Ik Me ook bekend maak door de hulp. En als u innig met Mij verbonden blijft, zal geen nood u schrik aanjagen, al lijkt ze nog zo groot, omdat elke hoeveelheid kracht u ter beschikking staat door Mijn Liefde. Ik draag zorg voor u tot aan het einde van uw leven, lichamelijk en geestelijk, en als u hier zonder te twijfelen aan gelooft, zal elke vrees (die u voelt) tegenover een grote nood van u afvallen, want u zult haar te allen tijde te boven komen met Mijn genade en Mijn kracht.

Amen

BD.3778

23 mei 1946

De innigheid van het gebed versterkt het geloof

De innigheid van het gebed bevordert de ontvankelijkheid Mijn woord op te nemen en zo zal u te allen tijde kracht en genade worden toegestuurd, als u in geest en in waarheid tot Mij bidt. En al mag de wereld zich ook vaak als een scheidsmuur tussen u en Mij willen plaatsen, ze zal niet in staat zijn de verbinding die u met Mij hebt te verbreken, zoals ze Mij ook nooit verhinderen kan, u nader te komen in het woord, zolang u niet verzuimt Mij aan te roepen om hulp. Maar het gebed tot Mij moet Ik eisen, zolang u nog niet een dergelijk sterk geloof hebt, dat ook het grootste wereldse gevaar het bewustzijn van Mijn aanwezigheid niet meer te niet kan doen. Dan pas bent u onlosmakelijk met Mij verbonden. Het zwakke geloof maakt echter de band lossen en die moet steeds weer opnieuw vaster worden geknoopt door het gebed.

Maar Ik geef u de verzekering dat hij nooit wordt stukgescheurd, want Ik ken de mijnen en trek hen tot Mij tot ze onafscheidelijk met Mij verbonden zijn voor eeuwig. Wat de aarde nog te wachten staat, is zo ontzettend, dat dit 'n sterke kracht vanuit het geloof vereist, wil de mens het doorstaan zonder schade op te lopen aan zijn ziel. En elke aardse noodsituatie is een voorbereiding op deze tijd, die onherroepelijk komen zal overeenkomstig Mijn aankondiging.

Ik leg de mensheid wel een grote last op om te dragen, Ik laat zeer veel leed over hen komen, maar Ik ken er ook de uitwerking van en denk slechts aan het zielenheil van de mensen die Ik helpen wil in hun geestelijke nood. Maar rust en vrede zal over u komen als u diepgelovig bent, en ook de grootste nood zal u geen schrik meer aanjagen of zwak van geloof doen worden. Tracht dit geloof te bereiken, probeer steeds weer de verbinding met Mij tot stand te brengen, sla niet zo zeer acht op de wereld en haar verplichtingen, maar verdiep u meer en meer in Mijn woord, neem rechtstreeks de kracht van Mij in ontvangst door Mijn woord, laat u spijszigen en laven door Mij opdat u met kracht vervuld bent en geen angst meer kent, opdat u in het bewustzijn van Mijn aanwezigheid leeft en u zonder zorg aan Mijn Liefde en genade toevertrouwt.

Ik ken al uw noden, Ik ben op de hoogte van de vrees van uw ziel, van de angst van uw hart en beoordeel alles naar uw wil, hoever hij Mij geldt. En daarmee in overeenstemming leid Ik alle gebeurtenissen, opdat ze uw ziel tot voordeel strekken. Verlies nooit de innigheid van het gebed uit het oog, zoek Mij in elke nood en elk gevaar, en Ik hoor uw roep en help u. Want u moet de mijne worden met elke vezel van uw hart, u moet de innigste aaneensluiting met Mij zoeken, opdat uw geloof de kracht bereikt dat u niets meer vreest, wat er ook komen mag.

Amen

BD.5629

18 maart 1953

Je terugtrekken in de stilte - Tijd van nood

Blijf herhaaldelijk stilstaan bij geestelijke gedachten. Trek u terug in de stilte. Houd tweespraak met uw Vader van eeuwigheid en breng zo de verbinding tot stand met de geestelijke wereld, zodat haar stralingen u kunnen raken, zodat u dus een geopend hart hebt, dat er in u geen weerstand is tegen de stroom van genade van boven. De Kracht van Gods Liefde kan bij u niet werkzaam worden, zolang u zich afsluit. Dus moet uw wil bereid zijn Kracht uit God in ontvangst te nemen. Dit bewuste zich openen zult u zeer vaak moeten oefenen. En u zult met diepe vreugde een geestelijke versterking bemerken.

U zult niet meer het gevoel hebben alleen te zijn. U brengt dan een relatie met de geestelijke wereld tot stand, die u een stellige zekerheid geeft tegenover de aardse wereld. Laat niet deze de heerschappij over u verkrijgen, maar stel steeds de geestelijke wereld voorop. Dat wil zeggen laat God Zelf steeds bij u aanwezig

zijn door een bewust verlangen naar Hem. Slechts zo zal uw ziel rijp kunnen worden, want dan doet u alles bewust. U tracht in alles volgens de goddelijke Wil te leven. U hebt al uw zinnen op het geestelijke gericht.

In de komende tijd zult u deze instelling hard nodig hebben, want de wereld zal het u erg lastig maken. U zult veel kracht nodig hebben en u zult deze steeds alleen maar kunnen ontvangen door levend contact met God, met de wereld die u ondersteunt in het streven opwaarts te gaan. En het zal steeds moeilijker worden om uw zinnen alleen op het geestelijke te richten. Oefen daarom tevoren ijverig. Leef geen dag zuiver werelds. Trek u steeds weer terug in de stilte. Gebruik elke gelegenheid om uw gedachten omhoog te zenden.

En al laat u ook alleen maar een korte roep uit uw hart opstijgen, hij zal gehoor vinden en de wezens van het licht zullen u niet alleen laten als u om ondersteuning vraagt. Worstel daarom om u te verzekeren van Gods aanwezigheid. Blijf in de liefde en vertrouw op Hem, dat Hij recht maakt wat krom is, dat Hij geneest die ziek zijn. En geloof dat Hij sterker is dan alles wat u vreest, wat u bedreigt. Vertrouw op Hem en geef u aan Hem als Zijn eigendom. En Hij zal u waarlijk niet verlaten. Begin en eindig elke dag met Hem en Hij zal uw voortdurende Begeleider zijn. Hij zal u leiden uit alle nood.

Amen

BD.5225

3 oktober 1951

De kracht van het goddelijk Woord in tijden van nood

Versterk u steeds weer met Mijn Woord. U neemt daardoor ongewone kracht in ontvangst. U benut een genade van grote uitwerking als u Mijn Woord in het hart overdenkt, als u zich dus naar binnen keert en Mijzelf tot u laat spreken. Het is een geschenk uit het geestelijke rijk, dat dus ook alleen geestelijke invloed heeft, dat wil zeggen: alleen door de ziel wordt gevoeld als gave van genade. En toch zult u zijn kracht bespeuren als een vergrote bereidwilligheid om liefde te geven, als geestelijke vooruitgang, als toegenomen streven naar volmaaktheid.

Mijn Woord komt uit het geestelijke rijk en voert ook terug in het geestelijke rijk, vanwaar u eens bent weggegaan. En daarom zult u er alleen op vooruit kunnen gaan als u Mij aanhoort, wanneer u Mijn Woord met het hart opneemt en uw best doet het gehoorde in daden om te zetten. Dan zal uw ziel zich vergeestelijken. Ze wordt als het ware aan de aarde ontrukkt en zal in verbinding treden met het rijk

dat alleen werkelijk en onvergankelijk is en waarvan de bewoners wezens zijn van de grootste geestelijke rijpheid, die voortdurend bereid zijn te geven en uit te delen wat hen zelf gelukkig maakt: licht en kracht, Mijn Woord dat ze zelf van Mij ontvangen en dat ze uit liefde willen doorgeven.

Zo vaak als u zich verdiept in Mijn Woord, wordt de krachtbron geopend en stroomt deze over op u. En daaruit zult u onophoudelijk kunnen putten en nooit zal de bron opdrogen, nooit zal Mijn Woord zijn werkzaamheid verliezen. En als u in nood bent, is Mijn Woord de zekerste hulp. Want u brengt de verbinding met Mij tot stand wanneer u Mijn Woord leest of hoort. En in de verbinding met Mij neemt u de kracht uit Mij tot u, die uw geloof levend zal laten worden en u wordt geholpen door een sterk geloof.

Uit Mijn Woord zult u steeds kracht kunnen putten, maar te weinig neemt u de proef en benut u Mijn gave van genade. U laat Mijn Woord veel te weinig werkzaam in u worden, omdat uw geloof nog zwak is. Daarom kan Ik u alleen maar steeds weer wijzen op de stroom van Mijn Liefde, die u onophoudelijk toevloeit.

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn. Ik wil u verkwikken. Laat u allen door Mij sterk en krachtig maken. Neem in ontvangst wat Mijn Liefde u biedt, dan zult u vrij zijn van alle lijden en moeite. Houdt u steeds aan Mijn Woord en uw ziel zal sterk worden als gevolg van zijn kracht.

Amen

BD.6477

16 februari 1956

De weg omhoog niet zonder Jezus Christus

Het is voor u mensen niet moeilijk omhoog te gaan, wanneer u maar Mijn Woord als richtsnoer voor uw levenswandel neemt, wanneer u Mijn Woord opneemt in uw hart en ernaar leeft. Dit kost alleen wat zelfoverwinning, een achterstellen van de eigen wensen en begeerten terwille van de naaste. Een loslaten van de materiële wereld in zoverre, dat ze niet uw gedachten beheerst, maar alleen gebruikt wordt voor zover uw aardse leven het eist om te kunnen bestaan.

Wanneer het u lukt de eigenliefde te veranderen in onbaatzuchtige naastenliefde, neemt u steeds meer in kracht toe om nu de weg omhoog met gemak af te leggen. En dat de ommekeer van eigenliefde naar echte liefde u lukt, daarvoor ben Ik aan

het kruis gestorven en heb Ik voor u een schat van genade verworven, die u alleen maar hoeft te benutten om nu ook te kunnen realiseren wat u zich voorneemt. Dat wil dus zeggen: u hoeft alleen naar Mij in Jezus Christus te roepen, dat Ik u de kracht verschaf om uw wil te veranderen, en ze zal u onbeperkt toekomen.

Daarom zult u dus eerst in de goddelijke Verlosser Jezus Christus moeten geloven, in Zijn kruisdood, die een werk van barmhartigheid voor u was, en in de menswording van uw God en Schepper van eeuwigheid, die zich in de Mens Jezus belichaamde om voor u dit werk van barmhartigheid te volbrengen. Want pas wanneer u daarin geloofd doet u ook een beroep op de genaden van het verlossingswerk. U wendt u in het gebed tot Jezus Christus en vraagt om Zijn hulp. En dan zult u waarlijk niet krachteloos meer zijn. Uw wil zal de versterking ervaren, die u nodig hebt om Mijn Woord nu ook te kunnen naleven en u zult geen ander doel meer nastreven dan de vereniging met Mij, die het gevolg is van het nakomen van Mijn geboden van liefde.

Ik verlang dus niets van u wat onmogelijk is. Ik verlang van u alleen maar het geloof in Mij in Jezus Christus, omdat dit geloof u dan alles garandeert, omdat het u vol vertrouwen datgene zal laten vragen wat u ontbreekt: kracht om weerstand te bieden tegen alle verleidingen en kracht om vooruit te gaan. Maar zonder dit geloof blijft u eeuwig in de diepte.

En u bent de wereld toegedaan en dus hem, die heer is van de wereld. U zult steeds meer de eigenliefde in u koesteren. U zult aan de nood van de medemens onaangedaan voorbijgaan. U zult nooit Hem aanroepen, die alleen een verandering van uw denken en uw wil kan bevorderen door toevoer van kracht, die alleen uw wil versterking geeft om u los te maken van alles wat bij Mijn tegenstander hoort en alleen op Mij aan te sturen.

Maar voor het einde van deze aarde ontbreekt het de mensen aan een levend geloof in hun goddelijke Verlosser Jezus Christus. Want de mensen zijn zonder enige liefde, ofschoon eenieder de liefdevonk in zich draagt en hem alleen maar hoeft te doen ontbranden. Er is veel nood voor nodig, dat nog enkele mensen hierdoor worden aangezet naastenliefde te beoefenen. Grote nood kan nog tot stand brengen, dat de harten van de mensen ontdooien, dat ze hun eigen wensen achterstellen en helpend werkzaam worden. En dan zullen ze zelf een kracht in zich bespeuren, die hen opwaarts helpt te gaan, wanneer ze maar van goede wil zijn en de vlam van liefde in zich niet verstikken, die door het ijs van het hart heen is gebroken.

De nood zou voor veel mensen nog tot zegen kunnen worden. En hij wordt als laatste middel aangewend bij diegenen, die geen aandacht schenken aan Mijn Woord, dat hun de weg omhoog zo duidelijk aanwijst dat ze die zouden moeten

vinden wanneer ze maar Mijn Woord zouden aannemen. Maar anders dan door Mijn Woord zijn ze niet meer te helpen, wanneer ze niet willen horen. En daarom zal Mijn Stem nog eenmaal luid en hoorbaar weerklinken voor de mensen, die voor de zachte stem hun oren sluiten. Maar toch zal hun wil vrij blijven, want ook Mijn luide stem kan net zo goed voor hun oren wegsterven en zonder uitwerking blijven.

Amen

BD.3491

28 juni 1945

Een onwankelbaar geloof

Zodra de mens zich in onwankelbaar geloof tot Mij wendt in zijn nood, zal deze zijn opgeheven. En bijgevolg bent u nooit hulpeloos en verlaten, want u hoeft niets te vrezen. Want u kunt zelf te allen tijde elk onheil uitbannen als gevolg van uw geloof. Maar pas als u een onwankelbaar, diep geloof uw eigendom noemt, staat u ook vast in de kracht van het geloof. En deze zult u moeten trachten te verkrijgen en daarom zult u er zonder ophouden om moeten worstelen en bidden.

Want hij is noodzakelijk in de komende tijd, wanneer het erom gaat uit te komen voor Mij en Mijn leer. Bent u totaal doordrongen van het geloof in Mij en Mijn Liefde, in Mijn Macht en Wijsheid, dan zult u geen seconde aarzelen Mij te belijden. Want u vertrouwt op Mijn hulp, die u waarlijk ook ten deel valt.

Steeds weer help Ik u, opdat uw geloof sterk zal worden. En steeds weer zult u Mijn reddende en leidinggevende hand kunnen ervaren, als u oplettend bent, als u innig met Mij verbonden blijft door het gebed en voortdurend liefde beoefent. Uw lot mag u hard voorkomen, maar het is nodig en succesvol voor uw ziel, wanneer u er maar naar streeft te leven naar Mijn welgevallen.

Elke dag en elk uur, elke gebeurtenis, nood en leed, kan uw ziel rijpheid verschaffen, als u het vanuit geestelijk standpunt beschouwt en er steeds aan denkt dat Mijn Liefde en Wijsheid het voor u heeft voorbestemd uit bestwil voor uw ziel. En in dit bewustzijn zult u zich ook vol overgave aan Mijn Wil onderwerpen en het Mij daardoor mogelijk maken u te leiden en zorg voor u te dragen, zonder weerstand te ondervinden.

Neem dus altijd uw kruis op u, dat waarlijk alleen Mijn Liefde u oplegt. Maar geloof ook steeds dat Ik het u help dragen, dat u de kracht heeft vol te houden en

dat Ik steeds bereid ben u helpend bij te staan, wanneer het u ondraaglijk toeschijnt. Het sterke geloof is tot alles in staat. Daarom worstel en bid dat u de zwakheid van uw geloof kwijt zult raken, opdat Ik u te allen tijde kan bedenken naar uw geloof.

Amen

BD.3929

5 december 1946

“Vrees niet, maar geloof”

Vrees niet, maar geloof. Waar alle menselijke kracht faalt, waar aards geen hulp meer mogelijk schijnt, is Mijn Macht niet ten einde. En steeds weer vind Ik wegen die uit het donker wegvoeren, uit alle nood en benauwenis, aards en geestelijk. Hoop op Mij en Mijn hulp en Ik zal u waarlijk niet teleurstellen.

U zult in de laatste tijd zeer vaak worden geconfronteerd met moeilijkheden, maar nooit hoeft u de moed te verliezen. Nooit hoeft u te vrezen dat Ik ver weg ben. Want in de nood ben Ik dichterbij u dan ooit. U zult alleen moeten geloven in Mijn Liefde, die u nooit meer alleen laat, die u nooit meer aan nood en ellende zal overlaten. U zult moeten geloven in Mijn Almacht, die alles kan overwinnen en voor welke het scheppen geen grenzen kent. U zult moeten geloven in Mijn Wijsheid, die u niet willekeurig in nood en benauwenis laat geraken, maar sinds eeuwigheid heel goed heeft ingezien wat goed is voor uw ziel en haar voltooiing.

En als u diep en vast gelooft, zal niets u meer laten schrikken. Want u voelt Mij steeds in uw nabijheid en legt Mij al uw leed en zorgen aan de voeten. U vertrouwt u toe aan Mij en Mijn genade en u zult niet tevergeefs op Mijn hulp wachten.

Vrees niet, maar geloof. Wat kan u schrik aanjagen? Wat kan u schade berokkenen, als u Mij hebt, als u Mijn belofte hebt, dat Ik u altijd en in alle situaties van het leven help? Wat kan u zwak en moedeloos laten worden, als u zich voortdurend van Mijn kracht zult kunnen bedienen, die u toestroomt als u er maar om vraagt?

Vervul Mijn wil. Vervul steeds het gebod van de liefde, dan bent u ook voortdurend in het bezit van kracht en hoeft u niets meer te vrezen, aards en geestelijk. Want dan bent u met Mij verbonden en Mijn aanwezigheid schakelt elke nood en zorg uit, ofschoon ze, aards gezien, op u afkomen. Want Ik neem ze

van u af en u zult ook in vol geloof op deze belofte kunnen vertrouwen. U zult zonder vrees de weg kunnen gaan, al mag hij nog zo doornig en lastig lijken. Ik ga steeds naast u en bescherm en behoed u. Ik geef u kracht en trek uw hart naar Mij toe. En hoe meer u zich losmaakt van de wereld en zich met Mij verbindt, des te minder voelt u de aardse nood.

De tijd van het einde is gekomen, die grote eisen stelt aan uw geloof. Probeer daarom alleen een vast, onwankelbaar geloof te verkrijgen. Bid daar zonder oponthouden voor en let op elke hulpverlening, opdat u sterk wordt in het geloof. En u zult niet hoeven te vrezen, wat er ook op u afkomt, want een vast geloof verdrijft elk onheil. Een vast geloof verzekert u van Mijn hulp, Mijn kracht en genade, in elke nood en benauwenis van lichaam en ziel.

Amen
